

ZO! PROTESTANTS

Maart 2011



Maandblad van de Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Knepfelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinot

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren voor **13 maart 2011** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENSTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad	4
De kerkdiensten in De Drie Stromen.....	5
Overige kerkdiensten	7
Rondom de kerkdiensten.....	8
Overdenking : Maria, moeder van smarten	9
Uit de Waverzaal en van het Vreelandplein	10
Bij de dienst in DDS.....	11
Studieverlof	12
Bijbellezen in de veertigdagentijd	12
Voorgangers gezocht!.....	13
De predikant in opleiding	13
Wereldgebedsdag, 4 maart 2011.....	13
Bijbelleesrooster	14
NIUWS VANUIT DE GEMEENTE	15
Voor het laatst: uit de stuurgroep	15
Stap verder.....	15
Stap Verder wensenlijstje en klussenaanbod	16
Het lief en leed van Gaasperdam	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
De bloemen van de kerk	17
Lieve gemeenteleden van De Drie Stromen	17
Bedankt Annico!.....	18
Geerdinkhof-avond op 31 maart 2011.....	18
Volgende bijeenkomst Politiek Café.....	18
Wijkavonden in Gaasperdam in het voorjaar.....	19
Gespreksgroep Geloof & ZO	19
Boodschappenservice	20
Lentedag in De Nieuwe Stad.....	21
Religieuze beleving	21
Ouderenkring op 20 januari 2011	23
Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam en omstreken: aankondiging.....	23
Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam en Omstreken: bijeenkomst	24
Het 25-jarig predikantschap van Elske Cazemier	24
Voorlopig resultaat Kerkbalans 2011	25
Overzicht collectes januari 2011 Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost.....	26
Collectebonnen ook in De Nieuwe Stad	27
LEZERS SCHRIJVEN	28
Abri 30a: ZO! Protestants	28
Vrouwenlist gaat boven mannenkracht	28
NIUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	29
PCOB / KBO / Oudersensoos.....	29
Vakantieweken van Hetvakantiebureau.....	29
Vakantieactiviteiten in De Anloop	30
AGENDA	31

KERKDIENSTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad

Zondag 27 februari 9.30 uur	8 ^e zondag van Epifanie / Sexagesima ds. J.C.H. Aalders Jesaja 49 : 13 - 18 Matteüs 6 : 24 - 34 Uitgangscollecte: Missionair werk / kerkgroei
Zondag 6 maart 9.30 uur 12+ in DNS	9 ^e zondag van Epifanie / Quinquagesima Folkert de Jong (predikant in opleiding) Deuteronomium 11 : 18 - 28 Matteüs 7 : 15 - 27 Uitgangscollecte: Kerk in Actie / Voorjaarszendingsweek Dienstnabespreking
Woensdag 9 maart 18.30 uur 19.00 uur	Aswoensdag, voorbereid door ELG, RK, PGZO Vastenmaaltijd Viering, het kruis als teken, Matteüs 16 : 21 - 26 Collecte: Stap Verder
Zondag 13 maart N.B. 10.00 uur Kleine Kerkzaal	1 ^e zondag 40-dagentijd, Invocabit, dienst van Schrift en Tafel drs. Elsa Aarsen en ds. Jan van der Meulen Genesis 2 : 15 - 25 Matteüs 4 : 1 - 11 Uitgangscollecte: exploitatie De Nieuwe Stad
Woensdag 16 maart 18.30 - 19.30 uur	Vastenmaaltijd en avondgebed, voorbereid door ELG en PERKI Een stad die hoopt op verandering, Matteüs 21 : 1 - 11 Collecte: Stap Verder
Zondag 20 maart 10.00 uur (KKZ)	2 ^e zondag 40-dagentijd, Reminiscere Hummeldienst, viering met de allerkleinsten vorbereid en uitgevoerd door de Lutherse Gemeente voor ons allen Uitgangscollecte: Kerk in Actie / 40-dagentijd

Woensdag 23 maart	Vastenmaaltijd en avondgebed, voorbereid door EBG gebedsgroep
18.30 - 19.30 uur	Alleen in de hof, Matteüs 26 : 36 - 46 Collecte: Stap Verder
Zondag 27 maart	3 ^e zondag 40-dagentijd, Oculi
10.00 uur	(KKZ) ds. Jan van der Meulen
ZOMERTIJD	Exodus 17 : 1 - 7 Johannes 4 : 5 - 26 Uitgangscollecte: Kerk in Actie / 40-dagentijd
Woensdag 30 maart	Vastenmaaltijd en avondgebed, voorbereid door PGZO en PCG
18.30 - 19.30 uur	Ondanks dat je leeft ben je dood, Johannes 11 : 1 - 16 Collecte: Stap Verder
Zondag 3 april	4 ^e zondag 40-dagentijd, Laetare
10.00 uur	(KKZ) drs. Elsa Aarsen 1 Samuël 16 : 1 - 13 Johannes 9 : 1 - 13 en 26 - 39 Uitgangscollecte: Kerk in Actie / 40-dagentijd
Woensdag 6 april	Vastenmaaltijd en avondgebed, voorbereid door RK parochie
18.30 - 19.30 uur	Je mantel zegt wie je bent, Matteüs 13 : 1 - 11 Collecte: Stap Verder

De kerkdiensten in De Drie Stromen

Zondag 27 februari	mw. drs. H. Compagner
9.30 uur	Ouderling E. Boye
Zondag 6 maart	Nederlands/Engelse dienst, medewerking Cantorij
9.30 uur	ds. D.J.H. Wolse Ouderling T. Blijleven Diaken M. de Jong
Zondag 13 maart	Heilig Avondmaal
9.30 uur	mw. ds. H.P. Kotzé Ouderling J. Molleman Diaken M. Numan

Zondag 20 maart
9.30 uur

ds. J.W. Van der Meulen
Ouderling R. Venema
Diaken N. de Boer

Zondag 27 maart
9.30 uur
ZOMERTIJD

dhr. H.W. de Boer
Ouderling E. Boye

Zondag 3 april
9.30 uur

Nederlands/Engelse dienst
ds. F.R. Brommet
Ouderling J. Molleman

Zondag 10 april
9.30 uur

Heilig Avondmaal
ds. J.W. Van der Meulen
Ouderling T. Blijleven
Diaken N. de Boer

Overige kerkdiensten

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>6 maart, pastor L. Raymakers 13 maart, ds. M. van Gils 20 maart, pastor V. van de Loos 27 maart, pastor L. Raymakers</p>
<p> Cordaan Eben Haëzer </p> <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>13 maart, ds. H.C.M. Bouma 27 maart, ds. A.P. Irik, Avondmaal</p>
<p> Cordaan Verpleeghuis Gaasperdam </p> <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>6 maart, pastor S.R van Rijn 20 maart, ds. A.P. rik</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>13 maart, ds. W.L. Vreeken 27 maart, pastor S.R. van Rijn</p>
<p> Cordaan De Drecht </p> <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>2 maart, Protestant ds. D.J.H. Wolse 9 maart, Leger des Heils Hr. J.B.M. Oosterdijk 16 maart, Chr. Geref. Ds. A.K. Walet 23 maart, Rooms Katholiek Pastoor A. Koot 30 maart, Protestant Ds. F.R. Brommet</p>

Rondom de kerkdiensten

Jan van der Meulen

De kerkdiensten die we houden zowel in De Drie Stromen als in De Nieuwe Stad zijn er natuurlijk voor heel de Protestantse Gemeente, dus als u nieuwsgierig bent naar hoe het op de andere dan de u bekende plek toegaat dan bent u van harte uitgenodigd om eens naar de andere kant van de A9 te gaan, vanuit De Nieuwe Stad naar De Drie Stromen of andersom van De Drie Stromen naar De Nieuwe Stad. Dat is misschien extra interessant als er in het ene kerkgebouw wat anders gebeurt dan in het andere.

Voor de periode van de 40-dagentijd geldt dat een beetje voor De Nieuwe Stad. Wij kerken daar gedurende deze tijd tot en met de stille week en Pasen gezamenlijk met de Evangelisch Lutherse Gemeente brandpunt Amsterdam Zuidoost. Afwisselend is er dan een Lutherse of een Protestantse voorganger. En we beginnen de 40-dagentijd met de Aswoensdagviering voorbereid en uitgevoerd door de ELG, de RK parochie de Graankorrel en met onze eigen Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost. In het verleden werden er zowel in De Drie Stromen als in De Nieuwe Stad vastenmaaltijden en avondgebeden gehouden die ook gezamenlijk werden voorbereid en uitgevoerd door groepen uit Gaasperdam en de Bijlmermeer. De laatste jaren zijn de vastenmaaltijden en avondgebeden alleen overgebleven in De Nieuwe Stad. Misschien omdat er in DNS meer kerken mee organiseren zijn we in staat geweest om dat gaande te houden. Vanouds doen de EBG, de ELG, de RK en de PGZO mee aan deze vastenmaaltijden en avondgebeden, maar dit jaar voor de derde keer doen ook PERKI en de Presbyterian Church of Ghana mee aan deze reeks. U bent van harte welkom om mee te doen met deze nieuwe reeks waarvan het thema is: *Op weg naar Pasen langs zeven beelden en teksten*. We willen deze keer aan de hand van zeven schilderijen van Jeltje Hoogenkamp ons bezinnen op de weg van Jezus naar het kruis in verbinding met onze eigen levensweg. De collectes die op iedere woensdag worden gehouden zijn bestemd voor het Diaconaal Oecumenisch Centrum, Stap Verder.

Op de zondagen in de veertigdagentijd volgen we zoals gebruikelijk het spoor van Kind op Zondag. Het thema dit jaar is: Ontmoeting. In ons dagelijks leven hebben we allerlei verschillende ontmoetingen, vertrouwde en verrassend nieuwe. Ook in de verhalen over Jezus die we zullen lezen in de 40-dagentijd gaat het over heel veel verschillende ontmoetingen: vrolijke ontmoetingen, verdrietige ontmoetingen, goede en bedreigende ontmoetingen. In al die ontmoetingen leren we zien wie Jezus is en wie God is en zo ook wie wijzelf kunnen zijn in die ontmoeting met God en met elkaar.

Tot slot nog een bijzonderheid. Zondag 6 maart zal Folkert de Jong, de predikant in opleiding die in onze gemeente zijn vicariaat doet, voorgaan in de dienst. Het is die zondag ook nabespreking van de dienst. Folkert is hier tot begin juni en hij zal ook nog een keer voorgaan in De Drie Stromen.

Overdenking : Maria, moeder van smarten

Annie Vis

Het begin van de Veertigdagentijd zal dit jaar vallen op de tweede zondag van de maand waarin we ons bevinden. Een periode waarin zes weken lang de lijdensweg van Jezus centraal zal staan, de lijdensweg die uitliep op zijn kruisdood. Maar ook mensen rondom hem die van hem hielden hebben geleden, waaronder de vrouwen die hem volgden naar de plaats waar hij gekruisigd werd, zij allen, vertelt Marcus ons, 'treurden en weenden' om zijn dood. Als Jezus zijn moeder Maria, van wie Simeon in de tempel getuigd had dat er een zwaard door haar ziel zou gaan, naast het kruis ziet staan, vertrouwt hij de diep bedroefde vrouw toe aan Johannes, 'de discipel die hij liefhad'. Deze ontfermt zich over haar en neemt haar op in zijn huis.



Veel kunstenaars die zich geraakt wisten door het lijden van Maria hebben dat op allerlei manieren tot uitdrukking gebracht, zowel op het gebied van de muziek als in de beeldende kunst, waarvan de Piëtà van Michelangelo in de Sint Pieter een aangrijpend voorbeeld is. In dit beeld vallen schoonheid en diepe droefheid zo samen, dat het je de adem beneemt. De tekst van het Stabat Mater is door veel componisten op muziek gezet, onder wie de jong gestorven Pergolesi die zijn Stabat Mater in de laatste maanden van zijn leven componeerde. De tekst daarvan begint met de volgende woorden:

Een treurende moeder staat
wenend naast het kruis
waaraan haar zoon hing
haar klagend hart
vol van tranen en smart
als door een zwaard doorboord.

Het lijden van Maria kan ook als symbool gezien worden voor alle moeders die hun kind moesten verliezen, hetzij door ziekte, door natuurgeweld of het geweld toegebracht door mensen. Thijs Weerstra heeft dat verwoord in het gebed:

Een vrouw schreeuwt

Heer van leven en dood
een vrouw schreeuwt boven het lichaam
van haar dode zoon.
Een tornado kwam en ging,
liet haar levendig kind
zonder leven achter.
Maar zij krijgt levenslang.
Een kind verliezen
aan de wrede dood,
wat is erger op de wereld?

Heer zij is niet de enige
Als wij zouden vertellen
van alle moeders op de wereld,
dan kwamen wij nooit klaar -
dan riepen wij maar door
Kyrie eleison enzovoort.

God, eens zag Maria
haar eigen zoon aan het kruis.
Zij moest hem overgeven
aan de dood.
Een zwaard ging door haar ziel.
Breng hen bij elkaar,
Maria en de moeders van de wereld,
een gemeenschap die lijdt,
maar waarvan de liefde nooit sterft.

Uit de Waverzaal en van het Vreelandplein

ds. Jan van der Meulen en ds. Dirk Wolse

Terugkijken op een bijzonder weekend 12 en 13 februari jl. waarin we “gevierd” hebben de samenvoeging van onze gemeenten tot de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost. De zaterdag een officieel moment samen als gemeenteleden en met gasten. Een liturgisch moment waarop wij als reactie kregen: heel open, niet zwaarwichtig, goede woorden die verwijzen naar onze bron in God. Hoopvol voor de toekomst van ons gemeente zijn.



Stralende door de hele middag heen, in het welkom, het liturgisch moment, de toespraak van de voorzitter en de onthulling van het logo en de website, waren de kernwoorden van ons gemeente zijn: “*vieren, omzien en verbinden*”.

Op zondag vierden we een gezamenlijke kerkdienst met onze beide cantorijen. Een volle dienst, een inspirerende dienst. Vanuit

twee gebouwen van de PGZO bij elkaar, daarom wellicht in tijd haast een dubbele dienst. In ieder geval dubbel feestelijk aan de hand van de Bijbelwoorden ‘licht en zout’ voor de aarde. En ook hier steeds de terugkerende woorden *vieren, omzien en verbinden*. Want door deze kanten van ons kerkzijn willen wij aan het *licht en zout zijn* gestalte geven.

Wij kijken terug op een mooi weekend als markering op de weg van samen gaan, naar samen zijn. Wat ons betreft is er ook voelbaar en zichtbaar geworden dat $1 + 1$ niet altijd 2 is maar ook wel eens 3 zou kunnen zijn. Samen zijn of worden we meer dan de som van de afzonderlijke delen.

En als leden van de ex-stuurgroep helpt het ons om deze taak van het verleden los te laten en open te staan voor nieuwe initiatieven, waar wij graag u allen als gemeenteleden ook van harte voor uitnodigen.

Vriendelijke groet.

Bij de dienst in DDS

ds. Dirk Wolse

Op 6 maart 2011 zal er een Engels/Nederlandse dienst zijn. We houden ze nog steeds in ere, al is de situatie wel veranderd doordat de Ghanese Presbyterianen van de DDS (middag) nu op de eerste zondag samen vierden met de Emmanuel Congregation. Hoewel ik begrijp dat er ook Ghanese gemeenteleden van DDS (middag) zijn die op de eerste zondag in ‘onze’ dienst blijven komen. In het beleidsplan wordt gesproken over internationale diensten. Hoe we die gaan invullen en verdelen vraagt nadere uitwerking en bespreking. We komen daar later op terug. Voor deze zondag zijn de lezingen uit Deuteronomium 11:18-28 en Mattheus 7:15-27.

Fijn dat de cantorij meezingt in de dienst. Allen een goede voorbereiding gewenst.

Studieverlof

Jan van der Meulen

Vanaf maandag 30 mei tot en met zaterdag 23 juli zal ik een periode van 8 weken studieverlof opnemen. De kerkenraad en de Classis hebben er mee ingestemd dat ik die periode opneem. De regeling voor studieverlof wordt per 1 januari 2012 omgezet in een regeling van permanente jaarlijks verplichte educatie van predikanten. In 2011 mag nog van de opgebouwde rechten gebruik gemaakt worden. Vandaar mijn keuze.

Ik heb in voorgaande jaren al 4 van de 12 weken gebruikt dus blijven er 8 weken over die ik wil besteden aan het schrijven van een verslag van onze ervaringen als Protestantse Gemeente met multicultureel kerk-zijn (zowel in Gaasperdam als in de Bijlmermeer). Wat waren verwachtingen / doelstellingen, wat is daar van terechtgekomen, wat ging goed en wat ging minder goed en wat is er mogelijk en wenselijk in de toekomst?

Ik hoop dat onze ervaringen als ze zijn vastgelegd en geanalyseerd onszelf, maar ook anderen kunnen helpen op het pad van de intercultureel kerk-zijn. Over de waarneming van de noodzakelijke werkzaamheden in die studieverlofperiode zult u nog nader geïnformeerd worden.

Bijbellezen in de veertigdagentijd

Jan van der Meulen

Vanaf dinsdag 8 maart gaan we weer starten met de Bijbelkring die wekelijks de lezingen voor de komende zondag zal bestuderen en bespreken. We willen weer om 10.15 uur beginnen en rond 12.00 uur afronden. De eerste drie keren zullen we in De Drie Stromen bij elkaar komen en de laatste drie keer in De Nieuwe Stad. Het schema met de lezingen ziet er dan als volgt uit:

Dinsdag 8 maart, 10.15 uur, De Drie Stromen, Waverzaal, Matteüs 4 : 1 - 11
Dinsdag 15 maart, 10.15 uur, De Drie Stromen, Waverzaal, Matteüs 17 : 1 - 9
Dinsdag 22 maart, 10.15 uur, De Drie Stromen, Waverzaal, Johannes 4 : 5 - 26
Dinsdag 29 maart, 10.15 uur, De Nieuwe Stad, Johannes 9 : 1 - 13 (14 - 25) 26 - 39
Dinsdag 5 april, 10.15 uur, De Nieuwe Stad, Johannes 11 : 1 - 4 (5 - 16) 17 - 44
Dinsdag 12 april, 10.15 uur, De Nieuwe Stad, Matteüs 21 : 1 - 11

We hopen met voorgangers van zowel de PGZO als de ELG deze kring te leiden. Wees welkom en lees mee.

Voorgangers gezocht!

Winy Glaser

Soms kost het veel moeite om een predikant te vinden die op een bepaalde datum kan voorgaan. Het preekrooster van De Drie Stromen is voor dit jaar nog niet helemaal ingevuld, met name in de zomer.

Mocht u een predikant weten die eens zou willen voorgaan in DDS of die u graag wilt horen, wilt u mij dat dan laten weten.

Ik hoop op veel reacties!

E-mail: w.j.glaser@wxs.nl

De predikant in opleiding

Jan van der Meulen

In september 2010 hebt u misschien al kennis gemaakt met Folkert de Jong die als predikant in opleiding onder begeleiding van ondergetekende en de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht hier zijn stage loopt. Was hij in september met name hier om met pastoraat bezig te zijn, nu komt hij terug om ook met alle andere werkzaamheden van de predikant aan de slag te gaan, zoals voorgaan in kerkdiensten en het leiden van een gespreksgroep of wijkavond of werkgroepvergadering. Ook in het pastoraat zult u hem nog tegenkomen.

Het betekent dat Folkert een aantal keren mijn rol zal overnemen; de eerste keer is bij de kerkdiensten al genoemd. Ik denk dat u als gemeente zeker bereid bent hem te ontvangen en hem verder wegwijs te maken.

Wereldgebedsdag, 4 maart 2011

Gladys van Geenen (namens de voorbereidingscommissie)

Op de eerste vrijdag in maart, dat is dit jaar vrijdag 4 maart, zal er weer de jaarlijkse oecumenische viering gehouden worden, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het *vier plus twee kerken-overleg*.

Het thema dit jaar is: *Hoeveel broden heb je?* De liturgie komt uit Chili. De kerkdienst wordt gehouden in de grote kerkzaal van De Nieuwe Stad en begint om 19.30 uur.

Bijbelleesrooster

maart 2011

di. 1	Matteüs 7:15-8:1	Hogere bouwkunde
wo. 2	2 Korintiërs 1:1-11	Met de moed der hoop
do. 3	2 Korintiërs 1:12-22	Ja en amen
vr. 4	2 Korintiërs 1:23-2:13	Vreugde en verdriet
za. 5	2 Korintiërs 2:14-3:6	Geen dode letter
zo. 6	2 Korintiërs 3:7-18	Open verhouding
ma. 7	2 Korintiërs 4:1-15	Helderheid
di. 8	2 Korintiërs 4:16-5:10	Zicht op de toekomst
wo. 9	2 Korintiërs 5:11-21	Gepaste trots
do. 10	2 Korintiërs 6:1-7:1	Liefdesverklaring
vr. 11	2 Korintiërs 7:2-16	Heilzaam verdriet
za. 12	Psalm 32	Biecht
zo. 13	Jakobus 4:11-17	Let op je woorden
ma. 14	Jakobus 5:1-6	Rijk-dom
di. 15	Jakobus 5:7-12	Geduld
wo. 16	Jakobus 5:13-20	Help bidden, want bidden helpt
do. 17	Ester 1:1-12	Dank je feestelijk
vr. 18	Ester 1:13-22	Mannentaal
za. 19	Ester 2:1-11	Missverkiezing
zo. 20	Ester 2:12-18	Schoonheidsprijs
ma. 21	Ester 2:19-23	Aanslag mislukt
di. 22	Ester 3:1-11	Haman gooit hoge ogen
wo. 23	Ester 3:12-4:3	Ongeluksgetal
do. 24	Ester 4:4-17	Help!
vr. 25	Ester 5:1-8	Uitnodiging
za. 26	Ester 5:9-14	Paal
zo. 27	Ester 6:1-11	Zelfoverschatting
ma. 28	Ester 6:12-7:6a	Het hoge woord komt eruit
di. 29	Ester 7:6b-8:2	De rollen worden omgekeerd
wo. 30	Ester 8:3-8	Onherroepelijk?
do. 31	Ester 8:9-17	Nieuwe wet

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE

Voor het laatst: uit de stuurgroep

Marijke de Jong

Lieve mensen,

Wat is er veel gebeurd in de afgelopen maanden. We hebben het met zijn allen gered, vóór 1 januari 2011 zijn we een nieuwe gemeente geworden. Het weekend van 12 en 13 februari hebben we daar een officieel tintje aan gegeven, met een receptie in De Nieuwe Stad en een heel feestelijke dienst in De Drie Stromen. Een afronding voor de stuurgroep. Namens de stuurgroep wil ik u/jullie bedanken voor de steun die we hebben gekregen van jullie als gemeente. De kansen die we kregen om deze vernieuwende weg in te slaan en jullie aanwezigheid op gemeenteberaden waarop een ieder met ons mee dacht: jullie hebben ons geïnspireerd waardoor het steeds duidelijker werd welke weg we inslaan. En, zoals Marja Engelage het zei in haar toespraak: voor de stuurgroep is het werk af, maar we gaan door met zijn allen.

Jullie hebben ons in de afgelopen tijd in het zonnetje gezet voor ons werk. Hartelijk, hartelijk dank daarvoor, we weten ons gewaardeerd en werden er bijna verlegen van. Dat waarderen is iets dat we véél vaker aan elkaar moeten laten zien, het is een heel belangrijke factor in omzien naar elkaar. Onze stuurgroep is opgehouden te bestaan, onze liefde voor de gemeente niet. Wij gaan door met ons oor te luisteren leggen, *omzien* naar mensen en *verbinden* waar dat nu al mogelijk is, en willen vele *vieringen* met jullie allen meemaken. Nogmaals, hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen, namens de stuurgroep die bestond uit Wolter Koolstra, Hans van Riet, Simon Blijleven, Jan van der Meulen, Dirk Wolse en in het begin Bram Schriever, gemeenteadviseur, en ondergetekende. Een hartelijke groet

Stap verder

Jan van der Meulen

Het is met Stap Verder weer een stap verder. Onze coördinator Erika Feenstra is sinds 1 februari in dienst getreden en het project ‘Taalmaatjes’, onze aangeklede taal cursus, is onder leiding van de coördinator van de SMA, Liesbeth Glas, van start gegaan. Er is ook een vrijwilligster in dienst genomen die bezig is om de verschillende sociale kaarten die er in Amsterdam Zuidoost zijn te digitaliseren en zo beschikbaar te maken voor hulpvragers en hulpbieders binnen Stap Verder.

De spreekuren van Dokters van de Wereld en van Stap Verder zijn begonnen en het Diaconaal Oecumenisch Beraad heeft op 26 januari een goede inhoudelijke bijeenkomst gehad.

De jaarcijfers en het jaarverslag over 2010 zijn bijna klaar. Het jaar 2010 was vooral een jaar waarin we alles hebben klaar gemaakt om te kunnen starten met de projecten. Het jaar 2011 moet een jaar worden waarin de verschillende beoogde projecten één voor één van start gaan en ook nog nieuwe projecten, zo mogelijk samen met onze partners, zullen worden uitgewerkt. Ondertussen kunnen we nog steeds menskracht gebruiken in de eerste plaats gastheren en gastvrouwen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u Erika Feenstra benaderen ((020)8457566).

Stap Verder wensenlijstje en klussenaanbod

Erika Feenstra

Stap Verder begint een levendig diaconaal centrum te worden.

Op dinsdag zijn zo'n beetje alle kamers in gebruik en er melden zich al vrijwilligers. Ook de spreekuren draaien nu volop.

Een aantal mensen die we zien zijn op zoek naar hulp, anderen hebben hulp aan te bieden. Vandaar onderstaande advertenties:

- Nigeriaanse jonge vrouw met een baby zoekt iemand die haar kan leren met Excel te werken. Ze wil graag haar kennis uitbreiden.
- Ghanese meneer is tegen een kleine vergoeding beschikbaar voor klussen in huis: behangen, vloerbedekking leggen of verven.

Stap Verder zelf is nog op zoek naar:

- een maxi cosi
- een opvouwbare kinderbox
- gewatteerd boxkleed
- een luierswisselkussen
- mensen die hulp willen bieden incidenteel bij een verhuizing
- wat veilig en stil kinderspeelgoed, met name voor de allerkleinsten

Informatie en aanbod graag opgeven bij Erika Feenstra, dinsdag of woensdag van 9.00-14.00 uur: 020-8457566

De bloemen van de kerk

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

- 23-1 (Bijlmermeer) Tineke Bruggers, medeleven
- 30-1 (Bijlmermeer) Nelly Pelt, medeleven
(Gaasperdam) Hr. Waterman, medeleven
- 6-2 (Bijlmermeer) Gijs Boelen voor zijn verjaardag
(Gaasperdam) Henny Konings, steuntje in de rug
(Gaasperdam) Carla de Vroede, steuntje in de rug.



Lieve gemeenteleden van De Drie Stromen

Corrie Mathies

Heel hartelijk wil ik jullie danken voor het medeleven door de jaren heen met de ziekte van Evert. De bloemen uit de kerk hebben we vaak ontvangen, ook toen Evert het laatste jaar in het Sarphatihuis woonde.

Bij de afscheidsdienst in de Westerkerk na zijn overlijden op 12 januari jl. waren gemeenteleden aanwezig, vooral van de cantorij, wat mij veel goed deed en wat mij steunt. Ik hoop de draad weer geleidelijk op te pakken.

Bedankt Annico!

Pieter Glaser

Annico van Doorn stopt met het bezorgen van het kerkblad. Het wordt een te zware opgave voor haar, zeker als het slecht weer is en ze van Eben Haëzer naar de Drecht moet rijden op de scooter. Ze heeft Stroomopwaarts altijd met veel plezier bezorgd en het doet haar verdriet dat ze het nu niet meer kan doen.

Wij danken haar zeer voor het jarenlang bezorgen van ons kerkblad op Niftrikhof. Thea Blijleven neemt het van haar over.

Geerdinkhof-avond op 31 maart 2011

Jan Kok

Op donderdag 31 maart vindt voor de buurt Geerdinkhof weer een wijkavond plaats, ditmaal bij Peter en Joke van Beek, Geerdinkhof 653.

Vanaf 18.00 uur genieten we eerst met elkaar van de gezamenlijke maaltijd, met door de deelnemers meegebrachte gerechten.

Om 20.00 uur begint het inhoudelijk deel. Deze keer is het onderwerp *godsbeelden*. Zoals gebruikelijk kan men ook alleen aan het inhoudelijke gedeelte deelnemen.

Wil je me laten weten of je komt, en dan: of je meewerkt aan de voorbereiding van de maaltijd, waarbij over de keuze van gerechten zeker ook met mij overlegd kan worden. Van harte uitgenodigd.

Volgende bijeenkomst Politiek Café

Henk Kroese

Wij plannen deze op vrijdag 22 april a.s. In “De Nieuwe Stad” van 14.00 - 16.00 uur.

Komt u ook?

Wijkavonden in Gaasperdam in het voorjaar

Thea Blijleven

Met nieuwe plannen gaan we de lente in. Zo willen we weer een ronde houden in de wijken om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Ds. Jan van de Meulen zal deze bijeenkomsten met als thema “WAAR STA JIJ?” leiden. Het accent van de avond ligt natuurlijk op de ontmoeting van uw medewijkbewoners.

De planning is als volgt:

10 maart wijk Holendrecht Oost en West bij de fam. Blijleven, Maldenhof 369

24 maart wijk Reigersbos 1, Gein 1 en 3 bij de fam. Van der Star, Gerrit v.d. Boschpad 36

7 april wijk Nellestein bij mw. Coby Udo, Leksmondhof 263

28 april wijk Reigersbos 3 en 4 bij Charlotte Venema, Spakenburgstraat 42.

12 mei wijk Reigersbos 2, Gein 2 en 4, hier is nog geen adres voor bekend.

Maar voor alle wijken geldt dat U nog een persoonlijke uitnodiging in de bus krijgt. Wij hopen dat U komt.

Gespreksgroep Geloof & ZO

Evelien Wingelaar

Het komende half jaar ziet ons programma er als volgt uit:

9 maart : wij gaan het ons welbekende ‘Onze Vader’ -gebed nader bekijken en op ons in laten werken. We beginnen om acht uur, nog net genoeg tijd om, als je dat wilt, eerst naar de Aswoensdagviering te gaan.

6 april: we gaan praten over Pasen: herinneringen, ervaringen en wat betekent het voor ons nu?

11 mei: aan de hand van een gesprekskaarten-spel gaan we in gesprek met elkaar. Dit levert gegarandeerd een persoonlijke en inspirerende avond op.

8 juni: we gaan een boek bespreken, er staan diverse titels op ons lijstje, de beslissing is nog niet genomen welke het gaat worden...

6 juli: onze laatste avond voor de zomer waarop we, traditiegetrouw, met elkaar eten en vooruitkijken op avonden voor het volgende seizoen.

De gespreksgroep 'Geloof & ZO' bestaat uit een divers groepje mensen waar nog ruimte is voor nieuwe mensen. We komen een keer per maand samen op een woensdagavond om acht uur bij iemand thuis. Nieuwsgierig? Wil je graag eens een avond meebeleven? Je bent van harte welkom! Laat het a.u.b. even weten door een belletje of mailtje naar ondergetekende.

e.wingelaar@mail.com

Boodschappenservice

Irma Blits



Deze winter is het behoorlijk glad geweest en de voet- en fietspaden waren niet altijd goed begaanbaar.

Bij de diaconie zijn signalen binnengekomen dat het voor gemeenteleden soms moeilijk is geweest om de dagelijkse boodschappen te doen. Dat is natuurlijk heel lastig. Daarnaast kan het ook eenzaamheid in de hand werken als mensen zo aan huis zijn gebonden. Daarom willen we proberen of we, bij een volgende periode van slecht weer, een helpende hand kunnen aanbieden. Uw diakenen hebben daarbij uw hulp nodig.

Wij zouden het heel fijn vinden als we een aantal mensen zouden kunnen inschakelen om in voorkomende gevallen wat boodschappen mee te nemen voor gemeenteleden die zich niet buiten durven te wagen. Omdat het voor iedereen lastig is om onder slechte weersomstandigheden de boodschappen te halen willen wij ernaar streven dat de vrijwillig(st)er dicht in de buurt woont van degene die de hulp vraagt zodat er zo min mogelijk extra gefietst of gereden moet worden. Het is de bedoeling dat u de boodschappen meeneemt als u toch voor uzelf op pad gaat en het is dan ook niet de bedoeling dat u er extra voor de deur uit moet of naar andere winkels zou moeten gaan dan waar u zelf heen gaat. U mag erop vertrouwen dat er eerst in eigen omgeving naar hulp gezocht zal worden en wij pas een beroep op u zullen doen als die andere mogelijkheden er op dat moment niet zijn.

Wilt u zich hiervoor opgeven? Graag via e-mail (irmablits@live.nl) of telefoon: 020-6981261. Wij zoeken ook nog iemand die deze adressen wil verzamelen en de hulpvraag wil coördineren. Bij voorkeur iemand die telefonisch goed bereikbaar is of in ieder geval dagelijks de voice-mail afluistert.

Lentedag in De Nieuwe Stad

diaconie

Op woensdag 23 maart is het weer zover en zullen wij onze gemeenteleden in de leeftijd van 65+ een feestelijke dag aanbieden.

Zoals de naam al doet vermoeden zal de dag in het teken van de lente staan met als thema's: Bloemen, Kleur en Natuur. Wij proberen voor u een vrolijke en gezellige dag te organiseren met activiteiten en amusement.

U wordt vanaf 10.30 uur in De Nieuwe Stad verwacht en zoals gewoonlijk zullen wij u een lunch aanbieden. Om 15.30 uur verwachten wij de dag af te sluiten. De persoonlijke uitnodigingen zijn al verstuurd, maar mocht u niets ontvangen hebben en u wilt graag komen, belt u dan met:

Thea Blijleven (6960484) of Jos de Boer (6969805)

Wij hopen u in groten getale te verwelkomen!!

Religieuze beleving

Annie Vis

Het onderwerp van onze bijeenkomst in januari was natuurmystiek. Na het aansteken van de kaarsen en het stiltemoment werd het gedicht *Mystiek landschap* van Oeke Kruythof voorgelezen.

Het landschap ademt
stille woorden
in de bomen
langs de waterkant
in spiegelschrift
staan zij geschreven -
de geheimen van de aarde
en het leven -
liefdewoorden
kalm en sereen

en in dit grijsverstilde uur
komend uit mijn onrust
word ik schoorvoetend -
één met hen

We hebben geluisterd naar Ierse muziek die ons voerde naar de ziel van de Keltische cultuur, gespeeld op de 'Welsh triple harp', een opnieuw tot leven gebracht instrument uit de veertiende eeuw.

Besproken werden enkele gedeelten uit het artikel *Is dit heilig?*, geschreven door prins Charles, dat in 2000 in Trouw heeft gestaan. Een citaat daaruit: "Alleen door de herontdekking van de wezenlijke eenheid en orde van de levende en spirituele wereld - bijvoorbeeld in de organische landbouw of de geïntegreerde geneeskunde (bedoeld wordt regulier en alternatief) of in onze wijze van bouwen - en door de overbrugging van de destructieve kloof tussen cynisch secularisme en de tijdloosheid van de traditionele religie, zullen we de desintegratie van onze totale leefomgeving vermijden".

Ook schrijft hij dat "... dit besef, deze wijsheid van het hart, al is het misschien niet meer dan een vage herinnering aan een nauwelijks waarneembare harmonie, die als een briesje door het gebladerte ruist, toch voldoende is om ons eraan te herinneren dat de aarde uniek is en dat we de plicht hebben om zorg voor haar te dragen".

Aansluitend aan de gedachtewereld van prins Charles werd het lied *De Geest van God waait als een wind*, gedicht door Marijke de Bruijne, voorgelezen; de eerste strofe daarvan luidt als volgt:

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

Tot slot werd een gedeelte voorgelezen uit een boek, geschreven voor kinderen, over het leven van Franciscus van Assisi, de monnik die zo dicht bij de natuur leefde. En als uitsmijter een bijbelcitaat dat nogal geestig overkomt, althans in de NBG-vertaling. Het gaat over het verbod om bomen te vellen die het innemen van een stad zouden kunnen verhinderen, want, 'zijn de bomen in het veld mensen, dat zij door u bij het beleg betrokken zouden worden?' (Deut. 20: 19).

Op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar zijn we met Jan de Jonge “op reis geweest” naar India. In 2009 is Jan de Jonge met een groep PABLO-studenten naar India geweest en heeft daar New Delhi bezocht. Via woord en beeld hebben we vanaf onze stoel deze trip grotendeels meegemaakt. Het verblijf van twee weken is kort, maar we kregen toch de indruk dat wij er “veel langer zijn geweest”.

Heel boeiend om kennis te nemen van zo’n school met de vele kinderen, die veelal in armoede hun leventje doorbrengen in een totaal andere wereld en het verbaast je om al die opgewekte kopjes te zien. Naast de eigen taal is Engels de voertaal. In New Delhi heerst ook een klasse-systeem: rijkdom en armoede leven hier dicht naast elkaar.

Er zijn christelijke scholen, maar de familie is over het algemeen Hindoe. Het is gunstiger met Hindoes om te gaan, dan met Islamiëten. Als je zo’n trip in vogelvlucht hebt meegemaakt, word je je wel bewust in welke bevoorrechte positie we verkeren. Het is onvergelijkbaar en het stemt tot dankbaarheid in ons kleine land te mogen wonen. Er is veel en enthousiast verteld, genoeg om over na te denken, dat bleek ook wel uit de gestelde vragen.

Deze korte indruk kon niet in het februari-nummer worden opgenomen, omdat de inzenddatum daarvoor was verstreken. In de toekomst zal het waarschijnlijk wel vaker voorkomen dat het verslag wat later komt. Dan graag tot ziens en niet vergeten, vier weken later op 17 maart a.s. is er weer ouderenkring. Weet u welkom.

Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam en omstreken: aankondiging

Mérea Lebailly, Haydy Nelson, Ans Odinot

Op dinsdag 1 maart a.s. zal er in het Protestants Landelijk Dienstencentrum een ontmoetingsdag worden georganiseerd door het Landelijk Protestants Vrouwen Platform (LPVP).

Thema : “*Feest van Aarde en Hemel*” met een inleiding van Henny de Jong

Tijd : 10.30 tot 15.30 uur

Plaats : PLD/PKN te Utrecht, Joseph Haydnlaan 2A

Opgave: lpvp@pkn.nl of 030 - 8801516 (Cathrien Duit-Tiemersma).

Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam en Omstreken: bijeenkomst

Mérea Lebailly, Haydy Nelson, Ans Odinot

De OVS Amsterdam komt op zaterdag 19 maart a.s. In Kerkcentrum De Nieuwe Stad bijeen:

Thema is Vrouw en Geloof, Aarde, Anderen. Haydy Nelson zal aan de hand van het Tenach-/bijbelboek ESTHER het thema inleiden. U bent allen uitgenodigd en van harte welkom.

Tijden : 13.30 uur inloop; 14.00 uur begin; einde 16.30 uur.
Adres : Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam Zuidoost
Toegang: vrijwillige bijdrage of overmaking op bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam.

Het 25-jarig predikantschap van Elske Cazemier

Theo Bootsman

Op 30 januari 2011 waren een aantal gemeenteleden uitgenodigd voor en aanwezig bij de viering van het 25-jarig predikantschap van Elske Cazemier. Elske Cazemier is werkzaam als geestelijk verzorger bij AMSTA, de zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die behoefte heeft aan een steuntje in de rug.

Binnen Amsterdam zuidoost leidt Elske op verschillende locaties vieringen voor mensen met een verstandelijke beperking zoals op 'Florijn' en 'Haag en Veld'. Verschillende leden van onze gemeente zijn als vrijwilliger betrokken bij deze vieringen.

Op de Overtoom - in het gebouw van De Kleine Johannes - leidde Elske zelf de viering. Het was een waar feest deze viering. De spontane en directe reacties van de aanwezige cliënten van AMSTA gaven een sfeer van warmte en verbondenheid. Het thema van de viering was: "Geluk voor jou". Dit naar aanleiding van de zaligsprekingen (Mattheus 5), waarin zalig geluk betekent. Het "Geluk" werd tastbaar gemaakt door het voelen van een groot zacht rood kussen in de vorm van een hart. Ook hebben de aanwezigen elkaar geluk gewenst door middel van het omhangen bij elkaar van een rode sjaal.

Het geheel ging gepaard met een openheid en vrolijkheid, waarin ieder op haar/zijn eigen wijze invulling kon geven aan het gevoel van geluk, dat belangrijk is voor ieder mens.

Als groet en blijk van waardering voor haar werk binnen onze gemeente is Elske een bos bloemen namens de PGZO aangeboden na afloop van de viering.

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2011

namens het College van Kerkrentmeesters, Elly Kroese, Henk Konings

Allereerst willen wij alle leden, die hun toezegging hebben ingevuld, bedanken voor hun bijdrage voor dit jaar. Zo blijven we in onze nieuwe Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost vertrouwen hebben, ook voor de toekomst. Daarnaast willen wij alle bezorgers bedanken voor het werk dat ze hebben gehad, bij het wegbrengen van de enveloppen en het weer ophalen van de antwoorden.

Hier komt het voorlopig resultaat:

Tot en met zaterdag 12 februari jl. waren 257 antwoordenvelopen binnengekomen met een totale toezegging van € 86.654,00. Een mooi resultaat, maar we missen toch nog vele antwoordenvelopen. In totaal hebben we circa 900 enveloppen verspreid in de Bijlmer en Gaasperdam. Daarom verwachten we nog 2/3 aan reacties, dus als u uw toezegging nog niet hebt ingevuld en opgestuurd doe het a.u.b. deze week nog. Uw toezegging kan zo in de bijgevoegde antwoordenvelop in de brievenbus, een postzegel is niet nodig. Dus gaarne uw aandacht hiervoor.

Want ook onze kerk is van blijvende waarde.



Overzicht collectes januari 2011 Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Collecteopbrengsten in De Nieuwe Stad,
namens de diaconie Rommert Tjeerdsma

Sinds de jaarwisseling zijn we Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost. In de eerste maand van het nieuwe jaar waren de opbrengsten van de collectes in onze gemeente op de locatie De Nieuwe Stad als volgt:

	diaconie	kerk	Deur-collecte	doel deurcollecte
2 januari	€ 105,95	€ 120,14	€ 131,65	drugspastoraat
9 januari	€ 80,15	€ 117,55	€ 89,35	cantorij
16 januari	€ 106,85	€ 129,50	€ 128,75	exploitatie De Nieuwe Stad
23 januari			€ 686,72	diac. oec. centrum Stap Verder
30 januari	€ 97,50	€ 127,80	€ 86,51	Educatie & Catechese (landelijk)

In onze nieuwe gemeente heeft ook een belangrijk deel van de eerste (diaconale) collectes een specifieke bestemming. Omdat dat pas eind januari is doorgevoerd ziet u dat pas in het volgende overzicht. Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters.

Collecteopbrengsten in De Drie Stromen,
Hanny Kort en Pieter Glaser

	Kerk	Uitgang	Diaconie
2 januari	€ 208,87	44,98	58,53
9 januari	€ 48,97	47,83	72,-
16 januari	€ 189,60	44,50	94,65
23 januari	€ 70,82		173,29
30 januari	€ 172,40	142,72	103,45

23 januari was een oecumenische dienst met de RK-parochie, zonder uitgangscollecte. De eindejaarscollecte 2010 heeft in Gaasperdam € 1586,50 opgebracht, bijna evenveel als vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!

Collectebonnen ook in De Nieuwe Stad

Pieter Glaser



Collectebonnen zijn bonnen, die tegen de daarop gedrukte waarde van te voren gekocht worden bij de kerk en in de collectezak gestopt kunnen worden. Ze hebben het voordeel, dat ze bewijsbaar als gift afgetrokken kunnen worden van de belastingen. Ze moeten dan wel via de bank of giro betaald worden. Dat houdt in dat ze al betaald moeten zijn als je de vellen met collectebonnen wilt krijgen, of dat er een getekende

overschrijvingskaart overhandigd wordt aan de verkoper.

In De Drie Stroomen zijn al geruime tijd collectebonnen verkrijgbaar. (Na de dienst bij Hanny Kort of haar vervanger). Ook in De Nieuwe Stad komen nu collectebonnen beschikbaar. Ze zijn te verkrijgen bij Sjouke van der Bij. De collectebonnen zijn zowel in De Nieuwe Stad als in De Drie Stroomen geldig.

Op elk A4 vel zitten 20 collectebonnen. Dit zijn de waarden: 4 keer € 2,-, 8 keer € 1,-, 8 keer € 0,50. Dat is in totaal € 20,-. Boven elk vel staat Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost en het nummer van het vel. Op elke bon staat het zwart-witlogo van de PGZO en de waarde.

Wanneer iemand collectebonnen wil kopen, maakt hij of zij € 20,- of een veelvoud daarvan over op het rekeningnummer 635800470 tnv PGZO. Of: als iemand een door hem/haar getekende overschrijvingskaart geeft moet hierop het rekeningnummer 635800470 tnv PGZO ingevuld worden, en het bedrag, met de vermelding: collectebonnen. Men gaat dan na de dienst naar Sjouke, vraagt om collectebonnen, en zegt dat het geld is overgemaakt of overhandigt hem een ondertekende overschrijvingskaart. Hij geeft dan de collectebonnen.

Voor meer informatie: Pieter Glaser, pcglaser@planet.nl, of Sjouke van der Bij.

LEZERS SCHRIJVEN

Abri 30a: ZO! Protestants

Henk de Boer

Ik ben katholiek.

Tot mijn 22e was ik gereformeerd. Tot mijn 30e evangelisch. Tot mijn 44e agnost en sindsdien universalist. De goddelijke vonk zit in ieder mens.

Het universum is God en de aarde is de baarmoeder van God. Voortgaande schepping.

‘Wij allen zuchten en wachten op de openbaring van de zonen van God,’ zegt Paulus.

Uiteraard ook op de dochters van God.

ZO! Protestants. ZO! Islamitisch. Alstublieft niet. Ik ben katholiek. Ik ben universalist. Of het nu de bronnen van de Veda’s zijn van het Hindoeïsme of de bronnen van Chinese wijsheid, of de bronnen van Joodse wijsheid; ik drink uit alle bronnen.

‘Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest’. Meng-Tse.

‘In stromend water kan men zich niet spiegelen, wel in stilstaand water.

Slechts wie innerlijke rust kent, kan anderen rust schenken’. Lau-Tse.

‘Om der wille van het stijgen is de ziel afgedaald’. Zohar.

‘De grote schuld van de mens is niet de zonden, die hij begaat. De verleiding is machtig en zijn kracht zwak. De grote schuld van de mens is dat hij elk ogenblik keren kan tot God. En dit niet doet.’ Rabbi Boenam - Martin Buber.

Vrouwenlist gaat boven mannenkracht

Annelies Heesakkers

Op vrijdag 26 november toog ik vanaf Amsterdam West naar De Nieuwe Stad in Zuidoost. Ik had een heel goede reden want Gusta Margareth zou er gaan spelen in de voorstelling: *A wakka wakka liebi voe Nelis ofwel, Vrouwenlist gaat boven mannenkracht*.

Ik leerde haar ruim een jaar geleden kennen toen ze mee wilde doen voor de film *Zeventigsters* die ik maakte over vrouwen met veerkracht. En dat heeft ze! De voorstelling speelde in een afgeladen volle kerkzaal en deze avond waren de rollen eens omgedraaid, ik was namelijk met enkele vrienden die ik had meegenomen zo’n beetje de enige Witie mang (blanke).

Wat heb ik genoten van de lange avond waarin een grote groep acteurs van de toneelgroep Wie Na Wang het verhaal speelde dat geschreven en geregisseerd werd door Wilfred Gilds, vanuit het mondeling opgetekende verhaal van Gusta. Sterk spel, vol humor en overduidelijk dat de spelers er vol voor gingen. En dat deed het publiek ook. Ik had de handicap dat ik op sommige momenten de Surinaamse taal niet verstond waardoor een aantal grappen en kwinklagen mij ontgingen maar de lach van de zaal werkte zo aanstekelijk dat ik niets tekort gekomen ben. Het is natuurlijk bijzonder prettig dat De Nieuwe Stad ruimte biedt aan dit gezelschap maar dit blijspel verdient eigenlijk een locatie met goed geluid en goed zicht vanuit elke zitplaats. Gelukkig gaat dat gebeuren op 1 juni in het Bijlmerparktheater en dan kunnen nog veel mensen ervan gaan genieten. Een echte aanrader!

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

PCOB / KBO / Ouderensoos

Wil Bakewel, secr.

Op onze bijeenkomst van maandag 7 februari waren 15 personen aanwezig. De heer M. van der Sluis hield een lezing over "Joodse feestdagen", een vervolg op zijn lezing van 4 oktober jl. Ook nu weer gaf hij een boeiend overzicht van de geschiedenis waaruit deze feestdagen voortkomen. Veel van deze verhalen zijn ons bekend uit het Oude Testament.

Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 7 maart. De heer Ton Oudshoorn zal dan voor ons een lezing houden over "Vogelzang in de muziek". Ook het vorig jaar heeft de heer Oudshoorn voor ons een lezing gehouden over dit onderwerp. Wij kunnen deze dus van harte aanbevelen. Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos. Alle leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd! Tot ziens op 7 maart!

Vakantieweken van Hetvakantiebureau

Mijndert Blanken, manager

Hetvakantiebureau.nl organiseert al bijna vijftig jaar in opdracht van de **Protestantse Kerk in Nederland (PKN)** 'Vakanties met aandacht'. Deze diaconale vakanties zijn bedoeld voor mensen die niet of moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan.

Onze accommodaties in het land bieden allen een gezellig onderkomen voor onze vakantiegasten in een landelijke of bosrijke omgeving.

Met dit bericht willen wij ons aanbod van de diverse vakantieweken onder uw aandacht brengen want we hebben uw hulp hard nodig voor het werven van gasten en vrijwilligers. We richten ons vooral tot alle kerkenraadsleden. In hun wijk komen zij, net als het ouderenpastoraat, ongetwijfeld in contact met ouderen voor wie het goed zou zijn eens een week met vakantie te gaan; bijvoorbeeld mensen met weinig sociale contacten of mensen die in het dagelijks leven extra zorg of aandacht nodig hebben. In onze vakantieids is het totale aanbod na te lezen.

Oók voor eenoudergezinnen verzorgen wij vakantieweken in samenwerking met YMCA Vakanties. De ouder kan tijdens de vakantie tot rust komen door de zorg voor het kind te delen met een team van vrijwillige begeleiders en andere ouders. Gedurende de week worden leuke kinder-, of gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In onze gids voor eenoudergezinnen staan de vakanties met data en accommodaties uitgebreid beschreven.

Wilt u meer weten? Bel of mail ons gerust op 0318 48 66 10 of via vakanties@hetvakantiebureau.nl .

Onze website is <http://www.hetvakantiebureau.nl> .

Vakantieactiviteiten in De Anloup

Marielle Valk en EricJan Hofman

Wij zijn Marielle (21) en EricJan (22) en we zetten ons al meerdere jaren in voor Stichting Kerk en Recreatie De Anloup in Sint Maartensvlotbrug. Jongeren uit heel Nederland verzorgen op vrijwillige basis iedere zomer gedurende twee weken (in naam van deze stichting) recreatieactiviteiten en kerkdiensten in Sint Maartensvlotbrug (Noord-Holland), zodat vakantiegangers in deze streek leuke activiteiten kunnen ondernemen, maar ook op vakantie een kerkdienst kunnen bijwonen. We merken echter dat het steeds lastiger wordt om jongeren hier op vrijwillige basis voor te enthousiasmeren. Wij zouden u daarom willen vragen ons te helpen door in uw gemeente de jongeren enthousiast te maken voor het meedraaien in een team van De Anloup. Wij stellen uw hulp zeer op prijs! Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met EricJan Hofman, tel. 06 53105266 of ericjan@anloup.nl. U kunt ook eens kijken op www.anloup.nl.

AGENDA

Maart 2011

- | | | |
|----|--------|--|
| 1 | 19.30u | Moderamenvergadering, DDS |
| 2 | 09.00u | Bazaar, DDS |
| | 20.00u | Gesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus, DDS |
| 4 | 09.00u | Bazaar, DNS |
| | 14.00u | Politiek café, DNS |
| 6 | 09.30u | 12+ nevendienst, DNS |
| 7 | 18.00u | Eetgroep, DNS |
| | 19.45u | Cantorij "De Drie Stromen", DDS |
| | 20.00u | Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS |
| 8 | 10.15u | Bijbelkring 40-dagentijd, DDS |
| | 19.30u | Kerkenraadsvergadering, DDS |
| 9 | 09.00u | Bazaar, DDS |
| | 18.30u | Vastenmaaltijd, DNS |
| | 19.00u | Aswoensdagviering, DNS |
| | 19.30u | Sacrale dansgroep, DNS |
| | 20.00u | Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411 |
| 10 | 15.00u | Vier (+ 2) kerkenoverleg, DNS |
| | 19.30u | Wijkavond Holendrecht Oost en West, Maldenhof 369 |
| 11 | 09.00u | Bazaar, DNS |
| 14 | 14.30u | Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal |
| | 18.00u | Eetgroep, DNS |
| | 19.45u | Cantorij "De Drie Stromen", DDS |
| | 20.00u | Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS |
| 15 | 10.15u | Bijbelkring 40-dagentijd, DDS |
| | 19.30u | Werkgroep Pastoraat, DDS |
| 16 | 09.00u | Bazaar, DDS |
| | 09.30u | Moderamenvergadering, DDS |
| | 10.15u | Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage |
| | 18.30u | Vastenmaaltijd, DNS |
| | 19.00u | Avondgebed |
| | 19.30u | Associatiecommissievergadering, DNS |
| | 20.00u | Gesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus, DDS |
| 17 | 09.30u | Ouderenkring, DNS |
| 18 | 09.00u | Bazaar, DNS |
| 21 | 15.00u | Gesprekskring 'De Venser', kerkdienst, hobbyruimte |
| | 18.00u | Eetgroep, DNS |
| | 19.45u | Cantorij "De Drie Stromen", DDS |
| | 20.00u | Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS |
| 22 | 10.15u | Bijbelkring 40-dagentijd, DDS |

	19.30u	Diaconievergadering, DNS
23	09.00u	Bazaar, DDS
	10.30u	Ouderendag: "Lentedag", DNS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
24	19.30u	Wijkavond Reigersbos, Gein 1 en 3, Gerrit v.d. Boschpad 36
25	09.00u	Bazaar, DNS
28	14.00u	Gesprekskring Koornhorst, ?
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
29	10.15u	Bijbelkring 40-dagentijd, DNS
	19.30u	Moderamenvergadering, DNS
30	09.00u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
	20.00u	Gesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus, DDS
31	18.00u	Wijkavond Geerdinkhof, ?

April 2011

1	09.00u	Bazaar, DNS
3	09.30u	12+ nevendienst, DNS
4	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
5	10.15u	Bijbelkring 40-dagentijd, DNS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DNS
6	09.00u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	20.00u	Wijkavond Gooioord, Gulden Kruis en omstreken, Gooioord 63
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
7	19.30u	Wijkavond Nellestein, Leksmondhof 263
8	09.00u	Bazaar, DNS
11	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS

KERKELIJKE GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthuliplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 697 55 50
Zaalreservering: de heer C. Vonk, tel. 020 696 5621,
mobiel: 06 - 5198 1782, e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur

**Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost**
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 1924 198

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam ZO
(020) 416 1055
scriba@pgzo.nl

Website

<http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

College van Kerkrentmeesters

Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO
(020) 690 17 95
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Ledenadministratie

Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO
(020) 697 7792
pcglaser@planet.nl

Koster De Nieuwe Stad

Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO
(020) 696 9805

Nevendiensten De Nieuwe Stad

Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
1103 SM Amsterdam ZO
(020) 779 9013
hgfokkens@planet.nl

Nevendiensten De Drie Stromen

Ellen Wijsman
06 2676 8497

Organist De Nieuwe Stad

Jacopo Brusa

Organisten De Drie Stromen

Bab Ietswaart
Simon Blijleven

Dirigente Cantorij De Nieuwe Stad

Wil Martijn
Snodenhoekpark 18
1107 VE Amsterdam ZO
(020) 697 23 14

Cantor De Drie Stromen

Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam ZO
(020) 691 03 94

Bloemenfonds

Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

Aflegvereniging Ezechiël

Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu, 06 1417 6741contactpers.

Rekeningnummer 'Stap Verder' : Triodos bankrekening 39.05.07.687

t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer,
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam-Zuidoost

Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Dirk Wolse (interim-predikant)
Buitenplaats 7
8212 AA Lelystad

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 1^e zondag als er een RK doopdienst is.



Secretariaat

M.Hutauruk-Tambunan

Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam ZO
meylina-tamburan@yahoo.com

Predikant

ds. I.A.R. Pattinama

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden 1103 KB
idapattinama@planet.nl

Predikant

ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
Amsterdam ZO

marla.huliselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant

Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam ZO
revyawbediako@live.com

Secretaris

Vera Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam

Catecheet

geen

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.