



ZO! PROTESTANTS

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



April 2011

ZO! Protestants is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinot

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren voor **10 april 2011** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad	4
Bij de collecten	6
De kerkdiensten in De Drie Stromen	7
Overige kerkdiensten.....	8
Overdenking : Wat betekent Pasen voor mij?.....	9
Uit de Waverzaal	10
Bij de diensten in DDS	11
In actie voor de kerk	11
De bloemen uit DDS	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijbelleesrooster.....	11
NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE	13
Vanuit de kerkenraad	13
Welkom	14
Een goede en geslaagde wijkavond	14
Blij nieuws	14
Ouderenkring: iconen lezen	15
Vakantieweek	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Ontmoetingsdag.....	16
Ouderenkring: Op een vrachtschip	16
Paasgroetenactie	17
Wist u dat?.....	18
Kerk en stage - werk en uitvoering.....	18
Kerkvrijwilligers gezocht	19
Film in De Nieuwe Stad	19
Politiek café.....	20
De bloemen van de kerk	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Paascollecte 2011.....	20
Kerstattenties	21
Uitnodiging door de diaconie en Jerry Tänzer.....	22
We kunnen weer verder	22
Het lief en leed in Gaasperdam	23
Collecteopbrengsten kerkdiensten in DNS en DDS, Febr. 2011	24
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	25
PCOB / KBO / Ouderensoos	25
Bestel het gratis kookboek	25
Vakantiebureau	26
LEZERS SCHRIJVEN	27
Abri 30b: Gevers en ontvangers	27
De psalmen opnieuw berijmd - 5	28
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)	29
AGENDA	30
Kerkelijke gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost	32

KERKDIENSTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad

Zondag 27 maart 10.00 uur ZOMERTIJD	3 ^e zondag 40-dagentijd, Oculi (KKZ) ds. Jan van der Meulen Exodus 17 : 1 - 7 Johannes 4 : 5 - 26 Uitgangscollecte: Kerk in Actie / 40-dagentijd
Woensdag 30 maart 18.30 - 19.30 uur	Vastenmaaltijd en avondgebed, voorbereid door PGZO en PCG Ondanks dat je leeft ben je dood, Johannes 11 : 1 - 16 Collecte: Stap Verder
Zondag 3 april 10.00 uur	4 ^e zondag 40-dagentijd, Laetare (KKZ) drs. Elsa Aarsen 1 Samuël 16 : 1 - 13 Johannes 9 : 1 - 13 en 26 - 39 Uitgangscollecte: Kerk in Actie / 40-dagentijd
Woensdag 6 april 18.30 - 19.30 uur	Vastenmaaltijd en avondgebed, voorbereid door RK parochie Je mantel zegt wie je bent, Matteüs 13 : 1 - 11 Collecte: Stap Verder
Zondag 10 april 10.00 uur (KKZ)	Zondag Judica ds. Dirk Wolse Ezechiël 37 : 1 - 14 Johannes 11 : 1 - 4 en 17 - 44 Uitgangscollecte: Kerk in Actie / 40-dagentijd
Woensdag 13 april 18.30 - 19.30 uur	vastenmaaltijd en avondgebed voorbereid door PGZO en PCG Doortocht door de zee van het leven, Jesaja 43 : 1 - 5a Collecte: Stap Verder
Zondag 17 april 10.00 uur (KKZ)	Palmzondag ds. Lieske Keuning Jesaja 50 : 4 - 7 Matteüs 21 : 1 - 11 Uitgangscollecte: Kerk in Actie

Woensdag 20 april 18.30 - 20.00 uur	vastenmaaltijd en kerkdienst door EBG Met Jezus aan tafel, Matteüs 26 : 17 - 29
Donderdag 21 april 19.00 uur (GKZ)	Witte Donderdag, Dienst van Schrift en Tafel ds. Jan van der Meulen Exodus 12 : 15 - 20 Johannes 13 : 1 - 15 Uitgangscollecte: eigen pastoraat
Vrijdag 22 april 20.00 uur (GKZ)	Goede Vrijdag ds. Lieske Keuning, ds. Jan van der Meulen Johannes 18 en 19
Vrijdag op zaterdag Vanaf 22.00 uur	Nachtwake, door de gezamenlijke kerken (bij voldoende belangstelling)
Zaterdag 23 april 21.00 uur	Stille Zaterdag, Paaswake, Dienst van Schrift en Tafel ds. Jan van der Meulen Diverse lezingen, evangelielezing: Matteüs 28 : 1 - 10 Doopgedachtenis Uitgangscollecte: HIP, Hulp in Praktijk
Zondag 24 april 9.30 uur (GKZ)	Eerste zondag van Pasen ds. Lieske Keuning, ds. Jan van der Meulen m.m.v. koor The New City Voices Exodus 14 : 9 - 14 Johannes 20 : 1 - 18 Uitgangscollecte: HIP, Paascollecte
Zondag 1 mei 9.30 uur (GKZ)	2 ^e zondag van Pasen, Quasimodo geniti drs. Elsa Aarsen Genesis 8 : 6 - 16 Johannes 20 : 23 - 29 Uitgangscollecte: Vitale Kerk
Zondag 8 mei 9.30 uur	3 ^e zondag van Pasen ds. Wim Brouwer Jesaja 43 : 1 - 12 Johannes 21 : 1 - 14 Uitgangscollecte: JOP (Jeugdwerk PKN)

Bij de collecten

Collecte 3 april: Blindenschool Al Shurooq

In Beit Jala bij Bethlehem in de Palestijnse gebieden staat de Al Shurooq School voor blinde kinderen. Dertig kinderen volgen hier dagonderwijs en verblijven in het internaat. Kinderen komen voor een periode van vier tot vijf jaar naar de school en worden zo begeleid dat ze daarna verder kunnen in het reguliere onderwijs. Ze leren braille en krijgen een eigen brailletypemachine. Er is ook aandacht voor het aanleren van vaardigheden zoals wassen, aankleden en koken.

Collecte 10 april: Vrouwen en hiv/aids, Zambia

De hiv/aids-afdeling van de Raad van Kerken van Zambia wil het onderwerp bespreekbaar maken bij predikanten en gemeenteleden. In de training komen mensen die besmet zijn vertellen wie ze zijn. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld, dat haar kerk haar bestempelt als zondaar, die om vergeving moet vragen. De Raad werkt ook met lotgenotengroepen: de 'Cirkels van Hoop'. Mensen die besmet zijn, komen bij elkaar en ondersteunen elkaar. Ze krijgen voorlichting over de verschillende behandelingsmogelijkheden die er zijn.

Collecte 17 april: Ik zie je!

Collecte Kerk in Actie Totaal

Het is geen gemakkelijke opgave om er als jonge moeder alleen voor te staan, zeker niet in een land als Moldavië. Je komt voor schijnbaar onoverkomelijke problemen te staan. Voor veel jonge vrouwen in Moldavië is dit een reden om te kiezen voor abortus of, als het kindje geboren is, kindverlating.

Partnerorganisatie van Kerk in Actie in Moldavië, Moldovan Christian Aid (MCA), ziet het als haar missie om hier iets aan te doen en ondersteunt daarom het project 'Begin van nieuw leven'. Het project 'Begin van nieuw leven' biedt hulp aan twintig jonge alleenstaande of zwangere tienermoeders uit kwetsbare gezinnen in de stad Chisinau. De vrouwen ontvangen in het eerste jaar na de geboorte van hun baby materiële steun in de vorm van medicijnen, babyvoeding, babykleding en luiers. Daarnaast worden de moeders geholpen in hun aanvraag voor kinderbijslag, beroepsoriëntatie en psychologische begeleiding.

De kerkdiensten in De Drie Stromen

Zondag 27 maart 9.30 uur ZOMERTIJD	dhr. H. W. de Boer Ouderling E. Boye
Zondag 3 april 9.30 uur	Nederlands/Engelse dienst ds. F. R. Brommet Ouderling J. Molleman Diaken L. Osei
Zondag 10 april 9.30 uur	Heilig Avondmaal ds. J. W. van der Meulen Ouderling T. Blijleven Diaken N. de Boer
Zondag 17 april 9.30 uur	Palmzondag drs. mw. H. Compagner Ouderling O. Bonsu Diaken M. de Jong
Donderdag 21 april 19.00 uur	Witte Donderdag / Heilig Avondmaal ds. F. R. Brommet Ouderling R. Venema Diaken M. de Jong
Vrijdag 22 april 19.30 uur	Goede Vrijdag, m.m.v. de cantorij ds. C. van Veelen Ouderling E. Boye Diaken N. de Boer
Zaterdag 23 april 19.30 uur	Stille Zaterdag ds. mw. M. Reinders Ouderling J. Molleman Diaken M. de Jong
Zondag 24 april 9.30 uur	Pasen, m.m.v. de cantorij dhr. G. den Boef Ouderling T. Blijleven Diaken M. Numan
Zondag 1 mei 9.30 uur	Nederlands/Engelse dienst ds. D. J. H. Wolse Ouderling O. Bonsu

Overige kerkdiensten

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>3 april, ds. D. Kuiper 10 april, ds. H. Kotzé 17 april, pastor C. van de Loos 24 april Pasen, pastor L. Raymakers en ds. H. Kotzé</p>
 <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>10 april, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik 21 april 19.00 Witte Donderdag, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik 21 april 15.30 Goede Vrijdag, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik 24 april Pasen, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik</p>
 <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>3 april, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik Donderdag 21 april 14.30 algemene paasviering, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik / Irene van der Hulst Zaterdag 23 april 16.00 paasviering, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>10 april, ds. J. Verburg Avondmaal 24 april, ds. mw. H. C. M. Bouma Pasen</p>
 <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>6 april, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 13 april, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 20 april, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 27 april, Protestant, ds. D. J. H. Wolse, Avondmaal</p>

Overdenking : Wat betekent Pasen voor mij?

ds. Dirk Wolse

Mij trof een stukje uit het boek 'Als scherven spreken. Over God in het leven van alledag', geschreven door Kune Biezeveld. Zij overleed in september 2008 en was hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) te Leiden. Een wat mij betreft indrukwekkend en uitdagend boek, dat mij op nieuwe wijze geopend heeft om theologie als het spreken van God te verbinden met het dagelijkse leven. Aan het slot van haar boek spreekt zij over Pasen. Daarbij bewaart zij het geheim van nieuw leven bij God en verbindt het aan de andere kant met menselijke ervaring met nieuw leven, zodat het geen abstracte waarheid blijft, maar dicht bij ons bestaan komt in alle tegenstrijdigheid en hoop.

Zij schrijft: 'Eind maart 2007 kreeg ik te horen dat ik ernstig ziek was. De laatste uitslagen van de onderzoeken kwamen binnen in de Paasweek. Dat was in verschillende opzichten heftig. Zou ik in staat zijn wat me nu overkwam te verbinden met de woorden die de kerk in die dagen spreekt? Zou het me lukken op Paaszondag naar de kerk te gaan? (.....)

Een jaar later, opnieuw in de Paasweek, kreeg ik te horen dat er geen verdere behandelingen mogelijk waren en dat ik binnen afzienbare tijd zou gaan sterven. Dezelfde vragen kwamen terug. Wat was de draagkracht van de woorden? Wat was mijn eigen draagkracht bij het horen van deze woorden? En nog steeds is zij aan het woord als zij zegt: 'In veel meelevende kaarten werd de verbinding gelegd. De hoop werd uitgesproken dat ik er kracht uit kon putten, en dat we er samen kracht uit konden putten. Of: dat de gang die Jezus was gegaan, mij troost zou kunnen bieden.

Laat ik maar eerlijk zeggen: ik vond het niet gemakkelijk. De Paaswoorden had ik altijd wat groot gevonden, en heel de Paasweek had ik vaak als zwaar, ook als zwaar aan woorden beleefd.

(...)

Hoe kon ik ze verbinden met 'wat voor ogen is?' (.....)'

Een raadsel waar ook wij voor staan. In de breekbaarheid van ons eigen leven, wanneer we daarmee worden geconfronteerd. Ons eigen leven, of dat van één van onze liefsten.

Met haar mee zeg ik: Pasen betekent voor dit leven dat wij hoopvol leven en dingen doen die daarbij horen. Verrassende, vastgelopen situaties doorbrekende dingen.

Zoals wordt gezegd op de Paasmorgen: de dood is hier niet, Jezus leeft!

In het navolgende gedichtje dat ik vast al een keer eerder aan u doorgegeven heb, komt het voor beeldend tot uiting:

Vertrouwen

Ik zie haar eerste bloei
nog op het kale hout
en vraag bezorgd
vanwaar die vroege groei
de nachten nog zo koud

de boom zegt niets
maar bloeit mij aan
alsof haar zachte kracht
de strengste vorsten
zal weerstaan
ook deze nacht.

Met dank aan mijn collega uit Lelystad ds. Huib Stolk.

Uit de Waverzaal

ds. Dirk Wolse

De eerste lenteachtige dagen breken aan terwijl ik schrijf voor het kerkblad van april. In Lelystad achter ons huis zijn zwanen bezig om een nest te maken (gelukkig aan de overkant van de sloot) en pimpelmezen en koolmezen zijn al druk in de weer om de nestkastjes te verkennen. Met het stijgen van de temperaturen gaat het hard in de natuur en beginnen allerlei struiken al weer te bloeien. Overall om ons heen spreekt het van nieuw leven en verwachting van nieuw leven. Dus waarom niet ook in ons geloof? Zien en ervaren wij in dit natuurlijke gebeuren niet een versterking van het verhaal dat wij met Pasen vieren? Het verhaal van nieuw leven uit de dood dat 'wonderlijk' gestalte krijgt in Jezus Christus en hoopvol ons leven raakt, om ook als mensen met verwachting te leven. Eigenlijk wil ik er niet aan denken dat het misschien wel ontzettend koud is als dit kerkblad uitkomt. Mocht het zo zijn, dan hoop ik het moment van nu mee te nemen om de kou te trotseren. Maar misschien is het nog steeds wel mooi weer. Ook van Wilma wens ik u en jullie allen goede Paasdagen toe.

Bij de diensten in DDS

ds. Dirk Wolse

Op *zondag 10 april* ga ik voor in DNS. Op deze 5^e zondag van de Veertigdagentijd met de naam “Judica/Doe mij recht”, naar Psalm 43, is de lezing uit Johannes 11 over Lazarus.

Ik wens jullie allen een goede voorbereiding toe.

De dienst op *Eerste Paasdag* in DDS zal gedaan worden door mijn ‘oud stagiair’ Gert den Boef, die in het kader van zijn stage nog een keer voor moet gaan. Dit betekent dus dat ik wel aanwezig ben en samen met jullie hoop te luisteren naar en te zingen van het evangelie van Jezus die is opgewekt.

Op *1 mei* zal ik dan weer voorgaan in een dienst in DDS. Als lezing uit het evangelie wordt aangegeven Johannes 20:19-31 over Thomas, maar er wordt voor de weken tussen Pasen en Pinksteren ook een alternatief aangeboden en wel uit de eerste hoofdstukken van Genesis (voor deze zondag Genesis 3). Het zou wel een bepaald licht werpen op deze ‘Dag van de arbeid’ als gelezen wordt “in het zweet van je aanschijn zul jij je brood verdienen”. Met ds. Jan van der Meulen zal ik nog overleggen wat we gaan doen.

In actie voor de kerk

Jan de Jonge

Stichting INS levert voor 5 euro een zak van 50 liter tuinaarde bij u thuis. 1,50 euro daarvan komt ten goede aan de kerk. Zo simpel is dat. Bestellen kan via ons e-mailadres of telefoon 697 6834. Maar ook tijdens de woensdag- of vrijdagmarkt natuurlijk. Doe mee, laat de kerk bloeien.

Bijbelleesrooster

april 2011

vr. 1	Ester 9:1-10	Zelfverdediging
za. 2	Ester 9:11-19	Verlenging
zo. 3	Ester 9:20-28	Feestvreugde
ma. 4	Ester 9:29-10:3	Volksvertegenwoordiger
di. 5	2 Korintiërs 8:1-15	Geven en ontvangen

wo. 6	2 Korintiërs 8:16-24	Toezicht
do. 7	2 Korintiërs 9:1-15	Giftvraag
vr. 8	2 Korintiërs 10:1-11	Mondeling of schriftelijk
za. 9	2 Korintiërs 10:12-18	Eer aan de Heer
zo. 10	2 Korintiërs 11:1-15	Ironie
ma. 11	2 Korintiërs 11:16-33	Voor het opscheppen
di. 12	2 Korintiërs 12:1-13	Sterkte gewenst?
wo. 13	2 Korintiërs 12:14-21	Vorbereiding
do. 14	2 Korintiërs 13:1-13	Zelfbeproeving
vr. 15	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
za. 16	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
zo. 17	Filippenzen 1:27-2:11	Einheidsstreven
ma. 18	Filippenzen 2:12-18	Inspanning
di. 19	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
wo. 20	Matteüs 26:1-16	Tot elke prijs
do. 21	Matteüs 26:17-56	Gevangen om te bevrijden
vr. 22	Matteüs 26:57-27:61	Goede Vrijdag
za. 23	Matteüs 27:62-66	Veiligheidsmaatregel
zo. 24	Eerste Paasdag Matteüs 28:1-20	Zoek en je zult vinden
ma. 25	Tweede Paasdag Psalm 118:1-14	Getuigenissen
di. 26	Psalm 118:15-29	Juichstemming
wo. 27	Genesis 1:1-23	Dagwerk
do. 28	Genesis 1:24-2:4a	Onze geschiedenis: dat belooft wat!
vr. 29	Genesis 2:4b-25	Schaamteloos gelukkig
za. 30	Psalm 81	Liefdesverklaring

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE

Vanuit de kerkenraad

Wil Wieten

Uit de vergadering van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, gehouden op 8 maart 2011. Mevrouw ds. Wina Hordijk, pastor op de luchthaven Schiphol, is in deze kerkenraadsvergadering uitgenodigd om te vertellen wat het luchthavenpastoraat inhoudt. Op Schiphol is een groot stiltecentrum ingericht, waar Bijbels en Korans in vele talen liggen. Er zijn geen symbolen, geen kruis, davidster of halve maan, omdat de ruimte er is voor iedereen. Er werken vrijwilligers die er op letten of men wel respectvol met elkaar omgaat. Mevrouw Hordijk is de protestantse predikant, er is ook een RK pastor en een Anglicaanse priester. Om de beurt verzorgt men een kerkdienst van een half uur, ook wordt de maaltijd gevierd, waarbij de vredeswens wordt uitgesproken.

Mevrouw Hordijk vertelt over de diverse problemen waarbij zij en haar collega's worden gevraagd om de helpende hand te bieden, zoals het opvangen van passagiers en hun afhalers of wegbrengers bij het overlijden van familie of andere aangrijpende gebeurtenissen, opvangen van passagiers met psychische problemen, hulp bieden aan gestrande passagiers, enzovoorts. Kortom, zij vertelt zeer boeiend over het interessante werk dat zij verricht. Wij zijn blij dat mevr. ds. Hordijk bevestigend geantwoord heeft op ons verzoek om op 17 juli invulling te geven aan een themadienst voor onze PGZO-gemeente.

Plan is om in het najaar een bezinningsdag te organiseren voor de kerkenraadsleden. Het thema zal zijn *teambuilding*, elkaar beter leren kennen. Met de gemeenteadviseur zal contact worden opgenomen in verband met de organisatie van zo'n dag (of dagen).

Alle kerkenraadsleden zijn van mening dat 12 en 13 februari, de dagen waarop het samengaan van de beide gemeentes gevierd werd, een succes waren. Alles was goed georganiseerd. Het geheel gaf energie en hoop.

Zeer verheugend is het te kunnen melden dat onze subsidieaanvraag gehonoreerd is door het Bureau Steunverlening. Ons is het hoogste bedrag, namelijk drie jaar lang € 40.000 toegekend.

De kerkenraad gaat er mee akkoord dat informatie over doop, belijdenis, kerkelijke huwelijksbevestigingen en overlijden in het kerkblad wordt opgenomen.

Er is een schriftelijk verzoek ontvangen van een aantal gemeenteleden om de procedure voor de naam van het kerkblad opnieuw op te starten. Velen zijn niet gelukkig met de naam ZO! Protestants. De brieven schrijvers zal schriftelijk om een voorstel voor aanpak gevraagd worden.

Omdat ds. Jan van der Meulen dan met verlof is, wordt besloten van de Pinksterdienst een gezamenlijke dienst te maken. In deze dienst wordt ook belijdenis gedaan. In welk kerkgebouw (De Nieuwe Stad of De Drie Stromen) de dienst gehouden zal worden ligt nog niet vast.

Welkom

ds. Jan van der Meulen

Via het kerkblad heten wij ds. Lieske Keuning van harte welkom. Zij zal de komende maanden bij de ELG en dus ook in de gezamenlijke kerkdiensten ds. Ilona Fritz vervangen. Zij zal onder andere tot en met Pasen een aantal keren voorgaan en wij wensen haar een goede en gezegende tijd in Amsterdam Zuidoost.

Een goede en geslaagde wijkavond

ds. Jan van der Meulen

Ik kijk terug op een heel prettige en goede wijkavond in Gaasperdam, ten huize van Thea en Simon Blijleven. Het was de eerste avond in een reeks - aangekondigd in het vorige kerkblad - waarbij ik wat meer kennis zal maken met het Gaasperdamse deel van de PGZO en de Gaasperdammers met mij. Het was een drukbezochte en goed verlopen avond met koffie en taart, maar ook met heel persoonlijke verhalen die we met elkaar konden delen. Kortom een avond om tevreden en dankbaar op terug te kijken.

Blij nieuws

Op 10 donderdag 10 maart is er bij Anneloes en Okundaye Obahiagbon - Kruis en hun kinderen Vincent en Desmond een dochtertje geboren met de naam Felicia Adesuwa. Wij wensen Anneloes, Okundaye, Vincent en Desmond veel geluk.

Ouderenkring: iconen lezen

Rie van Heteren (i.s.m. Elsa Aarsen)



Op 17 februari waren zo'n 16 mensen bijeen voor een lezing over iconen door Elsa Aarsen in De Nieuwe Stad. Iconen zijn afbeeldingen van Jezus, Maria, of een heilige. Niet de afbeelding, maar de heilige die afgebeeld is, wordt aanbeden. Daardoor komt het dat er strenge regels zijn wat betreft het afbeelden van een heilige. Een icoon is altijd een platte ééndimensionale afbeelding. Logica en de wetten van perspectief gelden niet bij een icoon. Het gezicht wordt niet realistisch frontaal weergegeven, maar met grote ogen, kleine mond, lange neus. De achtergrond is bijna altijd heel kaal er wordt geen landschap achter de persoon geschilderd. Tot zover de technische achtergrond van iconen. Iconen hebben echter nog een andere dimensie en dat is een spirituele. Een icoon is bedoeld om de kijker 'een inzicht in de hemel' te geven.

Een icoon is ideaal om bij te bidden of te mediteren. Elsa had ook uit eigen bezit iconen meegenomen om te laten zien. Daardoor kreeg het verhaal nog een extra dimensie, omdat de iconen van hand tot hand gingen en de afbeeldingen van dichtbij bekeken konden worden. Het was een zeer geslaagde ochtend waar iedereen van genoten heeft.

Ontmoetingsdag

Namens de associatiecommissie, ds. Jan van der Meulen



Op zaterdag 14 mei organiseren de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost en de Presbyterian Church of Ghana in Amsterdam via de Associatiecommissie een gezamenlijke middag die in het teken staat van ontmoeting. Wij willen geen zwaarwichtige inhoud presenteren, maar we hebben een ontspannen samenzijn op het oog. We willen deze middag houden in het Gaasperpark vlak bij de ingang vanaf het eindstation van de metro. De middag begint om 15.00 uur met spelletjes georganiseerd vanuit de PCG. Om 17.00 uur is er een kort liturgisch moment waarin ook de koren van beide kerkgemeenschappen hopelijk de toon aangeven. Om 17.30 uur begint de maaltijd georganiseerd vanuit de PGZO en om 19.00 uur willen we weer afsluiten. U kunt zich te zijner tijd via intekenlijsten in De Drie Stromen en in De Nieuwe Stad opgeven. We rekenen op enthousiaste en / of sportieve deelnemers en natuurlijk op mooi weer. Er komt ook nog een flyer met informatie om uit te delen aan geïnteresseerden.

Ouderenkring: Op een vrachtschip

Ans Odinot

Op 17 maart hadden wij een heel mooie ochtend met de verhalen van Tjitske Schukken. Zij vertelde over haar reis langs vele havenplaatsen met een reusachtig transportschip voor auto's. Zonder lichtbeelden wist zij ons toch zeer te boeien. Vijf weken vrijwel voortdurend afgesneden van de buitenwereld is een wonderlijke ervaring, waar je wel tegen moet kunnen. Er werden veel vragen gesteld.

De volgende keer vindt plaats op de tweede donderdag van de maand. Op 14 april zal ds. Dirk Wolse voorgaan in de voorbereiding naar Pasen. Allen hartelijk welkom, om half tien staat in DNS de koffie klaar.

Paasgroetenactie

Noortje de Boer, Rommert Tjeerdsma

“Wat betekent de paasboodschap voor jou?” Een gevangenispredikant vroeg het aan een van zijn gemeenteleden, een man die een lange straf uitzit. Weken later kwam er een brief met een tekening: een man die de houding heeft aangenomen van een kruis, maar met de vingers omhoog, wankelend op een gebroken ei - symbool voor Pasen - maar dan weer rustend op een rots. Op een van de Paasgroetenkaarten ziet u deze tekening met op de achterkant de tekst: “De boodschap van Pasen, de opstanding van Christus, vertelt ons allen, dat weer opstaan en verder gaan - al is dat in wankel evenwicht - toch mogelijk is.” De predikant is ervan overtuigd, dat gedetineerden in de tekening meteen een teken van hoop zien.

De andere kaart gaat over water, vaak bedreigend, maar met Pasen wordt ons getoond, dat er altijd een doorwaadbare plaats is. Het is alsof God tegen ons zegt: “Kom maar met mij mee naar de overkant.”

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties, die vaak onder moeilijke omstandigheden zich inzetten voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen.

Ook wij doen daaraan mee. Op de zondagen 3 en 10 april kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen. De kaarten worden verkocht in De Drie Stromen en in De Nieuwe Stad en kosten € 1,- per stuk; dat is inclusief een postzegel en het adres van de ontvanger.

Het is fijn als u op de kaart ook wat persoonlijk kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. (Voorbeelden zijn beschikbaar.) Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven.

Toch lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt. Maar namen noemen kan niet in verband met de privacy. Zowel justitiepastores als Stichting Epafra benadrukken, dat uw groet zeer wordt gewaardeerd en de mensen goed doet.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over deze mensen en organisaties die u een kaart kunt sturen, dan kunt u daar bij de verkoop naar vragen, of kijken op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie onder: Hoe verzenden wij de Paasgroetenkaarten?

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Wist u dat?

Wist u

- . dat Ans & Frank Odinet en Corine Noordzij & Hans van Riet heelhuids terug zijn uit Nieuw Zeeland
- . dat we deze weetjes ook aan de kerkenraad sturen zodat ze niet hoeven te wachten op de notulen
- . dat we vanaf dit jaar in onze hele gemeente de Kerstattenties op dezelfde manier zullen doen
- . dat de voorbereidingsgroep voor de lentedag met veel plezier heeft gewerkt onder leiding van Jos de Boer
- . dat we heel graag van u willen horen of u ideeën hebt voor de diaconie
- . dat we daar binnenkort een speciaal e-mailadres voor zullen aanmaken

Kerk en stage - werk en uitvoering

Jaap Koolstra

Onze gemeente kan profiteren van het vrijwilligerswerk dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan doen in het kader van hun 'maatschappelijke stage'. In het kerkblad hebt u daarover kunnen lezen. Maar dan zijn er natuurlijk wel concrete plannen nodig.

Eind februari was er daarom een bijeenkomst, met vertegenwoordigers van diaconie, kindernevendienst, De Nieuwe Stad (balie en beheer), wereldwinkel, rommelmarkt Stichting INS, ouderenkring, maandagse eetgroep en website. Zij toonden aan dat er aan ideeën geen gebrek is - meer dan 80 kwamen er uit de bus!

Op 29 maart (dat valt ongeveer samen met het verschijnen van dit kerkblad) is er een vervolg. Dan proberen we de inmiddels per groep enigszins geselecteerde ideeën uit te werken tot een vijftal activiteiten. Dat kunnen we doen met de zeer praktische hulp van Elianne Schultz; zij verzorgt voor de Protestantse Kerk Amsterdam de stagecontacten tussen de leerlingen/scholen en de kerken.

In het volgende kerkblad kunt u lezen wat dat heeft opgeleverd.

Bent u niet rechtstreeks betrokken bij de stages, maar wel geïnteresseerd in de achtergrond van Kerk en Stage in het algemeen: op www.kerkenstage.nl is veel te vinden.

Kerkvrijwilligers gezocht

Paula Irik, Theo en Thea van Dalen

In Eben Haëzer wordt eenmaal in de veertien dagen op zondagmorgen een kerkdienst gehouden. Dit kan alleen door de trouwe inzet van de kerkvrijwilligers. De kerkvrijwilligers zetten in de theaterzaal alles klaar voor de dienst. Zij halen de bewoners op en brengen hen na afloop ook weer terug. En zij zorgen er voor dat alle bezoekers van de kerkdienst zich tijdens de dienst op hun gemak voelen. Maar de laatste maanden is de groep kerkvrijwilligers kleiner en dus kwetsbaarder geworden. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe kerkvrijwilligers.

Wat vragen wij:

- mensen die het leuk vinden om eenmaal in de veertien dagen (met eenmaal per maand zijn we ook al heel blij) als kerkvrijwilliger mee te draaien;
- zo'n zondagochtend bent u dan van 9:15 uur tot 12:00 uur in touw;
- hart voor de bewoners en gevoel voor de kerkdiensten.

Wat bieden wij:

- meedoen in een leuke enthousiaste groep vrijwilligers;
- duidelijk afgebakende en concrete taken;
- dankbaarheid bij de vaste bezoekers van de kerkdienst.

Voelt u zich aangesproken en zou u misschien kerkvrijwilliger willen worden, neem dan contact op met Theo en Thea van Dalen (thvdalen@xs4all; theavd@xs4all). Ook kunt u bellen of mailen met ds. Paula Irik, via de receptie van Eben Haëzer: telefoon 564 20 00, of per mail: pirik@cordaan.nl.

Film in De Nieuwe Stad

Op woensdag 13 april organiseert de Protestantse Gemeente Zuidoost weer een filmvoorstelling.

U kunt dan kijken naar *De keuze van...de Oecumenische Vrouwensynode, afd. Amsterdam*:

Whale Rider

Whale Rider is het verhaal van een Maori-stam in een klein kustplaatsje in Nieuw-Zeeland. In elke generatie staat een man aan het hoofd, genaamd Whale Rider. Als een tweeling wordt geboren, overlijden moeder en zoon en blijft dochter Pai in leven. Voor het huidige stamhoofd Koro is het onacceptabel dat

een vrouw de nieuwe leider zal worden. Hij gaat daarom binnen de stam op zoek naar een jongen die deze rol op zich kan nemen.

Pai houdt zielsveel van haar opa maar toch doet ze iets tegen zijn zin in. Ze wil hem namelijk hoe dan ook bewijzen dat zij wel degelijk het nieuwe stamhoofd kan worden, ook al is dat in strijd met eeuwenoude tradities.

Deze pakkende film kreeg in 2003 o.a. de publieksprijs op het Filmfestival van Rotterdam (en dat bestond echt uit vrouwen én mannen!).
Wie komt kijken, zal begrijpen waarom hij internationaal zoveel prijzen in de wacht sleepte.

Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten en iets te drinken. Ook u bent van harte welkom!

Datum: woensdag 13 april
Tijd: inloop vanaf 19.30; film 20.00 - 21.40 uur
Kosten: € 2,00 (incl. consumptie)

Politiek café

Henk Kroese

Vrijdagmiddag 4 maart jl. hebben wij onze volgende bijeenkomst gehouden, en die was zeer geanimeerd! Logisch, want direct na de verkiezingen van 2 maart jl. willen de acht aanwezigen graag discussiëren met elkaar. Ook hebben we over het Midden Oosten gesproken en de gijzeling van drie Nederlanders in Koendoez.

Onze volgende bijeenkomst plannen we op **vrijdag 29 april**, weer vanaf twee uur 's middags in De Nieuwe Stad. Misschien gaan we door met de onderwerpen van de vorige keer, of een ander onderwerp als dit wordt aangedragen door U! Graag tot 29 april.

Paascollecte 2011

namens het College van Kerkrentmeesters, Henk Kroese

De folder van de Paascollecte 2011 heeft als titel: "Ik heb de Heer gezien" naar Joh. 20:18.

Deze titel slaat op de getuigenis van Maria van Magdala, die als eerste zag, dat de steen van het graf was weggehaald.

Ook wij getuigen op de Paasmorgen van de opstanding van Christus.
We zijn hiervoor dankbaar en die dankbaarheid kunnen we (ook) laten blijken door mee te doen aan de Paascollecte.
De opbrengst van deze collecte wordt voor eigen doelen aangewend, we hoeven dus niets af te dragen van de opbrengst.
Van harte aanbevolen.

Kerstattenties

Irma Blits

Traditiegetrouw zijn het afgelopen jaar Kerstattenties rondgebracht. In de Bijlmermeer kregen gemeenteleden vanaf 70 jaar een bijbelse dagkalender en een Open Deur. Bovendien kregen mensen die bijzondere aandacht verdienden een plant. In Gaasperdam werd aan gemeenteleden vanaf 80 jaar een Open Deur bezorgd.

In de loop van dit jaar willen we als diaconie van de PGZO ons beleid voor de komende jaren bepalen.

Een inventarisatie van de ervaringen van de bezorgers is daarbij een heel goed instrument. Wij hebben hen gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen. O.a. of zij tijd hadden om bij mensen, indien zij daartoe werden uitgenodigd, een bezoekje te brengen. Het merendeel van de mensen kon hier positief op antwoorden. Dit ondanks dat het gemiddeld aantal pakjes per bezorger hoger was dan gewenst. Wij streven naar 3 per persoon, in de praktijk was dit het afgelopen jaar ruim 5. Ondanks de slechte weersomstandigheden zijn alle attenties op tijd bij de mensen bezorgd. Hulde hiervoor aan de vrijwilligers. Op onze vraag of men de indruk kreeg of de attentie op prijs werd gesteld waren de antwoorden eveneens overwegend positief, ook vinden 15 van de 17 mensen die het formulier hebben ingevuld het belangrijk dat we doorgaan met het rondbrengen van attenties met de Kerst.

De reacties van de bezorgers zullen wij zeker meenemen bij het bepalen van ons beleid. U kunt er in ieder geval op rekenen dat wij dit jaar aan beide kanten van de Gaasperdammerweg gelijk beleid zullen voeren.

Zoals iemand in de diaconie het zei: niemand hoeft te verhuizen vanwege de Kerstattenties. Wij houden u via het kerkblad op de hoogte.

Wij nodigen u ook uit het ons te laten weten als u aanvullende vragen, opmerkingen of suggesties hebt.

Als u de (anonieme) antwoorden van de enquête wilt ontvangen dan kunt u dat bij mij opvragen.

irmablits@live.nl

Uitnodiging door de diaconie en Jerry Tänzer

Marijke de Jong

Een lekkere uitgebreide Indische rijsttafel in kerkgebouw De Drie Stromen? Dat kan op donderdag 14 april 2011. De kosten bedragen € 15 per persoon. Hiervoor krijgt u in een gemoedelijke sfeer tien hoofdgerechten en vier bijgerechten en water. Overige drank is op eigen kosten. Voelt u voor zo'n exotisch diner en een gezellige sociale ontmoeting, meld u zich dan aan bij Marijke de Jong, mh.jong@tiscali.nl.

Het liefst uiterlijk 7 april, zodat we weten hoeveel mensen er komen en er tijd is om alles voor te bereiden. Uw kok (Jerry Tänzer) heeft in een Chinees-Indisch restaurant gewerkt en in twee Indonesische toprestaurants, waaronder Lonny's op de Rozengracht.

U bent welkom om vijf uur voor een drankje en hete gehaktballetjes. Het diner is van zes tot half acht. Na het eten kunt u koffie drinken en met deze en gene een babbeltje maken. Een deel van de opbrengst is ten bate van de rolstoelbasketballers, dus u steunt meteen ook een goed doel.

We kunnen weer verder

namens de Kerkrentmeesters,
Henk Kroese

Medio februari ontvingen wij van het Bureau Bijstand van de PKN te Utrecht een toezegging voor steun aan onze gemeente voor de eerstkomende drie jaren. Dat stemt ons met vreugde omdat we financiële ruimte krijgen voor aanvullend pastoraat ter hoogte van een halve predikant.

Wellicht kunt u (als insider) opmerken, dat we al jaren steun hebben gekregen. Dat klopt, maar in deze tijden van recessie en versobering, óók voor de kerken, is steunverlening niet meer vanzelfsprekend.

We willen dit graag toelichten door u te schetsen wat zich heeft afgespeeld, vóórdat de subsidie werd toegekend.

Allereerst zijn we begonnen met de opstelling van een meerjarenprognose tot en met 2013, eind oktober van vorig jaar. Hierdoor konden we vast stellen, wat nodig was voor aanvullend pastoraat ter hoogte van een halve predikant.

De stuurgroep heeft vóór de fusie van 1 januari 2011 een Beleidsplan ontwikkeld, dat overgenomen is door de kerkenraad. Op 6 november stuurden wij de subsidieaanvraag plus het Beleidsplan en de meerjaren prognose naar PKN Utrecht.

Vol spanning wachtten wij op de reactie van Bureau Bijstand.

De eerste reactie was niet bijster hoopvol:

“Zeer geruime tijd is toegewerkt naar een situatie waarin Bijlmermeer en Gaasperdam tot geïntegreerde samenwerking zouden komen. Zodat daarmee een einde zou komen aan de gestage subsidiestroom, die vele jaren heeft plaatsgevonden. Dan zijn we toch wel enigszins verbaasd te zien wat het eerst gebeurt, nu het bijna zover is, de bezorging van een nieuw subsidieverzoek. Zo was dat zeker niet bedoeld en dat is in de loop van de tijd ook meerdere malen duidelijk aangegeven. Wij zullen daarom op dit moment niet de gebruikelijke procedure in werking stellen, maar ons afvragen in hoeverre we uw nieuw verzoek als “behandelaar” kunnen aanmerken.”

Het was schrikken, toen we dit bericht kregen.

Als kerkrentmeesters hebben we ons verder verdiept in deze materie en overleg gepleegd met het moderamen, zodat uiteindelijk een aantal extra argumenten waren verzameld. Daarna zijn we met vier (!) kerkrentmeesters richting Utrecht getogen en hebben onze argumenten tot steunverlening naar voren gebracht. Het was een plezierig gesprek. Men was daarna wel overtuigd van steunverlening met de toewijzing als resultaat.

Overigens staat in de brief met subsidie toewijzing nadrukkelijk vermeld dat deze subsidieverstrekking als definitief sluitstuk wordt beschouwd.

Dus hoe verder na 2013?

Daar denken we nog over na.

Het lief en leed in Gaasperdam

Thea Blijleven

De felicitaties gaan naar onze kroonjarigen van deze maand.

Dit zijn de heer G. van Pinxteren, mevrouw M. M. Voerman en de heer H. Nap.

Ook feliciteren wij de heer en mevrouw De Vroede-van der Leelie,

zij zijn 55 jaar getrouwd en de heer en mevrouw Schuiling-van Maurik,

zij zijn 25 jaar getrouwd.

Wij wensen hen allen mooie dagen toe.

Blij zijn we ook met het bericht dat het langzaam vooruit gaat met de dochter van Joke Dekker.

Mevrouw De Jong uit de Soestdijkstraat vertelde dat ze blij is met alle post die ze ontvangt vanuit de gemeente; ondanks dat zij niet meer mee kan doen weet ze dat ze er bij hoort.

Mevrouw Sloot wensen wij sterkte met de gezondheid, waardoor zij steeds meer beperkt wordt; een kaartje is zeer welkom.

Helaas zijn er ook verdrietige dingen te melden.

Overleden is mevrouw J. M. A. Swidde-Visscher en Sietske M. Dikken.
 Veel sterkte voor de ouders van Sietske en de familie.
 Ook wil ik u attenderen op de zieke predikant in Lelystad, voor hem, zijn familie en zijn collega's een zware tijd, laten wij hen in ons gebed benoemen.
 Ook als u niet met naam genoemd wil worden in deze rubriek, hoop ik dat u de warmte van onze gemeente wel ervaart. Wij zijn onmisbaar voor elkaar.

Collecteopbrengsten kerkdiensten in DNS en DDS, Febr. 2011

namens de diaconie en cvk, Rommert Tjeerdsma, Hanny Kort en Pieter Glaser

	diaconie		kerk		deurcollecte		doel deurcollecte
	DNS	DDS	DNS	DDS	DNS	DDS	
6 feb	€ 90,87	68,30	€ 56,10	122,60	€ 110,06	73,30	Kerk in Actie- Werelddiaconaat
13 feb		180,-		177,50		216,-	Eredienst + kerkmuziek
20 feb	€ 95,12	29,92	€ 115,31	29,10	€ 99,80	28,25	Eigen jeugdwerk
27 feb	€ 78,05	25,40	€ 101,30	37,10	€ 125,62	29,85	Missionair Werk en Kerkgroei

Op 13 februari heeft onze gemeente geen dienst gehouden in De Nieuwe Stad omdat we toen onze samenvoeging gevierd hebben in De Drie Stroom. Specifieke diaconale aandachtspunten waren deze maand, achtereenvolgens: ouderenwerk, steun aan opvanghuizen, en landelijke diaconale doelen. Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters.

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

PCOB / KBO / Ouderensoos

Namens de besturen, Wil Bakewel

Op onze bijeenkomst van maandag 7 maart waren 14 personen aanwezig. De heer Drs. A.C.J.M. Oudshoorn hield voor ons een lezing over "Vogelzang in de muziek", Deze lezing was een vervolg op de lezing die de heer Oudshoorn op 8 maart 2010 bij ons heeft gehouden. Ook nu had hij weer een selectie gemaakt van muziekstukken, waarin vogelgeluiden zijn verwerkt. Hij toonde ons de vogels en liet de muziek horen, waarin de zang van deze vogel was te horen. Het was weer een boeiende en mooie tocht door klassieke zowel als moderne muziek.

Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 4 april. Wij zijn verheugd, dat mevrouw drs. Elsa Aarsen zich bereid heeft verklaard voor ons een lezing te houden over iconen.

Hieraan kan worden toegevoegd, dat in het Museum Catharijneconvent in Utrecht nog tot 11 mei 2011 een tentoonstelling wordt gehouden onder de titel 'Ongekende schoonheid, Ikonen uit Macedonië'.

De bijeenkomst wordt gehouden in Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos. Aanvang 14.00 uur.

De kerk is open om 13.30 uur.

Leden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor deze bijzondere middag. Tot ziens op 4 april!

Bestel het gratis kookboek

Kerk in Actie



Tijdens de 40dagentijd kan iedereen gratis het Kerk in Actie kookboek 'Werelds koken' aanvragen. Het is een kleurrijk boek met makkelijk te maken recepten uit de hele wereld en informatie over de projecten van Kerk in Actie. Wilt u er ook een in uw bezit hebben? Vraag het kookboek dan aan op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Mocht u nog geen donateur zijn, dan kunt u natuurlijk een telefoontje verwachten.

Vakantiebureau

Theo van Dalen

Hoewel het nog knap koud is denkt de diaconie van Amsterdam Zuidoost alweer aan de zomer van 2011. Via het vakantiebureau Roosevelthuis, de Werelt en Dennenheul wordt u weer een prachtige vakantie week aangeboden.

Heeft u een computer thuis, kijk dan naar www.hetvakantiebureau.nl; daar haalt u meer informatie.

Mocht het om wat voor reden ook niet lukken, dan gaan we samen kijken of het mogelijk is dat u wel een weekje weg kan. Maar zoek eerst even uit of u wel weg kan want vervoer moet u zelf regelen, dat doet de diaconie niet.

Een weekje naar het Roosevelthuis is ook nog een mogelijkheid.

Bijvoorbeeld in de zomer van 30 juli t/m 6 augustus 2011.

De kosten zijn € 615,00.

(een annuleringsverzekering bent u verplicht zelf af te sluiten).

Mag de diaconie van Amsterdam Zuidoost u een zonnige vakantie toewensen?

Met vriendelijke groeten,
Theo van Dalen



LEZERS SCHRIJVEN

Abri 30b: Gevers en ontvangers

Henk de Boer



Er zijn twee categorieën mensen, gevers en ontvangers. Gevers kunnen moeilijk ontvangen en ontvangers kunnen moeilijk geven. Wel halen, maar niet brengen.

‘Ben ik een gever’ of ‘ben ik een ontvanger’ is de vraag. Of kan ik geven en ontvangen?

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar dat is vreemd: je geeft iets aan iemand die ontvangt. Maar ontvangen is toch ook zalig? Het lijkt me juist zalig als je iets ontvangt. *Surprise!* Een verrassing.

Stel je bent ziek, hoe zalig is het dan niet als iemand bij je op bezoek komt, of een mantelzorgster die voor jou boodschappen doet. Zalig toch? En het verzorgen van een Lentedag voor ouderen is misschien wel meer dan zalig.

Toch is het is zaliger om te geven, omdat jij iets hebt wat de ander niet heeft. Dat leren wij de kinderen ook: geven.

Het is zalig als je iets geeft wat je dierbaar is.

Wat zou mij dierbaar zijn om te geven? Voor de misantroop Scrooge in *A Christmas Carol* was het geld. Maar voor mij? Waar ben ik aan gehecht wat ik niet kan geven en toch moet geven om zalig te zijn? Vrije tijd? Een boek? Bezit? Mijn leven? Loslaten is zalig. Werp geen parelen voor de zwijnen. Nee, dat niet, maar wat dan wel en aan wie?

Ontvangers die kunnen geven zijn heilig. En dat is de betekenis van ‘heiligen’ in de brieven van Paulus.

Deze Abri is: Aan de heiligen van Amsterdam-Zuidoost.

De psalmen opnieuw berijmd - 5

Frank Odinot

Een psalm met een niet zo bekende melodie. Geen gemakkelijke tekst.

Psalm 14

Voor de koorleider. Van David.

Dwazen denken: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, geen van hen deugt. De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt.

P S A L M 14

Genève 1542/1543

'Er is geen God', is wat de dwaze denkt.

Hij deugt voor niets, oneerbaar zijn z'n daden.

De Eeuwige slaat alle mensen gade,

kijkt of er één is, die hem aandacht schenkt

en hem gedenkt.

Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters?

2

God zoekt naar wie verstandig is en rein.
Zo velen zijn de weg kwijt in het leven,
die afgedwaald zijn en nergens om geven.
Zijn ze soms blind, zij die met hun venijn
kwaadstichters zijn?

Ze verslinden mijn volk of het brood is en roepen de HEER niet aan. Nog even, en hen overvalt een hevige angst, want God is met de rechtvaardigen.

3

Mensen die kwaad doen roepen God niet aan.
Alsof het brood is, wordt mijn volk verslonden.
Weldra wordt hen een grote angst gezonden,
als zij met onrecht plegen verder gaan,
van God vandaan.

Lach maar om het vertrouwen van de zwakke; hij vindt zijn toevlucht bij de
HEER. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als de HEER het lot van zijn
volk ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.

4

De zwakke vindt bij God zijn toevluchtsoord.
Drijf maar de spot en lach om zijn vertrouwen.
Het volk zal juichend op Gods goedheid bouwen.
Israël juich, uit Sion komt het voort:
Gods reddend woord

Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)

p/a Jan de Jonge
Snelleveldstraat 32
1107 VW Amsterdam Zuidoost
e-mail: j.jonge968@chello.nl

- * publiceert over religie en multiculturele samenleving
- * helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte
- * verleent individuele hulp op maatschappelijk gebied. Ook kleine verhuizingen
- * arrangeert optredens van gospelkoren. Ook spreekbeurten
- * organiseert rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
- * zamelt goederen (kleding e.d.) in voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland. Ook inboedels
- * houdt elke woensdag rommelmarkt in De Drie Stromen, van 9.00-13.00
- * houdt elke vrijdag rommelmarkt in De Nieuwe Stad, van 9.00-13.00

AGENDA

April 2011

1	09.00u	Bazaar, DNS
3	09.30u	12+ nevendienst, DNS
4	14.00u	PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
5	10.15u	Bijbelkring 40-dagentijd, DNS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DNS
6	09.00u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	20.00u	Wijkavond Gooioord, Gulden Kruis en omstreken, Gooioord 63
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
7	19.30u	Wijkavond Nellestein, Leksmondhof 263
8	09.00u	Bazaar, DNS
11	14.30u	Gesprekkring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
12	10.15u	Bijbelkring 40-dagentijd, DNS
13	09.00u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	20.00u	Geloofsgesprekkring: de Doornse Catechismus, DDS
	20.00u	Filmhuis, DNS
14	17.00u	Rijsttafel, DDS
15	09.00u	Bazaar, DNS
18	15.00u	Gesprekkring 'De Venser', kerkdienst, hobbyruimte
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
20	09.00u	Bazaar, DDS
	10.15u	Gesprekkring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Vorbereidingsdienst, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
21	09.30u	Ouderenkring, DNS
22	14.00u	Politiek café, DNS

26	19.30u	Moderamenvergadering, DDS
27	09.00u	Bazaar, DDS
	19.30u	Diaconievergadering, DDS
	20.00u	Geloofsgesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus, DDS
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
28	19.30u	Wijkavond Reigersbos 3 en 4, Spakenburgstraat 42
29	09.00u	Bazaar, DNS

Mei 2011

1	09.30u	12+ nevendienst, DNS
2	14.00u	PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
4	09.00u	Bazaar, DDS
6	09.00u	Bazaar, DNS
9	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
10	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DDS
11	09.00u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
12	19.30u	Wijkavond Reigersbos 2, Gein 2 en 4, ?
13	09.00u	Bazaar, DNS
14	15.00u	Ontmoetingsdag PGZO en PCG, Gaasperpark

Kerkelijke gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost,
Zaalreservering: de heer C. Vonk,
mobiel: 06 - 5198 1782, e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur

Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie

Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 1924 198

Voorzitter

Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba

Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam ZO
scriba@pgzo.nl

Website

<http://www.pgzo.nl> (in aanbouw), voorlopig nog:

- <http://bijlmermeer.pkn gemeente.nl>
- <http://protestantse-gemeente-gaasperdam.protestantsekerk.net>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)

Bankrekening 6358 00 470

t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

College van Kerkrentmeesters

Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO
(020) 690 17 95
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Ledenadministratie

Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO
(020) 697 7792
pcglaser@planet.nl

Koster De Nieuwe Stad

Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO
(020) 696 9805

Nevendiensten De Nieuwe Stad

Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
1103 SM Amsterdam ZO
(020) 779 9013
hgfokkens@planet.nl

Nevendiensten De Drie Stromen

Ellen Wijsman
06 2676 8497

Organist De Nieuwe Stad

Jacopo Brusa

Organisten De Drie Stromen

Bab Ietswaart
Simon Blijleven

Dirigente Cantorij De Nieuwe Stad

Wil Martijn
Snodenhoekpark 18
1107 VE Amsterdam ZO
(020) 697 23 14

Cantor De Drie Stromen

Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam ZO
(020) 691 03 94

Bloemenfonds

Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

Aflegvereniging Ezechiël

Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu, 06 1417 6741contactpers.

Rekeningnummer 'Stap Verder' : Triodos bankrekening 39.05.07.687

t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer,
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam-Zuidoost

Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO
(020) 691 4790
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Dirk Wolse (interim-predikant)
Buitenplaats 7
8212 AA Lelystad
tel: (0320) 22 14 92 / 06 - 40 40 76 01

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 1^e zondag als er een RK doopdienst is.



Secretariaat
M. Hutauruk-Tambunan

Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam ZO
(020) 770 7475
06 - 5024 3184
meylina-tamburan@yahoo.com

Predikant
ds. I.A.R. Pattinama

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden 1103 KB Amsterdam ZO
(0348) 421 150
06 - 1396 3283
idapattinama@planet.nl

Predikant
ds. M.
Winckler-Hulselan
Gouden Leeuw 135
Amsterdam ZO
(020) 776 1051
06 - 2075 6889
marla.hulselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant
Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam ZO
020 8459359 / 06 38246436
revyawbediako@live.com

Secretaris
Vera Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam
06 4369898

Catecheet
geen

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.