



KERKBLAD PGZO

oktober 2011

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinet

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **16 oktober 2011** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
Overige kerkdiensten oktober	6
Bijbellesrooster.....	7
Rondom de kerkdiensten	8
Overdenking	8
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	10
Uit de kerkenraad van september	10
Terug van weggeweest.....	12
Kerk en stage: uit de startblokken !	12
Weetjes van de diaconie:.....	13
Toelichting op de ramen van De Drie Stromenkerk	14
In memoriam	15
Geloofskoffertje	15
Ouderenkring.....	16
Religieuze beleving.....	16
Oecumenische Vrouwen Synode Amsterdam	18
Tot ziens op de KUNSTMARKT!	18
Stap Verder zoekt vrijwilligers en spullen	19
De cantorij van DDS	20
Onze gemeente en de financiën	20
DVD Zeventigers van Annelies Heesakker	21
Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam en omstreken.....	22
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	23
PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost	23
Kerk in Actie.....	24
Stichting Kleinoot presenteert	25
Kerstactie 2011.....	25
Chronisch ziek zijn	26
LEZERS SCHRIJVEN	26
Abri 35.....	26
De Psalmen opnieuw berijmd - 9	27
AGENDA	30
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.	32

KERKDIENSTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stroom

Zondag 2 oktober		3 ^e zondag van de herfst Jesaja 5: 1-7 Matteüs 21, 33 - 43
9.30 uur	DNS	ds. Leon Rasser ouderling, Tineke Bruggers diaken: Kenneth Edam
9.30 uur	DDS	ds. Jan van der Meulen <i>Nederlands / Engelstalige dienst, Cantorij</i> ouderling: Thea Blijleven diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: Kerk en Israël
Zondag 9 oktober		4 ^e zondag van de herfst Jesaja 25: 1-9 Matteüs 22, 1-14
9.30 uur	DNS	ds. A. Fox <i>dienst van Schrift en Tafel</i> ouderling: Hilda Karsijns diaken: Ans Odinot
9.30 uur	DDS	ds. Atze van de Broek <i>dienst van Schrift en Tafel</i> ouderling: Osei Bonsu diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: kerkblad
Zondag 16 oktober		5 ^e zondag van de herfst, startzondag gezamenlijke dienst
9.30 uur	DNS	ds. Dirk Wolse, ds. Jan van der Meulen Lezingen, aangepast aan het thema 'Liefde' ouderling: Marja Engelage diaken: Evelien Wingelaar uitgangscollecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat
Zondag 23 oktober		6 ^e zondag van de herfst Deuteronomium 6, 1 - 9 Matteüs 22, 34 - 46
9.30 uur	DNS	Folkert de Jong ouderling: Jaap de Visser diaken: Méréa Koolstra

- 9.30 uur DDS Henk de Boer
ouderling: Rosemarie Venema
diaken: Lawrencia Osei
uitgangscollecte: eigen pastoraat
- Zondag 30 oktober 7^e zondag van de herfst
Spreuken 9, 1 - 18
Matteüs 25, 1 - 13
- wintertijd, klok 1 uur terug**
- 9.30 uur DNS ds. Jan van der Meulen
gedachtenis van de overledenen
dienst van Schrift en Tafel
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Kenneth Edam / Rommert Tjeerdsma
- 9.30 uur DDS mw. drs. Nynke Dijkstra
ouderling: Elisabeth Boye
diaken: Noortje de Boer
uitgangscollecte: algemene kosten
- Zondag 6 november 8^e zondag van de herfst
Jesaja 48, 17 - 21
Matteüs 25, 14 - 30
- 9.30 uur DNS ds. Wim Brouwer
ouderling: Hilda Karsijns
diaken: Irma Blits
- 9.30 uur DDS Folkert de Jong
ouderling: J. Molleman
diaken: Myrte Numan
uitgangscollecte: Kerk In Actie / Zending
- Zondag 13 november 9^e zondag van de herfst
9.30 uur DDS gezamenlijke dienst, oogstdienst
Ezechiël 34, 11 - 17
Matteüs 25, 31 - 46
ds. Betty Gras
ouderling: Osei Bonsu
diaken: Lawrencia Osei
uitgangscollecte: Kerk in Actie / diaconaat

Overige kerkdiensten oktober

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>2 oktober, pastor R. van Rijen 9 oktober, pastor L. Raymakers 16 oktober, pastor C. van de Loos 23 oktober, ds. H. Kotzé 30 oktober, ds. H. Vlug</p>
<p>Cordaan Eben Haëzer</p> <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>2 oktober, ds. W. L. Vreeken 16 oktober, pastor S. R. van Rijn 30 oktober, ds. A. P. Irik Avondmaal</p>
<p>Cordaan Verpleeghuis Gaasperdam</p> <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>16 oktober, ds. A. P. Irik</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>9 oktober, ds. J. Verburg Avondmaal 23 oktober, ds. W. L. Vreeken</p>
<p>Cordaan De Drecht</p> <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>5 oktober, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 12 oktober, Protestants, geen predikant 19 oktober, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 26 oktober, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet</p>

Bijbelleesrooster

Oktober 2011

za. 1	Rechters 21:15-25	Schaakspel
zo. 2	Psalm 92	Geniet van deze rustdag
ma. 3	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
di. 4	Matteüs 21:33-44	Wie krijgt de erfenis?
wo. 5	Matteüs 21:45-22:14	Uitnodigingen
do. 6	Jesaja 24:1-13	Streng maar rechtvaardig
vr. 7	Jesaja 24:14-23	Afrekening
za. 8	Jesaja 25:1-12	Eindelijk helder zicht op de werkelijkheid
zo. 9	Psalm 130	Psalm uit de diepte
ma. 10	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
di. 11	Matteüs 22:23-40	Levensantwoord
wo. 12	Matteüs 22:41-23:12	Voorschriftgeleerden
do. 13	Deuteronomium 31:9-18	Geef het door
vr. 14	Deuteronomium 31:19-29	Een gewaarschuwd volk telt voor twee
za. 15	Deuteronomium 31:30-32:18	Afscheidslied
zo. 16	Deuteronomium 32:19-35	Gekrenkte liefde
ma. 17	Deuteronomium 32:36-52	Neem het ter harte!
di. 18	Johannes 7:1-13	PR-strategie
wo. 19	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
do. 20	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
vr. 21	Johannes 7:37-53	Wie is Jezus?
za. 22	Deuteronomium 33:1-11	Zegen voor Ruben, Juda, Levi
zo. 23	Deuteronomium 33:12-21	Zegen voor Benjamin, Jozef, Zebulon, Issachar, Gad
ma. 24	Deuteronomium 33:22-29	Zegen voor Dan, Naftali, Aser Waar is Simeon?
di. 25	Deuteronomium 34:1-12	Land in zicht
wo. 26	1 Tessalonicenzen 1:1-10	Missionaire gemeente
do. 27	1 Tessalonicenzen 2:1-12	Vruchtbaar bezoek
vr. 28	1 Tessalonicenzen 2:13-20	Ondanks tegenwerking ...
za. 29	1 Tessalonicenzen 3:1-13	... toch volgehouden
zo. 30	Maleachi 1:1-5	Ware Jakob
ma. 31	Maleachi 1:6-14	Tijd voor hervorming

Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

Weet u het nog? Vorig jaar hadden we op 10 september een gezamenlijke startdienst die begon in De Drie Stromen en De Nieuwe Stad en eindigde in het Gaasperpark. Daar klonk de zegen hand in hand en was er koffie en cake in de frisse buitenlucht, maar de Geest woei er ook en de hoop werd gedeeld dat het goed is samen kerk te zijn. Dat is hoop ik geen vergeten, maar nog steeds een inspirerende herinnering. In het kerkblad van september werd er niet over een gezamenlijke startzondag gerept.

Wij willen dat goedmaken en alsnog een gezamenlijke startdienst houden op zondag 16 oktober in De Nieuwe Stad. Ds. Dirk Wolse en ondergetekende zullen in die dienst voorgaan en ook dit keer willen we aansluiten bij het jaarthema van de PKN en dat is het komende seizoen 'Liefde'. Verdere informatie volgt nog wel via de mededelingen de komende zondagen en we zullen niet vergeten om een autodienst te organiseren voor wie niet op eigen gelegenheid naar De Nieuwe Stad kan komen.

Wat verder in het verschiet ligt nog een tweede gezamenlijke kerkdienst dit jaar en dat is op zondag 13 november. Die dienst zal dan gehouden worden in De Drie Stromen. Wat betreft de lezingen zullen we opnieuw aansluiten bij het oecumenisch leesrooster en dat betekent dat we tot de Advent doorlezen in het evangelie van Matteüs.

Op 30 oktober - in de buurt van Allerzielen - zullen we in De Nieuwe Stad de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn gedenken en noemen. In De Drie Stromen wordt deze gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gehouden, op 20 november. Wilt u namen van mensen genoemd hebben dan kunt u dat voor De Nieuwe Stad aan Corine Noordzij doorgeven.

Overdenking

Ferdinand Borger

Tegenspraak!

Een paar jaar geleden begon ik aan een tocht langs verschillende kloosters. Het eerste klooster dat ik bezocht was een trappistenklooster op de grens met België, ten zuiden van Eindhoven. Ik verbleef er drie dagen in stilte met een vijftiental andere gasten.

Het was mijn eerste ervaring met een tijd van inkeer, afgewisseld met gebeden en eenvoudige maaltijden. De stilte viel de eerste dagen niet mee. Met name tijdens het eten viel het me zwaar, het was ook een merkwaardige stilte, het geluid van het zachte stoten van het bestek tegen het serviesgoed maakte dat de stilte geen moment volledig was.



Toch bracht de stilte wel iets bij mij op gang. Ik ging observeren en bedenken hoe het klooster in elkaar zat. Ik keek voorzichtig de kring rond, bedacht bij alle gasten een naam, vulde in wat ze in het dagelijks leven deden en verzoonde ook gelijk maar een motivatie waarom ze hier waren. Zo schiep ik mijn eigen wereld, met mijn eigen mening en oordeel over de andere gasten. Niet dat dit klopte natuurlijk, maar het bood mij voor een moment houvast.

's Avonds voor het slapen gaan schreef ik mijn bevindingen op en vertrouwde aan het papier toe wat ik over iedereen had gedacht. 'Tussen beeld en oordeel ontbreekt tegenspraak' schreef ik. En dat klopte wel. Niemand die mij in de stilte corrigeerde, alles wat ik dacht kon even waar zijn als onwaar. Na drie dagen vertrok ik en nam deze ervaring als les mee. In de stilte op beelden afgaand, krijg je alle ruimte om te interpreteren en je mening te vormen. En zolang er geen stem is die je tegensprekt, zul je dat beeld niet corrigeren, hoe zou je dat ook moeten doen?

Nu is het zo dat een enkel beeld alleen nooit de grond van een oordeel kan vormen. Het beeld heeft een stem nodig. Wij leven in een tijd waarin we steeds meer met behulp van beelden communiceren. Het tempo van beeldwisselingen neemt alsmaar nog toe. Het maakt dat wij steeds sneller duiden, denken te begrijpen, interpreteren én oordelen. Tussen het beeld en ons oordeel is er nauwelijks nog tijd voor tegenspraak.

Ik schrijf dit in de nadagen van de tienjarige herdenking van de aanslagen in New York. De beelden van de vernietiging van de Twin Towers konden lange tijd maar één ding betekenen: de Islam was een radicale godsdienst met een gewelddadig karakter. Het heeft ons misschien wel tien jaar gekost om dat beeld van een tegenspraak te voorzien. Tegenspraak die de verschrikkelijke daad van dit terrorisme in het verband zette van de geschiedenis, aanleidingen en oorzaken blootlegde en ervoor zorgde dat moslims niet langer werden gestigmatiseerd. Dat mag ik tenminste hopen. Het beeld heeft een tegenspraak nodig dat in gesprek gaat met ons oordeel.

Op de terugweg van het klooster naar mijn huis in Zuidoost bedacht ik dat de kerk bij uitstek de plek van de tegenspraak kan zijn. Tegenspraak tegen al onze snelle oordelen. Tegenspraak bij alle beelden die ons soms dreigen te verpletteren. Tegenspraak tegen alle beelden die we van elkaar in stand houden, die ons op afstand houden van elkaar. De kerk kan dat mooi doen op grond van Jezus, die van heel wat tegenspraak wist en daarmee mensen overeind zette, bevrijdde en weghaalde uit hun soms zelf gekozen isolement. De tegenspraak is misschien wel bij uitstek een evangelische opdracht voor de kerk van 2011.

PS. Enne, niet zo heel belangrijk hoor, maar zullen we ook stoppen met hullie uit de Bijlmer en zullie uit Gaasperdam? Of eh.. zij van boven de A9 en zij van daaronder?

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Uit de kerkenraad van september

Hans van Riet

De eerste vergadering na de zomervakantie zit altijd vol met punten die in het nieuwe seizoen geregeld moeten worden. Beetje saai misschien, maar wel noodzakelijk. Toch kwam er nog een principiële kwestie aan de orde. In het preekrooster 2012 staat een kerkdienst gepland met Schrift en Tafel en een voorganger die geen predikant is maar een preekconsent heeft. Dat mag niet volgens de kerkorde. De vraag rees hoe hiermee om te gaan. Zijn wij een formele gemeente in een formele kerk of is er ruimte om in geweten een eigen koers te varen? Dienstmedewerkers mogen officieel ook niet maar worden wel toegestaan bij gebrek aan ambtsdragers.

De kerkenraad gaat in een volgende vergadering discussiëren over: toestemming geven om die dienst toch in deze vorm te laten doorgaan, of Schrift en Tafel omzetten in 'delen van brood en wijn' zoals dat in een gezamenlijke dienst met de katholieken gebeurt, of

ds. Jan bracht verslag uit van zijn studieverlof. Hij begon daaraan vermoeder dan hij had gedacht. Dat gevoel kennen wij vast wel: als je je ontspant merk je pas hoe moe je bent. Daardoor is zijn verslag over 'multiculturaliteit' nog niet af maar hij heeft wel veel gelezen, bijbelstudie en boeken die hij nuttig vindt om met de gemeente te delen. Daar gaat hij een plan voor maken. Thea Blijleven vroeg zich bezorgd af hoe grote vermoeidheid in de toekomst voorkomen kan worden. Nuttige tips volgden.

ds. Dirk trok dit breder naar iedereen. De fusie heeft veel van ons gevergd, oude routines vielen weg en dat kost energie. We moeten groeien naar een nieuw ritme dat ons weer energie kan géven.

Kort nieuws

-De kerkenraad verwelkomde Henk Kroese die de vergaderingen in De Nieuwe Stad zal notuleren. Hij legde de belofte van geheimhouding af. De notulen in De Drie Stromen worden gemaakt door Simon Blijleven. Alvast bedankt, heren!

-Ds Jan wenst meer tijd te hebben voor de gemeente en zegt daarom zijn bestuursfunctie in Stap Verder op. Wie volgt hem op? Als u iemand weet, meld het hem.

-De brief naar de werkgroepen werd goedgekeurd. Daarin wordt onder andere gevraagd wie de contactpersoon is. Communicatie is zeer belangrijk in ons nieuwe model. Maar ook wordt gevraagd om een jaarplan te maken en een bedrag te begroten voor activiteiten in 2012. Zó wordt de begroting een echt beleidsstuk!

-Niet alles is goed gegaan maar over het algemeen werden de zomerdiensten in beide kerkgebouwen positief beoordeeld. De diensten in De Nieuwe Stad worden nog met de ELG geëvalueerd. De diakenen uit de Bijlmer die dienst hebben gedaan in De Drie Stromen werden bedankt.

-Eveneens veel dank voor de commissie die in recordtijd een prachtig programma heeft samengesteld voor de leden van onze partnergemeente Borna die - als u dit leest - alweer thuis zijn.

-En nog meer dank, nu voor de werkgroep communicatie. Na de activiteitenfolder werden de vernieuwde welkomstfolder (met tekstuele wijzigingen) en de (samengevoegde) adressengids goedgekeurd. Als alles volgens plan is verlopen, zijn beide inmiddels verschenen.

-Op 1 januari 2012 kerken wij gezamenlijk om 11.15 uur in De Drie Stromen en de katholieken in De Nieuwe Stad.

-Nu wij één gemeente zijn is het passend om mededelingen over geboorte, huwelijk en overlijden in de diensten in beide kerkgebouwen af te kondigen.

-Zo mogelijk worden alle liederen in de tweetalige diensten in De Drie Stromen in beide talen in de liturgie opgenomen.

-Noteer alvast in uw agenda: **gemeente-avond op 9 december**. Op verzoek van de werkgroep KIP komt Kerkbalans Nieuwe Stijl aan de orde. KIP, wat is dat nu weer? Daarover meer in het novemnummer.

Helaas was onze voorzitter Marja Engelage ziek. Zij werd (bekwaam) vervangen door ds. Dirk.

Marja, ook vanaf deze plaats sterkte en beterschap gewenst.

Terug van weggeweest

ds. Jan van der Meulen

U hebt mij een aantal maanden niet gezien of gehoord en dat was vanwege mijn studieverlof en aansluitende vakantie. Ik heb die tijd kunnen gebruiken om me weer op te laden en tegelijk gaf het mij ruimte om een aantal boeken te lezen waar ik normaal niet aan toekom. Eén er van wil ik speciaal noemen namelijk het boek van André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de VU, die een voor mij inspirerend boek heeft geschreven: *Zingeving als spel, over religie, macht en speelse spiritualiteit, een gids voor vrije zinzoekers*.

Zijn boek is speels en serieus en nodigt je uit om met een open blik het brede veld van zin zoeken en zin vinden te betreden. En op dat veld ontdek je dan tot je verrassing dat er vele bondgenoten zijn in wie je je kunt herkennen en met wie je samen op kunt trekken, kerkgangers en niet-kerkgangers, christenen en niet-christenen, gelovigen en atheïsten. Allemaal mensen die zin zoeken en zin vinden langs verschillende wegen, maar tegelijk zo verwant.

Zijn uiteenzettingen prikkelen de fantasie en willen je de noodzaak van een speelse benadering van spiritualiteit, ook de christelijke leren zien en benutten. Daarbij is de juiste balans tussen ernst en speelsheid belangrijk. Ik wil proberen de inzichten van André Droogers ook een beetje door te vertalen naar onze Protestantse Gemeente hier in Zuidoost.

Ik ben blij weer terug te zijn en mij weer helemaal te kunnen wijden aan het werk dat gedaan moet worden in en vanuit de gemeente en ik hoop dat ik daarbij ook ernst en speelsheid op een goede manier zal weten te combineren.

Kerk en stage: uit de startblokken !

Jaap Koolstra



Net vóór de zomervakantie zijn de eerste leerlingen uit het voortgezet onderwijs actief geweest in onze gemeente. Via het Protestants Jeugdwerk Amsterdam ontving de maandagse Eetgroep in De Nieuwe Stad twee leerlingen van het Hervormd Lyceum Zuid, die 's middags en 's avonds bij alle werkzaamheden, van boodschappen tot opruimen, geassisteerd hebben.

Beide jongens (jazeker!) waren na afloop enthousiast over alles wat ze hadden gedaan en meegemaakt. En de kokkinnen en deelnemers van de eetgroep lieten duidelijk merken ingenomen te zijn met de jeugdige hulp en hun inbreng. Kort daarna namen in De Drie Stromen Jan de Jonge en zijn medewerkers bij Bazaar I.N.S. maar liefst twee *groepen* van het Pieter Nieuwland College uit Amsterdam-Oost onder hun hoede, in totaal meer dan 20 leerlingen! Een huzarenstukje. De tweede groep wist 's middags ruimschoots goed te maken wat de eerste 's morgens had laten liggen! Zulke aantallen zijn natuurlijk uitzonderlijk; en dat gebeurt niet zonder wederzijds overleg.

In dit nieuwe seizoen proberen verschillende groepen in onze gemeente plannen te smeden, voor bijv. twee leerlingen. Elianne Schultz van het Prot. Jeugdwerk, die alle aanvragen van leerlingen selecteert en coördineert en die ook ons met raad en daad bijstaat, heeft al aangekondigd dat er zeker weer aanvragen voor de Eetgroep zullen komen. De diaconie heeft behalve voor de Eetgroep nog meer ideeën (daarover viel ook al te lezen in het kerkblad van juli/augustus: "Wandelen met een scholier?"); het beheer van De Nieuwe Stad heeft een taak uitgewerkt; bij de Wereldwinkel wordt gekeken wat mogelijk is, enz. Groepen die overwegen aan Kerk en Stage mee te doen hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

In het vorige seizoen zijn er enkele informatiebijeenkomsten geweest. Bovendien kunt u voor nadere bijzonderheden en/of uitwerking van ideeën contact met mij opnemen:
Jaap Koolstra, 690 99 49, meraa.lebailly@zonnet.nl

Weetjes van de diaconie:

Wist u dat de kookgroep 2 stagiaires heeft gehad van Kerk en Stage? Ze hebben het erg leuk gevonden.

Wist u dat er in beide gebouwen weer dienstmedewerkers nodig zijn? In het volgende nummer komen we hierop terug, u mag ons aanspreken om informatie.

Wist u dat er ook vrijwilligers gevraagd worden voor het begeleiden van de diensten in Eben Haezer? Theo van Dalen vertelt u er graag meer over (tel: 6975873)

Theo van Dalen stopt na ca. 20 jaar met het coördineren van de vakantieweken. Gezien het geringe animo is er geen nieuwe coördinator aangesteld.

Wist u dat Rommert Tjeerdsma en Ans Odinot per 1 januari 2012 geen diaken meer zijn? Wij kijken dus rond voor mensen die onze groep komen versterken.

Toelichting op de ramen van De Drie Stromenkerk

Jan van Kempen

Aan mij is gevraagd een toelichting te geven over deze ramen die ik voor De Drie Stromenkerk heb ontworpen. Dat doe ik graag. Maar eerst wil ik het bestuur en u allen bedanken voor deze mooie opdracht. Ook hartelijk dank voor het vertrouwen in mij.

Om een goede toelichting te geven zal ik eerst iets vertellen over mijn gedachten ten aanzien van mijn werk. Mijn inspiratie vind ik in mijn directe omgeving: mens en natuur. In mijn werk doe ik een poging om een sensatie te verkrijgen in vorm en kleur opdat het resultaat interessant is om naar te kijken. Hoewel de werkelijkheid mijn uitgangspunt is, is er abstractie in mijn werk en dat is ook het geval in deze ramen. Bij langer kijken worden beelden zichtbaar.

In de besprekingen met het kerkbestuur spraken we over hoe deze ramen er mogelijk uit zouden komen te zien : abstract, figuratief, kleur en dergelijke om uit te komen op een mooie combinatie met het gebouw en de functie ervan.

De naam De Drie Stromen werd mij uitgelegd. Drie stromingen van godsdiensten samen in deze kerk: Gereformeerden, Hervormden en Katholieken. En verder de nabijheid van drie stromende rivieren: Gein, Holendrecht en Gaasp. Deze informatie heeft mij op weg geholpen voor de afbeeldingen in deze ramen. De rivieren inspireerden mij. Ik woon zelf aan het Gein en maak veel werk dat betrekking heeft op deze omgeving.

In de bijbel komen vissen, lelies en boten veelvuldig voor. Zo dacht ik een bootje op de Gaasp, vissen in de Holendrecht en waterlelies op het Gein. In een later stadium kreeg ik nog wat aanwijzingen van het bestuur. Eerst had ik op de Gaasp een zeilboot met twee figuren. Terecht werd me verteld dat er zelden zeilboten op de Gaasp zijn. Nu we toch gingen veranderen werd me gevraagd drie figuren op de boot te zetten. In deze situatie was dit een heel logisch verzoek, denkend aan de Drie Stromen. En verder vroeg men mij of het mogelijk was wat rood bij de waterlelies te doen. Dit laatste heeft er toe geleid dat er een mooie eenheid is gekomen in de totaliteit van deze ramen.

Nu wil ik u nog graag vertellen over het ontwerpen en de techniek. Bij het ontwerpen van deze ramen ben ik begonnen met een collage schaal 1:10. Ik gebruikte hiervoor diverse kleuren papier die ik gesneden en gescheurd heb. Door snijden en scheuren ontstaan er verschillende effecten in de randen. Vervolgens heb ik de stukken op de gewenste plaatsen geplakt. Bij de glazenier zijn de collages uitvergroot op ware grootte.

Dit waren enorme fotokopieën die als werktekening dienden voor deze ramen. Op dik glas (de vakterm is floatglass) is de zaak overgetrokken en vervolgens met emailleverf gekleurd. Hier en daar zijn er stukken glas van andere kleuren over heen geplakt. Samen vormt dit een collage in glas. Bij goed kijken is het effect van het scheuren zichtbaar en ook de verschillende structuren van het aanbrengen van de verf.

Tenslotte zijn de achterkanten gezandstraald om rust in het geheel te krijgen en om te verhinderen dat de bomen buiten en dergelijke storend zouden kunnen werken bij het aanschouwen van de ramen.

Ik hoop dat u nog lang veel plezier zult hebben van deze ramen. Nogmaals hartelijk dank voor deze prachtige opdracht.

In memoriam

Hans van Riet

Op 28 oktober wordt in De Nieuwe Stad een gedachtenisdienst gehouden en op 25 november in De Drie Stromen. Daarin worden de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn, genoemd. Onze predikant krijgt van mij de namen uit de ledenadministratie. Maar misschien wilt u een overledene genoemd hebben die niet in onze wijk gewoond heeft, bijvoorbeeld iemand uit uw familie- of vriendenkring? Of een overledene van wie u niet zeker weet of deze in het ledenbestand geregistreerd stond?

Wilt u dan de doopnamen + geboortedatum + datum van overlijden -na overleg met de betrokkene(n)- **uiterlijk 20 oktober** (DNS) resp. **17 november** (DDS) doorgegeven aan Hans van Riet: j.van.riet@hetnet.nl / tel: 020-6998751 / Gouden Leeuw 159.

Geloofskoffertje

Petra de Visser



Wij, leidsters van de kindernevendienst, hebben een koffer met inhoud gemaakt. Dit koffertje gaat uit logeren bij een gezin uit de wijk. Na een aantal weken wordt het koffertje weer op gehaald en gaat het naar een ander gezin. Dit vinden wij een heel

sympathiek gebaar naar de jonge gezinnen die wij hebben.
Met dit koffertje kom je tegemoet aan de jonge gezinnen, die heus wel aan geloofsopvoeding willen doen, maar de zondagse kerkgang niet in hun systeem hebben en wij laten op deze manier zien, dat wij hen respecteren en hen willen helpen.

De inhoud van de koffer hebben wij afgesteld op jonge kinderen en kleuters. De kinderen van rond de 10 jaar komen de volgende keer aan de beurt. Tussendoor zullen we u op de hoogte houden van wat de reacties van kinderen en ouders zijn. Wanneer u graag wilt weten wat de inhoud van het koffertje is, kunt u altijd bij ons terecht.

Ouderenkring

Ans Odinot

Dit was de eerste keer na de zomerperiode. We keken terug op het afgelopen jaar. Voordat het allemaal werd voorgelezen, werd er gevraagd wat zich nog van het afgelopen jaar kon herinneren. En dat was verrassend veel. Er werden gedichten gelezen en vakantie verhalen verteld. Het was zeer geanimeerd. Na de pauze werd er gepuzzeld en bijna alles werd opgelost.

De volgende keer gaan Frank en ik verder over onze reis door Nieuw Zeeland, met lichtbeelden.

Allen hartelijk welkom. Om half tien staat de koffie klaar.

Religieuze beleving

Annie Vis

Na het stiltemoment in onze bijeenkomst die plaatsvond in de maand augustus, hebben we geluisterd naar *Het gebed van Franciscus: O, Signore*. Op muziek gezet door een onbekende componist.

Het ging deze keer over de ervaring van het religieuze in de stilte van de natuur, of in andere situaties. Uit het boek *Boodschap uit de stilte*, geschreven door de voormalige gouverneur van Nieuw Guinea Jan van Baal, werd een

gedeelte voorgelezen. Hij schrijft daarin over de stilte wanneer men op een maanloze nacht alleen in het veld is.

De stilte die alle hoeken vult en niet in woorden te beschrijven valt, die niet verschrikt, maar wel verbijstert, zodat wie daar eenmaal iets van ervaren heeft, voor altijd weet heeft van het bestaan van een mysterie waarvan de inhoud niet te peilen valt. Hij ziet het leven als een geschenk dat de mens ontvangt vanuit het mysterie dat men God noemt.

Van Baal beschrijft hier de ervaring van het *tremendum*, het ontzagwekkende. Een ervaring waar geen woorden voor te vinden zijn, of, als die wel te vinden zouden zijn, waarvan het de mens niet geoorloofd is die uit te spreken, zoals Paulus schrijft in zijn Tweede brief aan de Korintiërs. Wij spraken over de vraag of men een religieuze ervaring kan beleven zonder gelovig te zijn, of andersom, of gelovig zijn de ervaring van het religieuze in de weg kan staan.

Het verhaal werd verteld van iemand die als kind tijdens een ernstige ziekte de nabijheid van God had ervaren, een ervaring van liefde en geborgenheid die hij nooit meer zou vergeten. Van God of geloof was hem nooit iets verteld. Kort geleden werd in een radio-uitzending de godsdienstwetenschapper Koert van der Velden geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek *Flirten met God*, ondertitel: *Religiositeit zonder geloof*. In dat gesprek vertelt hij over een religieuze ervaring die hem ten deel viel tijdens de beklimming van de Sinäi. "Ik staarde enige tijd de diepte in en toen gebeurde het. Mijn blik op een deel van het rotsgebergte een kilometer lager vertroebelde en ik werd overvallen door een boodschap, die paradoxaal genoeg woord- en geluidloos was. Het was een boodschap die niet uit mijzelf kwam maar van buiten, althans zo voelde ik het. Het was alsof iemand me erop wees dat het hoogmoedig is ervan uit te gaan dat de diepten van religie te doorgronden zijn".

Met flirten met God bedoelt hij onder andere het fenomeen dat mensen die niet gelovig zijn in geval van nood opeens de toevlucht naar God zoeken en de opengestelde kerken gaan bezoeken (Apeldoorn, Alphen aan de Rijn). Hij noemt ook de toenemende behoefte aan religiositeit in onze maatschappij die op allerlei manieren tot uitdrukking wordt gebracht, in rituelen waarbij kaarsen worden aangestoken of het neerleggen van bloemen en andere voorwerpen bij publieke rouw. Ook over dit fenomeen is van gedachten gewisseld.

Van der Velden noemt zijn boek een aangepaste handelsversie van het proefschrift waarop hij promoveert in de Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Oecumenische Vrouwen Synode Amsterdam

Mérea Koolstra-Lebailly, Haydy Nelson, Ans Odinot



In het vorige seizoen is bij de filmclub in De Nieuwe Stad de film *Whale Rider* vertoond. Die film was “De keuze van... de OVS”, en vertelde het indrukwekkende verhaal van een Maori meisje.

Op zaterdag 15 oktober 2011 vindt de volgende ontmoeting van OVS Amsterdam plaats in De Nieuwe Stad om 14 uur.

Graag willen wij in ons gesprek dieper ingaan op de inhoud van deze film, aan de hand van markante fragmenten uit deze film.

Hebt u de film gezien, of nog niet? Of bent u bang niet meer precies te weten hoe het ging? In alle gevallen bent u van harte welkom. Wij zullen in 2012 ons voorbereiden voor de zesde Synode van de OVS die zal plaatsvinden op 24 en 25 maart in Delft. Hebt u interesse, noteer dan alvast deze data.

Tot ziens op de KUNSTMARKT!

namens de commissie, Marja Keijzer



De commissie KUNSTMARKT is al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de KUNSTMARKT op zaterdag **5 november!**

Ook dit jaar hopen we op zo'n gezellige dag, waarop u veel mooie dingen kunt bekijken én kopen.

Wilt u zelf meedoen, meld u zich

dan aan bij Henny Konings of op: marja.keijzer@planet.nl

Deze dag is alleen mogelijk dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. bijvoorbeeld bij het inrichten, het opruimen of koffie schenken en broodjes smeren. Wij hopen dan ook voor deze KUNSTMARKT weer op uw steun te mogen rekenen!

Stap Verder zoekt vrijwilligers en spullen

Erika Feenstra

- we zoeken dringend vier mensen die op dinsdag- en donderdagavond Nederlandse lesgroepen willen versterken en van 19.30 tot 21.00 uur les willen geven. Ervaring met lesgeven is niet nodig, wel plezier in taal en kennisoverdracht. Begeleiding wordt geboden.
- taalmaatjes die met een deelnemer aan de Nederlandse les af en toe iets leuks willen gaan doen om ook in de dagelijkse praktijk het spreken van het Nederlands te kunnen oefenen
- mensen met auto die incidenteel hulp willen bieden bij een verhuizing
- een goede klusser die incidenteel eens een reparatie wil uitvoeren
- plantjes, o.a. rozen en kruiden voor de tuin, misschien bent u uw eigen tuin aan het opschonen en hebt u wat over voor ons?
- zwarte heren-kerk-schoenen maat 43
- woordenboeken Nederlands-Engels en Engels-Nederlands
- twee eenpersoons bedden
- een goed kopieerapparaat: wie weet er een oplossing voor onze behoefte aan een goedkope manier van kopiëren voor onze Nederlandse lessen? Met 80 cursisten kun je niet meer lessen printen op een gewone printer...
- en wie wil er regelmatig wat kopieerwerk voor ons doen?
- wie wil een Ghanese meneer lesgeven in computervaardigheden?



Aangeboden klushulp

Verskillende bezoekers van Stap Verder zouden graag iets om handen willen hebben en bieden aan te helpen bij schilderwerk, tuinwerk, verhuizen, behangen, tapijtleggen, afwassen, huishoudelijk werk, graag tegen een kleine vergoeding. Motivatie is hoog!

Hebt u wat te bieden graag een telefoontje of e-mail naar Erika Feenstra, coördinator Stap Verder, tel. 020-8457566 (dinsdag en woensdag 10-15.00 uur) erikafeenstra@stapverder.org

De cantorij van DDS

Op onderstaande data zal de Cantorij van DDS in de tweede helft van 2011 zingen:

op zondag 11 september in De Drie Stromen
op zondag 2 oktober in De Drie Stromen
op zondag 16 oktober in Eben Haëzer
op zondag 20 november in De Drie Stromen
op zondag 27 november in De Drie Stromen, oecumenische dienst
op zaterdag 24 december in De Drie Stromen, kerstnachtdienst
De kerstzangdienst/carols zal dit jaar zijn op zondag 11 december.
Voor een dienst in het AMC zal nog een datum worden vastgesteld.

Onze gemeente en de financiën

namens de Kerkrentmeesters, Henk Kroese

Het is goed dat we weer enkele wetenswaardigheden publiceren over de financiële aangelegenheden van uw kerk. De uitgavenkant laat niet zoveel verschil zien vergeleken met de jaarrekening 2010, omdat de meeste kostenposten toch wel vast liggen, zoals traktementen, gebruik van de kerkgebouwen, kosten voor kerkmusici, etc. Belangrijker is daarom de inkomstenkant. Daar moeten we zeer attent op zijn: o.a. de geboekte

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: xshow

STACK:

```
[ 33 45 45 39 45 42 42 24 45 42 46 45 25 41 44 46 45 24 33 25 56 44 44 34  
 47 45 32 46 44 69 26 39 24 31 45 25 44 44 46 39 24 45 46 24 24 30 42 26  
 24 44 42 46 32 25 46 44 45 26 45 45 34 25 41 4532 24 42 25 30 44 44 32  
0 ]  
(  
)
```