



KERKBLAD PGZO

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



Januari 2012

PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinot

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **15 januari 2012** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
Overige kerkdiensten januari	6
Rondom de kerkdiensten	7
Bijbellesrooster	8
OVERDENKING	9
Geef het licht door!	9
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	10
Het lief en leed van Zuidoost	10
Uit de kerkenraad van december	10
Kerkbalans 2012	12
Afscheidscadeau ds. Wolse	12
De klus is geklaard	13
Gemeenteberaad in De Drie Stromen	14
Jaarplan 2012	15
Film in De Nieuwe Stad	19
Een vrolijk uurtje	20
Geniet de Bijbel!	20
Bloemen uit de kerk	21
Samen zingen op zondagavond	21
Ouderenkring	22
Religieuze beleving	22
Weetjes van de diaconie	23
Collecteopbrengsten	24
Enquête aanvangstijden	25
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	26
PCOB	26
Stichting Kleinoot presenteert	27
LEZERS SCHRIJVEN	27
Abri 38, Rein van hart	27
De Psalmen opnieuw berijmd 11	28
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)	30
Agenda	31
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.	33

KERKDIENSTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen

zaterdag 31 december	Oudjaar
19.00 uur	DNS ds. Jan van der Meulen avondgebed ouderling: Hilda Karsijns diaken: Kenneth Edam
	DDS geen dienst
zondag 1 januari	zondag Naamgeving
11.15 uur	DDS gezamenlijke dienst PGZO, verbintenis van ds. Aalders met de PGZO Numeri 6: 22-27 Lucas 2: 21 ds. Justine Aalders ds. Dirk Wolse, ds. Jan van der Meulen ouderling: Rosemarije Venema diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: drugspastoraat
zondag 8 januari	Epifanie (begroeting door de Wijzen)
9.30 uur	Jesaja 60: 1-6 Matteüs 2: 1-12 dienst van Schrift en Tafel
	DNS ds. C. Ravensbergen ouderling: Hilda Karsijns diaken:
	DDS ds. Jan van der Meulen ouderling: Thea Blijleven diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: Cantorij 12+ dienst
zondag 15 januari	1 ^e zondag na Epifanie
9.30 uur	Jesaja 62: 1-5 Johannes 2: 1-11
	DNS ds. T.H.M. Allewijn ouderling: Marja Engelage diaken:
	DDS week van de eenheid ds. Justine Aalders

ouderling: Joke Molleman
diaken: Myrte Numan
uitgangscollecte: exploitatie kerkgebouw

- zondag 22 januari 2^e zondag na Epifanie
1 Samuël 3: 1-10
Marcus 1: 14-20
- 11.00 uur DNS week van de eenheid
oecumenische dienst met RK, EBG, ELG, PCG, en PERKI
ds. Jan van der Meulen e. a.
mmv de Cantorij olv Wil Martijn
ouderling: Jaap de Visser
diaken:
uitgangscollecte: vierkerkenoverleg
- 11.15 uur DDS oecumenische dienst PGZO en RK
ds. Atze van den Broek / Albert Koot
ouderling: Osei Bonsu
diaken:
uitgangscollecte: oecumene
- zondag 29 januari 3^e zondag na Epifanie
9.30 uur Deuteronomium 18: 15-20
Marcus 1: 21-28
- DDS afscheidsdienst ds. Wolse
gezamenlijke dienst PGZO
ds. Dirk Wolse
mmv de Cantorij olv Henk Fransen
ouderling: Elisabeth Boye
diaken: Noortje de boer
uitgangscollecte: catechese en educatie
- zondag 5 februari Septuagesima (70 dagen voor Pasen)
9.30 uur 2 Koningen 4: 18-21, 32-37
Marcus 2: 29-39
- DNS 12+ dienst
ds. M. M. Bogaard
ouderling:
diaken:
- DDS ds. Atze van den Broek
Nederlands / Engelstalige dienst
ouderling: Joke Molleman
diaken: Lawrencia Osei
uitgangscollecte: Kerk in Actie/Werelddiaconaat

Overige kerkdiensten januari

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>1 januari, pastor C. van der Loos 8 januari, ds. H. Vlug 15 januari, pastor L. Raymakers 22 januari, pastor C. van der Loos 29 januari, ds. H. Kotzé</p>
<p>Cordaan Eben Haëzer</p> <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>8 januari, ds. W. L. Vreeken 22 januari, ds. A. P. Irik Avondmaal</p>
<p>Cordaan Verpleeghuis Gaasperdam</p> <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>15 januari, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>8 januari, ds. J. Verburg Avondmaal 22 januari, ds. W. L. Vreeken</p>
<p>De Drecht</p> <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>4 januari, Protestants, ds. Jan van der Meulen 11 januari, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 18 januari, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 25 januari, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot</p>

Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

In januari hebben we veel bijzondere diensten. Om te beginnen 1 januari de gezamenlijke kerkdienst van de PGZO in De Drie Stromen. Om 11.15 uur bent u al welkom voor een kopje koffie of thee. Om 11.30 uur willen we dan de dienst beginnen.

Het is de dienst waarin ds. Justine Aalders verbonden zal worden aan de PGZO. Maar tegelijk zal er aandacht besteed worden aan het feit dat ds. Jan van der Meulen ook een nieuwe start gemaakt heeft als predikant van de nu samengevoegde gemeente.

En alsof het niet op kan zal ook de tweede ouderling voor PERKI, Rudy Wattimena in deze dienst bevestigd worden in het ambt.

Na afloop van de dienst is er de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente, met natuurlijk volop gelegenheid om de nieuwe predikante ds. Aalders te verwelkomen.

Op zondag 22 januari zal er zowel in De Drie Stromen als in De Nieuwe Stad een oecumenische kerkdienst gehouden worden. Deze diensten worden gehouden in het kader van de week van het gebed voor de eenheid van de christenen.

In de Drie Stromen zal dat een gezamenlijke kerkdienst van RK en PGZO zijn, die om 11.15 uur begint. In De Nieuwe Stad doen zes kerken mee, namelijk de RK parochie, de EBG, de ELG de PGZO, de PCG en de PERKI en de dienst begint hier om 11.00 uur. Het betekent dat er geen 'eigen' diensten zijn om 9.30 uur, maar alleen de gezamenlijke diensten op de aangegeven tijden.

Het thema dit jaar is: winnen met gevouwen handen. De liturgie is voorbereid door de kerken in Polen. We hopen op een goede opkomst.

Op 29 januari hebben we dan weer een bijzondere dienst. We nemen dan als PGZO in een gezamenlijke kerkdienst in De Drie Stromen afscheid van ds. Dirk Wolse die met de komst van Justine Aalders zijn interim predikantschap beëindigt.

We zullen Dirk Wolse allemaal zeer missen en dat is een goede reden om hem ook goed en feestelijk uit te luiden en hem te bedanken voor al het goede werk dat hij op zo'n plezierige manier voor ons als PGZO gedaan heeft.

Bijbelleesrooster

Januari 2012

zo. 1	Psalm 67	Gelukkig nieuwjaar gewenst
ma. 2	1 Korintiërs 1:1-17	(Van) wie ben jij?
di. 3	1 Korintiërs 1:18-31	Wat is wijsheid?
wo. 4	1 Korintiërs 2:1-16	Gods wijsheid
do. 5	1 Korintiërs 3:1-15	Groeien en laten groeien
vr. 6	1 Korintiërs 3:16-4:5	Beoordelingsvermogen
za. 7	1 Korintiërs 4:6-21	Geen persoonsverheerlijking
zo. 8	1 Korintiërs 5:1-13	Tucht over ontucht
ma. 9	1 Korintiërs 6:1-11	Christelijk recht
di. 10	1 Korintiërs 6:12-20	De ware tempeldienst
wo. 11	Psalm 66:1-9	Wereldwijde uitnodiging
do. 12	Psalm 66:10-20	Getuigenis
vr. 13	Johannes 1:19-34	Identiteitsbewijs
za. 14	Johannes 1:35-51	Herinnering aan de Jakobs ladder
zo. 15	Johannes 2:1-11	Feestvreugde
ma. 16	1 Korintiërs 7:1-11	Zelfbeheersing
di. 17	1 Korintiërs 7:12-24	Trouw aan je roeping
wo. 18	1 Korintiërs 7:25-40	Hechtingsprobleem?
do. 19	1 Korintiërs 8:1-13	Christelijke vrijheid
vr. 20	1 Korintiërs 9:1-14	Leven van het evangelie
za. 21	1 Korintiërs 9:15-27	Vrij
zo. 22	Psalm 63	Lied van verlangen
ma. 23	Handelingen 8:4-25	Onbetaalbare gaven
di. 24	Handelingen 8:26-40	Leesles
wo. 25	Handelingen 9:1-19a	Wordt vervolgd ...
do. 26	Handelingen 9:19b-31	Aansluiting
vr. 27	Deuteronomium 12:1-12	Grenzen
za. 28	Deuteronomium 12:13-28	Vlees en bloed
zo. 29	Deuteronomium 12:29-13:6	Hart en ziel
	<i>HSV/NBG'51:</i>	
	<i>Deuteronomium 12:29-13:5</i>	
ma. 30	Deuteronomium 13:7-19	Dien alleen de HEER
	<i>HSV/NBG'51:</i>	
	<i>Deuteronomium 13:6-18</i>	
di. 31	Deuteronomium 14:1-21	Heilig dieet

OVERDENKING

Geef het licht door!

Gert den Boef

Onze ex-stagiair van DDS en nu tijdelijk kerkelijk werker in Lelystad schreef onderstaande meditatie voor de kerstflyer in Lelystad. Graag maken ds. Jan van der Meulen en ds. Dirk Wolse hier gebruik van om aan u door te geven in deze tijd.

Tevens wensen wij u goede dagen toe en wij hopen dat u daarin iets zult ervaren van nabijheid van God en van de Geloofsgemeenschap.

Het zijn donkere dagen in de winter. Letterlijk. Het wordt, ondanks dat we de tijd verzet hebben, laat licht en weer vroeg donker. Tijd om de feestverlichting van zolder te halen en het huis zowel binnen als buiten te voorzien van de meest mooie verlichting. Voor veel mensen is het ook figuurlijk een donkere tijd. Verdriet, zorgen, spanning komt in vele gezinnen voor. In deze donkere dagen mogen we hoopvol uitzien naar en leven uit het licht dat ontstoken wordt in de nacht. We mogen uitzien naar de komst van een kind en het dankbaar in ons leven ontvangen. Niet zomaar een kind, maar Het Kind uit God geboren. Zijn liefde zal ons verwarmen. Hij geeft ons hoop als wij tastend in het duister onze weg zoeken.

Jezus is geboren in Bethlehem, zoals de profeten gezegd hebben. De plaats waar de geboorte van Gods Zoon plaatsvindt, is niet in een koninklijke omgeving, maar in een stal. Zijn kleding bestaat uit doeken en zijn wieg is een voederbak.

De herders in het veld, waaraan de engelen het Grote Nieuws verteld hebben, geloven dat en gaan op zoek naar het Kind, om het te aanbidden. En niet alleen herders gaan op weg, ook koningen uit een ver land gaan op reis om dit Licht te aanschouwen. Waarom gaan mensen op weg?

Omdat dit Licht betrouwbaar is. Dit Licht komt van God. Het is God. De Messias voor u, voor jou, voor heel de wereld.

Met dit Licht kunnen wij de meest moeilijk begaanbare wegen aan, ook in het nieuwe jaar. Licht in het leven van mensen toen en van nu.

Daarom, laat kerst/laat het feest van epifanie, het verschijnen van Gods licht in de wereld u en jou een inspiratiebron zijn, om het Licht als een lichtstraal door te geven aan de mensen om u heen.

Wij wensen u allen veel licht en warmte toe in deze koude en donkere wintertijd.

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Het lief en leed van Zuidoost

Als dit blad uitkomt is het 2012: een nieuw jaar waarin we met elkaar mee willen leven. Maar ik wil nog even terugkijken naar een paar gebeurtenissen die in 2011 plaatsvonden.

Sandra Bakovic werd op 29 oktober oma van Jack Thomas Bakovic.

Op 26 november werd Sofie Christina geboren, kleindochter van Henny en Henk Konings.

En op 5 december is Lyn geboren, kleindochter van Cees en Jenneke van Veelen. Van harte gefeliciteerd; het is heerlijk om te zien dat je kinderen het ouderschap aandurven en genieten van hun kind.

Gerda de Krijger lag een tijd in het ziekenhuis. Wij wensen haar een goed herstel toe.

Rita Konijnenberg en Jan Dieleman wensen wij sterkte toe. Jan en Trijnie de Jonge hebben genoten van hun reis naar Brasilia, zij waren uitgenodigd voor een jubileum.

Onze felicitaties voor hun verjaardag gaan naar mevr. Westveer, dhr. J. C. van `t Veer, mevr. A. B. Van Doorn-Nemeth, mevr. F. J. van Eerde, mevr. E. F. Tjon-A.San-Relyveld en mevr. I. L. Panka-Kamperveen, zij vierden hun kroonjaar deze maand.

Ook alle overige jarigen van harte gefeliciteerd.

Lieve mensen een nieuw jaar met nieuwe kansen, geniet er van.

Tijdens de productie van dit nummer bereikte ons het droevige bericht dat de moeder van Cocky van der Meulen (de schoonmoeder van ds. Jan van der Meulen) toch nog onverwacht is overleden in de nacht van 12 december.

Wij wensen de familie Van der Meulen veel sterkte voor de komende tijd en hopen dat ook zij mogen ervaren dat wij een gemeente zijn die omzien in haar vaandel voert.

De redactie.

Uit de kerkenraad van december

Hans van Riet

In deze vergadering kondigde zich het nieuwe jaar nadrukkelijk aan. Nieuwe predikante, nieuw model met jaarplannen en gemeenteberaden, nieuwe ouderlingen van Perki. Suzan Aipassa-Gerungan en Rudy Wattimena werden hartelijk welkom geheten. Zij zullen om de beurt onze vergaderingen bijwonen en gaan meedenken met de werkgroepen Eredienst en Multiculturaliteit.

Met hen gaan we in het voorjaar bekijken welke gezamenlijke kerkdiensten en andere activiteiten mogelijk zijn.

Het is verheugend om te zien hoe de kerkenraad en de werkgroepen op het nieuwe model inspelen. Zij dienden allen een jaarplan in, die alle werden goedgekeurd. Op het gemeenteberaad van 9 december werden ze - goed voorbereid - gepresenteerd.

Ze komen ook op onze website www.pgzo.nl en in het kerkblad.

In het jaarplan van het pastoraat wordt een kerkdienst met speciale aandacht voor het pastoraat aangekondigd.

Dit wordt een gezamenlijke dienst op 26 augustus.

Ook een uitvloeisel van het nieuwe model: inkrimping van het moderamen tot vijf leden. Het zijn predikant Jan van der Meulen, voorzitter Marja Engelage, scriba Hilda Karsijns, ouderling-kerkrentmeester Pieter Glaser en diaken Irma Blits.

Kort nieuws:

-Het leek de kerkenraad een goed idee om Justine Aalders te ondersteunen met een klankbordgroep. Twee mensen met veel kennis van de gemeente zullen hiervoor worden gevraagd.

-Er werden heel wat financiële stukken goedgekeurd: de begrotingen van de beheerscommissies, de diaconie en de kerkrentmeesters. Naar aanleiding van die laatste maakte de kerkenraad zich (terecht!) zorgen over de financiën van onze gemeente op lange termijn. Of we moeten onze inkomsten verhogen - bijvoorbeeld met Kerkbalans nieuwe stijl - of we moeten onze uitgaven noodgedwongen verlagen.

-Ook het collecterooster 2012 voor DDS en DNS werd goedgekeurd. De bestemmingen van de collectes zijn zoveel mogelijk gelijk.

-Er was alom tevredenheid over de gezamenlijke oogstdienst en de gedachtenisdiensten.

-De gezamenlijke dienst op 1 januari om 11.15 uur in DDS wordt heel bijzonder: met maar liefst drie predikanten!

-Op Paasmorgen is er een gezamenlijke dienst in DDS, voorafgegaan door een paasontbijt.

-De kerkenraad koos voor gezamenlijke diensten in de zomermaanden. In juli in DNS (met de ELG) en in augustus in DDS. Het zou leuk zijn om na een aantal van die diensten een activiteit te plannen, zoals picknicken, een museum of concert bezoeken. Wie heeft een idee?

-De kerkenraad nam verheugd kennis van twee plannen van de Associatiecommissie (PGZO en PCG): op Tweede Paasdag een buitendag in Lelystad en op 30 september een dienst met de Ghanezen in DNS.

Net ouderling af kreeg Wil Latul een ernstig auto-ongeluk. Ze is er, met 'alleen' wat kneuzingen, genadig van af gekomen. De kerkenraad heeft haar een kaartje gestuurd.

Kerkbalans 2012

Namens de kerkrentmeesters, Henk Konings, Henk Kroese



Deze actie start 15 januari en eindigt op 30 januari 2012. Het motto is dit keer: "Wat is de kerk mij waard?" In het decembernummer hebben we al uitgelegd wat de noodzaak is om van

deze Kerkbalans 2012 actie een groot succes te maken.

Het gaat nu even over de praktische zaken: de actie start dus zondag 15 januari direct na de kerkdienst. Dan worden in De Nieuwe Stad de tasjes met enveloppen uitgereikt in kamer twee door Tineke Bruggers en Elly Kroese aan de bezorgers van de Bijlmermeer leden. De enveloppen voor de Gaasperdamse leden worden maandagavond 16 januari van 19 tot 20 uur uitgereikt in De Drie Stromen door Henk Konings, net zoals in vorige jaren.

In de week die volgt moeten de enveloppen bezorgd worden en de week daarop moet het antwoord weer worden opgehaald.

Belangrijk is dat u probeert zoveel mogelijk de antwoordenvolop op te halen en dit ook af te spreken bij het bezorgen van de envelop. Daarom willen we graag ook uitbreiding van de kerkbalans lopers, in verband met de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl, om te proberen meer bijdragende leden te krijgen. U kunt zich aanmelden bij de schrijvers van dit stukje.

Rest ons nog u allen hartelijk te danken voor uw bijdrage in 2011. Mocht u uw bijdrage nog niet (helemaal) hebben voldaan, dan kan dat alsnog, ook in 2012. Laten we proberen onze gemeente financieel op orde te houden, vooral ook via de actie Kerkbalans. Want in onze gemeente hebben we nu een uitbreiding van 1,0 naar 1,5 predikant (wat werktijd betreft) waarvoor we erg dankbaar zijn. Met het slagen van deze actie kunnen we pas laten zien wat onze kerk/gemeente ons waard is.

Hartelijk dank voor de medewerking.

Afscheidscadeau ds. Wolse

Pieter Glaser



Vergeet niet uw bijdrage aan het cadeau voor ds. Wolse te storten op ons gewone rekeningnummer 635800470 van PGZO te Amsterdam Zuidoost. Vermeld er in elk geval bij: cadeau ds. Wolse. In de gezamenlijke dienst op 29 januari (in De Drie Stromen) neemt hij afscheid van ons. Alvast dank.

De klus is geklaard

namens de benoemingscommissie, Henk Kroese

Op het gemeenteberaad van 9 december is onze nieuwe predikant ds. Justine Aalders aan de gemeente voorgesteld. En de benoemingscommissie werd voor haar werk bedankt door Marja Engelage, de voorzitter van onze kerkenraad.

De klus is dus geklaard, we kunnen weer met ons “gewone” vrijwilligerswerk aan de slag.

Toch lijkt het me leuk, om nog eens achterom te kijken: hoe is het hele traject verlopen, vanaf de goedkeuring van de garantiesubsidie van drie jaar voor een predikant (50%) tot aan het voorstellen van onze nieuwe predikant aan de gemeente en het bedankje aan de benoemingscommissie.

We kijken terug op een boeiende en bewogen periode:

Half februari kregen wij de goedkeuring van het Bureau Steunverlening van de PKN te Utrecht om een halftime predikant aan te trekken gedurende drie jaar.

Op 31 maart vond een gesprek plaats van het moderamen met de gemeenteadviseurs Peter den Hoedt en Willem Vlieg over de mogelijkheden van de invulling van de subsidie voor een predikant voor drie jaar. Er werd door hen gesuggereerd om in projectvorm het proces van samenvoegen te laten landen in de PGZO (van samen voegen naar samen groeien). Verder adviseerden de gemeenteadviseurs om zo snel mogelijk een profielschets (van de nieuwe gemeente en de te benoemen predikant) te maken en een benoemingscommissie in te stellen.

Kortom: het projectvoorstel en de profielschetsen werden opgesteld en op 10 mei werd door de kerkenraad de benoemingscommissie ingesteld, bestaande uit Joke Quaak, Eleonora Hof, Elizabeth Boye, Wolter Koolstra, Dirk Wolse (adviseur) en ondergetekende (samenroeper). Een predikant voor een periode van drie jaar benoemen is heel wat ingewikkelder dan het beroepen van een “gewone” predikant voor onbepaalde tijd. Het kostte heel wat overleg met de PKN voordat duidelijk werd hoe het officieel allemaal geregeld moet worden.

Op de advertentie ontvingen wij negen (!) reacties, waarna wij na boordeling van de (schriftelijke) reacties drie sollicitanten hebben uitgenodigd. Unaniem vonden wij dat Justine de meest geschikte kandidaat voor onze gemeente zou zijn. De rest is bekend.

Het was een boeiende en leerzame periode, voor ons allemaal, want meestal zit je maar één keer in je leven in een beroepings- c.q. benoemingscommissie. Dank aan alle leden van de benoemingscommissie voor het functioneren als een hecht team, het elkaar bijsturen, open staan voor elkaars mening en het prettig met elkaar kunnen omgaan.

Gemeenteberaad in De Drie Stromen

Frank Odinot

Het Gemeenteberaad werd gehouden op 9 december. Er waren ongeveer



zeventig mensen aanwezig.

Een bijzondere gast was onze nieuwe interim predikant ds. Justine Aalders. ds. Jan van der Meulen opende de avond met gebed. Daarna mocht Marja Engelage als voorzitter van de kerkenraad Justine welkom heten. Justine stelde zich vervolgens zelf voor.

Zij vertelde, dat zij met een Rooms-katholieke man getrouwd is en dat zij twee zonen hebben.

De meest inspirerende persoon bij haar opleiding als predikant was een joodse rabbijn.

De benoemingcommissie werd hartelijk bedankt voor de succesvolle inspanningen: Elisabeth Boye, Henk Kroese, Dirk Wolse, Wolter Koolstra en de afwezigen Eleonora Hof en Joke Quaak. Vervolgens werd ook Marja bedankt voor haar inspanningen in de laatste fase.

Het volgende programmapunt was het zich voorstellen van de verschillende werkgroepen.

Het pastoraat werd gepresenteerd door Thea Blijleven en Corine Noordzij. De werkgroep multiculturaliteit door Jaap de Visser.

Daarna was er een 'rondje praten met Justine Aalders'. We zaten in een aantal kringen. Ieder gemeentelid stelde zich aan haar voor. Als er van kring gewisseld moest worden, luidde Jan van der Meulen een belletje. Het is te hopen dat Justine een fenomenaal geheugen heeft, want zij kreeg vele namen te horen en informatie over vele groepen en taken. Het was een bijzonder prettige kennismaking.

Hierna gingen we weer verder met de werkgroepen.

Janna Matthijssen en Rosemarije Venema lichtten ons in over de 12 plus groep. "Het lijkt misschien saai, maar wij gaan gewoon verder met waar we mee bezig waren. Intussen zijn er negen twaalf-plussers." De communicatiegroep werd gepresenteerd door Wolter Koolstra. Kerkrentmeesters en KIP werden gepresenteerd door Hans van Riet met een 'kip en/of het ei' verhaal. De diaconie werd vertegenwoordigd door Marijke de Jong.

Jan de Jonge vertelde over de markten in de beide kerken en over de te starten wedstrijd tussen bijbellezers. Daarvoor kan ieder zich inschrijven.

De vrijwilligerszorg was in handen van Jan Kok, Nienke Wijngaarden, Jaap Koolstra en Marijke de Jong. Tenslotte de Kerkenraad door Marja Engelage en Hans van Riet.

Terecht werd er geconstateerd dat wij gezegend zijn met vele vrijwilligers. Tot slot zongen wij gezang 129 uit Tussentijds 'Als tussen licht en donker'. Een goed besluit van een goede avond.

Jaarplan 2012

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Zoals u in het verslag 'uit de kerkenraad van december' hebt kunnen lezen zijn de jaarplannen van de verschillende bloembladen uit ons nieuw model kerkenraad goedgekeurd. Tijdens de gemeenteavond, op vrijdag 9 december, werden ze goed voorbereid gepresenteerd aan de gemeente. In de komende maanden willen we alle jaarplannen publiceren in het kerkblad. De jaarplannen zullen daarnaast ook op de website geplaatst worden. (De redactie van het kerkblad en de webmaster van de website zien alle definitieve versies van de jaarplannen graag tegemoet)

Als gemeente mogen we trots zijn op de gepresenteerde plannen voor het jaar 2012. We wensen alle werkgroepen veel succes en Gods zegen over hun werk en vragen van u of u de werkgroepen wilt ondersteunen met een helpende hand of door uw gebed.

In 2012 zien wij graag dat gemeenteleden meedenken over de jaarplannen 2013 en ze hun ideeën doorgeven aan de contactpersonen van de verschillende werkgroepen. Door mee te denken kunnen we samen vorm geven aan onze gemeente en er voor zorgen dat het uiteindelijke beleid gedragen wordt door de gemeente.

Marja Engelage

De kerkenraad heeft de samenvoeging van de gemeentes te Bijlmermeer en Gaasperdam als een kans gezien om de nieuwe gemeente hernieuwd elan te geven. Welke waardevolle dingen moeten we behouden, apart of in een nieuwe vorm samen, en vooral: wat kunnen we samen beter doen?

Daartoe is eerst een beleidsplan gemaakt, waarin beschreven is hoe de gemeente nu reilt en zeilt en wat er nog zou moeten gebeuren.

De eerste vrucht hiervan is het 'model kerkenraad en werkgroepen' dat het gemeenteberaad op 27 mei 2011 heeft goedgekeurd. Hierin staat dat de kerkenraad - op basis van het beleidsplan - een jaarplan opstelt, te beginnen voor 2012. Dat ligt nu voor u.

Wat gaat de kerkenraad aanpakken in 2012?

Verdere integratie Gaasperdam en Bijlmermeer

Er staat *verdere* integratie want de voormalige gemeentes groeien steeds meer naar elkaar toe. De leden weten elkaar over en weer steeds beter te vinden. Dit is een belangrijke taak voor de nieuwe predikant ds. Justine Aalders, in samenwerking met ds. Jan van der Meulen, de kerkenraad én de gemeenteleden.

Model kerkenraad en werkgroepen

Het is een model waaraan we in 2012 verder invulling gaan geven, met name:

- Vinger aan de pols houden of het model goed werkt, waarbij extra gelet zal worden op de communicatie. De werkgroep Communicatie vervult hierbij een belangrijke rol.
- Dienstmedewerkers werven, begeleiden en een duidelijke taakomschrijving meegeven.
- Invullen van de 'lege' bloembladen 'Jeugd' en 'Leren', zie hieronder.
- Gemeenteberaden houden volgens het model.

Jeugd en jongerenwerk

In samenwerking met de werkgroep Vrijwilligerszorg zoeken we gemeenteleden met talenten voor dit bloemblad en ondersteunen we de start hiervan. Een van de taken van deze werkgroep zal zijn, het onderzoeken van mogelijkheden om jongeren bij de kerk te betrekken. Jongeren binnen en buiten de gemeente, zoals nu al gebeurt met de stages van middelbare scholieren.

Leren

Een vierende gemeente moet ook een lerende gemeente zijn. Wat bezielt ons, wat en hoe geloven wij? Niet alleen de ouderen maar ook de jongeren: catechisatie in welke vorm dan ook.

De beide predikanten kunnen hieraan vorm geven, met als uitgangspunt: wát wil de gemeente leren. Nieuwe geloofsgesprekken bijvoorbeeld?

Toerusting

Leren betekent ook toerusting voor bijvoorbeeld kerkenraadsleden (mentor voor nieuwe kerkenraadsleden), pastorale medewerkers, diakenen, dienstmedewerkers en voor ieder die dat maar wil.

De kerkenraad en de predikanten stimuleren hierbij het pastoraat, het diaconaat en de werkgroep Vrijwilligerszorg.

De landelijke kerk kan hierbij ondersteuning bieden met cursussen, gemeenteadviseurs en materiaal.

Missionair gemeente zijn

De landelijke kerk stimuleert de plaatselijke gemeentes om niet lijdzaam te berusten in krimp, maar om actief te zoeken naar uitdagende vormen voor eigen gemeenteleden en buitenstaanders die zoekende zijn. Voor onze gemeente vertaald: hoe kunnen wij nadrukkelijker gestalte geven aan *“een aanstekelijke geloofsgemeenschap, waar huisgenoten en passanten rust en geborgenheid vinden en toerusting ontvangen om in beweging te komen”* zoals in onze visie staat?

Hoe onze gemeente missionair kan zijn, wordt uitgewerkt in de volgende vier 'actiepunten'.

Verschillende soorten kerkdiensten op verschillende aanvangstijden?

Onze gemeente is in het rijke bezit van twee kerkgebouwen. Dat biedt kansen om niet op hetzelfde moment dezelfde soort diensten aan te bieden. Zo kunnen we misschien ook nieuwe doelgroepen bereiken, meer een missionaire gemeente zijn.

Dit pakt de kerkenraad heel voorzichtig aan, in nauwe samenspraak met de gemeente, en - wat de aanvangstijden betreft - met de RK parochie. Een breed samengestelde werkgroep begint het onderzoek.

Multicultureel gemeente zijn

De werkgroep Multiculturaliteit heeft hiervoor een nota geschreven waarin de volgende aandachtspunten genoemd worden: veelkleurig vieren, het gesprek gaande houden, wijksgewijze pastorale zorg, werving van nieuwe gemeenteleden, oecumenische diaconale activiteiten en relaties onderhouden met partnerkerken.

De rol van de kerkenraad in 2012 is hierbij het onderhouden van de relaties met partnerkerken. De kerkenraad gaat hiertoe in gesprek met de Ghanese Presbyterianen, Perki, de Suriname/Antillen werkgroep en de Associatiecommissie. Ook blijven wij in gesprek met de RK, ELG en EBG.

Kerk in de buurt

Voor 2012 'bepert' dit zich tot Stap Verder, de werkgroep aanvangstijden diensten, de diaconie, het pastoraat, INS, de kunstmarkt, zo veel mogelijk in samenwerking met andere kerken.

Beleid kerktelevisie

Het ziet ernaar uit dat de verouderde kerktelefoon in DNS voor relatief weinig geld vervangen kan worden door kerktelevisie. Hoe gaan we die aanbieden? Alleen voor de huidige gebruikers van de kerktelefoon, alleen toegankelijk met een inlogcode of op internet voor iedereen te zien? Dit moet op korte termijn in de kerkenraad besproken worden, maar is tevens een zaak voor de andere kerken in DNS, en ook de gemeente heeft hierin een stem.

Actie 2012	Wie?	Doelstelling 31-12-2012
Ondersteunen van Justine Aalders, Jan vdM en de gemeenteleden bij de verdere integratie Gaasperdam en Bijlmermeer.	KR	Beleidsplan JA klaar; beleid in gang gezet
Regelmatige evaluatie van nieuw model. Gemeenteberaden houden volgens nieuw model	KR ad-hoc wg.	Model, m.n. Communicatie werkt goed. gedaan
Dienstmedewerkers werven, begeleiden en duidelijke taakomschrijving meegeven	KR, wg. Vrijwilligerszorg	Nieuwe dm. Benoemd. Taakomschrijving klaar.
Invullen bloemblad Jeugd.	KR, wg. Vrijwilligerszorg	Tenminste ... mensen gevonden
Invullen bloemblad Leren 2012. Inventariseren aan welke vormen van leren er behoefte is in de gemeente, catechisatie, geloofsgesprekken, leerhuizen.	KR, predikanten	Activiteiten gedaan. Inventarisatie gedaan. Plan 2013 klaar.
Mentor aanstellen voor nieuwe kerkenraadsleden	KR	Gedaan
Lijst maken met bestaande cursussen en materiaal en mogelijkheden inventariseren voor de toerusting van gemeenteleden met specifieke taken in de kerk en belangstellenden.		Gedaan. Lijst met cursussen en belangstellenden.
Onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden en wensen voor verschillende aanvangstijden en vormen van eredienst.	Werkgroep, ondersteund door KR	Uitgewerkt en door de gemeente goedgekeurd plan

Gesprek aangaan en onderhouden met PCG, Perki, de Suriname/Antillen werkgroep, Associatiecommissie, RK, ELG en.... en kijken naar mogelijkheden om samen te werken.		Contacten met partnerkerken en andere kerkgenootschappen en de daaruit voortgekomen resultaten (bv gezamenlijke diensten of activiteiten)
Beleid kerktelevisie vaststellen		Gedaan; kerkTV functioneert
Daarnaast ondersteunt de KR alle werkgroepen binnen de gemeente, INS, de kunstmarkt en Stap Verder.		

Film in De Nieuwe Stad

Op woensdag 18 januari organiseert de Prot. Gemeente Amsterdam-Zuidoost een filmvoorstelling van

Sonny Boy (let op: aanvang 19.30 uur!)

Het is een film naar het gelijknamige boek dat enkele jaren geleden bekendheid kreeg. *Sonny Boy* vertelt het verhaal - gebaseerd op ware gebeurtenissen - van een Surinaamse student die in de jaren 1920 naar Nederland komt en een Hollandse vrouw ontmoet, die getrouwd is en moeder van vier kinderen.

Zij kiezen voor elkaar, wat hun leven er niet gemakkelijker op maakt en krijgen een zoon (hun 'Sonny boy').

Als eindelijk alles voor hen in rustiger vaarwater lijkt te komen, breekt de Tweede Wereldoorlog uit.

Een boeiende "*Keuze van... de Suriname en Antillen werkgroep*"!

Na afloop is er weer gelegenheid met elkaar na te praten en iets te drinken. U bent van harte welkom!

Datum: woensdag 18 januari.

Tijd: (i.v.m. lengte van de film) inloop vanaf 19.00 uur, film 19.30 - 22.00 uur (incl. pauze).

Kosten: € 2 (incl. consumptie).

Een vrolijk uurtje

Irma Blits



Misschien herinnert u het zich nog: in een vorig nummer van het kerkblad kon u aangeven of er behoefte was voor mensen met een rolstoel om een uurtje te wandelen met jongeren die via Kerk & Stage hun maatschappelijke stage willen invullen.

Hiervoor heeft niemand zich opgegeven. Een goed teken misschien, als dat betekent dat alle mensen die in een rolstoel zitten voldoende aandacht

krijgen.

Tijdens de Landelijke Diaconale Dag is een van de leuke dingen het uitwisselen van ervaringen met diakenen uit andere gemeentes en daar kreeg ik een tip van een diaken uit Amstelveen. Zij bieden iets dergelijks aan, maar dan niet alleen voor mensen in een rolstoel.

Jongeren worden via Kerk & Stage in de gemeente ingezet om met mensen (meestal ouderen) een uur per week te wandelen, samen wat boodschappen te doen of bij voorbeeld en spelletje scrabble te spelen. De match tussen jong en oud wordt in de praktijk door zowel de oudere als de jongere als heel positief ervaren.

Uw diakenen willen onderzoeken of het ook bij ons in de gemeente op prijs zou worden gesteld. Ans Odinot en Irma Blits horen het graag als dit iets voor u is of als u iemand weet die een dergelijk contact op prijs zou stellen.

En voor de jongeren in de gemeente een tip: ook de eigen kerkelijke gemeente kan een goede plek zijn om jouw maatschappelijke stage te vervullen.

Ans Odinot afodinot@kpnplanet.nl

Irma Blits irmablits@live.nl

Geniet de Bijbel!

Jan de Jonge

Voorlezen uit de Bijbel is voor velen een prachtige bezigheid. Voor jong en oud.

Wij, ouderenbond PCOB/KBO hebben het plan opgevat om op een gemeentevond (of zo iets) een competitie te houden tussen vier leeftijdsgroepen: 0-25 jaar; 26-50 jaar, 51-75 jaar en 76-100 jaar. (de enkele 100+er mag in categorie 4 natuurlijk ook meedoen!). Aan de groepen 0-25 en 26-50 jaar de vraag om een viertal lezers (m/v) te leveren bij Jean-Max Krabbendam. Wij zorgen voor groep 3 en 4. Maandag 2 januari 2012 houden wij onze voorronde. Iedereen mag 5 minuten een bijbelgedeelte van zijn of haar keuze voorlezen/declameren. Een jury wijst vervolgens 4 finalisten aan. Meer info gewenst? Bel of mail Jan de Jonge. Gegroet.

Bloemen uit de kerk

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

- 13 november Tineke Bruggers als steuntje in de rug
- 20 november Winny Glaser - steuntje in de rug
Marjan Schober als medeleven
- 27 november Nienke Wijngaarden - 50 jaar
Rita Conijnenberg - steuntje in de rug
Paulien Mesman en Wil Latul als afscheid van de kerkenraad
- 04 december mevr. Zeilstra - groet
Christel Engelmann als steun in de rug
- 11 december Myrte Numan - steuntje in de rug
Gerda de Krijger - in het ziekenhuis
Willem Stam als groet

Een hartelijke bloemengroet.

Samen zingen op zondagavond

Thea Blijleven

Elke zondag kunt om 19.00 uur zingen in wooncentrum De Drecht.

Dit doen we al ruim 25 jaar met veel plezier. Er wordt gezongen uit het liedboek en ook uit Johan de Heer. Er worden geliefde verzoeknummers opgegeven. Onze organist is Simon Blijleven.

Eén keer in de maand drinken we wat na afloop.

Maar zo als zo vaak gebeurt is nu ook het geval: de enthousiaste mensen van het eerste uur zijn er niet meer en mensen om hen te vervangen zijn moeilijk te vinden.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die eenmaal per maand gastheer/vrouw willen zijn en willen zorgen voor een mooi gedicht en de keuze van de liederen in overleg.

Wie komt ons helpen?

Ouderenkring

Ans Odinot

Op 15 december hadden wij onze Adventsviering, waarin ds. Jan van der Meulen ons voorging en onze liederen begeleid werden door Pieter Glaser op de dwarsfluit.

Er was veel discussie over het onderwerp: Wat verwacht ú nog?

Leven bij de dag was voor velen een goede gedachte. Het waarderen van de kleine vreugden in het leven, zoals de schoonheid van de natuur, die bijvoorbeeld getoond wordt in een spinnenweb.

Ook de moeilijkheid van het omgaan met dementie kwam ter sprake.

Geloven is vertrouwen. We hoeven niet meer zo veel zo zeker te weten. We kunnen vertrouwen dat de 'zachte krachten' zullen overwinnen.

Nadat de zegen was uitgesproken hielden wij een pauze. Vervolgens zongen de vier aanwezige leden van het Goudimel koor van Bab Ietswaart twee kerstliederen (Pieter, Hanna, Frank en Ans). Het was een zeer goede en sfeervolle bijeenkomst.

De volgende keer, donderdag 19 januari zal Jan Vos met behulp van lichtbeelden over zijn reis naar Indonesië vertellen.

Allen hartelijk welkom, we beginnen om tien uur en om half tien staat de koffie klaar.

Religieuze beleving

Annie Vis

Op onze bijeenkomst, die viel in de eerste week van Advent was Licht het uitgangspunt. Na het stiltemoment en het aansteken van de kaarsen werd het gedicht van C. Huisman *Dichterbij het Kind* voorgelezen. In dit gedicht vraagt de dichter zich af waar het Kind gebleven is. Verborgen in oude boeken en liedjes, waar is het Kind nog? Onder de voet gelopen, vertreden op platte paden, is er nog hoop? Hij eindigt met de woorden: Ik zoek en ik dicht bij het Woord, vaste voet, harde grond, het wordt al licht.

In de verhalen rondom de geboorte van Jezus zit veel symboliek, ook in de getallen. Zo zijn in het theologisch te duiden geslachtsregister van Jezus, opgetekend door Mattheüs, drie maal veertien geslachten te onderscheiden. Drie maal veertien, zesmaal zeven geslachten als opmaat voor de tijd van de voleinding: zevenmaal zeven die aanbreekt met de komst van de Messias. Vier vrouwen worden genoemd in het geslachtsregister van Jezus: Rachab, Tamar, Ruth en Batseba. Symbool voor de vier windstreken van de aarde. Zij zijn van buitenlandse afkomst wat de universaliteit van het evangelie aanduidt. Maria is de vijfde vrouw, zij staat symbolisch voor het volk Israël.

Uit dit volk zal de Messias geboren worden. Het evangelie eindigt met de woorden: Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Mattheüs heeft voor zijn verhaal veel geput uit de Tenach (o.t.). De ster die de wijzen vooring, komt uit het boek Numeri (een ster gaat op uit Jacob), het goud en de wierook uit het boek Jesaja. De mirre heeft Mattheüs er zelf bijgevoegd. Goud staat voor macht en aanzien, wierook voor gebed en overgave, mirre voor de lijdensweg die Jezus te wachten staat. En in psalm 72 kunnen we lezen over koningen uit allerlei landen die geschenken komen brengen voor de koning die recht en gerechtigheid in zijn vaandel heeft. We hebben geluisterd naar de Christmas Carol *Once in Royal David's city*, gezongen door het King's College Choir. Tussen de gesprekken door geluisterd naar het Dominicuskoor dat onder de leiding van Tom Löwenthal de begintekst van Johannes 1, als gedicht verwoord door Jannet Delver, ten gehore brengt en naar het lied *Erleuchtet meine finstre Sinnen* uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Het joodse Chanouka-feest kwam ter sprake, het feest van de herinwijding van de tempel dat dit jaar door de joden ook eind december gevierd wordt. Daarom geëindigd met het luisteren naar een synagogaal lied gezongen door een koor met als solist de bekende voorzanger Hans Bloemendal. De tekst is een samenvatting van bijbelteksten met als slot de lofprijzing "*De Heer is koning voor eeuwig, Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja.*" (ps. 146:10, uiteraard in het hebreuws).

Weetjes van de diaconie

Irma Blits

Wist u dit?

- . Er was een record opbrengst bij de oogstdienst. De mensen van het Jeanette Noëlhuis waren erg blij. De slingers die de kinderen gemaakt hadden waren heel feestelijk.
- . Beide kerkgebouwen hebben een ingelijste afbeelding gekregen van de Centrumkerk in Paramaribo, als dank voor de ontvangst vorig jaar van een groep diakenen.
- . We hebben een nieuw protocol voor het verstrekken van individuele hulpverlening.
- . Irma is samen met Erika Feenstra meegegaan als gids met een groep van dertig studenten die zich via Stap Verder hebben opgegeven voor een excursie langs de Kandelaar, het monument van de Bijlmer ramp en De Nieuwe Stad.
- . Méréa is naar de landelijke dag van de vluchtelingen in Amersfoort geweest. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen bijeen waren en hartverscheurend om te horen wat er allemaal mis gaat in Nederland.
- . Méréa en Irma waren op de landelijke diaconale dag in Utrecht.

- . We gaan mogelijkheden van jeugddiaconaat onderzoeken en ook kijken of we meer gebruik kunnen maken van Kerk & Stage.
- . We gaan samen met de eetgroep kijken of er behoefte is aan lunchen in DNS op vrijdag na afloop van de bazaar.
- . Eind oktober zijn in Accra en omgeving veertien mensen omgekomen door een heftige regenbui en meer dan 43.000 mensen volledig zijn ontheemd. Kerk in actie heeft 32.000 euro toegezegd voor noodhulp. Onze diaconie heeft 320 euro bijgedragen.
- . Ans en Rommert hebben hun laatste diaconievergadering bijgewoond.
- . We gaan binnenkort met hen uit eten als afscheid.

Collecteopbrengsten

kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen november 2011

namens de diaconie, Rommert Tjeerdsma

	diaconie		kerk		deurcollecte		doel deurcollecte
	DNS	DDS	DNS	DDS	DNS	DDS	
06-11	121,20	61,83	167,60	48,90	135,50	54,20	Kerk in Actie/Zending
13-11		245,85		401,64		228,60	Kerk in Actie / Diaconaat
20-11	103,60	71,45	106,20	64,55	161,40	77,30	Eindejaarscollecte (eigen kerkelijk werk)
27-11	170,25		214,25	189,45	207,45	246,63	Solidaridad

De opbrengsten zijn weergegeven in euro's.

Op 13 november was er een dienst van onze hele gemeente in De Drie Stromen. Op 27 november, de eerste zondag van Advent, was de dienst in De Nieuwe Stad gezamenlijk met PERKI, en die in De Drie Stromen samen met de RK parochie De Graankorrel. De collecteopbrengst hiervan wordt verdeeld, maar de totalen zijn weergegeven. In de dienst met de parochie zijn twee collecten gehouden.

In een deel van onze kerkdiensten zijn voor de eerste (diaconale) collecte ook specifieke doelen aangegeven. Dat waren achtereenvolgens: kapelgroep Schiphol-Oost (6 november), diaconaal project Ghana (13 november), en ouderenwerk (20 november).

Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters.

Enquête aanvangstijden

Simon Blijleven

Tijdens het gemeenteberaad in mei is onder de aanwezigen een enquête gehouden, waarbij de vraag werd voorgelegd over een gelijke aanvangstijd (9.30 uur in beide kerkgebouwen) of verschillende tijden (9.30 en 11.30 uur).

De ‘voordelen’ van dezelfde tijd in beide kerkgebouwen kunnen worden samengevat met: we zijn het gewend, duidelijkheid (altijd vroeg) en je houdt nog een flink stuk dag over voor andere dingen. Daartegenover stonden de ‘voordelen’ van verschillende tijden: flexibiliteit (je kunt kiezen hoe laat, naar welke kerk en wat voor soort dienst je gaat), er is dan maar 1 predikant nodig en oudere mensen voor wie het vroege tijdstip bezwaarlijk is kunnen dan toch naar de kerk komen.

Als ‘nadelen’ van dezelfde tijd werden genoemd: er zijn altijd 2 predikanten nodig, geen flexibiliteit en bij een bijzondere dienst moet je dan een keus maken, waarbij de afstand dan weer een bezwaar kan zijn (er wordt gewerkt aan uitbreiding van de autodienst). Bij verschillende tijden werd genoemd: 11.30 is laat (een deel van de dag is al weg) en er kan verwarring of misverstand ontstaan over de aanvangstijd.

Vanuit de kerkenraad van de PGZO is een werkgroep samengesteld met daarin een vertegenwoordiger uit de kerkenraad, de werkgroep Eredienst de werkgroep Communicatie en de werkgroep Multiculturaliteit. Deze werkgroep heeft als taak om in nauwe samenspraak met de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor differentiatie in kerkdiensten, aanvangstijden, locatie, inhoud en vorm.

Bij verschillende aanvangstijden biedt dit de mogelijkheid om voorlopig op één zondag in de maand een andere invulling aan de dienst te geven (anderstalig/multicultureel/jeugddienst / hummeldienst/Thomasviering/Hemelsgelag enz) en mogelijkheden om onze visie om kerk in de buurt te zijn en om het multiculturele/internationale aspect in vieren, omzien en verbinden in te bedden in onze diensten.

Om tot meer duidelijkheid te komen stellen wij prijs op uw mening wat betreft het volgende:

A) geeft u de voorkeur aan een traditionele dienst of bijv. 1 of 2 keer per maand een dienst met een ander karakter (ledere zondag zal er naast een dienst met een ander karakter ook een traditionele dienst worden aangeboden in één van de kerkgebouwen)

B) is het tijdstip waarop een dienst met een ander karakter wordt gehouden voor u belangrijk

C) als er een goede autodienst is, maakt de plaats van viering dan iets voor u uit

D) als er verschillende tijden worden vastgesteld, moeten die dan het gehele jaar gelden of en kortere periode

Marja Engelage - marja.pgzo@gmail.com
Simon Blijleven
Jaap de Visser
Frederika Charles

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

PCOB

Namens de besturen, Wil Bakewel, secr.

Op onze bijeenkomst van 5 december 2011 waren 15 personen aanwezig. De dames Ans Jonker en Wanda Kreuger hielden een inleiding over het werk van Nationale Vereniging De Zonnebloem. De Zonnebloem is een van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties en zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. 40.000 vrijwilligers leggen 1.3 miljoen huisbezoeken per jaar af bij 70.000 personen. Daarnaast organiseren zij voor 142.000 mensen dagactiviteiten en voor bijna 8.000 mensen aangepaste bus- vlieg- en vaarvakanties. De vereniging bestaat 60 jaar. De beide dames, vrijwilliger bij de Zonnebloem, gaven ons een inkijkje in het werk van de vrijwilligers in de praktijk, dat niet altijd gemakkelijk is. Voor onze bijeenkomst van maandag 2 januari mogen wij u verwijzen naar onze aankondiging in het vorige nummer. Het onderwerp is "Voorlezen uit de Bijbel". Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos. Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd. Tot ziens op 2 januari!

Stichting Kleinoot presenteert

Vrijdag 27 januari 2012 - 20.00 UUR

Orion Ensemble: "Blue Notes".

Muziek van Chopin, Gershwin en Piazzolla, maar ook van Brubeck en the Beatles.



De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht

LEZERS SCHRIJVEN

Abri 38, Rein van hart

Henk de Boer

Eerst zien en dan geloven, zoals Thomas. Je trekt 's morgens een gordijn open en daar staat God. Of er wordt aan de deur gebeld en daar staat Hij. Of Hij belt op je mobiel. 'Met God'.

Jezus zegt: 'Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien'. Zullen zien, dus niet nu.

Een tijd geleden stond in de krant dat mensen het minste vertrouwen hebben in kerken. Ze hebben meer vertrouwen in de media, ja zelfs meer in de politiek dan in de kerk.

Hoe krijgen we de kerk weer bovenaan het rijtje van vertrouwen?

Een haar in de soep maakt de soep onsmakelijk, maar de soep is dan nog wel eetbaar. Je moet maar honger hebben.

Rein van hart wil zeggen 'oprecht zijn', zuiver op de graat.

Wie zijn volgens Jezus de reinen die God zullen zien? Armen van geest, treurende, zachtmoedigen, hongerigen en dorstigen, vredestichters en vervolgd. Zij zijn het die God zullen zien. Daarom zijn zij zalig, maar niet volmaakt.

Wil je God zien dan moet je naar de voedselbank, of je doet mee met de stichting Exodus die ex-gevangenen opvangt, of je vliegt mee met Artsen zonder Grenzen.

Toen ik naar aanleiding van weinig vertrouwen in de kerk tegen een collega raadslid zei dat de kerk de meeste vrijwilligers heeft, vrijwilligers die o.a. de

kerk verzorgen, de gemeenschap dienen, oog hebben voor de noden in de wereld, reageerde hij nogal cynisch: 'Ach ja, ze helpen armen, zieken en oude mensen'.

Dat de kerk weinig vertrouwen geniet heeft ook te maken met vooroordelen en met ervaringen van niet oprecht zijn, zo bleek onlangs in een gesprek na de ochtendwijding in De Drecht.

Voor Jozef en de hoogzwangere Maria was er in Broodhuis geen plaats in de herberg. Beiden waren rein en zagen God, klein, in een voerbak.

De Psalmen opnieuw berijmd 11

Frank Odinot

Psalm 37 (tweede helft)

Gods gezegenden zullen het land bezitten, de vervloekten worden verdelgd. Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.

PSALM 37 1543/Genève 1551

The musical score is written on six staves. The first staff is the vocal line, and the following five staves are the piano accompaniment. The music is in a minor key (one flat) and common time. The lyrics are written below the vocal line.

8. Elk Godskind zal een veilig land bewonen,
een laakbaar mens is snel zijn schuilplaats kwijt
Hij gaat met vaste tred, wie God wil lonen.
Al valt hij neer, ten prooi aan grote spijt,
hij blijft niet liggen, God zal trouw betonen
en richt hem op, wie onrechtvaardig lijdt.

Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood; hij is vol mededogen en leent uit, elke dag, voor zijn kinderen is hij een zegen.

9

Ooit was ik jong, nu ben ik oud geworden,
nooit zag ik lijden een rechtvaardig mens,
nooit ook diens kinderen met bedelborden;
vol mededogen ziet hij ieders wens,

leent uit en ziet dat alles is in orde,
de zegen voor zijn kinderen kent geen grens.

Mijd het kwade en doe het goede, en je zult voor eeuwig wonen in het land,
want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij
blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt
verdelgd.

10
Mijd toch het kwade en doe steeds het goede,
en je zult eeuwig wonen in het land
Want God wordt de gerechtigheid niet moede
en wie hem trouw zijn houdt hij in zijn hand,
verlaat hen niet, hij zal hen steeds behoeden,-
en 't kwaad van zondaars houdt niet eeuwig stand.

De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang.
De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid, zijn tong spreekt
gerechtigheid, hij draagt de wet van God in zijn hart en zijn voeten struikelen
niet.

11
Een leven lang woont men in veilige streken,
wijs spreekt van de rechtvaardige de mond.
Van de gerechtigheid zal zijn tong spreken,
hij draagt de wet van God als een verbond
diep in zijn hart, hij zal de ban niet breken,
niet struikelen, waar ook zich zijn voet bevond.

De zondaar loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden,
maar de HEER laat zijn dienaar niet los: wordt hij aangeklaagd, vrijspraak zal
volgen. Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die hij wijst, hij zal je
aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd.

12
Een slecht mens loert op wie rechtvaardig leven
en zoekt een kans om hen onrecht te doen,
voor God gaat hij vrijuit, die richt zijn streven
op God. Blijf op zijn weg van 't visioen:
hij zal je alle goede dingen geven
van 't kwade zal hij iedereen ontdoen.

Ik heb een zondaar gezien, een uitbouter, hij groeide uit als een woekerende
laurier; op een dag was hij verdwenen, ik zocht hem en ik vond hem niet.
Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten: wie vredelievend zijn hebben de
toekomst.

13

Ik zag een zondig mens, om te bewenen,
hij groeide uit als woekerend laurier;
maar op een dag was hij spoorloos verdwenen,
ik zocht hem, maar ik vond hem daar noch hier.
Onschuldigen, zij zijn als edelstenen:
de toekomst heeft, wie vredig leeft en fier.

Maar zondaars worden verdelgd, er is geen toekomst voor een slecht mens.
De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, hij is hun toevlucht in tijden
van nood. De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, hij bevrijdt hen ook
nu van de zondaars, hij redt hen, want zij schuilen bij hem.

14

Een slecht mens wordt geen toekomst meer geboden,
wie God liefheeft is reeds de redding daar.
Hij is hun toevlucht in een tijd van noden,
bevrijdt en helpt, staat altijd voor hen klaar.
Het kwade is ook nu van hen ontvloten;
wie bij hem schuilen, hij redt hen, voorwaar!

Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)

p/a Jan de Jonge, Snelleveldstraat 32, 1107 VW Amsterdam Zuidoost
tel.: 020-697 68 34, mobiel: 06-14 54 43 28, e-mail: j.jonge968@chello.nl

- * publiceert over religie en multiculturele samenleving
- * helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte
- * verleent individuele hulp op maatschappelijk gebied. Ook kleine verhuizingen
- * arrangeert optredens van gospelkoren. Ook spreekbeurten
- * organiseert rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
- *

