



KERKBLAD PGZO

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



APRIL 2012

PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinet

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

▶ Fons Zeijlemaker

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **15 april 2012** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
Overige kerkdiensten april	7
Toelichting op de collecten	8
Rondom de kerkdiensten	8
Overdenking	9
Bijbelleesrooster	10
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	11
Uit de kerkenraad van maart	11
Catechese	13
Paasontbijt	13
Religieuze beleving	14
Ouderenkring	15
De Paascollecte actie	15
Het lief en leed	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Het bloemetje uit de kerk	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Film in De Nieuwe Stad: 28 maart	16
Geerdinkhof-avond op 11 april 2012	16
Werkgroep Vrijwilligerszorg	17
Stap Verder Zoekt	17
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	18
PCOB	18
Twee of drie... God, relaties en leven in gemeenschap	19
Stichting Kleinoot presenteert	20
LEZERS SCHRIJVEN	20
Abri 41: Kerkboek	20
Ik las een boek (2)	21
Een Paaslied	22
AGENDA	23
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.	25
Stichting INS	28

KERKDIENTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen

zondag 25 maart 9.30 uur	Judica (= 'Verschaf mij recht') 5 ^e zondag Veertig Dagen Jeremia 31: 31-34 Johannes 12: 20-33
DDS	gezamenlijke dienst PGZO mw. ds. M. van Gilst mmv de Cantorij DDS olv Henk Fransen ouderling: Elisabeth Boye diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: kerk in Actie, Veertigdagentijd
DNS	geen dienst
zondag 1 april 9.30 uur	Palmzondag 6 ^e zondag Veertig Dagen Jesaja 50: 4-7 Marcus 11: 1-11 12+ dienst
DNS	ds. Jan van der Meulen ouderling: Suzan Aipassa diaken: Kenneth Edam
DDS	mw. ds. F.G.W. Hordijk <i>Nederlands / Engelstalige dienst</i> ouderling: Osei Bonsu diaken: Lawrencecia Osei uitgangscollecte: kerk in Actie, totale werk
donderdag 5 april	Witte Donderdag Dienst van Schrift en Tafel Exodus 12: 15-20 Johannes 13: 1-15
19.00 uur	DNS ds. Jan van der Meulen en ds. Ilona Fritz oecumenische dienst met ELG ouderling: Hans van Riet diaken: Evelien Wingelaar
21.00 uur	DDS ds. Frits Brommet ouderling: Joke Molleman diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: eigen pastoraat

vrijdag 6 april		Goede Vrijdag Exodus 12: 21-28 Johannes 18: 1-19, 42
20.00 uur	DNS	ds. Justine Aalders en ds. Ilona Fritz oecumenische dienst met ELG ouderling: ELG diaken: Irma Blits
19.30 uur	DDS	ds. Jan van der Meulen mmv de Cantorij olv Henk Fransen ouderling: Thea Blijleven diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: geen
zaterdag 7 april		Stille Zaterdag Diverse lezingen uit OT en NT
21.00 uur	DNS	ds. Justine Aalders en ds. Ilona Fritz ouderling: Hans van Riet diaken: Evelien Wingelaar
19.30 uur	DDS	ds. Jan van der Meulen ouderling: Elisabeth Boye diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: Hulp in Praktijk
zondag 8 april		Pasen, gezamenlijke dienst PGZO Paasontbijt in DDS Jozua 5 : 10 - 12 Marcus 16 : 1 - 8
8.00 uur		
9.30 uur	DDS	ds. Jan van der Meulen mmv de Cantorij DNS en de Cantorij DDS olv Wil Martijn en Henk Fransen ouderling: Rosemarije Venema diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: Paascollecte
zondag 15 april		2 ^e zondag van Pasen (Quasimodo Geniti= als pasgeboren kinderen) dienst van Schrift en Tafel Jesaja 26: 1-13 Johannes 20: 24-31
9.30 uur	DNS	ds. Jan van der Meulen ouderling: Marja Engelage diaken: Méréa Koolstra

	DDS	ds. Frits Brommet ouderling: Osei Bonsu diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: JOP
zondag 22 april		3 ^e zondag van Pasen (Misericordias Domini= Van de barmhartigheid des Heren)
9.30 uur		Micha 4: 1-5 Johannes 21: 15-24
	DNS	ds. T. Novak ouderling: Marja Engelage diaken: Irma Blits
	DDS	ds. J. C. H. Aalders ouderling: Thea Blijleven diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: eredienst en kerkmuziek
zondag 29 april		4 ^e zondag van Pasen (Jubilate=Juich!)
9.30 uur		Ezechiël 34: 1-10 Johannes 10: 11-16
	DNS	ds. Dirk Wolse ouderling: Hilda Karsijns diaken: Kenneth Edam
	DDS	ds. B. Vijfvinkel ouderling: Elisabeth Boye diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: Kinderkerk/nevendienst/12+
zondag 6 mei		5 ^e zondag van Pasen (cantate=zing!)
9.30 uur		Deuteronomium 4: 32-40 Johannes 15: 1-8 12+ dienst
	DNS	G. den Boef ouderling: Jaap de Visser diaken: Méréa Koolstra
	DDS	B. Rienstra <i>Nederlands / Engelstalige dienst</i> ouderling: Rosemarije Venema diaken: Lawrencia Osei uitgangscollecte: missionair werk

Overige kerkdiensten april

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>1 april, pastor L. Raymakers 8 april Pasen, pastor C. van der Loos / ds. H. Vlug 15 april, ds. H. Kotzé 22 april, pastor L. Raymakers 29 april, pastor C. van der Loos</p>
 <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>1 april, ds W. L. Vreeken 5 april 19.00 Witte Donderdag, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn Avondmaal 6 april 15.00 Goede Vrijdag, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn 8 april 1^e Paasdag, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn 22 april, ds. A. P. Irik</p>
 <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>Zaterdag 7 april 16.00 Pasen, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>8 april Pasen, ds W. L. Vreeken 22 april, dhr. R. Regtuit</p>
 <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>4 april, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 11 april, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 18 april, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 25 april, Protestants, ds. J. van der Meulen; Avondmaal</p>

Toelichting op de collecten

Een thuis, voor de verandering

Collecte Kerk in Actie Totale Werk, 1 april 2012

In een stad als Kampala, in Uganda, worden kinderen uit arme gezinnen er vaak op uitgestuurd om zelf wat geld te verdienen. Ze moeten wel, omdat hun ouders hen niet genoeg te eten kunnen geven. Soms worden ze ook mishandeld of verwaarloosd of hebben ze helemaal geen familie meer die voor hen kan zorgen. De organisatie KAYDA biedt deze kinderen midden in de krottenwijk een 'thuis'. Ze kunnen er terecht voor een maaltijd, een slaapplek en een opleiding, maar ze vinden er ook warmte en geborgenheid. KAYDA staat tijdens de laatste zondag van de 40dagentijd als voorbeeldproject centraal in de collecte voor het Totale Werk van Kerk in Actie.

Rondom de kerkdiensten

ds. Justine Aalders, ds. Jan van der Meulen

We beginnen de maand april met de Stille Week. In De Nieuwe Stad sluiten we op woensdag 4 april de vastenmaaltijden en avondgebeden af met een viering in de EBG traditie. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen er kerkdiensten zijn in onze beide kerkgebouwen. In De Nieuwe Stad zijn de kerkdiensten die dagen samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente en in De Drie Stromen zal de Cantorij van DDS op Goede Vrijdag een deel zingen van het oratorium 'Als de graankorrel sterft ...'. In De Nieuwe Stad zal op Goede Vrijdag ook de Cantorij zingen voor en met de gemeente als we het lijdensverhaal lezen uit het evangelie van Marcus.

Paasmorgen is een dienst voor heel de PGZO die om 8.00 uur begint met het Paasontbijt met aansluitend de gezamenlijke Paasdienst waarin onze twee cantorijen als één koor zullen zingen voor en met de gemeente en ook de twee predikanten zullen voorgaan. We lezen dan het opstandingsverhaal uit het evangelie van Marcus.

De paastijd loopt van zondag 'Als pasgeboren kinderen ...' via hemelvaart en zondag 'weeskind' tot Pinksteren. In deze hele periode zullen we lezen uit het Johannesevangelie om in juni weer terug te keren naar het evangelie van Marcus. We willen in de paastijd ook doorgaan met het Bijbelstudie uur op de dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.

Bijbelstudie

Dinsdag 10 april, 10.30 uur, DDS, Johannes 20 : 24 - 31
Dinsdag 17 april, 10.30 uur, DDS, Johannes 21 : 15 - 25
Dinsdag 24 april, 10.30 uur, DDS, Johannes 10 : 11 - 18
Dinsdag 1 mei, 10.30 uur, DNS, Johannes 15 : 1 - 8
Dinsdag 8 mei, 10.30 uur, DNS, Johannes 15 : 9 - 20
Dinsdag 15 mei, 10.30 uur, DNS, Johannes 17 : 14 - 26

Pauluskring

In de maanden april en mei willen ds. Justine Aalders en ds. Jan van der Meulen vier leerkringavonden houden over de apostel Paulus aan de hand van enkele hoofdstukken uit het boek van Patrick Chatelion Counet over Paulus met de titel: Genie of misgeboorte, zeven vooroordelen over de apostel Paulus.

De tekst op de achterkant van het boek zegt het volgende:

Jaarlijks worden de brieven van de apostel Paulus - als deel van de Bijbel - wereldwijd in tientallen miljoenen exemplaren verspreid en gelezen. Dat betekent niet dat hij een geliefd auteur is. Paulus roept weerstand op. En hij is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Tweeduizend jaar gebruik en misbruik van uitspraken van Paulus hebben ons perspectief op zijn denken over God en mens vertroebeld. Dit heeft enkele hardnekkige vooroordelen opgeleverd: Paulus is een jodenhater, een vrouwenhater, een homohater, een fanaticus ... In dit boek worden deze en andere vooroordelen over Paulus tegen het licht gehouden, wat tot verrassende conclusies leidt. Is Paulus een genie, of is hij veeleer, zoals hij over zichzelf beweert, een misgeboorte?

We gaan er met elkaar over lezen en spreken op:

Woensdag 18 april, 20.00 uur in De Drie Stromen
Woensdag 2 mei, 20.00 uur in De Drie Stromen
Woensdag 16 mei, 20.00 uur in De Nieuwe Stad
Woensdag 30 mei, 20.00 uur in De Nieuwe Stad

U bent van harte welkom.

Overdenking

Annie Vis

Maria Magdalena is altijd de eerste die in de evangeliën genoemd wordt, als het gaat om de namen van de vrouwen die Jezus volgden. Samen met andere vrouwen was zij getuige van de kruisdood en opstanding van Jezus. Zij waren het die met kruiden en specerijen naar het graf gingen om hem te zalven en moesten vaststellen dat het graf leeg was. Johannes plaatst Maria in zijn evangelie als enige vrouw en eerste getuige van de opstanding.



Als zij het graf leeg vindt gaat zij dat direct vertellen aan Petrus en de andere discipelen, die op hun beurt moesten vaststellen dat haar verhaal juist was. Zij keerden daarna terug naar huis. Maria blijft alleen achter bij het graf, huilend. Twee engelen die zij in het graf ziet zitten vragen haar waarom zij huilt, en nog iemand stelt haar die vraag. Pas als zij de reden van haar verdriet vertelt, hoort zij haar naam noemen: Maria! en ziet zij dat het Jezus is en niet de hovenier voor wie zij de man gehouden had, die haar had aangesproken. Zij roept Rabboeni!, wat Meester

betekent, maar mag hem niet aanraken want: 'Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader'. Omdat zij als eerste de opdracht krijgt de opstanding van Jezus te verkondigen aan de discipelen, noemt Augustinus haar 'de apostel van de apostelen'. Ida Gerhardt heeft over deze ervaring van Maria Magdalena een mooi gedicht geschreven.

Bijbelleesrooster

April 2012

zo. 1	Psalm 24	Koninklijke intocht
ma. 2	Johannes 12:20-36	Een donderslag bij heldere hemel?
di. 3	Johannes 12:37-50	Geloof in de Zoon en de Vader
wo. 4	Ezechiël 34:1-16	Wie is de goede herder?
do. 5	Johannes 13:1-38	Zichtbare liefde
vr. 6	<i>Goede Vrijdag</i> Johannes 18:1-19:30	Cruciaal
za. 7	Johannes 19:31-42	Vorbereiding
zo. 8	<i>Eerste Paasdag</i> Johannes 20:1-18	Vasthouden en loslaten
ma. 9	<i>Tweede Paasdag</i> Ezechiël 34:17-31	Herderlijke zorg
di. 10	Ezechiël 35:1-15	Bergrede

wo. 11	Ezechiël 36:1-15	Opbloei
do. 12	Ezechiël 36:16-32	Terugkeer en inkeer
vr. 13	Ezechiël 36:33-38	Paradijsbelofte
za. 14	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven
zo. 15	Johannes 20:19-31	Eerst zien en dan geloven
ma. 16	Handelingen 2:43-3:10	Gaven
di. 17	Handelingen 3:11-26	Uitleg
wo. 18	Handelingen 4:1-12	Krachtig getuigenis
do. 19	Handelingen 4:13-22	Verbazende reactie
vr. 20	Handelingen 4:23-35	Bewogen reactie
za. 21	Handelingen 4:36-5:11	Geefgedrag
zo. 22	Hooglied 1:1-7	Verlangen
ma. 23	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden
di. 24	Hooglied 2:1-7	Voor mij is er maar één
wo. 25	Johannes 9:1-12	Schuldvraag
do. 26	Johannes 9:13-23	(Voor)oordeel
vr. 27	Johannes 9:24-41	Wie is er nou blind?
za. 28	Johannes 10:1-10	Herkenbare stem
zo. 29	Johannes 10:11-21	De goede herder
ma. 30	Psalm 65	Goede zorg

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Uit de kerkenraad van maart

Hans van Riet

De visitatoren komen! Dat moet volgens bepaalde voorschriften (herhaaldelijk) aan de gemeente kenbaar worden gemaakt. Er moeten allerlei (beleids)documenten worden opgestuurd. De kerkenraadsleden moesten aanwezig zijn. Dat klinkt allemaal formeel, spannend en misschien wel een beetje dreigend. In de praktijk valt het erg mee. Visitatie is niet zozeer een kwestie van opzicht en tucht, maar meer een pastorale kennismaking met de gemeente onder het motto: 'Gemeente, hoe gaat het met u? Wat zijn uw sterke en zwakke punten? Kunnen wij u ergens mee helpen?'

En zo ging het ook in de vergadering, haast gemoedelijk. Beide visitatoren - ds. Metzger en ouderling Westland - hadden zich goed ingelezen en voorbereid. Zij vroegen eerst naar het functioneren van onze predikanten (uiteraard waren zij hier niet bij) en hoe wij hen daarin ondersteunen. Genoemd werden het

'benen-op-tafel (BOT)' overleg met de voorzitter, het moderamen, de werkgroep vrijwilligerszorg en de klankbordgroep van de beide ex-voorzitters voor ds. Justine, maar ook 'gewone' gemeenteleden die behulpzaam zijn. We moeten het met elkaar doen; zoals ds. Metzger het formuleerde: "Er moet een goed evenwicht zijn".

Er wordt wel veel vergaderd, hadden de visitatoren in het jaarplan van ds. Jan gelezen. Een mogelijk nadeel van ons model met de bloembladen zou kunnen zijn dat de predikanten zich geroepen voelen om overal bij te zijn. Nee, zei de kerkenraad, dat is niet de bedoeling. De bloembladen moeten - en kunnen - zich in hoge mate zelf redden. De visitatoren waren onder de indruk van alle activiteiten in en door de gemeente, maar ze waren ook bezorgd: doen jullie niet te veel? Doe niet alles half maar doe minder dingen goed, en zorg dat je er niet te moe van wordt. Een wijze raad, maar ja, welke activiteiten zouden we dan kunnen laten vallen?

De dominees schoven aan en het ging verder over het gemeentelven. De visitatoren hadden goed opgelet: het bloemblad 'Leren' staat niet in het beleidsplan maar wel in het jaarplan van de kerkenraad en het is verder uitgewerkt in de jaarplannen van de predikanten. Dat is een verheugend voorbeeld van voortschrijdend inzicht; de discussies over het model en de jaarplannen hebben, haast vanzelf, geleid tot de vraag: wat moet prioriteit hebben?

'Leren' natuurlijk, dat moet toch een kernactiviteit van een christelijke gemeente zijn? Gelukkig is er vanuit de gemeente belangstelling voor en behoefte aan catechese, bijbelstudie en geloofsverdieping. Een andere prioriteit is het jeugdbeleid. De visitatoren hadden hiervoor nog een goede suggestie: organiseer 'huiskringen' en betrek niet alleen de jongeren hierbij maar ook hun ouders.

Wat zijn de kenmerken van onze gemeente? De visitatoren haalden zelf uit de toegezonden documenten ("gedegen informatie, leest soms als een roman" complimenteerde de heer Westland): veelkleurigheid, het enthousiasme waarmee de fusie is opgepakt, een goede en verzorgde organisatie. Zij stelden aan de kerkenraadsleden de hamvraag: Wat is jullie 'drive' om voor deze gemeente te werken? Je zou ervan gaan blozen, zo eensgezind was men in positieve kwalificaties als: ondanks onze verschillen hebben we iets met elkaar, er is ruimte voor elkaar; je vindt er rust in een hectisch leven, zeker ook in de kerkdiensten; de gemeente is gastvrij, ziet om naar elkaar, je voelt je er geborgen, een 'warm bad'; en ook: de fusie geeft 'lucht en ruimte'. En wat viel nieuweling ds. Justine op? De gemeente is open, betrokken, vriendelijk.

Kort nieuws:

- Er was in grote lijnen tevredenheid over het gemeenteberaad van 12 februari. Lering voor de volgende keer: er moet een microfoon zijn en meer ruimte voor inbreng van gemeenteleden.
- De ELG zou meer dingen met ons samen willen doen, b.v. voor de jeugd. Daar heeft ook de diaconie belangstelling voor. De kerkenraad was hier uiteraard blij mee. En nu aan de slag!
- Ons moderamen heeft de kerkenraad gevraagd om stelling te nemen tegen het Meldpunt midden- en oosteuropaanen. Daar geeft de kerkenraad gehoor aan.

Catechese

Justine Aalders

Op 1 april komt de 12+ groep bijeen in De Nieuwe Stad, om 9.30 uur. Het leek ons leuk dat ik als nieuwe predikant kennis kom maken met de groep. We kunnen dan met elkaar overleggen hoe we vorm kunnen geven aan de catechese. Ik zou het leuk vinden om met jullie te praten over de Bijbel, over de kerk, over ons geloof (of ongeloof) en andere zaken die we op tafel willen gooien. Ik hoop op een prettige ontmoeting! 1 april, 9.30 uur

Paasontbijt

Jenny Kruyer en Henny Konings

Op 1^e Paasdag, 8 april, is er weer ons jaarlijkse Paasontbijt in De Drie Stromen. U bent van harte uitgenodigd, om hier aan deel te nemen. Het is wel vroeg dag, want we starten om 8 uur precies. We kunnen dan met elkaar “rustig” ontbijten, voordat de Kerkdienst, met medewerking van de beide cantorijen, om 9.30 begint.

Om enig idee te krijgen met hoeveel personen u komt eten, willen we graag dat u zich opgeeft. Dit kan op 25 maart in De Drie Stromen (gezamenlijke dienst), of op 1 april in een van de beide kerken. De aanmeldingslijsten zijn daar dan aanwezig.

U kunt zich ook aanmelden bij Jenny Kruyer 697 4884, r.kruyer@planet.nl en bij Henny Konings 697 0394, hkonings@upcmail.nl Toch bent u ook zonder aanmelding welkom.

Samen ontbijten, een goed begin van Pasen.

Religieuze beleving

Annie Vis



In onze bijeenkomst begin februari hebben we een voorproefje genomen op de tentoonstelling 'Jodendom. Een wereld vol verhalen', die we van plan zijn te gaan bezoeken. Na het stiltemoment is het gedicht 'Schriftlezing' van Geert Boogaard voorgelezen. In dit gedicht verwoordt hij zijn ontroering toen hij een Jood hoorde voorlezen uit Tenach: 'Ik wilde geregeld wat wegslikken, ontroerd vanwege onze eenheid in God'.

We hebben geluisterd naar het verhaal over Micha Hillesum, de broer van Etty Hillesum, bekend door haar na de oorlog uitgegeven dagboeken. Micha was een wonderkind, bovengeniaal begaafd, zoals een van zijn leraren dat uitdrukte, maar daardoor ook zeer kwetsbaar en geplaagd door de vele psychoses waarvoor hij moest worden opgenomen. Op de tentoonstelling is de cd 'Twee preludes voor piano' te vinden, door hem gecomponeerd en nu gespeeld door de pianiste Johanna de Boer.

Sinds kort in de archieven van het Joods Histories Museum gevonden door de musicologe Jet Schouten. Omdat joden tijdens de bezetting in het openbaar niet mochten optreden gaf hij huisconcerten onder andere bij de familie Wegerif waar Etty woonde. We hebben geluisterd naar 'Hör mein Bitten', gecomponeerd door de jood Mendelssohn op de eerste acht verzen van psalm 55. Een aangrijpende tekst over eenzaamheid, angst en vervolging, en de wens om weg te vluchten naar verre oorden. Micha Hillesum werd met ouders, broer en zus gedeporteerd en overleefde de oorlog niet.

Uit 'Joodse sagen en verhalen' is het verhaal 'Alle zegen komt van boven' voorgelezen. Een geestig verhaal over de vrouw van rabbi Chaina die zich door hem verwaarloosd voelt en hem een lesje wil leren. Tot slot geluisterd naar een lied uit de chassidische muziek, gezongen door de zangeres Shura Lipovsky. Het chassidisme is een bepaalde stroming in het Jodendom, ontstaan in Oost-Europa.

Ouderenkring

Ans Odinot



Op 15 maart bereidden wij ons samen met ds. Justine Aalders voor op Pasen. Er was een goede opkomst. Justine vertelde ons aan de hand van een foto over de Joodse Pesachmaaltijd en de overeenkomsten met het Christelijke Paasfeest. Op de schotel van *sedermaltijd* liggen: een botje, symbool voor het Paaslam; een ei en groente, symbool voor de lente, een nieuw begin; een mierikswortel (het 'bittere kruid'), als symbool van de bitterheid, ervaren in Egypte; een zoet mengseltje van appel, druivensap, kaneel en rozijnen, symbool voor cement, het werk in de slavernij. Verder vier glazen wijn per persoon en natuurlijk de ongezuurde broden

oftewel matzes. Het verhaal en alles wat ermee samenhangt staat opgeschreven in een klein boekje (Hagada). De Christelijke kerk heeft deze beelden vertaald naar het lijden en de wederopstanding. Wij vierden ook samen het Avondmaal. Het was een sfeervolle en ontspannen ochtend. De volgende keer, donderdag 19 april komt Lies Saltzmann vertellen over haar bezoek aan Siberië waar zij sacraal gedanst heeft met Russische vrouwen uit een plaatselijke kerk. We zijn zeer benieuwd naar haar verhalen en lichtbeelden. We beginnen weer om tien uur. Om half tien staat de koffie klaar. Iedereen van 55+ van harte welkom. Als u dit boeiend lijkt, kom gerust en laat u verwonderen.

De Paascollecte actie

namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese

Bij het aprilnummer van dit kerkblad is een envelop gevoegd met daarin een brief met acceptgiro voor de Paascollecte. Wij vieren Pasen om de opgestane Heer te gedenken. Daar zijn we dankbaar voor. Maar ook voor het nieuwe leven dat ontluikt in de natuur. Het is immers lente! Onze dank hiervoor kunnen we onder meer uiten door mee te doen aan deze Paascollecte. Vul daarom deze acceptgiro in en doe hem op de brievenbus. Wilt u op een andere



manier uw bijdrage overmaken, dan gaarne onder vermelding: Paascollecte 2012. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de eigen gemeente.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Film in De Nieuwe Stad: 28 maart

Jaap Koolstra

Is uw kerkblad vroeg bezorgd, en bent u een snelle lezer? Dan kunt u nog profiteren van dit geheugensteuntje:

Op woensdag 28 maart wordt vertoond de aangrijpende film *My Sister's Keeper*. In het vorige kerkblad hebt u daarover meer kunnen lezen. Opnieuw een film die zeer de moeite waard is. En na afloop is er weer gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken. Dus: woensdag 28 maart; inloop vanaf 19.30 uur; film 20.00 - 21.45 uur; kosten € 2, incl. consumptie.



Geerdinkhof-avond op 11 april 2012

Jan Kok, telefoon 699 9636

Op woensdag 11 april vindt voor de subsectie Geerdinkhof weer een wijkavond plaats, ditmaal bij Jaap en Méréa Koolstra, Geerdinkhof 526.

Vanaf 18.00 uur genieten we eerst met elkaar van de gezamenlijke maaltijd, met door de deelnemers meegebrachte gerechten.

Om 20.00 uur begint het inhoudelijke deel. Deze keer is het onderwerp *Liefde*. Zoals gebruikelijk kan men ook alleen aan het inhoudelijke gedeelte deelnemen. Wil je me laten weten of je komt, en dan: of je meewerkt aan de voorbereiding van de maaltijd, waarbij over de keuze van gerechten zeker ook met mij overlegd kan worden. Van harte uitgenodigd.

Werkgroep Vrijwilligerszorg

Marijke de Jong, Jan Kok, Jaap Koolstra, Nienke Wijngaarden

In de Bijlmerkant van onze gemeente is men al langer bekend met de vrijwilligerszorg. In Gaasperdam willen we hier ook meer handen en voeten aan geven. Een van de onderdelen hierbij is het invullen van een *gaventest*. Een *gaventest* houdt in dat je kunt aangeven wat je sterke en minder ontwikkelde kanten zijn, wat je leuk vindt en wat je graag doet. Met die informatie is het voor de werkgroep vrijwilligerszorg makkelijker om te bedenken bij wie een vacature misschien kan passen, er natuurlijk rekening mee houdend wat iemand al doet en wat die persoon wil. Marijke de Jong en Nienke Wijngaarden willen graag met bezoekers van De Drie Stromen deze *gaventest* na de kerkdiensten op 25 maart en 22 april met u invullen (25 maart is een gezamenlijke dienst van PGZO, kerkgangers uit de Bijlmermeer mogen dus ook meedoen). We vragen daarom aan de gemeenteleden of zij hieraan mee willen werken. Het is een leuke test die soms tot verrassende resultaten kan leiden. We hopen op een inspirerende ontmoeting met u. Alvast bedankt voor de medewerking!

Stap Verder Zoekt

Erika Feenstra

- ***chauffeur***

In Amstelveen is sinds een aantal jaren een kledingbank gevestigd, een project van de Raad van Kerken. Op woensdag kunnen mensen met een laag inkomen er na doorverwijzing, ook vanuit Stap Verder, terecht om tweedehands kleding uit te zoeken. Iedere bezoeker mag één keer per maand drie kledingstukken komen uitzoeken.

Vanuit Stap Verder rijdt geregeld een vrijwilligster op woensdagmiddag met vier bezoekers naar de kledingbank. De kledingbank is per openbaar vervoer niet goed bereikbaar, vandaar. Maar op woensdagmiddag hebben we ook Nederlandse les en een paar cursisten uit die les zouden ook wel eens naar de kledingbank willen, maar dan op woensdagochtend.

Nu zoeken we iemand of meer mensen die een paar keer per jaar op woensdagochtend om 10 uur met bezoekers naar de kledingbank willen rijden. Bent of kent u iemand die kan rijden?

- ***naaitoebehoren***

Voor een dame die naailes krijgt en zelf materiaal moet meenemen naar de les zoeken we: lappen stof voor kleding maken, patronen, garen, machinenaalden, ritsen en elastiek, knopen, e.d.

vrijwilligerswerver

Vrijwilligers zoeken vraagt om creativiteit. Stap Verder heeft nog heel wat vrijwilligers nodig, met name voor de Nederlandse les. Wie heeft er zin om voor ons op zoek te gaan naar vrijwilligers?

- ***pr-medewerkers***

Stap Verder groeit in activiteiten en medewerkers. We werken met steeds meer instanties samen, dat vraagt om een goede communicatie binnenshuis en buitenshuis. Wie vindt het leuk om af en toe een stukje voor de kerkbladen of de website te schrijven, een nieuwsbrief samen te stellen en een pr-plan vorm te geven, samen met de coördinator?

- ***woordenboeken NL-Eng, Eng-NL***

Voor onze 130 deelnemers aan de Nederlandse les zoeken we woordenboeken, liefst Engels- Nederlands en Nederlands- Engels, maar ook andere woordenboeken zijn welkom. Onze teller staat nu op dertig. Laat u het overal op uw werk, de crèche, de school van de kinderen weten? Dan hopen we dat aan het einde van dit jaar al onze cursisten een gratis woordenboek hebben!

- ***genealogie- stamboomonderzoek***

Doet u aan stamboomonderzoek en vindt u het leuk om een ander te leren hoe dat moet en tegelijk wegwijs te maken op de computer? Een Ghanese bezoeker zou dolgraag internationaal op zoek gaan naar zijn wortels.

Graag een telefoontje naar Stap Verder: 020-8457566 of email naar erikafeenstra@stapverder.org

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

PCOB

namens de besturen, Wil Bakewel

Op onze bijeenkomst van maandag 5 maart 2012 waren zestien personen aanwezig. Mevrouw Ida Hoving, ambassadeur en vrijwilliger van "hetvakantiebureau.nl" hield een inleiding over dit bureau. Hetvakantiebureau.nl, gevestigd in Lunteren, organiseert al 50 jaar "Vakanties met aandacht" voor mensen die vanwege leeftijd, gezondheid, eenzaamheid en/of lichamelijke beperking niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen of durven.

Jaarlijks genieten meer dan 2500 vakantiegasten in de 65 vakantie arrangementen die worden aangeboden, op diverse locaties in Nederland. Hieraan werken meer dan 1400 vrijwilligers mee, die zich belangeloos een week beschikbaar stellen.



Het hetvakantiebureau.nl is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal vakantiewerk (PCDV). Naast het Rode Kruis en de Zonnebloem is zij de grootste en belangrijkste organisatie op dit gebied. Mevrouw Hoving toonde ons diverse locaties en gaf uitleg over de

mogelijkheden tot recreatie. Inlichtingen betreffende accommodaties, speciale vakantieperiodes zijn te vinden in de gids van Het hetvakantiebureau.nl voor 2012.

Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 2 april. Op deze middag zal Jan de Jonge ons vertellen over de reis naar Ghana, die hij onlangs maakte. Onze laatste bijeenkomst in dit seizoen zal zijn op maandag 7 mei. Dan zal de heer Samuel D.C. Siahajja, relatiemanager van Stichting Vrienden van de Hoop, een presentatie geven over het evangelisch centrum voor verslavingszorg en hulpverlening De Hoop in Dordrecht.

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos van 14.00 tot 16.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur. Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd. Tot ziens op 2 april!

Twee of drie... God, relaties en leven in gemeenschap

Van woensdag 16 t/m zondag 20 mei vindt in het christelijk conferentiecentrum 'De Kroeze Danne' in Delden de 37^e voorjaarsconventie plaats van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).

In een tijd waarin het individualisme ons aller drijfveer lijkt te worden, is de boodschap van de kerken over gemeenschap overstemd geraakt en naar de achtergrond verdwenen. Is gemeenschap nog wel iets van deze tijd? En zo ja, hoe geven we die dan vorm? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de voorjaarsconventie van de CWN. Informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.cwn-cwj.nl

Stichting Kleinoot presenteert

Vrijdag 27 april 2012 - 20.00 UUR

Zilverschoon Collectief: Muziek van Boccherini en Mozart.



De Kleine Kerk, Rijkstraatweg 129, Duivendrecht www.stichtingkleinoot.nl

LEZERS SCHRIJVEN

Abri 41: Kerkbook

Henk de Boer

Binnenkort kunnen vanuit De Nieuwe Stad kerkdiensten uitgezonden worden, wereldwijd. Het sociale netwerk Facebook kennen we; een *Kerkbook* daarentegen zou alle kerken in de wereld met elkaar verbinden. Van een dorpskerk in de rimboe van Timboektoe tot een kerk in de sloppenwijk in Calcutta, van een Lutherse kerk in de bergen van Noorwegen tot een protestantse kerk op Bali. Je kan in de kerkzaal een flatscreen ophangen en direct verbonden zijn met de enige protestantse kerk in Istanbul. Online.

Samen diensten vieren. Of gewoon elkaar groeten. ds. Jan van der Meulen zou zelfs online een preek kunnen houden voor een kerk in Accra, samen met de pastor van PCG. Maar ook problemen kun je met elkaar delen. Een kerk op de Molukken is afgebrand; vijf miljoen leden storten via *Kerkbook* vijf cent en de kerk krijgt bij 250.000 euro. Een kerk in de wijk van Boedapest heeft een project opgezet voor daklozen. Honderdduizend leden storten 10 cent en het project begint met een startkapitaal van 10.000 euro. Een gemeenschap in Georgië wil een voedselbank opzetten; tweehonderdduizend leden storten samen 20.000 euro.

Een paar jaar geleden heb ik dit voorstel al eens voorgelegd. Het zaadje kan nu in de grond gestopt worden en uitgroeien tot een wereldplant. De kerk als coöperatieve gemeenschap. Streef onbekommerd naar het ideaal. Het lichaam van Christus opgewekt door *online op Kerkbook*.

Ik las een boek (2)

Tjitske Schukken

In 2007 baarde het boek “Geloven in een God die niet bestaat” van Klaas Hendrikse, een vrijzinnige dominee uit Zeeland, nogal opzien. We hebben er met een groepje in de kerk nog aandacht aan besteed. Het jaar daarop ging ik op Vlieland naar een lezing van de schrijver en stelde daar de vraag: “En Jezus dan?” Ik bleek niet de enige. Nu is er een tweede boek: “God bestaat niet en Jezus is zijn zoon”(2011). In het eerste boek werden maar een paar regels aan Jezus gewijd, waaronder “Om in God te geloven is Jezus niet persé nodig” en “De kerkelijke fixatie op Jezus zie ik als een dwaalspoor, Jezus zelf was niet eens Christen”.

Transcendentie is het enige moeilijke woord waar de schrijver niet omheen kon. Met dit woord wordt iets gezegd over het “meer” van een ervaring, die zich tussen en aan mensen kan voordoen. Het taalgebruik is -wat mij betreft- wat geforceerd eenvoudig en ook de humor werpt soms een drempel op. In de Bijbel staan mythische verhalen. Een mythe verhaalt van vroeger, maar gaat over nu, het is een fictief verhaal, niet echt gebeurd dus, een verhaal, dat probeert een tijdloze waarheid aan het licht te brengen. Tijdens de Babylonische ballingschap, zesde eeuw voor Christus, werd de mythologische geschiedenis van het Joodse volk, het Oude Testament, vastgelegd. Zo moet het verhaal over de uittocht uit Egypte, de Exodus, 700 jaar eerder, het volk in Babylon vrouwen geven in het eind van hun ballingschap.

Paulus maakte op zijn reizen van Jezus een mythologische Christus, die het kon opnemen tegen de omringende goden. De evangelisten gaven daarna aan Jezus joods-geschiedkundige trekken, als de Messias. Paulus heeft Jezus niet gekend. Toen hij stierf, begonnen de drie evangelisten te schrijven, Johannes nog een generatie later. Het drie-daags verblijf in de hel na de dood, de opstanding, het kruis als symbool voor leven, ten hemel varen, het was bekend bij de mensen waar Paulus heen reisde. Hendrikse herkent in Jezus de “ketter”, die er niet voor terugschrok om het religieuze establishment te bekritisieren. Jezus helpt hem om zo te leven, dat God kan “gebeuren”. Jezus zelf tilde er niet zo zwaar aan of hij uniek was, maar hij was wel bijzonder.

De schrijver staat met één gelovig been stevig binnen de protestantse kerk, zijn PKN, en met het andere been, boos en zoekend, daarbuiten.

Veel individualisten zijn oprecht aan het zoeken, zij zijn onderweg. Definitieve antwoorden van een kerk op de vraag, wat een zinvol leven is, zeggen hun niets. Ongelovig zijn zij niet, zij geloven, dat er wel “iets” is, het blijft vaag, maar dat is niet anders dan wanneer een kerkganger over God probeert te spreken. Hendrikse scheidt met zijn boeken ruimte voor mensen om over hun geloof te spreken, over wat zij ervaren boven en buiten de werkelijkheid. Naar mijn mening kunnen verhalen uit de evangeliën over Jezus een gemeenschappelijke taal aanreiken voor zo’n gesprek. Wijsheidsteksten uit andere religies, maar ook sommige gedichten, raken aan het transcendente en kunnen zo een onmogelijk gesprek mogelijk maken.

Een Paaslied

Frank Odinot

De blijdschap klinkt als een orkaan
van feestelijk geluid,
‘De Heer is waarlijk opgestaan’
klinkt boven alles uit.

Een feestbazuin schalt in het rond,
de derde dag breekt aan!
De boodschap is in ieders mond,
‘Een zon is opgegaan.’

Het oude heeft nu afgedaan,
voorbij de donkere nacht,
want Christus is ons voorgegaan
en heeft ons thuisgebracht.

Wijze: de vreugde voert ons naar dit huis



AGENDA

Theo Bootsman

April 2012

1	09.30u	12+ nevendienst, DDS
2	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	19.45u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DDS
4	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
10	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DDS
11	08.30u	Bazaar, DDS
	18.00u	Wijkavond Geerdinkhof, Geerdinkhof 526
13	08.30u	Bazaar, DNS
16	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	15.00u	Gesprekskring 'De Venser'; kerkdienst, hobbyruimte
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
18	08.30u	Bazaar, DDS
	10.15u	Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	19.30u	Diaconievergadering, DNS
	20.00u	Pauluskring, DDS
19	09.30u	Ouderenkring, DNS
	20.00u	Wijkavond Holendrecht, Maldenhof 369
20	08.30u	Bazaar, DNS
22	11.00u	Nabespreking na de kerkdienst, DDS
23	14.00u	Gesprekskring Koornhorst, ?
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
24	19.30u	Moderamenvergadering, DNS
25	08.30u	Bazaar, DDS
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
27	08.30u	Bazaar, DNS

Mei 2012

1	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DNS
2	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	20.00u	Pauluskring, DDS
4	08.30u	Bazaar, DNS
7	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
9	08.30u	Bazaar, DDS
11	08.30u	Bazaar, DNS
13	09.30u	12+ nevendienst, DNS
14	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS



GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 697 55 50
Zaalreservering: de heer C. Vonk,
e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur

**Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost**
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam-ZO
scriba@pgzo.nl

Website

- <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

College van Kerkrentmeesters
Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Koster De Nieuwe Stad
Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO

Nevendiensten De Nieuwe Stad
Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
1103 SM Amsterdam-ZO
h.fokkens63@upcmail.nl

Organist De Nieuwe Stad
Jacopo Brusa

Cantrix De Nieuwe Stad
Wil Martijn
Snodenhoekpark 18
1107 VE Amsterdam-ZO

Bloemenfonds
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

Stap Verder

Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland.
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 020-8457566
www.stapverder.org rekening Triodosbank nr. 390507687
erikafeenstra@stapverder.org spreekuur Dokters van de Wereld:
ma en do 10.00-13.00 uur sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur,
woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

Ledenadministratie
Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO
pcglaser@planet.nl

Kerkelijke bijdragenadministratie
Bijlmermeer : Henk Kroese
(020) 6903416
Gaasperdam: Henk Konings

Nevendiensten De Drie Stromen
Ellen Wijsman
06 2676 8497

Organisten De Drie Stromen
Bab Ietswaart, Simon Blijleven

Cantor De Drie Stromen
Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam-ZO

Aflegvereniging Ezechiël
Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu, contactpers.

Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Justine C.H. Aalders
Buikslotermeerdijk 24
1025 WJ Amsterdam
justineaalders@hotmail.com

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam Zuidoost)

Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er een RK doopdienst is.



Secretariaat

M. Hutauruk-Tambunan

Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam-ZO
Meylina_tambunan@yahoo.com

Predikant

ds. I.A.R. Pattinama

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden
idapattinama@planet.nl

Predikant

ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
1103 KB Amsterdam-ZO
marla.huliselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant

Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam-ZO
revyawbediako@live.com

Secretaris

Vera Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam-ZO

Catecheet

geen

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.

STICHTING INS

(Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)

p/a Jan de Jonge, Snelleveldstraat 32, 1107 VW Amsterdam Zuidoost
e-mail: j.jonge968@chello.nl

- * publiceert over religie en multiculturele samenleving
- * helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte
- * verleent individuele hulp op maatschappelijk gebied. Ook kleine verhuizingen
- * arrangeert optredens van gospelkoren. Ook spreekbeurten
- * organiseert rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
- * zamelt goederen (kleding e.d.) in voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland. Ook inboedels
- * houdt elke woensdag rommelmarkt in De Drie Stromen, van 9.00-13.00
- * houdt elke vrijdag rommelmarkt in De Nieuwe Stad, van 9.00-13.00