



KERKBLAD PGZO

DIACONAAL NUMMER

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



MEI 2012

PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinet

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

▶ Fons Zeijlemaker

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **13 mei 2012** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
Overige kerkdiensten mei	6
Bijbelleesrooster.....	7
Rondom de kerkdiensten	8
Dank voor het meeleven.....	8
Overdenking	8
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	10
Het tweede diaconale nummer is er!	10
Paasgroetenactie 2012	11
Snuffelen in de kasten en verplicht kerkbezoek - deel 1	12
Detentie- en uitzetcentrum Schiphol Oost.	14
Weetjes van de diaconie.....	16
Iedere maandagavond eten en vieren we samen.....	17
Uitnodiging van de diaconie.....	18
De diaken in de kerkdienst	18
Een dag in Stap Verder.....	20
Ouderenzorg.....	21
“Ja, zo moet het”	22
21 maart 2012, Lentedag	24
Lentedag	25
Het lief en leed van deze maand	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Appèl Kerk in Actie aan Kabinet: ontzie de kwetsbare burgers	26
Kinderrechten	26
Hoe staat het met Kerkbalans 2012	27
Uit de kerkenraad	28
Feestavond voor vrijwilligers	29
Talententest in Gaasperdam	30
Film in De Nieuwe Stad	30
Ouderenkring.....	30
Kerk en stage: het werkt !	31
Kijk op theologie.....	32
Het bloemetje uit de kerk.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	32
PCOB/KBO Amsterdam-Zuidoost.....	32
LEZERS SCHRIJVEN	33
Abri 42, Onbekommerd	33
Een bizar project	34
De zachte krachten.....	35
AGENDA	36
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.	38

KERKDIENTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen

- zondag 29 april** 4^e zondag van Pasen (Jubilate=Juich!)
9.30 uur Ezechiël 34: 1-10
Johannes 10: 11-16
- DNS ds. Dirk Wolse
ouderling: Hilda Karsijns, diaken: Kenneth Edam
- DDS ds. B. Vijfvinkel
ouderling: Elisabeth Boye, diaken: Noortje de Boer
uitgangscollecte: Kinderkerk/nevendienst/12+
-
- zondag 6 mei** 5^e zondag van Pasen (cantate=zing!)
9.30 uur Deuteronomium 4: 32-40
Johannes 15: 1-8
12+ dienst
- DNS G. den Boef
ouderling: Jaap de Visser, diaken: Méréa Koolstra
- DDS ds. F. Borger
Nederlands / Engelstalige dienst
ouderling: Rosemarie Venema, diaken: Lawrencia Osei
uitgangscollecte: missionair werk
-
- zondag 13 mei** 6^e zondag van Pasen (Rogate=bid!)
9.30 uur Jesaja 45: 15-19
Johannes 15: 9-17
- DNS mw. drs. Elsa Aarsen
agapè viering
ouderling: Marja Engelage,
diaken: Evelien Wingelaar en Kenneth Edam
- DDS ds. Jan van der Meulen
dienst van Schrift en Tafel
mmv de Cantorij olv Henk Fransen
ouderling: Osei Bonsu, diaken: Marijke de Jong
uitgangscollecte: cantorij

donderdag 17 mei 10.00 uur Kleine Kerkzaal	40 ^e Paasdag - Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst van PGZO met ELG Ezechiël 1: 3-5a, 26-28a Lucas 24: 49-53
	DNS ds. Ilona Fritz ouderling: Jaap de Visser, diaken: Kenneth Edam uitgangscollecte: één collecte: kerkmuziek
zondag 20 mei 9.30 uur	7 ^e zondag van Pasen (Exaudi=verhoor mijn gebed) Exodus 19: 1-11 Johannes 17: 14-26
	DNS mw. drs. Elsa Aarsen ouderling: Hilda Karsijns, diaken: Irma Blits
	DDS mw. drs. W. J. Sikkel-Wilschut ouderling: Thea Blijleven, diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: eigen pastoraat (Wezenzondag)
zondag 27 mei 9.30 uur	Pinksteren Genesis 11: 1-19 Johannes 14: 8-17
	DNS ds. Jan van der Meulen dienst van Schrift en Tafel mmv de Cantorij olv Wil Martijn ouderling: Marja Engelage, diaken: Evelien Wingelaar en Irma Blits
	DDS ds. Justine Aalders ouderling: Rosemarije Venema, diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: Kerk in Actie/zending
zondag 3 juni 9.30 uur	Trinitatis (Drie-eenheid) Exodus 3: 1-6 Johannes 3: 1-16 12+ dienst
	DNS ds. T. M. Allewijn ouderling: Marja Engelage, diaken: Kenneth Edam
	DDS ds. Jan van der Meulen <i>Nederlands / Engelstalige dienst</i> mmv de Cantorij olv Henk Fransen ouderling: Joke Molleman, diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: Kerk in Actie/werelddiaconaat

Overige kerkdiensten mei

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>6 mei ds. H. Vlug 13 mei, pastor L. Raymakers 20 mei, pastor C. van der Loos 27 mei Pinksteren, ds. H. Kotzé</p>
 <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>6 mei, pastor S. R. van Rijn Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn 27 mei 1^e Pinksterdag, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>20 mei, vroege Pinksteren, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>13 mei, ds. J. Verburg Avondmaal 27 mei Pinksteren, ds. H. C. M. Bouma</p>
 <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>2 mei, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 9 mei, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 16 mei, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 23 mei, Protestants, ds. J. van der Meulen 30 mei, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk</p>
 <p>Berthold Brechtstraat 1. De diensten beginnen iedere 3^e maandag van de maand om 15.00 uur.</p>	<p>21 mei, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot</p>

Bijbelleesrooster

di. 1	Handelingen 5:12-26	Open deuren
wo. 2	Handelingen 5:27-42	Het zekere voor het onzekere
do. 3	Handelingen 6:1-7	De eenheid bewaard
vr. 4	Hooglied 2:8-15	Samenkomst
za. 5	Hooglied 2:16-3:5	Zoeken
zo. 6	Hooglied 3:6-11	Bewondering
ma. 7	Hooglied 4:1-11	Lichaamstaal
di. 8	Hooglied 4:12-5:1	Paradijs
wo. 9	Hooglied 5:2-8	Aangeraakt
do. 10	1 Johannes 2:18-29	Antichrist
vr. 11	1 Johannes 3:1-10	Kinderen van God
za. 12	1 Johannes 3:11-24	Liefde en haat
zo. 13	1 Johannes 4:1-10	Echt of vals?
ma. 14	Hooglied 5:9-6:3	De ware
di. 15	Hooglied 6:4-12	Stralen
wo. 16	Johannes 15:26-16:11	Aankondiging van de Geest
do. 17	<i>Hemelvaartsdag</i> Johannes 16:12-28	Verdriet en vreugde
vr. 18	Johannes 16:29-17:8	Voortschrijdend inzicht
za. 19	Johannes 17:9-26	Gebed om eenheid
zo. 20	Hooglied 7:1-6	Knap
ma. 21	Hooglied 7:7-8:4	Genieten van elkaar
di. 22	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
wo. 23	1 Johannes 4:11-21	God is liefde
do. 24	1 Johannes 5:1-4	Liefde overwint
vr. 25	1 Johannes 5:5-12	Getuigen
za. 26	1 Johannes 5:13-21	Vertrouwen
zo. 27	<i>Eerste Pinksterdag</i> Openbaring 22:6-17	Spoed
ma. 28	<i>Tweede Pinksterdag</i> Ruth 1:1-22	Gelukzoekers
di. 29	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg
wo. 30	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
do. 31	Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat

Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

In de tijd tot Pinksteren lezen we bekende hoofdstukken uit het Johannes evangelie die gaan over de goede herder en over de wijnstok en de ranken en over tijd dat Jezus niet meer op dezelfde manier aanwezig zal zijn bij zijn leerlingen zoals tijdens zijn leven. Het gaat over de liefde van Jezus voor zijn leerlingen en over de Trooster die komt, de Geest die van Jezus zal getuigen en die ons met elkaar en met God verbindt. Een Geest die ons zal begeleiden ook nu en die ons nieuwe wegen zal wijzen en een licht zal zijn op ons pad. Ik hoop dat we langs de weg van deze teksten de vreugde van Pinksteren tegemoet kunnen gaan.

Dank voor het meeleven

Jan van der Meulen

Ik wil via het kerkblad graag iedereen bedanken die de afgelopen weken meegeleefd heeft met ons gezin bij het overlijden van mijn vader. Dat was en is voor ons een grote steun. Het was voor mij de laatste tijd niet altijd makkelijk om mijn werk te combineren met de zorg voor mijn vader.

Gelukkig heeft de kerkenraad mij de ruimte gegeven die nodig was om tijdelijk voorrang te geven aan alle dingen die rond het overlijden van mijn vader speelden. Ik bedank ook mijn collega's Ilona Fritz en Justine Aalders die de kerkdiensten in de stille week en Pasen van mij overgenomen hebben.

Het verdriet is niet weg, maar ik ben vanaf nu weer helemaal beschikbaar voor mijn werk. Nogmaals bedankt voor alle warme en troostrijke reacties uit de hele gemeente. Het is goed te merken dat er een gemeenschap is die omziet naar elkaar in vreugde en verdriet.

Overdenking

Justine Aalders



In het Griekse Nieuwe Testament komen twee woorden voor die 'dienen' betekenen: diakonein en leitourgein.

Diakonein komt als werkwoord 31 keer voor, leitourgein (denk aan liturgie) drie keer.

Dat zegt al wat over de belangrijke plaats van de diaconie in de Christelijke kerk.

Het woord werd vaak gebruikt in de betekenis van dienen aan tafel, en dat was niet bepaald een eervol baantje. Meestal werd het door slaven gedaan.

Jezus heeft van het begin af aan deze negatieve betekenis omgedraaid, en zichzelf gemaakt tot dienaar, diaken van zijn leerlingen. En hij heeft zijn volgelingen opgeroepen om elkaar te dienen, zoals Hij dat heeft voorgedaan: 'de belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Ik ben in jullie midden als iemand die dient' (Lukas 22:26,27). Dat wil dus zeggen, dat de kerk dienend, diaconaal in de wereld moet staan, en wij allen, leden van de gemeente, diakenen zijn.

Dat is het eerste: de hele gemeente is geroepen tot het diaconaat, de dienst aan de wereld. Maar binnen de gemeente worden dan bepaalde mensen



geroepen, om het ambt van diaken te bekleden. Hun taak is in de eerste plaats: dienen aan tafel, de Tafel van de Heer. Zo zijn we weer terug bij de oorspronkelijke betekenis, maar nu is diaken wel een erebaan geworden!

Vanuit het dienen aan tafel, het delen van brood en wijn, volgt dan als vanzelf het delen in het algemeen. De diakenen zijn de handen van de kerk; zij bieden praktische hulp waar dat nodig is. Dat kan binnen de gemeente zijn, in de buurt of stad waar men woont, maar ook

wereldwijd.

In een boekje van prof. v.d. Leeuw over diakenen las ik het volgende verhaaltje:

Na de tweede wereldoorlog werd een troep Amerikaanse soldaten gelegerd in een Duits stadje. Ze hielpen de inwoners met het herstellen van de huizen en ook van de kerk. De soldaten begonnen in die kerk de brokstukken van een naar beneden gevallen Christusbeeld samen te voegen. Toen ze na eindeloze zorg het beeld weer op het voetstuk hadden, miste het de beide handen- die waren bij de val vergruizeld. Zo lieten ze het beeld staan, zonder handen. Maar op het voetstuk schreven ze: "Ik heb geen andere handen dan die van u". Dat zijn de diakenen, dat wil zeggen, zij in de eerste plaats, maar wij als diaconale gemeente evenzeer!

Als wij elkaar daarin steunen, elkaar wijzen op nood, op behoefte aan hulp, in welke vorm dan ook, dan geven wij antwoord op onze roeping.

Bevestig het werk van onze handen,
Het werk van onze handen, bevestig dat. (Psalm 90:17)

NIEUWS UIT DE GEMEENTE



Openingsgebed

Leer ons dienen wie zich de minste voelen.
Leer ons delen met wie niets hebben.
Leer ons vieren het heil van alle mensen.
Leer ons geven van overvloed.
Leer ons ontvangen wie wordt buitengesloten.
Leer ons zijn een naaste op weg naar de Ander.
Opdat gevoed worden zij die hongeren
Opgericht zij die gebukt gaan.
Bevrijd zij die geketend zijn.
Want zalig de zachtmoedigen,
de vreedstichters en de barmhartigen
de hoeren en de tollenaars
de wees, de weduwe, de veemdeling
die allen naar Uw beeld geschapen
Uw koninkrijk verwachten.
Amen

Hans Arwert

Uit: Medemens, Kerk in Actie 2009

Het tweede diaconale nummer is er!

Méréa Koolstra -Lebailly,
voorzitter van de diaconie



Hier is het tweede diaconale nummer van ons kerkblad sinds wij één gemeente zijn. Het is een mooie traditie aan het worden.

Wie zijn actief in de diaconie?

Rommert Tjeerdsma en Ans Odinot hebben in december 2011 de diaconie verlaten na acht jaar, dus na twee ambtstermijnen.

De leden van de diaconie zijn nu: Irma Blits, Noortje de Boer, Theo van Dalen, Kenneth Edam, Marijke de Jong, Méréa Koolstra Lebailly, Myrte Numan, Lawrencía Osei en Evelien Wingelaar.

Er zijn twee medewerkers met specifieke taken: Marga Blom en Simon Blijleven.

Wij zijn blij dat Jos de Boer nog steeds de coördinatie van de kerstattenties en van de lentedag op zich neemt. In de nieuwe structuur van onze gemeente gaan drie diakenen naar de kerkenraad: Irma, Kenneth en Evelien.

Irma is de communicatieve spil tussen de diaconie en de kerkenraad en het pastoraal beraad.

Marijke heeft diezelfde rol tussen de andere "bloembladeren", de gemeente en de diaconie. Bij bijzondere gelegenheden (zoals onlangs bij de visitatie, of als er gestemd moet worden) gaan alle diakenen naar de kerkenraad.

Als wij terugkijken

Wij werken aan een goede samenwerking in de nieuwe structuur van onze gemeente. Wij hebben allerlei activiteiten uitgevoerd van ons beleidsplan zoals de kerstattenties, de lentedag, de paaskaarten voor gevangenen, acties die vaak al lang bestaan.

Doordat de diakenen vaak op meer terreinen actief zijn, is het niet altijd eenvoudig een avond te vinden voor reguliere vergaderingen. Maar het is gelukt! Meestal vergaderen wij op een maandagavond als er geen repetitie van de cantorij in DNS is.

Als wij vooruit kijken

Er komt een bezinningsdag op 12 mei onder leiding van ds. Justine Aalders. Een uitnodiging hiervoor en meer informatie vindt u elders in dit kerkblad. Wij zijn bezig een diaconale dag te organiseren (tweede zondag van augustus). In een volgend nummer kunt u meer daarover lezen.

In 2013 eindigt het huidige project voor jonge meisjes in Ghana. We moeten dan een nieuw diaconaal project kiezen.

Wij zullen misschien ook moeten stilstaan bij alle activiteiten die we ontplooiën. Willen en kunnen we met alles doorgaan? Of moeten we keuzes maken? De verschillende artikelen in dit nummer nodigen u hopelijk uit tot een reactie.

Bij dit kerkblad vindt u een **acceptgiro** waarmee u de diaconie financieel kunt ondersteunen. Wij hopen dat u daar op ruime schaal gebruikt van zult maken. Maar uw ondersteuning op andere manieren is ook belangrijk: door middel van uw gebed, uw ideeën en uw praktische medewerking.

Er is ook een kaart van Kerk in Actie. U bent vrij om er gebruik van te maken om deze oproep te steunen. Ik wens u plezier en inspiratie toe bij het lezen van dit kerkblad.

Paasgroetenactie 2012

Marijke de Jong



Vanuit de kerken in Nederland stuurden gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties, die zich vaak onder moeilijke omstandigheden inzetten voor een betere wereld en mensenrechten voor iedereen.

Ook de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost doet daaraan mee, samen met de Rooms-Katholieke parochie De Graankorrel en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, Brandpunt Zuidoost. We hebben de kaarten verkocht op de zondagen 18 en 25 maart na de dienst en ook op de lentedag voor de ouderen, op 21 maart. Het was fijn dat zoveel mensen mee hebben gedaan. We hebben ruim 200 kaarten verkocht en dat was heel vlug gedaan!

Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven. En dat gebeurde, vaak ter plekke.

In verbinding staan met mensen, dat is voor iedereen belangrijk. Daarover ging het project van het justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting in Vught. Wat betekenen relaties voor jou? Wat heeft de opstanding van Christus daarmee te maken?

De gedetineerden bespraken, dat daardoor verbroken relaties weer hersteld konden worden, van gebroken naar heel, van alleen naar samen. Er is weer liefde mogelijk. Dat werkten ze uit in kleine beelden, en een van die beelden is te zien op de Paasgroetenkaart van 2012.

Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Ook dat is diaconie, zorg op afstand, een klein lichtje zijn in een duistere periode van het leven.

Snuffelen in de kasten en verplicht kerkbezoek - deel 1

Irma Blits



Zo gaat het er gelukkig niet meer aan toe als mensen een beroep doen op de diaconie.

Soms, als je wilt uitleggen wat het eigenlijk is om diaken te zijn, kun je niet eens uitleggen. "Diaconie, dat is toch armenzorg?" krijg je dan te horen.

Lastige vraag, je kunt niet zomaar nee zeggen, want "armenzorg" is het natuurlijk ook, maar dat woord heeft zo'n negatieve klank dat je daar eigenlijk niet mee geassocieerd wilt worden. Het doet denken aan vroeger tijden. Toen strenge regenten bij de mensen op huisbezoek gingen om te kijken of ze wel arm genoeg waren en natuurlijk was er ook meteen de verplichting om met het hele gezin elke zondag naar de kerk te komen. Er waren speciale armenbankjes zodat het voor iedereen duidelijk was hoe goedgeefs en christelijk de kerk was.

Als ik wil uitleggen wat het wel is wat we als diakenen doen, dan haal ik maar weer de lekkage aan. Natuurlijk moet je emmers neerzetten en je moet ook dweilen, maar toch niet met de kraan open. Je moet dus ook de oorzaak verhelpen - en zo zie ik ook diaconaat.

In de oudste christelijke gemeente viel het diaconale karakter op. Christenen keken om naar mensen waar verder niemand zich mee bemoeide. Diaconaat hoorde er dus vanaf het begin al bij. Later kregen de gemeenten een structuur van ambten. De leiding van de gemeente werd toevertrouwd aan episkopes (hoeder, wachter, later ons woord bisschop) en presbyters (naast de bisschop = oudsten). Deze beide ambten stonden in voor het pastoraat, stimuleerden de onderlinge band en verkondigden het evangelie. Deze ambtsdragers werden gekozen door de gemeente-vergadering.

Op dezelfde wijze werden diakenen gekozen. Hun taak: het leiden van diaconaal leven in de gemeente en erop toezien dat er geen onderscheid is in dienen en verkondigen. In het dienen ligt immers de verkondiging dat de Heer komt met een nieuwe wereld en samenleving. Al spoedig werd de diaken de ambtsdager die aan de tafel van de Heer diende en van daaruit zorg voor de armen stimuleerde en organiseerde. Bovendien gaf de diaken leiding aan de voorbede.

De bekendste en oudste aartsdiaken is Laurentius. Toen de stadsoverste eiste dat hij het zilver -de schatten van de kerk - moest tonen nam hij de armen uit de stad mee en toonde die: "Zie de schatten van de kerk".

In de eerste tijd waren de diakenen een gevaar voor de machthebbers, de politieke en maatschappelijke orde, omdat zij opkwamen voor mensen waarvoor geen plaats was in die orde.

Toen de kerk aan invloed en macht won werkten de ambtsdragers steeds meer binnen de kerkmuren. De organisatie werd strakker en de een kwam boven de ander te staan. De diaken op de laagste trede. De presbyter werd priester en de diaken zag het werk soms als een soort opstapje naar het priesterschap. De invloed van de gemeente op de verkiezingen van ambtsdragers werd steeds kleiner. Onder invloed van het Griekse denken werden vrouwen niet meer toegelaten tot het ambt. De dienende taak van de kerk in de samenleving verminderde.

Binnen de Nederlandse samenleving werd de invloed van diakenen groot. In het industriële tijdperk was de macht van de diaconie erg gegroeid. Als armen niet afhankelijk waren van burgerlijk ambtsbestuur dan waren ze dat van de diaconie. Het gevolg was dat het diaconaat meer vóór de armen was dan ván de armen. De kerk was van de *heren* en zij beheerden de diaconale gelden. Het diaconaat was niet meer wederkerige zorg en aandacht voor elkaar, maar het werd bedeling. Als we even terugdenken aan de lekkage: er werd gedweild, er werden misschien ook emmers neergezet maar aan de oorzaak van de lekkage werd niets gedaan. De diaconie opende niet de ogen voor de oorzaken van armoede maar suste het geweten van de gemeente.

Soms was het zelfs zo erg dat men alleen hulp kreeg als men lid was/werd van de geloofsgemeenschap. Hiermee was het diaconaat ver weg van, of liever gezegd, ontrouw aan haar roeping.

Tegenwoordig proberen diaconieën, ook die van onze gemeente, goed te luisteren naar wat onze roeping is, zou moeten zijn.

Als we dat doen dan zien we dat "armenzorg" een onderdeel is van de verantwoordelijkheid die wij hebben om onze gemeente voor te gaan in het diaconaat. Dat er ambtsdragers zijn, die gekozen zijn en bevestigd zijn in het ambt om een voorttrekkersrol te vervullen neemt niet weg dat diaconaat een zaak van de hele gemeente is. Onze taak is dan ook niet alleen om ons diaconale werk te doen, maar ook om de hele gemeente erbij te betrekken. Armenzorg is een term uit het verleden. Maar met individuele hulpverlening houden wij ons natuurlijk wel bezig. Dat is een van onze taken en daarover willen wij u graag meer informatie geven en oproepen om informatie met ons te delen.

Wat is dat nu precies, die individuele hulpverlening. Voor wie is het? Wie bepaalt het of iemand iets krijgt? Zijn er bepaalde criteria en zo ja, hoe luiden die dan?

In het volgende nummer van ons kerkblad wil ik proberen op die vragen in te gaan. Mocht u daarop niet kunnen wachten omdat er eerder hulp nodig is, of hebt u informatie die u met ons wilt delen dan kunt u altijd een van de diakenen aanspreken.

Detentie- en uitzetcentrum Schiphol Oost.

Noortje de Boer



Aan het eind van een startbaan op Schiphol , Ten Pol 64, Oude Meer, staat een gevangenis voor mensen die niet in Nederland mogen(ver)blijven omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. De meeste mensen belanden in zo'n centrum omdat ze als asielzoeker uitgeprocedeerd zouden zijn, of nadat ze bij een controle niet de juiste papieren konden laten zien. Ze moeten Nederland verlaten. Om dat te bereiken worden ze opgesloten, met als doel ze zo snel mogelijk uit te zetten.

In de praktijk blijkt uitzetting lang niet altijd realiseerbaar. Sommige mensen krijgen alsnog een geldige verblijfsvergunning, want in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt zijn echt niet alle mensen uitgeprocedeerd, zelfs niet in de uitzetcentra. In andere gevallen werkt het land van herkomst niet mee, of is het überhaupt niet duidelijk waar de betreffende vluchteling vandaan komt.

Deze vreemdelingen worden vaak maandenlang zonder verblijfsvergunning ingesloten in het cellencomplex.

Ze hebben geen ander 'strafbaar' feit gepleegd dan hier 'illegaal' te zijn, maar hun behandeling is doorgaans slechter dan veroordeelde criminelen.

Voor meer achtergrondinformatie : zie www.schipholwakes.nl en dan naar achtergrondinformatie.

Onze gemeente is op verschillende manieren betrokken bij het ondersteunen van de gevangenen. Gemeenteleden bezoeken de wakes, doen mee in de bezoekersgroep en in de kapelgroep.

Wakes bij Schiphol Oost

Iedere 2^{de} zondag van de maand van 14.00-15.00 en in de lijdenstijd voor Pasen iedere zondag, wordt een wake van een uur bij de hekken van schiphooloost gehouden. Met die wakes wordt geprobeerd de gevangenen een hart onder de riem te steken en ook het protest tegen hun opsluiting te tonen. Aan het hek wordt een kruisje opgehangen met daarnaast de tekst uit Leviticus: "Vreemdelingen die in uw land vertoeven zult ge niet onderdrukken. Ge zult hen liefhebben als u zelf." Er wordt uit de Bijbel gelezen, gebeden, gezongen en informatie gedeeld van achtergronden en er worden bloemen gestoken in het hek en bij de herdenkingsmonumentjes van de slachtoffers van de Schipholbrand.

De wakes in de lijdenstijd worden gehouden door telkens een andere geloofsgemeenschap. Dit jaar stond op de poster "Schiphol: poort naar Europa?" En een tekst uit Amos 5: 12-15 "Jullie ontnemen de armen in de poort hun recht. Maar haat het kwade, heb het goede lief. En zorg dat er recht gedaan wordt in de poort!"

Er vertrekt om 13.40 uur een auto vanaf de parkeerplaats naast restaurant Wagamama (Zuidplein 12) op station Amsterdam Zuid WTC naar het detentiecentrum.

Contactpersoon: Jenneke van Veelen.

De kapelgroep

De kapelgroep bezoekt de 3 kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden in Schiphol oost. (twee 's morgens en een 's middags.) In de kapelgroep zitten leden van omringende kerken uit Amsterdam, Aalsmeer, Hoofddorp, Nieuw Vennep. De Lutherse diaconie ondersteunt de organisatie hiervan. Hoofddoel is de mensen daar te laten merken dat er door de kerk buiten de gevangenis aan hen gedacht wordt. Tevens wordt er namens de betrokken kerkgemeenschappen met Pasen en Kerst *een groet gebracht in de vorm van kaarten*.

Er komen meestal ongeveer 20 mensen naar de dienst die geleid wordt door RK of protestantse voorgangers. De taal is meestal Engels.

In deze oecumenische diensten, die ongeveer een uur duren, wordt naast het lezen uit de Bijbel en bemoedigende uitleg en gebed, veel gezongen. Daartoe is er een bundel beschikbaar van liederen die in heel veel talen zijn vertaald.

Als er niemand is die op gitaar of ander muziekinstrument kan begeleiden, zijn er C.D.'s of DVD's die de voorganger gebruikt. Regelmatig is er dienst van de tafel en kunnen de mensen kaarsjes aansteken voor zichzelf of een ander die dat nodig heeft. Uit de manier waarop de mensen meedoen met de dienst, wordt duidelijk dat de meesten er veel aan beleven. We hebben vaak een gevoel van nabijheid. Er wordt gelachen, maar ook gehuild.

Na de dienst is er gelegenheid om kort met elkaar te praten. Dat is wel eens lastig omdat de taal een barrière kan zijn. We merken dat de mensen blij zijn met het contact met de kerken. Ook vertellen sommigen dat zij boos zijn omdat ze vaak lange tijd machteloos moeten afwachten wat hen te wachten staat. Niet snappen waarom zij worden opgesloten omdat zij geen criminelen zijn. Anderen vragen of er met en voor hen gebeden kan worden.

Onze taak is het verlenen van hand en spandiensten aan de voorganger: de banken klaarzetten met de liederen bundels erop, verzorgen van limonade en koekjes, helpen de liturgieën uitdelen, daarna een plekje zoeken tussen de andere kerkgangers en helpen na de dienst met opruimen.

Contactpersonen: Ans Odinot en Noortje de Boer

De bezoegroep

Mensen in vreemdelingenbewaring hebben recht op bezoek, maar in de praktijk zien en spreken ze alleen mensen in functie: personeel van het detentiecentrum, een advocaat, iemand van Vluchtelingenwerk, een geestelijk verzorger en misschien een rechter of een verpleegkundige.

De vrijwilligers van de Bezoegroep komen als 'gewone' mensen op bezoek: we voeren gesprekken die over van alles kunnen gaan (met of zonder woordenboek), we doen een spelletje, bekijken een fotoboek of atlas, drinken samen wat en eten wat lekkers. We luisteren en steken iemand een hart onder de riem als dat kan, maar zijn geen juridische, medische of psychologische hulpverleners.

Bewoners stellen dit op prijs. Dat blijkt bij ieder bezoek wel uit dankbetuigingen en hartelijke begroetingen, stille mensen die zichtbaar genieten van een spelletje en uiteindelijk toch iets vertellen.

Contactpersonen: Rinia Cromwell en Lia van der Ham.

Voor alle drie de activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

Weetjes van de diaconie

Evelien Wingelaar



Wist u dit?

De lentedag heft veel positieve reacties opgeleverd. Leest u de impressies verderop in dit blad.

De financiering voor Stap Verder om op basisniveau te kunnen functioneren tot 2014 is rond.

De diaconie is hard aan het werk om de taakomschrijving van diaken/dienstmedewerker te standaardiseren.

De diaconie gaat zich op zaterdagmiddag 12 mei bezinnen over bidden in de eredienst.

Kenneth Edam heeft na een persoonlijk gesprek op het stadsdeelkantoor alsnog subsidie voor de lentedag 2011 losgepeuterd.

Iedere maandagavond eten en vieren we samen

Denise Dijk



Iedere maandagavond eten en vieren we samen. Het begint met de voorbereiding. Om de beurt staan vooral kokkinnen vanaf vier uur 's middags over enorme pannen gebogen. Daarin brouwen zij verrukkelijke interculturele gerechten die tijdens de maaltijd gedeeld worden. Vòòr de maaltijd uit gaan we aan de koffie of de thee. We gaan in optocht naar de gedekte tafel. Dan wordt voor een nieuweling duidelijk dat we in de kerk aan tafel gaan. We zijn samen in een maaltijdviering die oude papieren heeft.

Als je teruggaat in de kerkgeschiedenis ontdek je dat er wekelijks sprake was van een gewone maaltijd. Het breken van het brood en de beker die rondging en het samen zingen, gingen vooraf aan het samen eten en drinken. Zo vierde men de nieuwe gemeenschap met Jezus en met elkaar. Mensen deelden elkaars problemen en plezier. Op die manier gaven ze elkaar hoop, rond de tafel. Hier spraken ze met elkaar over het dagelijks leven. Ze vierden deze bijzondere maaltijd gezamenlijk tot in de gevangnissen toe.

In de maaltijdviering zijn vreugde en verdriet ineen geweven. Het leven is soms zo bitter, zo alleen, zo vol falen. Zo vierden zij met brood, dat dubbelzinnige teken: Je deelt er pas van als je het breekt. Pijn en vreugde zijn er tegelijkertijd: het leven delen. Zo vierden zij met wijn. Ook zo'n dubbelzinnig teken: het bloed aan de deurpost, de dood gaat voorbij. Bloed, dat spoedig vergoten wordt. Wijn wijst ook op de vreugde van het koninkrijk. 'Op het leven', klinkt het dan. Het verwijst naar het echte leven: de wijnstok en de ranken.

Christenen, ook van nu, weten dat maaltijd houden iets anders is dan zo maar eten en drinken. Tijdens deze maaltijd kan de geest de harten inspireren en vernieuwen. Tafelen kan betekenen: God ontmoeten, aangeraakt worden in het alledaagse. Zo maken wij deze maaltijd samen tot een ritueel. Samen maaltijd houden heeft iets helends. Het helpt tegen de vervreemding die in elke gemeenschap de kop op kan steken. Een maaltijd wist de verschillen tussen mensen niet uit maar maakt het samenzijn van mensen met verschillende karakters en gevoelens, van mensen tot een samenzijn waarin je bij elkaar en God te gast bent. Een Duits woord drukt het mooi uit: Gastfreundschaft. Gastvriendschap, een open tafel voor allen.

Ik ervaar solidariteit in deze wonderlijke, verwarrende gastvriendschap, waarbij je telkens op een ander been gezet wordt. Dat komt ook tot uitdrukking komen in de manier waarop je samen bent. Vreugde en verdriet is er tegelijkertijd tijdens de maandagavondmaaltijd. Mensen van de diaconie zijn hier kind aan huis. In het woord diaconie, het samen volgen van Jezus, ligt de kern van deze maaltijd.

Met een sober gebed beginnen we. Het lied aan het eind van de maaltijd wordt door de kokkin van de maandag gekozen en daarna ingeleid en ingezet door de vaste tafelliturg. Alleen zo, in deze volgorde, is het goed. De spaarpot waar ieder drie euro in deponeert, gaat rond. En, *last but not least*, de restjes worden in plastic bakjes gedaan en verdeeld onder velen. Een maaltijd voor de volgende dag.

Met het afwassen, het koffiedrinken en het uitzwaaien eindigt het ritueel: Tot ziens! In het licht van Pasen zeg je tegen elkaar: "Er is iemand die zijn vrienden en vriendinnen vasthoudt." Van zo iemand gaat kracht uit. Zulke mensen waren er en zullen er altijd zijn.

Uitnodiging van de diaconie



Op zaterdag 12 mei van 13.30 tot 16.00 uur organiseert de diaconie een bezinningsmiddag onder leiding van ds. Justine Aalders.

Het thema zal zijn diakenen en de eredienst. Wij denken dat dit onderwerp voor meer mensen dan alleen de leden van de diaconie boeiend kan zijn.

Wij nodigen daarom iedereen uit die belangstelling heeft voor de achtergrond van de liturgie zoals die bij ons in de dienst wordt gebruikt.

Wij denken in het bijzonder aan leden van de werkgroep eredienst, ouderlingen en dienstmedewerkers of zij die belangstelling hebben om dit te worden.

We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. We houden u via de mededelingen op de hoogte. Graag van tevoren opgeven bij Myrte Numan, Méréa Koolstra-Lebailly of Irma Blits.

De diaken in de kerkdienst

Kenneth Edam



In 1951 werd in de Nederlandse Hervormde Kerk een nieuwe Kerkorde ingevoerd. Daarin werd een nieuwe visie op het diaconaat opgenomen. Dit gebeurde allemaal omdat er behoefte was aan vernieuwing.

Het diaconaat moest meer en anders zijn dan slechts de bedeling van armen.

Het diaconaat moest ook oog hebben voor andere noden zoals verwaarloosde jeugd, ontwrichte gezinnen, ouden van dagen.

Het diaconaat werd stevig verankerd in de kerk en het ambt werd goed gepositioneerd in de driehoek van ambten (predikant, ouderling, diaken). Diakenen gingen hiermee deel uitmaken van de bestuurlijke organen van de kerk en kregen daarmee ook specifieke taken mee in de kerk.

De rol van de diaken in de kerk wisselt afhankelijk van de specifieke tijdsomstandigheden en lokale omstandigheden en behoeften.

Een algemene uitdaging betreft het vergroten van de betrokkenheid bij het kerkelijk leven, gemeenteopbouw en de organisatie van de kerk. Het werk van de diaken wordt steeds "rijker" en breder. Dat uit zich nu bijvoorbeeld in de moeilijkheid om mensen te vinden die bereid zijn om diaken te worden.

Ook vergrijst het bestand aan vrijwilligers.

In artikel 5 lid 7 van de Kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk (1951) staat met betrekking tot het ambt van diaken o.a. het volgende:

Aan de diaken is toevertrouwd (.....). De ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdienst, in het bijzonder ook voor de leiding van het inzamelen van de liefdegaven en het dienen van de tafel des Heren; en het beheren van de diaconale gelden en goederen.

In de Kerkorde van 2004 is dienstwerk van de diaken verder uitgebouwd en vastgelegd.

In Ordinantie 3 artikel 11 staat met betrekking tot de bijdrage in de dienst de volgende specifieke taken:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diaken toevertrouwd:

- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten
- de dienst aan de tafel van de Heer
- het mede voorbereiden van de voorbeden
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven

In onze gemeente vallen deze algemene taken van de diaken binnen de kerkdienst uiteen in diverse praktische werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen in grote lijnen worden onderverdeeld in drie categorieën

Voor de dienst: Het klaarleggen van de collectezakken en afspreken met de collectant wie waar collecteert, het verzorgen van het Kyriegebed en het uitvoeren van diverse controle werkzaamheden op de juistheid van de aankondiging van de uitgangscollecte, het klaarleggen van het voorbedenboek en het branden van de paaskaars

In de dienst: Het houden van een collectepraatje en eventueel de mededelingen verzorgen, het naar voren brengen van het voorbedenboek en het collecteren. Na de dienst: Het inzamelen van de uitgangscollecte en het tellen en bewaren van de ingezamelde gelden.

Tijdens avondmaaldiensten wordt ook bijgedragen aan het in gereedheid brengen van de schalen en bekers voor de bediening.

Het werk van het diaconaat wisselt met de tijdsomstandigheden en is van groot belang voor de kerkgemeenschap. Daarom is het een blijvende opdracht en een blijvende uitdaging.

Een dag in Stap Verder

Erika Feenstra



“Hallo!” Een kleine dame vliegt bijna ons kantoor binnen, zonder kloppen, want de deur van het kantoor staat open. Het lijkt of ze zo van beneden over de trap naar binnen en de hoek om is komen zweven. “Ik kom brief pakken.” Ik kijk haar verbaasd aan, want ik ken haar alleen als cursiste in de

Nederlandse les en ondertussen schieten mijn gedachten naar het postvakje voor de post van bezoekers.

Ik heb er vanochtend al naar gekeken en er waren maar twee brieven, één met een afspraak voor het AMC, maar die persoon had ik al gebeld en op zijn verzoek de brief geopend en verteld waar die over ging en die had hij al opgehaald. De andere brief was van een opticien voor een oud-bezoekster van Het Kerkhuis, dat hiervoor op dit adres gevestigd was. Die brief moet nu naar Het Wereldhuis gestuurd worden. Meer post is er niet, dus wat wil deze mevrouw?

“Ik kom brief pakken voor tandendokter!” roept de mevrouw gehaast.

“Hallo!” hoor ik nu van de andere kant van Stap Verder komen. Coördinator Nina van Egmond van Dokters van de Wereld schiet uit haar kantoor mijn kant op. Nu snap ik het: de dame heeft kennelijk een verwijfsbrief voor de tandarts nodig en Nina zou die voor haar schrijven.

Even later een zacht klopje op de deur, een Somalische lesneemster komt binnen: “Ik heb nu 4 dagen les bij jullie, maar de docente zegt “dinsdag heeft al teveel cursisten”. Ik wil meer praten!” Onze taalcoördinator Liesbeth Glas is net vertrokken om haar dochter van school te halen. Ik moet deze leergierige dame dus vragen om vrijdagochtend toch met Liesbeth te overleggen, we hebben nog te weinig lesgevers en taalmaatjes, dus ze moet geduld hebben.

We hebben net een kennismakingsgesprek gehad met een nieuwe vrijwilligster voor de Nederlandse les. Morgen komt ze meelopen in een les om te kijken of het lesgeven bij Stap Verder iets voor haar is. We hebben nu al acht klassen draaien, maar we kunnen nog wel 6 docenten en 100 taalmaatjes gebruiken, veel mensen hebben geen kans om het Nederlands spreken in de praktijk te oefenen en zouden dat wel graag willen.

Ook de voorraad briefpapier van een failliet bedrijf slinkt aardig. Over twee maanden zouden we wel weer zo’n partij willen krijgen om de lessen te kunnen kopiëren.

Ik begon vanmorgen om negen uur met een gesprek met een collega van het Burennetwerk Amsterdam. Terwijl we net koffie hadden gezet, schoof ook Frans Mulders aan. Er was toch nog geen bezoek voor het spreekuur, dus konden we mooi gedrieën overleggen of bezoekers die in ons sociale spreekuur komen, hulp zouden kunnen gebruiken van vrijwilligers die zich bij het burennetwerk aanmelden voor klussen. We houden contact met elkaar, nu we kennisgemaakt hebben.

Ik loop even langs de hoek met de computers naast de deur. Een Oost-Europees echtpaar is naarstig op zoek naar een woning en vertelt dat de inschrijving bij een alternatief woningbureau ook al €30 kost, de voorwaarden zijn echter bijna dezelfde als bij woningnet.

Een Togolese oud-cliënt komt vragen of hij de was bij ons mag doen, omdat zijn wasmachine stuk is. Hij klaagt dat hij geen werk kan vinden. Volgende maand doet hij in de inburgering zijn eindexamen Nederlands en hij zou graag vrijwilligerswerk bij een bedrijf willen doen. Misschien kan hij zo doorschuiven naar betaald werk. Hij heeft een opleiding detailhandel gedaan. Ik wijs hem op de website van de vrijwilligerscentrale.

De maatschappelijk werker van De Kruispost, het medisch centrum voor onverzekerden in het centrum van Amsterdam verwijs ik voor een bed door naar Jan de Jonge. Op de website zet ik de vraag van een dame die naailessen volgt en naaigaren, naalden, knopen, ritsen en lappen stof zoekt. Tijdens de lunch in de keuken overlegt de gastheer met me wat we zullen doen met het brood van de voedselbank. Er is veel.

We besluiten om op dinsdag- en donderdags brood met jam in de keuken beschikbaar te stellen voor degenen die direct van hun werk naar de les komen en nog niet gegeten hebben. We proberen het een week en zien dan wel of we zo nog brood overhouden. Daarna schrijf ik nog snel een email aan alle zes de kerken van De Nieuwe Stad met de vraag om een vrijwilliger die af en toe op woensdagochtend met een paar bezoekers naar de kledingbank wil rijden.

De dag is alweer om. Er is nog veel te doen, maar morgen is er weer een dag.

Ouderenzorg

Theo van Dalen



Zorg voor ouderen is heel belangrijk. We hebben geen idee hoe het met ons zal zijn of waar we op kunnen bouwen als we zo oud zijn als de mensen die nu in een verpleeghuis of verzorgingshuis zitten.

Vandaag de dag is het jagen en jachten en ieder heeft het druk op zijn manier. Je zou jezelf bijna voorbij lopen, zo druk hebben we het allemaal.

Ouderen vragen aandacht in wat voor vorm dan ook. In een gesprek krijg je levenslessen van ze terug, ervaringen worden gedeeld, soms verzorg je een plantje, lees je een stukje samen uit een boek, help je met een formulier,

heb je contact met de verzorgenden van de afdeling om iets te regelen. Soms is het een boodschap brengen, samen genieten van een kopje koffie, een boek naar de bibliotheek brengen.

In 2014 doe ik de ouderenzorg precies 25 jaar. Je kunt dus wel zeggen dat is behoorlijk lang en ondanks alles doe ik het nog met heel veel plezier, een reden voor mij om het vol te houden.

Ook zorgen wij met een team van vrijwilligers dat er een kerkdienst is (om de twee weken). In het verzorgingshuis Eben Haëzer. Ons team bestaat uit vijf dames en drie heren, maar we hebben allen de leeftijd van 50 jaar en ouder zelfs twee vrijwilligers van boven de 70.

U voelt het al: wij kunnen best jongeren gebruiken als versterking !!!! Wie komt ons versterken? U? Wat zou dat fijn zijn. De mensen in Eben Haëzer zijn reuze blij met de aandacht die je voor haar of hem hebt.

Ook houdt de diaconie eenmaal per jaar een lentedag voor alle ouderen. U leest hier een apart stukje over. De voorbereiding is al leuk werk om te doen, inspirerend hoe je met elkaar elk jaar weer een leerzame, plezierige dag kunt maken voor zo'n 80 gemeenteleden!

Hopelijk geeft dit u een beeld van wat alle medewerkers in wat voor vorm dan ook allemaal doen voor onze gemeente, om gemeente te zijn met elkaar, een ieder in z'n waarde latend, verbindend, vierend en vooral omziend naar elkaar.

“Ja, zo moet het”

Evelien Wingelaar



Van 17 tot 27 februari 2012 was Jan de Jonge in Accra en heeft toen *Lifeline* (het straatmeisjesproject dat onze kerk al enkele jaren financieel ondersteunt) bezocht. Daarover zo meer. Eerst even terug in de tijd.

Drie en twintig jaar geleden, in 1989 om precies te zijn, was Jan ook in Ghana. Toen, zo beschrijft Jan, was Accra een onopvallende, onbeduidende hoofdstad, streng gecontroleerd met wegversperringen. Nu, ruim twintig jaar later, beschrijft hij de veranderingen: “Een grote mierenhoop, billboards, reclames, winkelcentra, heel veel verkeer dat vaak vaststaat in files en heel veel straatverkopers.” Bijzonder om daar terug te zijn en de veranderingen, zowel positief als negatief, te zien en te ervaren.

Een van de 10 dagen dat Jan in Accra was, heeft hij besteed aan een uitgebreid bezoek aan *Lifeline*. Hij werd opgehaald door iemand in een auto van het project en reed over een lange weg ernaar toe waarlangs allerlei straatverkopers hun goederen staan te verkopen. Van eten tot kleding, van meubels tot plastic speelgoed. Een drukke en niet echt schone omgeving. Maar dan is daar het hek van *Lifeline*. Het project zit in een groot gebouw dat er van buiten een beetje uitziet als een loods met daaromheen een hek.



Het hek gaat open en ... : “Rust, met betrokken mensen die zo’n 30 meiden heropvoeden, onderwijs bieden en voeden.” Er is, zoals wij altijd gehoord hebben, plaats voor 100 meisjes, maar momenteel is er maar geld genoeg om ongeveer 30 meisjes op te vangen. Ook de financiële crisis heeft in Ghana toegeslagen en beïnvloedt de geldstroom van donoren in negatieve zin. De trainingstrajecten zijn er nog alle vier:

schoonheidsbehandeling (‘beauty parlour’), naaiateliers, kapper, en koken. Jan vertelt dat hij een goede algemene indruk van het geheel krijgt en er in een ontspannen sfeer van alles wordt geleerd.

Naast de opleiding van die 30 meisjes komen er dagelijks ook zo’n 100 kleine kinderen binnen. Deze kinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar zijn verdeeld over 5 klaslokaalachtige ruimtes. Dit is de dagelijkse crèche en pre-school waar leerkrachten met weinig middelen de kinderen bezig houden en wat voorschoolse vaardigheden proberen aan te bieden. Er is ook een buitenspeelruimte voor de kinderen, Jan spreekt zijn bewondering uit voor de leerkrachten/leidsters die daar toch iedere dag weer het beste van proberen te maken.

Eigenlijk gebeurt alles in die ene grote loods, die op zondag voor de kerkdienst van de Assemblies of God gebruikt wordt. Derrick, de rechterhand van Joseph Wumbee, de directeur van het geheel, die ik hier vorig jaar in Nederland mocht interviewen, leidde Jan rond en vertelde Jan over het reilen en zeilen van het project.

Het was leuk om Jan hierover te interviewen en hem zo oprecht enthousiast over dit project te horen. Misschien bent u hem, en zijn spulletjes die hij heeft meegenomen uit Ghana, inmiddels al tegengekomen op de lentedag of een



Straatleven in Accra, Ghana

andere gelegenheid. In ieder geval hebben we als diaconie er iemand bij die dit project een warm hart toedraagt en als we nog eens een geldinzamelings-actie willen houden, op een actieve deelnemer kunnen rekenen. Wij hopen dit project tot eind 2013 te blijven ondersteunen en hebben nu uit eerste hand gehoord hoe goed en belangrijk dit project is.

21 maart 2012, Lentedag

D. van der Meijden



Onze jaarlijkse feestdag begon al goed met een heerlijk warm lentesonnetje. Om half elf stonden de kerkdeuren van De Nieuwe Stad weer gastvrij open. Voor de ingang van de kerk wachtte ons de eerste verrassing, namelijk de marktkraam van Jan de Jonge met grote stapels CDs en andere spullen, inclusief een

lotenverkoop zonder nieten.

Binnengekomen kwam ons de heerlijke geur van koffie en vers gebak tegemoet. Wat meteen opviel was een tafel met mooi uitgestalde, door gemeenteleden meegebrachte voorwerpen, die later van eigenaar zouden wisselen. Een alleraardigst initiatief van de bedenkers. Nadat we van koffie of thee en lekker gebak waren voorzien, kon je een plaatsje zoeken en gezellig wat met elkaar praten voordat het programma begon. We waren benieuwd!

Het programma bleek een Bijbelquiz te zijn. We werden in vier groepen verdeeld. We hadden geen idee van wat ons te wachten stond, maar dat werd snel duidelijk. Er werd aan de hand van de Bijbel een aantal vragen gesteld. Aan elke vraag ging een actuele gebeurtenis uit het dagelijks leven vooraf. Daarna moest je uit vier mogelijkheden het enig juiste antwoord op die Bijbelse vraag kiezen. Zo waren er 24 vragen te beantwoorden. Dat was nog niet zo eenvoudig, want er zaten een paar flinke doordenkertjes tussen, maar het was erg leuk en leerzaam. Na afloop was er weer koffie of thee met gebak, en werd ons om een reactie op de Bijbelquiz gevraagd. Iedere groep had zijn eigen visie op de quiz, en deze werd algemeen als zeer interessant en positief ervaren. Daarna wachtte ons een heerlijke warme lunch. Ds. Justine opende de maaltijd met gebed. Daarna kregen we eerst een kop lekkere soep, en daarna mochten we kiezen uit twee heerlijke gerechten. Een frisse fruitsalade vormde de bekroning van deze heerlijke maaltijd. Het samenzijn, en van het lekkere eten genieten in elkaars gezelschap te mogen verkeren, was een bijzonder prettige belevenis.

Na de lunch mochten we een presentje van de tafel met meegebrachte voorwerpen uitkiezen. Wat een feest! De meeste dingen hadden al snel een nieuwe bestemming gevonden, en na afloop was de tafel nagenoeg leeg!

Daarna wachtte ons nog een leuke verrassing. In de grote kerkzaal konden we genieten van "Ancora", een enthousiast dameskoor onder leiding van dirigente Wil Martijn. We hebben genoten van een mooi gevarieerd muzikaal programma. Elk onderdeel begon met een korte inleiding over inhoud en strekking van het te zingen lied, waarna het in het Nederlands ten gehore werd gebracht. Het was hartverwarmend, en koor en dirigente werden na afloop met een warm applaus en mooie bloemen bedankt.

Tot slot werd de dag door ds. Jan besloten met het lezen van Psalm 121, en het gezamenlijk zingen van gezang 479, waarmee een einde was gekomen aan deze feestelijke Lentedag.

Onze dank gaat uit naar allen die meegewerkt hebben om deze dag tot een succes te maken en naar hen die dit festijn mogelijk hebben gemaakt. Wat een gezegende dag!

Lentedag

Els Veurink



Een kort verslag van de ouderententedag. Ik zou kunnen volstaan met één woord, het was “af”. Dat is nogal mager, want zoveel dames en heren hebben het weer mogelijk gemaakt om ons, de doelgroep, een dagje te verwennen. De ontvangst met een koffie of thee met eigengemaakt appelgebak met op de tafels een mooi voorjaarsboeketje en gelegenheid om elkaar even te begroeten. Ondertussen waren de chauffeurs en chauffeuses bezig met het brengen van de gasten.

Om ongeveer 11 uur werd gestart met een serieus begin van de morgen, een algemene bijbelquiz. Opgedeeld door middel van kleuren werden groepjes gevormd om onze Bijbelkennis te kunnen spuien. We kregen 24 *multiple choice* vragen te beantwoorden waarvan 19 antwoorden goed werden bevonden. Persoonlijk had ik wel willen horen welke ‘knapperd’ de vragen allemaal goed heeft beantwoord.

Na een korte pauze en nabespreking uit de groepjes onder leiding van ds. Justine Aalders werden we verzocht aan tafel te komen. Na een kort gebed, kwam er soep op tafel, heerlijk, daarna naar keuze nasi of bami met van alles erin; eveneens heerlijk, het toetje, vers fruit, maakte de maaltijd af. Hulde aan de kokkin, mw. Hofwijk.

In de kerkzaal genoten we daarna van de zang van een dameskoor Ancora met Wil Martijn als dirigente. Ze deden ons genieten van liederen van o.a. Schubert, Mozart en Purcell, Schotse en Ierse volkliedjes, pop, musical en de meezingertjes van Ramses Shaffy en anderen. Met applaus en bloemen als dank voor hun optreden werd dit onderdeel afgesloten.

Terug naar de hal wachtte ons nog alweer wat lekkers. Ondertussen nam ieder die iets van z'n gading op de tafels vond van de meegebrachte spulletjes iets mee. Leuk idee! Jan de Jonge probeerde ons tussen de bedrijven door te verleiden met lootjes waar ook mooie prijzen op vielen en cd verkoop, alles voor het goede doel, namelijk ons Ghanaproject, de straatmeisjes van *Agreds*.

De wegbrengers meldden zich om ieder weer veilig thuis te brengen, nadat ds. Jan van der Meulen de feestdag afgesloten had. Alle dames en heren die ons zo verwend hadden kregen ook een geweldig applaus. De hal raakte weer leeg, alleen in de keuken bleef het nog even druk!

Ook de diaconie die waarschijnlijk de benodigde financiën beschikbaar stelde, hartelijk dank.

Appèl Kerk in Actie aan Kabinet: ontzie de kwetsbare burgers

Kerk in Actie



Kerk in Actie heeft tijdens haar Landelijke Diaconale Dag op 19 november j.l. een dringend appèl op het Kabinet-Rutte gedaan om sociale ongelijkheid, discriminatie en sociale uitsluiting in de Nederlandse samenleving tegen te gaan. Tegelijkertijd vroeg Kerk in Actie de regering het huidige beleid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking om te buigen in de richting van een beleid waarin de belangen en behoeften van bewoners in arme gebieden weer centraal staan.

Daarnaast bood Kerk in Actie de regering aan om in gesprek te gaan over alternatieven voor het huidige beleid, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame energievoorziening, vluchtelingen en asielzoekers, ontwikkelingssamenwerking, mensen die van zorg afhankelijk zijn en mensen met een laag inkomen. Kerk in Actie wees het Kabinet er ten slotte op dat Nederland ondanks de crisis een rijk land is dat zijn solidariteit met de allerarmsten hoog dient te houden.

De jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie is dit jaar voor de 116e keer gehouden in het Beatrixtheater te Utrecht en werd bezocht door ruim duizend diakenen van plaatselijke protestantse gemeenten. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/ldd2011

Kinderrechten

Kerk in Actie



Kaartenactie van Kerk in Actie voor rechten
vreemdelingenkinderen

Kerk in Actie start, in samenwerking met de projectgroep vluchtelingen van de Raad van kerken en de stichting Inlia op 18 januari 2012 een Campagne voor de rechten van vreemdelingenkinderen. Onderdeel hiervan is een kaartenactie voor de rechten van vreemdelingenkinderen.

Met deze kaarten kunnen diaconieën, kerkelijke werkgroepen, individuele kerkleden en andere betrokkenen de minister van Immigratie en Asiel aanspreken op de naleving van kinderrechten. Het gaat daarbij om rechten die alle kinderen in Nederland behoren te hebben, zoals het recht op onderwijs, een veilige leefomgeving en gelijke behandeling, ongeacht de overtuigingen van ouders of andere familieleden. Tot nu toe worden de rechten van vreemdelingenkinderen nog te vaak geschonden.

Daarom vraagt Kerk in Actie de minister van Immigratie en Asiel om asielzoekerskinderen hun kinderrechten terug te geven. Door bijvoorbeeld het recht op onderwijs en een veilige leefomgeving voor vreemdelingenkinderen te

garanderen. Door kinderen niet op sluiten in de vreemdelingendetentie en een eigen plaats te geven in de asielprocedure. Door kinderen en hun ouders niet op straat te zetten en hen een vergunning tot verblijf te geven als ze vijf jaar of langer in Nederland zijn.

Statenloze kinderen die door omstandigheden geen nationaliteit hebben, behoren burgerrechten te krijgen, zodat zij en hun ouders een bestaan kunnen opbouwen. Diaconieën en zwo-groepen, maar ook individuele kerkleden kunnen de (gratis) kaarten per setjes van vijftig exemplaren bestellen bij Kerk in Actie, tel. (030) 880 13 37, e-mail bestellingen@pkn.nl of in de webwinkel van Kerk in Actie. Ieder kan de kaart rechtstreeks aan de minister sturen.

Hoe staat het met Kerkbalans 2012

namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese, 690 3416

Zoals u bekend is hebben wij deze actie gehouden in januari jl. en hebben we rond 1000 gemeenteleden (alle belijdende leden en de doopleden vanaf 21 jaar) aangeschreven.

Graag willen we u nu de definitieve stand doorgeven, als volgt:

Op dit moment (9 april 2012) is er aan toezeggingen binnengekomen voor een totaalbedrag van € 99.362,- en aan ontvangsten in 2012 een bedrag van € 44.907,-. Dat is geen slecht resultaat, vooral omdat de betalingen van leden, die de (papieren) toezegging niet hebben ingevuld en opgestuurd, gewoon doorgaan dit jaar. We hopen dan ook aan het eind van 2012 tenminste hetzelfde bedrag te halen als in 2011, namelijk € 109.161,-. Maar dat hangt natuurlijk af van het betaaldedrag van ons allen dit jaar. Gezien ons tekort op de begroting zou een hogere opbrengst dan vorig jaar zeer welkom zijn.

En hoeveel dragen we eigenlijk bij per lid? Nu, dat kunnen alleen de bijdrage administrateurs zien en dit gegeven is dan ook vertrouwelijk. Maar we kunnen u wel per categorie laten zien, hoe het bijdrageverloop in 2011 is geweest, als volgt:

€ 5,-	tot en met	€ 99,-	aantal bijdragers:	97
€ 100,-	id.	€ 249,-	id.	85
€ 250,-	id.	€ 599,-	id.	63
€ 600,-	id.	€ 999,-	id.	29
€ 1.000,-	id.	€ 3.000,-	id.	<u>25</u>

totaal aantal bijdragers in 2011: 299

Tenslotte: bedenkt dat elk ingeschreven doop- of belijdend lid onze gemeente circa € 25,- kost aan bovenplaatselijke lasten, zoals quotumgelden en aandeel in de solidariteitskas. Maar we vertrouwen op een goed resultaat! Want dat is onze kerk waard.

Uit de kerkenraad

Hans van Riet

Vanaf 2013 gaat er mogelijk wat veranderen aan de kerkdiensten: de vorm en het aanvangstijdstip van *sommige* diensten staan ter discussie.

Allereerst het aanvangstijdstip. Hier grijpt een aantal ontwikkelingen in elkaar. De RK parochie wil het voordeel van twee kerkgebouwen uitbuiten door in het ene kerkgebouw een vroege en in het andere een late dienst te houden. Dan kan dezelfde pastor in beide diensten voorgaan. Dat lijkt onze predikanten ook wel wat. De beoogde opvolger van de EBG in De Nieuwe Stad wil graag in de middag kerken.

En als toch alles opnieuw bekeken wordt, zou de ELG van de gelegenheid gebruik willen maken om hun vieringen later, omstreeks 11 uur, te beginnen.

De kerkenraad zag diverse voordelen in twee aanvangstijdstippen:

- De late dienst kan een nieuw publiek trekken: zij die wat langer willen slapen en zij die graag een andere vorm van viering willen meemaken;
- Het al eerder genoemde voordeel dat een predikant in twee diensten kan voorgaan;
- Na de late dienst zou een maaltijd gehouden kunnen worden.

Vast staat dat *altijd* de vroege dienst de vorm heeft zoals we die gewend zijn en dat deze steeds in hetzelfde kerkgebouw gehouden wordt. Duidelijkheid voor alles! Dat betekent wel dat de autodienst uitgebreid moet worden.

Er wordt nog intensief overlegd tussen de betrokken kerkgenootschappen. Het streven is om een voorstel aan te bieden op het gemeenteberaad van 1 juni.

De werkgroep VETE (Vorm en Tijdstip Eredienst) presenteerde een verkennende nota over andere vormen van *sommige* late diensten. Sommige: we moeten de kerkgangers en de organisatoren van die diensten niet te veel belasten. Dat was vorige maand ook het advies van de visitatoren.

VETE kwam voorlopig tot drie mogelijkheden van andersoortige diensten:

-'Veelkleurige' diensten. Zulke diensten bestaan al, denk aan de Ketikoti dienst in DNS, de gezamenlijke diensten met Perki en de PCG en de Nederlands-Engelse diensten in DDS. De werkgroep noemde als trefwoorden: 'een aanstekelijke mix van spirituele gebruiken', en 'samen vieren en ontmoeten'.

-Gezinsdiensten, voorbereid met de leiding van de kindernevendiensten. Bijvoorbeeld met Palmpasen, op Kerstavond, de oogstdienst in DDS.

-Diensten met een andere vorm en invulling, ook geschikt voor randkerkelijken. Gedacht werd hierbij aan de 'Thomasvieringen' die nu al in een aantal kerken bestaan.

Ga zo door, zei de kerkenraad tegen de werkgroep VETE, en werk deze inspirerende gedachten verder uit. Geadviseerd werd om eerst de

mogelijkheden voor de Nederlands-Engelse diensten verder te onderzoeken. Hopelijk kunnen op het gemeenteberaad in september de eerste voorstellen gepresenteerd worden.

Kort nieuws

-De jaarrekening 2011 van onze gemeente werd vastgesteld, met dank aan financieel administrateur Henk Kroese en de kascontrolecommissieleden Anne de Vries en Jannetta Bos. Ook keurde de kerkenraad de begroting van de diaconie goed.

-De visitatoren hadden een positief verslag over het reilen en zeilen van onze gemeente ingediend, in de geest van wat ik vorige maand in deze rubriek beschreef. De kerkenraad gaat in zijn vergadering van juli het nieuwe model evalueren.

De visitatoren adviseren om niet star en strak vast te houden aan de werkgroepen; kijk waar eventueel werkgroepen kunnen worden samengevoegd.

-Zoals nu al in DDS het geval is, worden voortaan ook in DNS de diakenen - in plaats van de dienstdoende ouderling - verantwoordelijk voor de bloemen in de kerk.

-De kerkenraad ging unaniem akkoord met het vervangen van de verouderde kerktelefoon door kerktelevisie in DNS. Het is goedkoper en biedt meer mogelijkheden, met name uitzendingen in de verzorgingshuizen.

-Na de fusie zijn we meer gezamenlijke diensten gaan houden. Die term leidt tot verwarring. Gezamenlijke diensten houden we met andere kerken.

Dus spreken we voortaan over 'dienst in één kerkgebouw'.

-De predikanten Ilona Fritz en Justine Aalders werden hartelijk bedankt voor het vervangen van ds. Jan na het overlijden van zijn vader.

Feestavond voor vrijwilligers

werkgroep vrijwilligerszorg

Aan het eind van het seizoen wordt weer een feestavond voor onze vrijwilligers gehouden. Ditmaal vindt deze avond plaats op vrijdag 29 juni 2012, in De Drie Stromen, vanaf 19.30 uur.

Dit is alvast een vooraankondiging zodat alle vrijwilligers de datum in hun agenda kunnen noteren. Persoonlijke uitnodigingen zullen over een maand volgen.

Talententest in Gaasperdam

Vanuit de werkgroep Vrijwilligerszorg

Op 25 maart is na de dienst in DDS een bijeenkomst gehouden waarin de korte gaventest kon worden ingevuld. Hierbij waren 6 personen aanwezig. Het werd als prettig en positief ervaren. Vooral omdat mensen hun interesses konden aangeven, het er vooral om gaat dat mensen niet ondersneeuwen, en het er juist niet om ging om mensen te vragen voor taken.

Het gesprek aan de hand van de test was verhelderend en inspirerend. We hopen dat op de bijeenkomst van zondag 22 april na de dienst weer een aantal mensen zijn aangeschoven. Het tijdsbeslag is beperkt tot ongeveer een half uur.

Als vervolg op deze bijeenkomsten willen we wijkgroepen informeren over de mogelijkheid een talententest te doen op wijkavonden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marijke de Jong, Nienke Wijngaarden, Jaap Koolstra of Jan Kok.

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Op woensdag 13 juni is er weer een film in De Nieuwe Stad te zien.

We gaan zeventig jaar terug in de geschiedenis, naar een meisje in Parijs op 16 juli 1942. En naar een journaliste die op de rand van de 21e eeuw over die dag wil schrijven.

Dat meisje?

Haar naam was Sarah

In het juninummer leest u meer. Noteer nu alvast de datum. Niet missen, want film in De Nieuwe Stad: altijd interessant!

Datum : woensdag 13 juni

Tijd: : inloop vanaf 19.30 uur; film 20.00 - 21.50

Kosten : 2 euro (incl. consumptie)

Ouderenkring

Ans Odinot

Donderdag 19 april gingen wij met Lies Salzmänn naar Siberië. Zij was daar op een eiland in het Baikalsee om mee te doen aan filmopnamen van sacrale dansen. Wat een prachtige omgeving. Lies kon er boeiend over vertellen.

Over de gemoedelijkheid, de hartelijkheid, de praktische instelling van de mensen, altijd overal een creatieve oplossing voor hebben en de vele sterke drank die er genuttigd wordt.

De volgende keer, **donderdag 24 mei**, (17 mei is Hemelvaartsdag) zal ds. Joop Spoor vertellen over zijn werk als gevangenispredikant en zijn werk voor de 'ongedocumenteerden' oftewel de asielzoekers in detentiecentrum Schiphol-oost. We beginnen om tien uur, om half tien staat de koffie klaar. Allen hartelijk welkom.

Kerk en stage: het werkt!

Jaap Koolstra

Enkele tientallen leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben inmiddels hun "maatschappelijke stage" (of een deel ervan) in onze gemeente volbracht. U weet wel: zo'n stage van 30 uur vrijwilligerswerk dat jongelui naar keuze kunnen verrichten in allerlei sectoren van het maatschappelijk leven. Via school en websites zoals *stagevoorjou.nl* zijn projecten te vinden die kerken, waaronder ook onze gemeente, aanbieden.

Voor de jongelui is een stage op kerkelijk terrein meestal een verrassende ervaring ("nooit gedacht dat het er zo levendig aan toeging"), en voor ons werkt hun blik van buitenaf vaak verfrissend.

De maandagse Eetgroep in De Nieuwe Stad ontvangt tegenwoordig regelmatig enkele leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer - vrijwel naast de



deur dus - die 's middags en 's avonds bij alle werkzaamheden assisteren, van boodschappen doen (als het schoolrooster dat mogelijk maakt) tot en met het opruimen.

Op zondag hebt u al eens hulp kunnen zien bij de barwerkzaamheden of de wereldwinkel. En in De Drie Stromen heeft de woensdagse Rommelmarkt / I.N.S. ook al heel wat leerlingen ontvangen.

In mei starten de eerste vier leerlingen voor een complete stage in Henriëtte Roland Holst Eveen, dankzij prettige samenwerking tussen alle betrokken partijen, waarbij Carmen Wijngaarde 'onze' vrouw ter plaatse is.

Binnenkort krijgen alle 14- tot 17-jarigen die bij PGZO zijn ingeschreven een brief, want voor hun maatschappelijke stage kunnen ze dicht bij huis terecht. Vrijwilligersactiviteiten in eigen gemeente tellen immers ook mee!

Voor vragen, opmerkingen en ideeën kunt u contact opnemen met Jaap Koolstra, tel. 6909949.

Kijk op theologie

Rosemarije Venema

Wilt u een diepere, een andere of een nieuwe kijk krijgen op theologie? Dan brengen we de cursus 'Theologie van gemeenteleden' (TVG) onder uw aandacht.

Een cursus over theologie; waarom?

Het is interessant, leerzaam, inspirerend, verfrissend, onthullend.

Wij nodigen belangstellenden uit om erbij te zijn! Kom met vragen, wij zoeken naar antwoorden, samen met deskundige docenten en geïnteresseerde deelnemers uit verschillende achtergronden.

Heb je altijd al iets meer willen weten over de rol van de Bijbel en aanvullende geschriften, de achtergronden van de kerk en de uitwerking in de praktijk?

Dan is deze cursus iets voor u of voor jou. Het is een vorm van toerusting die al 20 jaar bestaat, een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland.

Je hoeft er niets eens voor geleerd te hebben maar interesse, dat is wel belangrijk.

In onze brochure en op onze website vindt u in meer detail wat er aan de orde komt op deze cursus over *geloof*, *kerk* en *samenleving*.

U kunt ook meer te weten komen op **een open avond op 23 mei** waar docenten en studenten aanwezig zullen zijn om iets meer te vertellen over de inhoud en om op vragen in te gaan. Plaats: Biosgebouw, Middenstraat 131, Weesp. Aanvang 19.30 uur.

Meer info www.tvg-weesp.nl, e-mail info@tvg-weesp.nl.

Rosemarije Venema, secretaris, Doddy van Leeuwen, cursusleider.

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

PCOB/KBO Amsterdam-Zuidoost

namens de besturen, Wil Bakewel

Op onze bijeenkomst van maandag 2 april waren 15 personen aanwezig. Inleider was Jan de Jonge, die ons vertelde over de reis, die hij onlangs naar Ghana maakte. Hij was uitgenodigd om een gebouw te openen, dat mede met behulp van INS in Accra was gebouwd. Tevens bezocht hij in Accra een opvanghuis voor meisjes, een project van Kerk in Actie, waaraan onze gemeente bijdraagt. Hier worden deze meisjes opgevoed en opgeleid voor

diverse beroepen. Ook vertelde Jan over de vele migrantenkerken die er in Zuidoost zijn, over de 100! Met name over de Ghanese kerk.

Onze laatste bijeenkomst in dit seizoen zal zijn op maandag 7 mei. Dan zal de heer Samuel D.C. Siahaija, relatiemanager van Stichting Vrienden van de Hoop, een presentatie geven over het evangelisch centrum voor verslavingszorg en hulpverlening De Hoop in Dordrecht.

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos, van 14.00 tot 16.00 uur. Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd! Tot ziens op 7 mei!

LEZERS SCHRIJVEN

Abri 42, Onbekommerd

Henk de Boer

Psycholoog Michael Fordyce: *Als je van de mensen om je heen verwacht dat ze altijd eerlijk, oprecht, loyaal, rechtvaardig en liefdevol zijn, dan moet je incalculeren dat je teleurgesteld zult worden.*

En Loesje: *Streef onbekommerd naar het ideale.*

Onbekommerd. Onbezorgd.

Raven zaaien niet en lelies maaien niet. Raven waaien en lelies zaaien.

Onbekommerd. Streef onbekommerd naar het ideale. Gemeenschap, harmonie, samenleving. Ongezuurd. Wat is het ideale?

Napoleon streefde naar een Groot-Europa, ondernam een fatale veldtocht naar Moskou en kreeg zijn Waterloo in België. Mao streefde naar een Grote Sprong Voorwaarts, maar in vier jaar stierven 45 miljoen mensen van hongersnood, uitputting en ziekte. Hitler streefde naar het Duizendjarige Rijk, en schreef zwarte bladzijden waaruit oceanen bloed stroomden.

Onbekommerd streven naar het ideale. Wat is het ideale? Je geluk? Je zijn? Je status? Je inkomen? Je bezit? Je lichaam (het ideale gewicht)? De ideale man? De ideale vrouw? De ideale gemeenschap? In het streven naar het ideale zit bezorgdheid. Ik ben te dik, ik ben ongelukkig, ik ben arm, ik heb pukkels. Maar in het onbekommerd streven niet. Dus moet het ideale wat anders zijn. Het goede, het schone, het ware. Samengevat in de uitspraak van een Zeeuwse boer na een dag hard werken: 'Het was een schone dag'. Het goede van het land, het schone van het moment, het ware van het werken.

Onbekommerd. Dan word je niet teleurgesteld.

Een bizar project

Frank Odinot

Sinds september 2010 ben ik bezig met het project 'De Psalmen opnieuw berijmd'. Intussen ben ik bij Psalm 77, dus over de helft. (Als je hoeveelheid tekst bekijkt, is het ook ongeveer de helft, ondanks de lengte van Psalm 119.) Een bizar project, gezien de omvang. Ik had dat toch niet echt overzien toen ik er aan begon.

Sinds ik een aantal Psalmen in het kerkblad heb gepubliceerd, heb ik van diverse kanten reacties ontvangen. Zoals ik natuurlijk gehoopt had, een paar keer iets in de trant van: ik geniet van je Psalmen.

Maar ook reacties van onbegrip: wat voegt het toe? en: is dat niet een gepasseerd station?

Ook kreeg ik de opmerking: er is toch al een Psalmenproject gaande: 'Psalmen voor nu', is het dan niet overbodig?

De 'Psalmen voor nu' vallen in dezelfde categorie als de Psalmen van Huub Oosterhuis, die onlangs zijn uitgekomen. Deze laatste zijn wat je zou kunnen noemen 'hertalingen', de psalmteksten zijn door Oosterhuis opnieuw geïnterpreteerd en van eigentijdse en dichterlijke bewoordingen voorzien.

De 'Psalmen voor nu' worden aldus beschreven: "Psalmen voor Nu heeft de ambitie alle 150 psalmen te herdichten en op nieuwe muziek te zetten. De ontvangst van eerdere twee cd's was enthousiast en stimulerend. Nauwkeurig luisteren naar het Hebreeuws om vervolgens de inhoud over te brengen naar de taal en muziek van vandaag..." En die 'muziek van vandaag' is popmuziek.

Beide zijn dus totaal andere benaderingen dan de mijne.

Mijn nieuwe berijming is gebaseerd op de Nieuwe Bijbelvertaling. Toen deze uitkwam was ik enthousiast, omdat ik eindelijk goed begreep wat er stond. Een vertaling zit altijd en onvermijdelijk vol compromissen. Dus zijn er vele aanmerkingen op deze nieuwe vertaling te maken. Maar een ding is belangrijk: je begrijpt wat er staat. (En om uit te leggen wat in de vertaling niet tot zijn recht komt, daar zijn predikanten voor.)

Mijn nieuwe berijming gebruikt dezelfde melodieën als in het Liedboek voor de Kerken, met dezelfde rijmschema's, met natuurlijke woordaccenten en blijft (meestal) zo dicht mogelijk bij de bijbeltekst in de nieuwe vertaling. Ook moet elk couplet een min of meer afgerond geheel zijn. Dat zijn nogal wat eisen. Ik beschouw dit werk dan ook als een soort creatieve sudoku's.

Echter, als je een boekje met sudoku's uit hebt, gooi je het weg, dan heeft het zijn waarde verloren. En dat is met mijn Psalm-sudoku's precies tegengesteld. Een ander verschil: bij een sudoku is snel te controleren of alles klopt. Dat blijft met een Psalmberijming natuurlijk veel meer open.

Intussen is dit project in de Werkgroep Eredienst aan de orde geweest. Voorstel vanuit de werkgroep aan de predikanten is, om in de nabije toekomst af en toe een psalm te gaan zingen met een door mij berijmde tekst. Daarna kunnen de gemeenteleden in een Gemeenteberaad zeggen wat ze ervan vinden. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat opleveren!

De zachte krachten

Dit weet ik heel erg vast van binnen:
de zachte krachten zullen winnen.
Soms lijkt het, of niets beter gaat,
of alles goed gedijt in 't kwaad.

Maar altijd is er weer de vraag:
hoe leven wij daarmee vandaag?
Gaan we verdrietig zitten mokken,
of handelen we onverschrokken?
Gaan we voor vage idealen,
waarin we hopeloos verdwalen,
of zetten we ons in voor zaken,
om nét een klein verschil te maken?

Al lijkt het of het kwade groeit,
de zachte kracht blijft ongemoeid.
Al buigen volken voor geweld,
al vloeien tranen ongeteld,
de zon komt elke dag weer op
en bloemen komen uit de knop.
Dus elke dag is er weer hoop,
dat toch het recht herneemt zijn loop.

Wat mensen willen is geluk,
maar lopen zich op hebzucht stuk
en blijven altijd onvoldaan,
hoe goed het ze ook moge gaan.
Want altijd blijft er wel iets knagen,
die kracht laat zich echt niet verjagen.
Ik weet het heel erg vast van binnen:
de zachte krachten zullen winnen!

Frank Odinot

AGENDA

Mei 2012

1	10.30u	Bijbelstudie, DNS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DNS
2	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	20.00u	Pauluskring, DDS
4	08.30u	Bazaar, DNS
6		12+, Catechese
7	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
8	10.00u	Wijkochtend, Liendenhof 36
	10.30u	Bijbelstudie, DNS
9	08.30u	Bazaar, DDS
10	20.00u	Wijkavond, Maldenhof 369
11	08.30u	Bazaar, DNS
12	13.30u	Diaconale middag, ?
13	09.30u	12+ nevendienst, DNS
14	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
15	10.30u	Bijbelstudie, DNS
16	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	20.00u	Pauluskring, DNS
		wijkavond , Spakenburgstr.42
18	08.30u	Bazaar, DNS
21	15.00u	Gesprekskring 'De Venser'; kerkdienst, hobbyruimte
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
23	08.30u	Bazaar, DDS
	10.15u	Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo'
24	09.30u	Ouderenkring, DNS
	19.30u	Diaconievergadering, DDS
25	08.30u	Bazaar, DNS
29	19.30u	Moderamenvergadering, DDS

30	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Wijkavond Gooioord/Gulden Kruis e.o. Jolicoeurstr. 12
	20.00u	Pauluskring, DNS
31	20.00u	Wijkavond, Wethouder Ed Polakstraat 30

Juni 2012

1	08.30u	Bazaar, DNS
	? u	Gemeenteberaad, DNS
3	09.30u	12+ nevendienst, DDS
4	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
5	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DDS
6	08.30u	Bazaar, DDS
8	08.30u	Bazaar, DNS
11	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 697 55 50
Zaalreservering: de heer C. Vonk, tel. 020 696 5621,
mobiel: 06 - 5198 1782, e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur

**Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost**
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam-ZO

scriba@pgzo.nl

Website

- <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

College van Kerkrentmeesters

Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO

info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Koster De Nieuwe Stad

Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO

Nevendiensten De Nieuwe Stad

Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
1103 SM Amsterdam-ZO
h.fokkens63@upcmail.nl

Organist De Nieuwe Stad

Jacopo Brusa

Cantrix De Nieuwe Stad

Wil Martijn
Snodenhoekpark 18
1107 VE Amsterdam-ZO

Bloemenfonds

Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

Ledenadministratie

Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO

pcglaser@planet.nl

Kerkelijke bijdragenadministratie

Bijlmermeer : Henk Kroese

Gaasperdam: Henk Konings

Nevendiensten De Drie Stromen

Ellen Wijsman

Organisten De Drie Stromen

Bab Ietswaart, Simon Blijleven

Cantor De Drie Stromen

Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam-ZO

Aflegvereniging Ezechiël

Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
contactpers.

Stap Verder

Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis
Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over
instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland.
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 020-8457566
www.stapverder.org rekening Triodosbank nr. 390507687
erikafeenstra@stapverder.org spreekuur Dokters van de Wereld:
ma en do 10.00-13.00 uur sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur,
woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Justine C.H. Aalders
Buikslotermeerdijk 24
1025 WJ Amsterdam
justineaalders@hotmail.com

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er een RK doopdienst is.



Secretariaat

M.Hutauruk-Tambunan

Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam-ZO
Meylina_tambunan@yahoo.com

Predikant

ds. I.A.R. Pattinama

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden
idapattinama@planet.nl

Predikant

ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
1103 KB Amsterdam-ZO
marla.huliselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant

Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam-ZO
revyawbediako@live.com

Secretaris

Vera Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam-ZO

Catecheet

geen

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.



JAN DE JONGE
Snelleveldstraat 32
tel. 020-6976834
mobiel: 06-14544328
email: j.jonge968@chello.nl

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

- * Elke woensdag 9-12.00 uur: rommelmarkt in de Drie Stromen.
- * Elke vrijdag 8.30-11 uur : rommelmarkt in de Nieuwe Stad.
- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin.
- * Kleine verhuizingen; ontruimen van woningen; boedelzorg.
- * Inzameling van nog bruikbare goederen, kleding en schoeisel.
- * Zendingsakties: o.a. verkoop van potgrond en tuinaarde.
- * Bemiddeling optredens gospelkoren, Spreekbeurten over kerk en samenleving. Rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost.
- * I.N.S. helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte.
- * Wij kopen onze bloemen bij: Bloemenboetiek *John*

Aktie

**50 liter tuinaarde voor 4 euro
gratis thuisbezorgd !**

Rabo rek.nr 39.38.54.035 K.v.K. S 215009.

Winkelcentrum
Reigersbos, A'dam Z.O.
tel. 020-6913450

