



KERKBLAD PGZO

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



*De nieuwe koffiekopjes van De Drie Stromen,
gekocht van de opbrengsten 'Kunstmarkt'*

JUNI 2012

PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinot

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

▶ Fons Zeijlemaker

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **10 juni 2012** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
Jan van der Meulen vijftig procent ziek	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Overige kerkdiensten juni	6
Rondom de kerkdiensten	7
Overdenking	7
Bijbelleesrooster	10
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	11
Uit de kerkenraad van mei	11
Kerkblad in het nieuw: slanker en slimmer	12
Wijzigingen doorgeven alstublieft	14
Gemeenteavond op 1 juni vanaf 18.00 uur DNS	14
Vorm en tijdstip eredienst	15
Vrijwilligersavond op 29 juni 2012	18
De werkgroep communicatie	18
Herinneringen aan ds. Spijkerboer	19
Vóór de kerkdienst	21
Ouderenkring	22
Religieuze beleving	22
Film in De Nieuwe Stad	23
Nieuws van het Orgelfront	24
Wij zijn jullie erg dankbaar	24
Het bloemetje uit de kerk	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Het lief en leed	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Snuffelen in de kasten en verplicht kerkbezoek, deel 2	25
Vrouwen tussen Geloven, Geld en Groen	28
Beretrots	30
Verkorte jaarplannen werkgroepen	31
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	34
Dankwoord	34
PCOB/KBO Amsterdam-Zuidoost	35
LEZERS SCHRIJVEN	36
Abri 43 Gevangen	36
De Psalmen opnieuw berijmd (13)	36
AGENDA	39
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.	40

KERKDIENTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen

- zondag 27 mei**
9.30 uur
- Pinksteren
Genesis 11: 1-19
Johannes 14: 8-17
- DNS ds. Jan van der Meulen
dienst van Schrift en Tafel
mmv de Cantorij olv Wil Martijn
ouderling: Marja Engelage,
diaken: Evelien Wingelaar en Irma Blits
- DDS ds. Justine Aalders
ouderling: Rosemarije Venema, diaken: Noortje de Boer
uitgangscollecte: Kerk in Actie/zending
- zondag 3 juni**
9.30 uur
- Trinitatis (Drie-eenheid)
Exodus 3: 1-6
Johannes 3: 1-16
12+ dienst
- DNS ds. T. M. Allewijn
ouderling: Marja Engelage, diaken: Kenneth Edam
- DDS ds. Jan van der Meulen
Nederlands / Engelstalige dienst
mmv de Cantorij olv Henk Fransen
ouderling: Joke Molleman, diaken: Marijke de Jong
uitgangscollecte: Kerk in Actie/werelddiaconaat
- zondag 10 juni**
9.30 uur
- 1^e na Trinitatis
Rechters 12: 1-6
Marcus 3: 20-35
dienst van Schrift en Tafel
- DNS ds. Jan van der Meulen
ouderling: Tineke Bruggers, Méréa Koolstra
diaken:
- DDS ds. B. Vijfvinkel
ouderling: Rosemarije Venema
diaken: Noortje de Boer
uitgangscollecte: algemene kosten Kerkmuziek
- zondag 17 juni**
9.30 uur
- 2^e na Trinitatis
Ezechiël 17: 22-24
Marcus 4: 26-34

	DNS	ds. D. N. Wouters ouderling: Hilda Karsijns, Irma Blits diaken:
	DDS	mw. drs. B. de Groot ouderling: Osei Bonsu diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: quotum Classis
zondag 24 juni 9.30 uur		1 ^e zondag van de zomer Job 30: 15-26, 38: 1 Marcus 4: 35-41
	DNS	Folkert de Jong ouderling: Hilda Karsijns, Méréa Koolstra diaken:
	DDS	mw. H. Compagner ouderling: Elisabeth Boye diaken: Lawrencía Osei uitgangscollecte: JOP
zondag 1 juli 10.00 uur kleine kerkzaal		2 ^e van de zomer gezamenlijke dienst PGZO en ELG oecumenische Keti-koti viering 12+ dienst Jesaja 3: 25-4, 6 Marcus 5: 22-43
	DNS	ds. Ilona Fritz en ds. Jan van der Meulen ouderling: diaken: uitgangscollecte: eigen jeugdwerk

Overige kerkdiensten juni

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>3 juni, ds. H. Vlug 10 juni, ds. M. van Gilst 17 juni, pastor C. van der Loos 24 juni, ds. H. Kotzé</p>
<p> Cordaan Eben Haëzer </p> <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>10 juni, ds. A. P. Irik Avondmaal 24 juni, mw. C. A. Zunneberg</p>
<p> Cordaan Verpleeghuis Gaasperdam </p> <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>17 juni, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p> AMSTA <i>iedereen telt</i> Woon- en zorgcentrum Nellestein </p> <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>10 juni, ds. H. C. M. Bouma 24 juni, pastor S. R. van Rijn</p>
<p> De Drecht </p> <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>6 juni, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 13 juni, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 20 juni, Protestants, ds. J. van der Meulen 27 juni, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk</p>
<p> Osira Woonzorgcentrum De Venser </p> <p>Berthold Brechtstraat 1. De diensten beginnen iedere 3^e maandag van de maand om 15.00 uur.</p>	<p>18 juni, Protestants, ds. J. van der Meulen</p>

Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

In de maand mei op weg naar Pinksteren hebben we steeds gelezen uit het Johannes evangelie. In juni staat het Matteüs evangelie op het rooster en hebben we kerkdiensten in zowel De Nieuwe Stad als De Drie Stromen. In de zomermaanden juli en augustus gaan we samen kerken en dat betekent in de maand juli de hele maand de hele PGZO samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente brandpunt Amsterdam Zuidoost in De Nieuwe Stad en in augustus met de PGZO alleen een hele maand in De Drie Stromen. Omdat het volgende kerkblad pas begin juli uitkomt, wil ik alvast even aandacht besteden aan de eerste dienst van juli, zondag 1 juli, want dan vieren we samen met de ELG de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen. Die dag wordt ook wel dag der vrijheden, of keti koti genoemd, de dag dat de banden, de ketenen, zijn verbroken. Het is een feestelijke dienst tegen de achtergrond van een niet zo'n feestelijke geschiedenis, de geschiedenis van de slavernij. We hopen dat u allemaal of u nu in Gaasperdam woont of in de Bijlmermeer deze feestelijke dienst wilt komen meevieren om 10.00 uur in de Kleine Kerkzaal van De Nieuwe Stad.

Overdenking

ds. Jan van der Meulen

Op dinsdag 15 mei werd een heel mooi lied van Huub Oosterhuis voorgelezen als afsluiting van het bijbeluurtje op de dinsdagmorgen. Dat lied heeft als titel: Boek jij bent geleefd. Bij dat lied wil ik een paar opmerkingen maken couplet voor couplet. Zo maar een paar gedachten die bij mij bovenkomen bij het horen van dat lied.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. -
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de Geest doet leven.
Licht en adem is de Geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.

Het boek is natuurlijk de bijbel. En de bijbel is niet geschreven als een boek om te lezen en te bestuderen, dat ook, maar het is vooral bedoeld om dit boek te leven, te leven door de Geest die er doorheen waait en je aanraakt en je vrij maakt, vrij van angst ook. Want hoe vaak leven we niet met angst in ons hart. Angst voor de toekomst bijvoorbeeld. Onze eigen toekomst als mens, of de toekomst van onze kinderen of onze toekomst als kerkelijke gemeente. We kunnen ons zeker in deze tijden van crisis gemakkelijk laten leiden door angst en onzekerheid. Lezend in de bijbel, levend vanuit de bijbel mag je je bevrijd weten van deze angst, persoonlijk, maar ook als gemeente. Over die gemeenschap gaat het tweede couplet.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. -
Wou je leven met zovelen
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Leven zonder angst is alleen mogelijk als je leeft met anderen en voor anderen. En leven met anderen betekent delen. Delen betekent dan niet alleen delen in de overvloed, maar ook delen in de schaarste. Als onze gezamenlijke welvaart als gevolg van de Eurocrisis minder wordt zou dat onze bereidheid om te delen eerder moeten aanmoedigen dan afremmen. Ik hoop dat we ons dat als kerk (kerkelijke gemeenschap) ook bewust zijn en er naar handelen.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. -
Mozes heeft de weg gewezen
hoor de woorden der profeten,
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus:
liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens,
zoals hij.

Ik vind het heel mooi zoals Oosterhuis in één couplet Jodendom en Christendom als verbonden en gelijkwaardige wegen benoemt. De weg van Mozes en de weg van Jezus, het zijn geen verschillende wegen, het is een doorlopende weg. Voor ons, *niet Joden* loopt die weg via Jezus - liefde als een mens aanwezig. Het was ook het thema van de laatste zondagen voor Pinksteren. Maar ook zegt Oosterhuis in een paar woorden dat we de weg van Jezus tot onze weg moeten en kunnen maken.

Christenen werden in de begintijd van het Christendom *mensen van de weg* genoemd, mensen van de weg van Jezus. En de weg van Jezus is de weg van de zichzelf uitdelende liefde, wijn van liefde, brood des levens.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. -
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezes,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht voor vrede,
licht en adem, heel veel leven
mag je zijn.

Ieders weg en ieders opdracht in het leven is uniek.
Niemand kan het je opleggen, het is je eigen ontdekkingstocht. Binnen religieuze instituties dreigt het wel steeds, dat mensen elkaar of zichzelf in allerlei modellen dwingen en elkaar of zichzelf weer in een keurslijf hijsen. Je gaat je eigen weg en dat wordt je gegund, door God; mens voor mensen, licht en adem, heel veel leven mag ieder van ons zijn.

Vrouw waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
't Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren -
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

Je laten raken door de ander, je verantwoordelijkheid nemen voor de ander en dat het telkens weer gebeurt. Dat wordt meestal niet van de daken geschreeuwd, het vult niet de kranten en het komt niet op het Journaal. Het draait in de bijbel om dat langzame, heilzame groeiproces van de liefde als ook wij op onze beurt ons daar aan wagen. Natuurlijk gaat dat met vallen opstaan en twee stappen vooruit en weer een stap terug, dit lied zingend en herzingend. Zouden we dat proberen dan wordt het waar.

Bijbelleesrooster

Juni 2012

vr. 1	Johannes 2:23-3:13	Leraar of leerling
za. 2	Johannes 3:14-21	Licht en donker
zo. 3	Psalm 93	Machtiger dan het water
ma. 4	Spreuken 16:1-11	De HEER en de mens
di. 5	Spreuken 16:12-22	De koning en de wijze
wo. 6	Spreuken 16:23-33	Goed en kwaad
do. 7	Psalm 13	Hoopvolle klacht
vr. 8	Marcus 2:23-3:6	Heer van de sabbat
za. 9	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
zo. 10	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
ma. 11	Spreuken 17:1-14	Vrede bewaren
di. 12	Spreuken 17:15-28	Recht
wo. 13	Spreuken 18:1-12	Zeggen en zwijgen
do. 14	Spreuken 18:13-24	Toegankelijk
vr. 15	Marcus 4:1-9	Zaaien
za. 16	Marcus 4:10-20	Uitleg
zo. 17	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
ma. 18	Spreuken 19:1-14	Arm en rijk
di. 19	Spreuken 19:15-29	Opvoedkunde
wo. 20	Spreuken 20:1-10	Betrouwbaarheid
do. 21	Spreuken 20:11-20	Scherpe waarnemingen
vr. 22	Spreuken 20:21-30	Spiegels
za. 23	Psalm 1	Twee wegen
zo. 24	Johannes 3:22-36	Jezus belangrijker dan Johannes
ma. 25	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
di. 26	Marcus 5:1-20	Geestkracht
wo. 27	Marcus 5:21-34	Aangeraakt
do. 28	Marcus 5:35-43	Opgewekt
vr. 29	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
za. 30	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Uit de kerkenraad van mei

Hans van Riet

Bijna elke maand komt een bloemblad (werkgroep) op bezoek bij de kerkenraad. Aan dat bloemblad wordt, behalve de bespreking van waar het bloemblad mee bezig is, ook het voorbereiden van een bezinningsmoment gevraagd. Even stilstaan bij wat ons als Christelijke gemeente bezielt, en niet alleen bij organisatorische kwesties.

Dit keer was de werkgroep Communicatie aan de beurt en zij stelde de vraag hoe wij als gemeente naar binnen en buiten toe (zouden moeten) communiceren. Uitgangspunt was het verhaal van de genezing van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem niet zonder meer, maar vraagt eerst:

“Wat wilt u dat ik voor u doe?” Dát ziet de werkgroep als kenmerk van de communicatie in en van onze gemeente: spreken maar vooral ook luisteren. Van elkaar te weten komen wat we vinden, waar onze behoeften liggen, wat we elkaar te bieden hebben of van elkaar nodig hebben.

Omzien en verbinden. Met elkaar in contact zijn, niet alleen met de 'kern' maar ook met de 'randleden'. We zouden met name aan hén willen vragen:

“Wat wilt u dat we als kerk voor u doen?”

Dat is een moeilijke zaak, reageerden de kerkenraadsleden, want in ieder geval een deel van de randleden heeft nauwelijks idee wat de kerk is en doet, wil zelfs niets met ons te maken hebben. Maar toch, we moeten proberen de mensen persoonlijk te benaderen en alles bij elkaar levert dat wat op.

Bovendien, naar 'buiten' treden is essentieel voor ons voortbestaan!

Het hoofdonderwerp was een advies van de werkgroep over de verspreiding van het kerkblad. Zie daarvoor het artikel “Kerkblad in het nieuw: slanker en slimmer”.

De discussie over aanvangstijden en zaalverdeling werd een stuk makkelijker door het afhaken van de beoogde opvolger van de EBG in De Nieuwe Stad. Daardoor ontstaat in DNS meer ruimte in de grote kerkzaal. De RK parochie heeft voorkeur voor een late dienst in DNS, onze gemeente juist voor een late dienst in DDS, omdat daar meer tijd is voor een 'nazit': elkaar ontmoeten en misschien samen eten.

Dus werd het voorstel voor onze kerkdiensten: **9.30 uur in de grote kerkzaal van DNS, 11.30 uur in DDS**. De kerkenraad stemde hiermee in met overgrote meerderheid. De regeling gaat in op 1 januari 2013. Op het gemeenteberaad op 1 juni wordt het voorstel aan de gemeente voorgelegd. Meer hierover in het artikel “Vorm en tijdstip eredienst” elders in dit blad.

De kerkenraad beseft heel goed dat met name de Gaasperdammers die graag vroeg kerken in DDS hier moeite mee hebben.

Zij zullen moeten kiezen tussen laat in de eigen buurt of vroeg een eindje verder weg. Natuurlijk wel met een uitgebreidere autodienst. De kerkenraadsleden willen graag extra zorg en aandacht besteden aan hen die het hier moeilijk mee hebben. Bent u dat? Meld het dan alstublieft.

Kort nieuws:

- Als er een dienst is in één kerkgebouw kunnen ambtsdragers en dienstmedewerkers (ouderling en diaken) uit de *gehele* gemeente ingeroosterd worden. Maar wel altijd minstens een die in het betreffende kerkgebouw bekend is. Deze regeling gaat per 1 september in.
- Er was veel waardering voor de diensten op palmzondag, in de Stille Week en met Pasen, inclusief het paasontbijt. En natuurlijk veel dank aan hen die dit verzorgd hebben.
- Zouden we de diensten in de Stille Week niet voortaan ook op één locatie kunnen houden, was vervolgens de vraag. En dan misschien wel op alle hoogtijdagen, opperde een ander. De kerkenraad gaat de wenselijkheid hiervan nader onderzoeken.
- De ELG ziet het wel zitten om na de dienst van 22 juli samen te gaan picknicken. Mits we dan wel echt met elkaar kennismaken, mits het weer meewerkt, en mits er voldoende vrijwilligers zijn.
- Of er op 12 augustus een gezamenlijke dienst met de RK is, weten we nog niet. Hoe dan ook organiseert de diaconie na afloop een bezoek aan het grenshospitium.

Kerkblad in het nieuw: slanker en slimmer

Hans van Riet



Met ingang van het septembernummer ziet het kerkblad er anders uit, qua vorm en inhoud. Nee toch, zal een aantal gemeenteleden in de Bijlmer roepen. Ja toch. En het móet. Alweer, hoor je de Gaasperdammers denken. Ja en nee.

Vóór de fusie kregen de Gaasperdammers een eenvoudig kerkblad op A4-formaat in de bus. Verspreid onder alle kerkleden maar wel met het verzoek om een bijdrage. In de Bijlmer zag het kerkblad er 'luxer' uit, en het was op A5-formaat. Alleen voor degenen die betaalden, op een aantal uitzonderingen na. Toen we één gemeente werden moest er natuurlijk één kerkblad komen, met een nieuwe naam. Dat had nogal wat voeten in de aarde. *ZO! Protestants* beviel niet en het werd Kerkblad PGZO, *voorlopig* op A5. Maar nog steeds voor alle leden in Gaasperdam en alleen voor bijdragers in de Bijlmer. Dit bleek een dure liefhebberij, en de kerkrentmeesters sloegen alarm. Afgezien hiervan moet er één verspreidingsbeleid komen, stelde de kerkenraad, en vroeg de werkgroep Communicatie om een advies. Dat werd in de meivergadering behandeld.

De werkgroep heeft dit uit en te na besproken en kwam tot het advies om het kerkblad in de gehele gemeente bij alle leden te bezorgen, maar dan wel in een goedkopere uitvoering. Enkele overwegingen daarbij (verkort): "De werkgroep vindt dat alle leden van de 'club' ook recht hebben op het 'clubblad'. Zij kiest dus voor de optie om het kerkblad aan iedereen te verspreiden. Dit betekent wel dat de inhoud ook door iedereen begrepen moet worden. Dit betekent niet dat alles voor iedereen interessant hoeft te zijn, maar wel dat een gemeentelid aan de rand niet bij de eerste alinea afhaakt, omdat er (voor)kennis verondersteld wordt die het gemeentelid niet heeft of kan hebben.

Een kerkblad voor iedereen heeft nog een ander voordeel: de gemeente is bezig met het bestuderen of er nieuwe doelgroepen (in de gemeente) gevonden kunnen worden voor andersoortige kerkdiensten. Juist een kerkblad voor iedereen maakt het makkelijker om deze doelgroepen te bereiken." Na enige discussie ging de kerkenraad hier in overgrote meerderheid mee akkoord.

De huidige verspreiding van het blad levert al een tekort van enkele duizenden euro's op, laat staan als iedereen het blad krijgt. Onze gemeente kan dat niet opbrengen. Een blad op A4-formaat is bijna de helft goedkoper. Maar dan nog is het kerkblad pas kostendekkend als het aantal pagina's wordt teruggebracht tot 12 (dus ongeveer 24 in het huidige formaat). Dat betekent snijden in het aanbod aan artikelen, alleen dat opnemen wat wezenlijk is voor ons gemeentelieven. Slanker dus.

Maar ook de inhoud van de artikelen moet onder de loep genomen worden. Compact en pakkend, ook voor de randleden. 'Aanstekelijk' staat er in onze visie, dat moet ook voor het kerkblad gelden. Slimmer dus.

De werkgroep Communicatie gaat zich de komende maanden, samen met de redactie, wijden aan deze uitdagende opdracht.

De Gaasperdammers krijgen hun oude formaat terug, de leden in de Bijlmer zullen moeten wennen aan de nieuwe vorm. Met dit artikel hoop ik hen duidelijk gemaakt te hebben, waarom hiertoe besloten is.

Wijzigingen doorgeven alstublieft

Hans van Riet

De adressengids van onze gemeente werd samengesteld en wordt bijgehouden door de werkgroep Communicatie. Het is de bedoeling om in het kerkblad van september een inlegvel te voegen met (adres)wijzigingen. De leden van de werkgroep weten veel maar niet alles. Daarom aan u het verzoek: als u op de hoogte bent van een wijziging van welke aard ook, meld het alstublieft aan Wolter Koolstra, liefst per mail: wjkoolstra@chello.nl Bij voorbaat dank.

Gemeenteavond op 1 juni vanaf 18.00 uur DNS

Hilda Karsijns & Marja Engelage

Vrijdag 1 juni is er weer een gemeenteavond met maaltijd vooraf, zo kunnen we het nuttige en het aangename met elkaar verenigen. Als u mee wilt eten wilt u zich dan aanmelden via de intekenlijsten in DNS en DDS of per e-mail bij de voorzitter of scriba van de kerkenraad.

Het is een interessant programma en er zijn belangrijke onderwerpen waarover de kerkenraad de gemeente graag wil horen. Deze avond is er een presentatie van de werkgroep VETE (Vorm en Tijdstip Eredienst) over aanvangstijden kerkdiensten en vormen van diensten. De kerkenraad hoort de gemeente over het besluit aanvangstijden kerkdiensten 2013. De predikanten presenteren het preekrooster 2013 en willen graag uw mening hierover. We bespreken de jaarrekeningen van de diaconie en van de PGZO. En we willen de vraag voorleggen over wijn en/of druivensap bij het Avondmaal. Van harte allen uitgenodigd door de kerkenraad.

Vorm en tijdstip eredienst

namens Werkgroep VETE, Jaap de Visser

Samenvatting van het voorstel

- 1) Uitgangspunt is het voornemen uit het beleidsplan om met alternatieve diensten (vorm en tijdstip) een nieuw publiek te zoeken.
- 2) Voor de RK Parochie en de PGZO hebben wisselende aanvangstijden - een vroege dienst om 9.30 uur en een late dienst om 11.30 uur - praktische voordelen.
- 3) Vanaf 1 januari 2013 gaan we over op een vroege en een late dienst, nader in te vullen in overleg met de RK Parochie en andere gebruikers van DNS en DDS. Voor de PGZO krijgt de late dienst een bijzonder karakter, maar dit zal zich geleidelijk ontwikkelen, niet in een keer voor alle diensten.
- 4) Afhankelijk van het succes van deze aanpak, beslissen we te zijner tijd of en zo ja hoe we doorgaan met twee diensten.
- 5) Bij verder teruglopend kerkbezoek wordt het samenvoegen van de traditionele zondagmorgendiensten om 9.30 uur in DNS en DDS een realistische optie.

Twee locaties, verschillende vieringen

Vieren, omzien en verbinden is ons motto. In hoofdstuk 3 van het beleidsplan wordt uitgewerkt wat onze gemeente onder *vieren* verstaat. “Wij willen op twee locaties op zondag diensten houden. De argumentatie hiervoor is dat het met één kerkgebouw moeilijk is om daadwerkelijk “kerk in de buurt” te zijn, daarvoor is het grondgebied van Amsterdam Zuidoost te groot.

Twee locaties voor vieringen biedt mogelijkheden om ook verschillende vormen van vieringen aan te bieden. Hiermee verwachten we mensen aan te trekken die zich niet thuis voelen bij de huidige - traditionele - vorm, zonder dat we de traditionele vorm, die ook gewaardeerd wordt, hoeven op te geven. In 2012 willen we onderzoeken wat de concrete mogelijkheden zijn en welke wensen er leven binnen de gemeente en mogelijke nieuwe doelgroepen”.

Op een verschillend tijdstip

De aanleiding om ook het tijdstip in de beschouwing te betrekken vormt het verzoek van de RK Parochie om daarover in gesprek te gaan. In De Drie Stromen en De Nieuwe Stad is de vroege dienst (9.30 uur) voor de protestanten en de late dienst (11.15 of 11.30 uur) voor de katholieken. Als elk nu een vroege én een late dienst neemt, schept dat voor de katholieke pastores de mogelijkheid om 's zondags twee vieringen te leiden. De protestantse pastores hebben dat belang ook, maar in de Protestantse gemeente speelt meer. Een vroege en een late dienst schept de mogelijkheid om in de late dienst met andere vormen te experimenteren. In eerste instantie zijn beide diensten gelijk. In 2013 starten met één, hooguit twee bijzondere diensten per maand.

Het zal wennen zijn

Cruciaal zijn communicatie, afstemming en geleidelijkheid. Communicatie: als we een proces doorlopen waarbij we de nadelen onder ogen zien en de voordelen concreet en aantrekkelijk maken, en deze voorleggen aan de gemeente via Kerkblad PGZO, website en gemeenteberaden, kunnen we de stap zetten. Afstemming: het is van het allergrootste belang dat gemeenteleden en parochianen in iedere fase over exact dezelfde informatie beschikken. Geleidelijkheid: een soepele, niet al te abrupte overgang van oud naar nieuw bevordert acceptatie.

Nadelen

- Gemeenteleden zijn gehecht aan wat ze gewend zijn en waarderen. Zeker oudere gemeenteleden. Als je dan moet gaan kiezen, omdat het niet meer vanzelfsprekend is dat er om 9.30 uur een dienst plaats vindt op de vertrouwde plek, voelt dat ongemakkelijk aan, alsof je moet gaan zwerven.
- Voor sommige gemeenteleden is ook de afstand bezwaarlijk, als ze de kerk waar ze gewend zijn te komen gemakkelijk kunnen bereiken en de andere niet.
- Als er geen vaste aanvangstijden zijn, kunnen gemeenteleden zich gemakkelijk vergissen.

Voordelen

- De gemeente bestaat niet alleen uit vroege vogels. Voor sommigen zal het een opluchting zijn dat ze ook later op de morgen naar de kerk kunnen.
- Als het nodig is, kunnen onze predikanten twee diensten op een zondag leiden. Zelf vinden zij dat een aantrekkelijke optie (minder preekvoorbereiding, meer tijd voor andere zaken).
- Een vroege en een late dienst maakt het mogelijk om de late dienst een bijzonder karakter te geven en ons op specifieke doelgroepen te richten.
- Het aantal kerkgangers neemt af. Als de binding met een kerkgebouw geleidelijk losser wordt, scheidt dat ruimte voor meer gemeenschappelijke diensten die goed bezocht worden.

De tijd dringt

Het beleidsplan van onze gemeente is duidelijk over de missionaire opgave. Dat alleen al is richtinggevend genoeg.

De deelname aan de zondagmorgendiensten van 9.30 uur loopt terug.

Zowel in DDS als in DNS. Als we terugvallen op zeg vijftig of minder gemeenteleden per dienst, moeten we ze samenvoegen.

Als dit ons perspectief is, is het niet moeilijk, zelfs aantrekkelijk om per 1 januari 2013 te starten met wisselende aanvangstijden. In 2015 bepalen we hoe we daarmee verder gaan.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de late dienst een soort afbouwregeling wordt op weg naar die ene zondagmorgendienst in 2015.

Diensten met een bijzonder karakter

Voor de diensten met een bijzonder karakter moeten concepten uitgewerkt worden. Het mogen geen diensten worden exclusief voor een bepaalde groep. Dan ga je de gemeente in stukjes knippen. Het bijzondere karakter moet gecombineerd worden met aantrekkelijkheid voor de gemeente als geheel. Diensten met een bijzonder karakter vragen veel voorbereiding. Bij een gezinsdienst krijgt de kindernevendienst veel aandacht en wordt de kindernevendienst geïntegreerd in de hoofddienst. Een interactieve dienst (Thomasviering) die vooral ook een jongere generatie probeert aan te spreken, vergt een voorbereidingsgroep en verschillende werkvormen. Een multiculturele dienst moet elementen uit de Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse spiritualiteit integreren. Misschien moeten we ook een voluit Engelstalige dienst overwegen.

Diensten met een bijzonder karakter hebben extra publiciteit nodig. We proberen immers groepen binnen te halen die nu nog niet intensief met ons meedoen.

De uitwerking van de concepten, de intensieve voorbereiding en de extra publiciteit vergen veel. Een voorwaarde voor succes is tijd te nemen. Zonder gedegen voorbereiding en evaluatie geen diensten met een bijzonder karakter.

Het gemeenteberaad

De gemeente wordt gevraagd om zich uit te spreken over twee dingen:

- 1) Wijziging van de aanvangstijden van de kerkdiensten
- 2) Wijziging van de vorm van een aantal late vieringen.

In het gemeenteberaad van juni zal de gemeente gevraagd worden zich uit te spreken over de wijziging van de aanvangstijden.

Het tweede besluit vraagt meer tijd. Daarover discussiëren we in twee ronden, een oriënterende en een besluitvormende. De oriënterende ronde in juni en de besluitvormende ronde in september. Uiteraard beslist de kerkenraad, maar die heeft voor dergelijke besluiten draagvlak in de gemeente nodig.

Ondertussen werkt de werkgroep VETE samen met de werkgroep Eredienst concepten voor diensten met een bijzonder karakter uit. Daar worden ook anderen bij betrokken, met name de werkgroep Multiculturaliteit, de Surinaams-Antilliaanse Werkgroep, de Ghanese groep, Perki, de Kindernevendienst en de 12+ groep. Schetsen van alternatieve diensten zijn beschikbaar voor het gemeenteberaad van juni en september.

Vrijwilligersavond op 29 juni 2012

Werkgroep Vrijwilligerszorg

Onze gemeente heeft veel vrijwilligers, met grote en kleine taken, waarvoor zij zich geheel belangeloos inzetten. Als kerkgemeenschap zijn we hen heel dankbaar. Daaraan willen we feestelijk aandacht schenken. Alle vrijwilligers worden van harte uitgenodigd voor een feestelijke en gezellige avond op

vrijdag 29 juni in De Drie Stromen vanaf 19.30 uur.

Omtrent de eerste week van juni krijgt u een persoonlijke uitnodiging. (Als u wel in aanmerking komt voor de uitnodiging maar die rond 10 juni nog niet hebt ontvangen kunt u contact opnemen met Marijke de Jong, Nienke Wijngaarden, Jaap Koolstra of Jan Kok.)

Het programma is gewoontegetrouw een verrassing.

We voorspellen een fijne en ook onderhoudende avond.

De werkgroep communicatie

Nel Klaver

Het septembernummer van het “kerkblad PGZO” wordt een bijzonder nummer. In dit nummer willen we als werkgroep communicatie de start van het kerkelijk seizoen 2012/2013 aandacht geven.

Wij vinden het zinvol om alle leden van onze gemeente onder de titel ‘achter de schermen’ te informeren over de werkzaamheden die verschillende werkgroepen verricht hebben voordat zij met hun werk kennismaken.

Wat gebeurt er achter de schermen van bijv. de kindernevendienst. Welk werk wordt daarvoor verzet. Hoeveel tijd wordt er gestoken in het goed laten verlopen van de kerkdienst op zondag. Wie en wat is daarvoor allemaal nodig. Wat wordt er gedaan door de mensen die zich met het pastoraat bezig houden. Wat is “pastoraat”. Wat moet er allemaal gedaan worden om weer een nieuw nummer van het Kerkblad in uw bus te laten vallen. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er zijn legio activiteiten te noemen.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend wat er allemaal gebeurt maar dat is het niet. Daarom dat we graag één en ander eens onder de aandacht willen brengen. Als het u leuk lijkt om over de activiteit waaraan u een bijdrage levert te schrijven wat er “achter de schermen” gebeurt meldt het dan bij één van de leden van de werkgroep communicatie.

We willen graag in de loop van juni met de voorbereiding voor dit Kerkblad beginnen.

Herinneringen aan ds. Spijkerboer

Irma Blits



Op 29 april, 2012 op de leeftijd van 83 jaar, is ds. A.A. Spijkerboer, emeritus predikant van onze gemeente van 1980 tot 1993, overleden.

Wat gaf het een goed gevoel om te zien dat er op de uitvaartdienst en begrafenis zoveel mensen uit Amsterdam Zuidoost aanwezig waren. Mensen van nu, maar ook mensen van toen.

Met sommigen had ds.

Spijkerboer, of misschien zal ik vanaf nu maar Arie zeggen - want zo kenden we hem toch allemaal - nog contact, anderen hadden de rouwadvertentie in de krant gelezen. Tijdens de dienst werden wat herinneringen opgehaald, maar ook later tijdens de ontmoeting op de begraafplaats borrelden de verhalen naar boven.

Ik heb zelf niet zo heel veel persoonlijke herinneringen uit de tijd dat Arie predikant was in de Bijlmermeer. We hebben wel samen in de kerkenraad gezeten, maar dat is maar een korte periode geweest. We hebben nadat hij met emeritaat was en verhuisde naar Santpoort-Zuid altijd contact gehouden. Dat contact bestond voornamelijk uit een briefwisseling, maar een paar keer paar jaar was dat persoonlijk. In ieder geval op/rond onze verjaardagen. En soms ook in combinatie met een kappersbezoek. Arie ging nog altijd naar een kapper in Amsterdam (Ferdinand Bolstraat geloof ik) en combineerde dat dan met een bezoekje aan een vriend of kennis en dus eens in de zoveel tijd ook met een bezoekje aan mij. Soms bij mij thuis, maar we spraken ook wel af in de stad.

Als we dan ergens koffie gingen drinken wilde hij - heel ouderwets - altijd betalen. Het idee om in de stad af te spreken, de eerste keer, kwam van mij want ik moest toch in het Centrum zijn en vond het wel gemakkelijk combineren zo, dus ik vond dat ik had uitgenodigd en dat ik dus ging betalen. Maar nee, daar kwam niets van in en ik heb het ook later nooit mogen doen. Ik ging ook wel naar de Engelse kerk in het Begijnhof als Arie daar preekte en dan kwam ik altijd Bijlmerianen tegen die ook speciaal voor hem kwamen. Maar wat herinner ik me dan toch nog van die laatste Bijlmerjaren? Ik denk vooral de enorme rust die hij uitstraalde, de bedachtzaamheid. Als je Arie een vraag stelde waarop hij niet meteen antwoord wist dan betekende dat niet dat je het verder maar moest uitzoeken.

Hij dacht na en kwam er dan altijd op terug.

Arie was betrouwbaar. Hij kon ook om mensen geven, om kwetsbare mensen misschien vooral. Ik herinner me ook de dienstnabesprekingen. De grote belangstelling die er altijd was en de manier waarop hij ervoor zorgde dat iedereen aan het woord kwam.

En dan natuurlijk de eetgroep. Daarbij was ik zelf niet betrokken maar ik weet toch heel goed dat hij daar in zijn element was. Laat mij maar afdrogen zei hij. Arie maakte zich graag nuttig. En graag op een heel praktische manier. Mijn zuster woont in Frankrijk en is daar lid van een Nederlandse protestantse gemeente. Ongeveer gelijktijdig met het emeritaat van Arie vertrok bij deze gemeente een predikant en ze vertelde mij dat. Ik zei dat ik misschien wel iemand wist om die plaats op te vullen en zo gebeurde het dat Arie eenmaal per maand naar Frankrijk vertrok voor een weekend.

Dat weekend begon met een bezoek aan gevangenen, vervolgens was er ook pastoraal werk binnen die gemeente en tenslotte was er dan de zondagse dienst met daarna ook nog een bezoekje hier of daar. Hoe vaak heeft Arie mij niet gezegd wat een schot in de roos dit is geweest. Hij genoot ervan dat hij na zijn emeritaat toch eigenlijk nog een "eigen" gemeente had en die gemeente droeg hem op handen, zoveel heb ik wel begrepen uit de woorden van mijn zus.

Ik vroeg aan Marjolijn of zij misschien ook nog herinneringen had aan Arie. Zij stuurde mij het volgende stukje:

2 mei bereikte mij het bericht dat Arie Spijkerboer was overleden. En hoewel ik hem al een jaar of vijf niet gezien had, vond ik het toch een gek idee. Want dominee Spijkerboer is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn jeugd. Zo heeft hij mij (en mijn broertje) nog gedoopt. Met mijn 18e verjaardag kreeg ik een lange brief van hem.

Nu ben ik weliswaar oud genoeg om me te herinneren hoe het was toen hij nog onze dominee was, maar toen ik 18 werd was hij al bijna 10 jaar weg, dus ik vond dat erg bijzonder! Het geeft wel aan wat voor persoon hij was: erg betrokken! En ik vond het ook erg leuk dat hij zich mij nog herinnerde. Hoewel dat ook weer niet zó vreemd was, gezien de dingen die hij met mij te stellen had...

Het voorval wat mij in elk geval nog altijd invalt als iemand het over dominee Spijkerboer heeft is het gesprek met de kinderen. Ons dus, want ik was een jaar of vijf. Na een verder heel normaal gesprek werd er gevraagd of iemand nog iets te vertellen had. Ja, ik! riep ik. Ik mocht het zeggen. "Ik heb nieuwe schoenen!" riep ik vol trots. Toen het gelach in de kerkzaal was weggestorven boog dominee Spijkerboer zich voorover en zei: "Dat zijn hele mooie zeg!". Ik keek hem vernietigend aan en antwoordde: "Ik heb ze helemaal niet aan!". Ik kan me zo voorstellen dat het daarna moeilijk was om nog enig gezag uit te stralen...

Ja, tot zover de herinneringen van Marjolijn. Maar dat hij zo'n brief schreef aan een volwassen geworden dopeling is natuurlijk heel bijzonder en iets wat niet veel mensen wisten, want hij liep daarmee niet te koop. Mathijs heeft trouwens ook een brief gekregen toen hij volwassen werd en als Arie de kinderen eens een keer ergens tegenkwam riep hij altijd stralend: Ha, ik zie een dopeling van me.

Het klopt dat ik Arie niet echt heel goed heb gekend toen hij in de Bijlmer predikant was, maar in de jaren na zijn emeritaat hebben we elkaar goed leren kennen en we waren vrienden. Over heel veel dingen verschilden we van mening, maar dat vond hij helemaal niet erg. Integendeel denk ik soms. We hebben heel wat discussies gevoerd over Paulus, de rechtvaardiging van het geloof, maar ook over Israël, het Jodendom, de opstanding, nou ja, waarover niet eigenlijk en naast dat alles ook over persoonlijke dingen, Arie was er bij de uitvaart van mijn vader, bij de begrafenis van Flip, bij het trouwen van Marjolijn.

Hij deelde mee in de belangrijke momenten van mijn leven. Ik ben dankbaar voor zijn trouw en betrokkenheid. Voor zijn scherpe geest die zich wilde bezighouden met wat mij ook bezig hield en voor zijn standvastigheid. Voor zijn humor en vriendschap.

Vóór de kerkdienst

Namens de kerkenraad, Hilda Karsijns en Marja Engelage

Regelmatig merken wij als ouderlingen, diakenen en dienstmedewerkers dat u graag een vraag aan ons wilt stellen of iets met ons wilt bespreken. Daarvoor zijn we beschikbaar; alleen willen we u vragen om ons bij voorkeur niet voor de kerkdienst aan te spreken.

Als een vraag of informatie zo belangrijk is, in verband met de kerkdienst, dat deze voorafgaand aan de dienst besproken moet worden, dan kan dat natuurlijk; graag zelfs.

Voor alle andere zaken vragen wij u ons na de kerkdienst aan te spreken.

Wij willen ons graag, en in het bijzonder als er een gastpredikant is, samen voorbereiden op de dienst zodat de dienst goed verloopt en wij ook met hart en hoofd aanwezig kunnen zijn in de dienst.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Ouderenkring

Ans Odinot

Deze maand hebben wij ons jaarlijks uitstapje. Het is deze keer heel dichtbij: we gaan naar de schooltuin waar Wim Hilderink werkt in Reigersbos schuin achter de kinderboerderij Brinkie.

Het hangt van het weer af, maar de planning is, dat het op WOENSDAGMIDDAG 6 Juni zal plaatsvinden en anders een week later. U wordt om 13.30 uur verwacht.

Graag opgeven bij Rie van Heteren (699 49370) of Ans Odinot (699 6046).

Het belooft een boeiende dag te worden.

Na de vakantie, donderdag 20 september, krijgen wij het overzicht van het afgelopen jaar. Daarna kunnen we met elkaar praten over wat we meegemaakt hebben en wat ons bezighoudt.

Allen hartelijk welkom. Om half tien staat de koffie klaar.

Religieuze beleving

Annie Vis

Op onze bijeenkomst in de maand mei hebben we na het stiltemoment geluisterd naar de Prélude nr. 1 voor piano van Mascha Hillesum, gespeeld door Marianne Boer. De cd van deze in de oorlog omgekomen jonge joodse componist was verkrijgbaar in De Nieuwe Kerk tijdens de tentoonstelling 'Jodendom. Een wereld vol verhalen', die we eerder bezocht hadden. Daarna overgegaan naar het thema van deze ochtend 'omgaan met de eindigheid van het leven'.

Een rondje werd gemaakt zodat iedere deelnemster haar zegje kon doen over haar beleving

wat betreft het ouder worden en de geestelijke en lichamelijke verschijnselen die mogelijk daarmee gepaard gaan. Dat kan zijn verlies van energie, minder kunnen en dat accepteren, angst voor verlies van waardigheid, enz.

Nadat daarover van gedachten was gewisseld, hebben we geluisterd naar muziek van Bach 'Der Geist hilft' naar de tekst van Romeinen 8: 26/27, die eerst werd voorgelezen.

Het gesprek ging verder over onder andere het geheim van het sterven, wat is er aan de overkant, over het wel of niet weerzien van eerder gestorven geliefden. Vervolgens geluisterd naar 'Die Toten werden dich nicht loben' van Mendelssohn, gecomponeerd op de laatste verzen van psalm 115.

Voorgelezen werd het gedicht Ziekte van Sytze de Vries dat gaat over het over de grenzen van het leven moeten gaan. Daarna geluisterd naar ook weer van Mendelsohn 'Denn er hat seine Engeln befohlen über dir'.

Het gebed van een 17e-eeuwse kloosterzuster werd voorgelezen. Ze vraagt daarin om wijsheid in de ouderdom en hulp om ondanks toenemende ongemakken een aardig mens te blijven, "want een zuur oud mens is een van de triomfantelijkste uitvindingen van de duivel". We hebben gelachen om dit geestige gebed. God zal het ook mooi gevonden hebben. Als afsluiting is nog de prachtige cantate van Bach 'Wachet auf ruft uns die Stimme' beluisterd. Veel muziek deze keer, het was weer een mooi samenzijn.

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Op woensdag 13 juni bent u weer welkom voor een film in De Nieuwe Stad. Deze keer de verfilming van een internationaal bekend boek dat ook in Nederland veel succes kende:

Haar naam was Sarah

Precies zeventig jaar geleden, op 16 juli 1942, werden in het wielersstadion Vélodrome d'Hiver in Parijs duizenden joden samengebracht door de Franse politie; een zwarte bladzijde in de Franse geschiedenis. Een van hen is de jonge Sarah; maar niemand heeft gezien dat zij haar broertje verstopte, net voordat zij thuis werd opgepakt.

Jaren later, in het begin van onze 21e eeuw, betreft een Amerikaanse journaliste met haar Franse echtgenoot het appartement waar de Joodse familie woonde. Wanneer zij een artikel wil schrijven over de gebeurtenissen uit 1942, ontdekt zij dat die haar leven meer raken dan zij kon vermoeden. Ook de film heeft alom een goede pers gehad. Niet missen, want film in De Nieuwe Stad: altijd interessant!

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken. U bent van harte welkom!

Datum: woensdag 13 juni

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur; film 20.00 - 21.50 uur

Kosten: € 2,- (incl. consumptie)

Nieuws van het Orgelfront

namens de kerkrentmeesters, Elly Kroese

Op 4 juni zal onze Italiaanse organist Jacopo Brusa zijn master examen conservatorium afleggen. Hierbij de details:

Plaats: Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar, Koorstraat 2, 1811 GP

4 juni 2012, 15.15 uur

Programma:

Van Covelens orgel (1511)

G. Frescobaldi (1583-1643) - Toccata Ottava di Durezza e Ligature

G. Frescobaldi - Capriccio "con obbligo di cantare la quinta parte senza toccarla"

Van Hagerbeer/Schnittger orgel (1639-1646)

D. Buxtehude (1637-1707) - "Te deum laudamus" BuxWV 218

J. S. Bach (1685-1750) - "Allein Gott in der Hoh sei Ehr" BWV 676

J. S. Bach - Toccata, Adagio and Fugue in C BWV 564

J. S. Bach - "Dies sind die heil'gen zehn Gebot" BWV 678

F. Mendelssohn (1809-1847) - Sonata Opus 65 n° 6

Choral: Andante sostenuto. Allegro molto.

Fugue

Finale: Andante

Voor belangstellenden: de toegang is gratis.

U kunt nog één keer daarna genieten van zijn briljant orgelspel en dat is op

10 juni , als hij de laatste keer in De Nieuwe Stad de kerkdienst begeleidt.

We zullen dan afscheid van hem nemen. Hij gaat weer terug naar zijn vaderland: Italië.

Wij danken hem voor zijn mooie orgelspel en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.

Wij zijn jullie erg dankbaar



Beste mensen van de protestantse gemeente Gaasperdam,
Wij van Alexandria willen jullie van harte bedanken voor
jullie liefdadigheid.
Wat goed dat jullie ieder jaar geld inzamelen en hier
iets goeds mee doen voor anderen. Heel erg leuk dat
Alexandria dit jaar de gelukkige mocht zijn. Wij zijn heel erg
blij met het speelgoed voor onze kinderen en zo ook de kinderen.
Zij maken al intensief gebruik van de glijbaan, het huis en het
piratenschap. Spelen is voor kinderen heel belangrijk en jullie gift
draagt bij aan een goede ontwikkeling van onze kinderen, die toch al
veel hebben meegemaakt.

Daarnaast hebben jullie ervoor gezorgd dat een aantal vrouwen een leuke avond kunnen beleven in de bioscoop, even lekker ertussen uit. Wij zijn jullie erg dankbaar en hopen dat er nog veel kinderen plezier kunnen beleven aan al het leuke speelgoed dat we van jullie hebben gehad. Met vriendelijke groet, Team Alexandria

Snuffelen in de kasten en verplicht kerkbezoek, deel 2

Irma Blits

De vorige maand is u beloofd dat we uitgebreid zullen ingaan op de achtergronden van een van onze diaconale taken, namelijk de individuele hulpverlening.

Zoals we al hebben geconstateerd: we gaan niet meer op huisbezoek om in de kasten te snuffelen en we hebben geen speciale kerkbankjes voor mensen die verplicht de diensten moeten bijwonen op straffe van het stopzetten van diaconale hulp. Hoe doen we het dan wel?

Diaconale hulpverlening kan alleen incidenteel, in noodgevallen, worden gegeven. Permanente aanvulling op een te laag inkomen is uitgesloten. Diaconale ondersteuning is geboden wanneer de menswaardigheid van het bestaan in het gedrang komt. Voor een volwaardig bestaan in Nederland is het nodig dat mensen tenminste geld hebben voor

- . vaste lasten
- . eten drinken en kleding
- . onderhouden van noodzakelijk contacten (vervoer en telefoon)
- . voldoende medische voorzieningen
- . voldoende deelname aan het normale dagelijkse leven
- . vervanging van noodzakelijke inboedel.

Wanneer iemand verstoken dreigt te raken van deze zaken, kan dat de zorg zijn van de diaconie.

Er kan ook sprake zijn van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot financiële ondersteuning. Te denken valt dan bij voorbeeld aan een ongeluk, een sterfgeval, ziekte of echtscheiding.

De diaken die belast is met de individuele hulpverlening zal aandachtig luisteren naar de hulpvraag. Hij of zij zal waarschijnlijk ook aanvullende vragen stellen. Ik zal in het vervolg voor het gemak alleen "hij" schrijven. Hij zal de betrokkene duidelijk maken dat de diaconie er is om te helpen. Als het kan en als het nodig is. Hij zal ook uitleggen dat de diaconie niet rijk is. Dat het geld opgebracht wordt door leden van onze gemeente die vaak ook niet

rijk zijn. Dat de diakenen verantwoordelijk zijn voor het zorgvuldig beheren van dat geld en dat zij daarom genoodzaakt zijn om met de aanvrager na te gaan of er geen andere mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen. Uit overleg met de aanvrager zal moeten blijken of alle mogelijkheden van de sociale voorzieningen zijn benut. Lang niet iedereen is van alle voorzieningen op de hoogte. De mogelijkheid van huursubsidie bij voorbeeld is onvoldoende bekend.

Ik weet het, ik heb gezegd we snuffelen niet in de kasten. Toch is de diaken verplicht om heel zorgvuldig om te gaan met het geld dat door collectes en acceptgiroacties bij elkaar is gebracht. Om te bepalen of financiële hulp gerechtvaardigd is moet hij vragen stellen over de financiële achtergrond van de aanvrager. Ook zal hij de aanvrager al in het begin duidelijk maken dat hij niet direct en niet alleen een beslissing kan nemen. Het is altijd goed om een hulpvraag even te laten bezinken, er goed over na te denken, te overleggen. Er wordt aan het eind van het gesprek afgesproken hoe en wanneer er opnieuw contact zal zijn.

Relatief gemakkelijk is het om iemand te helpen die normaal gesproken voldoende inkomen heeft, maar door een bijzondere omstandigheid tijdelijk in de problemen is geraakt. Vaak zal zo iemand geholpen zijn met een lening. De diaken en de aanvrager bepalen in overleg wat de terugbetalingstermijnen zijn en in de meeste gevallen verloopt dit probleemloos.

Hulp in de vorm van een (renteloze) lening heeft de voorkeur als het om wat grotere bedragen gaat en als het inkomen van de betrokkene zodanig is dat aflossing binnen een redelijke termijn mogelijk is, zodat er geen jarenlange schulden ontstaan. De betrokkene geeft zelf vaak de voorkeur aan een lening, het gevoel van eigenwaarde is minder in het geding dan bij een gift.

Een gift heeft de voorkeur wanneer het om relatief kleine bedragen gaat en als snelle hulp geboden is. Het moet wel duidelijk zijn dat de gift zin heeft en niet het probleem alleen maar voor korte tijd oplost.

Uit bovenstaande blijkt al dat de diaconie niet alles financieel kan oplossen. Er zijn mensen met structurele financiële problemen, waarbij een lening niet terugbetaald zal worden en een lening de problemen ook niet oplost, evenmin als een gift.

Hier kunnen diakenen geen financieel soelaas bieden. Wel kunnen ze goed luisteren naar het verhaal van de mensen over de oorzaak van de problemen en van daaruit actie ondernemen. Misschien kunnen we helpen met contact leggen met schuldhulpverlening of de sociale dienst van het stadsdeel. Het heeft ook wel eens geholpen om een incassobureau of deurwaarder te bellen. Soms is

men bereid te wachten, bij voorbeeld met een huisuitzetting, als men weet dat de kerk, samen met de aanvrager op zoek is naar een oplossing.

Soms is het beter te kiezen voor hulp in natura. Daarbij kan het gaan om een wasmachine, een naaimachine of om het betalen van achterstallige huur of van een rekening van het gasbedrijf.

Wij verstrekken hulp in natura alleen maar in uitzonderlijke gevallen, omdat de mondigheid en het gevoel van eigenwaarde hierbij onder druk komen te staan.

Samengevat, wat zijn de criteria:

1. de aanvrager heeft onvoldoende geld om te kunnen leven volgens de normen zoals genoemd in het begin van dit artikel
2. een gift of een lening lost het probleem, in ieder geval voor langere tijd op
3. er is geen instantie waar de aanvrager recht op subsidie heeft
4. de diaken heeft de kans gekregen om vast te stellen dat aan de punten 1 t/m 3 is voldaan.

Daarnaast moet de aanvrager woonachtig zijn in Amsterdam Zuidoost. Zoniet, dan verwijzen wij naar de diaconie in de woonplaats van de aanvrager.

Wij streven er naar dat zich binnen onze diaconie twee mensen bezig houden met individuele hulpverlening zodat er in beide kerkgebouwen een aanspreekpunt is. Voor De Drie Stromen is op dit moment geen diaken speciaal hiervoor aangesteld. Wij zijn op zoek naar iemand met de juiste gaven, talenten en belangstelling. Voor DNS is Marga Blom het aanspreekpunt (telefoon 699 1476). Omdat zij heel onregelmatig te bereiken is willen wij ook voor DNS graag iemand erbij. Als u denkt dat deze taak iets voor u is, nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met Marga. Zij kan u vertellen wat nodig is om dit werk goed te doen.

De diakenen zullen alle aanvragen vertrouwelijk behandelen. Als zij met iemand willen overleggen zullen zij dat doen met ambtsdragers of contactpersonen die eveneens geheimhouding hebben beloofd. Er wordt naar gestreefd dat zo weinig mogelijk mensen weten wie individuele hulp inroepen. De diaconie heeft een compleet protocol met criteria en procedures vastgesteld. Als u dit wilt inzien of als u vragen hebt naar aanleiding van dit stukje dan kunt u terecht bij Marga of een van de andere diakenen.

Een beroep doen op de diaconie is geen schande. Als u zelf hulp nodig hebt of als u iemand kent waarvan u meent dat dat het geval kan zijn, hopen wij dat u niet zult aarzelen om contact met ons op te nemen.

Vrouwen tussen Geloven, Geld en Groen

Merea Lebailly, Haydy Nelson, Ans Odinot

Zesde Oecumenische Vrouwen Synode op 24 en 25 maart te Delft.
Op zaterdag kwamen vrouwen uit het hele land bijeen voor de zesde Oecumenische Vrouwen Synode, begonnen 25 jaar geleden, in 1987, de eerste in Nederland.

Na de inschrijving heette de voorzitter Jasja Nottelman een ieder van harte welkom met mededelingen en een korte toelichting op het overvolle programma: ontmoetingen, lezingen, werkplaatsen, spirituele momenten van vieringen en belevingssessies, wandelingen, verkoop en inzage op de markt van mogelijkheden en feest, zingen en dansen.

Het thema *vrouwen tussen geloven, geld en groen* was de uitkomst van de eendaagse Oecumenische Vrouwen Synode te Deventer, september 2010, waar aandacht werd geschonken aan schepping, ecologie, economie en politiek. De plaats van samenkomst van deze Oecumenische Vrouwen Synode scherpte het thema verder aan, namelijk tussen een businesspark, een natuurpark, en een snelweg met oorverdovend lawaai. In ons stadsdeelgebied hebben we ook

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: xshow

STACK:

```
[ 33 45 25 69 44 42 46 45 25 69 45 33 26 46 45 25 25 45 47 45 24 25 45 42  
 25 41 44 45 25 42 45 24 45 41 46 45 30 25 43 45 25 46 25 46 45 25 42 32  
 45 46 46 25 62 44 44 32 33 45 34 34 45 45 25 6225 30 25 69 45 45 34 45  
45 0 ]  
(  
  
)
```