

Naar aanleiding van Job 28

ds. Jan van der Meulen

Wijs worden. Inzicht krijgen in de werkelijkheid, hoe die ontstaan is en hoe die werkt, daar zijn mensen al eeuwenlang naar op zoek. En wij westerse mensen denken dat we met behulp van de wetenschap, met hulp van ons eigen menselijk verstand de werkelijkheid om ons heen tot op de bodem kunnen verklaren.

Wat is wijsheid?

Denk bijvoorbeeld eens aan de opwinding die zich meester maakte van de natuurkundigen toen het bestaan van het z.g. Higgs deeltje werd aangetoond. Een van de elementaire deeltjes waaruit alle materie is opgebouwd en dat volgens de theorie moest bestaan, werd ook werkelijk waargenomen. En zo stapelt steeds meer wetenschappelijke kennis zich op. En de grens van ons weten en begrijpen lijkt steeds weer verder op te schuiven. En ons technisch kunnen dat zich op grond van die kennis heeft ontwikkeld wordt ook steeds indrukwekkender.

De dichter van het boek Job beschrijft deze indrukwekkende ontwikkelingen van de menselijke kennis en kunde ook. Uiteraard in het kader van een reeds lang vervlogen tijd. Maar we herkennen direct de rusteloze zoektocht van mensen naar bezit van wat kostbaar gevonden wordt en dat gaat gepaard met een steeds verder voortschrijdende beheersing van de wereld. Maar worden we er ook wijzere mensen van?

In Job 28 wordt tot twee keer die vraag gesteld waar de wijsheid te vinden is. In materie is ze niet te vinden, hoe kostbaar die materie ook is.

En voor geld is zij niet te koop, ook al denken velen dat voor geld alles te koop is, zelfs mensen. Wijsheid en inzicht zijn niet te koop.

Maar behalve dat de wijsheid onbetaalbaar is, is zij voor ons stervelingen ook onvindbaar, zegt Job. Want, zo lezen we: "De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, (...) De afgrond en de dood, ze zeggen beide: 'Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.' Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft."

Wijsheid en inzicht is dus niet bij mensen te vinden, maar alleen bij God. Het lijkt een beetje een vervelende constatering. Worden we zo niet monddood gemaakt en als onwetende en afhankelijke wezens weggezet?

Nee, ik lees het anders. We worden bevrijd van de last om zelf de wijsheid en het inzicht te zoeken. We hoeven onszelf niet groter en sterker voor te doen dan we zijn. Er is geen plaats voor een arrogante houding dat wij mensen het allemaal wel weten of anders ooit zullen weten.

Maar er is ook geen plaats voor onderschatting van onszelf. We weten en kunnen heel veel, maar dan alleen als we accepteren dat de laatste wijsheid en het diepste inzicht ons in het hier en nu niet gegeven zijn. Die liggen in Gods hand en uit Zijn hand krijgen we een opdracht terug. Die opdracht wordt in het laatste vers van Job 28 geformuleerd: "Ontzag voor de Heer - dat is wijsheid; het kwaad mijden - dat is inzicht." Vrij vertaald zou ik dat als volgt willen weergeven: De laatste wijsheid is veilig in Gods handen en dat is de wijsheid van Gods goedheid en Gods geduld in relatie tot ons en onze wereld. Wij hebben alleen de opdracht om het goede te doen. Dat is naar mijn gevoel de positieve vertaling van wat Job ons aanreikt. En aan die wijsheid en dat inzicht hebben we in dit leven denk ik meer dan genoeg.

Mensen veel geluk.



Job 28

Kerkdiensten

zondag 30 september, 9.30 uur
Gezamenlijke dienst PGZO en PCG
Dienst in één kerkgebouw
DNS ds. Jan van der Meulen

zondag 7 oktober, 9.30 uur
DNS Folkert de Jong
DDS ds. A. Sneep
Nederlands / Engelstalige dienst
12+ : excursie naar Crossroads

zondag 14 oktober, 9.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
DNS ds. Frits Brommet
DDS ds. Justine Aalders

zondag 21 oktober, 9.30 uur
DNS ds. Pauline Matze
DNS / ELG om 10.45 uur, ds. Ilona Fritz
hummeldienst
DDS mw. drs. H. Compagner

zondag 28 oktober, 9.30 uur wintertij
DNS ds. Justine Aalders
Gedachtenisdienst, Schrift en Tafel
DDS ds. Frits Brommet

zondag 4 november, 9.30 uur
DNS ds. R. J. Prent
DDS ds. Dirk Wolse
mmv de Cantorij olv Henk Fransen /
Lelystad-koor
Nederlands / Engelstalige dienst
12+ dienst in DNS

DNS = De Nieuwe Stad
DDS = De Drie Stromen
zie www.pgzo.nl

Deze maand:

Naar aanleiding van Job 28	1
Dank u wel	2
Uit de Kerkenraad	3
Gemeenteberaad PGZO	4
Hummeldiensten	4
Van de Diaconie	5
Religieuze beleving	6
De Kunstmarkt	7
Stap Verder	9
Abri 46	10

Overige kerkdiensten

AMC, zondag 10:30 uur

zondag 7 oktober: ds. Hantie Kotzé

zondag 14 oktober: pastor Corine vd Loos

zondag 21 oktober: ds. Hugo Vlug (met Oostzijder Kerkkoor)

zondag 28 oktober: dienst

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

Zondag 14 oktober: ds. mevr. A.P. Irik, Avondmaal

Zondag 28 oktober: mevr. pastor S.R. van Rijn

Verpleeghs Gaasperdam, Soestdijkstr. 4, zondag 11:00 uur

Zondag 21 oktober: ds. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur

Zondag 14 oktober: ds. mevr. pastor S.R. van Rijn

Zondag 28 oktober: ds. W.L. Vreeken

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 10:30 uur

3 oktober: Rooms Katholiek, pastor A. Koot

10 oktober: Prot., ds. Justine Aalders / ds. J. van der Meulen

17 oktober: Leger des Heils, hr. J.B.M. Oosterdijk

24 oktober: Chr. Geref., ds. A.K. Wallet

31 oktober: Rooms Katholiek, pastor A. Koot

De Venser, Berthold Brechtstraat 1, maandag 15.00 uur

15 oktober: pastor Albert Koot (RK)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

► *Pieter Glaser, Mijndenhof 164*

Redactie:

► Frank Odinot ► Frederika Charles

► Marga Blom ► Jan Kok

► Fons Zeijlemaker

Redactieadres:

protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden.

Layout

► Frank Odinot, Marga Blom

Druk

► Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **14 oktober 2012**

bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Uit de kerkenraad van september

Hans van Riet

Elke maand komt een van de werkgroepen in onze gemeente op bezoek bij de kerkenraad. De werkgroep bereidt een bezinningsmoment voor, vertelt waar zij mee bezig is, heeft vragen voor de kerkenraad. Of de kerkenraad wil wat weten van de werkgroep. Zo blijven we op de hoogte van elkaars wel en wee.

Deze maand was de diaconie aan de beurt. De bezinning was naar aanleiding van het welbekende, en zeer diaconale, verhaal van de barmhartige

Het ging over 'medelijden krijgen', een basis-emotie van de mens en drijfveer voor de diaconie.

Samaritaan. Het ging over 'medelijden krijgen', een basis-emotie van de mens en drijfveer voor de diaconie. De nadruk werd gelegd bij: 'samen

iets doen'. Dat geldt niet alleen voor de diakenen maar diaconie is een opdracht voor de hele gemeente.

Vervolgens gingen we daadwerkelijk samen iets doen: de diaconie stelde het beleid van de kerstattenties voor 75-plussers aan de orde. Die waren vroeger een gift voor de armen; is dat nog zo? En gaat het om de attentie of is het juist de bedoeling om de ouderen te bezoeken? Voor dat laatste zijn te weinig mensen beschikbaar.

De kerkenraadsleden vonden het maken van contact belangrijker dan het plantje, de kalender of wat dan ook. Je zou een mooi opgemaakte uitnodiging voorverzin maar wat..... kunnen overhandigen, je hebt dan gelijk een aanleiding voor een gesprek. Om zuiniger om te springen met de beschikbare menskracht zou je het kunnen combineren met de oogstdienst, of uitreiken na een kerkdienst, of nog een ander moment. Vitale mensen in tehuizen zouden anderen in het tehuis kunnen bezoeken. Of de doelgroep kleiner maken, bijvoorbeeld alleen de kerkleden die 65 jaar geworden zijn en dan om de 10 of 15 jaar.

Ideeën genoeg waarmee de diaconie aan de slag kan. Maar eventuele veranderingen gaan pas in 2013 in.

Kort nieuws

-Er was veel lof voor de redactie, die het kerkblad een nieuwe vorm heeft gegeven en voor de lopers in de Bijlmermeer, die de uitbreiding van hun taak blijmoedig oppakten.

-Ook had de kerkenraad veel waardering voor de Ketu Koti dienst (die voor de Gaasperdammers nieuw was), voor de zomerdiensten in één kerkgebouw en voor de bijzondere diensten die waren voorbereid door de diaconie en het pastoraat.

-Onze beide predikanten hebben een actieplan ingediend dat met name als doel heeft om de kerkleden aan weerszijden van de A9 (nóg) nader tot elkaar te brengen. U hoort hier ongetwijfeld meer over, misschien al in dit nummer.

Ds. Jan van der Meulen was voor het eerst na zijn ziekteverlof weer aanwezig. Hij heeft de kracht teruggevonden om te werken, maar voorlopig nog niet op volle toeren.

Geerdinkhof-avond op 10 oktober 2012

Jan Kok

Op woensdag 10 oktober vindt in Geerdinkhof weer een wijkavond plaats, ditmaal bij Janna en Piet, Geerdinkhof 35.

Vanaf 18.00 uur genieten we eerst met elkaar van de gezamenlijke maaltijd met door deelnemers meegebrachte gerechten.

Om 20.00 uur begint het inhoudelijk deel, ingeleid door ds. Justine Aalders. Zoals gebruikelijk kan men ook alleen aan het inhoudelijke gedeelte deelnemen.

Aanmelding voor deelname gaarne bij mij.

Bijbelleesrooster oktober

ma. 1

Openbaring 13:1-10

di. 2

Openbaring 13:11-18

wo. 3

Psalm 128

do. 4

Judit 1:1-16

Psalm 2

vr. 5

Judit 2:1-20, Rechters 13 : 1-24

za. 6

Judit 2:21-3:10, Rechters 14:1-9

zo. 7

Judit 4:1-15, Rechters 14:10-20

ma. 8

Judit 5:1-24, Rechters 15:1-8

di. 9

Judit 6:1-21, Rechters 15:9-20

wo. 10

Judit 7:1-18, Rechters 16:1-3

do. 11

Judit 7:19-32, Psalm 56

vr. 12

Spreuken 30:1-14

za. 13

Spreuken 30:15-23

zo. 14

Spreuken 30:24-33

ma. 15

Spreuken 31:1-9

di. 16

Spreuken 31:10-31

wo. 17

Marcus 10:13-31

do. 18

Marcus 10:32-45

vr. 19

Marcus 10:46-52

za. 20

Psalm 124

zo. 21

Judit 8:1-17, Rechters 16:4-22

ma. 22

Judit 8:18-36, Rechters 16:23-31

di. 23

Judit 9:1-14, Psalm 143

wo. 24

Judit 10:1-20, 2 Kronieken 29:1-11

do. 25

Judit 10:21-11:23, 2 Kronieken 29:20-30

vr. 26

Judit 12:1-20, 2 Kronieken 29:31-36

za. 27

Judit 13:1-20, 2 Kronieken 30:1-12

zo. 28

Openbaring 4:1-11

ma. 29

Openbaring 5:1-14

di. 30

Openbaring 6:1-8

wo. 31

Openbaring 6:9-16

Gemeenteberaad PGZO

Jannie ten Have

zondag 9 september 2012 in De Drie Stromen

Op het eerste onderwerp, *evaluatie zomerdiensten in één kerkgebouw*, komen vooral positieve reacties. Voor sommigen is de afstand helaas bezwaarlijk, vandaar de oproep alert te zijn op signalen van hen die schromen om een beroep te doen op de bestaande autodienst.

Conclusie: volgend jaar de zomerdiensten op dezelfde manier organiseren.

Vorm En Tijdstip Eredienst

Het tweede onderwerp, *verschillende vormen van eredienst*, wordt gepresenteerd door Simon Blijleven van de werkgroep VETE (Vorm En Tijdstip Eredienst). In ons beleidsplan staat dat we een aanstekelijke kerk in de buurt willen zijn.

Daarom willen we tot de diensten die vanaf 2013 om half twaalf in De Drie Stromen beginnen, graag mensen verleiden die de gewone diensten schuwen maar voor andere vormen van eredienst misschien wel te porren zijn. De traditionele vorm zal regel blijven, want bijzondere diensten vragen veel voorbereidingstijd, soms wel een halfjaar, en een legertje vrijwilligers.

Mogelijkheden die de werkgroep heeft verkend:

- Veelkleurig vieren

Op dit moment: diensten met Indonesische christenen (PERKI), Ghanese presbyterianen (PCG), Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG, bijvoorbeeld Keti-Koti), gezamenlijke vieringen met de RK.

De interculturele Nederlands/Engelstalige diensten. Op deze diensten willen we ons eerst richten, via de werkgroep Eredienst in samenwerking met de werkgroepen Communicatie en Interculturaliteit.

- Gezinsdiensten bijvoorbeeld met Kerst, Palmпасen
- Thomasvieringen, interactieve diensten.

We hebben al diensten gehouden met een thema, bijvoorbeeld pastoraat, diaconaat, oogstdienst.

Vanuit de gemeente komt er de vraag naar de hummeldiensten (voor de kleinste kinderen en hun ouders).

In overleg met de ELG worden de *hummeldiensten* opgenomen in het rooster van de kerkdiensten en in het kerkblad zal een artikel van ds. Ilona Fritz over deze diensten komen. Er wordt ook nog gewezen op de *'hemels gelag'*-diensten (ds. Dirk Wolse heeft hiermee ervaring opgedaan in Lelystad) en op de interactieve jeugdendienst die gehouden is.

De kerkenraad zal zich in een volgende vergadering erover buigen, waarna het aan de werkgroep Eredienst is om de verschillende ideeën uit te werken.

Tenslotte het derde onderwerp: *vragen aan de kerkenraad* (en andere opmerkingen):

. Waar is de *gemeente* in het bloemmodel met werkgroepen als blaadjes en gemeenteberaad als stengel?

De kerkenraad zal hiernaar kijken en het model aanpassen.

. In vergelijking met de Evangelische Broedergemeente hebben we erg weinig kinderen in de diensten; wat doen we daaraan?

Er is door beide predikanten een avond georganiseerd voor de ouders die hun kinderen in de afgelopen jaren hebben gedoopt en beide predikanten hopen op een goede opkomst.

. Kan de uitgangscollecte duidelijk worden aangegeven? In De Nieuwe Stad is het raden naar de bestemming.

. Waardering (voor het 'strooigoed' bijvoorbeeld) en kritiek (belangrijke mededeling niet geplaatst) voor het nieuwe kerkblad.

. Goed idee om de weekagenda achter op de liturgie te zetten zoals vanmorgen.

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van een geanimeerde vergadering in een volle Geinzaal, waarin ds. Jan van der Meulen na enkele maanden afwezigheid met een hartelijk maar geruisloos applaus (om de burens in de kerkzaal niet te storen) is welkom geheten. De bijeenkomst werd vlot geleid door Marja Engelage en was in drie kwartier 'gepiept'.

Hummeldiensten

ds. Ilona Fritz, ELG Amsterdam Zuidoost

Kerk voor en met de jonge kinderen!

Sinds drie jaar vieren we in de lutherse gemeente *Hummeldiensten*. Deze zijn ontwikkeld naar aanleiding van vragen van doopouders. De ouders vertelden vaak na de doopdienst dat ze de gemeente in de dienst als een warme plek hebben ervaren, waar je er mag zijn en waar je feest kunt vieren. De brandpuntraad zei toen: "Zo'n warme plek wil de gemeente blijven - ook ná de doop!" De doopouders gaven ook aan dat ze vaak geen tijd hebben om thuis bijbelverhalen te vertellen. Er werd werk van gemaakt. De predikante ontwikkelde een concept voor diensten met als doelgroep kleine kinderen, waarin de hele gemeente meeviert. Want vieren en het plezier in vieren leer je van de 'grote' mensen. Op verzoek van de ouders beginnen de diensten later dan de gewone diensten. Ze duren niet langer dan 20-25 minuten. Grotere kinderen mogen worden betrokken als 'kleine ambtsdragers'. Er staat altijd een bijbelverhaal centraal. De liederen zijn eenvoudig en met bewegingen.

Start in het nieuwe seizoen

De 'hummeltjes' zijn voor het eerst na de dienst op stap gegaan. Met grote enthousiasme namen ze hun nieuwe vriend mee. Hij was in die ochtend voor het eerst in de Hummeldienst. Het Bijbelverhaal over de ontmoeting van Mozes met God sprak hem geweldig aan. De naam van God vond hij leuk: Ik ben er. Het was een naam met betekenis, terwijl hij geen naam had. Hij vroeg aan de kinderen of zij niet hem een naam wilden geven met betekenis. Hij kreeg de naam: Vincent. De naam betekent 'overwinnend'. Op de kinderboerderij Bijlmerweide genoten allen van de dieren en het samen spelen. Een geslaagde dag!

Hummeldiensten vinden plaats op de derde zondag van de maand; ze beginnen om 10.45 uur in de kleine kerkzaal in DNS.

21 oktober: De rijke korenboer

18 november: Niet te koop

16 december: Advent

Van de Diaconie

Mérea Koolstra



Op 12 augustus was de diaconale zondag van de PGZO in samenwerking met de parochie De Graankorrel.

De voorbereidingsgroep (Nel Vente, Noortje de Boer, Jenneke van Veelen, Ans Odinot en Mérea Koolstra) heeft met veel

enthousiasme die dag voorbereid. Het was fijn om de dag samen te beginnen met een oecumenische viering. Wij zijn erg dankbaar dat zo veel geïnteresseerde mensen meegedaan hebben tot aan de dienst van de Wake toe, heel ver weg op Schiphol Oost.

Wij danken u ook voor uw giften ter bestrijding van de kosten van deze dag. De reactie van velen was: Ik wist het niet, ik zou er meer van willen weten. Voor hen en

**Ik wist het niet,
ik zou er meer van
willen weten**

voor degenen die niet in de gelegenheid waren om die dag mee te maken volgen hier nogmaals de korte beschrijvingen van de workshops, met het e-

mail adres van een contactpersoon. Wilt u meer weten of zelf actief worden in een van deze groepen, dan kunt u met die persoon contact opnemen.

Kapelgroep vreemdelingen gevangenis

een groep mensen neemt deel aan de kerkdiensten in de gevangenis op Schiphol Oost. U hoort iets meer over wat deze mensen van de Kapelgroep meemaken in de gevangenis en waarom zij dit werk doen.

Contactpersonen: Ans Odinot: afodinot@kpnplanet.nl ;
Noortje de Boer: edbv@xs4all.nl

Bezoekgroep vreemdelingen gevangenis

een groep mensen bezoekt een groep gevangenen in de vreemdelingen gevangenis. U leert iets meer over deze bezoeken, en over de gevangenen.

Contactpersoon: Jenneke van Veelen:
jenneke@vanveelen.xs4all.nl

Wakegroep vreemdelingen gevangenis

een groep mensen houdt maandelijks een wake bij de vreemdelingen gevangenis op Schiphol Oost. U hoort iets meer over deze wakes en de reden waarom deze wakes gehouden worden. Contactpersoon: Jenneke van Veelen:
www.schipholwakes.nl

Taakgroep vluchtelingen van de R.v.K Amsterdam

een groep mensen vergadert regelmatig over vluchtelingenzaken in Amsterdam. U hoort meer over deze werkgroep, en over hun zorgen en vreugden.

Contactpersoon: Mérea Koolstra-Lebailly:
merrea.lebailly@zonnet.nl

Kapelgroep gewone gevangenis

een groep mensen bezoekt de kerkdiensten in de gevangenis die we kennen als Bijlmerbajes. Ook onze cantorij zingt daar af en toe. U leert meer over deze kerkdiensten, de gevangenen en de reden waarom mensen meedoen aan deze groep.

Stap verder

in onze wijk hebben de kerken een eigen diaconaal centrum, Stap Verder. Daar werken mensen uit onze buurt om kansarmen op weg te helpen. Soms komen bezoekers in een vreemdelingen gevangenis terecht. U hoort meer over de wederwaardigheden van dit centrum en de bezoekers.

Contactpersoon: Erika Feenstra:
erikafeenstra@stapverder.org

Religieuze beleving

Annie Vis

Na het stiltemoment en het aansteken van de kaarsen hebben we geluisterd naar een motet van Mendelsohn, gezongen door het Dresdner Kreuzchor waarvan de tekst gebaseerd is op psalm 91.

Denn er hat seine Engeln
befohlen über dir
dasz sie dich behüten
auf allen deine Wegen
dasz sie dich auf Händen tragen
und du deinen Fusz
nicht an einen Stein stoszest.

Dit als bemoediging en troost vanwege het verlies van een levenspartner uit de kring.

Het onderwerp van onze bijeenkomst eind augustus was Synchroniciteit en andere transcendentale (bovenzinnelijke) verschijnselen.

Als voorbeeld van het verschijnsel synchroniciteit werd het gedicht *Psyche* van Ida Gerhardt voorgelezen.

Het kranteberichtje *Seintje: Vlinder* werd voorgelezen, waarin wordt verteld over de dood van het 13-jarige meisje Daisy. De moeder wordt op de terugtocht na het bezoeken van het graf van haar dochter vergezeld door een oranje vlinder op haar fietsmandje. Daisy spaarde oranje vlinders. Daarna hebben we geluisterd naar een klaagzang uit de Keltische muziektraditie.

Het verschijnsel synchroniciteit is voor het eerst beschreven door de Zwitserse godsdienstpsycholoog Jung. Een patiënte van hem vertelde haar droom over een gouden scarabee. Op hetzelfde moment vloog een met de scarabee verwante kever tegen het raam.

Nog enkele treffende verhaaltjes over dit verschijnsel kwamen naar voren en ervaringen over voorspellende



dromen, verschijningen, voorgevoelens, enz. Een interessant verhaal werd voorgelezen over de trek van monarchvlinders tussen Mexico en Canada. Een cyclus die diverse generaties en zesduizend kilometer

omspant, drieduizend heen, drieduizend terug. Per dag leggen de meeste vlinders 45 kilometer af. Over de wonderen van de natuur raak je niet uitgepraat. Weer

geluisterd naar Keltische muziek. De harp, het water en de wind.

Een krantenartikel geschreven door de godsdienstsocioloog Joep de Hart werd besproken. Daarin stelt hij dat, om het toenemen van de onkerkelijkheid een halt toe te roepen, andere wegen bewandeld moeten worden. "Met alleen dominees, preken en gezangen op zondagmorgen is de kerk ten dode opgeschreven. De kerk moet durven experimenteren met kunst, muziek en sketches". Het boek dat hij hierover geschreven heeft is getiteld: *Maak het nieuw!*

Over wonderen in de natuur gesproken: J.A. Dèr Mouw schreef, gebiologeerd door wat hij waarnam in de beslotenheid van een aquarium een gedicht.

Vormen van Gedachtenis vieren

namens de Werkgroep Eredienst: Rosemarije Venema en Frank Odinot

Vanuit de traditie in onze twee kerken zijn er twee manieren van vieren van de Gedachtenis der Gestorvenen. De werkgroep vraagt zich af, of er reden is om een van beide vormen in beide kerken in te voeren. Of juist ervoor te kiezen om beide vormen naast elkaar te laten bestaan.

Omdat we constateerden dat er wederzijds onbekendheid is met de precieze gang van zaken, leek het ons raadzaam om als eerste de gehele gemeente te laten kennismaken van beide vieringsvormen. In De Drie Stromen gaat het als volgt: Het begin van de dienst volgt tot en met de preek het normale stramien. Bij het gedenken van de gestorvenen worden door een ouderling, een diaken en de voorganger een voor een de namen genoemd, terwijl er voor elk een kaars wordt aangestoken. Dit gebeurt in drie à vier blokken, waartussen de gemeente steeds coupletten van een toepasselijk lied zingt. Hierna gaat de dienst op de normale wijze verder.

In De Nieuwe Stad wordt de gedachtenisdienst gevierd als een dienst van Schrift en Tafel. Na de inleiding op het Avondmaal en het Tafelgebed worden door de predikant achtereenvolgens de namen genoemd van alle

Verscheidenheid in vieringsvormen

gestorvenen van het afgelopen jaar van wie de namen door gemeenteleden zijn aangedragen, ook mensen die verder van de gemeente afstaan. Een ieder die wil kan nu een kaarsje ontsteken (dat is doorgaans een groot aantal mensen). Op deze manier willen wij de mensen van ons hart gedenken. Het ontsteken van de kaarsen gaat als volgt: Op de grond is door middel van paarse en witte linten een dubbele spiraal gelegd. In het midden staat de Paaskaars. U ontvangt van de diaken een kaarsje bij het begin van de spiraal. Met dat nog niet ontstoken kaarsje volgt u degenen die u voorgaan de spiraal in (langs het paarse lint). Aangekomen in het midden van de spiraal ontsteekt u uw kaarsje aan de Paaskaars ter gedachtenis aan de mensen van ons hart. Dan keert u om en vervolgt uw weg naar het licht (langs het witte lint). Tijdens het rondgaan zingen wij bijvoorbeeld *Ubi Caritas*. Aan het eind kunnen de kaarsen op een

meervoudige kaarsenhouder worden gestoken (zoals veel gebruikt in Rooms-katholieke kerken). We geven elkaar daarna de vredesgroet. Vervolgens is er gemeenschap bij brood en beker en tenslotte de afsluiting van de tafel.

Contactpersoon: Nel Vente: nel.vente@hetnet.nl

De Kunstmarkt

Namens de Kunstmarktcommissie, Henny Konings, of Marja Keijzer, e-mail: marja.keijzer@planet.nl



Nog enkele weken en dan is het weer zo ver. Op zaterdag 10 november houden we de 16^e "KUNSTMARKT" in De Drie Stromen,

Renswoudestraat 75. Wilt u als kunstenaar uit Zuidoost uw kunst laten zien en verkopen? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. We vragen u om een gedeelte van de opbrengst af te staan voor de PGZO. Inschrijfformulieren met informatie liggen in DDS en DNS. Ook een oproep voor VRIJWILLIGERS. Voor vrijdagavond 9 november vanaf 19.00 uur: om de zalen klaar te maken voor de Kunstmarkt.

En voor zaterdag 10 november: voor koffie/theeschenken en hulp bij het weer in orde brengen van de kerk. Ieder jaar is het een FEEST van KUNST en ONTMOETING. Natuurlijk staan de koffie en thee met iets lekkers erbij klaar en ook zijn er weer onze heerlijke soep en broodjes. Maar geniet vooral van de prachtige en bijzondere kunst die te zien en te koop is. Volop keus voor cadeautjes voor de feestdagen. U komt toch ook?

Ouderenkring

Ans Odinot

Op 20 september hielden wij onze jaaropening. We startten met het voorlezen van het jaarverslag. Het is steeds verrassend om nog eens in herinnering te brengen wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Doordat het jaarlijkse uitstapje om de hoek plaatsvond, hebben wij een positief saldo. Daarna werden er verschillende komische gedichten met een goede ondertoon voorgedragen. Een van de nieuwe lintjesdragers uit onze kerk, Haydy Nelson vertelde over de uitreikingsplechtigheid en wij konden de *versierselen* ter plekke bewonderen.

Het tweede deel werd onverwacht gevuld met een interessante discussie over de verschillen in cultuur

Verscheidenheid in culturen

tussen Nederland en Nieuw Zeeland. De schoonzus van Anne de Vries kon boeiend over haar land vertellen.

Volgende keer, donderdag 18 oktober zijn we weer bijeen en zal Marian Reilink ons aan de hand van lichtbeelden vertellen over haar reis naar Japan. Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie klaar voor de vaste en de incidentele bezoekers. Allen hartelijk welkom.

De Bijbelse dagkalender 2013

Thea Blijleven

Hebt u er ook zo van genoten dit jaar, van de Bijbelse dagkalender, die u als kerstattentie heeft gekregen? En wilt u hem dit jaar weer gaan gebruiken?

Gemeenteleden jonger dan 75 jaar kunnen hem nu zelf bestellen voor € 4,00 bij Jos de Boer, graag voor eind oktober.

Zeer aan te bevelen.

Missie-zendingskalender 2013

Thea Blijleven, Theo Bootsman

De missie-zendingskalender 2013 is vanaf begin oktober 2012 weer verkrijgbaar bij de wereldwinkel in zowel DDS als DNS. De kalender kost € 8.00.

Wegens teruglopende verkoopaantallen zal dit de laatste missie-zendingskalender zijn.

De Psalmen opnieuw berijmd (15)

Frank Odinot

PSALM 48

Genève 1562



Mijn God is groot in eeuwigheid;
hem komt de lof toe voor altijd.
Daar waar de Godsstad is gelegen,
op Sions berg waar rust de zegen,
vreugdevol voor heel de aard',
flank op 't noorden, welbewaard,
zetel van de grote koning,
schone hoogte is zijn woning,
in haar vesting weet men het feit
God is onze burcht voor altijd.

Psalm 48. Een lied, een psalm van de Korachieten. Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg -schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden,- in haar vesting weet men: God is onze burcht.

Koningen sloten zich aaneen, samen trokken zij ten strijde. Maar wat zij zagen, verbijsterde hen, verschrikt namen zij de vlucht. Een siddering greep hen daar aan, zoals krampen een barend vrouw, zoals de oosterstorm inbeukt op schepen uit Tarsis.

2

Koningen sloten zich aaneen, zij trokken strijdend samen heen. Maar wat zij zagen, deed hen klagen. verschrikt zijn z'op de vlucht geslagen. Een siddering greep hen daar aan, zoals krampen vrouwen slaan, die zij barend ondergingen, zoals men de storm hoort zingen, en zoals uit Tarsis schepen zijn door d' oosterstorm gegrepen.

In de stad van de HEER van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord: God houdt haar voor eeuwig in stand. In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw.

3

Zoals wij eens hadden gehoord zo zagen wij het, God houdt woord, daar in de stad der hemels-machten, de stad van God, die wij verwachten waar zijn goedheid is geplant: -

eeuwig houdt hij haar in stand. In uw tempel vol geschenken willen wij u, God, gedenken: u heeft ons steeds in het leven blijken van uw trouw gegeven.

Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid. De Sionsberg verheugt zich, de steden van Juda juichen om uw rechtvaardige daden.

4

Zoals uw naam, o God, zo reikt uw roem ook, die het al bestrijkt, tot aan de einden van de aarde. Uw rechterhand, die ons bewaarde, is vol van gerechtigheid, die u ons heeft toebereid. Sionsberg mag zich verheugen en al Juda's steden juichen, om uw goedheid en genade, om uw rechtvaardige daden.

Ga rond Sion, trek eromheen, tel zijn torens. Bezie met aandacht zijn muren, bewonder zijn vesting en vertel aan uw nageslacht: 'Zo is God, onze God, nu en altijd, hij is het die ons leidt, voor eeuwig.'

5

Trek rondom Sion, eromheen, tel al zijn torens, een voor een. Bezie zijn muren heel aandachtig, kijk naar zijn vesting sterk en prachtig en vertel uw nageslacht:

'Zo is God, bij dag en nacht.
Hij is 't die ons hier wil leiden,
heden en in alle tijden.
Hij verhoort onze gebeden
tot in alle eeuwigheden.

Charismatische Werkgemeenschap Nederland



Van woensdag 17 t/m zondag 21 oktober vindt in het christelijk conferentiecentrum 'De Kroeze Danne' in Delden de 33^e herfstconventie plaats van de Charismatische

Werkgemeenschap Nederland (CWN).

Wat verwacht je? En voordat je het weet vul je een paar prachtige woorden in. Maar eerlijk gezegd moet het niet alleen over de mooie dingen gaan. Wat verwacht je als het leven stagneert? Wat verwacht je als de gemeenschap waar je deel van uitmaakt maar voortploetert? Waarom gaan mensen door? Waarom stoppen ze niet? Ergens in onze zit een kracht die maakt dat we doorgaan; dat we 's ochtends opstaan en weer beginnen, weer verder gaan. Heeft dat met God te maken? Met de verwachting van genade? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de herfstconventie van de CWN.

Informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.cwn-cwj.nl.

Programma-impressie



De conventie begint met een toewijdings- en lofprijzingsdienst op de woensdagmiddag. 's Avonds na de officiële opening en lofprijzing spreekt em.ds. Cees Verspuij over 'Gegronde verwachting'.

Donderdagmorgen spreekt ds. Hans Eschbach over 'Vervulde verwachting', naar aanleiding van

zijn genezing van kanker. En vrijdagmorgen spreekt Zuster Albertine de Bruin-Boiten over 'Je verwachting levend houden'. Zij is al bijna twintig jaar lid van de gemeenschap 'Spe Gaudentes'. Deze gemeenschap woont en werkt op de wallen in Amsterdam en vormt het hart van de grotere gemeenschap Oude Zijds 100.

Werkgroepen

Vanaf donderdagmiddag kunt u deelnemen aan een van de werkgroepen. Ook dit najaar is er weer een breed aanbod van werkgroepen.

Kinderen en tieners volgen een eigen programma met de 'staffers' van de CWJ. CWJ staat voor Charismatische Werkgemeenschap Jeugd. Het jeugdprogramma biedt inhoud, spel en ontmoeting. Voor de jongvolwassenen wordt een apart programma georganiseerd. Baby's en peuters zijn alle dagen gedurende het programma welkom in de crèche.

Kamperen, logeren, inschrijven

Het is mogelijk voor één of meerdere dagen mee te doen. De kampeervoorzieningen zijn van goede kwaliteit. Er is plek voor 1500 deelnemers, waarbij er ook op beperkte schaal interne accommodatie beschikbaar is.

Meer informatie is te vinden op: www.cwn-cwj.nl, of te verkrijgen per email: cwn.org@dbinet.nl

De CWN

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland is een enthousiaste interkerkelijke beweging van kerkelijk betrokken mensen, die gericht is op de charismatische vernieuwing van de kerken. Twee keer per jaar - rond Hemelvaart en in de herfstvakantie - is er een landelijke meerdaagse bijeenkomst, een 'conventie'. Inspiratie en heelwording. De CWN heeft speciale aandacht voor het werk van de heilige Geest: inspiratie, geloofsverdieping en openheid voor geloofservaringen (de 'gaven van de Geest'). In het pastoraat en de vieringen ligt de nadruk op heelwording en op verdieping van de liturgie. Voorbede neemt een belangrijke plaats in. De gemiddelde CWN-er is jong, want kinderen en tieners nemen vaak enthousiast hun ouders mee, in plaats van andersom!

Stap Verder

ds. Ilona Fritz

Internationaal bekend

Stap Verder is niet alleen een aanlooppunt voor mensen in nood. Steeds vaker melden groepen uit het buitenland hun interesse voor ons diaconaal oecumenisch project op Hoogoord 187a. Ze komen voor een gesprek, voor een rondleiding in het huis en de omgeving én voor lekker

eten, bereid door twee goede koks van Stap Verder. Naast nood worden er ook de vreugdevolle momenten en dingen met elkaar gedeeld. De ontmoetingen zijn verrijkend voor je zelf en de ander. Dat maakt Stap Verder tot een bijzonder project.

Meedoen

Deze ervaringen zijn niet alleen van andere mensen, ze kunnen ook van u zijn. U kunt bij voorbeeld taalmaatje worden voor iemand die Nederlands wil leren.

"Spreken leer je niet alleen in de les"

Als je taalles volgt leer je de regels van de taal, leert woorden en zinnen te schrijven, maar het spreken moet je zelf in de praktijk doen. Ieder die wel eens op vakantie is geweest in een land waarvan hij de taal niet sprak weet hoe onhand je je kunt voelen. Je kent het gevoel van machteloosheid, als het je niet lukt om uit te leggen wat je wilt. En ook het gevoel van opluchting als je iemand vindt die je kan uitleggen hoe dingen werken en die je helpt om de weg te vinden. Voor een deel van de ruim honderd cursisten die zich aanmelden voor de Nederlandse les is extra hulp nodig in de praktijk.

Samen leuke dingen doen

Samen met de cursist onderneemt een taalmaatje activiteiten. Dat kan zijn een bezoek aan de markt, of aan een instantie, maar ook naar de bibliotheek, de film of de dierentuin.

Elkaars leven leren kennen

In het contact leren taalmaatje en cursist ook elkaars leven een beetje kennen, waardoor beide meer kennis

krijgen over het verschillende dagelijkse leven dat mensen in de stad Amsterdam leven.

De cursist ontdekt 'Nederlandse, Antilliaanse of Surinaamse gewoonten', de Turkse Nederlander ontdekt Nigeriaanse of Afghaanse denkwijzen. Maar ook omgaan met mensen met een verschil in status in de samenleving geeft inzicht in het leven van de ander. Wie zelf ooit moest inburgeren in Nederland of een ander land kan een nieuwkomer vaak heel goed helpen de weg te vinden.

Taalmaatje worden

Wilt u taalmaatje worden bij Stap Verder, dan maken we graag kennis met u.

Taalmaatjes gezocht

Nieuws

Het bestuur plant met de coördinatrice Erika Feenstra en de diakenen van de gemeenten in De Nieuwe Stad nieuwe projecten. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een project voor kinderen en ouders.

Fondswerving

We zijn ook op zoek naar een vrouw/man met talent en ervaring met fondswerving.

Profiel fondswerver 'Stap Verder'

'Stap Verder' is een oecumenisch pastoraal centrum in de Bijlmermeer dat migranten in het algemeen en ongedocumenteerden in het bijzonder helpt een weg te vinden in onze samenleving en hun leven te organiseren. Initiatiefnemers zijn de Evangelische Broedergemeente Zuidoost, Brandpunt Zuidoost van de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Protestantse Gemeente Zuidoost en de Rooms-Katholieke Parochie De Graankorrel. 'Stap Verder' heeft geen structurele financiering. Via fondsen, samenwerking met gemeenten en parochies en een vriendenkring moet 'Stap Verder' de benodigde middelen - € 60.000 tot € 90.000 per jaar - bij elkaar

'Stap Verder' heeft geen structurele financiering

halen. Vooral het ontwikkelen van samenwerkingsrelaties met gemeenten en parochies en het opbouwen van een vriendenkring is arbeidsintensief. Daarvoor zoeken we 2 à 3 fondswervers die samen met de penningmeester en de coördinator een continue campagne opzetten om relaties te ontwikkelen en middelen te verwerven.

Een fondswerver is iemand die:

- Affiniteit heeft met Stap Verder en zijn inbedding in het diaconale werk van de kerken.
- Ervaring heeft met communicatie en publiciteit, of zich op dat terrein wil bekwamen.
- In staat is om te netwerken en persoonlijke contacten te leggen
- Oog heeft voor de inzet van sociale media bij het onderhouden van relaties en werven van donateurs.

Wie zich aangesproken voelt, kan zich melden bij de coördinator of de penningmeester.

De coördinator is **Erika Feenstra**, tel: 020- 8457566, dinsdag en woensdag, e-mail: erikafeenstra@stapverder.org

De penningmeester is **Jaap de Visser**, tel: 06-12276208, e-mail: jacob48vis@kpnmail.nl

Abri 46

Henk de Boer

De schoonheid van de troost

Troost is een elementaire levensbehoefte. Geen mens die zonder troost kan. Troosten is omhullen, iemand een jas omdoen. Mantelzorg. Troosten is gezien en gehoord worden. Troost is heling vanuit een onvoorwaardelijke liefde. Troost heeft ook een toedekkende werking, niet alleen voor pijn, een pleister op de wonde, en voor een ziekte, een deken leggen, maar ook voor de zonde, vergeven. Vergeven is bedekken, is troost.



Troost is aanraken, de troost van de aanraking. Troost is aanwezig zijn, de troost van de aanwezige. Troost is een verhaal vertellen, de troost van het verhaal.

Je hebt de troost van Maria die aan de voeten zit van het Verhaal van de Levende, en je hebt de troost van Martha, de troost van het Dienen van de Levende. Troost lost niet op, maar verzacht. Troost kan de ander weer op de been zetten, in beweging brengen.

*Een enkel woord,
een klein gebaar,
houd je op de been;
je voelt je een moment*

Agenda

Oktober 2012

1	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam ZO	DDS
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
2	10.30u	Bijbelkring	DDS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering	DNS
3	08.30u	Bazaar	DDS
	20.00u	Bijbelkring	DNS
5	08.30u	Bazaar	DNS
7	09.30u	12+ nevendienst/catechese	DDS
8	14.30u	Gesprekskring HRH-huis, Rolandzaal	
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.30u	Diaconievergadering	DDS

	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
10	08.30u	Bazaar	DDS
	18.00u	Wijkavond Geerdinkhof, Geerdinkhof 35	
	19.30u	Sacrale dansgroep	DNS
12	08.30u	Bazaar	DNS
15	15.00u	Gesprekkring 'De Venser' / Kerkdienst, hobbyruimte	
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
16	10.30u	Bijbelkring	DDS
17	08.30u	Bazaar	DDS
	10.15u	Gesprekkring Eben Haëzer Trefpunt 2 ^e etage	
	20.00u	Bijbelkring	DNS
18	09.30u	Ouderenkring	DNS
19	08.30u	Bazaar	DNS
22	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
23	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo' 020-3652411	
24	08.30u	Bazaar	DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep	DNS
26	08.30u	Bazaar	DNS
29	18.00u	Eetgroep	DNS

	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
30	19.30u	Moderamenvergadering	DDS
31	08.30u	Bazaar	DDS
	19.30u	College van Kerkrentmeesters	DNS

November 2012

2	08.30u	Bazaar	DNS
4	09.30u	12+ nevendienst/catechese	DNS
5	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam ZO	DDS
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.30u	Diaconievergadering	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
6	19.30u	Kerkenraadsvergadering	DDS
7	08.30u	Bazaar	DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep	DNS
9	08.30u	Bazaar	DNS
12	14.30u	Gesprekkring HRH-huis, Rolandzaal	
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
14	08.30u	Bazaar	DDS
16	08.30u	Bazaar	DNS

Cantrix De Nieuwe Stad
Wil Martijn

Cantor De Drie Stromen
Henk Fransen

Stap Verder

Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland. Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 020-8457566 www.stapverder.org rekening Triodosbank nr. 390507687 erikafeenstra@stapverder.org spreekuur Dokters van de Wereld: ma en do 10.00-13.00 sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur, woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

PERKI

(PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost) Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er een RK doopdienst is.

Secretariaat M.Hutauruk-Tambunan
(020) 770 7475
Meylina_tambunan@yahoo.com

Predikant ds. M. Winckler-Huliselan
marla.huliselan@gmail.com

Predikant ds. I.A.R. Pattinama
idapattinama@planet.nl

PCG Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam
Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost
Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur,
De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant Daniel Osei Bediako Akoto
revyawbediako@live.com

Secretaris Vera Koduah

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur in De Drie Stromen-kerk

Aflegvereniging Ezechiël Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
contactpersoon Broeder R. Flu,

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad: oecumenisch kerkcentrum
"De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458

De Drie Stromen: Renswoudestraat 75, Amsterdam-
Zuidoost, tel: (020) 697 55 50



De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding en zijn toegankelijk voor rolstoelers

Protestantse Gemeente te Amsterdam ZO

Postbus 12102 1100 AC Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter Kerkenraad

Marja Engelage marja.pgzo@gmail.com

Scriba

Hilda Karsijns scriba@pgzo.nl

Website <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)

Bankrekening 6358 00 470 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Ledenadministratie

Pieter Glaser Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO
pcglaser@planet.nl

Predikanten

-ds. Jan van der Meulen
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur
(bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag
van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

-ds. Justine C.H. Aalders
justineaalders@hotmail.com

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens
of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact
opnemen met de predikanten.



JAN DE JONGE

Snellevlietstraat 32
tel. 020-6976834

mobiel: 06-14544328

email: j.jonge968@chello.nl

Wij kopen onze bloemen bij:

Bloemenboetiek *John*
Winkelcentrum

Reigersbos, A'dam Z.O.
tel. 020-6913450

Stichting Interkerkelijk



Nieuwkomers Steunpunt

- * Elke woensdag 9-12.00 uur: rommelmarkt in De Drie Stromen.
- * Elke vrijdag 8.30-11.00 uur rommelmarkt in De Nieuwe Stad
- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * Kleine verhuizingen, ontruimen van woningen; boedezorg
- * Inzameling van nog bruikbare goederen, kleding en schoeisel
- * Zendingsacties: o.a. verkoop van potgrond en tuinaarde
- * Bemiddeling optredens gospelkoren, Spreekbeurten over kerk en samenleving. Rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
- * I.N.S. helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte

woensdag 5 september
'Kerkenpad'
een wandeling langs de kerken
in zuidoost
9.30 uur bij metro Ganzenhoef
deelname gratis

Raborek.nr 39.38.54.035 K.V.K. S 215009