

Overdenking

ds. Justine Aalders
 Zondagmorgen



Voor de februarimaand, die vaak grauw en somber kan zijn, dit gedicht van Ida Gerhardt.
 De rust van de zondag kan niet mooier uitgedrukt worden.

Ik hoop dat wij, als gemeente en als mens, staande in de wereld, het uitzicht op het licht niet verliezen.

De wereld is in nood, en binnen de kerk leven ook grote zorgen.

Het komt er op aan, om toch de rust te vinden, in onszelf en bij elkaar, om dat licht een kans te geven.

Als wij onze handen geopend houden, niet gebald tot een vuist of krampachtig vasthoudend aan iets of iemand, wie weet, komt dan die rust waarover het gedicht spreekt, over ons.

God wordt in het gedicht niet bij name genoemd, maar zou Hij toch niet aanwezig zijn, daar aan die tafel met het witte kleed, bij het breken van het brood?



Om alvast naar uit te zien

woensdag 10 april

Lentedag

Alle ouderen van de gemeente krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een gezellig en feestelijk samenzijn.

Kerkdiensten

zondag 3 februari

dienst in één kerkgebouw
 DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
 gemeenteberaad, 12+ in DNS

zondag 10 februari

DNS 9.30 uur ds. L J Rasser
 DDS 11.30 uur ds. Jan vd Meulen

woensdag 13 februari

Aswoensdag
 DNS 18.30 vastenmaaltijd
 19.00 uur avondgebed

zondag 17 februari

dienst van Schrift en Tafel
 DNS 9.30 uur ds. Jan vd Meulen
 mmv de Cantorij olv Wil Martijn
 DDS 11.30 uur ds. Jan vd Meulen
 multiculturele dienst
 mmv de Cantorij olv Henk Fransen

woensdag 20 februari

DNS 18.30 vastenmaaltijd
 19.00 uur avondgebed

zondag 24 februari

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
 DDS 11.30 uur ds. Justine Aalders

woensdag 27 februari

DNS 18.30 vastenmaaltijd
 19.00 uur avondgebed

vrijdag 1 maart

wereldgebedsday
 DNS 19.30 uur

zondag 3 maart

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
 DDS 11.30 uur ds. Justine Aalders
 12+ in DDS

DNS = De Nieuwe Stad
 DDS = De Drie Stromen
 zie www.pgzo.nl

Deze maand:

De Veertigdagentijd	2
Gemeenteberaad	2
In memoriam Isa de Vries	3
Ouderenkring	4
Mars voor vrijheid	4
Weetjes van de diaconie	5

Overige kerkdiensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

3 februari: ds. Hugo Vlug
10 februari: pastor Corine v.d. Loos
17 februari: ds. Hantie Kotzé
24 februari: pastor Ruud Heesters

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

10 februari: mw. ds. H.C.M. Bouma
24 februari: mw. ds. A.P. Irik

Verpleeghs Gaasperdam, Soestdijkstr. 4, zondag 11:00 uur

17 februari: ds. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur

10 februari: ds. J. Verburg (avondmaal)
24 februari: mw. pastor S.R. van Rijn

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 10:30 uur

13 februari: Leger des Heils, hr. J.M.B. Oosterdijk
27 februari: Protestantse dienst, ds. J. Aalders

De Venser, Berthold Brechtstraat 1, maandag 15:00 uur

18 februari: pastor Albert Koot (RK)

Lezingen in de dienst

zo 3 februari: Jeremia 1,4-10, Lucas 4,21-30(32)
zo 10 februari: Jesaja 6,1-8, Lucas 5,1-11
wo 13 februari: Amos 5,6-15, Matteüs 6,1-6.16-21
zo 17 febr.: Deuteronomium 5,6-21, Lucas 4,1-13
zo 24 februari: Exodus 34,27-35, Lucas 9,28-36

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

► Pieter Glaser, Mijndenhof 164, (020) 697 7792

Redactie:

► Frank Odinot ► Frederika Charles
► Marga Blom ► Jan Kok
► Fons Zeijlemaker

Redactieadres:

protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden.

Layout

► Frank Odinot, Marga Blom, André Smit

Druk

► Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m 10 februari 2013 bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

De veertigdagentijd

ds. Justine Aalders

Inmiddels traditie

In de veertigdagentijd is het inmiddels traditie in de Nieuwe Stad, om vastenmaaltijden met een avondgebed te houden.

Die worden beurtelings voorbereid door de vier kerken, PGZO, RK, ELG en EBG, PERKI en de Sacrale dansgroep.

Vreemdelingen

Het thema van dit jaar is: 'vreemdeling op aarde'; mensen bij Stap Verder. Mensen die bij Stap Verder komen zijn een heel diverse groep, mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor hun naaste, en mensen in nood, soms schrijnende nood. Maar allemaal zijn we vreemdeling op aarde.

We zullen teksten lezen uit de Psalmen en de Thora, en vrijwilligers van Stap Verder zullen meewerken aan deze avonden.

Welkom

U bent allemaal van harte uitgenodigd om zo een mooie invulling te geven aan deze belangrijke tijd van het Kerkelijk jaar.

In de diensten zullen we ons aansluiten bij Kind op Zondag, waar verhalen uit het boek Samuel zullen worden gelezen.

Zoon van David

Jezus wordt 'Zoon van David' genoemd, maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Daar willen we op zondag over spreken, zingen en nadenken. Een goed tijd toegewenst!

Gemeenteberaad

namens de kerkenraad, Wolter Koolstra

Op zondag 3 februari is er dienst in één kerkgebouw, De Nieuwe Stad.

De dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er gemeenteberaad.

zondag
3 februari

Aan de orde komen:

1. Diaconie
2. Terugblik en Jaarplan 2013 van de predikanten.

Tevens is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

Wij zien u graag op 3 februari op het gemeenteberaad.

Scribaat PGZO Wolter Koolstra (a.i.) e-mail: scriba@pgzo.nl

Een scherf in haar ziel

In juni 1977 werd ik in de Pionierscommissie voorgesteld als pastoraal werker van de Gereformeerde Kerk in de Bijlmer, als assistent van ds. Rijper. Mevrouw De Vries zat ook in de Pionierscommissie, zij was van het kerkelijk bureau. Probleem was mijn huisvesting, want je kreeg toen niet zomaar een flat in de Bijlmer. Mevrouw De Vries stelde voor dat ik bij haar voorlopig kost en inwoning kon krijgen. En zo kwam het dat ik op 1 augustus 1977 met een koffer voor haar deur op Gooioord 27 stond om een

kamer te betrekken. 's Avonds aten we samen in de keuken met altijd een toetje, een trilpuddinkje. Mevrouw De Vries was heel erg schoon en netjes. Ik had een keer op een briefje op mijn kamerdeur 'Rommelpot' geschreven. Dat vond ze maar niks. 'Bespottelijk', zei ze. Later had ze daar weer spijt van, want ik moest ook mijn eigenheid hebben en mijn kamer viel best mee.

Mevrouw De Vries werd pas later Isa de Vries, een vriendin.

Een pionier

Isa was vanaf het begin van de Bijlmer naast ds. Rijper een pionier. Haar kerk was haar tweede huis.

Ze heeft jaren het kerkelijk bureau gedaan en ze is ook diaken geweest. Ze was er nogal trots op dat Jos haar taak als diaken overnam. Je zou het niet zeggen, maar je kon met Isa vreselijk lachen. Niet uitbundig, maar ingetogen. Ze kon ook tobberig zijn, wat zwaar op de hand, twijfelen en een schuldgevoel als ze omkeek naar het verleden. 'Heb ik het wel goed gedaan?', en dan vergeleek ze haar geloof met dat van haar vader en dat van haar moeder. Ze wilde wel haar vader zijn, maar was toch meer haar moeder. Ze wilde wel luid zingen, maar dat was dan ook weer overdreven. Dus zong ze altijd ingetogen. Ze heeft het vreselijk moeilijk gevonden om van Gooioord te verhuizen naar wooncentrum Henriette Roland Holst. Van een ruime flat naar een klein kamertje. Dat was erg wennen. De eerste keer dat ik haar daar zag zitten in een hoekje zag ik een gekooid vogeltje.

De laatste keer dat Jos en ik haar bezochten was in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Ze zat in haar kamer en was blij ons te zien. Het gesprek ging moeizaam, maar er was contact. We hebben nog samen gebeden en afscheid genomen, wetende dat het niet lang meer zou duren. Ze wilde ook naar Huis.

Isa zou 2 maart 97 jaar zijn geworden. Op 8 januari hebben we haar na een mooie dankdienst in de gereformeerde kerk van Lemmer, geleid door ds. Jan van der Meulen, begraven op de oude begraafplaats van Lemmer. Daar werd ze verenigd met haar man Bouwe, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op 18 april 1945 door een granaat was omgekomen. Bouwe was een scherf in haar ziel.

In het hoekje van de kamer
wacht een verweduwdde ziel,
de einder afzoekend
naar de terugkeer van de liefde.

vers geïnspireerd op Peter Manseau, Bibliotheek van onvervulde dromen

**Nog op tijd voor De Storm?**

Op 30 januari in DNS.

Toegang € 2,-

Bedankt

Tineke Stam

Lieve mensen, Langs deze weg wil ik alle gemeenteleden bedanken voor de lieve reacties die ik mocht ontvangen na het overlijden van Willem. Ze zullen voor ons een grote troost en steun zijn. Hartelijke groet.

altijd een toetje,
een trilpuddinkje

1 februari
Psalm 87
2 februari
Lucas 4:1-13
3 februari
Lucas 4:14-30
4 februari
Lucas 4:31-44
5 februari
Lucas 5:1-11
6 februari
Lucas 5:12-16
7 februari
Psalm 88
8 februari
1 Samuel 13:1-15a
9 februari
1 Samuel 13:15b-14:15
10 februari
1 Samuel 14:16-30
11 februari
1 Samuel 14:31-46
12 februari
1 Samuel 14:47-52
13 februari
1 Samuel 15:1-23
14 februari
1 Samuel 15:24-35
15 februari
1 Samuel 16:1-23
16 februari
1 Samuel 17:1-30
17 februari
1 Samuel 17:31-18:5
18 februari
1 Samuel 18:6-30
19 februari
1 Samuel 19:1-24
20 februari
1 Samuel 20:1-23
21 februari
1 Samuel 20:24-21:1
22 februari
1 Samuel 21:2-22:5
23 februari
1 Samuel 22:6-23
24 februari
1 Samuel 23:1-13
25 februari
1 Samuel 23:14-28
26 februari
1 Samuel 24:1-23
27 februari
1 Samuel 25:1-19
28 februari
1 Samuel 25:20-44

Op 13 januari is de actie Kerkbalans 2013 gestart. Op deze zondag werden in De Nieuwe Stad en op de volgende dag in De Drie Stromen de kerkbalans enveloppen uitgereikt aan de lopers.

Als het goed is heeft een loper al bij u aangebeld om uw antwoord op te halen. Misschien was u niet thuis en wordt u mogelijk nog een keer bezocht.

Zo niet, dan kunt u natuurlijk ook zelf de antwoord-envelop na de kerkdienst afgeven aan Henk Konings (in De Drie Stromen) of aan Tineke Bruggers of Elly Kroese (in De Nieuwe Stad). Of de envelop zelf op de post doen (geen postzegel). In april kunnen we de definitieve uitslag van deze actie melden.

In ieder geval bedanken wij u, als lid van onze gemeente, voor uw toezegging kerkelijke bijdrage 2013. En lopers: hartelijk dank voor jullie inspanningen!

Ouderenkring

Ans Odinot

De laatste keer in 2012 was de adventsviering met Justine Aalders.

Het was een zeer sfeervolle bijeenkomst.

Donderdag 17 januari vertoonde Lies Salzmann de film die in Siberië is opgenomen en waarvan wij de voorbereidingen het afgelopen jaar in de Ouderenkring kregen te zien.

Hoor mijn lied! Ik zing voor jou over een actieve jongeman:

Het was Åsteson Olaf, die eens zo lang in slaap was. Van hem zal ik je zingen.

Zo begint de legende van Olaf Åsteson, waarop deze film gebaseerd is. Olaf Åsteson is een legendarische persoon, die dertien dagen slaapt tussen Kerstmis en Driekoningen. En tijdens deze dertien nachten beleeft hij de geheimen van de geestelijke wereld. Hemel en hel, vreugde en verdriet.

De film was boeiend en een op een bepaalde manier ook bevreedend met prachtige beelden.

Alpe d'Huzes

allen hartelijk welkom

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 21 februari. Dan zal Wouter van Rennes vertellen over zijn bijdrage aan de manifestatie voor kankerpatiënten Alpe d'Huzes in Frankrijk. Allen hartelijk welkom. Om half tien staat in DNS de koffie klaar.

Toen veertig jaar geleden ons huwelijk werd gesloten, klonk daar van jou een krachtig "ja".

In voor en tegenspoed hebben we toch echt-genoten.

Toen kwam die 'donkere' dag, verbaasd keek je me aan.

"Ken je me nog," vroeg ik, toen klonk je laatste woord, een krachtig ja,

en met dat woord heeft God de kring toen dicht gedaan.

-4-

Mars voor gastvrijheid

Ans Odinot

Op zondag 13 januari wandelde ik met Noortje de Boer en ongeveer 350 anderen vanaf de Pelgrimskerk in Badhoevedorp naar het nieuwe gevangenis-complex bij Schiphol. Daar sprak de directeur van Amnesty, Eduard Nazarski, over het inhumane beleid.

Twee asielzoekers uit West die nu tijdelijk onderdak vinden in de kerk in Bos en Lommer deden ook een flinke duit in het zakje.

Het actiecomité richt zich in een manifest tot de directie van de gevangenis, het kabinet en de Tweede Kamer.



Gastvrijheid is geen gemakkelijke opgave

Omdat er in de christelijke traditie eeuwenlange ervaring aanwezig is met gastvrijheid, geven we u op deze speciale dag een aantal adviezen mee. Wij zouden ervoor willen pleiten dat u de poorten van deze herberg permanent openstelt. Laat uw gasten vrij om te komen en te gaan, een boek te lezen, het internet te gebruiken of bij familie en vrienden op bezoek te gaan.

Vreemdelingen opsluiten is duur en inefficiënt en lost niets op. Het leidt niet tot een toename van migranten die terugkeren, wel tot meer ellende. Bovendien is het inhumaan (ook volgens Amnesty International, de Nationale Ombudsman en het Europese hof voor de rechten van de mens). Totdat afschaffing een feit is, vragen wij u de volgende minimale wijzigingen door te voeren.

Lees verder op www.pgzo.nl

Ondersteuning

voor ouderinstellingen in Suriname

Luciën de Freitas



Een afvaardiging van de Suriname/ Antillen werkgroep heeft namens de werkgroep en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost een bedrag aangeboden aan Huize Prinses Margriet en Huize Prinses Beatrix, beide in Paramaribo.

De organisatie Eben Haëzer in het district Nickerie, ruim 200 km van Paramaribo (voor Nederland een kleine afstand, maar voor Suriname erg groot) kreeg ook een bedrag, maar dat zou worden overgemaakt vanuit de hoofdstad.

Op de foto het moment waarop Hela Reemnet (rechts) de gift overhandigt aan Letitia Wasberg, directrice van Huize Prinses Margriet. In het midden staat Itonka Edam. Het tehuis kan worden vergeleken met wat wij in Nederland kennen als aanleunwoningen. Daarnaast is er een kleine verzorgingseenheid, voor mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren.

Veertigdagenkalender 2013

Haydy Nelson

Al 25 jaar maakt ds. Joke van der Velden in samenwerking met de Protestantse Kerken Amsterdam de veertigdagenkalender voor deze tijd van het jaar tot Pasen.

Er wordt vanaf Aswoensdag, dit jaar 13 februari, veertig dagen teruggeteld, tot Stille Zaterdag 30 maart, de zondagen als de dag van de Heer niet meegerekend.

De lezer wordt meegenomen in de sfeer van de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, bezinning en beleving, door toepasselijke teksten, gedichten, liederen en gebeden die bijdragen aan die sfeer.

Ook aan de inwendige mens is gedacht door het opnemen van vegetarische recepten voor het maken van seizoensgerechten voor jong en oud.

Deze veertigdagenkalender is voor een kleine prijs te bestellen bij:

verkoop@narratio.nl of in de kerk verkrijgbaar bij Haydy Nelson (020-699 9578)

**inkeer, bezinning
en beleving**

Het lief en leed van onze gemeente

Thea Blijleven

Wat was het een mooie dienst op 6 januari, waarna we het Jubileum vierden van Jan van der Meulen 20 jaar predikant in Zuidoost. Jan, we hopen dat je het nog lang met ons volhoudt. Gefeliciteerd.

Op zondag 13 januari kwamen de eerste koffiedrinkers om

**de dominee dronk
nog een kopje mee**

10.45 binnendruppelen in De Drie Stromen, nog wat onwennig maar het werd heel gezellig.

De dienstdoenden vertrokken om de werkzaamheden op te pakken, de dominee dronk nog een kopje mee; het was even wennen, maar een goede start van de nieuwe aanvangstijd.

Beste mensen, het wordt weer lichter om ons heen, we gaan de lente tegemoet. Laat het u inspireren.

Tuinaarde en andere grondbeginselen

Jan de Jonge

De Elfstedentocht moet nog komen, maar de eerste voorjaarssignalen bereiken ons toch al: "Jan, verkopen jullie (St. INS) dit jaar ook weer tuinaarde? En bezorgen jullie ook weer aan huis?" Met vreugde kan ik u meedelen dat het antwoord op beide vragen volmondig JA is.

grondbeginselen

Weetjes van de diaconie

Kenneth Edam

Wist u dat

-de diaconie op woensdag 10 april 2013 weer een lentedag organiseert ?

de uitvoering van het project kerstattenties goed is verlopen?

-Frank Odinot de kaart en het gedicht heeft verzorgd voor de kerstattenties en dat de diaconie erg blij daarmee is?

-de diaconie € 500,- heeft bijgedragen aan de kerstactie voor de bejaardentehuizen in Paramaribo en dat het totaalbedrag van deze kerstactie van de Suriname/Antillen werkgroep hiermee € 790,- bedraagt?

-dat de diaconie in december 2012 een bedrag van € 500,- heeft geschonken aan de vluchtkerk als bijdrage voor de ondersteuning van de vluchtelingen in de tentenkampen in Osdorp?

-De diaconie verbaasd is dat zij ondanks deze moeilijke tijden weinig aanvragen voor individuele hulpverlening ontvangt?

-wij ook dit jaar een paaskaartenactie gaan houden?

Ans Odinot en Noortje de Boer meelopen met de wandeltocht naar het nieuwe gevangeniscomplex op Schiphol Noord West?

-de diaconie ook in 2013 blijft bijdragen aan het lifeline project in Ghana?

Vanwaar die vreugde? Omdat er per levering van, zeg, 50 liter, een hele euro naar de kerk gaat. Hoe dat kan? Wij kopen heel goedkoop in Duitsland in en kunnen daardoor concurreren met tuincentra en supermarkten.

Dus als we toch bezig zijn met z'n allen, waarom zouden we de kerk dan ook niet steunen? Hetzelfde geldt ook voor kluswerk, verhuizingen, ontruiming, enz. Over grondbeginselen gesproken. Kortom, we zijn u en de kerk graag van dienst. Meer info: Achterzijde kerkblad.

Hartelijke groet.

Zomaar een dag met Stap Verder

Thea Blijleven

Bedrijvig maar toch rustig

Het was vijf minuten voor één toen ik aanbelde bij Stap Verder in Hoogoord Amsterdam ZO.

Toen ik bovenkwam was het er bedrijvig maar toch rustig. Er waren mensen bezig op de computers, er was Engelse les en Caroline kwam uit een bespreking, Hai, fijn dat je er bent, Erika heeft alles al klaargelegd. Er gaan vandaag drie mensen mee, want een kan hier niet op tijd zijn. Anders gaan er altijd vier mensen mee.

Zo vertrokken we. Eén dame en twee heren gingen mee naar de kledingbank in Amstelveen. In de auto oefende een vriendelijke jongeman met mij zijn



Nederlands. Wanneer zeg je hoe zo? en wanneer waarom? Wat is het verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Wanneer zeg ik het weer, of alweer? Leuke vragen, die ik in het Nederlands probeer uit te

leggen. We lachen wat af.

Bij de kledingbank mogen ze gaan uitzoeken, drie stuks kleding, een jas, een broek, een overhemd of trui of vest.

Maar we worden al verwelkomd met de mededeling dat er weer dekens zijn, en daar zijn jullie zo gek op toch. De cliënten nemen ze dankbaar in ontvangst.

Later vertrekken we weer met

tassen vol, ook extra schoenen en een dekbedhoes. Mooi om te zien hoe blij ze zijn. De dame wil nog snel van een tafel twee paar schoenen meenemen, maar dan grijp ik in: je moet ook wat voor een ander overlaten, ze had al twee paar. Genoeg is genoeg. Terug bij Stap Verder lever ik de kaarten weer in en geef het overgebleven geld terug.

De cliënten betalen €2.00 per keer.

Iedereen groet elkaar en ik vertrek met een voldaan gevoel.

PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost

Wil Bakewel

Franciscus

Op onze bijeenkomst van maandag 7 januari 2013 waren 17 personen aanwezig.

Inleidster was mevrouw Elsa Aarsen-Schiering, die ons op boeiende wijze het levensverhaal vertelde van

Franciscus van Assisi, geboren in 1181 en overleden op 4 oktober 1226. Aansluitend vertoonde zij foto's van kerken, die later werden gebouwd op de plaatsen in Italië waar Franciscus geleefd heeft.

Feestje

Wat onze volgende bijeenkomst betreft: Senioren binnen en buiten Amsterdam Zuidoost opgelet! Op maandag 4 februari a.s. is het 10 jaar geleden dat de PCOB/KBO een geslaagde herstart beleefde. Reden voor een feestje, temeer daar we dan (4 februari 2013) een gouden bruidspaar mogen verwelkomen!

Gast spreker is de heer Walther Schoonenberg, architectuur historicus, werkzaam bij de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. De heer Schoonenberg zal een lezing houden over het onderwerp "De restauratie van de Amsterdamse binnenstad in de 20ste eeuw", met fraaie lichtbeelden (zie ook www.onderdekeizerskroon.nl). Plaats van samenkomst is kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos, van 14.00 tot 16.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur.

Verloting

Nog een nieuwtje: we houden die middag ook een verloting-zonder-nieten. Lid of geen lid, iedere senior (50+) is welkom! Tot ziens op 4 februari!

Abri 50, Bij de gratie Gods

Henk de Boer

'Uw Naam worde geheiligd' in het Onze Vader is dagelijkse toewijding, een aan God gewijde dag. Wat betekent 'bij de gratie Gods'?

De koningin spreekt 'bij de gratie Gods', maar de hoedenmaker maakt bij de gratie Gods haar hoeden. We leven wij bij de gratie Gods.

Je kunt het ontkennen, maar het universum kun je niet ontkennen.

We leven van de zon, van de wind, van de regen. We leven zelfs van de duisternis, want de slaap verkwikt het lichaam.

Is de natuur geen gratie? Is planet earth geen gratie? Is het universum geen gratie? Wij leven bij de gratie van het universum waarin de aarde een speldenknop is, een stofje aan de weegschaal, een druppel in de oceaan.

De zon zorgt voor warmte, de wind voor wolken, de wolken voor water. Als wij er op los leven, van God los, van het universum los, dan verdwijnt de gratie Gods. Dat zien we dan ook om ons heen gebeuren. 'In den beginne schiep God' is een belijdenis. God is oorzaak, en het gevolg zijn wij in het universum. En of het nu gaat om een oerknal of scheiden van licht en duisternis, er is een oorzaak. Iets komt niet uit niets.

We leven bij de gratie Gods, we werken bij de gratie Gods en we genieten bij de gratie Gods. Toegewijd zijn is Gods gratie in geloof, hoop en liefde. Dagelijkse toewijding is gracieus. Gratie is de hoed van de koningin.

Agenda Februari 2013

1	08.30u	Bazaar	DNS
3	09.30u	12+ nevendienst/catechese	DNS
	11.00u	Gemeente beraad	DNS
4	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam ZO	DDS
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.30u	Diaconievergadering	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
5	19.30u	Kerkenraadsvergadering	DNS
6	09.00u	Bazaar	DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep	DNS
8	08.30u	Bazaar	DNS
11	14.30u	Gesprekskring HRH-huis, Rolandzaal	
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
13	09.00u	Bazaar	DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u	Aswoensdag Viering	DNS
15	08.30u	Bazaar	DNS
18	18.00u	Eetgroep	DNS
	15.00u	Gesprekskring 'De Venser', kerkdienst hobbyruimte	
	18.30u	Viering Amsta, Haag en Veld 50	
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
19	10.30u	Gesprekskring "Doornse Levenskunst"	DDS
20	09.00u	Bazaar	DDS
	10.15u	Gesprekskring Eben Haëzer Trefpunt 2 ^e etage	
	18.30u	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u	Avondgebed (PGZO)	DNS

Multiculturele diensten

De derde zondag van de maand is er een multiculturele dienst om 11.30 uur in De Drie Stromen-kerk

Cantrix De Nieuwe Stad

Wil Martijn

Cantor De Drie Stromen

Henk Fransen

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost
tel. 020-8457566 020-8457566 www.stapverder.org
rekening Triodosbank nr. 390507687
erikafeenstra@stapverder.org
spreekuur Dokters van de Wereld: ma en do 10.00-13.00
sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur,
woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

	19.30u	Sacrale dansgroep	DNS
	20.00u	Gespr.groep 'Geloof&Zo' 020-3652411	
21	09.30u	Ouderenkring,	DNS
22	08.30u	Bazaar	DNS
25	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
26	10.30u	Gesprekskring "Doornse Levenskunst"	DDS
	19.30u	Moderamenvergadering, Kelbergen 30	
27	09.00u	Bazaar	DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u	Avondgebed (RK-parochie)	DNS
	19.30u	College van Kerkrentmeesters	DNS

Maart 2013

1	08.30u	Bazaar	DNS
	19.30u	Wereldgebedsday	DNS
3	09.30u	12+ nevendienst/catechese	DDS
4	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam ZO	DDS
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.30u	Diaconievergadering	DDS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
5	19.30u	Kerkenraadsvergadering	DDS
6	09.00u	Bazaar	DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u	Avondgebed	DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep	DNS
8	08.30u	Bazaar	DNS
9	13.30u	Oecumenische Vrouwensynode	DNS
11	14.30u	Gesprekskring HRH-huis, Rolandzaal	
	18.00u	Eetgroep	DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u	Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
13	09.00u	Bazaar	DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u	Avondgebed	DNS
	20.00u	Filmhuis	DNS

PERKI

Kerkdiensten in het Indonesisch:

Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er een RK doopdienst is.

Secretariaat M.Hutauruk-Tambunan

Meylina_tambunan@yahoo.com

PCG Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost
Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur,

Secretaris Vera Koduah

Aflegvereniging Ezechiël Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
contactpersoon Broeder R. Flu

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad: oecumenisch kerkcentrum
"De Nieuwe Stad", Luthuliplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458

De Drie Stromen: Renswoudestraat 75, Amsterdam-
Zuidoost, tel: (020) 697 55 50



De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers

Protestantse Gemeente te Amsterdam ZO

Postbus 12102 1100 AC Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter Kerkenraad

Marja Engelage marja.pgzo@gmail.com

Scriba ad interim

Wolter Koolstra
scriba@pgzo.nl

Website <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en
diverse fondsen)

Bankrekening 6358 00 470 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Ledenadministratie

Pieter Glaser Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO
pcglaser@planet.nl

Predikanten

-ds. Jan van der Meulen
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur

(bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag
van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

-ds. Justine C.H. Aalders
justineaalders@hotmail.com

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens
of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact
opnemen met de predikanten.



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN

[advertentie]

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

JAN DE JONGE, *Snelleveldstraat 32*, mobiel:
email: j.jonge968@chello.nl

Raborekening nr 39.38.54.035 K.V.K. S 215009

*Elke woensdag 9-12.00 uur: rommelmarkt in De Drie Stromen.

Elke vrijdag 8.30-10.30 uur rommelmarkt in De Nieuwe Stad

*Elke laatste zaterdag van de maand: 11-15.u. Rommelmarkt
bij de Elthetokerk, Javastraat 118A, in Amsterdam-Oost.

* Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin, boedelzorg

* Kleine verhuizingen, ontruimen van woningen;

* Inzameling van bruikbaar huisraad, kleding en schoeisel

Wij kopen onze bloemen bij:

Bloemenboetiek *John*

Winkelcentrum Reigersbos, Amsterdamdam zuidoost



Lees het tuinaarde artikel
en steun de kerk. Gewoon doen.
Ook al heb je alleen maar een
stapel boeken of een zak kleren.

