

Wij nodigen u uit om Pasen met ons te vieren



Veertig dagen

De weg naar Pasen duurt veertig dagen.
De Veertig-dagen-tijd begon op 13 februari
met Aswoensdag. Elke woensdag is er een
vastenmaaltijd met aansluitend avondgebed.

Palmzondag

Het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De kinderen mogen Palmpasenstokken maken.
De cantorij zingt in de dienst.
Het wordt een feest dat al vooruitziet
naar het lijden en sterven.

Stille Week

De Stille Week staat in het teken van bezinning
en inkeer. Het zijn altijd indrukwekkende vieringen.

Paasfeest, feest van spiritueel ontwaken.

Van oorsprong is het Paasfeest een Joods feest
waarbij de Joden vierden dat ze uit de slavernij uit Egypte werden
bevrijd. Het paasfeest is het feest van de bevrijding, van de wedergeboorte,
van een spiritueel ontwaken. De beide Cantorijen die onze gemeente rijk is,
zullen meewerken aan deze feestelijke dienst.

Zie blz. 4: Bij de kerkdiensten.

Deze maand:

Kerkdiensten	3
Kerkenraad zoekt gemeentemodel	5
Overdenking	7
Film in De Nieuwe Stad	8
OVS	8
Vorm en betekenis van de liturgie	9
Abri 51	9

Overige kerkdiensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

3 maart: ds. Hugo Vlug
10 maart: pastor Ruud Heesters
17 maart: ds. Hugo Vlug
24 maart: pastor Corine v.d. Loos
31 maart PASEN: ds. Hantie Kotzé en pastor Ruud Heesters

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

10 maart: mw. ds. A.P. Irik
24 maart: GEEN DIENST
donderdag 28 maart: mw. ds. A.P. Irik en mw. pastor S.R. van Rijn, avondmaal
vrijdag 29 maart: mw. ds. A.P. Irik en mw. pastor S.R. van Rijn, Goede Vrijdag
zondag 31 maart: mw. ds. A.P. Irik en mw. pastor S.R. van Rijn, Eerste Paasdag

Verpleeghs Gaasperdam, Soestdijkstr. 4, zondag 11:00 uur

24 maart: ds. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur

10 maart: mw. ds. H.C.M. Bouma
31 maart: ds. W.L. Vreeken, Pasen

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 10:30 uur

13 maart: RK dienst, pastor Albert Koot
27 maart: Protestantse dienst, ds. F.R. Brommet, avondmaal

De Venser, Berthold Brechtstraat 1, maandag 15:00 uur

18 maart: ds Ilona Fritz (ELG)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

► *Pieter Glaser, Mijndenhof 164*

Redactie:

► Frank Odinot ► Frederika Charles
► Marga Blom ► Jan Kok
► Fons Zeijlemaker

Redactieadres:

protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden.

Layout

► Marga Blom, Frank Odinot

Druk

► Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m 17 maart 2013 bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Lezingen in de dienst januari 2013

3 maart : 2 Samuel 12, 16 - 25, Romeinen 4, 1 - 8
10 maart: 2 Samuel 14, 1 - 24, 1 Petrus 3, 8 - 15
13 maart: 2 Kronieken 1, 7-13, Lucas 11,1-13
17 maart: 2 Samuel 15, 1 - 12, 1 Petrus 1, 22 - 2, 10
24 maart: 2 Samuel 15, 13 - 31, Romeinen 15, 2 - 13
31 maart: 2 Samuel 22, 1-20, Handelingen 13, 16b-33

Voor Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart en Stille Zaterdag 30 maart worden de lezingen nog vastgesteld in overleg met de ELG.

Bijbelleesrooster

1 maart: 1 Samuel 26:1-25
2 maart: 1 Samuel 27:1-12
3 maart: 1 Samuel 28:1-25
4 maart: 1 Samuel 29:1-11
5 maart: 1 Samuel 30:1-31
6 maart: 1 Samuel 31:1-13
7 maart: 2 Samuel 1:1-27
8 maart: 2 Samuel 2:1-32
9 maart: 2 Samuel 3:1-21
10 maart: 2 Samuel 3:22-39
11 maart: 2 Samuel 4:1-5:5
12 maart: 2 Samuel 5:6-25
13 maart: 2 Samuel 6:1-23
14 maart: 2 Samuel 7:1-16
15 maart: 2 Samuel 7:17-29
16 maart: 2 Samuel 8:1-18
17 maart: 2 Samuel 9:1-13
18 maart: 2 Samuel 10:1-19
19 maart: 2 Samuel 11:1-27
20 maart: 2 Samuel 12:1-25
21 maart: 2 Samuel 12:26-31
22 maart: 2 Samuel 13:1-22
23 maart: 2 Samuel 13:23-37
24 maart: 2 Samuel 13:38-14:17
25 maart: 2 Samuel 14:18-33
26 maart: 2 Samuel 15:1-12
27 maart: 2 Samuel 15:13-31
28 maart: 2 Samuel 15:32-16:14
29 maart: Lucas 22:39-23:49
30 maart: Lucas 23:50-56
31 maart : Lucas 24:1-12



Kerkdiensten

woensdag 27 februari

DNS 18.30 vastenmaaltijd
19.00 uur avondgebed

vrijdag 1 maart wereldgebedsday

DNS 19.30 uur

zondag 3 maart

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
DDS 11.30 uur ds. Justine Aalders
12+ in DDS

woensdag 6 maart

DNS 18.30 vastenmaaltijd
19.00 uur avondgebed

zondag 10 maart

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
DDS 11.30 uur ds. Jan van der Meulen, avondmaal

woensdag 13 maart

DNS 18.30 vastenmaaltijd
19.00 uur avondgebed

zondag 17 maart

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
DDS 11.30 uur ds. Jan van der Meulen

multiculturele dienst

woensdag 20 maart

DNS 18.30 vastenmaaltijd
19.00 uur avondgebed

zondag 24 maart, Palmzondag

dienst in één kerkgebouw

DDS 11.30 uur ds. Jan van der Meulen
mmv de Cantorij olv Wil Martijn

woensdag 27 maart

DNS 18.30 vastenmaaltijd
19.00 uur avondgebed

Witte Donderdag, 28 maart

dienst in één kerkgebouw

oecumenische dienst van Schrift en Tafel met ELG

DNS 19.00 of 20.00 uur **kleine kerkzaal**
ds. Justine Aalders en ds. Ilona Fritz

Goede Vrijdag, 29 maart

dienst in één kerkgebouw

oecumenische dienst met ELG

DNS 20.00 uur **grote kerkzaal**
ds. Jan van der Meulen en ds. Ilona Fritz
mmv de Cantorij olv Henk Fransen

Stille Zaterdag, 30 maart

dienst in één kerkgebouw

oecumenische dienst van Schrift en Tafel met ELG

doopgedachtenis

DNS 21.00 uur **kleine kerkzaal**
ds. Jan van der Meulen en ds. Ilona Fritz

zondag 31 maart, Pasen

dienst in één kerkgebouw

DNS 9.30 uur

ds. Jan vd Meulen en ds. Justine Aalders
mmv de Cantorij olv Henk Fransen
en de Cantorij olv Wil Martijn;
gevolgd door Paaslunch

zondag 7 april

DNS 9.30 uur ds. R.J. Prent
DDS 11.30 uur ds. Jan van der Meulen

DNS = De Nieuwe Stad

DDS = De Drie Stromen

zie www.pgzo.nl

Bij de kerkdiensten

Jan van der Meulen

Als u dit kerkblad leest is de veertigdagentijd al ruimschoots begonnen, maar het is toch goed om nog even stil te staan bij de kerkdiensten, want er gebeurt heel veel deze weken, niet alleen op zondag, maar ook door de week. Zo zijn er om te beginnen de vastenmaaltijden en avondgebeden op de woensdagavonden. We begonnen 13 februari met de oecumenische Aswoensdag-viering van de RK, de ELG en de PGZO. Het thema voor de avondgebeden is dit jaar 'Vreemdeling op aarde' en we verbinden dit thema ook nu weer aan onze collecte voor het Diaconaal Oecumenisch Centrum *Stap Verder*. Hoewel de EBG sinds kort in een eigen kerkgebouw huist, doen ze ook dit jaar weer mee met de vastenmaaltijden en de avondgebeden. De vastenmaaltijd begint steeds om 18.30 uur en de avondgebeden om 19.00 uur. De deelthema's met de daarbij gekozen lezingen en de voorbereidende groepen zijn:

Woensdag 20 februari,
Ik ben een vreemdeling op aarde,
Psalm 119 : 12 - 19, PGZO

Woensdag 27 februari,
Abraham verlaat zijn huis,
Genesis 12, RK parochie

Woensdag 6 maart,
Rechtvaardige verdeling,
Leviticus 25 : 23 - 28, EBG

Woensdag 13 maart,
Want ik was zelf vreemdeling,
Deuteronomium 10 : 17 - 21, ELG, PERKI

Woensdag 20 maart,
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Psalm 146 : 5 - 10, Sacrale Dansgroep

Woensdag 27 maart,
Een vreemdeling ben ik bij U te gast,
Psalm 39 : 13, EBG (voorbereiding Heilig Avondmaal)

Zondagse diensten

Wat de eigen kerkdiensten van de PGZO betreft willen we in de 40-dagentijd het thema van Kind op Zondag volgen: *Zoon van David*, en dat doen we dan niet aan de hand van de klassieke lezingen uit het evangelie, maar aan de hand van het Eerste Testament en wel de boeken 1 en 2 Samuel. En de lezingen uit Samuel worden gecombineerd met lezingen uit de brieven van het Tweede Testament.

In De Drie Stromen hebben we op zondag 17 maart ook een bijzondere dienst, namelijk onze **derde multiculturele dienst**. We zullen in die dienst zeker rekening houden met het karakter van deze zondag als één van de zondagen in de veertigdagentijd.

De Stille Week wordt dit jaar ook nog meer bijzonder dan andere jaren omdat we vanaf Palmpasen tot en met Paasmorgen alle kerkdiensten als hele PGZO vieren, waarbij dan bij Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag ook de ELG weer meedoet.

De stille week wordt bijzonder

We beginnen op Palmpasen in De Drie Stromen met medewerking van de Cantorij van De Nieuwe

Stad, dan volgen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in De Nieuwe Stad, waarbij op Goede Vrijdag de Cantorij van De Drie Stromen meewerkt aan de dienst.

Op **Paasmorgen** kerken we in De Nieuwe Stad en zullen de beide Cantorijen samen zingen. Dat belooft extra feestelijk te worden. Na afloop van de kerkdienst zullen we in plaats van het gebruikelijke Paasontbijt een *Paaslunch* hebben samen met de ELG en de nieuwe eigenaarkerk in De Nieuwe Stad *the Christian Baptist Church*. Deze lunch begint vanaf 11.30 uur. We hebben afgesproken dat de PGZO de tafel zal dekken en dat de ELG de tafel zal afruimen.

Rest mij nog om u mede namens Justine Aalders en de kerkenraad een goede veertigdagentijd toe te wensen, waarvan ik hoop dat bezinning en verdieping voorop mogen staan en uiteindelijk een feestelijk toelevens naar Pasen.

Doornse levenskunst

ds. Jan van der Meulen

Ook voor deze gesprekskring geldt dat zij op het moment dat u dit kerkblad in de bus krijgt al een aantal weken op gang is, maar u bent natuurlijk van harte welkom om alsnog aan te haken. Dat kan makkelijk omdat we per keer een ander thema bespreken. In de afgelopen Adventsperiodes bleek de Doornse Levenskunst, een uitgave van de



theologenbeweging '*Op Goed Gerucht*', een uitstekende opstap voor goede gesprekken over thema's rond levenskunst. Het boekje behandelt 52 thema's, ingedeeld onder drie hoofdthema's: *Leven met God*, *Leven met jezelf* en *Leven met anderen*. Ook deze keer hebben we uit alle drie die hoofdthema's een aantal hoofdstukken gekozen waarvan we denken dat ze passen bij de veertigdagentijd. De gespreksgroep wordt steeds gehouden van 10.30 - 12.00 uur in De Drie Stromen en is bedoeld voor de gehele PGZO. De leiding is afwisselend in handen van ds. Justine Aalders en ds. Jan van der Meulen.

We behandelen de volgende thema's:

Stilte op dinsdag 26 februari, 10.30 uur, DDS
Volharding op dinsdag 5 maart, 10.30 uur, DDS
Waakzaamheid op dinsdag 12 maart,
10.30 uur, DDS
De dood aanvaarden op dinsdag 19 maart,
10.30 uur, DDS

Paasgroetenactie 2013

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De kaarten zijn gemaakt in projecten in de gevangenis in Vught, waar gedetineerden nadachten over 'Herstelde relaties' en over 'Nieuw leven' en daar werkstukken over maakten. Zo geeft u met deze paasgroet de boodschap van Pasen door.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 3, 10 en 17 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen, zowel in DDS als in DNS. Ze kosten 1 euro voor een enkele kaart en 1,50 euro voor een dubbele kaart. Het is fijn als u daar ook wat persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven. Toch lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt. Dit is nu eenmaal zo in verband met de privacy. Maar uit de reacties blijkt wel, dat uw groet toch zeer gewaardeerd wordt en de mensen goed doet.

De mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Ook dat is diaconie, zorg op afstand, een klein lichtje zijn in een duistere periode van het leven. U doet toch ook mee? De lentedag is ditmaal na Pasen. Als u niet in de kerk komt, maar wel een kaart wilt sturen, belt u dan even op? Dan regelen we dat!

-5-

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Namens de diaconie, Marijke de Jong tel: 020-6910904

Kerkenraad zoekt naar 'modelgemeente'

Hans van Riet

En weer lagen er modellen op tafel. Nu niet die van onze eigen organisatie met de bloemblaadjes, maar inspirerende modellen van de landelijke PKN. Missionaire modellen. Missionair wil niet zeggen dat het de bedoeling is om in de winkelcentra het Evangelie te gaan verkondigen, maar hoe je een kerkelijke gemeente aantrekkelijker maakt voor de mensen aan de rand en buiten de kerk. De drempel tot onze 'traditionele' kerkdiensten is voor hen vaak te hoog. Maar uitnodigen voor een andere activiteit zou kunnen. De filmavond op 30 januari in DNS met maaltijd vooraf,

speciaal voor de jongeren, was daarvan een goed voorbeeld. ds. Justine had als start drie modellen uitgezocht die goed aansluiten bij wat onze gemeente nu is en doet: de gastvrije gemeente, de vierende gemeente en de pastorale gemeente. Aan de

.....bijvoorbeeld onze multiculturele dienst in DDS

kerkenraadsleden werd met name gevraagd om bij elk model onze 'blinde vlek' te benoemen: wat doen we niet goed, wat zou beter kunnen?

We zijn best gastvrij, spreken nieuwe mensen in de kerk aan. Maar we zouden ze gerichter kunnen vragen: wat vond je ervan? Durven we naar kritiek van buitenstaanders te luisteren en daar wat mee te doen? Hebben we een folder over onze gemeente om te overhandigen? Kunnen we ze uitnodigen voor.....
.....bijvoorbeeld onze multiculturele dienst in DDS? De eerste dienst 'nieuwe stijl' werd als zeer positief ervaren en was beter bezocht dan gebruikelijk. Dit is een voorbeeld van de vierende gemeente met 'mixed economy' zoals het betreffende model officieel heet. Over het pastoraat werd gezegd dat dit nu sterk gericht is op de meelevende gemeenteleden; het zou uitgebreid kunnen worden naar de rand, naar mensen buiten de kerk. Dat doe je eigenlijk al als je je zieke buurvrouw helpt met boodschappen of het huishouden!

Als 'blinde vlekken' werden verder nog genoemd: ons kerkelijk taalgebruik en ritueel (fijn voor de trouwe kerkgangers maar misschien onbegrijpelijk voor buitenstaanders), wij kennen de behoeften van die buitenstaanders niet, en we zijn erg op elkaar gericht (dat is onze kracht en onze zwakte). Er kwamen ook suggesties. Een boekje met verhalen van gemeenteleden waarom zij graag kerklid zijn? Een welkomstboek voor gasten waarin zij wat kunnen schrijven? Een 'vrijdagmiddagborrel' in de buurt van de kantoren? Een kerkdienst op vrijdag- of zaterdagavond? Missionair zijn betekent: naar buiten treden, open staan voor anderen en iets anders. Dus niet, zoals ds. Justine het nogal eens hoort: "Wij doen het altijd zó". Gemeenteleden die willen meedenken/-praten over de 30 modellen zijn van harte welkom op de kerkenraadsvergadering. Als iemand belangstelling heeft voor de map met de 30 modellen kan hij/zij zich opgeven bij de scriba.

Kort nieuws

-Degenen die ermee te maken hebben gehad zijn zeer positief over de nieuwe mede-eigenaar van DNS. De mensen van de Christian Baptist Church denken constructief mee en zullen ook meedoen met de paaslunch.
-Paaslunch? Met dat voorstel kwam het 4+2-kerkenoverleg en dat is door het gemeenteberaad en de kerkenraad positief ontvangen.
-Het voorstel van Tjitske Schukken om een kamer in de pastorie te bestemmen voor een cliënt van Stap Verder is aangehouden en moet nader onderzocht worden.

-Er is met de ELG gesproken over meer samenwerking. Naast een picknick met een andere activiteit in de zomer is het plan om met de gemeente op 30 juni naar de centrale *Keti Koti viering* te gaan in de Lutherse kerk aan het Spui. Kunnen we een of meer bussen regelen? Er moet informatie komen over de betekenis van Keti Koti.

- ds. Jan ervoer de receptie ter ere van hem op 6 januari als een "warm bad".

- Er wordt een proef gedaan om de liturgie met een beamer te projecteren voordat het nieuwe liedboek ingevoerd wordt.

- Het gemeenteberaad op 3 februari werd goed bezocht en verliep in een goede sfeer. Er moeten van te voren meer stoelen klaargezet worden.

- Op voorstel van de leiding van de kindernevendienst zullen alle kinderen een verjaardagskaart ontvangen.

Verslag gemeenteberaad 3 februari 2013

Wolter Koolstra

Op zondag 3 februari was er na de dienst in één kerkgebouw een goed bezocht gemeenteberaad. Er waren ruim 60 mensen.

Kerstattenties

De diaconie heeft nagedacht over de kerstattenties. Nu moet er te veel adressen door te weinig mensen gedaan worden in een korte tijd. Het bezoek aan ouderen staat voorop en daarbij is het prettig om iets te geven.

De diaconie stelt voor om vanaf de oogstdienst (november) bijbelse dagkalenders rond te brengen aan gemeenteleden boven de 75 jaar. De bezorgers hebben dan ruim tijd om de attenties rond te brengen en kunnen dan ook tijd vrijmaken voor een bezoekje als blijkt dat mensen dat op prijs stellen. Vanuit de gemeente kwam de tip om het vervroegd rond brengen van attenties te combineren met het overhandigen van een uitnodiging voor de adventsviering voor ouderen.

Pastorale terugblik

De predikanten blikten terug naar 2012 met als kernwoord "laveren": Laveren is de heen en weer gaande beweging van een zeilschip op weg naar zijn doel om vooruit te komen op het moment dat je niet voor de wind kan varen. Het jaar 2012 is geen jaar van stilstand geweest, soms is er wel pas op de plaats gemaakt.

De goede momenten worden gememoreerd, met o.a. (maar niet uitputtend): de nieuwsjaardienst in 2012, gezamenlijke Paasdienst, de diensten in de zomermaanden, de kerstsamenzang, de kerstmorgendiensten, de ouderendag en de avond voor de vrijwilligers. Soms zat het ook wel eens tegen: een Pauluskring of Bijbelkring die in beide kerken was gepland, maar alleen in De Drie Stromen belangstelling trok en een avond voor studenten die niet doorging.

Het blijft de vraag of als we één kerkdienst hebben voor de hele PGZO mensen in beweging komen om van het ene naar het andere kerkgebouw te gaan. Ja, dat gebeurt, maar nog een beetje bescheiden. Het is ook steeds weer laveren tussen willen en kunnen en het kan ook nog zo zijn dat wat de een wil de ander helemaal niet wil. Daarbij is het belangrijk om op een goede

manier met elkaar te praten en een beargumenteerde keuze te maken. Dat zijn we nog aan het leren. We zijn kwetsbaar en sterk. Door onze kwetsbaarheid

Het jaar 2012 was geen jaar van stilstand

beseffen we dat we het alleen niet redden en dus

elkaar nodig hebben. Door onze kracht hebben we de moed om nieuwe wegen in te slaan op weg naar een betere toekomst die meer saamhorigheid en eensgezindheid met zich mee zal brengen en plezier in wat we doen en waarbij we nieuwe zaken leren ontdekken. Als daarbij de trefwoorden Vieren, Omzien en Verbinden breed worden gezien en uitgedragen worden - ook over de grenzen van de gemeente heen - wordt 2013 een nog interessanter jaar dan 2012.

Het volledige verslag staat op de website www.pgzo.nl en is opvraagbaar bij Wolter Koolstra.

Mededelingen en vragen

- Voorgesteld wordt om met Pasen geen Paasontbijt te hebben, maar - samen met de Lutheranen en Baptisten (die ook kerken in DNS) - een Paaslunch om 11.30 uur te houden. Dit voorstel werd breed gedragen door de aanwezigen.

- Voorgesteld wordt om in juli de diensten samen met de ELG te beginnen om 10.00 uur. Ook dit voorstel kreeg de instemming van het beraad.

- In de zomer zal ook samen met de ELG een activiteit gehouden worden (met picknick). Mensen die mee willen werken aan de voorbereiding kunnen zich opgeven bij Marja Engelage. Suggesties voor een activiteit zijn ook van harte welkom.

- De kerkenraad buigt zich over het wel of niet gebruiken van een beamer bij de kerkdiensten. Deze discussie is actueel omdat in de zomer het nieuwe liedboek verschijnt. De kerkenraad wil eerst een proef houden, voordat verdere besluiten genomen worden. Mensen die willen meewerken aan deze proef kunnen zich opgeven bij Wolter Koolstra.

- De gemeente heeft als luxe dat er twee vierplekken zijn, waarbij er altijd op één plek een reguliere dienst is. Gemeenteleden kunnen dus kiezen of ze naar een reguliere dienst willen of (één keer per maand) naar de multiculturele dienst.

- Op 30 juni dit jaar is er in de kerk aan het Spui een dienst ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Het idee leeft om dan geen dienst te houden in Zuidoost, maar samen met de ELG met bussen naar de kerk aan het Spui te gaan. Een (grote) meerderheid van de aanwezigen zag dit wel zitten.

Overdenking

Annie Vis

't En zijn de Joden niet

“In de geest van de februaristaking pleiten wij tegen elke vorm van discriminatie, voor wederzijds begrip en het opkomen voor iedereen die in de knel dreigt te komen. Al wie onze uitgangspunten deelt roepen wij op maandag 25 februari naar het Jonas Daniël Meijerplein te komen en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker”.

Deze oproep was te lezen op de website Amsterdam Centrum, gepaard met informatie over de gang van zaken rondom deze herdenking: een korte toespraak, het lezen van gedichten en de kranslegging. Bij de aanvang van het defilé zullen de klokken van de Zuiderkerk luiden. Misschien is de datum van deze herdenking net gepasseerd bij het verschijnen van dit nummer van ons kerkblad, de belangrijkheid van deze en andere herdenkingen is echter duidelijk, omdat discriminatie, vreemdelingenhaat en rassenwaan helaas niet tot het verleden behoren. Zo is extra beveiliging van joodse instellingen in Amsterdam nog steeds noodzakelijk, waarvoor de gemeente in 2011 een bedrag van 200 duizend euro ter beschikking heeft gesteld als aanvulling van wat de joodse gemeente zelf betaalt.

Dit jaar vallen de datum 25 februari en de dag daarvoor samen met het joodse Poerim(loten)-feest. Op dit feest wordt herdacht hoe het joodse volk zich lang geleden in het babylonische land wist te bevrijden van haar onderdrukkers. Het hele verhaal is te lezen in het boek Esther, dat waarschijnlijk in de vijfde eeuw voor Christus is geschreven. Esther, die door koning Ahasveros is uitgekozen zijn vrouw te worden, speelt hierin een belangrijke rol. In het tegenwoordige Israël wordt dit feest uitbundig en op een carnavaleske manier gevierd.

Het kerkelijk jaar laat 24 februari zien als tweede zondag van de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer die zes zondagen beslaat, uitlopend op de Stille Week waarin - zo genoemd in het Evangelisch Luthers Dienstboek - *De drie dagen van Pasen*: Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, omdat, zo lees ik, het vieren van Pasen dan al begint. Het lezen van het gedicht van Revius dat in dit boek staat afgedrukt als Goede Vrijdag-meditatie voert mij terug naar de tijd van de Duitse bezetting toen de Jodenvervolgung was ingezet. Ik vroeg mij af, ik was veertien jaar, of dat werkelijk gezien moest worden als een straf van God omdat zij Jezus niet zagen als hun Verlosser. Thuis werd daar op die manier niet over gesproken, wel eerder op de christelijke lagere school, waar ons in de zesde klas de legende van de wandelende Jood was voorgelezen.

-7-

Het was in de Veertigdagentijd dat in de Nederlandse les dit gedicht behandeld werd. Behandeld? Het werd voorgelezen door de leraar en wij lazen mee. Van commentaar van de leraar kan ik mij niets herinneren. Dat kon ook niet, er zat een NSB-kind in de klas. Maar voor mij was de inhoud een grote opluchting, de Joden waren niet slechter dan andere mensen.” 't En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, Ik ben 't o



Heer, ik ben 't die u dit heb gedaan..... “ Wel een gedicht zwaar van zondebesef, het lijden plastisch beschreven, maar dit terzijde. Dat de leraar ons in die tijd bewust liet kennismaken met dit gedicht is pas veel later tot mij doorgedrongen. Het Paasfeest valt nog net in de maand maart: van bezinning en inkeer naar blijdschap en nieuw leven.

In het gedicht Pasen van Ida Gerhardt spreekt de natuur een woordje mee.

PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost

Namens de besturen, Wil Bakewel, secr.

Op onze bijeenkomst van maandag 4 februari waren 36 personen aanwezig. Deze feestelijke bijeenkomst mochten wij, tot onze vreugde, met veel gasten delen. 10 jaar alweer PCOB/KBO in Amsterdam Zuidoost en bovendien een gouden bruidspaar! Ook genoten wij op deze bijeenkomst van de lezing met unieke beelden van de heer Walther Schoonenberg, architectuur-historicus, werkzaam bij de Vereniging *Vrienden van de Amsterdamse binnenstad*, over de strijd om het behoud en de restauratie van de Amsterdamse binnenstad in de 20ste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog wilde de gemeente namelijk de binnenstad vervangen door een moderne zakenwijk en werden er plannen gemaakt voor de sloop van buurten en de aanleg van brede autowegen door de binnenstad. Dankzij organisaties zoals Stadsherstel werd dit echter voorkomen en is de binnenstad behouden gebleven.

Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 4 maart a.s. Mevrouw Lucia Tilborg, lid van de R.K. Parochie De Graankorrel en mevrouw Haydy Nelson, lid van de Protestantse Gemeente, beide lid van de Oecumenische Vrouwen Synode, zullen voor ons spreken over: "Maria Moeder Gods en Maria van Magdala".

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos. Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur. Alle leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Tot ziens op 4 maart!

11 mei bezinningsmiddag

diakonaat/pastoraat

Irma Blits

Noteert u deze dag alvast in uw agenda? In het volgende nummer van het kerkblad volgt meer informatie.

Uitnodiging voor de Lentedag

Jos de Boer



De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost nodigt u uit voor de 65 + Lentedag op woensdag 10 april 2013 in de Nieuwe Stad. Vanaf 10.30 staat de koffie

klaar. Daarna volgt vanaf 11.00 uur een informatief programma. Om 13.00 uur zullen wij onder het genot van een heerlijke maaltijd gelegenheid hebben om met elkaar te spreken. Om 14.30 uur vervolgen wij met een leuk en ontspannend middagprogramma met aansluitend een liturgisch moment. Ongeveer om 15.30 uur is de afsluiting van deze gezellige dag. Noteer de datum alvast in de agenda. Vervoer kan worden geregeld. De officiële uitnodiging ontvangt u half maart. Wij hopen op een grote opkomst. Hartelijke groet namens de Diaconie.

Être et avoir

Jaap Koolstra

Film in De Nieuwe Stad: altijd interessant
Op woensdag 13 maart organiseert de Protestantse Gemeente Zuidoost in De Nieuwe Stad een filmvoorstelling van een Franse documentaire die in Nederland meer dan een jaar (!) zonder onderbreking werd vertoond:

Être et avoir

We brengen deze avond bijna een heel schooljaar door in een dorpje in de Auvergne, op de basisschool, in een klein klasje met leerlingen van vier tot twaalf jaar. De onderwijzer ontfermt zich met geduld en begrip over al deze o zo verschillende kinderen. De titel van de film verwijst naar de eerste werkwoorden die Franse kinderen op school leren vervoegen, 'hebben' en 'zijn' (avoir, être). De filmmaker heeft dit schoolleven met een fijn gevoel voor humor en een goed oog voor details weten te vangen. Maar ook de prachtige beelden van de omgeving in verschillende seizoenen mogen er zijn. Geen wonder dat deze hartveroverende, nostalgische film diverse grote prijzen in de wacht sleepte. Na afloop kunt u, met een drankje, napraten waarom ú de film zo fantastisch vond!

Datum : woensdag 13 maart

Tijd: inloop vanaf 19.30; film 20.00 - 21.45 uur

Kosten: € 2 (incl. consumptie) -8-

Actie Kerkbalans 2013

Henk Kroese, namens de kerkrentmeesters

Het voorlopig resultaat van de actie Kerkbalans 2013 is als volgt:

Tot en met zaterdag 9 februari. zijn er 268 toezeggingen binnengekomen met een totaal bedrag aan toezeggingen voor 2013: de somma van: € 92.237,-- een **verhoging** van € 1.561,-- of wel gemiddeld 1,7%. In deze barre tijden van economische crisis, is dit toch een verheugend feit. Zo willen we laten zien wat onze kerk waard is, ook in 2013.

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen in 2013 en natuurlijk ook dank aan alle lopers van Kerkbalans. Om deze actie Kerkbalans feestelijk af te sluiten hebben wij (namens de KIP cie.) op vrijdag 8 maart a.s. een FA (Feestelijke Afsluiting) middag voor alle lopers gepland in de crèche, van twee tot vier uur. Leden van het pastoraat en van de kerkenraad zijn hierbij eveneens uitgenodigd.

Mocht u nog uw envelop Kerkbalans hebben liggen op uw bureau of tafel, stuur uw antwoord a.u.b. deze week nog op. Want dat is onze kerk waard.

Oecumenische Vrouwen Synode

Ans Odinot



De O.V.S. komt op 9 maart weer bijeen om met elkaar te luisteren en te discussiëren over de Bijbelse persoon Maria Magdalena. Lucia Tilborg zal daarover een inleiding houden.

Maria Magdalena is een Bijbelse figuur uit het Nieuwe Testament, waarin wordt vermeld dat zij behoorde tot de groep van vrouwen die Christus vergezelde op zijn tochten. Haar feestdag (gedachtenis) valt op 22 juli. In de Bijbel komt Maria een aantal keren voor: **Lukas 8:2** en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, **Lukas 24:10** De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, **Johannes 19:25** Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. **Johannes 20:1** Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. **Johannes 20:18** Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Om 13.30 uur is de inloop en om 14.00 uur beginnen wij. Adres: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, telefoon: 690 1458.

Weetjes van de diaconie

Evelien Wingelaar

Wist u dat...

De website www.schipholwakes.nl veel relevante achtergrond informatie geeft, ook over o.a. het nieuwe detentiecentrum Schiphol West?

De website www.vluchtkerk.nl informatie geeft over het reilen en zeilen van de vluchtkerk in Amsterdam West -de Jozefkerk?

De collecte bij de eerste multiculturele dienst op 20 januari, € 254 heeft opgebracht en bestemd is voor het kinderproject van Vijay David's schoonmoeder in India?

De diaconie besloten heeft dit bedrag naar boven af te ronden tot € 300?

Wij nog steeds bloemenmeisjes voor de DDS zoeken? Geïnteresseerd? Neem contact op met Noortje de Boer

De voorbereidingscommissie voor de lentedag, 10 april 2013, al druk bezig is een leuk programma voor te bereiden?

Wij bedankkaartjes hebben ontvangen van de bejaardenhuisen in Suriname voor onze steun met Kerst ?

Vorm en betekenis van de liturgie (3)

Frank Odinot

Intochtspalm

De intochtspalm of aanvangspalm kan gezien worden als de band met het Eerste testament. Deze wordt staande gezongen.

Het woord 'psalm' is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord 'mizmoor'. Dat betekent letterlijk vertaald "spreekgezag met snaarbegeleiding".

"De intochtspalm wordt niet zomaar gekozen. Elke zondag heeft een naam in het kerkelijk jaar en de psalm hangt daarmee samen. Dat wil niet zeggen dat je van deze regelmaat niet mag afwijken, maar gooi hem niet zomaar weg." Aldus Rosemarije Venema.

In De Nieuwe Stad keert hierna de ouderling terug naar de zitplaats en neemt de voorganger de dienst over. Dit gebeurt echter niet zomaar.

Handen schudden

"De ouderling geeft de voorganger een hand voordat hij zijn plaats op de preekstoel inneemt. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de dienst en met het geven van de hand wordt het vertrouwen in de voorganger uitgesproken en de verantwoordelijkheid eigenlijk tijdelijk bij de voorganger gelegd."

(www.kerkzoeker.nl/watgebeurterineenkerkdienst). In De Drie Stromen gebeurt dit na het loflied.

ds. Justine Aalders voegt hieraan toe : "ik zie het ook als een bemoediging voor de predikant: je staat er niet alleen voor, wij als kerkenraad dragen samen met jou deze dienst." Dit gebruik is heel typisch voor het protestantisme.

Bemoediging

Dan staan wij op de drempel van de dienst. Deze kan beginnen met de **groet**, zoals in De Nieuwe Stad.

Maar de groet kan ook later in de dienst na het loflied een plaats vinden, zoals in De Drie Stromen.

Ik kwam twee vormen tegen: Voorganger: *De Heer zij met u!* Gemeente: *Ook met u zij de Heer.*

of: Voorganger: *De Heer is met u allen.*

Gemeente: *Zijn vrede is met u.*

De bemoediging is de tekst uit Psalm 124 vers 8

Onze hulp is de naam van de HEER

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hieraan wordt vaak toegevoegd Psalm 138 vers 8:

... die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen.

De bemoediging kan ook worden uitgebreid met een variatie aan teksten, zoals:

Voorganger: *Gezegend zijt gij, God...* Allen: *zegen ons ook met uw licht!* of: Ouderling: *Wij zijn hier gekomen om onze twijfels en angsten voor u neer te leggen,* Allen: *Want bij u kunnen wij ons veilig voelen.* Hier is een veelheid aan variatie mogelijk.

Drempelgebed

In de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden lezen we: "De verschillende bewoordingen voor de drempelgebeden en gebeden van toenadering laten zien wat de oorspronkelijke betekenis en functie van dit gebed is. Hier bij en vóór het begin van de dienst leggen wij voor God neer wat ons hindert de dienst als feest voor Zijn aangezicht te vieren ("onze zonde"). In een algemene of generale biecht noemen wij in geijkte taal wat ons van God scheidt en spreken de hoop uit op zijn vergeving en heiliging aan ons. Na deze generale "biecht" en de vergeving die we elkaar hebben toegesproken of -gezongen is de weg vrij voor het spel van de liturgie waarin voorganger en gemeente beiden priesterlijke rollen kunnen vervullen."

Abri 51

Henk de Boer

De Nieuwe Stad

Soms vallen woorden op een onverwacht moment zomaar uit hemel toen ik op een zondagmorgen wat laat de kerkzaal binnenstapte en de lectrix las: 'Gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God'. Jeruzalem, Sion, de Stad van God. De Nieuwe Stad. Een sierlijke kroon, een tulband.



Op zondag 30 april 1989 nam ik om twaalf uur de taak van beheer van de vrijwilligers van De Nieuwe Stad over. Mijn diensttijd als beheerder zou op 1 mei ingaan, maar ik begon dus een dag eerder.

De Nieuwe Stad had toen al een multiculturele en een

multireligieuze functie. De Nieuwe Stad was als gebouw in die jaren niet bepaald een sierlijke kroon in de donkere krochten van Ganzenhoef. De kerk viel onder garage Glijphoeve niet op. Via catacomben kon je de hal van de kerk bereiken.

Zondagsmorgens was op het kerkplein eerst bierblikjes en -viltjes vegen en chloor spuiten in de hoeken vanwege de penetrante urinelucht. En toch was het binnen de kerk warm en gezellig.

Een oase in een steenwoestijn. In 1993 betrokken wij een nieuw gebouw en De Nieuwe Stad werd nog meer een multicultureel en multireligieus gebouw. Mijn belangrijkste taak was iedere kerk de ruimte te geven die het nodig had. Streng en rechtvaardig en plooiën waar het moet. Meegaand, maar ook weer 'tot hier toe en niet verder'. De Nieuwe Stad bruiste in alle talen van het levende geloof. Rustig en bedaard tot springlevend en wild dansend. Zacht zingend tot luid roepend. Soms bij overlast af. Honderden paren zijn er getrouwd, tienduizenden hebben er gerouwd. De Nieuwe Stad een sierlijke kroon in de Bijlmer. Dat zie je ook als je van bovenaf naar de vorm kijkt. Op 1 december stop ik na bijna 25 jaar als beheerder van De Nieuwe Stad. Ik hoop dat ik in de sierlijke kroon een pareltje mocht zijn.

10 jaar Rommelmarkt in De Drie Stromen

Els Veurink

Ooit was de rommelmarkt weer een idee van Jan de Jonge. Een markt die voorziet in de behoefte om op een duurzame manier goederen tegen geringe kosten te verhandelen met als doel onze kerkkas te spekken. Goederen die door de één worden afgedankt en voor de ander nog goed bruikbaar zijn. Nog steeds actief slaagde Jan erin mensen enthousiast te maken om hem bij te staan en zo tot het succes te komen dat de markt nu is! De woensdagse rommelmarkt, zo gekozen op marktdag in Reigersbos, is daardoor een trefpunt geworden voor de buurt waar men zich de gewoonste,

De rommelmarkt is een trefpunt

nuttigste en gekste dingen aanschaft. Bezoekers voeren discussies, afspraken worden

gemaakt en verworven koopjes bewonderd, zodat er ook nog een sociaal aspect aan is. Daarbij wordt de inwendige mens niet vergeten. De dames vrijwilligers serveren de bezoekers koffie, een broodje of heerlijke zelfgemaakte soep! Daarbij speelt Trijnie de Jonge op bescheiden manier ook haar rol. Ik kan zo nog wel even doorgaan over het succes dat deze markt geworden is, maar dat zou te veel worden. In elk geval wens ik Jan, en ook Trijnie, dat eerstgenoemde nog lang zijn puzzel aan tafel zal zitten op te lossen - als er tenminste geen andere puzzels buiten de deur zijn op te lossen!

Beste gemeenteleden

Theo van Dalen

Als u dit leest ben ik alweer een poosje thuis. En daarom wil ik u bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het AMC. Op nieuwjaarsdag ben ik heel ernstig ziek geworden. Na een paar dagen hebben ze mij naar huis gestuurd. Zodat ik na weer een paar dagen er ook net zo hard weer in lag. Net op tijd, anders was ik er niet meer geweest. Maar onze lieve heer wilde mij gelukkig nog niet hebben en ik wou zelf ook nog niet. Het waren angstige momenten, waar ik me niets van kan herinneren. Via verhalen van Thea ben ik weer bijgepraat.

Alleen heb ik er een slepend been aan overgehouden en mijn korte-termijn-geheugen is aangetast. Het kost tijd om weer te herstellen en daar gaan we aan werken. Samen met de kinderen en kleinkinderen en natuurlijk met Thea. Zo, jullie zijn weer op de hoogte. En allen nogmaals bedankt.

Kerstmorgen 2012 in De Drie Stromen, een impressie Els Veurink

Ik was aardig vroeg in de kerk, nog vrij leeg, die zich langzamerhand vulde. Op het liturgisch centrum is nog een generale repetitie aan de gang. We zien een stal met os en ezel, een kribje met 'hooi' gevuld. Een aanstaande moeder, Maria, en een zorgzame Jozef. Er zweven wat engelen rond en ergens in de lucht zien we, even maar, een prachtige witte engel. Links zitten de herders klaar, één met een fluit. En dan begint de dienst, als gewoonlijk; het liturgisch centrum is verlaten. Alleen diaken Noortje, Rosemarije in haar functie en ds. Justine treden naar voren. We zingen: 'Komt allen tezamen', het oude, bekende en nog steeds mooie lied om mee te beginnen. De kaarsen worden aangestoken, de Drie Stromen kaarsen, de vier adventskaarsen en de kerstkaars. Na het drempelgebed zingen we weer zo'n mooi lied, over de verwondering over het kind Jezus dat ons zo veel te bieden heeft in een mensenleven. ds. Justine leest het zo bekende verhaal uit Lucas en dan begint het kerstspel, anno 2012 over een gebeurtenis van meer dan 2000 jaar geleden.

Er hangt iets in de lucht!

Een lied werd tweestemmig, heel mooi gezongen als inleiding. We hoorden de os en de ezel in hun 'eigen taal' in hun verwondering over het kind, dat door Jozef heel zorgzaam in het kribje werd gelegd. We zien de herders met hun schapen, de witte engel, die hoog aan de hemel verscheen, en de engeltjes die kwamen aanzweven. En dat hele verhaal werd aan elkaar gesproken door Maria Tempelaar. Aandoenlijk en heel knap werd zo het hele kerstverhaal serieus uitgebeeld door kinderen, jongeren en volwassenen in zang, spel en woorden. Echt verdiend werd er geapplaudisseerd door alle aanwezigen. De dienst werd voortgezet met de nodige mededelingen en de collecte. 'Ere zij God' klonk het en de zegen werd over ons uitgesproken door ds. Justine. Als slotlied zongen we 'Midden in de winternacht', begeleid door alle kinderen met kleine muziekinstrumentjes. Met koffie en koek zaten we na de dienst nog even bij elkaar.

Naschrift door Rosemarije Venema

Na de dienst gingen de kinderen met de leiding van de kindernevendienst op pad naar de politie en de brandweer. We zouden daar, net als elk jaar, de bloemen uit de dienst brengen. Zingend stapten wij het politiebureau binnen en overhandigden de verraste agenten een bos bloemen. Toen wij vertelden ook naar de brandweer te gaan hoorden wij dat de kazerne bij Reigersbos tegenwoordig gesloten is. Daarop besloten wij ook het tweede boekje bij de politie achter te laten en gingen terug naar de kerk voor koekjes en chocolademelk.

Ouderenkring

Ans Odinot



Donderdag 21 februari zullen wij met Wouter van Rennes de berg op gaan (de Alpe d'Huez). Wouter vertelt over zijn inspanningen voor de actie Alpe d'Huez. Alpe d'Huez heeft in

haar missie staan dat we anderen faciliteren en inspireren om goed, gelukkig en gezond te leven met kanker. Daarvoor gaat hij een tweede keer de uitdaging aan om de Alpe d'Huez te beklimmen.

De volgende keer, donderdag 21 maart bereiden wij ons voor op Pasen, samen met ds. Jan van der Meulen. Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie klaar. Allen hartelijk welkom.

Agenda

Maart 2013

1	08.30u Bazaar	DNS
	19.30u Wereldgebedsdag	DNS
3	11.30u 12+ nevendienst/catechese	DDS
4	14.00u PCOB/KBO Amsterdam ZO	DDS
	18.00u Eetgroep	DNS
	19.30u Diaconievergadering	DDS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
5	10.30u Gesprekskring "Doornse Levenskunst"	DDS
	19.30u Kerkenraadsvergadering	DDS
6	09.00u Bazaar	DDS
	18.30u Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u Avondgebed (EBG)	DNS
	19.30u Sacrale dansgroep	DNS
8	08.30u Bazaar	DNS
9	13.30u Oecumenische Vrouwensynode	DNS
11	14.30u Gesprekskring HRH-huis, Rolandzaal	DNS
	18.00u Eetgroep	DNS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
12	10.30u Gesprekskring "Doornse Levenskunst"	DDS
13	09.00u Bazaar	DDS
	18.30u Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u Avondgebed (ELG)	DNS
	20.00u Filmhuis	DNS
15	08.30u Bazaar	DNS
18	15.00u Gesprekskring 'De Venser', kerkdienst	hobbyruimte
	18.00u Eetgroep	DNS
	18.30u Viering Amsta, Haag en Veld 50	
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
19	10.30u Gesprekskring "Doornse Levenskunst"	DDS
20	09.00u Bazaar	DDS
	10.15u Gesprekskring Eben Haëzer	Trefpunt 2 ^e etage
	18.30u Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u Avondgebed (sacrale dansgroep)	DNS
	19.30u Sacrale dansgroep	DNS
21	09.30u Ouderenkring	DNS

22	08.30u Bazaar	DNS
25	18.00u Eetgroep	DNS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
27	09.00u Bazaar	DDS
	18.30u Vastenmaaltijd	DNS
	19.00u Avondgebed (EBG)	DNS
	19.30u College van Kerkrentmeesters	DNS
29	08.30u Bazaar	DNS
	? u Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 3652411	

April 2013

2	19.30u Moderamenvergadering, Kelbergen	30
3	09.00u Bazaar	DDS
	19.30u Sacrale dansgroep	DNS
5	08.30u Bazaar	DNS
8	18.00u Eetgroep	DNS
	14.30u Gesprekskring HRH-huis, Rolandzaal	
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
9	19.30u Kerkenraadsvergadering	DNS
10	09.00u Bazaar	DDS
12	08.30u Bazaar	DNS



Lied voor Palmzondag

U bent voor ons verschenen,
als baken in de tijd
al lijkt u ook verdwenen
u blijft in eeuwigheid.
Nu roepen ze Hosanna!
Gezegend hij die komt,
in naam van God. Hosanna!
tot het gejuich verstomt.

U bent voor ons verschenen,
u werd bespot, veracht.
de euforie verdwenen;
u werd ter dood gebracht.
Nu zwaaien ze met palmen
in heel Jeruzalem,
hun holle kreten galmen,
straks roept men: Kruisig hem!

U kwam om ons te helen,
die wondertekens deed,
een koning volgens velen,
die op een ezel reed.
U bent voor ons verschenen,
als baken in de tijd
al lijkt u ook verdwenen
u blijft in eeuwigheid.

Frank Odinot

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST (PGZO)

Website <http://www.pgzo.nl>

Adres PGZO Postbus 12102 1100 AC Amsterdam

De Nieuwe Stad: oecumenisch kerkcentrum
"De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458

De Drie Stromen: Renswoudestraat 75, Amsterdam-
Zuidoost, tel: (020) 697 55 50

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter Kerkenraad
Marja Engelage marja.pgzo@gmail.com

Scriba ad interim
Wolter Koolstra
scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
6358 00 470 t.n.v. PGZO te Amsterdam

Predikanten

-ds. Jan van der Meulen
janmeule@hetnet.nl
Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur
(bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag
van 18.30-19.30 uur) Vrije dag: zaterdag

-ds. Justine C.H. Aalders
justineaalders@hotmail.com

Multiculturele diensten

De derde zondag van de maand is er een Multi-culturele dienst om 11.30 uur in De Drie Stromen-kerk

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum Hoogoord
187A, 1102 CJ tel. 020-8457566 020-8457566
www.stapverder.org Triodosbank nr. 390507687
erikafeenstra@stapverder.org
spreekuur Dokters van de Wereld: ma en do 10.00-13.00
sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur,
woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN



[advertentie]

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

- * Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin, boedelzorg
- * Kleine verhuizingen,
ontruimen van woningen;
- * Inzameling van bruikbaar huisraad,
kleding en schoeisel

Wij kopen onze bloemen bij:

Bloemenboetiek

Winkelcentrum Reigersbos, Amsterdam ZO

telefoon 020-6913450



Elke woensdag 9-12.00 uur: rommelmarkt in DDS
Elke vrijdag 8.30-10.30 uur rommelmarkt in DNS
Elke laatste zaterdag van de maand:
11-15.u. Rommelmarkt bij de Elthetokerk,
Javastraat 118A, in Amsterdam-Oost.

**Moet er een woning
ingericht worden?
Geen probleem,
wij helpen!**

Jan de Jonge, **Snelleveldstraat 32**,
mobiel: 06-14544328 tel.020-6976834
email: j.jonge968@chello.nl
Raborekening nr 39.38.54.035 K.V.K. S 215009