

VIEREN ONZIE
PROTESTANTE GEMEENTE
VERBINDEN AMSTERDAM
ZUIDOOST

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST
KERKBLAD PGZO

februari 2019



Redactioneel

Actueel deze maand

Het is winter, althans volgens de kalender. Deze maand gaan we in gesprek over ons geloof. Dat kan boeiend worden!

Zie pagina 5.

Na een korte voorbeschouwing in het vorige nummer, nu de volledige brief van de classis, over een kerk waar we trots op kunnen zijn!

Zie pagina 6 en 7.

Op pagina 14 een reactie op de Nashville-verklaring.

Een nieuwe vaste rubriek is Vacatures op pagina 20.

In het vorige nummer stond op pagina 7 het Korte nieuws uit de Kerkenraad. Dit was natuurlijk niet van de hand van Ans Odinot, maar van Hans van Riet!

De redactie wens u een wintertijd toe met of veel ijs en sneeuw, of met veel zon; in ieder geval met veel warmte, letterlijk en figuurlijk.

In gesprek over het geloof

Een nieuwe manier om over ons geloof te praten. Een gesprek van mens tot mens.

5

De brief van de classis

Deze maand de volledige brief van ds. Verhoeff naar aanleiding van zijn bezoek aan onze gemeente. Zeer de moeite van het lezen waard.

6

Reactie op de Nashville-verklaring

Op pagina 14 leest u een reactie op deze verklaring door Rikkert Zuiderveld.

14

**In de maand februari diensten in De Dr**

Rubrieken: Overdenking **3** | Overdenking **4** | In gesprek en Gemeentegesprek **5** | Brief Classis **6-7** | Communicatie en foto's **8** | Dierbaar **9** | Ouderenkring **10** | Boek **11** | Kernpagina **12** | Meditatie **13** | Nashville **14** | Dans als gebed **15** | Diaconale dag **16** | Vrijwilligerszorg **17** | Collecten **18** | Kerkbalans **19** | Rondom de diensten **20** | Kerkdiensten **21** | Agenda **22** | Gegevens **23** | Kinderpagina **24** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden



Gezellige kerstmaaltijd met de vrijwilligers van de Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt), ook met gasten uit de buurt en gemeenteleden van de PGZO. De opbrengst van het rad van fortuin van deze avond is naar het project van Edukans "Ouders bij de les in Suriname" gegaan.

Overdenking

Henk de Boer

*Je kunt de eerste graankorrel zijn op de akker die
alle handen vullen zal met brood
wees niet bang
wees niet bang
ook wanneer het land vol stenen ligt
wees niet bang*

Een strofe uit het gedicht 'Roeping' van Christa Peikert Flaspohler

In 1977 studeerde ik af aan het Nederlands Bijbel Instituut in Bosch en Duin. Ik moest toen solliciteren naar een baan in de gereformeerde kerk. Van een medestudent kreeg ik een advertentie waarin een pastoraal werker werd gevraagd in de Bijlmer. Nu kende ik de Bijlmer door mijn oudste zus die in Weesp woonde met uitzicht op de grijze flats. Ook reed ik er een keer doorheen op weg naar Schiphol (1973) en vond het maar niks. Wat een leegte, kaalheid en beton. Toch solliciteerde ik, want ik kon nog altijd 'nee' zeggen. Tegen mijn moeder zei ik wel dat je zult zien, daar waar ik niet naar toe wil, dat ik er toch kom. En zo geschiedde dat ik met vrees in Delfzijl de boemeltrein naar Groningen nam en vandaar met de trein naar Amsterdam en met de bus naar de Bijlmer die op de Groesbeekdreef bij de bushalte van Gooioord stopte om als een graankorrel tussen het beton gezaaid te worden. Nu weet ik niet of ik 'alle handen' heb gevuld, wel een aantal hoop ik.



Van ons wordt verwacht dat wij ook een graankorrel zijn die handen vult met brood. Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent en wat je leeftijd is. Het brood kan kruimels zijn die van de tafel vallen als je hartelijk groet of glimlacht, het brood kan brokken zijn als je aandacht geeft, het brood kan volkoren zijn door bij iemand op bezoek te gaan. En als de graankorrel zich daardoor vermenigvuldigt in eenvoud tot tienvoud, ja tot honderdvoud, dan raken de handen wel vol en wereldwijd zelfs alle handen zoals met de wonderbare spijziging. Wees niet bang.
Wees niet bang.

In gesprek over ons geloof

Justine Aalders

Het is goed om als gemeente af en toe stil te staan bij wat we nu eigenlijk geloven. In onze gemeente is dat heel verschillend, maar het mooie is, dat dat samen kan gaan. Wij respecteren elkaar daarin. Het leek ons als moderamen een goed idee om daarover met elkaar in gesprek te gaan, omdat het mooi en inspirerend kan zijn, elkaars verhalen en ontwikkeling daarin te horen. We willen dat gesprek als volgt organiseren: de komende tijd zal er na de dienst een lijst worden opgehangen, waar u zich kunt opgeven. U kunt dat ook persoonlijk bij mij doen. Als die lijst vol is, gaan we steeds twee aan twee mensen aan elkaar koppelen; die kunnen dan zelf met elkaar een afspraak maken en het gesprek voeren aan de hand van een paar vragen, of gewoon los van die vragen. U kunt de ander bij u thuis uitnodigen, of na een kerkdienst ergens gaan zitten, of wat u maar wilt. Het leukste lijkt het ons, als men in gesprek komt met iemand die u niet zo goed kent, of als bijvoorbeeld een ouder

iemand met een jongere gaat praten. Vertel elkaar de verhalen die bij geloof horen en wat meestal ook uw levensverhaal zal zijn; luister naar het verhaal van de ander en ontdek de raakvlakken.

In een aantal gemeentes is dit idee uitgevoerd en het leverde prachtige ontmoetingen op. Het gaat dus hierbij echt om het gesprek, we hoeven elkaar niet van iets te overtuigen!

We nemen hiervoor de tijd; ergens in juni willen we een afsluitende bijeenkomst organiseren, waar mensen hun ervaringen kunnen delen. Ik hoop, dat velen van u hieraan mee willen doen!



Gemeentegesprek op 10 februari

Mérea Koolstra, Noortje de Boer en Adri den Hartog



Op 10 februari houden wij na de dienst weer een gemeentegesprek. Deze gesprekken hebben als doel om met elkaar dingen, die in kerk of maatschappij spelen, te delen en te bespreken. Het gaat hierbij vooral om de ontmoeting. Als we daarbij ook plannen of ideeën opdoen voor het beleid van onze gemeente, dan is dat mooi meegenomen! Het thema is deze keer: 'de vreemdeling in ons midden'; in hoeverre voelen wij ons

verbonden met 'vreemdelingen', vluchtelingen en migranten die op onze weg komen?

Dit thema is voorbereid door de werkgroep vluchtelingen en wij hopen op een goed gesprek met elkaar, met als leidraad, zoals altijd, respect, nieuwsgierigheid en trots.



Classis Noord-Holland

Alkmaar, 7 november 2018

Aan: de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Amsterdam Zuid-Oost

Beste allemaal!

We hadden een mooi gesprek, gisteren op dinsdag 6 november. Ik merkte in de auto dat ik helemaal blij naar huis reed. Ik was getroffen door jullie geloof en volharding, en door wat we op deze avond met elkaar mochten delen.



Ik haal er een paar dingen uit, die bij mij zijn blijven hangen. Het is geen verslag, lees dat er niet in. En het is al helemaal geen opdracht die ik jullie hierbij doe toekomen. Wel een hart onder de riem, en een paar dingen die ik hoorde en jullie graag terug wil geven:

- Op mijn vraag hoe het met jullie ging hoorde ik eerst een zucht: 'Nu zijn we nog vitaal, maar we worden ouder.' En: 'Er is echt een verschil merkbaar tussen een klus en het ambt. Voor klussen kunnen we mensen genoeg krijgen, iedereen wil wel wat doen. Maar de kerkenraad is steeds moeilijker te bemensen.' Voorbeeld is dat jullie op dit moment geen voorzitter kunnen vinden.

- Maar dat duurde maar heel kort. Er kamen ook heel andere gevoelens, vooral toen ik vroeg wat er goed gaat in jullie gemeente: 'Wat is de laatste keer dat je dacht, dit is top, hiervoor zijn we gemeenten, daar ben ik trots op?'

- Veel mooie uitspraken volgden: "Ik vind veel voeding in de kerkdienst." "Hier is ruimte om te denken, ik voel hier vrijheid om te geloven zoals bij me past.' Wij zijn echt kerk in de wijk, ik ben trots op onze eetgroep.' 'Samen met al die culturen en kerkgemeenschappen in één gebouw!' 'Wij zijn geen los zand, we zien naar elkaar om.'

- Mooiste uitspraak van de avond: 'Ik kom hier al 30 jaar, en weet je waarom ik ben blijven komen? Ik werd de tweede keer dat ik kwam herkend!'

- Zonder enige twijfel zijn jullie een heel bijzondere gemeente in een heel bijzondere context. Die context is natuurlijk de wijk waarin jullie wonen en kerk zijn. Jullie delen het gebouw (vaste en losse 'bewoners' meegerekend) met zo'n 12 andere kerkgemeenschappen van overal over de wereld. Ieder heeft zijn eigen activiteiten, maar jullie doen ook dingen samen. Je komt elkaar tegen, je deelt dingen met elkaar. En je viert ook met elkaar.

- Ik werd echt getroffen door het aanstekelijke enthousiasme waarmee jullie daarover vertelden. Jullie zijn broeders en zusters. Jullie slaan bruggen tussen mensen en culturen. Het ontroerde me. Teug in de auto dacht ik: dit is een stukje Koninkrijk van God.

- We spraken ook nog over pionieren, en jullie pioniersplek. Corine zei daarin heel ware dingen: 'Geloven is als kerk onmisbaar. Laat zien wie je bent en waar je voor staat. Daarin onderscheiden we ons, we moeten weer gaan ontdekken wat we geloven en daar open over zijn.'

- Ik sluit van harte bij haar aan. In de kerk van vandaag – zeker met minder mensen die in de kerkenraad verantwoordelijkheid willen dragen – ligt het gevaar van activisme altijd op de loer. Er moet van alles gedaan worden en we draven maar door. Alsof we Martha zijn. Maar laat we ook de Maria in ons niet vergeten. Ik moedig jullie van harte aan te luisteren en te blijven luisteren naar de Heer van de kerk. Om het geloofsgesprek met elkaar te voeren en te blijven voeren, ook in de kerkenraad. Het kost wat, maar het geeft veel meer: bemoediging, verdieping, onderlinge band.

• *Nog één klein ding tot slot. Jullie voeren niet een formeel jaargesprek met de beide beroepskrachten. Dat is wel goed om te doen. Even stilstaan en in alle rust vragen hoe het met haar gaat. Wat lukt, wat niet? Wat maakt je blij, wat is vermoeiend? Gesprekshandleidingen zijn beschikbaar op de website van de kerk.*

Tot slot, ik ging met een licht gemoed naar huis. Ik heb een fijne avond met jullie gehad, omdat jullie open waren en veel met me deelden. De zorgen, maar ook de vreugden. Dat wat je blij maakt, en dat waarover je zorgen had. Wat me raakte was dat jullie in je eigen situatie met volharding en geloof gemeente van Christus zijn. Voluit. Jullie hebben mij daarmee veel gegeven, vooral het geloof en vertrouwen dat de kerk in Noord-Holland toekomst heeft. Misschien anders dan vroeger. Sommigen hebben het nog meegemaakt, de tijd dat de banken bogen onder het vrome vlees. Maar tijden veranderen, en wij zijn nu kerk in Noord-Holland. Wij zoeken een weg, een gelovige weg.

We proberen en pionieren, hebben soms succes en soms niet. Maar als we vallen staan we weer op, in het geloof dat we volgelingen zijn van Hem die zelf opstond. En dat nog elke dag doet. Wat jullie me gaven, deed mij veel goed. Maar veel belangrijker dan dat het mij goed deed, is dat ik het op mijn beurt weer door mag geven. Ik zal nog veel gemeenten bezoeken, ik neem daar graag mee naar toe wat ik van jullie ontving: dat we gemeente van Christus zijn, en dat daarin onze kracht schuilt!

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
Ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Met een hartelijke groet voor jullie allen!
ds. Peter Verhoeff, Classispredikant
Noord-Holland p.verhoeff@protestantsekerk.nl
06 1517 9364



**Protestantse
Kerk**



Van Communicatie naar Diaconie&Pastoraat

Yvonne Smit, kerkelijk werker (opbouwwerk)

Het laatste nieuws: als kerkelijk werker stap ik over van Communicatie naar Diaconie & Pastoraat. Met veel plezier heb ik vanaf het begin van mijn aanstelling in de PGZO plaatsgenomen in de Kerngroep Communicatie. Toen ik werd aangenomen, is met mij afgesproken dat ik meebeweeg met de actualiteit en het beleid. De actualiteit maakt het nu goed en noodzakelijk, dat ik overstap naar de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat. Dit na overleg met het moderamen en de kerkenraad. De Kerngroep Communicatie is stevig genoeg om zelfstandig verder te gaan. Verder zijn communicatie en verbinden zodanig in mij geworteld dat ik daar toch wel aandacht aan zal blijven schenken bij het opbouwwerk in de gemeente. Ik dank de KG Communicatie voor de gezellige en leerzame tijd samen en we gaan het nog even goed afsluiten.

Hart

Naast het met elkaar vieren is Diaconaat & Pastoraat een deel van het hart van gemeente. De kerngroep heeft in 2018 drie mensen zien vertrekken. Het afgelopen jaar heb ik al diverse keren wat werk verricht ter ondersteuning voor deze kerngroep en dan met name voor de groepen die vallen onder het diaconaat. Ik heb ook zin om mijn schouders onder deze nieuwe taak te zetten. De diaconie heeft mijn hart, zowel voor de directe buurt als daarbuiten en het mobiliseren van mensen hiervoor. Hierin ondersteuning bieden en het gesprek erover aangaan vind ik erg boeiend. De Groene Kerk, waar ik bij betrokken ben, gaat ook vallen onder de Kerngroep Diaconie & Pastoraat. Dit wordt een aparte werkgroep. Het pastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van collega ds. Justine Alders, die de werkgroep pastoraat leidt.

Foto's in de dienst

Namens de kerngroep communicatie: Yvonne Smit

Een paar maanden geleden zijn wij begonnen met foto's in de dienst te laten zien; zes foto's per keer over een activiteit van onze gemeente. Het initiatief kwam vanuit de Kerngroep Communicatie, omdat de groep beseft dat niet iedereen toegang heeft tot de Facebookpagina van de besloten groep van de PGZO. Het is ook fijn om te zien, en niet alleen te lezen, wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. De foto's zijn gemaakt door twee goede fotografen, Thea Blijleven en Henk de Boer, maar ook andere mensen kunnen ideeën voor foto's aanleveren. Uiteraard hebben wij rekening te houden met de nieuwe privacywet. Dat betekent in dit geval dat fotografen vooraf toestemming moeten vragen om de foto's te maken en aangeven waarvoor de foto's gebruikt worden.

Beamteam

Tot nu toe maakt Méréa Koolstra-Lebailly (KG Communicatie), samen met de fotografen een rooster met de onderwerpen die interessant kunnen zijn. De foto's en de plannen gaan naar het Beamteam. Soms konden de foto's niet geprojecteerd worden, omdat het niet paste bij de dienst (oecumenische dienst bijvoorbeeld)

Het maken van het filmpje kostte Hanna en Rosemarie zoveel tijd dat ze maar pizza bestelden en doorwerkten.



of omdat de beamer het niet deed. Het was erg fijn om de mooie fotomontage met de terugblik op 2018 te zien op zondag 30 december in DDS. Met dank aan het Beamteam, aan de fotografen en aan de voorbereiders van deze speciale dienst zonder predikant. Reacties en ideeën over de foto's in de dienst zijn welkom.

Dit is me dierbaar

Margreet Ton

Velen van u hebben wel een voorwerp, dat u bijzonder dierbaar is. Dat kan van alles zijn: een foto, sieraad, pop, een zelf getimmerd krukje, een handwerk, een boek, een antieke tafelloper. Graag willen we van u weten hoe u eraan komt en waarom het zo dierbaar voor u is.

Wilt u ons hierover iets vertellen? Meld dat aan de redactie. Ons redactielid Margreet Ton komt dan naar u toe om uw verhaal te horen. Ditmaal is Pieter Glaser aan de beurt.

Op de vraag wat Pieter Glaser dierbaar is, antwoordt hij: 'Een heleboel dingen. Je bedoelt niet personen, maar voorwerpen? Ja, dan zeg ik toch mijn dwarsfluit. En mijn racefiets.' Als student heeft hij een soort crisis doorgemaakt. Daaruit leerde hij: 'Je bent vrij, je mag er zijn voor God, je mag er zijn voor de mensen. Je mag iets betekenen. Het is allemaal niet zo bewust gegaan, hoor. Ik ben toen dwarsfluit gaan spelen en daarmee doorgegaan. Muziek en muziek maken betekenen veel voor mij. Alleen of met anderen. Ik heb nooit fluitles genomen, ik ben altijd een amateur gebleven. Dat zorgt voor vrijheid. Als kind heb ik wel pianoles gehad. Al die regels en zo vond ik verschrikkelijk!' In sommige diensten en samenzangen, zoals bijvoorbeeld de Ouderen adventviering mag Pieter tot zijn plezier meespelen. Behalve fluitspelen fietst hij graag op zijn racefiets. Glaser: 'Dat geeft me ontzettende vrijheid!

Het is heerlijk om moeiteloos door de landschappen van Noord- en Zuid-Holland te fietsen. Dat geeft me echt een vrij gevoel.' Stel eens dat hij ooit zou moeten vluchten, wat zou hij dan meenemen?

Pieter: 'Naast mijn fluit zou ik ook zeker de Bijbel in mijn vluchtkoffertje stoppen.' Hij zegt peinzend: 'God is genadig. Kijk maar wat we allemaal hebben. Sommigen kijken naar wat ze niet hebben, maar ik vind dat je kijken moet naar wat we allemaal wel hebben. God speelt niet met ons, hij doet het via ons. Neem het Kinderpardon. De regering wil het niet, maar veel mensen maken zich daar hard voor. Ik doe wat ik vind dat ik moet doen. Soms wil ik iets doen en lukt het niet helemaal. Dat geeft me dan een schuldgevoel.'

Pieter komt tot slot terug op muziek maken: 'Wil je muziek maken, máák dan muziek! Wil je zingen, zing dan! Muziek maken en zingen zijn uitingen van je innerlijk.'



Ouderenkring

Hilda Karsijns en Ans Odinot

Wat was het weer een leuke ochtend op 10 januari!
Iedereen deed mee aan scrabble
en rummicuppen (werken met cijfers).
De groep was niet groot, maar dat gaf niet.
De sfeer was prima.

Op 14 februari komt John Gillissen

Hij komt ons vertellen over zijn werkzaamheden in de Bajes van Schiphol. Hij is Rooms-Katholieke pastor. Hij is onlangs met pensioen gegaan en heeft veel meegemaakt waarover hij boeiend kan vertellen. Laat u meevoeren in zijn avonturen. Allen welkom op 11 februari. Om 9



advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

I.N.S.

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Zuchten en Zingen met dominee Noorloos

Memoires van een dominee, dan moet je oppassen. Voor mij ligt 'Gaandeweg Verder', een boekwerk waarin Marius Noorloos zijn levensverhaal optekent. En dat verhaal gaat net als het echte leven vele kanten op. Ds. Marius heeft een vlotte pen, maar wil eigenlijk alles wat voorbijgekomen is in het kerkelijk leven van de afgelopen zeventig jaar even aanstippen. Vijftig jaar heeft Noorloos als predikant en gemeenteopbouwer de Gereformeerden Kerken gediend. Het verhaal van Marius Noorloos, geboren in 1939 in de West-Bommelerwaard, leest als een reis door de tijd waarbij vooral de persoonlijke herinneringen een beeld oproepen van een Marius die zoekend zijn weg vindt, ook als het gaat om de religieuze beleving. Hij herinnert zich hoe in de oorlog - Marius was een kleuter - in de stal op de ouderlijke boerderij kerkdiensten werden gehouden voor alle gezindten: katholieken, hervormden, gereformeerden. Ze konden allemaal in die oorlogstijd op zondag bij de familie Noorloos voor hun kerkdienst in de stal terecht.

Noorloos beschrijft de kerkelijke scheuring in gereformeerde kring in 1944, die ook zijn familie trof. Marius' vader trok met de pen fel van leer tegen de geestelijke dwalingen van die tijd, waarbij Marius nu in zijn boek verwijst

Titel: Gaandeweg Verder

Auteur: Marius Noorloos

Uitgeverij Buijten en Schipperheijn

Prijs € 15,90

ISBN978-90-5881-9055



naar een oproep van oud-premier Colijn aan theologen om kerkelijke debatten in het Latijn te voeren, om verwarring onder gemeenteleden te voorkomen. Het mocht niet baten.

De jonge Marius raakte kerkelijk dakloos, maar herinnert zich door het geloof te zijn gegrepen na een preek van een in het zwart geklede, van weinig preek talent voorziene dominee van de christelijk gereformeerde kerk. Kijk, dat zijn mooie wetenswaardigheden.

Geestelijk vindt Marius onderdak bij de gereformeerden. Hij dompelt zich onder in de gereformeerde leefwereld die daarbij hoort, van jongelingsvereniging Josia tot het jeugdparlement van de ARP.

Het aardigst zijn de persoonlijke besommingen waarin de beschreven kerkgeschiedenis wat meer context krijgt. En de terugblik van Noorloos: 'Het meest verwonderlijk vind ik, dat ik in allerlei situaties voldoende inzicht, motivatie, energie én rust heb gekregen om vol te houden.'

Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven



Een verjaardag vieren is altijd leuk, maar een kroonjaar is extra bijzonder. Dat gebeurt velen deze maand, maar we noemen **verwijderd ivm privacy**

van harte gefeliciteerd!

Ook de andere jarigen wensen we een fijne dag toe.

De zieken willen we sterkte toewensen, Hilda Karsijns en Wim van de Bosch.

Er zijn helaas ook mensen overleden die ik moet noemen: dhr. J.F. Cromvoets op 90-jarige leeftijd en mevr. Lucretia Jeannette Jacoba Pieters op 87-jarige leeftijd.

Veel sterkte met het verlies voor familie en vrienden.

Wees een zonnetje voor uw naasten in deze donkere maand.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

2018

- 16-12 Ans Odinot, als steun in de rug
- 23-12 Hilda Karsijns, als steun in de rug
- 25-12 Truus van Boven, als steun in de rug
- 30-12 dhr en mevr. van den Berg, als steun in de rug

2019

- 6-1 Wim van de Bosch, als steun in de rug
- 13-1 mevr. Weiss, als groet uit de gemeente

Een hartelijke bloemengroet



Open Kring Viering

Helaas is er wegens gebrek aan menskracht deze keer geen Open Kring Viering. Graag verwijzen wij u naar pagina 20, waar in het vervolg de vacatures zullen worden vermeld.

Als u zich wilt oriënteren aangaande het voorbereiden van deze vieringen, kunt u daar de gegevens vinden.



*Daar waar
vriendschap is
en liefde,
daar is God*

Reactie op de Nashville-verklaring

Rosemarije Venema

Begin januari werd de vertaalde Nashville-verklaring openbaar gemaakt in Nederland. Dat veroorzaakte behoorlijk wat opschudding. Ook ik was geschokt door de stelligheid van deze verklaring. Gelukkig was er meteen een duidelijk tegengeluid te horen. Justine preekte over een open en gastvrije houding en op Facebook zag ik een mooie tekst van Rikkert Zuiderveld, die ik graag met u deel. Hij schreef deze tekst voor 'Nieuw Licht'.

...en op de vraag 'Wie is mijn naaste?' antwoordde Jezus als volgt:
'Een homo reisde van Nashville naar de Lage Landen en viel in handen van een paar potenrammers, die hem halfdood lieten liggen. Bijgeval daalde een orthodoxe dominee af langs die weg en deze zag hem, maar ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een politicus langs die plaats, maar ook hij ging aan de overzijde voorbij.
Het wachten was op een voorbijganger die er geen mening op nahield, of op zijn minst zichzelf niet belangrijk genoeg vond om gelijk te hebben, of enige vorm van verschil of vijandschap te benadrukken. Iemand met olie en wijn, een ezel, een herberg en twee schellingen.
Die is nog niet gevonden.

...en op de vraag 'Wie is mijn naaste?' antwoordde ondergetekende als volgt:
'Een orthodoxe dominee reisde van de Lage Landen naar Nashville en viel in handen van een paar journalisten, die hem halfdood lieten liggen. Bijgeval daalde een homofiele man af langs de weg en deze zag hem, maar ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging een transgender langs die plaats, maar ook hij of zij ging aan de overzijde voorbij.
Het wachten was op een voorbijganger die er geen mening op nahield, of op z'n minst zichzelf niet belangrijk genoeg vond om gelijk te hebben, of enige vorm van verschil of vijandschap te benadrukken. Iemand met een EHBO-kit, een auto, een hotel en een creditcard.
Die is nog niet gevonden.



...en op de vraag 'Wie is mijn naaste?' antwoordde niemand als volgt:
'De barmhartigheid was onderweg in de geschiedenis en viel in handen van de gelijkhebbers, die haar halfdood lieten liggen. Om haar gezelschap te houden en haar lijden te verlichten, zijn wij op zoek naar voorbijgangers. Iedereen, met welke tekortkoming dan ook, is van harte uitgenodigd: politici, journalisten, dominees, ambulancebroeders, nachtzusters, Joden en Samaritanen, homo's en hetero's.'

Dans als gebed

Nel Klaver

Kun je je voorstellen hoe mooi het kan zijn om te bidden met je hele lichaam en zo je geloof te beleven?

De komende tijd gaan we hiermee vijf avonden aan de slag. De bewegingen en choreografieën zijn niet al te ingewikkeld en de muziek is divers, van klassiek of religieus tot pop.

We komen bijeen op 13 en 27 februari, 13 en 27 maart en 10 april. Om de week op woensdag van 19.30 uur tot 21.00 uur in De Nieuwe Stad. Heb je nog vragen, je kunt mij bellen op 020 695 1608 of mailen op klavernel@planet.nl



Sluit eens aan om zo te ontdekken of dit misschien wat voor jou is!



advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam te Amsterdam Zuidoost en opgegroeid met de Bijbel.

Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil, kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart. Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u dat ik vrijblijvend langs kom om uw uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl



Landelijke diaconale dag

Johan Schuuring

Namens de Diaconie van de PGZO heb ik deelgenomen aan de Landelijke Diaconale Dag. Het was een inspirerende en bemoedigende dag. Hieronder treft u delen uit het verslag van Kerk in Actie aan.

Meer dan duizend diakenen, zwo-leden en predikanten bezochten de 123e Landelijke Diaconale Dag in het Beatrixtheater van Jaarbeurs Utrecht. Ook dit jaar stond de dag bol van inspiratie en ontmoeting.

Synodepreses ds. Saskia van Meggelen opende met de woorden: "U hebt het talent om diaken te zijn. Gebruik het en zie wat ervan komt: het wordt alleen maar meer.

Omdat u de mensen ziet als de moeite waard, zien zij zichzelf als mens met mogelijkheden. Ze zullen hun talent weer opgraven en voortaan meetellen en meedoen."

Kathleen Ferrier zei in haar inspiratiespeech: "Ik voel me bevoorrecht, te staan in een zaal vol mensen die de duisternis verdrijven door een kaars aan te steken.

Wat zou de kerk zijn zonder diakenen, de smaakmakers?

Jullie zijn de mensen die in de haarvaten van de samenleving zitten en die het Woord van God, in en door jullie werk, handen en voeten geven." Er werden meer dan dertig workshops gegeven over thema's als armoede, vluchtelingen en jeugddiaconaat.

Prijs en lied

Met zanger Stef Bos, wiens vader diaken was, werd een bijzonder moment tot het laatst bewaard. Stef vertelde de diakenen dat hij onder de indruk was van hun werk in de samenleving: "Diakenen zijn voor mij een zwijgende minderheid die het verschil maakt. Ze zijn het tegenovergestelde van alle scheldende mensen op sociale media en zelfs niks doen. Mijn vader zei vroeger al: in het evangelie gaat het om handelen, niet te veel praten, maar doen. Dat is mij altijd bijgebleven. Zo zie je maar wat een diaken allemaal kan doen."

Daarna reikte Stef Bos de prijs 'Smaakmaker van het Jaar' uit aan De Paraplu in Rotterdam als beste diaconale initiatief van 2018.

Stef Bos zorgde voor een verrassende afsluiting met een speciaal voor geschreven adventslied Geef licht in aansluiting op de kerstcampagne van Kerk in Actie.



Vrijwilligerszorg, doet u ook mee?

Yvonne Smit, Hanna Rovers

Het jaar 2019 is al weer even begonnen en zo ook Vrijwilligerszorg. En omdat er het een en ander in de samenstelling is veranderd, willen wij ons even opnieuw voorstellen.

Wij zijn Hanna Rovers en Yvonne Smit en vormen nu samen de Kerngroep Vrijwilligerszorg. In onze gemeente hechten wij veel waarde aan goede zorg en begeleiding voor alle gemeenteleden die zich vrijwillig inzetten voor een taak. Want alleen zo kunnen we gezamenlijk onze visie nastreven: een aanstekelijke en open geloofsgemeenschap zijn. Een gemeente die als hart Gods verhaal met mensen heeft, zoals dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel.



Want lang niet iedereen die lid is van onze gemeente en dit kerkblad leest is actief betrokken. En dat vinden we jammer!

Inspireren

Zonder vrijwillige inzet is er geen gemeenschap van Vieren, Omzien en Verbinden, onze drie kernwoorden, mogelijk. Vrijwilligerswerk in onze gemeente onderscheidt zich van ander vrijwilligerswerk, doordat we dit Verhaal van God met mensen als basis en kern hebben.

Bij vrijwilligerszorg gaat het in een notendop om vrijwilligers inspireren, ondersteunen, begeleiden, toerusten en werven. Daarnaast is elkaar inspireren en ondersteunen en ook werven een taak van ons allen als gemeente. Hanna is er veelal op zondagen en Yvonne op zondagen af en toe, maar vooral doordeweeks. Dus mocht u een vraag hebben, schroom niet om die ons te stellen. Vragen over uw inzet binnen de PGZO, als u ergens tegenaan loopt, of misschien wilt u juist actief betrokken raken. Want lang niet iedereen die lid is van onze gemeente en dit kerkblad leest is actief betrokken. En dat vinden we jammer!

Betrokken raken

En misschien komt u niet in onze zondagse vieringen, maar wilt u wel op een andere wijze betrokken raken bij het gemeentelven, welnu dat is mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over waar voor u mogelijk een mooie taak ligt. We proberen zoveel mogelijk te kijken naar wat u zelf kunt, wilt en waar uw gaven liggen. Actief worden in de gemeente heeft als groot voordeel dat je sneller mensen leert kennen en je weg leert vinden in onze gemeente. Ook maakt het duidelijk dat gemeente zijn iets is waar je samen de schouders onder zet. Een gesprek hierover is altijd mogelijk. U kunt ook eens een kijkje nemen op onze website onder de link gemeente waar u onze meest recente vacatures kunt vinden. (www.pgzo.nl/vacatures)

Koster en voorzitter

Op dit moment zoeken we mensen die eens per twee maanden koster willen zijn in De Drie Stromen en mensen die af en toe een gesprek met gemeenteleden over hun taak in de gemeente willen voeren namens de Kerngroep Vrijwilligerszorg. Maar ook mensen met passie voor de samenleving, voor de buurt en die zich hiervoor in willen zetten. En niet te vergeten, een voorzitter voor onze kerkenraad.

Iedereen welkom

Amsterdam Zuidoost is een prachtig stadsdeel met veel kerken en de PGZO neemt haar eigen unieke plaats in met als streven om een gastvrije gemeente te zijn waar een ieder, ongeacht gender, kleur, afkomst of geaardheid, welkom is.

Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

3 februari	DDS Kerk in Actie Werelddiaconaat	D/L
10 februari	Catechese en Educatie	B/L
17 februari	DDS Kerk in Actie 40 Noodhulp	D/L
24 februari	DDS Missionair werk	B/L

Collecten

2 december. Met RK	
Diaconie (Solidaridad)	257,26
Eigen gemeente	105,30
Uitgang (Kinderproject Speelgoedbank)	161,90

9 december	
Diaconie (ouderenwerk kerstattenties)	167,92
Eigen gemeente	594,18
Uitgang (Kinderproject Speelgoedbank)	249,65

16 december	
Diaconie (Steun aan particulieren)	077,15
Eigen gemeente	120,53
Uitgang (Kinderproject Speelgoedbank)	083,45

23 december	
Diaconie (steun aan opvanghuizen)	098,15
Eigen gemeente	140,82
Uitgang (Kinderproject Speelgoedbank)	152,60

24 december	
Eigen gemeente (pastoraat)	145,40
Uitgang (Kinderproject Speelgoedbank)	194,95

25 december	
Diaconie (KinA Kinderen in de knel)	212,75
Eigen gemeente	193,25
Uitgang (Kinderproject Speelgoedbank)	211,45

30 december	
Diaconie (bloemen erediedienst)	063,21
Eigen gemeente	112,05

31 december	
eigen gemeente (oudejaarscollecte)	071,75

Totaal	3413,72
--------	---------

Bijbelleesrooster

Februari
01 Johannes 21:1-14
02 Johannes 21:15-25
03 Handelingen 1
04 Handelingen 2:1-21
05 Handelingen 2:22-47
06 Handelingen 3
07 Handelingen 4:1-22
08 Handelingen 4:23-37
09 Psalm 112
10 Handelingen 5:1-16
11 Handelingen 5:17-42
12 Handelingen 6:1-7:16
13 Handelingen 7:17-43
14 Handelingen 7:44-8:3
15 Handelingen 8:4-40
16 Psalm 113
17 Handelingen 9:1-31
18 Handelingen 9:32-10:16
19 Handelingen 10:17-48
20 Handelingen 11
21 Psalm 114
22 Handelingen 12:1-13:12
23 Handelingen 13:13-52
24 Handelingen 14
25 Handelingen 15:1-35
26 Handelingen 15:36-16:15
27 Handelingen 16:16-40
28 Handelingen 17



Het kinderproject voor de Speelgoedbank heeft € 1.054,00 opgebracht.

Lopers Kerkbalans, bedankt!

College van kerkrentmeesters



“Mijn kerk inspireert” staat in de kerkbalansfolder. Zouden daarom bijna alle lopers van vorig jaar weer hebben meegedaan?

Als u snel op pad ging moest u misschien regen of wind trotseren. Liep u uw wijk later in de maand dan moest u zich mogelijk warm kleden wegens de kou.

En nog altijd is het vroeg donker. Wij zijn blij dat u toch langs de deuren ging. Hopelijk is uw inspanning niet vergeefs geweest en zijn de toezeggingformulieren royaal ingevuld.

Beste gemeenteleden, uw bijdrage voor onze gemeente wordt in dank ontvangen. Als u de toezeggingenvelop nog niet heeft ingeleverd, wilt u deze dan snel op de post doen of aan een van de kerkrentmeesters geven?

“Geef voor onze kerk omdat u geeft om uw kerk”!

Kerkbalans 

Bedankt Hanna!

Pieter Glaser

Hanna Fokkens heeft jarenlang het kerkblad bezorgd op Daalwijk en omgeving. Zij stopt daar nu mee en we willen haar hartelijk danken voor haar werk.

De wijk (49) wordt uitgebreid met Holland Park in Diemen, en voortaan bezorgd door Theo Bootsman.

Theo deed eerst Gulden Kruis en omgeving, maar is met Wolter verhuisd naar Holland Park.

Gulden Kruis wordt overgenomen door Sjouke van der Bij.



Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

In de maand februari gaan we lezen uit Lukas, maar er is ook een alternatieve lezing, namelijk uit het boek Esther. Een prachtig verhaal, spannend ook.

Op 10 februari zullen we daar in ieder geval een gedeelte uit lezen, omdat dat goed aansluit bij het thema 'vreemdeling in ons midden', waar het gemeentegesprek over zal gaan. Esther was een vreemdeling aan het hof van koning Ahasveros, Haman, diens dienaar, zou je de eerste echte antisemiet kunnen noemen. Waar vreemdelingenhaat toe kan leiden! Deze maand zijn bekende voorgangers te gast bij ons, ds. Marjolein den Dulk, ds. Hugo Vlug en ds. Marianne van Gilst. Verrassend: bij alle drie gastvoorgangers zullen onze cantorijen zingen, de eerste en laatste zondag de cantorij van De Drie Stromen, de derde zondag de cantorij van De Nieuwe Stad.

Helaas zal er in de maand februari geen Open Kring Viering zijn; die van maart gaat wel door, maar deze maand gaat het ons niet lukken.

Denkt u nog even aan de oproep die we vorige maand deden om assistentie bij deze toch heel waardevolle bijeenkomsten? (Zie hieronder)



Ik wens ons allen weer mooie samenkomsten toe, waarin we, hoop ik, telkens bepaald worden bij onze weg door het leven, die we gelukkig niet alleen hoeven te gaan.

Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website www.pgzo.nl/vacatures

Koster in De Drie Stromen	Vorbereiden van het kerkgebouw vooraf aan de viering	Eens per twee maanden op zondagochtend
Organisatie OKV in De Nieuwe Stad	Een Open Kring Viering organiseren samen met anderen en dit coördineren.	Eens per drie maanden.
Voorzitter kerkenraad	De invulling van deze taak is in overleg met het moderamen.	Dit kan ook een deeltaak zijn.

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In februari dienst in De Drie Stromen

Zondag 3 februari

DDS 9.30 uur ds. M. den Dulk
mmv cantorij DDS olv Henk Fransen
O: Joke Molleman D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 10 februari

Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Osei Bonsu D: Wolter Koolstra
Na afloop gemeentegesprek

Zondag 17 februari

DDS 9.30 uur ds. Hugo Vlug
O: Mieke van Reenen D: Hilda Karsijns
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 24 februari

DDS 9.30 uur ds. M. van Gilst
O: Joke Molleman D: Henk Konings
mmv cantorij DDS olv Henk Fransen

Lezingen in de dienst

3 februari: Sefanja 2:3, 3: 9-13, Matteüs 5: 1-12
10 februari: Jesaja 43: 9-12, Matteüs 5: 13-16
17 februari: Deut. 30: 15-20, Matteüs 5: 17-26
24 februari: Exodus 22: 20-263, Matteüs 5: 33-48

In maart dienst in De Nieuwe Stad

Vrijdag 1 maart

Wereldgebedsday
met EBG en Methodisten
DNS 19.30 uur

Zondag 3 maart

DNS 9.30 uur ds. C. Stoll
O: Jan Kok D: Tineke Stam

Woensdag 6 maart

Aswoensdag RK, PGZO en ELG
DNS 19.00 uur

Zaterdag 9 maart

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur
O: Hans van Riet D: Tineke Stam

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

3 februari: ds. Hugo Vlug
10 februari: pastor Alfons Bartholomé
17 februari: ds. Hantie Kotzé
24 februari: ds. Hantie Kotzé
3 maart: pastor Alfons Bartholomé

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

3 februari: W.L. Vreeken, avondmaal
17 februari: H.C.M. Bouma
3 maart: H.C.M. Bouma

Wijkavond Geerdinkhof

Janna Matthijssen

Er komt weer een wijkavond in Geerdinkhof. Het thema is de waarderende kerk. Iedereen wordt uitgenodigd om van te voren na te denken over een kerkdienst, bijeenkomst of viering of een deel daarvan die hij of zij heeft gewaardeerd. Met elkaar gaan we daarover in gesprek. We komen 26 februari 2019 om 20.00 uur op Geerdinkhof 65 bij elkaar. Ik hoop dat er aan het eind van de avond kan worden gezegd: deze avond heb ik echt gewaardeerd! Inlichtingen bij Janna Matthijssen 020 699 6173

Wijkgroep bij Henk en Jos de Boer



Agenda

Februari 2019

4	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	15.00	Bijbelse miniaturen	DDS
	19.30	Moderamen	
6	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	ZO!YES	
		Info: v_braams@hotmail.com	
7	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost	
		Chestertonlaan 138	
	20.00	Bijbelse Miniaturen	DNS
10	10.30	Gemeentegesprek	DDS
11	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep Diac./Past.	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
12	10.30	Bijbelkring	DDS
13	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	19.30	Sacrale Dansgroep	DNS
14	09.30	Ouderenkring	DNS
18	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering	
		Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
19	15.00	Bijbelse miniaturen	DDS
20	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
21	16.30	Inloop	zie 7 febr.
	20.00	Bijbelse Miniaturen	DNS
25	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
26	10.30	Bijbelkring	DDS
	20.00	Moderamen	
	20.00	Wijkavond Geerdinkhof	
		Geerdinkhof 65	
27	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	17.30	Eetgroep DDS	DDS
	19.30	Sacrale Dansgroep	DNS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS

Maart 2019

1	19.30	Wereldgebedsdag	DNS
4	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	15.00	Bijbelse miniaturen	DDS
	19.30	Kerkenraad	DNS
6	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Aswoensdagviering	DNS
7	20.00	Bijbelse Miniaturen	DNS
9	17.00	Open Kring Viering	DNS
11	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
12	10.30	Bijbelkring	DDS
13	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Avondgebed	DNS
	19.30	Sacrale Dansgroep	DNS
14	09.30	Ouderenkring	DNS
	16.30	Inloop	zie 7 febr.

Uitgelicht

Lees ook eens het jaarverslag van Stap Verder:
stapverder.org/downloads/jaarverslag_2017.pdf

Het thema is:

**Van het spoor bijster naar
weer op de rails krijgen.**



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam

Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws



trompet,
Rosemarije



Terugblik

Op eerste kerstdag deden er tien kinderen mee aan het kerstspel, David speelde

Monica en

waren de engelen.

Marjorie, Felicia,

Blessing, Sarah, Daniëlla, Julia, Terence en Mary-Angely hadden een belangrijke rol in het kaarsenspel. Milangela leidde alles in goede banen terwijl Nienke voorlas.



Tijdens het slotlied "midden in de winternacht" speelden de kinderen weer vrolijk mee. Bijzonder dit jaar was dat een aantal kinderen hiervoor vooraf had geoefend!



Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen, van twee uur tot vijf uur in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinderbijbelschool in De Drie Stromen om drie uur.

Elke zondag in februari kinderkerk in De Drie Stromen om half tien.

