

VIEREN OM ZIEN
PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM ZUIDOOST
VERBINDEN

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST
KERKBLAD PGZO

maart 2019



Avondgebed in de Veertigdagentijd

Redactioneel

Actueel deze maand

We zijn intussen stilletjes Groene Kerk geworden. De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan.

Onze kerk gaat duurzamer te werk. Geen weggooiplastic meer. Misschien zijn u in De Nieuwe Stad de hardplastic bekens opgevallen.

“Moeten we dan afwassen?” was de eerste vraag. Ja dus. Niet zo erg toch?

We gaan ook wandelen in het kader van de Groene kerk.

En hopelijk gaan we binnenkort onze eigen energie opwekken met zonnepanelen.

Een handgeschreven brief ontvingen we uit Lawang, Indonesië. Onze donaties zijn in dank aanvaard.

Over nieuwe manieren van kerk zijn leest u onder de titel Mozaïeken.

U wordt van harte uitgenodigd voor tal van activiteiten, Wereldgebedsdag, leesgroep Archipel, Bijbelse miniatures, Ouderenkring, avondgebeden, Open kring Viering en vanzelfsprekend de zondagse vieringen.

Mozaïeken



Nieuwe manieren van Kerk zijn om toekomstbestendig te zijn.

7

Wereldgebedsdag



De viering is dit jaar voorbereid door Slovenië.

8

Nieuws over Amir



Lees hoe het met Amir gaat, 'onze' asielzoeker.

15



In de maand maart diensten in De Nieuwe Stad

Rubrieken: Overdenking **4** | Groene Kerk **5** | religieuze Beleving **6** | Mozaïeken **7** | Wandeling, Wereldgebedsdag **8** | Dierbaar **9** | Ouderenkring **10** | Boek **11** | Kernpagina **12** | Meditatie **13** | Uit de Kerkenraad **14** | Veertigdagen kalender, Nieuws over Amir **15** | Film in DNS **16** | Leesgroep Archipel **17** | Collecten **18** | Punt, Kerk app **19** | Rondom de diensten, vacatures **20** | Kerkdiensten **21** | Agenda **22** | Gegevens **23** | Kinderpagina **24** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden



Vier solisten tijdens de themadienst op 3 februari

Overdenking

ds. André van der Stoep

'Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.' Lukas 9:51

Op 6 maart begint de veertigdagentijd. Het is een tijd van vasten en bezinnen op de weg die onze Heer Jezus Christus is gegaan naar het kruis. In het evangelie van Lukas, dat wij dit jaar in de vieringen met elkaar lezen, wordt in hoofdstuk 9 dit op reis gaan nadrukkelijk benoemd. Nadat in Galilea op allerlei manieren duidelijk is geworden wie Jezus is, richt hij zijn aangezicht (mooi vertaald in de klassieke Statenvertaling) op Jeruzalem.

Op reis

Ook voor ons is de veertig- dagentijd elke keer weer een reis. We gaan met elkaar op pad om ons te bezinnen op liefde, lijden, dood en leven, de diepste thema's in ons menselijk bestaan.

Voor mijzelf is deze bezinningsperiode dit jaar ook letterlijk een reis. Ik ga vanuit de Evangelisch Lutherse Gemeente en Kerk in Actie op 21 maart naar Beirut.

Samen met mijn goede vriend Alaa (bij enkelen van u bekend) en nog veertien Nederlandse jongvolwassenen ga ik naar een conferentie van de gemeenschap van Taizé en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Deze twee organisaties proberen duizend christelijke jongeren, met name vanuit landen als Egypte, Palestijnse gebieden, Jordanië, Libanon, Egypte en Irak samen te brengen. Deze jonge christenen leven vaak in de verdrukking omdat ze een minderheid zijn. De conferentie is bedoeld om hen te bemoedigen en te inspireren. Daarbij sturen ook verschillende kerken uit Europa een delegatie naar deze conferentie.

Last dragen

In de weg die Jezus in zijn lijden ging, zien we dat hij zijn last vaak alleen moest dragen. Hij kon zijn lijdensweg niet uitbesteden aan een ander.

Maar tegelijkertijd zijn er telkens enkele mensen om Hem heen die op allerlei manieren zijn lijden verlichten.

Door hem te zalven, zijn kruis een stukje te dragen, hem niet in de steek te laten.

Wij hopen op de conferentie in Beirut christelijke jongeren in het Midden-Oosten te ondersteunen en daarnaast ook weer van hen te leren.

Om onze ervaringen vervolgens ook weer te delen met onze eigen gemeentes.

Bij Thuis in Zuidoost ga ik in ieder geval een avond over mijn ervaringen vertellen, maar wellicht kan dit ook nog wel breder binnen de PGZO.



Dubbel

Tot slot is reizen naast lijden voor ons ook vaak een bron van geluk. We verkennen nieuwe plaatsen en ontmoeten nieuwe mensen en hun culturen. Onder mijn leeftijdsgenoten is reizen één van de belangrijkste levensdoelen.

Maar tegelijkertijd heeft al ons gereis ook een negatieve kant: milieubelasting, vooral door

gebruik van het vliegtuig.

Ook voor mijn reis naar Beirut voel ik die dubbelheid: is het doel zo belangrijk dat ik deze klimaatschade maar op de koop toe neem?

Om dit dilemma verder te onderzoeken organiseren we daarom op 11 april vanuit de Lutherse diaconie een duurzame vakantiebeurs voor twintigers.

Ook vanuit Thuis in Zuidoost zullen we hierbij aanwezig zijn.

(zie voor meer info www.thuisinzuidoost.nl)

De komende veertigdagen belooft voor mij een inspirerende reis te worden.

U krijgt zo gelijk ook een blik op de kruisbestuiving tussen mijn twee aanstellingen als predikant.

Jullie allen wens ik in het spoor van onze Heer Jezus Christus een rijke en gezegende veertig dagen toe.

Weetjes over de Groene Kerk

Yvonne Smit, kerkelijk opbouwwerker

Wist u dat? We zijn sinds kort aangemeld en zijn Groene Kerk. U kunt ons vinden via deze link:
<https://www.groenekerken.nl/kerken/protestantse-gemeente-zuidoost-de-drie-stromen-en-de-nieuwe-stad-amsterdam/>

Wat houdt het in?

"GroeneKerkenactie heeft een enthousiasmerende en motiverende rol.

De actie biedt geloofsgemeenschappen een platform om te laten zien hoe je duurzaamheid vorm kunt geven in je eigen omgeving in het klein en in het groot. Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar een duurzame stap te zetten, ontvang je van ons een GroeneKerkenbordje."

(noot werkgroep: de aanmelding kon ook zonder een zichtbaar bordje op de kerk, maar we willen hier wel naar toewerken met onze kerkelijke partners in beide gebouwen.)

Je hoeft als geloofsgemeenschap niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneKerkenactie laat je zien dat je op weg bent.

We gaan als werkgroep Groene Kerk kijken hoe we in onze kerk nog meer kunnen gaan bijdragen door geen plastic wggooiservies meer te gebruiken en het plastic dat we gebruiken te verzamelen, zodat het hergebruikt kan worden.

Wandeling

Mariska Jansen gaat een stilte- en natuurwandeling organiseren om samen als gemeenteleden te genieten van de natuur in een meditatieve houding, zie pagina 8.

Af en toe gaat u in het kerkblad 'Groene Tips' lezen of wat leuke weetjes over duurzaamheid, of een 'groen' recept om eens uit te proberen.

Mariska Jansen, Hanna Fokkens en Yvonne Smit vormen samen de werkgroep Groene Kerk en deze valt onder de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat.

wij zijn een

GROENE KERK



Religieuze beleving

Annie Vis

De inbreng uit de kring op onze bijeenkomst in de maand januari was divers. Begonnen is met het voorlezen van een gedeelte uit het artikel Tien geboden in *Trouw* door de psychiater Dirk de Wachter. Hij vertelt daarin over zijn godsbeeld, ontleend aan Spinoza en Levinas.

Spinoza plaatste het goddelijke in de kosmos, in de natuur, in het grote onbegrijpelijke. We denken alles te weten en te kunnen beheersen, maar in feite zijn we nietige wezens die van erg veel dingen nog maar bijzonder weinig snappen. Levinas stelde dat we God kunnen zien in de ogen van de hulpvragende, unieke ander.

Daarna is psalm 8 uit de Nieuwe Bijbel Vertaling voorgelezen, mooier kan het niet verwoord zijn. We hebben geluisterd naar het lied van Huub Oosterhuis *Licht dat ons aanstoot in de morgen*. Dat volgde op een meditatie van Dag Hammarskjöld over de vele wegen van het leven, maar dat er een is die jij te gaan hebt.

Verteld werd over een concertzangeres die aan Alzheimer leed en nooit meer zong, totdat een vroegere collega haar bezocht die op het idee kwam iets uit de Mattheus Passie te zingen en zij tot verbazing van het verplegend personeel mee begon te zingen. Toen de bezoeker stopte met zingen, stopte ook zij en viel zij weer terug in haar doofheid.

Muziek kan in het brein wonderen doen, al is het maar voor even. Maar ook onbegrijpelijk en dan zijn we weer terug bij Spinoza.



Brief uit Lawang

Redactie



Protestantse Gemeente te Amsterdam Noord

Amsterdam, 11 Januari 2019

Met Gods zegen, grote dankbaarheid en blijdschap mag ik u mededelen, dat ik uw schenking / gift aan het meisjesweeshuis te Lawang groot € 2025,00 heb ontvangen. Het geld zal besteed worden aan:

1. Educatie en andere behoeften

2. Het renoveren van de plantentent op het erf van het tehuis. De planten komen uit de tuin en worden verkocht aan de kerkgangers van verschillende kerken uit de omgeving.

Zo helpen ze elkander!

Lieve Drie Stromen Kerk Gemeente, nogmaals namens allen in Indonesië en ik, onze grote dank.

Moge God u zegenen!

Met vriendelijke groet, Troelie Tanahatoe-Sahetapy.

Mozaïeken in De Nieuwe Stad

Hans van Riet

We leven in boeiende tijden

Onze Protestantse kerk is flink in beweging en probeert zich te vernieuwen. Er ontstaan allerlei nieuwe kerkvormen die 'Mozaïeken' genoemd worden. Onze pioniersplek Thuis in Zuidoost is er een van. Hoe moet het nu verder? Welke regels moeten (niet) gelden? Daarover verscheen een lijvig rapport. In de inleiding staat:
"We leven in boeiende tijden. De kerk krimpt en tegelijk ontstaan er nieuwe initiatieven. Vanuit de Protestantse Kerk zijn nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan: pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen, monastieke initiatieven en meer. De praktijk van deze nieuwe initiatieven roept vragen op rond ons kerk-zijn, zowel theologisch-inhoudelijke als organisatorische vragen."

Kengemeente

Om de 'gewone' kerkleden mee te laten praten zijn vier bijeenkomsten in het land georganiseerd. Op 22 januari viel De Nieuwe Stad die eer te beurt. Via inloggen op een website met je mobiele telefoon kon je deze avond vragen beantwoorden die gelijk op het scherm geprojecteerd werden. Modern, snel en overzichtelijk. Iets voor een interactieve OKV? Het bleek in de praktijk niet te gaan over alle mozaïeken maar alleen om één nieuwe kerkvorm: de kerngemeente. Een soort *gemeente-light* met minder regels en eisen dan een 'gewone' gemeente. Er moeten minstens tien leden zijn met drie ambtsdragers en een voorganger die niet per se universitair geschoold is; HBO mag ook.

In het rapport is dit beeldend weergegeven als HUIS: stevig en veilig, met veel regels; dat is de gangbare gemeente (bijvoorbeeld de PGZO). TINY HOUSE: flexibel en veilig, met minder regels; dat zou de kerngemeente moeten worden. CARAVAN: flexibel en vaak klein, met nog minder regels; dat zijn de pioniersplekken en kliederkerken.
Een van onze gemeenteleden wilde er snedig nog de COMMUNE aan toevoegen: de samenleving van veel verschillende kerken zoals in De Drie Stromen en De Nieuwe Stad.

De discussie was geanimeerd, de tijd was te kort. Naast instemming was er ook kritiek: te weinig oecumenisch, teveel binnenkerkelijk, waarom naast een 'voorganger-light' geen 'ambtsdragers-light'? "Laat duizend bloemen bloeien" verscheen er op het scherm. De kerngemeente was alleen bedoeld voor pioniersplekken die tot wasdom zijn gekomen. Maar waarom ook niet voor krimpende gewone gemeenten die op kleinere schaal verder willen bestaan?

Ach wat

Borrel en hapjes na, weer goed verzorgd door Sven. Ik manoeuvreerde mij aan een tafel waaraan ook de synodescriba René de Reuver stond. Zo'n kans moet je niet voorbij laten gaan! Ik deed de suggestie om wat minder binnenkerkelijk en minder ambtelijk te denken. In dat kader zei ik héééél voorzichtig dat onze gemeente op twee punten niet meer geheel aan de kerkorde voldoet. Zijn reactie had ik nooit verwacht: een soort relativerend armgebaar: ach, wat?



Prijsvraag:

Op welke twee punten voldoet onze gemeente niet geheel aan de kerkorde? Uw antwoord kunt u aan mij mailen.* (j.van.riet@hetnet.nl)

*Kerkenraadsleden zijn van deelname uitgesloten.

De hoofdprijs: een exemplaar van het rapport 'Mozaïek van kerkplekken'.

Welkom, God nodigt je uit!



WERELDGEBEDSDAG
Slovenië
1 maart 2019

Wereldgebedsdag

iMieke van Reenen, Gladys van Geenen

Vrijdag 1 maart om 19.30 uur wordt er onder verantwoordelijkheid van het Kerkenoverleg een oecumenische viering gehouden in De Nieuwe Stad.

De liturgie is dit jaar verzorgd door Slovenië en heeft als thema:

“WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!”

De Bijbellesing is Lukas 14:15-24 in de Nieuwe Bijbel vertaling.

Wees allen welkom bij deze viering.

Stiltewandeling

Yvonne Smit, kerkelijk werker (opbouwwerk)

Op zondag 7 april en op zondag 12 mei organiseert de Werkgroep van de Groene Kerk van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur een stilte- en natuurwandeling.

Ontvangst met thee bij Mariska Jansen, Jacob Krüsestraat 29 in Gein 3.

Groepsgrootte per wandeling ongeveer zes mensen.

In het gemeentegesprek met als thema ‘oogsten in vruchtbare verbinding met de schepping’ in oktober jongstleden gaven vele gemeenteleden aan, dat wij als christen de opdracht hebben om goed te zorgen voor de schepping en daarnaast te genieten van de grootse schoonheid van bloemen, planten en dieren.

In deze stilte- en natuurwandeling staat het genieten van de natuur en van elkaar centraal. We maken (afhankelijk van het weer en de deelnemers) een grotere wandeling (rondje Gaasperplas, ruim een uur) of een kleinere wandeling (rondje ‘berg en schelpenpad’, een half uur).

Dit doen we vanuit een meditatieve en genietende houding.

Tijdens de wandeling hebben we aandacht voor onszelf en onze omgeving en noteren op papier of in ons hoofd waar we vooral van genieten.

We doen twee loopmeditatieoefeningen.

Daarnaast mag iedere deelnemer een kennisaspect van wat hij ziet in de groep vertellen, dus bijvoorbeeld informatie over een bepaalde plant of boom of over een vlinder of vogels die we zien.

Zo staat de ervaring centraal en krijgen we daarnaast wat informatie over onze leefomgeving.

Na de wandeling kunnen we bij Mariska en Henk nog even koffie of thee drinken en kort napraten, waarna ieder weer zijns weegs gaat.

Wanneer je zin hebt om aan een van de twee wandelingen deel te nemen, kun je je opgeven via fransen.jansen@kpnmail.nl

Graag erbij zetten of je kiest voor zondag 7 april of voor zondag 12 mei.

Dit is me dierbaar

Margreet Ton

Velen van u hebben wel een voorwerp, dat u bijzonder dierbaar is. Dat kan van alles zijn: een foto, sieraad, pop, een zelf getimmerd krukje, een handwerk, een boek, een antieke tafelloper. Graag willen we van u weten hoe u eraan komt en waarom het zo dierbaar voor u is. Wilt u ons hierover iets vertellen? Meld dat aan de redactie. Ons redactielid Margreet Ton komt dan naar u toe om uw verhaal te horen. Ditmaal is Hanna Fokkens aan de beurt.

Dierbaar is voor Hanna Fokkens haar piano. Die heeft haar vaders moeder begin jaren '30 gekocht, toen zij en haar man een jaar na hun trouwen naar Groningen verhuisd waren. Het is een piano uit Duitsland, uit Dresden om precies te zijn. De kruk die voor de piano staat, is niet de originele, maar het is wel de kruk die Hanna het beste kent. De piano is ook niet helemaal gaaf meer: de allerlaagste toets is afgebroken en ligt ergens binnenin en op de zwarte toets naast de centrale C, de Bes, moet je hard slaan, anders komt er geen geluid uit. Dat was overigens al zo, toen de piano nog bij haar ouders stond.

daarop heb ik haar wel veel horen spelen. Helaas ging mijn oma steeds slechter zien en is ze er op een gegeven moment maar helemaal mee gestopt.

Hanna's oma van moeders kant speelde eveneens piano en heeft jarenlang koren begeleid. Hanna zou later die piano erven, maar dat ging niet door, want er bleek een muizenest in te zitten!

Hanna speelt nu nog weinig piano, maar als ze het doet, doet ze dat vanaf bladmuziek en vooral met veel plezier. Ze is van plan als ze later met pensioen is meer te gaan oefenen. Zo is het met

haar vader ook gegaan. Hanna: 'Ik speelde wel geregeld op mijn keyboard. Daarvan zijn de toetsen lichter dan die van de piano. Als ik na het spelen op het keyboard overstap op de piano, moet ik ineens veel zwaarder slaan. Het afgelopen jaar heb ik echter toch vaker op de piano gespeeld.' Hanna heeft één keertje in de oude Nieuwe Stad de jongerendienst begeleid op het koororgeltje. Daarop had ze hard moeten oefenen, want: 'Meespelen met mensen is heel moeilijk.'

Er is nog iemand in huis die van de piano houdt: kater Bram. Al zit hij niet achter of voor de piano, maar er bovenop!



Hanna heeft haar oma zelf nooit op deze piano horen spelen, want toen ze klein was, speelde die al niet zo veel meer. Wel heeft haar vader er veel op gespeeld. Hanna: 'Mijn oma kocht in de jaren '70 nog wel een klein elektrisch orgeltje en

Nagekomen bericht, er **was** nog iemand in huis die van de piano hield, helaas is kater Bram sinds de jaarwisseling vermist!

Ouderenkring

Hilda Karsijns en Ans Odinot

De wederwaardigheden van een gevangenispastor, dat was het onderwerp van donderdag 14 februari. De katholieke pastor John Gillissen kwam vlak na zijn afscheid op Schiphol ter gelegenheid van zijn emeritaat ons boeiend vertellen wat je allemaal meemaakt in het gevangenispastoraat.

Jan Rap

"Pater, u komt ons zeker bekeren?"

Het antwoord is recht voor z'n raap:

"Nou nee, daar is toch geen redden aan!"

Pastor John benadrukt, dat een verandering echt uit jezelf moet komen, als je uit de rotzooi wilt geraken, een hulpverlener kan alleen maar aan de kant staan en steunend aanwezig zijn.

Echte verandering kan pas als 'Jan Rap' er zelf mee in zijn maag zit, dat hij zoveel heeft aangericht bij de slachtoffers en zijn familie.

Het probleem is vaak, dat zwakke 'broeders' geneigd zijn een eveneens zwakke partner te kiezen.

Daar is toch geen redden aan

Dan kun je wachten tot het verkeerd gaat.

Heiligverklaring

Twee dingen vond hij heel bijzonder.

Dat zo'n groep gedetineerden in de diensten die hij heeft geleid vaak wel drie minuten volledig stil kon zijn.

Verder had hij een verhaal gehoord over een gedetineerde die op de goede weg was, doordat de betreffende reclasseringsambtenaar tot negen maal bereid was om de moed niet op te geven, ondanks terugval.

"Zo'n man verdient heiligverklaring!"

Volgende keer, donderdag 14 maart komt Hugo Vlug met ons spreken over 'de zes deugden.'

Ze zijn tegelijk een gave en een opgave, is de boodschap.

Dat wordt vast heel boeiend!

Allen hartelijk welkom; in De Nieuwe Stad staat om half tien de koffie klaar.

advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
j.jonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Kop op, Europa

Voor ons Nederlanders is het gewoon. Onze wegen zijn berijdbaar, de gezondheidszorg is op orde, het onderwijs leidt onze kinderen op. Europa is zo alledaags dat we het niet meer zien. We mopperen graag dat het allemaal niet veel voorstelt, dat het beter moet. Totdat je langere tijd in een ver buitenland vertoeft, ervaart hoe de samenleving daar draait, hoe 'rechtvaardigheid' soms zoek is. En als je dan terugkomt op Schiphol, dan denk je (ik): het is hier in Nederland, in Europa, nog niet zo gek geregeld.

Op 23 mei is het weer zover: wij hebben recht om te stemmen voor Europa, maar o, o, wat zal er weer gemopperd worden op Europa. Twee journalisten van *Trouw*, Stevo Akkerman en Christoph Schmidt, schreven het boekje *'Kop op, Europa'*, een bundel gesprekken met veertien niet-Europese denkers en schrijvers over ons werelddeel. Het zijn veertien spiegels die ons worden voorgehouden. Hoewel bij de Brexit en de vluchtelingenstromen de vraag onbeantwoord blijft wat Europa nu zelf moet, kijken de denkers en schrijvers van buiten Europa met ontzag naar wat het 'oude' continent de afgelopen 70 jaar tot stand heeft gebracht. Zeker nadat vanuit hetzelfde continent twee verwoestende oorlogen begonnen.

Titel: Kop op, Europa

Auteurs: Stevo Akkerman,

Christoph Schmidt

ISBN: 978 90 2442 4269

Prijs: € 17,50



De Turkse schrijver Ohran Pamuk vertelt dat voor hem Europa het grote voorbeeld was, en in zekere mate ook nog is. Leila Aboulela, een romanschrijfster van Egyptisch-Sudanese komaf en praktiserend moslim, is EU-burger en woont in Schotland. Zij wil het niet over defensie of economie hebben maar over het geloof van de Europeanen. 'Wat ik waardeer aan Europeanen is dat ze serieus en direct zijn. Ze denken over veel dingen na, ook over zichzelf. Wat ik minder waardeer is dat ze te veel afstand hebben genomen van religie.' De Europeanen, aldus Aboulela, hebben hun geloof verloren: je hebt nu een generatie jongeren die religieus analfaabeet is, ze weten niets. Aboulela associeert Europa met: beschaving, democratie, organisatie, eerlijke mensenrechten, regels en... witte mensen.

Het boekje is een aanrader voor mensen die twifelen bij de nut en noodzaak van Europa. Alle opgevoerde denkers en schrijvers hebben tal van bedenkingen bij Europa, maar wat blijft is de bewondering. Vasthouden dus, lezen dat boek, en stemmen op 23 mei.

Experimentele Open Kring Viering (Vieren)



Zaterdag 9 maart in De Nieuwe Stad, aanvang 17:00 uur.
Thema: Vasten
We nemen de tijd om samen te bidden, te zingen, te luisteren en om met elkaar in gebed te gaan.
We gaan kijken, nadenken, praten of creatief bezig zijn. Hoe we dat allemaal gaan doen, houden we nog even geheim. Nadat we ons hart hebben laten spreken en onze hersens en/of handen hebben laten werken, volgt ter afsluiting van de viering een maaltijd.



Deze viering wordt voorbereid door:
Errol Toendang (ELG), Evelien Wingelaar en Marja Engelage (PGZO)
Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail: info@pgzo.nl
We zien graag uit naar uw komst en ook de kinderen zijn van harte welkom.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen als steun naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet



Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

Ok deze maand is er weer heel wat te melden. Zo is **verwijderd ivm privacy** verhuisd naar Amsterdam Noord. Wij wensen haar een fijne nieuwe woonplek toe.

Deze maand vieren velen een verjaardag maar **verwijderd ivm privacy** vieren een speciaal kroonjaar.

Van harte gefeliciteerd.

verwijderd ivm privacy wensen wij sterkte toe bij hun gezondheidsklachten.

Ook de familie en vrienden wensen wij sterkte.

We gaan de lente tegemoet, het wordt weer lichter om ons heen.

Laat het u bemoedigen.

*De grandioze bloemen
de bloemen bij de vleet
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,
in kleuren en in geuren
vertellen zij van God
en weten van geen treuren,
de vreugde is te groot.*

Gezang 910



Uit de kerkenraad

Pieter Glaser

Omdat Hans van Riet, die deze rubriek altijd verzorgde, niet meer in de kerkenraad zit, wordt deze nu bij toerbeurt geschreven door kerkenraadsleden.

Op 15 januari heeft de kerkenraad voor het eerst weer vergaderd in het nieuwe jaar. Hier zijn enkele belangrijke punten daaruit.

Allereerst viel op dat er nog maar weinig kerkenraadsleden zijn, we gaan nadenken over een oplossing daarvoor, een verandering van de organisatie.



Wij zijn niet de enige gemeente met dit probleem, op 22 januari is er in De Nieuwe Stad een bijeenkomst geweest van de PKN over verschillende andere vormen van gemeentestructuur "een mozaïek van kerkplekken".

Onze scriba Simon is daarheen geweest. En Yvonne heeft als onderwerp van haar thesis: "Heeft de PGZO de juiste keuze gemaakt om in haar organisatie toe te willen werken naar zelfsturende kerngroepen?" Het punt heeft dus de volle aandacht.

Per 1 januari 2020 kerkt parochie De Graankorrel niet meer in De Nieuwe Stad. Vanaf januari 2016 werd de parochie niet meer financieel gesteund door het Bisdom.

Voortaan kerken ze alleen nog in De Drie Stromen. Hoe het een en ander vormgegeven wordt, bijvoorbeeld of ze nog wel mede-eigenaar van DNS blijven, wordt dit jaar uitgezocht.

Yvonne, onze kerkelijk werker, heeft het afgelopen jaar in de kerngroep Communicatie gezeten. Deze groep functioneert nu goed. Maar de kerngroep Diaconaat en Pastoraat heeft dringend versterking nodig na het vertrek daaruit van Annemarie, Corine en Kenneth. Yvonne stapt dus nu over naar Diaconaat en Pastoraat.

Ook over het jaarplan voor 2019 is gesproken. Hoe maken we de gemeenteberaden iets interessanter, bijvoorbeeld door aan te sluiten op de gemeentegesprekken? Met maaltijd? Deze gemeentegesprekken zullen ook weer plaatsvinden, als mensen een idee hebben voor een thema, laat het weten!

De werkgroep vrijwilligerszorg wordt nieuw leven ingeblazen en gaat als kerngroep verder met Yvonne en Hanna Rovers.

In de beide kerkgebouwen staan diverse grote renovaties op stapel. In De Drie Stromen wordt de keuken aangepakt, in De Nieuwe Stad de toiletten en de ventilatie. In beide kerkgebouwen worden voorbereidingen getroffen voor zonnepanelen.

Bij de kindernevendienst komt Rainbow misschien weer aanvlagen.

Op 20 juni is De Nieuwe Stad het ontvangende kerkgebouw voor een vergadering van de Raad van Kerken in Amsterdam.



En last but not least, het geloofsgesprek tussen gemeenteleden wordt begonnen: men kan zich opgeven om mee te doen, en de deelnemers worden twee aan twee uitgenodigd om bijvoorbeeld onder een kopje koffie of thee (wintje? biertje?) aan de ander te vertellen wat hij/zij gelooft.

Meer informatie hierover bent u in de afgelopen tijd vast al tegengekomen in kerk of kerkblad (februarinummer, pagina 5).

Veertigdagenkalender

Haydy Nelson

Over Hoop, op weg naar Pasen 2019, de veertigdagenkalender gemaakt door ds. Joke van der Velden en ds. Jantiene Heuvelink en uitgegeven door Dullyna van de

Herik van uitgeverij Narratio, met verhalen, kookrecepten, overdenkingen.

De mooie paarse kaft laat een kunstwerk zien dat herinnert aan de tragedie van vluchtelingen, waarbij hun aangespoelde of achtergelaten kleren op de stranden van Griekse eilanden gewag maken van wat er overhoop is gehaald door menselijk leed, oorlog en geweld.

Op weg naar Pasen gedenken wij de mensen die het is overkomen en hopen voor hen, dat ook zij deel mogen hebben aan de hoop op beter, op nieuw leven.

Wie in het bezit wil komen van deze veertigdagenkalender kan terecht bij Haydy Nelson, hnelson@upcmail.nl
Prijs: € 3,50



Nieuws over Amir

Justine Aalders

Het zal u zijn opgevallen, dat 'onze' asielzoeker Amir vertrokken is. Hij is naar het AZC in Sneek gegaan, waar hij nu wacht op zijn interview met de IND. Spannend voor hem of dit gesprek goed zal verlopen.

Verscheidene mensen houden contact met hem, zodra er nieuws is, laten we het u weten!

Ik wil wel nu vast vele gemeenteleden bedanken, die zich enorm voor hem hebben ingezet; lange tijd heeft hij zo kunnen logeren bij dan weer de een, dan weer de ander. Ook heeft de diaconie hem gesteund. Laten we hopen en bidden dat het hem goed zal vergaan!



20 maart

Jaap Koolstra

Film in De Nieuwe Stad

Twee vrienden, een rolstoel, en hun weg naar Santiago de Compostella (de precieze titel is te vinden in De Nieuwe Stad)

Zes weken, 750 kilometer, met veel lichamelijke beperkingen, met innerlijke strijd; maar ook een lange tocht vol ontmoetingen met kleurrijke mensen. Deze pelgrimage betekende de moeilijkste en belangrijkste weg die beide mannen zouden gaan. Een avontuurlijke onderneming met veel risico's en uitdagingen. Moeilijke vragen worden niet ontweken. Een 'zware film' dus? Absoluut niet, want de twee vrienden genieten van alle belevenissen en ze beschikken over gevoel voor humor en een gezond relativiseringsvermogen!

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.

Datum: woensdag 20 maart
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (koffie vanaf 19.30 uur)
Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)



Film in De Nieuwe Stad – altijd interessant!

advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam te Amsterdam Zuidoost en opgegroeid met de Bijbel.

Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil, kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart. Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u dat ik vrijblijvend langs kom om uw uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl



Leesgroep; Archipel van de hond

Mérea Koolstra en Jannetta Bos

Graag willen wij alle belangstellenden uitnodigen in het kader van het bloemblad 'Leren en ontmoeten' voor het bespreken van een prachtig en indringend boek over vluchtelingen, geschreven door Philippe Claudel, *Archipel van de hond*.

Op de achterflap staat het volgende:

'De Middellandse Zee. Een eilandengroep met wijngaarden en fruitbomen, bevolkt door een kleine vissersgemeenschap.

Een geïsoleerde plek, weg van het lawaai van de wereld, tot op een dag een oude vrouw op het vulkanische strand drie lijken aantreft.

Wie waren deze mensen? Wat moet er gebeuren met hun overblijfselen? Moet de waarheid onder ogen worden gezien of is het mogelijk dit mysterie te negeren?

Archipel van de hond is een roman over de wereld waarin wij leven. Het is ... een tijdloze reflectie op de menselijke natuur en de keuzes die wij maken.'

De bespreking vindt plaats op vrijdag 7 juni om 19:30 uur in De Nieuwe Stad. Doel: op een fijne en veilige manier spreken over (het thema van) het boek.

Voorwaarde is dat je het boek van tevoren gelezen hebt. Voor wie het lastig is om het boek aan te schaffen, hebben we één exemplaar om te laten rouleren.

Graag opgeven bij Jannetta via jbabos@solcon.nl



Gesprekskring Bijbelse Miniaturen

Justine Aalders



In de maand maart kunt u nog twee keer deelnemen aan deze kring, waarin we het gelijknamige boek van Carel ter Linden bespreken.

Kleine overwegingen over kernverhalen uit de Bijbel. Het geeft een verrassende kijk op verhalen die je denkt te kennen, en daardoor veel stof tot gesprek.

U bent welkom op dinsdag 5 en 19 maart in De Drie Stroom, om 15.00 uur, of als u liever 's avonds wilt komen, op 7 en 21 maart in De Nieuwe Stad, om 20.00 uur.

Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

3 maart exploitatie gebouwen B/P
 10 maart Kerk in Actie Voorjaarszending D/L
 17 maart Kerk in Actie binnenlands diaconaat D/L
 24 maart Kerk in Actie 40dagentijd D/L
 31 maart Missionair werk B/L

Collecten

06 januari

Diaconie (steun aan opvanghuizen)	€ 149,75
Eigen gemeente	€ 180,83
Uitgang (drugspastoraat)	€ 176,27

12 januari (OKV)

Eigen gemeente	€ 42,50
----------------	---------

13 januari

Diaconie (werelddiaconaal project)	€ 101,41
Eigen gemeente	€ 152,80
Uitgang (eigen koren)	€ 139,10

27 januari

Diaconie (Ouderenwerk/lentedag)	€ 93,07
Eigen gemeente	€ 133,37
Uitgang (JOP)	€ 137,40

Totaal	€ 1306,50
---------------	------------------

Bijbelleesrooster

Maart

01 Psalm 115
 02 Handelingen 18
 03 Handelingen 19:1-20
 04 Handelingen 19:21-40
 05 Handelingen 20:1-16
 06 Handelingen 20:17-38
 07 Handelingen 21:1-26
 08 Handelingen 21:27 - 22:21
 09 Handelingen 22:22 - 23:11
 10 Handelingen 23:12-35
 11 Psalm 116-117
 12 Handelingen 24
 13 Handelingen 25
 14 Handelingen 26
 15 Handelingen 27:1-26
 16 Handelingen 27:27 - 28:10
 17 Handelingen 28:11-31
 18 Psalm 118:1-18
 19 Psalm 118:19-29
 20 Jesaja 1
 21 Jesaja 2
 22 Jesaja 3:1-15
 23 Jesaja 3:16 - 4:6
 24 Jesaja 5:1-7
 25 Jesaja 5:8-30
 26 Jesaja 6
 27 Jesaja 7
 28 Jesaja 8:1-18
 29 Jesaja 8:19 - 9:6
 30 Jesaja 9:7 - 10:4
 31 Psalm 119:1-16



Financiën kerkblad

	2018	2017	2016
inkomsten bijdrage lezers	+3054,55	+3219,00	+3186,16
advertentie	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
uitgaven drukker	-5869,13	-6635,03	-6261,43
overige kosten	- 524,66	- 445,59	- 518,88
saldo	-2839,24	-3361,62	-3094,15

Wat ging er mis? Dat was de **punt**

Hans van Riet

Verschillende mensen hebben de Kerkbalansfolder grondig gecontroleerd, en dan toch nog een fout. Een kleinigheid met grote gevolgen: uw e-mail komt niet aan. In de folder ontbreekt op pagina 4 in mijn e-mailadres een punt. Er staat 'j.vanriet@....' maar dat moet zijn: 'j.van.riet@hetnet.nl'. Dus een PUNT tussen 'van' en 'riet', dat is het punt. Gelukkig belde een gemeentelid mij op (het telefoonnummer klopt wel), dank daarvoor.



Nu we het toch over Kerkbalans hebben, heeft u de antwoordenvolop aan de Kerkbalansloper afgegeven of opgestuurd? Zo niet, het kan alsnog, elke bijdrage wordt in dank aanvaard.

CHRCH-app

Wolter Koolstra

Een app is een programmaatje speciaal voor de slimme mobiele telefoon (smartphone). Eerst was er de Protestant-app waarin informatie voor gemeenteleden te vinden was.

Deze app wordt nu vervangen door de CHRCH-app

Vanaf 1 maart 2019 kan de app Protestant voor smartphones helaas niet meer gebruikt worden.

De leverancier stopt ermee. Dat is jammer, maar gelukkig is er een alternatief: **chrch**. Op de website (www.pgzo.nl/app) staat een uitgebreide instructie hoe u deze app kunt installeren en gebruiken.

Net zoals bij de app Protestant staat in deze app de agenda van de gemeente en de nieuwsberichten. Daarnaast biedt het ook nieuws van Kerk in Actie en de filmpjes van de landelijke Protestantse Kerk. Ook de orde van dienst van de komende zondag willen we via deze app beschikbaar stellen.

Hebt u vragen over de app, mail dan naar communicatie@pgzo.nl of neem contact op met Wolter Koolstra.

Advertentie



 rijksuniversiteit
 groningen / faculteit godgeleerdheid en
 godsdienstwetenschap

Masteropleiding Geestelijke Verzorging

Wil jij mensen bijstaan in crisis-situaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit? Dan is de masteropleiding Geestelijke Verzorging wat voor jou!

Met de door de SKGV gecertificeerde track binnen de dejarige masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen kun je aan de slag als Geestelijk Verzorger in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen of gevangenis.

Meer weten?
Kijk op:
www.rug.nl/masters/spiritual-care of
mail naar studieadviseur.ggw@rug.nl

www.rug.nl/ggw

De Verwondering, Bert Keweriet

Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

De maand maart begint met Wereldgebedsdag, op vrijdag de eerste maart, een oecumenische dienst die wereldwijd gevierd wordt op deze vrijdag.

Op woensdag 6 maart vieren we samen met RK, ELG en PERKI Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. In deze oecumenische dienst, die begint met een vastenmaaltijd, ontvangen we het askruisje, als teken van de lijdensstijd, de weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

Elke woensdag is er vervolgens een vastenmaaltijd met daarna een korte viering, steeds voorbereid door een andere kerkgemeenschap.

Als u hier nog nooit geweest bent: probeer het eens een keer, het is de moeite waard! Iedere woensdag om 18.30 uur een sobere maaltijd van water en brood en de dienst begint dan om 19.00 uur in de crèche van De Nieuwe Stad (u kunt dus ook alleen naar de dienst komen).



De veertigdagentijd vind ik altijd een bijzondere periode van het jaar; er komt een soort verstilling, we richten ons op het lijden van Jezus, dat niet los te denken is van het lijden in onze wereld, van zoveel mensen. Tegelijkertijd is er de hoop op opstanding, de hoop dat het uiteindelijk goed zal komen met onze wereld. We zijn op weg naar Pasen, naar nieuw leven en

die weg kan niet langs het lijden heen, die moet er dóorheen. Daarin is Jezus ons voorgegaan. Op zaterdag 9 maart is er in De Nieuwe Stad een Open Kring Viering, het thema van die dienst is Vasten. Hartelijk welkom om 17.00 uur, met daarna een maaltijd.

Verder zijn er vanzelfsprekend

de zondagse diensten, om 9.30 uur in De Nieuwe Stad. Ik vermeld hier even speciaal de dienst van 24 maart. Ds. Annemarijke Spijkerboer gaat voor, en na de dienst is er een nabespreking. Hartelijk welkom bij een van deze samenkomsten!

Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website www.pgzo.nl/vacatures

Organisatie OKV in De Nieuwe Stad

Een Open Kring Viering organiseren samen met anderen en dit coördineren.

Eens per drie maanden.

Voorzitter kerkenraad

De invulling van deze taak is in overleg met het moderamen.

Dit kan ook een deeltaak zijn.

Koster in De Drie Stromen

Voorbereiden van het kerkgebouw vooraf aan de viering

Eens per twee maanden op zondagochtend

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In maart dienst in De Nieuwe Stad

Vrijdag 1 maart

Wereldgebedsdag
met EBG en Methodisten
DNS 19.30 uur

Zondag 3 maart

DNS 9.30 uur ds. C. Stoll
O: Jan Kok D: Tineke Stam

Woensdag 6 maart

Aswoensdag RK, PGZO en ELG
DNS 19.00 uur

Tot Pasen elke woensdag:

DNS 18.30 uur vastenmaaltijd
DNS 19.00 uur avondgebed

Zaterdag 9 maart

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur
O: Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 10 maart

Eerste zondag veertigdagentijd
DNS 9.30 uur ds. Piet Vliegheart
O: Hanna Fokkens D: Wolter Koolstra

Zondag 17 maart

Tweede zondag veertigdagentijd
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Tineke Bruggers

Zondag 24 maart

Derde zondag veertigdagentijd
DNS 9.30 uur ds. Annemarijke Spijkerboer
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings
Dienstabespreking

Zondag 31 maart, zomertijd

Vierde zondag veertigdagentijd
DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Jannetta Bos D: Tineke Stam

In april dienst in De Drie Stromen

Zondag 7 april

Vijfde zondag veertigdagentijd
DDS 9.30 uur ds. B. van der Graaf en
ds. A. van der Stoel
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra
Gemeentegesprek

Zaterdag 13 april

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur, meditatieve viering
O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

3 maart: pastor Alfons Bartholomé
10 maart: ds. Hugo Vlug, mmv cantorij DDS
17 maart: ds. Hantie Kotzé
24 maart: pastor Alfons Bartholomé
31 maart: ds. Hantie Kotzé (zomertijd)

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

3 maart: H.C.M. Bouma
17 maart: B.N. van de Zedde
31 maart: C.A. Zunneberg (zomertijd)

Lezingen in de dienst

3 maart Jeremia 7:1-15, Lucas 6:39-49
6 maart Amos 5:6-15, Matteüs 6:1-6,16-21
10 maart Deuteronomium 5:6-21, Lucas 4:1-13
17 maart Exodus 34:27-35, Lucas 9:28-36
24 maart Exodus 6:2-8, Lucas 13:1-9
31 maart 2 Kronieken 36:14-23, Lucas 15:11-32
7 april Jesaja 58:7-10, Lucas 20: 9-19
14 april Lucas 19:(28)29-40

Teaser:



Pagina 10 verkeerd gelezen:

Ouderenkring

Daar is toch geen redden aan

Weggooien is zonde

Agenda

Maart 2019

1	19.30	Wereldgebedsdag	DNS
4	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	15.00	Bijbelse miniaturen	DDS
	19.30	Kerkenraad	DNS
6	09.00	Rommelmart	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Aswoensdagviering	DNS
7	20.00	Bijbelse miniaturen	DNS
	20.00	De trein in de muziek	KK(*)
9	17.00	Open Kring Viering	DNS
11	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
12	10.30	Bijbelkring DDS	DDS
13	09.00	Rommelmart	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Avondgebed	DNS
	19.30	Sacrale Dansgroep	DNS
14	09.30	Ouderenkring	DNS
	16.30	Thuis in Zuidoost Chestertonlaan 138	
15	20.00	Film: The general	KK(*)
18	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
19	15.00	Bijbelse miniaturen	DDS
	20.00	Geloof & ZO Info: e.wingelaar@mail.com	
20	09.00	Rommelmart	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Avondgebed	DNS
	20.00	Filmhuis	DNS
21	20.00	Bijbelse miniaturen	DNS
25	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
26	10.30	Bijbelkring DDS	DDS

27	09.00	Rommelmart	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	17.30	Eetgroep DDS	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Avondgebed	DNS
	19.30	Sacrale Dansgroep	DNS
28	19.30	Wijkavond Gulden Kruis e.o Jolicoeurstraat 24	

April 2019

1	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
2	19.30	Moderamen	
3	09.00	Rommelmart	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	ZO!YES Info: v_braams@hotmail.com	
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Aswoensdagviering	DNS
4	16.30	Thuis in Zuidoost, zie 14/3	
7	10.30	Gemeentegesprek	DDS
8	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep Diac./Past.	DDS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
9	10.30	Bijbelkring DDS	DDS
	20.00	Geloof & ZO, zie 19/3	
10	09.00	Rommelmart	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Aswoensdagviering	DNS
	19.30	Sacrale Dansgroep	DNS

(*) Deze activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Duivendrecht en vinden plaats in de Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht.

Uitgelicht

De kerkenraad vergadert op 5 maart in De Nieuwe Stad. Die avond staat het dwarsverband "Externe Samenwerking en Verdieping" centraal. Mieke van Reenen is dan te gast om hierover te vertellen.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://dokterstvanderwereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam

Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws

De Bijbel als bibliotheek

Het woord Bijbel komt van het Griekse woord biblia, dat 'boeken' betekent. Als je goed luistert naar dat Griekse woord dan hoor je wel een beetje het woord bibliotheek.



Blessing en Daniëlla hebben, samen met Rosemarije, twee boekenkastjes gemaakt, één voor het oude en één voor het nieuwe testament. Net als een echte bibliotheek bestaat de Bijbel uit verschillende afdelingen, acht in totaal.

Elk boekje is een ingepakt luciferdoosje. Aan de kleur kun je zien bij welke afdeling het hoort. Op elk boek zetten we de titel, een ondertitel en een tekening.

Daniëlla vertelt dat ze door dit project leert wat er allemaal in de Bijbel gebeurt en Blessing noemt dat ze op deze manier echt leert wáár in de Bijbel een verhaal staat.

Volgende keer vertelt Daniëlla over een boekje uit de kast.

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen, van twee uur tot vijf uur in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinderbijbelschool in De Drie Stroomen om drie uur.

Elke zondag in maart kinderkerk in De Nieuwe Stad om half tien.

