

VIEREN OM ZIEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
VERBINDEN AMSTERDAM ZUIDOOST

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST
KERKBLAD PGZO

april 2019



Redactioneel

Actueel deze maand

Met veertigduizend mensen op en rond de Dam in Amsterdam. Een hartverwarmend idee, dat zoveel mensen het tijd vonden om in actie te komen voor het milieu.

Misschien kan de Groene kerk een baken zijn, nu het er echt om gaat spannen.

Om u in de stemming te brengen vindt u op pagina 16 een groen recept.

Ondertussen zijn we op weg naar Pasen. Als voorbereiding is er op 11 april de jaarlijkse Paasviering van de Ouderenkring en we blikken vooruit naar de Lentedag.

En natuurlijk leest u meer over Pasen in 'Rondom de diensten'. De kinderen hebben op Goede Vrijdag een speciale kindernevendienst, zie pagina 6.

Wat er allemaal gewaardeerd wordt in onze gemeente wordt verteld in het verslag over de wijkgroepbijeenkomst op pagina 9.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor de *Regiegroep Externe Samenwerking & Verdieping* op pagina 14 en Fondsenwerving op pagina 17.

Save the date



De Nieuwe Stad United is de nieuwe titel van de inspiratiedag.

5

Pasen



Twee pagina's over Pasen en wat daarmee samenhangt.

6, 7

PGZO en anderen



Wat doet de *Regiegroep Externe Samenwerking & verdieping*?

14



In de maand april diensten in De Drie Stromen

Rubrieken: Overdenking **4** | DNS United **5** | Op weg met kinderen, Kruisweg **6** | Paasviering OK **7** | Pionieren **8** | Waarderend, Vrijwilliger **9** | Ouderenkring **10** | Boek **11** | Kernpagina **12** | Meditatie **13** | PGZO en anderen **14** | Dans als gebed **15** | Groene hamburger **16** | Fondsen **17** | Collecten, recept **18** | OVS, Werk, bid **19** | Rondom de diensten, vacatures **20** | Kerkdiensten **21** | Agenda **22** | Gegevens **23** | Kinderpagina **24** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden



Op zondag 3 februari waren er twee dames van de speelgoedbank Amsterdam op bezoek om de cheque van ons spaarproject in ontvangst te nemen.

Overdenking

Justine Aalders

Waar gaat het om met Pasen?
Gaat het om de vraag, of we nu wel of niet letterlijk moeten geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan?

Daar kun je boeken over vol schrijven en er je hele leven mee bezig blijven.

Voor sommigen is het essentieel, dat je het letterlijk gelooft, voor anderen is het juist een belemmering om dat te 'moeten'.

Maar het Paasverhaal, zoals dat ons verteld wordt in de evangeliën, op vier manieren. met telkens andere accenten, dat pa
allereerst altijd verbonden w
Paasverhaal uit het Oude Testa
joodse paasfeest.

Pasen

Bevrijding

En dan zien we waar het met Pasen om gaat: het gaat om bevrijding.

Bevrijding uit slavernij, uit onmacht, uit passiviteit, of uit verslagenheid, omdat het leven zoveel klappen heeft uitgedeeld.

Bevrijding uit de gedachte, dat het leven alleen maar leidt tot de dood, dat het als het ware een doodlopende weg is.

Het verhaal wil ons uit al die negatieve gevoelens bevrijden en onze blik richten op de vreugde en de blijdschap van een nieuwe lente. Het wil ons ervan overtuigen, dat de dood niet het laatste woord heeft, dat al het kwaad en al het lijden in de wereld niet het laatste woord heeft.

Vertrouwen

Als het vertrouwen daarop groeit, dan zul je zien dat ook wij opstaan uit de moedeloosheid en het verdriet en dat het leven weer door kan gaan. Dat we weer kunnen lachen, al is het vaak lachen door je tranen heen.

En hoe kun je dat beter vertellen dan door het verhaal van een leeg graf?

Hoe ongelooflijk ook, het kan toch een ervaring zijn die je ook zelf kunt hebben; ik was dood en begraven, mijn leven was voorbij, het had totaal geen zin meer.

En toen, opeens gebeurde er iets, waardoor ik toch weer kon opstaan, waardoor ik weer licht eeg, waardoor er weer toekomst

wat gebeurde er dan? Soms is dat niet eens te benoemen.

Jesaja beschrijft deze ervaring als een stad waar diep verdriet heerste, maar dan komt er een ommekeer: 'gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg'. (Jesaja 51: 11).

Zo kan het gaan in een mensenleven, die omkeer voltrekt zich dan, van verdriet naar vreugde.

Ik wens ons allen toe, dat wij ook zelf in ons leven van die paaservaringen kunnen hebben; de ervaring van bevrijding, van opnieuw hoop krijgen en weer kunnen lachen.

Vrolijk Pasen!

Dank

verwijderd ivm privacy



Save the date

**DNS UNITED 2019
- WE HEBBEN MEER IN HUIS -**

**DATUM
ZATERDAG 8 JUNI 2019**



PROGRAMMA

De Nieuwe Stad is uniek vanwege de vele kerken die onder 1 dak zijn gevestigd. Maar 'we hebben meer in huis'. En dat is precies het thema van DNS United 2019 (voorheen de Inspiratiedag).

Ook dit jaar kunt u deelnemen aan leuke workshops en activiteiten voor jong en oud. Bijzonder aan deze editie is dat er zowel binnen als buiten het gebouw veel te beleven is. Op die manier betrekken we de buurt erbij en kunnen ook zij deelnemen aan het evenement.

**Wilt u deze dag niet missen?
Prik de datum dan direct in
uw agenda en wees welkom!**



Locatie
Luthulplein 11
1103 TR Amsterdam Zuidoost

Op weg naar pasen met de kinderen

Rosemarie Venema

Als kindernevendienst hebben we een rijke traditie van catechese rond Pasen.

Op Palmzondag vertellen we over de intocht in Jeruzalem en versieren we de kruisjes. Over alle symbolen en hun betekenis wordt ook nog uitgebreid verteld en gesproken. Op Pasen is er natuurlijk de altijd vrolijke viering van de opstanding van Jezus, met paaseieren en vrolijke knutselwerkjes. Omdat de vieringen in de stille week niet erg toegankelijk zijn voor kinderen ligt het risico op de loer dat zij in een keer doorhobbelen van Palmzondag naar paaseieren.



Om dit te voorkomen hebben we op Goede Vrijdag een bijzondere nevendienst. We beginnen het verhaal bij de laatste avondmaal en delen dan ook echt matse en druivensap. We geven het aan elkaar met de woorden uit de kinderbijbel, brood van God voor jou, vrucht van de wijnstok voor jou. Daarna vertellen we over de hof van Getsemane, de kruisiging en Zijn dood, dan worden we stil. Het is een verdrietig verhaal, daarom vertellen we altijd heel nadrukkelijk: *'Hier houdt het verhaal niet op!!! Kom je zondag verder luisteren?!*' Net als de grote mensen verlaten we de kerk in stilte.



Kruisweg door de binnenstad

Redactie

De Protestantse Kerk Amsterdam doet dit voorjaar mee met een initiatief van het kunstplatform Artway: een kruisweg door de binnenstad van Amsterdam in de tijd voor Pasen. Het werk van toonaangevende kunstenaars uit binnen- en buitenland laat een eigentijdse vertaling zien van het lijden van Jezus. Op veertien plaatsen in de stad worden de bezoekers uitgenodigd stil te staan en zich te bezinnen op actueel lijden van mensen in de wereld.

Vijftiende statie

Het project 'Art Stations of the Cross' stoelt op de traditie van de kruiswegstaties: de veertien gebeurtenissen tijdens de laatste tocht van Jezus door Jeruzalem, van zijn veroordeling tot de kruisiging en graflegging. In Amsterdam is een vijftiende statie toegevoegd in de Oude Kerk: de wederopstanding. De route voert langs religieuze en niet-religieuze locaties. De installatie in de Oude Kerk vormt de veertiende en vijftiende statie. Alle kunstwerken zijn hedendaags, drie ervan zijn speciaal ontwikkeld voor dit project.

Onderdak en compassie

Het project heeft al enkele jaren over de wereld gereisd om bewustwording te vragen voor hen die onderdak en compassie nodig hebben. Ook wil het mensen in het publieke domein kennis laten maken met elementen van de christelijke traditie. In Amsterdam sluit het met het thema 'Troubled Waters' aan bij de geschiedenis van Amsterdam: Amsterdam als havenstad, als stad die het water door de aderen heeft lopen en de stad die via het water verbonden was en is met de wereld. De tentoonstelling is geopend op 6 maart en is nog te zien tot en met 22 april (tweede Paasdag). Meer informatie kunt u vinden op de website van de PKA: www.protestantsamsterdam.nl



Paasviering van de Ouderenkring

Ans Odinot, David van Embden, Hilda Karsijns

Zoals ieder jaar is er een Ouderenkring-bijeenkomst rond Pasen. Alle ouderen vanaf 65 jaar zijn welkom in De Nieuwe Stad.

Thema van de dienst zal zijn:

“Op weg naar Pasen met ikonen”.

De viering begint om 10.30 uur.

De dienst wordt gehouden onder leiding van ds. Justine Aalders en RK-pastor Sylvia van Rijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door Simon Blijleven en Pieter Glaser.

Vanaf 09.30 uur is er koffie en thee.

Na afloop van de dienst wordt u een eenvoudige lunch aangeboden. Voor de lunch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

We vragen u zich aan te melden, zodat we weten hoeveel personen de lunch met ons willen delen.

Opgeven graag bij:

Thea Blijleven 6960484

Ans Odinot 6996046

Hilda Karsijns 4161055

Tevens kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het aangepast openbaar vervoer via RMC of Transvision.

Daarbij mag u niet vergeten uw adres en uw pasnummer door te geven.

Groepsvervoer gaat via Transvision, die u in de bus moet betalen. Graag dan opgeven bij Hilda.

We hopen van harte u te ontmoeten tijdens deze bijzondere viering.

Donderdag 11 april

Paasontbijt

Henny Konings

**Op 21 april om 8.00 uur
is er het Paasontbijt
in De Drie Stroomen.**

**Iedereen is
van harte welkom!**

Lentedag

Thea Blijleven

Op 9 mei is er weer een Lentedag.

Deze wordt georganiseerd door de diaconie van de protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost.

Het thema is dit jaar 'Zin Zoeken'.

Het belooft weer een fijne dag te worden met ruimte voor vrolijkheid en gesprek.

Ook krijgen we een heerlijke lunch.

De lentedag is voor iedereen, maar de 65-plussers krijgen een uitnodiging.

Wij zien U graag op 9 mei.

Tot 30 april kunt U zich opgeven bij

Jos de Boer 6969805 of Thea Blijleven 6960484.



Pionieren

ds. André van der Stoel

Op de gespreksavond over de nota 'Mozaïek van Kerkplekken' zei onze landelijke scribe ds. René de Reuver dat het de intentie van onze landelijke kerk is om al die verschillende vormen van kerk-zijn te laten bloeien, zodat er werkelijk een divers mozaïek van kerkplekken ontstaat (zie maartnummer, pagina 7).

Om deze verbondenheid van pioniersplek en traditionele gemeente te benadrukken gaat ds. Bas van der Graaf op **7 april** voor in onze gemeente.

Bas is sinds twee jaar pionierbegeleider van ons pioniersproject Thuis in Zuidoost. In deze dienst zal Bas iets delen van de weg die hij zelf als gelovige heeft afgelegd, van dorpsdominee op de Veluwe naar stads-predikant in Amsterdam.

Veel vanzelfsprekendheden over geloof en leven veranderen. Maar op zijn levensweg deed hij ook nieuwe inzichten op, inzichten die er toe geleid hebben dat hij een 'pionierende' dominee werd. Een predikant die vastberaden en tegelijkertijd bescheiden naar nieuwe wegen zoekt om het goede nieuws van Jezus Christus te delen met mensen in onze stad. En inmiddels inspireert en begeleidt hij vanuit zijn eigen ervaringen vooral andere pioniers.



Tegelijkertijd is dit pionieren niet enkel een succesverhaal. Het is een weg die vraagt om moed, om geduld en die soms ook zo lastig is dat je eraan kunt lijden. En daarin raakt het pioniersverhaal in de veertigdagentijd ook aan het verhaal van Jezus Christus. Die een nieuwe weg baant, maar die door heel wat twijfels en weerstand heen moest blijven vertrouwen op de weg die God zijn Vader hem wees. Een verhaal dat vermoedelijk raakt aan ons allemaal persoonlijk, in onze heel verschillende levens, op al onze verschillende kerkplekken.



Thuis in Zuidoost

Na de dienst is er weer een gemeentegesprek. Onze pionier André van der Stoel zal Bas eerst kort interviewen. Vervolgens is de gemeente uitgenodigd om met Bas verder te spreken over wat het betekent om in 2019 christen te zijn in Amsterdam.

Bevestiging en belofte op Paasmorgen

Yvonne Smit, kerkelijk werker (opbouwwerk)

We zijn ontzettend blij dat Marja Engelage weer wil toetreden tot de kerkenraad. Zij zal met Pasen opnieuw worden bevestigd als ouderling.

Tevens leggen Piet Hamelink, als kerkrentmeester niet-ambtsdrager, Hanna Rovers als lid van de Kerngroep Vrijwilligerszorg en Jan de Jonge als diaconaal dienstmedewerker, de belofte van geheimhouding af en ontvangen allen een zegen en onze aller uitgesproken steun, want gemeente zijn doe je samen in dienst van de Eeuwige.

We zijn dankbaar en verheugd dat zij deze taken op zich willen nemen, en sommige van hen zijn al bezig.

Het wordt vanaf nu de goede gewoonte om bovenstaande voortaan ook met niet-ambtsdragers te doen die toegang hebben tot privacygevoelige informatie. Bovendien is een zegen ontvangen een prachtig iets en wordt het ook zichtbaar voor heel de gemeente wie wat op zich neemt in Gods gemeente.

Waarderend

Janna Matthijsen

Versterkt met drie mensen uit de G-buurt hielden we op 26 februari de Geerdinkhof-wijkavond. Het onderwerp was "De waarderende kerk".

Nadenken over wat goed gaat in plaats van te focussen op wat niet goed gaat. Waar we vooral waardering voor hebben is de muziek. Dank daarbij aan beide cantorijen. Het is fijn om een onbekend lied door de cantorij aangereikt te krijgen. Ook is het fijn om samen met de cantorij te zingen. We ervaren het als een rijkdom dat er twee cantorijen zijn en van ons mogen ze vaker een bijdrage aan de eredienst leveren.

Ook het orgelspel van de verschillende organisten wordt gewaardeerd, met een verzoek.

Ja, vooraf aan de dienst doorgaan met het orgelspel, maar kunnen de kerkenraadsleden en predikant na het orgelspel in stilte binnenkomen?

Verder over het moment van stilte, mag dat weer helemaal naar voren, dat wil zeggen, aan het begin van de dienst komen?

Verder zijn wij blij en tevreden over de mensen in onze gemeente.

Ook vol bewondering voor wat er allemaal door de vrijwilligers wordt gedaan.

En tenslotte stellen we de oecumenische contacten op prijs, bij voorbeeld de vredes-zondag en de woensdagavondvieringen in de veertigdagentijd.

De avond werd afgesloten met het lezen van enkele coupletten van lied 274 :

Blijf mij nabij wanneer de avond valt.

Vrijwilliger buiten de kerk

Namens de Kerngroep Vrijwilligerszorg Yvonne Smit

Regelmatig krijg ik te horen 'Kun je deze of gene niet eens vragen voor dat vrijwilligerswerk in de kerk?' Op zich geweldig hoe mensen met mij meedenken.

Soms wordt echter over het hoofd gezien dat gemeentelieden ook vrijwilligerswerk buiten de PGZO doen en dat de wereld groter is dan alleen het vrijwilligerswerk binnen de kerk.

Er is zowel voor de PGZO, maar ook daarbuiten een enorme vrijwillige inzet. Dat is echt geweldig. Ik ga daarom af en toe aandacht hieraan geven in het kerkblad.

Luchthavenpastoraat

Deze keer Ans Odinot die meer dan 15 jaren vrijwilliger is geweest op Schiphol bij het luchthavenpastoraat/detentiecentrum Schiphol. Over de vraag waarom Ans dit jaren heeft gedaan, komt een antwoord dat te maken heeft met 'dat we nogal trouw zijn' en dat 'het intrigeert'. Daarmee bedoelt Ans dat je zo ook een andere kant ziet van 'criminelen'; het verhaal van de mens erachter.

"Van die jonge knullen, zo zonde dat ze hier zitten", aldus Ans. Ze heeft jaren meegewerkt aan de vieringen, twee achter elkaar en dat vond ze een bijzondere ervaring.

Ook hoe de pastores de vieringen deden en omgingen met deze ietwat bijzondere groep. In het vorige kerkblad kon u het verslag van de ouderenkring lezen waar John Gillissen kwam vertellen over zijn tijd als gevangenispastor op Schiphol.

Een indrukwekkend verhaal.

Iets voor u?

Mocht u nu denken, ik wil wel eens wat meer weten over wat dit vrijwilligerswerk inhoudt, dan kunt u contact opnemen met één van de pastores van het luchthavenpastoraat via ds. Michael Idemudia met dit mailadres: michadmudi@dji.minus.nl



Ouderenkring

Ans Odinot

Opnieuw kwam Hugo Vlug ons verrassen en inspireren. Ondanks slecht weer waren we met twintig mensen.

We bespraken zes deugden, te weten: beheerstheid, volharding, zachtmoedigheid, vrijheid, dankbaarheid en liefde.

Hij begon met een aanschouwelijk voorbeeld: ouder wordend heeft hij nu een leesbril nodig. Met de deugd 'beheerstheid' ben je in staat om dat te accepteren voor wat het is. Het boek van Anselm Grün, *Gelukkig ouder worden* is hierbij leidraad.

Het blijkt dat deugden verbinding geven tussen mensen. En als je erover praat, blijkt dat de verschillende deugden elkaar nodig hebben. Bijvoorbeeld: ouderen mogen vrij voor hun mening uitkomen op grond van hun levenservaring. Maar dat kan niet zonder mildheid, zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen.

Gelukkig ouder worden

We zijn in tweetallen dieper ingegaan op deugden waar je zelf sterk in bent of juist niet. Het was voor iedereen zeer inspirerend.

De volgende keer, donderdag 11 april is er de Paasviering, zoals ook toegelicht op pagina 7. Ieder krijgt een persoonlijke uitnodiging.



advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

I.N.S.

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
j.jonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Het zal in alle vroegte zijn...

Stilte Zingen, het kloekke boekwerk met deze titel, zwerft al enkele weken over mijn bureau. Af en toe kijk ik erin, zoek teksten die ik moet kennen en neurie of zing dan luidkeels. Ruim 600 liedteksten van de priester-dichter Huub Oosterhuis. Gedichten, gedachten, soms enkele regels van vertalingen uit een Bijbeltekst. Zo trof ik de liedtekst aan waar in een ver verleden op mijn werk smakelijk om werd gelachen. 'Hebben jullie het chemicaliënlied deze week nog gezongen?', was op maandag dan de vraag. Ze doelden op: *Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud, uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren. Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren.* 'Een nieuw bruiloftslied' noemde Oosterhuis het, Bernard Huijbers componeerde de muziek en ik heb het met velen in de kerk om mij heen, met veel liefde gezongen.

En zo staat deze bundel vol met teksten van herkenning, maar ook met teksten waar het oog voor het eerst op valt: *Stilte nu. Voor U. Stilte zingen had ik U beloofd.* Vrij naar psalm 65. Het begon allemaal toevallig, vertelde Oosterhuis: "Maak jij eens een liedje in het Nederlands met iets van de Bijbel

Titel: Stilte zingen

Auteur: Huub Oosterhuis

ISBN: 978 9043 5309 96

Prijs: € 40,-



erin. 'Ik dacht: ik schrijf er tien.' Dat is gelukkig anders gelopen, maar in de kerken zijn er nog altijd mensen die Oosterhuisteksten 'niks' vinden.

Ik meldde een verre oom dat de liedteksten van Oosterhuis de kerken nog altijd veel te zeggen hebben en met liefde gezongen worden. Zijn reactie loog er niet om: 'Wat moet je nou met zo'n liedtekst als *Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat...* Dat gaat toch nergens over. Geef mij maar het gregoriaans.' En toch... in mijn belevingswereld zijn de liedteksten van Oosterhuis een feestje. Voor Pasen: *Het zal in alle vroegte zijn als toen. De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. Mijn ogen kunnen het licht verdragen. Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. Mensen komen mij tegemoet - wij zijn in bekenden veranderd.*

We vieren wat af! (Vieren)

Redactie

Vieren is een van onze kernwoorden en niet voor niets. We mogen elke zondag opnieuw vieren dat Jezus is opgestaan en met Pasen natuurlijk in het bijzonder. Tot voor kort vierden we ook één keer per maand op zaterdag in een open kring. En dan zijn er nog de incidentele vieringen zoals de Paasviering bij de ouderenkring, de vastenmaaltijd



met avondgebed in de veertigdagentijd, en de vieringen in de stille week.

Maar om te vieren heb je mensen nodig, mensen die het 'feest' organiseren en leiden. Helaas zijn er tot nu toe onvoldoende mensen beschikbaar om de Open Kring Vieringen maandelijks te organiseren. In overleg hebben de Regiegroep OKV en het moderamen daarom besloten dat de Open Kring Vieringen in de maanden april, mei, juli en augustus niet door zullen gaan.

De maand juni mist niet per ongeluk in deze opsomming, de OKV wordt dan gecombineerd met DNS United.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy



Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

De lente komt er aan, dat zien we om ons heen in de natuur. Ook kijken we uit naar de jaarlijkse Lentedag op 9 mei. Er zijn mooie en minder mooie momenten in ons leven. is goed verlopen, zij moet nu rustig de tijd nemen voor herstel.

De zieken wensen we sterkte toe en in het bijzonder **verwijderd ivm privacy** knapt gelukkig alweer op. De jarigen van de maand april wensen we een fijne dag toe.

verwijderd ivm privacy



Helaas kregen we het bericht dat **verwijderd ivm privacy** is overleden op 72-jarige leeftijd. In de dienst van 10 maart hebben we haar samen herdacht.

We wensen haar man en kinderen veel sterkte toe.

door te delen worden wij rijker



*Waarom zoekt ge
de levende onder de doden?
Hij is niet hier,
Hij is verrezen.*

Lucas 24, 5-6

De PGZO en de anderen

Regiegroep Externe Samenwerking en Verdieping
Kenneth Edam en Mieke van Reenen

Nee, niet WIJ en ZIJ, dat wordt hier niet bedoeld. Dit stukje gaat over MET wie wij samen dingen doen en wat dan en hoe.

Hoezo anderen?

Eerst even een korte uitleg: naast de bekende bloembladen van de PGZO-bloem (zoals Vieren of Diaconaat & Pastoraat) zijn er ook enkele thema's die dwars door de bloembladen heen lopen, daarom Dwarsverbanden genoemd.

Twee daarvan zijn: **Oecumene & Externe Samenwerking**, en **Multiculturele Verdieping**. Dat zijn twee hele mondevol.

Bovendien blijkt er in de praktijk een grote overlap tussen de twee onderwerpen.

De kleine groep die deze beide dwarsverbanden coördineert of anders gezegd: regisseert, heeft daarom gekozen voor een samensmelting in een kortere naam: **Regiegroep Externe Samenwerking & Verdieping**, en nog korter wordt dat dan **Regiegroep ESV**.

Hoog tijd om eens van ons te laten horen.

Wat doet de Regiegroep ESV?

Dat kan in principe van alles zijn wat te maken heeft met samenwerking met anderen, behalve op diaconaal vlak. Vaak in bestaande samenwerkingsverbanden, zoals met de kerken van De Drie Stromen en De Nieuwe Stad, of in de Raad van Kerken Amsterdam of met de Protestantse Kerk Amsterdam.

Maar ook in brede projecten, zoals het maken van een adressengids voor Geloven in Amsterdam.

We pikken er drie speciale onderwerpen voor 2019 uit en lichten die nader toe.

Kerkenoverleg De Nieuwe Stad

Vertegenwoordigers van de vier eigenaarkerken van De Nieuwe Stad en de (op dit moment) twee vaste grotere huurderkerken komen eenmaal per twee maanden bijeen. Ze bespreken de gezamenlijke vieringen en activiteiten en behandelen de thema's die we in het samenleven in één gebouw tegenkomen.

Daaronder vallen bijvoorbeeld de vieringen in de 40-dagentijd en de verjaardag van het samen-kerken in De Nieuwe Stad in september, maar ook De Nieuwe Stad op maandag of de speciale inloopavond met Allerzielen.



Dat het samen kerken in één gebouw niet altijd even makkelijk is, zal niemand verbazen. Daar staat tegenover, dat dit een unieke manier van multicultureel interkerkelijk samenleven is, die zijn weerga niet kent. En die tot voorbeeld strekt voor velen.

Op de middag van The Passion vorig jaar, toen we bezoekers kregen vanuit het hele land, was de verbazing groot: kerkzalen die gedeeld werden met elkaar? Een gezamenlijke hal, waarin ook eten werd verkocht? Ongekend!

Een mooie eerste stap in het verbinden van al die kerken was een buffet door Sven verzorgd voor vertegenwoordigers van alle kerken (en dat zijn er veel!): dat leverde geanimeerde gesprekken tussen mensen die elkaar eerder hooguit hadden gegroet.

Zomaar een greep uit het bestaan van het regiegroepje E(xterne) S(amenwerking) en V(erdieping). Later dit jaar zullen we er uitgebreider op ingaan en er met u over praten in een gemeentegesprek.

Lees hiernaast verder

Inspiratiedag? Nee: DNS United!

Alweer voor de vierde keer wordt een dag georganiseerd met workshops en andere aantrekkelijke activiteiten in en rondom DNS. Dit jaar, op 8 juni, zal extra aandacht worden gegeven aan het betrekken van alle kerkelijke gemeenschappen die in DNS hun vieringen en activiteiten houden en onze burens uit de directe omgeving van DNS.

Daarom is de naam gewijzigd: DNS United! Meer daarover op pagina 5.

Hoog bezoek

De Raad van Kerken bestaat uit enkele tientallen lidkerken; vertegenwoordigers komen elke twee maanden bij elkaar om gedachten, activiteiten en vieringen uit te wisselen, thema's te bespreken en gezamenlijke activiteiten te bedenken, organiseren en uit te voeren.

Eenmaal per jaar is dat overleg bij één van de lidkerken in huis en heeft dan een veel informeler karakter. En: in 2019 is dat bij ons! Om precies te zijn: in De Nieuwe Stad op 20 juni in de avond. Graag zou men dan ook willen ervaren hoe dat in de praktijk toegaat: samenleven in één gebouw met verschillende kerken en culturen. We zijn daarom met de voorbereiding begonnen, in overleg met niet alleen de kerkenraad van de PGZO, maar ook met het kerkenoverleg van DNS. Hier hoort u nog meer over!



Dans als gebed

Nel Klaver

Als u dit leest zijn de avonden waarin we als dansgroep werkten met het thema "Dans als Gebed" al weer bijna voorbij. Het waren mooie, intensieve en inspirerende dansbijeenkomsten.

Op woensdag 10 april sluiten we die af door aan elke gebedspareel met een door ons geleerde dans aandacht te schenken.

We dansten rond een mooi midden (zie foto).

Het doek geschilderd door een vriendin van mij die kunstenaar is, beeldt de gebedsparels uit. In het midden waren steeds bloemen die pasten bij de betekenis van de parels die die avond centraal stonden. Daar stonden dan ook kaarsjes bij.

Het midden staat in Sacrale dans voor de Bron van waaruit wij mogen leven. Er hebben in totaal vijftien mensen meegedaan waarvan er per avond gemiddeld negen aanwezig waren.



Per keer stonden steeds twee of drie gebedsparels centraal. In vier avonden zijn zo alle parels aan bod gekomen en op de laatste, de vijfde avond rijgen we ze aan elkaar met de aangeleerde dansen. Voor mij waren het mooie en vreugdevolle dansbijeenkomsten.

Bij voldoende belangstelling wil ik in het najaar rond een ander thema weer vijf dansavonden organiseren. Ik hoop dat er dan nog meer mensen geïnspireerd worden om eens mee te komen doen.

Versierde hamburger

Mariska Jansen

wil zijn een
**GROENE
KERK**

Zelfs mijn vader, die erg gesteld was op zijn stukje vlees, genoot van deze hamburger. Je kunt hem tussen twee boterhammen leggen of tussen een hard rond bolletje of kadetje.

Wijzelf eten zeker een keer per week bij de warme maaltijd een hamburger (onversierd).

Voor twee royale porties (een portie kun je twee dagen in de koelkast bewaren of invriezen):

- Een scheut olijfolie of klontje plantaardige margarine
- Twee vegetarische hamburgers van de supermarkt of zelfgemaakt, zie hieronder
- 1 (rode) ui
- 2 teentjes knoflook, geperst of klein gesneden
- Flinke eetlepelmayonaise (liefst van scharrel- of biologische eieren)
- Blaadjes sla en/of komkommer
- Een halve paprika
- Een kwart doosje champignons

Verhit de olijfolie of smelt het klontje boter.

Bak de burgers snel bruin op middelhoog vuur. Voeg direct een gesneden ui, halve paprika in reepjes gesneden en schijfjes champignons toe. Bak het geheel ongeveer zes minuten.

Maak een knoflookmayonaise door twee teentjes knoflook te persen of heel klein te snijden en schep dit door een flinke eetlepel mayonaise. Warm het brood in de oven.

Besmeer het brood dun met de mayonaise. Leg de hamburger ertussen. Op de hamburger nog een kloddertje mayonaise en daarop het mengsel van ui, paprika en champignons. Daarop komen nog wat blaadjes sla en/of wat schijfjes komkommer. Serveer het eventueel met een groene salade. Eet smakelijk!

Als u zelf een vegetarische hamburger wilt maken: zie het recept van Sven Bergström op pagina 18.

advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam te Amsterdam Zuidoost en opgegroeid met de Bijbel.

Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil, kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart. Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u dat ik vrijblijvend langs kom om uw uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl



FONDSEN- WERVING

voor een heel bijzondere gemeente

Werkgroep Fondsenwerving, Mieke, Irma, Hans en Frank
(Yvonne Smit op de achtergrond)

“Zonder enige twijfel zijn jullie een heel bijzondere gemeente in een heel bijzondere context,” zegt ds. Peter Verhoeff van de Classis Noord-Holland in zijn brief aan de gemeente. En even verder: “Er moet van alles gedaan worden en we draven maar door.” (Zie het kerkblad van februari.)

We draven maar door. Niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat we geloven in een betere wereld. Een wereld van mededogen en gerechtigheid. We willen dat wat goed en van waarde is in onze gemeente graag behouden. Misschien kan fondsenwerving hierbij ondersteuning bieden.

Werkgroep fondsenwerving

Vorig jaar woonden wij een workshop bij in De Nieuwe Stad over hoe, waar en waarvoor fondsen te werven voor kerkelijke doeleinden. Daarna besloten we om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de PGZO. Voorwaarde bij een fondsaanvraag is dat er genoeg *vrijwilligers* zijn die het kunnen en willen uitvoeren. Daarom richten we de focus eerst op activiteiten waar we al mee bezig zijn.

Fondsen voor bestaande activiteiten

Vorig jaar deden we al ervaring op met het werven van fondsen voor het uitje met ouders en hun kinderen naar 's Graveland en voor een Burendag in De Nieuwe Stad. Dit jaar willen we starten met twee projecten: De **Inspiratiedag** 2019 (de aanvraag hiervoor loopt al) en de **Kinder Bijbel School**. Daarnaast overwegen we een fondsaanvraag voor de **Lentedag**. Dit is al heel wat.

Maar als er bij uw eigen activiteit financiële tekorten zijn, of dreigen te ontstaan, kunnen we daarvoor bij een fonds aankloppen. En mocht u vanuit uw groep een eigen idee hebben dat ondersteuning nodig heeft, dan kunnen wij als werkgroep samen met u kijken of het idee haalbaar is.

Daarna kunnen we ondersteuning bieden bij het zoeken van fondsen, bij het opstellen van een projectbeschrijving en het doen van de concrete aanvraag.

We kunnen zelfs proberen geld te krijgen voor extra menskracht, maar dat is niet zo eenvoudig.

Kansrijk

Het meeste kans maken kleine en hanteerbare eenmalige activiteiten. Vooral als de activiteiten op de volgende gebieden liggen:

- activiteiten in relatie tot de buurt, sociale cohesie (denk aan De Nieuwe Stad op Maandag) en bestrijding van eenzaamheid (onder ouderen, denk aan de Lentedag),
- armoedeproblematiek en kinderen/ouders (uitje kids en ouders afgelopen jaar)
- oecumenische samenwerking (Inspiratiedag, OKV)
- nieuwe wegen om kerk naar buiten te zijn (zoals de OKV, De Nieuwe Stad op Maandag, KBS)
- vrijwilligersondersteuning (cursussen en inspiratie)

Graag nodigen wij u uit met ons mee te denken. Heeft u plannen en medestanders en een idee om uw taak met een kleine ingreep hanteerbaarder te maken? Laat het ons weten!

Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)\

Zondag	7 april Kerk in Actie 40dagentijd	D/L
Zondag	14 april JOP jeugdwerk landelijk	B/L
Donderdag	18 april Eigen pastoraat	B/P
Zaterdag	20 april Burennetwerk	D/P
Zondag	21 april Paascollecte (QuotumPKN)	B/P
Zondag	28 april tekort kerkblad	B/P

Collecten

03 februari

Diaconie (bloemen eredienst)	212,10
Eigen gemeente	521,88
Uitgang (Kerk in Actie Werelddiaconaat)	345,75

10 februari

Diaconie. (steun aan opvanghuizen)	113,10
Eigen gemeente	130,75
Uitgang (Catechese en Educatie)	119,16

17 februari

Diaconie (steun aan particulieren)	104,50
Eigen gemeente	138,75
Uitgang (KinA Noodhulp)	130,35

24 februari

Diaconie (Werelddiaconaal project)	145,67
Eigen gemeente	145,45
Uitgang (Missionair werk)	139,10

Totaal 2246,56

Bijbelleesrooster

April

01 Jesaja 10:5-27
02 Jesaja 10:28-11:10
03 Jesaja 11:11-12:6
04 Jesaja 13
05 Jesaja 14
06 Jesaja 15-16
07 Jesaja 17
08 Jesaja 18
09 Psalm 119:17-40
10 Jesaja 19
11 Jesaja 20-21
12 Jesaja 22
13 Jesaja 23
14 Jesaja 24
15 Jesaja 25
16 Psalm 119:41-64
17 Jesaja 26
18 Jesaja 27
19 Jesaja 28
20 Jesaja 29
21 Psalm 119:-65-88
22 Jesaja 30:1-17
23 Jesaja 30:18-33
24 Jesaja 31
25 Jesaja 32
26 Jesaja 33
27 Jesaja 34
28 Jesaja 35
29 Psalm 119:89-112
30 Jesaja 36

Vegetarische hamburger

Benodigd:

- 2 blikjes linzen
- 2 uien
- 3 theelepels gehaktkruiden
- 1 theelepel kerrie-poeder
- 1 ei
- 4 eetlepels haver-mout
- Zout en peper naar smaak
- Olie om in te bakken

Maak de blikjes linzen open en laat uitlekken
Voeg in een kom de linzen, de gesnipperde ui, de gehaktkruiden, peper en zout, en de haver-mout samen.

Mix goed.

Voeg het ei toe en kneed snel tot een samenhangend deeg.

Als het heel droog is, voeg dan een klein beetje water toe. Als het te vochtig is, voeg dan wat extra haver-mout toe.

Maak van het mengsel kleine balletjes.
Druk ze zo plat dat het kleine hamburgertjes worden.

Zet minimaal tien minuten in de koelkast.
Bak de burgertjes aan beiden kant in een beetje olie tot ze goudbruin zijn.



Sterke vrouwen

Ans Odinot



De OVS was uitgenodigd in het Amsterdam Museum (voorheen Historisch Museum) door de directeur Judikje Kiers voor de overdracht van het voorzitterschap van de OVS. Tien jaar lang leidde Jasja Nottelboom de synode. Zij verwelkomde Janneke Nijboer als nieuwe voorzitter. Deze laatste zei onder meer: "Ik vind het heel goed dat zo'n platform er is. Het is een



plek om vragen en inzichten van vrouwen te delen. Vrouw, geloof en kerk, dat is nog steeds geen vanzelfsprekende combinatie. Vrouwen lezen de Bijbel ook vaak anders, meer vanuit hun eigen ervaring. In een netwerk zoals de OVS kun je elkaar met kennis en ervaring versterken en op basis daarvan je eigen pad zoeken."

De overdracht gebeurde niet toevallig in het Amsterdam Museum, want daar liep tot 10 maart de tentoonstelling '1001 vrouwen in de 20ste eeuw'. Die ging over verhalen van inspirerende, beroemde en beruchte vrouwen en was zeer de moeite waard.

Sterke vrouwen hebben altijd tot mijn verbeelding gesproken; ik spiegel me eraan. Voorafgaand aan de feestelijkheden kregen wij een heerlijk Frans ontbijt aangeboden.

Op 13 april komen wij weer bij elkaar in De Nieuwe Stad om 13:30 uur. Het programma is nog een verrassing.

Werk, bid en bewonder

Margreet Ton

In het Dordrechts Museum is tot en met 26 mei de tentoonstelling 'Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op kunst & calvinisme' te zien.

Daaruit blijkt, dat de Nederlandse politieke elite in de zeventiende eeuw graag haar rijkdom en maatschappelijke status toonde.

Dat ging om grote huizen, deftige interieurs en prachtige kunst. Maar calvinisme? Dat betekent toch sober, streng en spaarzaam?

De tentoonstelling in Dordrecht toont echter, dat rijke calvinisten graag schilderijen kochten van Ferdinand Bol, Rembrandt van Rijn en later van Vincent van Gogh en Piet Mondriaan.

Op de expositie kun je behalve schilderijen en verschillende bijbels (al dan niet met goud- of zilverbeslag) ook een eerste druk van de eerste officiële Nederlandstalige bijbelvertaling zien, die in 1637 verscheen.

De tekst is rechtstreeks vertaald uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks.

Er waren al wel verschillende Nederlandse vertalingen, maar dat waren vertalingen van vertalingen. Daarom gaf de Synode van Dordrecht in 1618 opdracht tot deze Nederlandse vertaling en vroeg de Staten-Generaal die te betalen.

Pas in 1626 gingen de Staten-Generaal akkoord. Bijzonder om die voor ons zo belangrijke en bijna 400 jaar oude Statenvertaling eens met eigen ogen te zien!



Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

De eerste zondag van april zal de dienst geleid worden door ds. Bas van der Graaf en ds. André van der Stoel. ds. Van der Graaf is de begeleider van André in het pioniersproject. Na deze dienst zal het gemeentegesprek daar ook over gaan. Een mooie gelegenheid voor ons als gemeente om alles te horen over hoe het gaat met het pionieren in Zuidoost!
De week daarop gaat ds. Wielsma voor. Daarna beginnen de drie dagen van Pasen: Witte Donderdag, waar wij de instelling van het Avondmaal vieren met brood en wijn en het begin van Jezus' lijdensweg. Goede Vrijdag, een sobere dienst met lezingen en muziek, waarin wij Jezus' kruisdood gedenken. Stille Zaterdag, de Paaswake, dit jaar geleid door ds. Margrietha Reinders, waarin wij vieren dat het licht weer opgaat, ondanks alles.

En tenslotte de Paasochtend, als vanouds beginnend met het Paasontbijt:
De Heer is waarlijk opgestaan!

Halleluja!

Het gejuich zal niet van de lucht zijn, met twee cantorijen die samen de mooiste liederen zullen zingen in de dienst.

Wees welkom in deze diensten, wie ze alle vier meemaakt, zal merken dat het verrijkend is om als het ware die hele weg mee te lopen.

De eerste zondag na Pasen zullen we ongetwijfeld ook veel zingen, deze dienst wordt voorbereid door een aantal gemeenteleden. Allen hartelijk welkom in deze diensten, waarin we tot de kern raken van ons geloven en ons gemeente-zijn.



Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website www.pgzo.nl/vacatures

Voorzitter kerkenraad

De invulling van deze taak is in overleg met het moderamen.

Dit kan ook een deeltaak zijn.

wijk contact persoon

Aanspreekpersoon voor een wijk zijn.

Alles op je eigen tijd en in je eigen tempo

Diaken

In de kerk en de buurt hart hebben voor mensen en zien wat zij nodig hebben.

Twee maal per maand een vergadering. Verdere taken zijn in overleg.

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In april dienst in De Drie Stromen

Zondag 7 april

Vijfde zondag veertigdagentijd
DDS 9.30 uur ds. B. van der Graaf/ ds. A. van der Stoel
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra
Gemeentegesprek

Zaterdag 13 april

GEEN Open Kring Viering

Zondag 14 april

Zesde zondag veertigdagentijd, Palmпасен
DDS 9.30 uur ds. T.C. Wielsma
O: Jan Kok D: Rommert Tjeerdsma

Donderdag 18 april

Witte donderdag
Dienst van Schrift en Tafel
DDS 20.00 uur ds. Justine Aalders
mmv cantorij De Nieuwe Stad olv Wil Martijn
O: Tineke Bruggers D: Henk Konings

Vrijdag 19 april

Goede vrijdag
DDS 20.00 uur ds. Justine Aalders
mmv cantorij De Drie Stromen olv Henk Fransen
O: Osei Bonsu D: Wolter Koolstra

Zaterdag 20 april

Stille zaterdag, Paaswake
DDS 20.00 uur ds. Margrietha Reinders
O: D: Wolter Koolstra

Zondag 21 april

Pasen
DDS 8.00 uur Paasontbijt
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
mmv beide cantorijen
O: D: Henk Konings

Zondag 28 april

DDS 9.30 uur werkgroep
D: Jan de Jonge

In mei dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 5 mei

DNS 9.30 uur ds. Evelien Plaisier
O: Mieke van Reenen D: Rommert Tjeerdsma

Zaterdag 11 mei

GEEN Open Kring Viering

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

31 maart: ds. Hantie Kotzé (zomertijd)
7 april: ds. Hantie Kotzé
14 april: pastor Alfons Bartholomé
21 april: ds. Hugo Vlug, PASEN
28 april: ds. Hantie Kotzé
5 mei: pastor Alfons Bartholomé

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

31 maart: C.A. Zunneberg
18 april: B.N. van de Zedde, Witte donderdag
21 april: B.N. van de Zedde, Eerste Paasdag
5 mei: H.C.M. Bouma, avondmaal

Lezingen in de dienst

7 april Jesaja 58:7-10, Lucas 20:9-19
14 april Lucas 19:29-40, Lucas 22:1-23:56
18 april Exodus 12:15-20, Johannes 13:1-15
19 april Exodus 12:21-28, Lucas 22:7-23:56
20 april Genesis 1:1-2:3, Lucas 24:1-10
21 april Jesaja 51:9-11, Lucas 24:1-12
28 april Genesis 28:10-22, Lucas 24:13-35
5 mei Jeremia 32:36-41, Lucas 24:35-48
12 mei Numeri 27:12-23 Johannes 10:22-30



Agenda

April 2019

1	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
2	19.30	Moderamen	
3	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	ZO!YES	
		Info: v_braams@hotmail.com	
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Avondgebed	DNS
4	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost	
		Cherstertonlaan 138	
7	10.30	Gemeentegesprek	DDS
8	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep diac./past.	DDS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
9	10.30	Bijbelkring	DDS
	20.00	Geloof & ZO	
		Info; e.wingelaar@mail.com	
10	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Avondgebed	DNS
	19.30	Sacrale Dansgroep	DNS
	20.00	Debatavond	
		Klimaatverandering	KK(*)
11	09.30	Ouderenkring,	
		Paasviering, zie p. 7	DNS
	20.00	Wijkavond Holendrecht	
		Maldenhof 369	
13	13.30	Oecumenische	
		Vrouwensynode, p. 19	DNS
15	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amstavingering	
		Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
17	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	Vastenmaaltijd	DNS
	19.00	Avondgebed	DNS
21	08.00	Paasontbijt, zie p. 7	DDS
23	10.30	Bijbelkring	DDS
24	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	17.30	Eetgroep DDS	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS

25	16.30	Thuis in Zuidoost,	zie 4/4
29	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	19.30	Moderamen	
	20.00	Cantorij DNS	DNS

Mei 2019

1	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
6	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
7	10.30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Kerkenraad	DDS
8	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
9	10.30	Lentedag, zie p. 7	DNS
13	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
15	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS

(*) Deze activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Duivendrecht en vinden plaats in de Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht.

Uitgelicht

Gebed bij de klimaatmars

Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd. Vandaag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen. We vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven. We tasten uw wereld, mensen en dieren en de schoonheid van de aarde aan om ons economisch gewin.

We bidden U: ontferm U over ons. Help ons om nieuwe wegen te gaan en stappen te zetten.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam

Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws

Vertel een bijbelverhaal

De komende tijd wil ik jullie vragen om je favoriete bijbelverhaal te vertellen. Dat lijkt misschien spannend, want stel je voor dat het niet helemaal klopt met hoe het in de Bijbel staat?! Maak je daar maar niet druk over hoor, jij mag het verhaal vertellen zoals jij het in je hoofd hebt.

Deze keer vertelt Daniëlla (acht jaar) over Daniël in de leeuwenkuil.



*Daniël was in de kuil met de leeuwen.
Hij was niet bang, omdat hij geen angst had.
Hij ging spelen met de leeuwen en hij ging slapen. In de ochtend waren de leeuwen weg. Toen ging Daniël uit de kuil om ze te zoeken.*

Ik vind dit een mooi verhaal omdat ik van leeuwen hou. Hun manen vind ik mooi en ik vind het knap hoe ze een prooi vangen.

Dit verhaal vind je in de Bijbel in het boek Daniël. Het is een rood boekje, het hoort dus bij de profeten in het oude testament.



Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen, van twee uur tot vijf uur in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinderbijbelschool om drie uur in De Drie Stromen.

Elke zondag in april kinderkerk in De Drie Stromen om half tien.

Op weg naar Pasen

Op 14 april is het palmpasen kom je ook weer een palmpaasstok versieren? Vraag mama of papa dan even om je op te geven!

Op 19 april is het goede vrijdag, dan is er 's avonds om acht uur een bijzondere kindernevendienst met matse en druivensap.

Op 21 april is het Pasen, het feest van de opstanding van Jezus!