



Natuur en stiltewandeling op zondagmiddag 12 mei van 14.00 uur- ongeveer 16.00 uur

Start en eindpunt bij Mariska en Henk Fransen, Jacob Krüsestraat 29

Graag opgeven via de mail fransen.jansen@kpnmail.nl voor 10 mei 2019

De geest kan naar alle kanten afdwalen,

Maar op dit prachtige pad loop ik in vrede.

Bij elke stap waait een zachte bries,

Bij elke stap bloeit een bloem. (Thich Nhat Hanh)

Toen we alweer een half jaar geleden een gemeente gesprek hadden over het 'oogsten in verbinding', kwam de wens van de aanwezige gemeenteleden om samen te wandelen en daarbij te genieten van de schoonheid van de natuur. Voor dit jaar koos de Werkgroep ervoor om dit dicht bij huis te doen en te wandelen in de buurt van de Gaasperplas.

Nu ik dit schrijf (31 maart) geniet ik alweer een paar weken 's ochtends vroeg wanneer ik met de honden loop van het lichte groen dat iedere dag meer lijkt uit te komen en het gezang van de vogels. Soms zie ik een bijzonder vogeltje zoals een staartmeesje en voortdurend hoor ik de tjiftjaf die weer uit de tropen is teruggekeerd. Wat een wonder hoe de natuur ieder jaar weer haar veerkracht vindt om haar schoonheid aan ons te tonen.

In mei hebben we misschien alweer zomerse temperaturen en zal het overal groen zijn om ons heen en zullen bomen bloesem dragen.

Wanneer u zin heeft om deze middag met een kleine groep (maximaal 6 deelnemers) te wandelen, bent u van harte uitgenodigd.

Na de wandeling kunnen we bij Mariska en Henk nog even koffie of thee drinken en kort napraten, waarna ieder weer naar zijn eigen huis gaat.