

VIEREN OM ZIEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM ZUIDOOST
VERBINDEN

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST
KERKBLAD PGZO

mei 2019



Redactioneel

We zijn op weg van Pasen naar Pinksteren. Het weer is tot nu toe steeds aangenamer.

De natuur op zijn best.

Een goede periode om te gaan wandelen.

Daar leest u meer over op pagina 9.

De Ouderenkring komt ook in lentesfeer met de Lentedag op 9 mei.

Als u vrijwilligerswerk wilt doen, kunt u zingen, voorlezen, helpen bij diensten in Eben Haëzer, contactpersoon in uw wijk of diaken worden.

Of misschien is voorzitter van de kerkenraad iets voor u?

Bij de kerk hoeft u zich nooit te vervelen!

Actueel deze maand

Gemeentegesprek



In het gemeentegesprek van februari ging het over vluchtelingen. Hier enkele reacties.

7

Wandelen



Gaat u mee op een spirituele wandeling?

9

Film in De Nieuwe Stad



Een feestelijke filmavond ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van DNS.

14



In de maand mei diensten in De Nieuwe Stad

Rubrieken: Overdenking **4** | Vrijwilligers **5** | Vakantie **6** | Gemeentegesprek **7** | Gemeenteberaad, Zangers gezocht **8** | Wandeling, Prijsvraag **9** | Ouderenkring **10** | Boek **11** | Kernpagina **12** | Meditatie **13** | Dienst in Eben Haëzer **14** | Inspiratiedag **15** | Film in DNS **16** | Doodstraf afschaffen **17** | Collecten, acceptgiro **18** | Voorlezen **19** | Rondom de diensten, vacatures **20** | Kerkdiensten **21** | Agenda **22** | Gegevens **23** | Kinderpagina **24** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden



Palmpasen

Overdenking

Annie Vis

In een tv-uitzending van Podium Witteman vertelde de pianist Mike Boddé over een bijzondere ervaring die hij ooit had gehad na het beluisteren van het largo uit het klavierconcert in f van Bach, gespeeld door de grote Canadese pianist Glenn Gould. De muziek had hem zo in beslag genomen, zei hij, dat hij er helemaal in was verdwenen.



Glenn Gould

Spirituele ervaring

Na afloop zag hij zijn kamer, die nogal rommelig was, op een heel andere manier. Hij voelde zich verbonden met alles om hem heen, ook met de stukjes papier op de grond, de sokken, sigarettenpeukjes enzovoort. Alles is een, wij zijn deel van alles, was zijn ervaring.

Verontschuldiging

Hij was verbaasd over deze ervaring en verontschuldigde zich meteen dat hij echt niet religieus of spiritueel geworden was.

Later was hem verteld dat hij een eenheidservaring had gehad, wel of niet met een hoofdletter geschreven. Ik was op mijn beurt verbaasd, waarom die ontkenning van wat religieus of spiritueel genoemd wordt? Mogen deze termen in onze seculiere maatschappij niet zo aangeduid worden?

Gelovig?

Ik denk ook aan een uitzending van 'Hier zijn de Van Rossems' waarin Maarten, geraakt als hij was door de schoonheid van een kerkinterieur, zei: 'Je zou er gelovig van worden'. 'Gelovig', wat bedoelen we daarmee?

De uitspraak van Johannes Paulus II kan ons helpen, **'Eindige schoonheid weerspiegelt eeuwige schoonheid'**. Het onderschrijven van een bepaalde kerkleer is een ander verhaal.



Vrijwilligers in het zonnetje

Vanessa Braams

Henk en Elly Kroese zijn inmiddels 57 jaar getrouwd en hebben beiden bij elkaar opgeteld meer dan 100 jaar vrijwilligerswerk gedaan voor de PGZO. Omdat Elly al enkele jaren slecht ter been is, was ze genoodzaakt wat gas terug nemen.

Wel zorgt ze al sinds 2002, en nog steeds, ervoor dat er een organist op de bank zit.

Niet alleen Nederlanders, maar ook een Italiaan, een Française en een meisje uit Letland.

Maar ook Henk doet binnenkort een stapje terug. Zo stopt hij eind april met zijn

vrijwilligersfunctie als Boekhouder/Kerkrentmeester en draagt hij het stokje over aan Piet Hamelink.

Daarnaast neemt Sjouke van der Bij zijn taak als Beheerder pastorie van hem over. Tijd dus om het vrolijke echtpaar in het zonnetje te zetten.

Een manusje-van-alles

Voor Henk en Elly is niets te veel gevraagd.

Deze duizendpoten hebben zich namelijk altijd ingezet waar ze nodig waren.

Door de jaren heen hebben dan ook verschillende vrijwilligersfuncties de revue gepasseerd: bezorger Kerkbalans, bediener Kerktelevisie, Jeugdwerker, Ouderling, Notulist, Scriba, Diaken, Dagelijks Bestuurder, lid van de Beheerscommissie, Voorzitter Kerkenraad, Voorzitter Commissie van Beheer, beheerder van de Pastorie en Kerkrentmeester, voorzitter van de Beheerscommissie van De Nieuwe Stad.

Last but not least kan Henk ook nog 'Nachtegaal' toevoegen aan dit rijtje, want hij voorziet de cantorij van De Nieuwe Stad inmiddels twaalf jaar van een volle bas.

Van drukke baan naar vervroegd pensioen

Naast het vrijwilligerswerk bij de PGZO hadden Henk en Elly ook nog een drukke carrière.

Zo was Elly eerst afdelingssecretaresse bij een technische handelsmaatschappij en daarna bij een staalharderij. Henk had een goede baan bij een ICT-bedrijf.



Inmiddels is hij sinds zijn 55e met vervroegd pensioen had en Elly sinds haar 60e. Alhoewel, toen stopte zij officieel bij het bedrijf maar werd ze af en toe toch gevraagd nog wat taken uit te voeren. Dat heeft ze tot haar 65e met veel plezier gedaan.

De nodige ontspanning

Gelukkig was er tussen de bedrijven door toch nog tijd over om even te relaxen. Zo hebben ze een gezamenlijke hobby, namelijk het bespelen van het elektronische orgel. Maar om écht de drukte te ontvluchten trok het echtpaar jaarlijks met hun caravan naar Italië — om specifiek te zijn naar Lazise aan het Gardameer.

Daar verbleven zij vijftien jaar lang steeds op dezelfde camping en raakten ze bevriend met de Nederlandse en Duitse burens. Vanaf 1995 hadden ze een vaste plek op een camping in Noordwijk. ►

Bordercollie en papegaai

Maar dat waren niet de enigen waarmee zij een klik hadden. Want op een dag sprong namelijk onverwachts een lief hondje hun caravan binnen. Henk en Elly waren op slag verliefd op deze bordercollie, maar gingen voor de zekerheid toch eerst naar de politie om te checken of hij niet al een baasje had. Toen dat niet zo bleek te zijn, namen ze hem mee naar Nederland. Van 1980 tot 1991 hebben zij van het beestje kunnen genieten, maar helaas leeft hij niet meer. Wel hebben ze nu een jaar of zeven een leuke papegaai genaamd Jasper, een grijze roodstaart, die bovendien zijn eigen naam kan uitspreken.

We worden een dagje ouder

Henk en Elly zijn logischerwijs niet zo actief meer als jaren geleden. Maar het echtpaar is naar eigen zeggen wel happy met het kerkleven en het feit dat ze altijd hun steentje bij konden bijdragen.

“Niet om er beter of beroemd van te worden, maar meer omdat het voelde als een plicht om iets te doen. Het wordt een deel van je leven”. Tegenwoordig volgt Elly de kerkdiensten via de Kerktelevisie vanwege haar beperkte mobiliteit en is Henk haar mantelzorger. Iets wat hij met alle liefde voor zijn vrouw doet. Henk en Elly, bij dezen hartelijk bedankt voor al jullie jarenlange inzet!

Naschrift van de redactie:

Inmiddels heeft Henk (hopelijk tijdelijk) een aanzienlijke stap terug gedaan. Na een val heeft hij in het AMC verbleven en nu is hij voor revalidatie in Eben Haëzer gehuisvest. Als het kerkblad verschijnt zal hij nog zeker een aantal weken in Eben Haëzer moeten blijven. Wij wensen Henk een voorspoedig herstel en Henk en Elly veel sterkte.

verwijderd ivm privacy



Gemeentegesprek in februari

*De werkgroep vluchtelingen en ongedocumenteerden Zuid Oost
Adri den Hartog, Méréa Koolstra, Noortje de Boer*

Het gemeentegesprek op 10 februari had als onderwerp: "de vreemdeling in ons midden". Samen met Justine Aalders had de werkgroep vluchtelingen en ongedocumenteerden dit gesprek voorbereid en met name was de werkgroep er benieuwd naar in hoeverre wij ons als gemeente verbonden voelen met vreemdelingen, zoals in de Bijbel genoemd wordt: de vreemdeling die hulp nodig heeft.

Zoals gebruikelijk bij de gemeentegesprekken werd er in groepjes aan de hand van vragen met elkaar gepraat, naar elkaar geluisterd en werd eventueel doorgevraagd.

Vraag 2

Wat roepen al die vragen bij ons op? Angst, zorgen, interesse, vriendschap, onrust, empathie, verlamming, actiebereidheid, of ...

Vraag 3

Hoe ziet u hierin de rol van het geloof. Is geloof vooral: ethiek, opdracht, richting geven, vorming, troost, bemoediging, inspiratie, bidden, alles samen, of ...

Dank aan iedereen die heeft kunnen meedoen! De werkgroep heeft het als heel positief en verrijkend ervaren dat er bij deze opzet zoveel betrokkenheid was bij de gesprekken in een sfeer van ontspanning, respect en interesse.



Daarna werden de antwoorden kort op grote vellen opgeschreven. Er werden drie vragen gesteld.

Vraag 1

Waar halen wij informatie vandaan over dit onderwerp? Hoe komt het op ons af? Bijvoorbeeld kranten, internet, PKN, Raad van Kerken of andere bronnen?

Als u geïnteresseerd bent in alle antwoorden die iedere groep heeft opgeschreven, kunt u een kopie krijgen van het overzicht dat de werkgroep heeft gemaakt.

En als u er niet bij was, is het misschien ook leuk om na te denken over uw antwoorden op de bovenstaande vragen.

Gemeenteberaad op 23 mei

Van de Scriba

Graag nodigen wij u uit voor het Gemeenteberaad op donderdag 23 mei in De Nieuwe Stad.

U bent welkom vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur begint het officiële deel met de volgende presentaties:

- goedkeuring jaarrekening 2018 PGZO (College van kerkrentmeesters)
- goedkeuring jaarrekening 2018 Diaconie,
- voorstel om als PGZO aan te sluiten bij INLIA,
- vraag aan de gemeente of wij in 2020 zullen doorgaan met diensten zonder predikant,
- rondvraag en een kort avondgebed.

Hierna sluiten we de avond af met een hapje en een drankje.

De stukken voor deze vergadering worden op zondag 12 en 19 mei uitgereikt.



Zangers en zangeressen gezocht

Gracia Bedeker

Wij, Bassen én Tenoren én Sopranen, van de Cantorij De Drie Stromen, zijn in de minderheid en kunnen wel wat versterking gebruiken.

Kunt u zingen en hebt u op de maandagavond van 19.45 tot +/- 21.00 uur niets te doen?

Kom ons dan versterken, wij zingen onder de enthousiaste leiding van onze cantor Henk Fransen.

Wilt u meer weten, kom dan op maandagavond rond 19.30 uur naar: De Drie Stromen, Renswoudestraat 75.

Bent u wat slecht ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn, dat kunnen we oplossen.



Of neem contact op met: Secretaris - Paula Kloosterman kloostermanstaal@planet.nl
Voorzitter - Gracia Bedeker gracia@bedeker.com

Natuur en stiltewandeling

Mariska Fransen

We organiseren een natuur- en stiltewandeling op zondagmiddag 12 mei van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Start en eindpunt bij Mariska en Henk Fransen, Jacob Krüsestraat 29.
We verzoeken u zich op te geven voor 10 mei via de mail fransen.jansen@kpnmail.nl

*De geest kan naar alle kanten afdwalen,
Maar op dit prachtige pad loop ik in vrede.
Bij elke stap waait een zachte bries,
Bij elke stap bloeit een bloem.*

(Thich Nhat Hanh)

Samen wandelen

Toen we ruim een half jaar geleden een gemeentegesprek hadden over het 'oogsten in verbinding', kwam van de aanwezige gemeenteleden de wens naar voren om samen te wandelen en daarbij te genieten van de schoonheid van de natuur.
Voor dit jaar koos de Werkgroep ervoor om dit dicht bij huis te doen en te wandelen in de buurt van de Gaasperplas.

Genieten

Nu ik dit schrijf (31 maart), geniet ik alweer een paar weken 's ochtends vroeg, wanneer ik met de honden loop, van het lichte groen dat iedere dag meer lijkt uit te komen en van het gezang van de vogels.
Soms zie ik een bijzonder vogeltje zoals een staartmeesje en voortdurend hoor ik de tjiftjaf die weer uit de tropen is teruggekeerd.

Wat een wonder, hoe de natuur ieder jaar weer haar veerkracht vindt om haar schoonheid aan ons te tonen.

In mei hebben we misschien alweer zomerse temperaturen en zal het overal groen zijn om ons heen en zullen bomen bloesem dragen. Wanneer u zin heeft om deze middag met een kleine groep (maximaal zes deelnemers) te wandelen, bent u van harte uitgenodigd. Na de wandeling kunnen we bij Mariska en Henk nog even koffie of thee drinken en kort npraten, waarna ieder weer naar zijn eigen huis gaat.



Uitslag prijsvraag

Hans van Riet

In het maartnummer stelde ik u de vraag:

"Op welke twee punten voldoet onze gemeente niet geheel aan de kerkorde?"

En hier komen de antwoorden:

- De kerkenraad moet, naast de predikant, bestaan uit minstens twee ouderlingen, drie diakenen twee ouderling-kerkrentmeesters. Er is nu een diaken te weinig. Wie meldt zich aan? (zie pagina 20)
- Er moeten ambtsdragers, dus leden van de kerkenraad, aanwezig zijn bij de kerkdiensten.

Onze, overigens zeer gewaardeerde, dienstmedewerkers zijn geen ambtsdragers.

Er waren helaas geen goede inzendingen. Het is ook geen ramp, laten we als gemeente maar vrolijk verder gaan.

Ouderenkring

Hilda Karsijns

Op 11 april hebben we met ruim 40 mensen een voorbereiding op het paasfeest gehouden.

Het onderwerp was:

"In het donker groeit het licht" - op weg naar Pasen met iconen.

Het was een mooie dienst, die voor een groot gedeelte geleid werd door RK pastor

Sylvia van Rijn, omdat Justine en Yvonne helaas niet in staat waren om aanwezig te zijn.



De volgende ouderenkring is op donderdag 9 mei. LENTEDAG! Allen hartelijk welkom. Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee klaar.

Lentedag

We gaan dan het spel 'Zinzoekers' spelen. Hierna een lunch en samenzang. Alles in De Nieuwe Stad. Meld u wel aan in verband met de lunch.

advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

I.N.S.

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Bladeren in Lucas

Anno 2019 vertellen dat je navolger bent van Jezus, dat is geen eenvoudige opgave. Mensen boeien voor het verhaal en hen ook nog meegeven dat het verhaal van Jezus mensen iets kan 'opleveren': kom er maar eens om. Wim Timmer is justitiepastor, geen 'verkoper' van verhalen over Jezus, maar in zijn werk in de gevangenis is het Evangelie wel de inspiratiebron. 'Het jaar van Lucas, optrekken met Jezus' heet het boek dat voor me ligt. Het is de weerslag van het werk van Timmer die tijdens bezinningsbijeenkomsten met gevangenen levensvragen aan de orde stelt op basis van verhalen over Jezus, zoals opgetekend door de evangelist Lucas.

Wat opvalt aan het boek is dat er geen pagina is zonder foto's. Beeldredacteur Erwin Timmermans vond illustraties om de verhalen te versterken. Met 52 verhalen, voor elke week één, willen auteur en vormgever de lezer oproepen om je eigen verhaal te vertellen. Zomaar een week, nummer 33. Onder de pakkende kop 'Niet Wegkijken' volgt het verhaal over de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. Wim Timmer stelt de vraag: 'Wanneer begint jouw eeuwig leven?' en op de volgende bladzijde volgt een gebed om ontferming: 'Goede God,

Titel: Het jaar van Lucas

Auteurs: Wim Timmer en
Erwin Timmermans

Prijs: € 17,50

Uitgeverij: Jongbloed Boeken

ISBN: 978-906-173-1870



wij danken U om uw liefde, U verstoot ons niet en geeft ons telkens nieuwe kansen, uw barmhartigheid is zonder grenzen. Heer ontferm U over ons.'

Nee, het is geen boek om eens gezellig in een avond uit te lezen, wel een boek om door te kijken, eens wat te lezen en je dan af te vragen: hoe zouden die gevangenen bij Wim Timmer daar nu op reageren? Zoals op de vraag bij week 44: 'Snap jij het ook pas achteraf?' of van week 14: 'Wat is jouw blinde vlek?' Je gedachten gaan aan de haal als je zo'n groepje in de gevangenis ziet praten, maar uiteindelijk beland je ook bij je eigen blinde vlekken. Het is een boek voor fijnproevers, je moet op de hoogte zijn van de tale Kanaäns om met de teksten, vragen en gebeden uit de voeten te kunnen. Iets meer meege-
nomen worden in de teksten had niet misstaan, nu wordt er veel van de lezer gevraagd. Een mooi werkboek voor een gespreksgroep.

Wat was Pasen een feest!



(Vieren)

Nog beter dan de vorige keer werd dit jaar door beide cantorijen het *Hallelujah* van G.F. handel gezongen. Hiernaast een beeld van de Paaswake, waarin het licht terugkeert.

licht

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy



Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

Het was weer een roerige maand. Kwam het door de lente, misschien? Zo zijn er veel zieken, zijn er mensen die trouwen, die ouderling worden, die op reis gaan. We zijn in beweging, iedereen, altijd.

De mensen die ziek zijn en onze steun nodig hebben zijn **verwijderd ivm privacy**. Ook de mensen die wat buiten ons gezichtsveld zijn geraakt, doordat we ze niet zo vaak meer zien, moeten we niet vergeten.

We wensen hen veel sterkte en goed herstel. **verwijderd ivm privacy** gaat trouwen op 1 mei. Een mooie dag toegewenst en alle geluk.

De mensen die deze maand jarig zijn, gefeliciteerd. Vooral **verwijderd ivm privacy**, hij viert een bijzonder kroonjaar. **verwijderd ivm privacy** is beppe geworden, gefeliciteerd!

*Zo gaan we de nieuwe maand in,
vol goede moed of wat aarzelend.
Maar nooit alleen.*



*Waar de Geest van de Heer is,
daar is vrijheid.*

2 Korinthiërs 3,17



Diensten in Eben Haëzer

Wapke Russchen

Eben Haëzer is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum in Amsterdam Zuidoost. Eben Haëzer biedt woonzorg en tijdelijk verblijf voor ouderen en mensen met psychiatrische problematiek. Het zit al in de naam - Eben Haëzer – ingebakken. Letterlijk, betekent dit:

Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen

(1 Sam. 7:12)

En dat allereerst met de verbouwing: het is een prachtig huis geworden!

Dankbaarheid

Daarnaast zijn wij ook dankbaar dat het ons, in dit prachtige nieuwe huis, iedere keer weer lukt om kerkdiensten te organiseren voor onze bewoners. Want zij kunnen zelf niet meer naar de kerk toe. Zij zijn afhankelijk van onze hulp om hun geloof te voeden; samen te zingen en te vieren, en samen met ons hun eigen geloof te beleven (en te sterken!). Dit is extra belangrijk, gezien de fase van hun leven, en de omstandigheden waarin zij verkeren. Zij hebben daarbij ook uw hulp nodig! Als broeders en zusters. Als levende tekens van Geloof, hoop en liefde.

Versterking gezocht

Wij zijn op zoek naar mensen die onze trouwe club kerkvrijwilligers komen versterken. Zodat onze broeders en zusters, de bewoners van Eben Haëzer, hun geloof kunnen blijven voeden!

Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ook wat de steun en de hulp van vrijwilligers betreft. Wij gaan ervan uit, en wij geloven, dat het ook in de toekomst zo zal blijven!
Met Gods hulp. Met uw hulp!

Meld u aan, uw hulp is van harte welkom!

Bart Niek van de Zedde (Geestelijk verzorger, bvandezedde@cordaan.nl, of 06-14711687)
Wapke Russchen (Vrijwilliger, coördinator van kerkdiensten, wapke.russchen@gmail.com)

(Zie eventueel <https://www.cordaan.nl/locatie/eben-haezer-1> voor informatie over het huis)



Save the date

DNS UNITED 2019
- WE HEBBEN MEER IN HUIS -

DATUM
ZATERDAG 8 JUNI 2019



PROGRAMMA

De Nieuwe Stad is uniek vanwege de vele kerken die onder 1 dak zijn gevestigd. Maar 'we hebben meer in huis'. En dat is precies het thema van DNS United 2019 (voorheen de Inspiratiedag).

Ook dit jaar kunt u deelnemen aan leuke workshops en activiteiten voor jong en oud. Bijzonder aan deze editie is dat er zowel binnen als buiten het gebouw veel te beleven is. Op die manier betrekken we de buurt erbij en kunnen ook zij deelnemen aan het evenement.

**Wilt u deze dag niet missen?
Prik de datum dan direct in uw agenda en wees welkom!**



Locatie
Luthulplein 11
1103 TR Amsterdam Zuidoost

Film in De Nieuwe Stad

Wim Hilderink/Jaap Koolstra

Al 25 jaar is De Nieuwe Stad een plek waar het bruijt van mensen die vanuit een wereldwijd verschillende achtergrond hun geloof op heel gevarieerde manier delen en beleven.

Op initiatief van de jubileumcommissie viert de Filmclub dat op woensdag 22 mei met een vrolijke film! We verklappen niet veel (de echte titel is trouwens te vinden in de hal van De Nieuwe Stad). Waar gaat het over: als toeschouwer vallen we binnen in een fraai huis op het Franse platteland; de nogal traditioneel ingestelde ouders hebben het er maar moeilijk mee dat drie van hun vier dochters trouwen met een man met een ander geloof en een andere cultuur. Hoe zal het met hun vierde dochter verlopen?!

Een feestelijke film, een feestelijke avond:

- Kom tussen 19.30 en 19.45 uur en de 'aangeklede' koffie staat klaar.
- Beleef de film : 20.00 en 21.40 uur.
- Praat en geniet na, met een drankje en lekkere hapjes.



En: de toegang is deze keer gratis!



**Ook nu weer:
Film in De Nieuwe Stad, altijd interessant.**

advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam te Amsterdam Zuidoost en opgegroeid met de Bijbel.

Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil, kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart. Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u dat ik vrijblijvend langs kom om uw uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl



De doodstraf moet stoppen!

INLIA

“Hoe lang het geleden is, dat mijn dochter is geëxecuteerd? Vier jaar en vier maanden.”

In de korte stilte die valt, weet ik zeker dat Shole Pakravan ook het aantal dagen en uren exact weet. Shole stond in de vroege ochtend van 25 oktober 2014 buiten de gevangenis in Teheran, toen aan de andere kant van de muur haar dochter werd gedood. Opgehangen.

Dochter Reyhaneh had zichzelf verdedigd tegen een man die haar probeerde te verkrachten. Met een zakmesje in zijn schouder gestoken. Hij zou aan die verwonding zijn overleden. Volgens haar was er een andere moordenaar. Shole heeft er bewijzen voor.

Zeven jaar en vier maanden zat Reyhaneh vast. Zeven jaar en vier maanden streed Shole voor gerechtigheid voor haar dochter. Ze klampte iedereen aan, stapte op iedereen af, sprak zelfs de hoogste Iraanse overheidsdienaren en bewindslieden. Tot aan president Rohani en grootayatollah Khamenei toe.

“Niemand van hen kan zeggen: ‘Ik wist het niet, ik wist niet dat ze gemarteld werd, ik wist niet dat bewijzen werden gemanipuleerd en achterovergedrukt.’ Niemand.”

Internationale steun

De strijd voor gerechtigheid voor Reyhaneh kreeg internationale steun. Van Amnesty International bijvoorbeeld, maar ook van regeringen. In die tijd kwam ook het contact met INLIA-directeur John van Tilborg tot stand. Daarom is Shole nu op het INLIA-bureau in Groningen. Om Van Tilborg te bedanken voor zijn steun. De lange telefoongesprekken met hem bemoedigden haar en gaven kracht. “He made me brave.”

Moeders zonder stem

Reyhaneh is dood. Alle inzet heeft niet mogen baten. Toch is Shole dankbaar voor alle steun die ze heeft gekregen. En: haar strijd gaat door. “Veel moeders hebben geen stem. Sommige moeders hebben niet eens het lichaam van hun kind teruggekregen. In dorpen in het Noorden van Iran gaat het wel om twee of drie kinderen per dorp. Als je je kind niet eens kunt begraven, blijf je zoeken naar je lieve kind. Je kind is deel van je, deel van je lichaam.” “Ik heb mijzelf en mijn dochter beloofd: zolang ik leef, zal ik ervoor strijden dat er geen mensen meer ter dood worden gebracht. De doodstraf moet stoppen.”

Niemand mag gemarteld worden

En zo strijdt ze ervoor om andere moeders haar lot te besparen. “Of het nu echte criminelen zijn of onschuldigen: niemand mag de doodstraf krijgen. Niemand mag gemarteld worden.”

Dat is haar droom: een Iran zonder marteling, zonder executies. Voor die droom moest ze haar land verlaten. Want ze bleef zich uitspreken.

De regering verbood haar eerst te werken (ze was toneelregisseur), maakte haar het leven moeilijk en schakelde vervolgens over op intimidatie.

‘Je hebt nog twee kinderen. Wees verstandig. Accepteer de realiteit. Het zou toch vreselijk zijn voor je kinderen als hun moeder de dood vond, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk. Zo wreed kan het lot zijn.’

Maar Shole had inmiddels te veel andere moeders gesproken. “Als je als moeders onderling deelt hoe het voelt als je kind geëxecuteerd wordt, is dat een diepe ervaring. Ik kan niet anders dan mij daarover uitspreken.”

Toen haar tweede dochter werd aangevallen, zichzelf ook slachtoffer werd van een aanval en een vriendin werd gearresteerd, moest ze kiezen.

Mond houden of vluchten.

Het werd het laatste. Op het vliegveld werd ze aangehouden, maar zij en haar tweede dochter wisten met list en bedrog aan de veiligheidsdiensten te ontkomen. “We zijn ontsnapt uit de muil van de wolf.” Ze kreeg begin vorig jaar asiel in Duitsland.

Gevlucht om te strijden

Haar man is nog in Iran. Ze appen iedere avond. Even de dag doornemen. Iedere week neemt hij haar via de mobiele telefoon (Skype) mee naar het graf van Reyhaneh. Dan huilt ze, schreeuwt ze. Ja, het is moeilijk zo ver weg te zijn. Ja, ze mist haar man. En haar derde dochter. En haar vader. En ja, ze is wel eens bang.

Maar ze is gevlucht om te strijden tegen de doodstraf en tegen marteling. Om zich uit te kunnen spreken. “I am here to raise my voice.” Anders had ze net zo goed kunnen blijven. Deze dagen demonstreert ze bij de Tweede Kamer in Den Haag en het Europees Parlement in Brussel. Samen met Iraniërs van allerlei verschillende achtergronden en ideologieën.

“Er is één ding dat ons bindt: we willen een rechtsstaat, zonder marteling, zonder executies. Dat is onze gezamenlijke droom.”

Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

Zondag 5 mei	DNS KinA Noodhulp	D/L
Zondag 12 mei	DNS JOP jeugdwerk landelijk	B/L
Zondag 19 mei	DNS kindernevendienst e.d.	B/P
Zondag 26 mei	DNS Kerkmuziek	B/P
Donderdag 30 mei	DNS eigen pastoraat	B/P

Collecten

3 maart		
Diaconie steun aan opvanghuizen)	95,65	
Eigen gemeente	158,90	
Uitgang (exploitatie gebouwen)	117,90	

9 maart (OKV)		
Diaconaal doel = Kerk in Actie	47,00	

10 maart		
Diaconie (jongerenwerk)	128,50	
Eigen gemeente	161,35	
Uitgang (Kerk in Actie Voorjaarszending)	151,50	

17 maart		
Diaconie (ouderenwerk lentedag)	92,07	
Eigen gemeente	124,10	
Uitgang (Kerk in Actie binnenlands diaconaat)	205,70	

24 maart		
Diaconie (Stap Verder)	124,05	
Eigen gemeente	138,05	
Uitgang (Kerk in Actie 40 dagentijd)	177,90	

31 maart		
Diaconie (jongerenwerk)	395,10	
Eigen gemeente	799,20	
Uitgang (Missionair werk)	155,95	

Totaal 3072,92

Bijbelleesrooster

Mei
01 Jesaja 37:1-20
02 Jesaja 37:21-38
03 Jesaja 38
04 Jesaja 39
05 Jesaja 40:1-11
06 Jesaja 40:12-31
07 Psalm 119:113-136
08 Jesaja 41:1-20
09 Jesaja 41:21-42:9
10 Jesaja 42:10-25
11 Jesaja 43
12 Jesaja 44
13 Jesaja 45
14 Psalm 119:137-160
15 Jesaja 46
16 Jesaja 47
17 Jesaja 48
18 Jesaja 49
19 Jesaja 50
20 Jesaja 51:1-16
21 Jesaja 51:17-52:12
22 Jesaja 52:13-53:12
23 Psalm 119:161-176
24 Jesaja 54
25 Jesaja 55
26 Jesaja 56
27 Jesaja 57:1-13
28 Jesaja 57:14-21
29 Jesaja 58
30 Jesaja 59
31 Jesaja 60

Alweer een acceptgirokaart?!

Wolter Koolstra

Misschien dacht u dat wel toen u bij het kerkblad een brief met een acceptgirokaart aantrof. Ja, eenmaal per jaar vragen we u om een gift te geven aan de diaconie van onze gemeente, zodat wij in staat worden gesteld om anderen te helpen. Dichtbij en ver weg. Dichtbij door het steunen van onder andere Stap Verder, opvanghuizen in Amsterdam Zuidoost, het zomerkamp van de Kinder Bijbel School en activiteiten voor ouderen. Ver weg door het steunen van projecten zoals "ouders bij de les" in Suriname.

Wij vragen u ook dit jaar ons te steunen. U kunt gebruik maken van de acceptgiro.

Door uw bijdragen kunnen wij namens u helpen waar dat nodig is.

Voorlezen

Lisa Arnold

Amsterdam staat voor een grote maatschappelijke opgave: veel kinderen groeien op in een taalarme omgeving. Zij beginnen hun schoolcarrière daardoor met een achterstand. Een achterstand die ze daarna niet of nauwelijks meer inlopen. Dit jaar viert de VoorleesExpress Amsterdam haar 10-jarig jubileum. In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam, waar meer dan 700 vrijwilligers zich jaarlijks inzetten om kinderen, die opgroeien in een taalarme omgeving, 20 keer een uurtje per week voor te lezen. En de resultaten liegen er niet om: voorlezen werkt! Om laaggeletterdheid te voorkomen, moet je investeren in jonge kinderen en hun taalontwikkeling.

Er wordt op u gewacht

Op dit moment wachten heel veel gezinnen in ons stadsdeel op een voorlezer. Het lijkt ons daarom heel erg mooi om samen met u, als lid van de pgzo die vrijwilligerswerk hoog in het vaandel heeft staan, de handen ineen te slaan. Bij Voorlees Express Amsterdam kunt u als voorleesvrijwilliger een zinvolle, maatschappelijke bijdrage leveren aan één van de meest prangende, uitdagingen van de stad: het terugdringen van taalachterstand en laaggeletterdheid. Ook kunt u zo misschien stadsgenoten leren kennen die u anders niet zo snel zou ontmoeten.

Voorlezen, kinderen zijn er dol op!



Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

De maand mei staat in het teken van de Paastijd, de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een vrolijke tijd, en de zondagen hebben ook vrolijke

namen. Op 5 mei, de zondag van de goede herder, gaat ds. Evelien Plaisier voor. Leuk om ons oude gemeentelid weer eens te zien en te horen. Op die dag vieren we ook Bevrijdingsdag, nog een reden om dankbaar te zijn dat we een Goede Herder hebben.

Op 12 mei, zondag jubilate, vieren we een dienst van Schrift en Tafel en we zullen juichen en jubelen dat het een lust is.



Op 19 mei, zondag cantate, zal heel toepasselijk de cantorij van De Nieuwe Stad ons gezang ondersteunen. De Heer A. Wingelaar is onze voorganger.

26 mei is zondag rogate, 'bidt', ds. Dirk Wolse gaat voor en na de dienst is er een nabespreking.

De Hemelvaartsdag op 30 mei vieren we als gewoonlijk samen met de ELG, en ds. Cor Ofman gaat voor. Aanvang HALF ELF.

De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, 2 juni, wordt 'het weeskind' genoemd; we voelen ons alleen gelaten, hoe zal het verder gaan? ds. Margrietha Reinders is de voorganger.

Ik wens ons allen een gezegende Paastijd.

Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website www.pgzo.nl/vacatures

**wijk
contact
persoon**

Aanspreekpersoon voor een wijk zijn.

Alles op je eigen tijd en in je eigen tempo

Diaken

In de kerk en de buurt hart hebben voor mensen en zien wat zij nodig hebben.

Twee maal per maand een vergadering. Verdere taken zijn in overleg.

**Voorzitter
kerkenraad**

De invulling van deze taak is in overleg met het moderamen.

Dit kan ook een deeltaak zijn.

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In mei dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 5 mei

DNS 9.30 uur ds. Evelien Plaisier
O: Mieke van Reenen D: Rommert Tjeerdsma

Zaterdag 11 mei

GEEN Open Kring Viering

Zondag 12 mei

Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra

Zondag 19 mei

DNS 9.30 uur A. Wingelaar
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn
O: Jannetta Bos D: Henk Konings

Zondag 26 mei

DNS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Joke Molleman D: Wolter Koolstra
mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen
Dienstnabespreking

Donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag samen met ELG
DNS 10.30 uur ds. Cor Ofman
O: Jan Kok D: Jan de Jonge

In juni dienst in De Drie Stromen

Zondag 2 juni

DDS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zaterdag 8 juni

Inspiratiedag / DNS United
DNS 14.00 uur
Gezamenlijke maaltijd

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

5 mei: pastor Alfons Bartholomé
12 mei: ds. Hantie Kotzé
19 mei: pastor Alfons Bartholomé
26 mei: ds. Hantie Kotzé, mmv cantorij DNS
2 juni: ds. Hugo Vlug

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

5 mei: H.C.M. Bouma, avondmaal
19 mei: B.N. van de Zedde

Lezingen in de dienst

5 mei Jeremia 32:36-41, Lucas 24:35-48
12 mei Numeri 27:12-23 Johannes 10:22-30
19 mei Deut. 6:1-9, Johannes 13:31-35
26 mei Joël 2:21-27, Johannes 14:23-29
30 mei 2Koningen 2:1-15, Lucas 24:49-53



Het consistoriegebed is een gebed van de dienstdoenden voor de dienst begint.

Agenda

Mei 2019

1	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
6	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
7	19.30	Kerkenraad	DDS
8	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
9	10.30	Lentedag, zie p. 10	DNS
12	14.00	Natuur- en stiltewandeling Jacob Krusestraat 29	
13	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
15	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
16	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Cherstertonlaan 138	
16	20.00	Stockhousen - Licht (*)	KK
20	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amstaviering Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
22	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	20.00	Filmhuis, zie pag. 16	DNS
23	19.30	Gemeenteberaad, p. 8	DNS
24	11.00	Werkbezoek De Egmond zie www.pgzo.nl	
27	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
28	19.30	Moderamen	
29	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	20.00	Geloof & ZO Info; e.wingelaar@mail.com	

Juni 2019

3	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep diac. /Past.	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	ZO!YES Info: v_braams@hotmail.com	
6	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Cherstertonlaan 138	
8	14.00	DNS united, zie p. 15 incl. Open Kring Viering	DNS
12	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
13	09.30	Ouderenkring	DNS

Uitgelicht

Op 7 mei vergadert de kerkenraad in De Drie Stromen (vanaf 19.30). Bij deze vergadering zijn het college van Kerkrentmeesters en de commissie KIP (Kerkbalans, Informatie en Pastoraat) te gast. Op de agenda staat:

- Jaarrekening en meerjarenbegroting van de kerk
- Jaarrekening van de de diaconie
- Evaluatie kerkbalans

(*) Deze activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Duivendrecht en vinden plaats in de Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht.



Palmpasen 2019

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam

Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws

De tekeningen van ons bijbelproject

De afgelopen maanden heb je al kunnen lezen over ons bijbelproject. Maar wie bepaalde nou eigenlijk wat er op al die boekjes te zien is? Rosemarije heeft met hulp van bijvoorbeeld juf Haydy elk boekje voorzien van een ondertitel en daar hebben de kinderen hun illustraties bij gemaakt.

De Heilige Geest maakt mensen vrij

Dat is onze ondertitel van de tweede brief aan de Korintiërs. Blessing had hier meteen een idee bij, ze tekende mensen die gevangen zijn achter een



hek. Daarnaast zie je mensen die vrij zijn. Het hek vliegt weg in een stralend licht dat is hoe Blessing zich de Heilige Geest voorstelt.



Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen, van twee uur tot vijf uur in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinderbijbelschool om drie uur in De Drie Stromen.

Elke zondag in mei kinderkerk in De Nieuwe Stad om half tien.

Op weg ná Pasen

We hebben Pasen gevierd, Jezus was dood maar Hij leeft weer! We horen nu verschillende verhalen over Jezus die verschijnt aan zijn leerlingen, op Hemelvaartsdag staan we stil bij het verhaal dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel gaat. Dat voelt toch wel een beetje alleen, maar tien dagen later mogen we met Pinksteren vieren dat de Heilige Geest altijd bij ons is!