

VIEREN OM ZIEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
VERBINDEN AMSTERDAM ZUIDOOST

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST
KERKBLAD PGZO

juni 2019



Op een mooie Lentedag...9 mei 2019

Redactioneel

Actueel deze maand

Een kort nummer deze maand, maar er was ook niet zo veel kopij, dus dat combineert fijn.

Op verschillende plekken treft u, in woord en beeld, een terugblik op de dienst van 28 april aan.

De komende tijd zijn er weer tal van activiteiten waaraan u kunt deelnemen: een voorleeswedstrijd. Bent u ouder dan 12?

Dan geen wedstrijd, maar u kunt wel via de VoorleesExpress wekelijks een kind voorlezen.

De bijbelkring wordt in twee bijeenkomsten afgesloten.

Ook de geloofsgesprekken moeten nog afgesloten worden.

Daar is ieder welkom, deelgenomen of niet.

Dan is er DNS United, wat voorheen de inspiratiedag genoemd werd.

Naast gewone zondagen ook nog twee extra feestelijke:

Pinksteren en Keti Koti.

En wel nog een beetje ver weg: het zomerkamp van de kinderbijbelschool. En natuurlijk zijn er vaste activiteiten zoals eetgroep, cantorijen en de inloop van Thuis in Zuidoost die gewoon doorlopen. Kortom, u hoeft zich geen moment te vervelen.

Voorlezen

Twee heel verschillende stukjes, voor jong en oud.

4

Bijbelkring

Er is al een aantal fijne bijeenkomsten van de Bijbelkring geweest. Er volgen er nog twee.

5

DNS United

Laat u inspireren op de inspiratiedag nieuwe stijl in De Nieuwe Stad.

6

**In de maand juni diensten in De Drie Stromen**

Rubrieken: Overdenking **3** | Voorlezen **4** | Bijbelkring, geloofsgesprek **5** | DNS United **6** | Lentedag **7** | Kernpagina **8** | Uit de Kerkenraad **9** | Verbouwing in DNS **10** | Collecten, Bedankt **11** | Rondom de diensten, vacatures **12** | Kerkdiensten **13** | Agenda **14** | Colofon **15** | Kinderpagina **16** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden

Overdenking

Yvonne Smit

"Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen iemand – of iets".

Bovenstaande woorden zijn geschreven in 1961 op Pinksteren door Dag Hammarskjöld In het boekje *Merkstenen*. Het is een prachtig boekje, dat na zijn mysterieuze dood in het najaar 1961 werd uitgegeven.

Een erfenis van een intellectuele, gelovige mysticus en diplomaat, die zich staande wist te houden in moeilijke tijden als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Bovenstaande woorden herinneren me aan mijn eigen 'ja'.

Letterlijk toen ik belijdenis deed en gedoopt werd op Paaszondag in 1990, maar al eerder eigenlijk in mijn binnenkamer, en later weer opnieuw en anders, meer aarzelend wellicht.

Wereld en natie

In moeilijke geloofstijden hebben het boekje "Merkstenen" en boeken over het leven van Hammarskjöld mij geholpen met wat ik respectvol maar zal noemen: het 'aanmodderen' op mijn gelovige weg: *"Verder op de weg leerde ik stap voor stap, woord voor woord, dat achter iedere zin van de held van het evangelie een mens staat en de ervaring van een mens"*, aldus Hammarskjöld.

En in tijden dat ik naar de wereld om me heen kijk en de neiging heb om wat te somberen en te twijfelen, lees ik een toespraak van hem door. Met name een die gaat over de relatie tussen 'de wereld en de natie'.

Hij hield deze toespraak ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de VN. De context was onder andere dat in die tijd de VN uitgebreid zou worden: van zestien naar zevenenzestig lidstaten, een soort Pinkstergroei zou je het kunnen noemen.

Maar ja, wat betekende deze groei voor die aparte nationale identiteiten? Een vraag die vandaag de dag weliswaar wat gewijzigd en in een andere context weer opspeelt.

Ik deel graag in één zin wat Hammarskjöld hierover te zeggen had: *"De vraag is niet: de natie of de wereld.*

Het is eerder, hoe de wereld te dienen door dienst aan onze natie en hoe de natie te dienen door dienst aan de wereld. Het dilemma is zo oud als de mensheid".

Dienen

Zijn woorden zijn geënt op een geloof waar hij niet mee te koop liep. Met name dienen had hij hoog in het vaandel: *"Maar het antwoord op de vraag hoe de mens een leven kan leiden van*

actieve maatschappelijke dienstbaarheid - in volledige harmonie met zichzelf als lid van de gemeenschap van de geest - vond ik in de geschriften van de grote middeleeuwse mystici.

Zelfovergave is voor hen immers de weg naar zelfverwerkelijking geweest. Zij hebben in eenvoud van geest en in gerichtheid naar binnen de kracht gevonden om ja te zeggen tegen ieder appèl dat de

behoefte van de naasten op hen deden, en om ook ja te zeggen tegen alles wat het leven voor hen met zich meebracht wanneer ze de roep van hun plichtsbefef volgden", aldus Hammarskjöld.

Vuur van Pinksteren

Wat een schitterende bekeringservaring, aangespoord worden door het vuur van Pinksteren, prachtig en nodig.

Maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe we dagelijks elk op onze eigen plek 'aanmodderen' in dat geloof en hoe we het vorm geven.

Om elkaar en de wereld om ons heen te blijven dienen. Theologisch wordt dit 'aanmodderen' wel het proces van heiliging genoemd.

En dat begint allemaal met *"eens zei ik ja"*.

Om met Hammarskjölds eigen mystieke woorden te eindigen, lang na zijn "ja", geschreven bijna aan het einde van zijn leven: *"Erbarm u over ons (...) U, die ik niet ken maar aan wie ik toebehoor. U, die ik niet begrijp maar die mij heeft toegewijd aan mijn eigen lot. U -".*

Citaten uit *Merkstenen*, Dag Hammarskjöld (Hengelo: Gottmer, 1989, achtste druk); *De levensweg van Dag Hammarskjöld*, Monica Bouman (Kampen: Ten Have, 2006).



Voorleeswedstrijd voor kinderen die van voorlezen houden

Jan de Jonge

Op 10 juni, Tweede Pinksterdag, wordt in de kerk De Drie Stromen een voorleeswedstrijd gehouden voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De voorleestijd is twee minuten.

Het inschrijfgeld is € 5,- per kind. Bij voorkeur sponsoring door ouders en anderen.

De dag duurt van 10.00 tot 15.00 uur.

's Morgens is een voorronde op vijf verschillende plaatsen in het kerkgebouw. Er kunnen 50 kinderen aan meedoen. Twee kinderen zullen worden geselecteerd.



's Middags kunnen deze kinderen van 13.00 – 15.00 uur meedoen aan de finale. Tussen de middag zijn er tal van activiteiten, zoals grabbelton, muziek en eten.

De opbrengst is voor het project van Edukans 'Ouders bij de les' in Suriname. Dit is een project van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, met steun van Surinaamse achterban in Zuidoost.

Edukans werkt vanuit de waarden Vertrouwen, Hoop en Betrokkenheid. Goed onderwijs gaat verder dan het hebben van een schoolboek en pen. Het gaat over een leraar die aandacht heeft voor alle kinderen in de klas.

Een schoolhoofd dat ontwikkeling wil zien in de school en ouders die zich betrokken voelen bij wat er op de school gebeurt.

Natuurlijk is een degelijk schoolgebouw van belang; kinderen moeten op een veilige plek lessen kunnen volgen. Maar vooral wat er in de klas gebeurt: hoe een leerling wordt uitgedaagd te leren en hoe een leraar en directeur naar het eigen handelen kijken, dat maakt het verschil. Belangrijk is dat ouders meedoen met de ontwikkeling van hun kinderen.

Goed onderwijs met kwaliteitszorg met betrokken ouders.

Opgave bij Jan de Jonge, Snelleveldstraat 32, 1107 VW Amsterdam, tel. 06 14544328 / 020 6976834, e- mail j.jonge968@gmail.com

VoorleesExpress voor volwassenen die van voorlezen houden

Lisa Arnold (VoorleesExpress)

Te veel kinderen in Amsterdam groeien op in een omgeving waar voorgelezen worden geen vanzelfsprekendheid is. Zij lopen het risico om de basisschool met een (taal)achterstand te beginnen.

Een achterstand die ze daarna niet of nauwelijks meer inlopen. Jaarlijks maken meer dan 650 Amsterdammers wekelijks tijd vrij om kinderen voor te lezen en te kijken op welke manier taal (door de ouders) thuis nog meer aangeboden kan worden.

Om laaggeletterdheid in de toekomst te voorkomen, moeten we namelijk investeren in jonge kinderen en hun taalontwikkeling.

Op dit moment wachten helaas nog heel veel gezinnen op een voorlezer. Als voorleesvrijwilliger ga je twintig keer (op een vaste middag/avond naar keuze) een uurtje bij een gezin bij jou in de buurt langs. Enthousiast geworden?

Zie voor meer informatie: www.voorleesexpressamsterdam.nl of neem contact op via 020-3059276 of amsterdam@voorleesexpress.nl



De Bijbelkring (slot)

ds. Justine Aalders

Om de Bijbelkring dit seizoen af te sluiten, leek het me goed om nog twee keer in juni bij elkaar te komen:
op 11 en 25 juni,
dinsdagochtend vanaf 10.30 uur in
De Drie Stroom.

Iedereen van harte welkom, ook mensen die tot nu toe niet meededen.



Geloofsgesprek

ds. Justine Aalders

Zestien mensen hebben meegedaan met een ronde geloofsgesprekken. Twee aan twee hebben ze met elkaar gesproken en om dit af te sluiten, is er een middag in DNS. Ook mensen die niet hebben meegedaan zijn welkom, het is leuk om de ervaringen te horen. Op 13 juni, om 15.00 uur bent u welkom in DNS. Degenen die wel hebben meegedaan, krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.

**Donderdag 13 juni om 15.00 uur in De Nieuwe Stad,
afsluiting van de serie geloofsgesprekken**



Tekenen en knutselen tijdens de viering zonder voorganger op zondag 28 april 2019

Uitnodiging

DNS UNITED 2019
- WE HEBBEN MEER IN HUIS -

DATUM
ZATERDAG 8 JUNI 2019



GRATIS ACTIVITEITEN

- ✓ Workshops Djembé (Afrikaans instrument), Anklung (Indonesisch instrument) en Gospel
- ✓ Kraampjes met o.a. schmink, leuke spelletjes, popcorn en schaafijs
- ✓ Cupcakes versieren
- ✓ Fototentoonstelling Kunst in de Bijlmer
- ✓ Open Kring Viering (laagdrempelige, verbindende viering)

PROGRAMMA

13.30 uur Inloop
14.00 uur Start activiteiten
15.45 uur Pauze
17.30 uur Multicultureel diner
19.00 uur Einde

AANMELDEN

Geef je gratis op via Eventbrite
(bit.ly/2WvVBal) of stuur een mail naar:

denieuwestadunited@gmail.com



LOCATIE

Luthulplein 11
1103 TR Amsterdam Zuidoost

Op een mooie lentedag

Ans Odinot

Buiten was het nog fris, maar in De Nieuwe Stad was het warm en gezellig. Een groot aantal vrijwilligers heeft zich ingespannen om van deze Lentedag een succes te maken en dat is gelukt. Ook Sven Bergström heeft zich weer van zijn beste kant laten zien. We begonnen de dag met koffie en heerlijke taart met slagroom en kersen. Deze taart heet officieel *Bienenstich*, oftewel bijensteek: de bedenker had de taart zo zoet gemaakt, dat er allemaal bijen op af kwamen. Vóór de lunch van lof met ham en kaas en gebakken aardappelen werd het spel 'zinzoekers' gedaan.



Er werden kaarten getrokken met daarop een stelling. Ieder kon dan zeggen, mee eens of oneens. Vervolgens mocht men uitleggen waarom. Zomaar drie stellingen: 1. Ik wou wel dat ik ergens echt zeker van was; 2. Ik kan mijzelf niet veranderen; 3. Joden, christenen en islamieten hebben dezelfde God.

Het leuke van dit spel was, dat iedereen aan de beurt kwam en zijn zegje kon doen. Het riep aansluitend ook bij mensen verhalen op. Na de lunch werden er tot besluit gezamenlijk oude liederen gezongen, zoals 'Er ruist langs de wolken.' Een geslaagde dag.



advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

I.N.S.

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
j.jonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Viering zonder voorganger (Vieren)

VIEREN
OM ZIEN
AMSTERDAM
ZUIDOOST
VERBINDEN
PROTESTANTE
GEMEENTE

Op zondag 28 april was er een viering zonder voorganger. Het thema was 'Op weg ná Pasen', zoals de Emmaüs-gangers op weg gingen na Pasen. Dit verhaal werd, naar een vertelling van Karel Eijkman, uitgespeeld door Hanna Fokkens, Jan de Jonge en Rosemarie Venema. Daarna was het de bedoeling dat de aanwezige gemeenteleden de handen uit de mouwen staken. Men kon kiezen tussen tekenen en knutselen, of muziek maken. Voor de mensen die liever op hun eigen stoel bleven waren er tekenpapier op een plankje en potloden klaar gelegd. Op het muurtje aan de zijkant van de zaal lag een meters lang papier waarop de weg van Jeruzalem naar Emmaüs werd getekend. Behalve met stiften kon er ook met propjes crêpepapier, die op het papier geplakt werden, gekleurd worden.

De mensen die kozen voor muziek maken kregen van Rosemarie allemaal een trommel, triangel, bel, of sambabal in handen. Maarten zat achter het orgel en speelde het kinderlied voor. Rosemarie gaf voor iedereen aan wat de bedoeling was. Sommigen moesten een bepaald ritme spelen en anderen sloegen de maat. Na een aantal keer oefenen zat het kinderlied er wel in.

De mensen zijn toen paasliederen gaan aanvragen bij Maarten, die hij allemaal zo uit zijn mouw schudde, terwijl de mensen vrolijk meespeelden met hun instrumentjes. Toen Hanna bij het muurtje aangaf dat het tijd was om weer te gaan zitten, was er een aantal mensen nog zo enthousiast bezig, dat het ons moeite kostte om ze te laten stoppen.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet



Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

De zomer zet door, de handschoenen zijn in de kast en de dagen worden langer. Veel zieken krabbelen weer op, zoals **verwijderd ivm privacy**. Anderen werken nog aan hun herstel, wij wensen hen sterkte. Ook vieren er gemeenteleden hun verjaardag. Wij wensen allen een fijne dag toe, maar speciaal **verwijderd ivm privacy**

verwijderd ivm privacy is getrouwd met zijn grote liefde, **verwijderd ivm privacy**. Voor **verwijderd ivm privacy** is dat alweer 50 jaar geleden, gefeliciteerd met dit gouden jubileum! De kinderen gaan een laatste periode in voor de zomervakantie, nog even doorzetten dus.

Geluk is iets wat verdubbelt als het wordt gedeeld. Dus deel je geluk!

Uit de kerkenraad

Pieter Glaser

Deze vergadering was er geen werk- of kerngroep te gast. Oorspronkelijk zou het college van kerkrentmeesters aanwezig zijn met de jaarrekening en meerjarenbegroting en ook de evaluatie kerkbalans, maar in verband met het ongeluk van Henk Kroese is dit nu uitgesteld tot de volgende vergadering begin juli. De vergadering werd deze keer voorgezeten door Wolter Koolstra. Ook ds. Justine Aalders was weer aanwezig na een lange ziekteperiode.

Naar aanleiding van de notulen werd meegedeeld dat de Lutherse predikant Lieske Keuning op 25 augustus haar afscheidsdienst heeft. In tegenstelling tot eerdere geruchten wordt ze wel opgevolgd.

De pioniersgroep Thuis in Zuidoost moest over haar eerste jaar een verslag schrijven voor de landelijke kerk en dit moest ook ondertekend worden door de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Dit verslag is heel positief beoordeeld door de PKN.

INLIA

Er werd uitgebreid gesproken over de organisatie van het gemeenteberaad op 23 mei, dat inmiddels achter de rug is als u dit leest.

Vooraf het bespreekpunt hoe onze gemeente nu denkt over aansluiting bij Inlia (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) riep een flinke discussie op.

Aan de ene kant zijn de vragen of we het wel nodig hebben om ons aan te sluiten en of handelen buiten de wet niet op de loer ligt, aan de andere kant is het een steunbetuiging en kunnen we van hun deskundigheid op het gebied van de vluchtelingenproblematiek gebruikmaken.

We blijven zelfstandig handelend en zijn nergens toe verplicht.

Ook gemeenteleden die niet naar het gemeenteberaad komen krijgen de mogelijkheid door middel van een brief of e-mail hun stem te laten horen.



Kerkomroep

De kerktelevisie bewaart een maximaal aantal uitzendingen en boven die grens worden de oudere opnames verwijderd. Maar er kunnen opnames aangevinkt worden die altijd bewaard blijven.

We hebben enkele data aan Fred Bender doorgegeven om te bewaren, het afscheid van Jan van der Meulen, de intredediensten van Yvonne Smit en André van der Stoel, 25 jaar DNS. Voor doop- en belijdenisdiensten adviseren we om die zelf te downloaden en te bewaren.

Het is de vraag hoe lang de woensdagmarkt nog in De Drie Stromen blijft als Jan de Jonge ermee zou stoppen. We worden wel steeds wat ouder, maar toch zijn er kerkenraadsleden die werken, dus vergaderen overdag zit er niet in.

De verstaanbaarheid van de dienstmedewerkers blijft een punt van aandacht.

De wereldwinkel verdwijnt volgend jaar uit De Nieuwe Stad en vindt voortaan plaats in De Drie Stromen in verband met de samenwerking met de parochie.

Een wachtwoord voor de kerkomroep

Als u de kerkdienst wel eens volgt via de kerkomroep, dan weet u dat u voor de opnames vanuit De Nieuwe Stad een wachtwoord nodig hebt, vanaf nu is dit ook voor De Drie Stromen het geval.

We mogen het wachtwoord niet in het kerkblad afdrukken, maar u kunt het opvragen bij onze scriba: Simon Blijleven.

Verbouwing in De Nieuwe Stad

Frank Odinot

Sinds een tijdje is het een beetje een gedoe bij de toiletten in De Nieuwe Stad. Ze worden verbouwd. De Beheerscommissie heeft aan drie bedrijven een offerte gevraagd. Het bedrijf Odin Bouw van Rutger Odinot (zoon van) viel in de prijzen. Het werk vordert goed.



Omdat we niet zonder toiletten kunnen, is het werk in twee delen gesplitst. Als u dit leest is het eerste deel vast al klaar. Alles is vernieuwd: hangende toiletten, nieuwe tegels aan de muur en de vloer is bedekt met een zelfde soort vloerbedekking als in de garderobe.

Dan kan er geen geur meer in de tegelvoegen gaan zitten. Hygiënischer en makkelijker schoon te maken. Voor een schrobputje in het herentoilet moest er een gat in het beton geboord worden, waarna de afvoer moest worden aangesloten op het bestaande systeem. Daartoe moest Rutger onder de vloer kruipen via het luik in het damestoilet. U ziet op de foto alleen nog zijn voeten. Dat was het vervelendste deel van de klus. Gelukkig moest ik die dag juist de kerkbladen in kamer twee afleveren en kon ik hem assisteren. En niet alleen door hem aan te moedigen!



advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam te Amsterdam Zuidoost en opgegroeid met de Bijbel.

Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil, kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart. Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u dat ik vrijblijvend langs kom om uw uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl



Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

2 juni exploitatie kerkgebouwen B/P
9 juni KinA Zending D/L
16 juni communicatiekosten B/P
23 juni KinA Werelddiaconaat D/L

Collecten

7 april

Diaconie	133,24
Eigen gemeente	140,65
Uitgang (KinA 40 dagentijd)	156,41

14 april (Palmvasen)

Diaconie (steun aan opvanghuizen)	079,15
Eigen gemeente	093,55
Uitgang (JOP)	091,55

18 april (witte donderdag)

Eigen pastoraat	097,55
-----------------	--------

20 april (paasnacht)

Diaconaal (burennetwerk)	112,65
--------------------------	--------

21 april (Paasochtend)

Diaconie (werelddiaconaal project)	317,91
Eigen gemeente	402,16
Uitgang (Paascollecte.)	219,65

28 april (dienst zonder voorganger)

Diaconie (Versterk de kerk in Pakistan)	094,55
Eigen gemeente	080,55
Uitgang (tekort kerkblad)	086,77

Totaal	2106,34
---------------	----------------

Bijbelleesrooster

Juni

01 Psalm 120
02 Jesaja 61
03 Jesaja 62
04 Jesaja 63:1-19a
05 Jesaja 63:19b-64:11
06 Jesaja 65:1-16
07 Jesaja 65:17-25
08 Jesaja 66
09 Psalm 121
10 Jeremia 1
11 Jeremia 2:l-25
12 Jeremia 2:26-3:5
13 Jeremia 3:6-4:4
14 Jeremia 4:5-31
15 Jeremia 5
16 Psalm 122
17 Jeremia 6:1-15
18 Jeremia 6:16-30
19 Jeremia 7:1-20
20 Jeremia 7:21-34
21 Jeremia 8:1-23
22 Jeremia 9:1-15
23 Jeremia 9:16-25
24 Psalm 123
25 Jeremia 10
26 Jeremia 11
27 Jeremia 12
28 Jeremia 13:1-14
29 Jeremia 13:15-27
30 Psalm 124

Drie delen van het knutselwerk gemaakt in de dienst zonder voorganger, op zondag 28 april



Vol goede moed, ook door u!

Anne Marijke Spijkerboer

Tijdens mijn ziekte werd ik verrast door de vele kaartjes, mondelinge groeten, beste wensen, bloemen en andere soorten hartelijkheid. De eerste keer dat ik weer naar de kerk kon, bleek een warm bad. Mijn herstel duurt voort en ik ben vol goede moed, ook door u. Heel veel dank!

Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

Op 2 juni gaat ds. Margrietha Reinders bij ons voor. Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, waar wij ons verlaten voelen, omdat Jezus uit ons midden is weggegaan en wij nog wachten op de heilige Geest.

De week daarop is het Pinksteren; de vijftigste dag na Pasen, waarop wij het feest van die Geest vieren. Die Geest die ons bezielt, ons moed geeft en ons vrolijk en blij maakt zodat wij kunnen leven in vreugde.

Op 16 juni gaat ds. Jan van der Meulen voor, fijn om hem weer te kunnen horen. Na de dienst is er het gemeentegesprek en deze keer zal Martine van Garderen ons vertellen over haar ervaringen als stagiaire in onze gemeente.

Op 23 juni mogen wij ds. Wim Brouwer begroeten in ons midden.

Op 30 juni vieren wij als vanouds met de Lutherse Gemeente samen Ketikoti, het feest van de verbroken ketens, de afschaffing van de slavernij. Nederland was daar beschamend laat mee, maar tenslotte hebben ook wij in 1863 een einde gemaakt aan dit onrecht.

Reden genoeg dus om ieder jaar hierbij stil te staan. De dienst wordt voorbereid door gemeenteleden van PGZO en ELG.

De voorganger dit jaar is ds. Heliante Spier.

Tijd en plaats:
10.00 uur
in De Nieuwe Stad.



Mooie diensten toegewenst!

Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website www.pgzo.nl/vacatures

Diaken	In de kerk en de buurt hart hebben voor mensen en zien wat zij nodig hebben.	Twee maal per maand een vergadering. Verdere taken zijn in overleg.
leiding Kindernevendienst	Samen met de kinderen een deel van de dienst op hun niveau beleven, een verhaal voorlezen en de verwerking aanbieden.	Eens in de twee maanden, in eerste instantie samen met een van de ervaren krachten.
wijk contact persoon	Aanspreekpersoon voor een wijk zijn.	Alles op je eigen tijd en in je eigen tempo

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

**In juni dienst in De Drie Stromen,
Keti Koti-dienst op 30 juni in De Nieuwe Stad**

Zondag 2 juni

DDS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zaterdag 8 juni

Inspiratiedag DNS United
DNS 14.00 uur
Gezamenlijke maaltijd

Zondag 9 juni

Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Tineke Bruggers D: Jan de Jonge
mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen

Zondag 16 juni

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Mieke van Reenen D: Tineke Stam
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn
Gemeentegesprek na afloop

Zondag 23 juni

DDS 9.30 uur ds. Wim Brouwer
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Zondag 30 juni

Keti Koti viering met ELG
DNS TIEN uur ds. Heliante Spier
O: ELG D: ELG

DNS = De Nieuwe Stad
DDS = De Drie Stromen
O = ouderling
D = diaken

In juli diensten met ELG in DNS

Zondag 7 juli

DNS 10.00 uur ds. K. van der Horst

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

2 juni: ds. Hugo Vlug
9 juni: pastor Alfons Bartholomée, PINKSTEREN
16 juni: pastor Alfons Bartholomée
23 juni: ds. Hugo Vlug
30 juni: ds. Hantie Kotzé

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

9 juni: H.C.M. Bouma, Pinksteren
23 juni: C.A. Zunneberg

Lezingen in de dienst juni

2 juni 1 Sam. 12:19b-24, Johannes 14: 15-21
9 juni Joël 2: 28-32, Johannes 20: 19-23
16 juni Spreuken 8: 22-31, Johannes 3: 1-16
23 juni Jesaja 65:1-9 Lucas 8:26-39
30 juni 1 Koningen 19:19-21, Lucas 9:51-62
7 juli Jesaja 66:10-14 Lucas 10: 1-20
14 juli Deuteronomium 30:9-14, Lucas 10: 25-37



Muziek maken tijdens
de viering zonder voorganger
op zondag 28 april 2019

Agenda

Juni 2019

3	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep Diac./Past.	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	18.30	ZO!YES	
		info: v_braams@hotmail.com	
6	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost	
		Chestertonlaan 138	
8	14.00	DNS united, zie p.6	DNS
10	10.00	Voorleeswedstrijd, p.4	DDS
11	10.30	Bijbelkring	DDS
12	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
13	09.30	Ouderenkring	DNS
	15.00	Afsluiting geloofs- gesprekken, zie p. 5	DNS
16	11.00	Gemeentegesprek	DDS
17	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering	
		Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
19	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
20	19.30	Raad van kerken	
		Amsterdam	DNS
24	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
25	10.30	Bijbelkring	DDS
	20.00	Moderamen	DNS
26	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS
27	16.30	Thuis in Zuidoost	
		Chestertonlaan 138	
30	20.00	Geloof & ZO	
		info: e.wingelaar@mail.com	

Juli 2019

1	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
2	19.30	Kerkenraad	DNS
3	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
8	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
10	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
11	09.30	Ouderenkring	DDS
	13.30	Oec. Vrouwensynode	DNS
15	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering	
		Haag en Veld 50	



*Op 1 mei 2019 zijn
Marcel Wolters en Xiaomeng Xu
getrouwd in de Lebuinuskkerk in Deventer.*

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinet ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinet, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws



Het vijfde KBS Zomerkamp
Vijf dagen, twaalf kinderen

Ma 5 t/m vrij 9 augustus

Van 9.00u tot 16.30u

Spelen, zingen, knutselen, ...

Kosten 25 euro per kind

Afsluiting op vrijdagmiddag

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag
spelletjes en (voor)lezen,
van twee uur tot vijf uur
in De Nieuwe Stad

Elke woensdag
Kinderbijbelschool
om drie uur in De Drie Stromen

Elke zondag in juni kinderkerk
in De Drie Stromen om half tien

Behalve zondag 30 juni,
dan vieren we Keti Koti,
het einde van de slavernij.
De dienst van Keti Koti is
in De Nieuwe Stad
en begint om 10 uur