

VIEREN OM ZIEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM ZUIDOOST
VERBINDEN

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST
KERKBLAD PGZO

juli-augustus 2019



Vakantietijd

Actueel deze maand

Redactioneel

Het is vakantietijd. Ook de redactie gaat even weg, dus een nummer voor twee maanden.

Al zijn er nog steeds vacatures; nu zijn de vacatures even met vakantie.

In de maand juli zijn de zondagse vieringen samen met de Lutherse gemeente, u kunt dus een half uurtje langer slapen, want de diensten beginnen dan om tien uur.

Allen een goede tijd toegewenst, zowel voor wie op reis gaat als voor wie thuis blijft.

Het is de liefde



Laat u inspireren door deze overdenking.

4

Vrijwilligers



Maak kennis met twee nog niet zo bekende vrijwilligers.

5

Synodes



De Synode van Dordt en de Vrouwensynode: beide interessant!

8



In deze maanden diensten in De Drie Stromen en De Nieuwe Stad

Rubrieken: Overdenking **4** | Vrijwilligers **5** | Religieuze Beleving **6** | DNS United **7** | Synodes **8** | Dierbaar, Weetjes **9** | Ouderenkring **10** | Boek **11** | Vieren, Omzien, Verbinden **12** | Meditatie **13** | India **14** | Diaken worden **15** | Film in DNS **16** | Collecten, Stap Verder **17** | Gemeenteberaad **18, 19** | Rondom de diensten, Vacaturevakantie **20** | Kerkdiensten, Vakanties **21** | Agenda **22** | Gegevens **23** | Kinderpagina **24** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden



Tijdens het gemeenteberaad op 23 mei, zijn Hanna Rovers en Piet Hamelink ingezegend door ds Justine. Hanna voor haar functie in de werkgroep vrijwilligerszorg en Piet als kerkrentmeester.

Overdenking

ds. Hugo Vlug, ziekenhuispredikant Amsterdam
UMC - locatie AMC

Ik weet nog goed het eerste gesprek dat ik met haar voerde. De dokter had mij een mailtje gestuurd en gevraagd of ik langs wilde gaan "bij de allerleukste vrouw van Nederland".

We maakten kennis en voor ik me goed en wel had voorgesteld vertelde ze mij honderduit over haar werk. Ze was directeur geweest in verschillende organisaties en vond het leuk te praten over wat ze allemaal had meegemaakt. De machtsspelletjes, de successen en de mislukkingen. En nu opgenomen in het ziekenhuis.



Ik luisterde, moest even wennen aan haar spraakwaterval. Ik dacht: wat zegt ze nu eigenlijk? Wat zegt ze tussen de regels door? Het leek of ze zich afvroeg of ze het wel goed gedaan had. Alsof ze een evaluatie aan het maken was van haar leven.

En ergens kreeg ik ook de indruk dat ze haast had. "Mag ik u even onderbreken?" vroeg ik haar net voor ze een nieuwe zin wilde beginnen. Ze keek met wat verschrikte ogen op. "Ja?", zei ze enigszins vragend.

"Hoe is het nu met u?" Ze was even stil.

Voor het eerst sinds we elkaar een hand gaven, was er een stilte. Toen zei ze: "Het is goed dat u me stilzet. Ik draaf anders maar door. Het is wel goed met me. Het ziet er ernstig uit volgens de dokters, maar er zijn ook nog behandelmogelijkheden". Weer was ze even stil.

Haar ogen vulden zich nu met tranen. Ze zei: "Weet je wat het is, ik mis iets. Ik praat niet echt met mijn zoon. En met mijn man.

Terwijl ik dat eigenlijk zo graag wil. Maar ik weet niet hoe". Ik voelde de diepte van dat moment, haar verlangen naar echt contact en haar gevoel van onmacht om dat te realiseren.

Verlangen naar echt contact

In de loop van de maanden na dit eerste gesprek spraken we elkaar bijna wekelijks, soms wat langer, soms wat korter, soms wat luchtiger, soms intens. Maar steeds kwam door de vele woorden en verhalen ook de stilte terug en in de stilte het verlangen naar liefde, naar echt contact. Ze ging gesprekken aan, echte gesprekken met haar zoon en haar man en ook met anderen. Haar behandeling verliep niet voorspoedig, ze werd steeds zieker en er waren steeds minder behandelmogelijkheden. En op het laatst, toen ik afscheid van haar nam, omdat ze had besloten naar huis te gaan en daar met haar dierbaren om zich heen te sterven, vatte ze in één zin de kern van onze gesprekken samen: "Het is de liefde".

Liefde

Ik moest denken aan 1 Korinthe 13: "Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal". Galmende bekkens en schelle cimbaleen hebben natuurlijk ook hun kwaliteiten. Maar als het er echt om gaat, om dat wat werkelijk van belang is, dan verbleken die kwaliteiten. Dan gaat het om de liefde. Deze mevrouw liet me dat zien, voelen. Iets wat misschien ieder mens van binnen weet.

En voelt, als je de moed hebt stil te worden.

Het is de liefde

Nu begrijp ik het pas

In het voorlaatste gesprek dat we hadden, vertelde ze me, hoeveel ze van haar ziekenhuisperiode had geleerd.

Ze was ook boos en verdrietig, dat haar niet meer tijd gegund was. Tijd om de liefde die ze opnieuw had ontdekt en had kunnen delen met haar dierbaren verder te ontdekken, te proeven en te vieren. "Zoveel heb ik gedaan in mijn leven. Maar dit begrijp ik nu pas".

Soms komt het pas als je niets meer te verliezen hebt, dacht ik.

Jammer eigenlijk, en toch ook begrijpelijk.

Vrijwilliger in het zonnetje

Hans van Riet

Jack en Hilly zijn nog niet bij iedereen in de gemeente bekend. Maar ondertussen verrichten zij allerlei praktische werkzaamheden. En dat met een positieve insteek en een opgewekt humeur. Toen ik opbelde om een afspraak voor dit interview te maken vroeg Jack gelijk: "Je blijft toch wel eten?" Echt Surinaams, je bent altijd welkom. Beiden zijn opgegroeid in Suriname in een tolerant milieu. Zo was de samenleving ook, in ieder geval in de stad: alle bevolkingsgroepen leefden naast en met elkaar, je had vanzelf contact. De moeder van Jack was 'mild EBG' en voedde hem vrij en niet kerks op. Hij typeert zichzelf als niet-religieuze humanist. Hilly komt uit een hervormd gezin, maar het geloof raakte op de achtergrond.

Kookbeurten

Hoe kwamen ze dan bij onze gemeente terecht? Even geduld nog. Ze leerden elkaar in Nederland kennen, op 1 april en bij.....een maaltijd.

1 april werd ook hun trouwdag en er werd vanzelfsprekend lekker gegeten. Het ligt dan ook voor de hand dat het contact met de PGZO gelegd werd doordat Hilly vernam, dat voor de Open Kring Viering (OKV) kokers gevraagd werden.

Een brug te ver

Dat wil ik wel doen, dacht Hilly en Jack kwam mee. Niet naar de OKV, dat was een brug te ver, maar wel was hij behulpzaam met stoelen klaarzetten en andere klussen. Er kwamen meer kookbeurten, ook bij de maandagse eetgroep, en bij het afgelopen gemeenteberaad had Hilly lekkere gerechten gemaakt. Beiden ontlasten de organisatie van de wijkbijeenkomsten in hun buurt, met goede raad, lekkere hapjes en hand- en spandiensten. Hoe kan ik hen dan ook beter typeren dan met een foto waarop zij genieten van een goede maaltijd in een goed restaurant?

Open sfeer

Ze voelen zich prettig bij de sfeer in de gemeente. Een open sfeer waarin iedereen in z'n (geloofs)waarde gelaten wordt.

En waar de mensen echt omzien naar elkaar. Dat bleek wel toen bij Jack een ernstige ziekte geconstateerd werd. Hij was ontroerd en diep onder de indruk van de vele blijken van medeleven. "En dat terwijl ik niet eens lid ben van de gemeente!"

Gelukkig gaat het, na een experimentele behandeling die wonderwel aansloeg, nu weer veel beter met hem.



Gesprekskring

Beiden hebben deelgenomen aan de gesprekskring Liberaal Christendom. Jack herkende daarin een onbevangen omgang met de Bijbel in een open gesprek met elkaar. Alleen de 'stap naar God' kan hij (nog) niet maken.

Ook Hilly voelde zich daar thuis, het was een beetje zoals vroeger in Suriname. In onze visie staat dat de gemeente "zichzelf ziet als een aanstekelijke, open geloofsgemeenschap, waar eenieder die dat wenst rust en geborgenheid vindt en toerusting ontvangt om in beweging te komen."

Wat Jack en Hilly betreft maken wij dit volledig waar!

Religieuze beleving

Annie Vis

Na het stiltemoment en het aansteken van de kaars zijn we begonnen met het luisteren naar het verhaal dat uit de kring verteld werd over het verblijf van Mozart met zijn ouders en zusje Nannerl hier in Nederland.

Zij verbleven hier van september 1765 tot april 1766, wegens ziekte langer dan bedoeld was. Zij zijn ook in Haarlem geweest waar Mozart op het orgel van de St. Bavo gespeeld heeft.

Daarna hebben we geluisterd naar het Rondo voor fagot en orkest van Mozart in bes-groot. Vervolgens hebben we naar aanleiding van een artikel in *Trouw* over het scheppingsverhaal, gebaseerd op wetenschap, gepraat over de manier waarop het bijbelse scheppingsverhaal aangeduid werd, namelijk het christelijke scheppingsverhaal, tot twee keer toe. Kan niet, vond ik.

Het scheppingsverhaal is door een jood geschreven, eeuwen voordat het christendom ontstond. Je zou dit annexatie kunnen noemen.

Daarna geluisterd naar een in het Hebreeuws gezongen spiritueel lied. Ook hebben we geluisterd naar een lied van Stef Bos over het boek Prediker en tot slot naar het Zonnelied van Franciscus van Branduardi dat meegenomen was na een verblijf in Assisi.



Dank

Dankjewel Geertje en Frans!

Geertje en Frans de Roos hebben jaren en jarenlang het kerkblad rondgebracht op Mijehof. Vanaf de Stroomopwaarts tot nu het Kerkblad PGZO. De laatste tijd bezorgde alleen Geertje nog. Maar nu gaan ze verhuizen naar een woning elders in Gaasperdam en stopt Geertje met de bezorging. Nogmaals fijn dat jullie het al die jaren hebben gedaan. Gelukkig wil Adri den Hertog voortaan het kerkblad rondbrengen. Succes, Adri!

Pieter Glaser



Dankjewel lieve mensen van de PGZO !

Door een griep en infectie in de longen was ik geveld. Daarna kwam de week in India en werd ik 50 jaar. Dank voor al het meeleven, de belangstelling ook en de kaarten en bloemen. Zeer attent allemaal. In het bijzonder wil ik Sjouke van der Bij, penningmeester van het college van kerkrentmeesters (Kerngroep Beheer), even hier noemen. Want als er een beroepskracht ziek is, regelt hij de administratieve rompslomp en communicatie hierover met ons. Sjouke, dank!

Yvonne Smit

United we stand!

DNS United 2019 Team

Waarom een Engelse titel voor dit stukje, vraagt u zich misschien af. Deze uitspraak past nu eenmaal goed bij waar het over gaat: de afsluiting van het jubileumjaar van De Nieuwe Stad: DNS United 2019.

Het thema van dit jaar was:

“We hebben meer in huis”.

Dat heeft, naast onze geloofsbeleving, ook te maken met de verschillende kerken en culturen in dit huis.

Samen zijn we sterker; de kracht van verschillen.

En vergeet niet: de volledige tekst is:

“United we stand, Divided we fall”

(Samen zijn we sterk, verdeeld zijn we zwak).

Van buiten naar binnen

Het weer leek zaterdag 8 juni niet bepaald mee te willen werken en dus werden de buitenactiviteiten naar de crècheruimte verplaatst.



Maar ditzelfde weer heeft vele mensen niet weerhouden langs te komen en te genieten van enkele of meer van de activiteiten, de door het programma verweven Open Kring Vieringen en het heerlijke Indonesische eten van PERKI.

Er was ook alle gelegenheid rustig rond te kijken of gezellig met elkaar te praten.



Apart en toch samen

We waren blij met het aantal deelnemers (rond 100 door de dag heen) vanuit de verschillende kerken en uit de buurt.

Een diverse groep mensen die deze middag verbonden/united was.

Door samen te vieren, mee te doen aan workshops, spelletjes te spelen en te eten overbruggen we de verschillen.

Verbinden

Het DNS United Team, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle kerken, heeft dit verbinden ervaren in het voorbereiden van deze dag en op de dag zelf; we kijken er met veel plezier op terug.

Dank aan alle vrijwilligers uit alle kerken die meehielpen om deze dag, net als de vorige jaren, tot een succes te maken.

Samen zijn we sterk

De Synode van Dordrecht

Mérea Lebailly

Eind mei hebben wij in Dordrecht de tentoonstelling: *400 jaar Synode van Dordt* bezocht. Ik vond het heel inspirerend. Op de site lezen we: *“Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht begon.*

Het was de eerste en enige internationale protestantse kerkvergadering in de vroegmoderne tijd. Veel Dordtenaren, en veel Nederlanders, hebben geen idee meer hoe ‘revolutionair’ de Synode van Dordrecht van 1618-1619 was. En hoe groot de invloed op onze cultuur en natuurlijk op het protestantisme.”



Onze eigen kleine synode

Wat me niet inspireerde was, dat de sfeer tijdens de synode niet goed was: er werd voortdurend geruzied.

Maar een belangrijk resultaat van de synode was, dat de Bijbel vertaald werd: wat we nu de Statenvertaling noemen. De herdenking 400 jaar later was een hoopvolle gebeurtenis: er deden verschillende kerken aan mee, zoals Remonstranten en migrantenkerken. Dat geeft mij hoop en vind ik heel waardevol.

Op 8 juni hadden wij de inspiratiedag DNS United. Die beschouw ik als “onze eigen kleine synode.” Ook hier was er deelname van mensen van verschillende kerkgenootschappen.

Een kleine wijkgebeurtenis, die lijkt op de Synode van Dordrecht, maar dan met een goede sfeer.

Oecumenische Vrouwen Synode

Ans Odinet

Zaterdag 13 juli is er een bijeenkomst in De Nieuwe Stad.

We beginnen om 14.00 uur.

We gaan in gesprek met Jessica de Abreu.

Het onderwerp van gesprek is: *Diversiteit vraagt om een ander denken.* Als Afro-Nederlandse studente had zij het gevoel bepaalde denkprocessen niet volledig mee te kunnen beleven. Zij wil graag haar ervaringen doorgeven.



Dit is me dierbaar (slot)

Frank Odinot

Deze rubriek was geen lang leven beschoren. De animo om eraan mee te werken was niet al te groot. Als slotakkoord wil ik graag vertellen over wat mij dierbaar is.



Mijn jeugd heb ik doorgebracht in een niet-religieuze omgeving. Wij hadden in die tijd een vrij grote bibliotheek. Daarin ontdekte ik, toen ik een jaar of veertien was, een Bijbel. Ik had een onderzoekende geest en was geïnteresseerd om erin te gaan lezen. Dit werd mij echter afgeraden. Maar de Bijbel heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. In het bijzonder de Psalmen vond ik boeiend. In 1961 werd het boekje *150 Psalmen, proeve van een nieuwe berijming* uitgegeven.



Toen ik dat ontdekte, heb ik het meteen gekocht. Wat ik daar nu precies mee van plan was, is me nog steeds niet duidelijk. Dat het niet zomaar iets was, bewijst het feit, dat ik het boekje met zwart pakplastic gekaft heb en er met goudverf PSALMEN op getekend heb. Veel later heb ik die connectie met de Psalmen weer opgepakt. Na ongeveer vijftig jaar, in mei 2010 besloot ik de Psalmen opnieuw te berijmen op basis van de toen juist verschenen Nieuwe Bijbel Vertaling. Nu, negen jaar later is die taak zo goed als geheel volbracht. Bij het verwerken van de tekst tot een afdrukbaar boekje merkte ik tot mijn schrik dat ik van Psalm 78 de helft had overgeslagen. Geen makkelijke Psalm, dus het zal nog wel even duren. Toch bijzonder, dat ik al zo lang geleden een fascinatie voor de Psalmen heb opgevat.

Weetjes van diaconie en pastoraat

Wolter Koolstra

Wist u dat ?

- In de maand juli worden weer toiletartikelen ingezameld voor Stap Verder
- Er is een samenwerkingsverband met de Groene Kerken in Amsterdam
- Van maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus is er weer een KBS-zomerkamp en u bent allen van harte welkom bij de afsluiting op vrijdagmiddag 9 augustus.

Ouderenkring

Ans Odinot

Jan de Jonge nam ons mee op een reis door Brazilië. Hij heeft daar acht jaar gewoond en als schoolhoofd gewerkt. Een volgende keer krijgt u de deze keer helaas niet getoonde dia's te zien. Jan kan uren vertellen, dus we zijn nog lang niet klaar.

De volgende keer, donderdag 11 juli, vertellen we elkaar verhalen of lezen gedichten. Om de tien minuten komt er een ander aan het woord om iets moois of leuks te laten horen. Allen hartelijk welkom. Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie klaar (en de thee!).

Hetger, Jan en Caren de Jonge op hun reis door Brazilië



advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

I.N.S.

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Waarom werken we zo hard?

Van huis uit was het duidelijk: er moet gewerkt worden. Het verhaal ging niet over hoe je gelukkig wordt, maar over wat voor werk je gaat doen. Dat is een boodschap en wijze van leven waarmee volksstammen zijn opgevoed. Allemaal misschien zeer begrijpelijk, maar het 'gelukkig leven' kwam door al die nadruk op een goede opleiding en een goede baan wel een beetje in het verdomhoekje te staan.

Waarom werken we zo hard? luidt de titel van het boek van Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU. Buijs verkent in de 176 bladzijden waar die nadruk op het werken en op de economie vandaan komt en stuurt aan op een 'economie van de vreugde' die mensen dient in plaats van andersom. Ik noem hier Johannes Althusius (1557-1638), calvinist en burgemeester van het Noord-Duitse Emden, die toen al prachtig beschreef dat een mens niet zonder een ander mens kan: 'Zo lang de mens geïsoleerd blijft en zich niet mengt in de gemeenschap van mensen, kan hij in het geheel niet een leefbaar, een goed leven leiden'. We zijn dus op elkaar aangewezen. Denk maar eens aan wat voor het maken van zoiets eenvoudigs als een potlood nodig is. De nadruk op de economie en alsmaar werken komt voort uit een onstillbare



honger naar meer geld en macht. Buijs noemt het zogenaamde zelfontplooiingsliberalisme versus het sneuvelen van (kerkelijke) gemeenschapstructuren. De remmen gaan los, het woord collectiviteit wordt weggehoond. De markt van vraag en aanbod maakt veel mogelijk, het armoedeprobleem vermindert, maar denk ook aan gekigheid als een potje karamel-zeezout-pindakaas.

Buijs beschrijft een economie, een wijze van werken en leven voor de komende 100 jaar, die bijdraagt aan gedeelde vreugde, ook voor de natuur. Van de zes punten die hij maakt kies ik de laatste. Buijs bepleit een nieuwe meetkunde voor economie, die verklaart dat een vliegticket naar Barcelona voor € 19,- niet kan, dat in groeicijfers ook de schade aan natuur, de werkdruk voor mensen en de gezondheid wordt meegerekend. Kortom, een andere kijk op economie en werken. Buijs hanteert soms een wat bijzonder taalgebruik, maar zijn visie op de (Bijbelse) geschiedenis van ons werken is de moeite waard.

Titel: Waarom werken we zo hard?
Op weg naar een economie van de vreugde

Auteur: Govert Buijs

ISBN: 978-902-442-6478

Prijs: € 17,50

Verbindend Vieren

Redactie

Op pagina 7 leest u over de inspiratiedag DNS United, waar we de verbinding tussen de kerkgenootschappen vierden.
"Een kleine wijkgebeurtenis, die lijkt op de Synode van Dordrecht, maar dan met een goede sfeer." schrijft Méréa op pagina 8.
Uit beide gebeurtenissen kwam iets moois voort.



Bloemen uit de kerk

Tineke Stam

(Omzien)

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy

Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

Nog even en het is vakantie voor de kinderen, de scholen zijn dicht en ook de bouwvakkers leggen hun gereedschap neer. Ook is het een rustige tijd in de gemeente, even geen vergaderingen en bijeenkomsten meer. Voor de mensen die leiding geven een rustperiode, voor anderen een saai, stille periode. Laten we hopen dat het voor de zieken een periode van herstel is, zoals voor **verwijderd ivm privacy**

Van hieruit groeten voor **verwijderd ivm privacy** en aan anderen die ons op afstand volgen. Veel sterkte voor **verwijderd ivm privacy**, zij verloor in een week beide ouders. Veel sterkte ook voor **verwijderd ivm privacy**: haar moeder is overleden.

Er is ook fijn nieuws. **verwijderd ivm privacy** viert in augustus een kroonjaar, wij wensen onze duizendpoot een heel fijne dag toe.

**Geloof in wonderen,
je bent er zelf een.**



*De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.*

Psalm 23, 1-2

India, land van contrasten

Yvonne Smit

Ik ging naar India, omdat mijn dochter daar verbleef om Hindi te leren. In de deelstaat Uttarakhand in het noordelijke deel van het land, grenzend aan de Himalaya's.

Een dagreis: via Dubai, Delhi en Dehradun.

Vervolgens een kleine drie uur met een taxi 1600 meter stijgend, slingerend en al toeterend, de bergen in naar Mussoorie, Landour op 2300 m. Een ervaring op zich.

Chaos en prachtige kleuren

Eerste indrukken India, een land van contrasten. De hitte, de drukte, je proppen in een bus in Delhi met veelal mannen en hopen dat je heel aankomt met dat verkeer, de vervuiling, de zwerfhonden, apen en koeien op straat. Maar tegelijkertijd die prachtige kleuren in de kleding van de vrouwen, het landschap en de Indiase keuken, geweldig! En in de chaos zit een zekere orde, ook in dat verkeer.



*“Bless the Lord, O my soul, O my soul” :
भगवान ओह मेरी आत्मा को आशीर्वाद*

Uit je comfortzone

Bij aankomst bovenop de berg in het donker zette de taxichauffeur me af. En daar sta je dan. Ik zag niet veel, maar hoorde honden blaffen, wist van de niet altijd gezellige apen en dat er in de omgeving luipaarden zitten. Gelukkig kwam er vrij snel iemand van het guesthouse waar ik die week verbleef. Wat kan verblijven in den vreemde je soms uit je comfortzone halen! Niet altijd fijn, soms ook zo leerzaam. Even uit je Nederlandse bubbel ook.



Paradijs

Naast veel afval zag ik langs de weg en tijdens wat wandelingen prachtige natuur en hartelijke mensen. Hartelijkheid in ontvangst ook. We verbleven in een christelijk guesthouse, la villa Bethany. Was puur toeval, want mijn dochter was hier via mond-tot-mond-reclame terechtgekomen. Letterlijk een huis op de berg waar ze hun licht op eigen wijze laten schijnen. Door hoe ze omgaan met het personeel en gasten, in hoe ze duurzaam proberen te zijn. Geen douche, maar een emmer douche, omdat anders de energie die opgewekt wordt door eigen zonnepanelen te snel opgaat. De planten in oude banden en plastic flessen. En een paradijselijke terrastuin zonder troep. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel vlinders in het 'wild' gezien. Ik waande me echt even in het paradijs. In de buurt van Landour is een natuurgebied waar ze ecotoerisme promoten en "save the green". Er schijnt bij het opruimen ervan zo'n 400 kg vuilnis geruimd te zijn.

wordt vervolgd

Het ambt van diaken

Yvonne Smit, namens de Kerngroep Diaconie & Pastoraat

Er is veel mogelijk binnen de diaconie en het is een prachtig dienend ambt. Het vraagt betrokkenheid van je, maar het schenkt jou ook iets dat moeilijk in woorden is uit te drukken.

Gelovige woorden zijn nodig, maar dat geloof letterlijk handen en voeten geven, da's pas een krachtig getuigenis. Diakenen zijn mensen die erbij *zijn en blijven*, juist voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen.

Helpen waar geen helper is, soms onder protest

Meerdere rollen

We zijn allemaal verschillend als mensen en hebben diverse gaven.

Daarom heeft ieder in het diaconaat ook zijn eigen rol.

Ben je een helper? Steek je handen uit de mouwen, voor praktische hulp. Of biedt iemand een luisterend oor.

Ben je een denker? Help met het uitzetten van de koers voor de komende jaren.

Ben jij iemand die graag initiatieven ontplooit?

Daarmee kun je mensen of groepen motiveren en verbinden om samen een bijdrage te leveren.

Of je zet je in de buurt in voor duurzame initiatieven.

Signaleer je onrecht? Geef het een stem.

Vind je het van belang dat iedereen mee kan doen in onze samenleving? Zet je daarvoor in.

Ben jij iemand die graag in de kerk dient? Tijdens de zondagse viering wordt de rol van diaken zichtbaar bij het avondmaal en tijdens de collecte.

Soms ook tijdens het smeekgebed, om zo de wereld in de kerk onder de aandacht te brengen en betrokkenheid hierin te bevorderen.

Was je antwoord op minstens één van deze vragen ja?

Dan is het ambt van diaken misschien wel wat voor jou! Denk je na het lezen van dit artikel 'misschien is dit iets voor mij, hier kan ik wat kwijt en heb ik iets te bieden', neem dan contact op met Yvonne Smit of Wolter Koolstra voor een gesprek. Dan kunnen we kijken welke rol er bij jou past binnen het diaconale veld, bij voorkeur met de bevestiging van het ambt.

Want we doen dit in dienst van de Barmhartige, onze God.

y.smitwerk@telfort.nl of wjkoolstra@chello.nl

Persoonlijk hou ik erg van het ambt van diaken.

Als diaken ben je een ambtsdrager en maak je deel uit van de kerkenraad. Een ambtsdrager wordt gekozen voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Ik heb in het diaconale werk regelmatig gemerkt dat het naast mensen blijven staan zo wezenlijk is en daar barmhartigheid te tonen. Om hun eigenbeeld als mens te versterken. Mensen die hard zijn gevallen in het leven, meerdere keren soms en die dan weer voorzichtig durven op te staan. Dat te mogen zien, dat is wellicht het grootste geschenk. Het is in die zin Pasen bij uitstek in het vaak onzichtbare en taai werk van het diaconaat. Helpen onder protest ook en waar geen helper is. En heel erg belangrijk, de gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven, dat is wezenlijk.

Het mooie van het ambt vind ik dat dit ons onderscheidt van elke andere 'club'. Het ambt van diakenen, ook van ouderlingen, predikanten en kerkelijk werkers noemen we een bijzonder ambt. Trouwens, ieder gelovig mens aanvaardt bij zijn of haar 'ja' voor God het ambt van de gelovige en belooft om waar mogelijk de gaven die zij krijgt in te zetten voor de geloofsgemeenschap en de wereld. In de bevestiging van het ambt voor de gemeente, wordt dit zichtbaar en word je zo gedragen door het geheel, want we doen het samen. Juist in een wijk als Zuidoost is het diaconaat, en daarmee het ambt van diaken, wezenlijk! Zuidoost, prachtig, krachtig, maar ook kwetsbaar.



Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Terugblik:

Dat was op 22 mei een feestelijke avond: Film in DNS, in het kader van het 25 jaar kerkcentrum! Een volle filmzaal, dat geeft al sfeer. Een korte en krachtige opening door Wim Hilderink (als voorzitter van de commissie die het gebouw zakelijk leidt), realistisch én dankbaar over 25 jaar samenwonen door zeer verschillende kerkgenootschappen.

Lachsalvo's tijdens een film (Bon Dieu!) die het omgaan met verschillen in geloof en cultuur op de korrel neemt, in totaal andere situaties dan de onze, maar vaak o zo duidelijk herkenbaar! En een vrolijke voortzetting erna met drankjes en met Sven's hapjes uit de DNS-keuken.

Blik vooruit:

de volgende filmvoorstellingen zijn op 25 september en 20 november.

De septemberfilm is meteen, in al z'n eenvoud, een topper; in de Nederlandse filmpers uitsluitend vier en vijf sterren.

Een dromerige, dichterlijke buschauffeur. Hij leidt een mooi georganiseerd leven aan de zijde van zijn levendige vrouw, veelvraat van allerlei projecten en ervaringen, en hun hondje.

De film observeert de triomfen en tegenslagen in het dagelijks leven, en de poëzie in de kleinste details.

Echt een DNS-film! Noteer alvast de datum: **woensdag 25 september**.



Film in De Nieuwe Stad – altijd interessant!

advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam te Amsterdam Zuidoost en opgegroeid met de Bijbel.

Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil, kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart. Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u dat ik vrijblijvend langs kom om uw uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl



Komende collecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

7-7 DNS KinA binnenlands diaconaat D/L
14-7 DNS Exploitatie kerkgebouwen B/P
21-7 DNS eigen pastoraat B/P
28-7 DNS eigen jeugdwerk B/P

4-8 DDS kerkmuziek B/P
11-8 DDS KinA Werelddiaconaat D/L
18-8 DDS tekort kerkblad B/P
25-8 DDS eigen pastoraat B/P

Opbrengst afgelopen collecten

5 mei

Diaconie (bloemen eredienst)	89,59
Eigen gemeente	105,92
Uitgang (Kerk in Actie Noodhulp)	164,80

12 mei

Diaconie (jongerenwerk)	105,41
Eigen gemeente	97,95
Uitgang (JOP)	102,75

19 mei

Diaconie (Stap Verder)	243,76
Eigen gemeente	368,65
Uitgang (kindernevendienst)	184,75

26 mei

Diaconie (steun opvanghuizen)	98,90
Eigen gemeente	130,80
Uitgang (kerkmuziek)	129,10

30 mei, Hemelvaart, met ELG

Diaconie	71,05
Eigen gemeente	74,25
Uitgang (PGZO Eigen pastoraat)	104,30
Totaal	2071,98

Voor Stap Verder:

Noortje de Boer

Net als vorige jaren willen we in de maand juli toiletartikelen en wasmiddelen inzamelen voor Stap Verder.

Deze actie doet de PGZO samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente. Het leuke van deze inzameling is, dat als iedereen iets meeneemt Stap Verder weer een hele tijd bezoekers kan helpen. Er is vooral behoefte aan luiers, toilet papier, maandverband, incontinentiemateriaal, stukjes zeep, douchegel, gewone shampoo (geen conditioner, crèmespoeling en dergelijke), tandenborstels, (kinder)tandpasta, tandenragers, paracetamol, nagelknippers, scheermesjes, waspoeder voor witte en gekleurde was (geen wolwasmiddel of wasmiddel voor zwarte was). Iedere zondag in de maand juli staat er voor dit doel een krat in de hal van De Nieuwe Stad.

Alvast bedankt! Wilt u meer weten over deze actie? Neem dan contact op met Noortje de Boer

(020-6975640)

Bijbelleesrooster

Juli

01 Efeziërs 1:15-2:10
02 Efeziërs 2:11-22
03 Efeziërs 3
04 Efeziërs 4:1-16
05 Efeziërs 4:17-32
06 Efeziërs 5
07 Efeziërs 6
08 Filemon 1
09 Filemon 2
10 Filemon 3
11 Filemon 4
12 Psalm 20
13 Kolossenzen 1:1-23
14 Kolossenzen 1:24-2:15
15 Kolossenzen 2:16-3:17
16 Kolossenzen 3:18-4:18
17 1 Tessalonicenzen 1
18 1 Tessalonicenzen 2
19 1 Tessalonicenzen 3
20 1 Tessalonicenzen 4
21 1 Tessalonicenzen 5
22 Psalm 21
23 2 Tessalonicenzen 1
24 2 Tessalonicenzen 2
25 2 Tessalonicenzen 3
26 Exodus 1
27 Exodus 2:1-22
28 Exodus 2:23-3:22
29 Exodus 4
30 Psalm 22:1-22
31 Psalm 22:23-32

Augustus

01 Exodus 5:1-21
02 Exodus 5:22-6:27
03 Exodus 6:28-7:25
04 Exodus 7:26-8:15
05 Exodus 8:16-9:12
06 Exodus 9:13-35
07 Exodus 10:1-20
08 Exodus 10:21-11:10
09 Exodus 12:1-28
10 Exodus 12:29-51
11 Psalm 23
12 Exodus 13
13 Exodus 14
14 Exodus 15
15 Exodus 16:1-20
16 Exodus 16:21-36
17 Exodus 17
18 Exodus 18
19 Exodus 19
20 Psalm 24
21 Exodus 20
22 Exodus 21:1-27
23 Exodus 21:28-22:16
24 Exodus 22:17-23:12
25 Exodus 23:13-33
26 Exodus 24
27 Exodus 25
28 Exodus 26
29 Exodus 27
30 Psalm 25:1-11
31 Psalm 25:12-22



Verslag van het gemeenteberaad

Simon Blijleven

Justine gaf een pastorale terugblik. Zij kwam daarbij onder meer terug op de brief die wij van de nieuwe classispredikant, Peter Verhoeff, ontvingen na zijn bezoek aan de kerkenraad. Hij zag ons als een zeer bijzondere gemeente en was getroffen door het aanstekelijk enthousiasme. Uiteraard hebben wij onze zorgen ook bij hem neergelegd, geen voorzitter van de kerkenraad, we worden allemaal ouder, het wordt lastiger om mensen te vinden al hebben we ook dit jaar op Pasen weer een nieuwe ambtsdrager mogen bevestigen. Het thema van het afgelopen jaar was waarderende gemeenteopbouw. Het uitgangspunt is dat je begint met kijken wat er allemaal goed gaat in de gemeente en dat je van daaruit gaat nadenken over hoe het nog beter kan. Er is heel veel te waarderen in onze gemeente, er wordt heel veel gedaan door heel veel mensen en daar mogen we met zijn allen dankbaar voor zijn. De terugblik werd afgesloten met het zingen van een vrolijk Zomerlied uit Zangen van zoeken en zien.

Stuurlui

Hierna presenteerde Marja een terugblik op 2018 en het jaarplan 2019. En ze riep vrijwilligers op zich te melden; ze gebruikte daarvoor de metafoor "Scheepje onder Jezus' hoede" en vroeg zich af of de beste stuurlui aan wal stonden? Meestal hebben we niet zo'n positief beeld van dit soort stuurlui, maar zij zou het willen omdraaien. Stiekem hoopte zij dat er heel goede stuurlui zijn die nu nog aan wal staan.

Eerst even wat cijfers

In het infographic hiernaast ziet u de kerkenraad. In 2014 zat de tafel nog helemaal vol met ambtsdragers. Sindsdien is bij de beroepskrachten, de volle plaats van ds. Jan, ingenomen door een halve plaats voor Yvonne. Ook is in de afbeelding te zien dat het aantal diakenen en ouderlingen (kerkrentmeesters) is geslonken.

Gemis

Deze mensen die de boot varende houden zijn goede stuurlui. In de kerkenraad en het moderamen zitten mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeente en daar veel van hun tijd en energie in stoppen. Daar kan Marja alleen maar veel bewondering voor hebben. Net als dat zij bewondering en respect heeft voor alle vrijwilligers die zich op heel veel plaatsen inzetten voor onze gemeente. Daar mogen we allemaal trots op zijn. Het moderamen neemt veel van de taken van de voorzitter op zich, maar er wordt teveel van de mensen die er nu zitten gevraagd. Zo blijft er weinig tijd en ruimte om alles goed draaiend te houden. Het risico dat er iets tussen wal en schip valt of dat de wal het schip moet keren is aanwezig. We missen de stuurman / -vrouw of de mannen / vrouwen die de taak van voorzitter alleen of samen op zich willen nemen. En we missen diakenen. Een extra ouderling zou ook niet verkeerd zijn.

Terugblik en jaarplan

Vervolgens gaf zij aan de hand van kernpunten uit de terugblik en het jaarplan een overzicht van wat het afgelopen jaar was gelukt, wat niet was gelukt en welke plannen er zijn voor 2019. Over deze terugblik, maar vooral het jaarplan stelde Hans van Riet een flink aantal vragen. Omdat directe beantwoording niet goed mogelijk was, werd afgesproken dat dit in het kerksblad zou worden opgenomen. (Zie pagina 19, aan het eind.) >>>>



Jaarrekening

Hierna gaf Simon een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2018 van de diaconie. Deze werd in dank en met applaus aanvaard. De aanwezigen waren het ermee eens dat nu er nog voldoende eigen vermogen is. We kunnen daarop interen om de taken die we nu uitvoeren, te blijven doen.



INLIA

Vervolgens nam Wolter het woord als diaken, over het voorstel van de kerkenraad om ons als PGZO aan te sluiten bij INLIA.

Dit is een proces waaraan we in juni 2017 begonnen zijn. Het heeft op diverse momenten een vervolg gehad. Het eindresultaat is dat wij als PGZO meer voordelen dan nadelen van de aansluiting zullen ondervinden.

Het voorstel werd positief ontvangen met 27 stemmen voor, vier stemmen tegen en één onthouding. Hierna werden Noortje de Boer, Adri den Hertog en Corine Noordzij bedankt voor hun vele werk in dit proces.

Diensten door gemeenteleden

Als voorlaatste punt kwam de vraag aan de orde of we in 2020 zullen doorgaan met diensten door gemeenteleden. Deze diensten zijn ontstaan bij het vertrek van Jan van der Meulen, waarbij veel preekbeurten door gastvoorgangers zouden moeten worden ingevuld.

Over het algemeen worden deze diensten positief ervaren. Ook omdat de bestaande orde van dienst zoveel mogelijk wordt gevolgd.

Ze zijn daarmee wezenlijk anders zijn dan de Open Kring Viering.

Met algemene stemmen werd ermee ingestemd om in 2020 twee diensten door gemeenteleden te laten verzorgen en Hanna riep daarbij op om ideeën en mankracht te leveren.

Vraag en antwoord

Op het gemeenteberaad van 23 mei werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die hieronder beantwoord worden.

- In het jaarplan staan activiteiten voor de kerkenraad (versterken bloembladmodel, verminderen vergaderdruk, verkennen organisatiemodellen, versterken initiatieven voor de jeugd). Hoe staat het hiermee en zijn de ideeën al concreter?

antw: Deze punten moeten nog worden uitgewerkt.

In het informatietijdschrift van de landelijke kerk staan wel verhalen hoe andere gemeenten zich hebben georganiseerd. De kerkenraad wil die verhalen gaan bestuderen en kijken welke tips er voor ons in zitten.

- De suggestie wordt gedaan om de deeltaken van de voorzitter van de kerkenraad (breed) kenbaar te maken.

- Met betrekking tot de Open Kring Vieringen – die niet meer maandelijks plaats kunnen vinden – wordt opgemerkt waarom er niet meer ambitie is voor deze taak en is voorgesteld de gemeente te bevragen over een andere opzet.

antw: De frequentie van de Open Kring Vieringen is verminderd, omdat er te weinig respons is gekomen op de oproepen in het kerkblad.

- In het jaarplan wordt ook een aantal activiteiten gemist.

antw: De reden daarvoor is dat het jaarplan in het najaar van 2018 is geschreven en sommige activiteiten pas bedacht zijn na het schrijven van het jaarplan.

Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

De maanden juli en augustus zijn in de kerk meestal rustig; veel mensen gaan met vakantie. Maar velen blijven ook thuis en dan kan een zondagse kerkdienst een extra plezierige gelegenheid zijn, voor bezinning, vieren, maar ook om elkaar te ontmoeten, even bij te praten en koffie te drinken. De maand juli zullen we, als gewoonlijk, samen kerken met de Lutheranen in De Nieuwe Stad; de eerste twee zondagen zijn de voorgangers door hen verzorgd, de laatste twee weken door ons.

Er zullen elementen van onze verschillende tradities zijn, zoals het verjaardagslied; wie in juli jarig is, heeft dus mazzel!

De maand augustus vieren we in De Drie Stromen.

Op 11 augustus zullen we dan een bijzondere dienst hebben: Sam Sheta heeft aangegeven dat hij graag gedoopt wil worden.

Wij verheugen ons als iemand in zijn leven deze stap wil doen en heten hem van harte welkom in onze gemeente.

Het zal een dienst van Schrift en Tafel zijn.

*Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn
Bij woord en water, brood en wijn,
Waar alles ons een dag voorspelt
Dat hel en dood zijn neergeveld.*

(lied 972)

Ik wens u allen een mooie zomer toe.



Vakantie van de vacatures

Yvonne Smit en Hanna Rovers, Kerngroep vrijwilligerszorg

Dank weer voor alle inzet van het afgelopen kerkelijk jaar. Want wat er is weer een hoop werk verzet samen. En even geen vacatures hier deze keer, iedereen even opademen in de zomermaanden.

Om het nieuwe seizoen weer fris te beginnen en op verhaal te komen in de startdienst op zondag 8 september in De Nieuwe Stad.

Daar zal Vrijwilligerszorg met een kraampje staan. Want soms heb je na de vakantie weer zin om met iets nieuws te beginnen, of juist even pas op de plaats te maken en een workshop, cursus of trainingsdag te volgen. We hopen u dan ook te ontmoeten.

Een hele goede zomertijd allen! Met wat boeiende woorden van Johan Cruijff over meer door minder: "Mensen zeggen ook dat een ploeg die met tien man speelt gevaarlijker is dan een ploeg met elf man. Hoe vaak heb je dat nou niet gehoord. Dat komt alleen maar omdat vijf van die elf denken: ik doe een stapje minder, terwijl vijf van die tien er juist een schepje bovenop doen".

NB: De vacature diaken vraagt niet: tweemaal in de maand, maar: eenmaal in de twee maanden vergaderen.

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In juli diensten met ELG in DNS

Zondag 7 juli

DNS 10.00 uur ds. K. van der Horst
O: ELG D: ELG

Zaterdag 13 juli

Geen Open Kring Viering

Zondag 14 juli

DNS 10.00 uur ELG voorganger
O: ELG D: ELG

Zondag 21 juli

DNS 10.00 uur ds. Cor Ofman
O: Jannetta Bos D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 28 juli

DNS 10.00 uur ds. Frits Brommet
O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra

In augustus dienst in De Drie Stromen

Zondag 4 augustus

DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Joke Molleman D: Jan de Jonge

Zaterdag 10 augustus

Geen Open Kring Viering

Zondag 11 augustus

Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D: Henk Konings

Zondag 18 augustus

DDS 9.30 uur ds. Renger Prent
Gemeentegesprek
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 25 augustus

DDS 9.30 uur ds. André van der Stoel
O: Jannetta Bos D: Jan de Jonge

In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 1 september

Verjaardag De Nieuwe Stad
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders en anderen
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 8 september

Startzondag
Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
mmv Cantorij olv Wil Martijn
O: Marja Engelage D: Henk Konings

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

30 juni: ds. Hantie Kotzé

7 juli: pastor Alfons Bartholomé

14 juli: ds. Hantie Kotzé

21 juli: ds. Hugo Vlуг

28 juli: ds. Hugo Vlуг

4 augustus: ds. Hantie Kotzé

11 augustus: pastor Alfons Bartholomé

18 augustus: ds. Hantie Kotzé

25 augustus: pastor Alfons Bartholomé

1 september: ds. Hugo Vlуг

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

7 juli: B.N. van de Zedde

1 september: B.N. van de Zedde

Lezingen in de dienst

7 juli 1 Koningen 8: 22, 37-43, Lucas 7: 1-10

14 juli 1 Koningen 17: 17-24, Lucas 7: 11-17

21 juli Hooglied 4:16 – 5:8, Lucas 7:36 – 8:3

28 juli Jesaja 65: 1-9, Lucas 8: 26-39

4 augustus 1 Koningen 19: 19-21, Lucas 9: 51-62

11 augustus Jesaja 66: 10-14, Lucas 10: 1-20

18 augustus Deut. 30: 9-14, Lucas 10: 25-37

25 augustus 1 Samuël 1: 1-20, Lucas 10: 38-42

1 september Genesis 18: 20-33, Lucas 11: 1-13

8 september Prediker 2: 1-11, Lucas 12: 13-21

15 september Jesaja 65: 17-25, Lucas 12: 32-40

Agenda

Juli 2019

1	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
2	19.30	Kerkenraad	DNS
3	09.00	Rommelmarkt	DDS
8	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
10	09.00	Rommelmarkt	DDS
11	09.30	Ouderenkring	DNS
13	13.30	Oec. Vrouwensynode	DNS
15	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering	
		Haag en Veld 50	
17	09.00	Rommelmarkt	DDS
21	11.00	Wijkbijeenkomst Gooioord, Gulden Kruis e.o.	
22	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
24	09.00	Rommelmarkt	DDS
29	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
31	09.00	Rommelmarkt	DDS
	17.30	Eetgroep DDS	DDS

Augustus 2019

5	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
5 t/m 9		Zomerkamp KBS	DDS
7	09.00	Rommelmarkt	DDS
8	09.30	Ouderenkring	DNS
9		Afsluiting zomerkamp	DDS
12	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep Diac./Past.	DDS
14	09.00	Rommelmarkt	DDS
18	11.00	Gemeentegesprek	DDS
19	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering	
		Haag en Veld 50	
21	09.00	Rommelmarkt	DDS
26	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
28	09.00	Rommelmarkt	DDS
	17.30	Eetgroep DDS	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS

September 2019

2	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
3	19.30	Moderamen	DNS
4	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
9	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
10	19.30	Kerkenraad	DDS
11	09.00	Rommelmarkt	DDS
	15.00	Kinder Bijbel School	DDS
12	09.30	Ouderenkring	DNS
14	17.00	Open Kring Viering	DNS

Uitgelicht

De **kerkenraad** vergadert op dinsdag 2 juli in De Nieuwe Stad en op dinsdag 10 september in De Drie Stroom.

In juli komt Martine van Garderen vertellen over haar stage en wordt de jaarrekening van de gemeente besproken en de actie kerkbalans geëvalueerd. Het college van Kerkrentmeesters en de werkgroep KIP (Kerkbalans, Informatie en Pastoraat) zijn dan - naast Martine van Garderen - de gasten.

In september staan vrijwilligerszorg en jeugdbeleid centraal en kijkt de kerkenraad naar de plannen voor 2020.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinet ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinet, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws

Uitnodiging voor grote en kleine mensen

Vorige maand heb je al kunnen lezen over het zomerkamp van de Kinderbijbelschool. Dit jaar is dat van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus. Op vrijdagmiddag sluiten we het kamp feestelijk af. De twaalf kinderen die bij het kamp waren zingen het themalied. Er zijn foto's van wat we de hele week hebben beleefd, de moeder van Titi en Tata maakt weer een prachtige taart voor ons en Oma Joke bakt poffertjes.

Als klap op de vuurpijl komt clown Betsy ook nog langs!

Deze vrolijke afsluiting is een feestje voor de hele gemeente.



Aan de kinderen die dit lezen, ook als je niet naar het kamp komt ben je welkom op deze vrijdagmiddag! En neem vooral je ouders, opa, oma, oom of tante mee. Aan de volwassenen die dit lezen, neem vooral ook je kinderen of kleinkinderen mee naar deze feestelijke middag!

De presentatie zal zijn rond 2.00 uur

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen, van twee uur tot vijf uur in De Nieuwe Stad

Elke zondag in **juli** kinderkerk in De Nieuwe Stad om tien uur.

Elke zondag in **augustus** kinderkerk in De Drie Stromen om half tien.

