

VIEREN OM ZIEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM ZUIDOOST
VERBINDEN

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST
KERKBLAD PGZO

september 2019



**26 inspirerende
activiteiten**

Redactioneel

Er is de afgelopen periode veel gebeurd. We beleefden opnieuw een mooie KBS kampweek dankzij de inzet van Rosemarije en ruim dertig vrijwilligers; DNS op Maandag maakte een uitstapje naar Oud Valkenveen.; de pop-up leesgroep had een goede bijeenkomst en de bejaardenhuizen in Suriname werden bezocht. Maar er zijn ook nieuwe dingen: zoals hiernaast vermeld, het korenfestival en de startzondag, verder nog sacraal dansen en film. Tevens worden in deze aflevering alle activiteiten in onze gemeente nog eens op een rijtje gezet: een keur aan activiteiten!

Actueel deze maand

De wereldwinkel gaat verhuizen



De Rooms-Katholieke parochie verhuist naar De Drie Stromen en De Wereldwinkel verhuist mee.

6

Korenfestival



De raad van kerken organiseert voor de tweede maal een korenfestival.

6

Welk woord past bij jou



Op 8 september is het Startzondag. Ontdek die dag welk woord bij u past.

7



In de maand september diensten in De Nieuwe Stad

Rubrieken: Overdenking **4** | KBS kamp **5** | Wereldwinkel, Kornfestival **6** | Startzondag, 10 uur, sacrale dans **7** | Ouderenkring **8** | Vooroordelen, Weetjes **9** | Vieren, Omzien, Verbinden **10** | Leesgroep, DNS op Maandag **11** | Film **12** | India **13** | Collecten, leesrooster **14** | Bezoek Suriname **15** | Rondom de kerkdiensten, vacatures **16** | Kerkdiensten, Dank **17** | Agenda **18** | Gegevens **19** | Kinderpagina **20** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden



Poffertjes en taart bij het eindfeest van het KBS-kamp

Na het zomerkamp ontvingen Nienke, Rosemarije en Joke elk een doos Merci



Hij is er, de invalide parkeerplek!

Overdenking

ds. Justine Aalders

We beginnen in september met een nieuw seizoen in de kerk. De Bijbelkring begint, vergaderingen gaan weer door, evenals alle activiteiten die u in dit kerkblad kunt vinden.

September en oktober zijn vaak heel drukke maanden; en dan is het een belangrijke vraag, zo aan het begin van al deze werkzaamheden: wat houdt ons bij de bron?

Zorgen over de wereld

Vaak hebben we de neiging om maar door te jakkeren, ook kunnen we overvallen worden door ongerustheid en zorgen over wat er in de kerk en in de wereld gebeurt en daar zijn ook heel veel dingen om je ongerust over te maken: oorlogen, conflicten, het klimaat. En dichterbij huis, de vergrijzing waar we mee te maken hebben, de vele mensen die aandacht vragen van ons.

Dan is het heel goed om ook af en toe even een moment van bezinning in te lassen en rustig te kijken wat daar allemaal tegenover staat. Wat houdt ons bij de bron?

Het zijn de kleine dingen die het doen

Verrassend genoeg zijn dat vaak kleine dingen, kleine ontmoetingen en gebeurtenissen. Gesprekken, die opeens vertrouwelijk worden, soms een zin die ik hoor of lees in een preek, een mooi boek of een gedicht dat me raakt. En ook, af en toe, de genade, dat opeens de woorden van de Bijbel verstaan worden, voor me gaan leven en me direct toespreken: ja, zo is het, ondanks alles. Dat geloof en vertrouw ik, al is het maar voor even, want daarna kan de twijfel weer toeslaan.

De Bijbel als lichtend baken

Dan denk ik ook vaak aan het lied van Huub Oosterhuis, dat we op de startzondag zingen: *Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven*. Een geleefd boek, dat is de Bijbel, geleefd door vele mensen in vele eeuwen. Een boek, dat soms verwarrend kan zijn, maar waar opeens een licht uit kan stralen, dat ons weer op de been zet.

Wijn van liefde, brood des levens

'Mozes heeft de weg gewezen, hoor de woorden der profeten, licht en adem zal er zijn als je mens wordt zoals Jezus: liefde als een mens aanwezig, wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.' Laten wij die bron van ons geloof ook het komende seizoen koesteren en proberen daaruit te leven.



Elkaar inspireren

En laten we er vooral met elkaar over praten, zodat we ook elkaar kunnen inspireren. Ik wens ons allen een mooie tijd toe met elkaar, een tijd van activiteiten, maar ook van rust en aandacht.

Wat houdt ons bij de bron?

Een fijne sfeer tijdens het KBS zomerkamp

Rosemarije Venema

Deze zomer was alweer het vijfde KBS-kamp. Met twaalf kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar hadden we een heel goede week. Er werd vrij gespeeld en verkleed, er werd geknutseld en met blokken gespeeld, er werd veel gelezen en ook echt geprobeerd om muziek te maken met klokkenspel en citer. Voorts werd er met Lego Duplo gespeeld en werden er weer mooie dingen gemaakt met strijkkralen (een echt geduldwerkje).

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de ongeveer dertig vrijwilligers die zich hebben ingezet. In het bijzonder Nienke Wijngaarden en Joke Molleman, die beide de hele week aanwezig waren. De sfeer was heel prettig en gemoedelijk. Natuurlijk waren er ook af en toe probleempjes en onderlinge aanvaringen, maar die voerden niet de boventoon.

Over het algemeen was het ook goed weer en het uitstapje naar Oud Valkeveen was een groot succes. Daarnaast hebben we nog het natuurgebiedje 'De Riethoek' in zuidoost bezocht. Daar deden we een spel met het zoeken van kleuren en hebben de kinderen heel wat verschillende diertjes gezien.

Het overkoepelende thema van deze week was: wie gaf de regenboog zijn kleuren?

Ik kijk blij en tevreden terug op deze mooie week.

Amir en Wissam in een attractie
in Oud Valkenveen



Waterfietsen in Oud Valkenveen



Kampvrienden Titi en Terence

De meiden vonden het heerlijk
om rond te hangen

[Een compilatie met nog veel meer foto's is te zien op onze eigen website: KBS.pgzo.nl](http://KBS.pgzo.nl)

De Wereldwinkel gaat verhuizen

Theo Bootsman

Het is een vertrouwd gezicht: iedere zondagochtend is de Wereldwinkel present in de hal van De Nieuwe Stad. Na de kerkdienst van zowel PGZO als de RK-parochie 'De Graankorrel' kunnen er inkopen gedaan worden bij de Wereldwinkel. Naast koffie, suiker en andere voedingsmiddelen zijn er ook allerlei snuisterijen te vinden om bijvoorbeeld cadeau te doen.

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wereldwinkel echter verhuizen naar De Drie Stromen.

De oorzaak van de verhuizing is dat de RK-parochie zich per 1 januari 2020 terugtrekt uit De Nieuwe Stad en alleen gaat kerken in De Drie Stromen. Aangezien de Wereldwinkel een samenwerking is van



RK en PGZO is besloten de Wereldwinkel in De Nieuwe Stad te stoppen en voort te zetten in De Drie Stromen.

Dus vanaf 1 januari 2020 zal het een vertrouwd gezicht gaan worden om de Wereldwinkel in de Geinzaal van De Drie Stromen te vinden.

Door de verhuizing van de Wereldwinkel naar De Drie Stromen zal een aantal PGZO- medewerkers niet meer in staat zijn om mee te helpen met de Wereldwinkel. Daarom is de Wereldwinkel op zoek naar nieuwe PGZO medewerkers. De werkzaamheden bestaan uit het klaarzetten van Wereldwinkelartikelen

voor de dienst, de verkoop na de dienst en de overdracht van de verkoop aan de medewerkers van de RK-parochie vòòr de RK-dienst.

De regel is dat er twee PGZO medewerkers per zondagochtend nodig zijn, als de PGZO kerkt in De Drie Stromen, om de Wereldwinkel mogelijk te maken.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Theo Bootsman. Tel. 020 6982224

Korenfestival

*namens het organisatiecomité en de RvK,
Henk Meulink*

Op zaterdag 28 september organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een tweede Korenfestival. Het eerste werd gehouden op 5 mei 2018 en was een groot succes. Dit keer zullen zeven koren uit de lidkerken meewerken. Er is ook samenzang. Zij zullen op eigen wijze invulling geven aan het thema: Halleluja Amsterdam!

Van harte uitgenodigd deze middag mee te maken!

Plaats: Oude Lutherse kerk aan Het Spui, tijd: 14.00 uur.



Korenfestival

Startzondag "Welk woord past bij jou?"



Welk woord bij jou past, dat ga je ontdekken op de startzondag na de dienst. Er is dan een kraampje met info, een quiz en een woordentest.

De bedoeling hiervan is: inspiratie opdoen.

Je kunt ook een prijsje winnen. Verder is er informatie over trainingen en workshops in het nieuwe seizoen. Je wordt welkom geheten door Hanna Rovers en Yvonne Smit namens de Kerngroep Vrijwilligerszorg

Wanneer: zondag 8 september na de dienst

Om 10.00 uur beginnen?

Namens het moderamen, Justine Aalders

Het is treurig, dat de RK-parochie in 2020 De Nieuwe Stad gaat verlaten. De vraag is, of dit ook mogelijkheden biedt: bijvoorbeeld om te regelen dat wij als PGZO op zondag een half uur later kunnen beginnen.

Soms hoor ik wel eens een verzoek in die richting.

Het nadeel zou natuurlijk zijn, dat we de ene maand om 9.30 uur beginnen in

De Drie Stromen en de volgende maand om 10 uur in De Nieuwe Stad; dat zou verwarring kunnen scheppen. Wat vindt u ervan?

We gaan de komende tijd hierover praten met elkaar, maar ik leg het alvast voor, denkt u er eens over na.

Sacrale dans

Nel Klaver

Op woensdag 2 oktober 2019 start een serie van vijf avonden met Sacrale Dans met als thema "Het Zonnelied van Franciscus".

Franciscus van Assisi (1181-1228) was de zoon van een rijke stoffenkoopman die gehoor gaf aan de stem van God en alle rijkdom opgaf en zijn leven inzette voor armen en verdrukten, voor de natuur, voor de dieren en voor de vrede. Zijn gedachtengoed leeft nog altijd voort. Het Zonnelied, geschreven op zijn sterfbed, is een loflied op de schepping (zie lied 742 LvdK). Met de tekst van dit Zonnelied en het leven van Franciscus gaan we op de sacrale dansavonden aan het werk.

Geïnteresseerd?

Bel of mail Nel Klaver 020 6951608, klavernel@planet.nl



Ouderenkring

Ans Odinot

Met een klein clubje hebben we donderdag 8 augustus spelletjes gedaan. Het was een zeer gemoedelijke ochtend, de aanwezigen hebben genoten.

De volgende keer, donderdag 12 september komen twee dames ons vertellen over het nieuwe hospice in Amsterdam zuidoost.

De initiatiefnemers, Nida en Renate, willen ons graag vertellen over hun werk. Het gebouw waar het hospice gevestigd is, was voorheen het buurtcentrum waar de Kelbergenconcerten plaatsvonden en is daarna een tijd als kinderopvang gebruikt. Er zijn zes kamers voor mensen die er hun laatste dagen willen doorbrengen.

Allen hartelijk welkom op deze ochtend. Schroom niet om te komen, al is het maar voor een keer. Om half tien staan in De Nieuwe Stad de koffie en de thee klaar.



advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

I.N.S.

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
j.jonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Vooroordelen

Frank Odinot

Toen wij dit jaar het plan opvatten om naar Rusland te gaan, kregen wij van verschillende kanten te horen: *Kijk uit voor dit, pas op voor dat.* Het zorgde ervoor dat onze motivatie tot het nulpunt daalde. Toen kwamen wij echter in contact met George, die al verschillende keren naar Rusland is geweest en werden wij weer enthousiast.

In juni waren wij twee weken in Moskou en Sint-Petersburg. Het was een fantastische reis. In Moskou maakten wij een boottocht over de Moskva, erg leuk.

De Russische maffia

Vier dagen later, toen we inmiddels in Sint-Petersburg waren aangeland, werd ik 's nachts wakker en wist ik opeens zeker dat de Russische maffia in het bezit was gekomen van mijn pincodes en dergelijke.

We hadden de boot betaald via een mobiel pinapparaat en de betaling was twee keer misgegaan. Met dat apparaat was natuurlijk geknoeid, waardoor ze mijn pincode konden achterhalen.

Die nacht heb ik er uren aan besteed om contact met mijn bank te krijgen en om mijn pas te blokkeren. Het drong niet tot mij door dat er juist op dat moment geen internetverbinding was in het hotel. Anders had ik na vijf minuten weer rustig kunnen gaan slapen.

Loos alarm

Wat voelde ik mij ellendig, terwijl Ans rustig sliep en ik haar niet van haar nachtrust wilde beroven. Uiteindelijk bleek dat er helemaal niets aan de hand was.

Een paar dagen later zaten wij koffie te drinken in Sint-Petersburg, toen Ans zich plotseling afvroeg waar de camera was. Verdwenen! Natuurlijk gestolen!

Weer die vooroordelen. Even later realiseerde ik me, dat ik de camera had laten hangen in het toilet van het museum dat we zojuist bezocht hadden. De camera was door de vinder bij de receptie afgegeven.

Vooroordelen

We hebben in Rusland alleen maar met aardige mensen gesproken. Iedereen was even behulpzaam en vriendelijk. Die vooroordelen zijn we nu dan ook wel kwijt.



Weetjes van diaconie en pastoraat

Wolter Koolstra

Wist u dat ?

De vacatures in het kerkblad worden goed gelezen

Mariska Jansen wordt diaken en zal op 20 oktober bevestigd worden

Johan Schuurings gaat ook mee doen als diaconaal medewerker

De inzamelactie van toiletartikelen voor Stap Verder heeft veel opgeleverd

Wij zijn daar samen met Stap Verder erg blij mee.

Het zomerkamp van de Kinder Bijbel School was - mede dankzij de vele vrijwilligers - heel succesvol

De acceptgiro-actie van de diaconie heeft - op € 25 na - het begrote bedrag van 3000 euro opgebracht.

Ook daar zijn wij heel blij mee.

Open Kring Vieringen

Redactie

In het middenkatern leest u op de eerste pagina een uitleg over de OKV en op de voorlaatste pagina worden de data vermeld. De eerstvolgende is op 14 september en daarna is er een meditatieve Open Kring Viering op zaterdag 12 oktober 2019 om 17:00 in De Nieuwe Stad, voorbereid door André van der Stoel & Corine Noordzij. Een viering met momenten van rust & stilte.



Bloemen uit de kerk

Tineke Stam

(Omzien)

verwijderd ivm privacy



Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

Na een rustige periode gaan we alweer beginnen aan de tweede helft van het jaar. Inmiddels is de keuken verbouwd in De Drie Stroom en zijn de toiletten vernieuwd in De Nieuwe Stad, was het kamp van de kinderbijbelschool een groot succes, en is de verjaardag van Jan de Jonge gevierd. **verwijderd ivm privacy** gaan hun jubileum nog vieren. Ook veel anderen die jarig worden, wensen we een mooie dag toe.

Het was een spannende tijd voor **verwijderd ivm privacy**. Zij zijn geopereerd en hopelijk herstellen ze goed. Ook hun verzorgers wensen wij sterkte toe. Tot ons verdriet moesten wij afscheid nemen van **verwijderd ivm privacy**

We wensen familie en vrienden sterkte toe. **verwijderd ivm privacy** zijn verblijd met de komst van een kleinzoon. Zo wisselen blijdschap en verdriet elkaar af.

In liefdevolle herinnering

verwijderd ivm privacy



ZO Actief

Activiteitsaanbod seizoen 2019-2020 van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost. Kerkcentra: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11 en De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, Amsterdam Zuidoost www.pgzo.nl

Een keur aan activiteiten

De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost heeft veel te bieden. Ons motto is: **Vieren, Omzien, Verbinden**. Dit komt tot uiting in de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. Twaalf pagina's met mogelijkheden, van spiritueel tot praktisch en gewoon gezellig, Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een of meerdere activiteiten in de gemeente.

Kerkdiensten

Wij verwelkomen u graag in de **zondagse kerkdiensten** in beide kerkcentra. In De Nieuwe Stad zijn er diensten in de oneven maanden:

januari, maart, mei, juli, september, november.
In De Drie Stromen kunt u terecht in de even maanden:
februari, april, juni, augustus, oktober, december.

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. Uw kinderen zijn welkom in de Kindernevendienst die bij elke viering gehouden wordt. Als u moeite heeft om de kerkdiensten te bezoeken omdat u bijvoorbeeld slecht ter been bent, dan is er zondags een autodienst om u op te halen. (De Nieuwe Stad: Jos de Boer, 696 9805, De Drie Stromen: Thea Blijleven, 696 0484.) Ook is het mogelijk om de dienst te volgen via kerkomroep.nl (info: Henk de Boer 696 9805)



Naast de zondagse vieringen zijn er de zogenoemde **Open Kring Vieringen** (OKV). Bij alle activiteiten van de PGZO draait het om de kernwoorden *vieren, omzien en verbinden*, maar je zou kunnen zeggen dat deze trefwoorden van onze gemeente in de Open Kring Viering een extra accent krijgen. **Open:** voor mensen die het zeker weten en voor mensen die twijfelen, voor wie de kat uit de boom wil kijken of voor wie vol overgave mee wil doen. Iedereen is welkom. **Kring:** we vormen een cirkel om Gods licht en richten ons op God en op elkaar. Niemand staat vooraan, we doen het samen, vormen samen een kring van mensen op zoek naar.... **Viering:** we vieren de rituelen die ons houvast geven, we vieren dat we samen zijn, we vieren Gods liefde voor ons mensen. We proberen zichtbaar en voelbaar te maken dat een geloofsgemeenschap ons helpt en stimuleert om ons te verbinden met mensen met verschillende (culturele) achtergronden. Na de viering genieten we samen van een maaltijd.
(Voor de data van deze vieringen, zie de voorlaatste pagina van dit katern).



Kinder bijbel school

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur- 16.00 uur is er in Kerkcentrum "De Drie Stromen" Kinderbijbelschool (KBS). We zingen, knutselen en spelen.
Info: Rosemarije Venema
Tel: 06-46046842, e-mail: info@rosemarije.nl
website: KBS.pgzo.nl

Ouderenkring

De ouderenkring komt elke tweede donderdag van de maand bij elkaar in De Nieuwe Stad. We beginnen om half tien met koffie/thee en iets lekkers. Praten doen we vanaf tien uur over allerlei onderwerpen. Onderwerpen waarvan we weten dat het onze ouderen interesseert. Denk aan de veranderingen in de zorg, maar ook thema's die dicht bij onze beleving van het geloof liggen of die ons persoonlijk kunnen raken. Af en toe nodigen we een gastspreker uit die ons over een bepaald onderwerp iets kan vertellen en waar we dan gezamenlijk verder over kunnen praten. Twee keer per jaar is er een viering, voor de paasdagen en de kerstdagen. Met na die tijd een eenvoudige lunch. Deze worden samen georganiseerd met de katholieke parochie.

Dan krijgen al onze eigen mensen van 65 jaar en ouder een persoonlijke uitnodiging via het kerkblad. Na de viering krijgt u een eenvoudige lunch aangeboden (wel graag een kleine bijdrage). Verder kunt u denken aan 1 x per jaar een spelletjesochtend; bloemschikochtend met Wim Hilderink; persoonlijke verhalen of gedichten en een morgen met Hugo Vlug, ziekenhuispastor in het AMC over allerlei onderwerpen.

Van harte aanbevolen; het is altijd erg gezellig en wordt heel open en eerlijk over van alles gesproken. We hopen tot ziens in De Nieuwe Stad.



Gespreksgroep *Geloof & ZO*

De gespreksgroep Geloof & ZO bestaat uit een kleine groep mensen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden. We komen eens per maand bij elkaar bij een van ons thuis en praten over geloof en ongelof, zin en onzin en alles wat ons bezig houdt.

Dit doen we aan de hand van door ons zelf uitgekozen en voorbereide onderwerpen. We lezen ook wel eens een boek of een hoofdstuk uit een boek, een stuk uit de bijbel, kijken een film of gaan naar een tentoonstelling of een museum en praten na. We zijn open en respectvol voor elkaars verschillende meningen en geloofs- en levenservaringen.

Momenteel zijn wij een vaste groep van acht mensen. Nieuwe mensen zijn van harte welkom in onze groep. Ook als een bepaald onderwerp je aanspreekt en je er maar een avond bij wilt zijn, ben je welkom in ons midden. Je kunt contact opnemen met Evelien Wingelaar, als je eens een avond mee wilt maken.

Onze eerstvolgende avond is in september, op de website van de PGZO kun je lezen wat we gaan bespreken.

Voor info:

e.wingelaar@mail.com

tel. 020-3652411 of 06-18977325



Religieuze beleving

Het woord religieus heeft bij ons de betekenis van dat wat ons raakt en ons dichtert bij onszelf en bij God brengt. We beginnen altijd met het aansteken van een kaars en daarna een moment van stilte.



leder van de aanwezigen kan een inbreng hebben, die aansluit bij het onderwerp dat van tevoren is aangegeven. Dat kan zijn een gedicht, een stukje muziek of iets anders.

De datum van onze bijeenkomsten wordt per keer vastgesteld en wordt niet aangegeven in de agenda van ons kerkblad. Wel komt er om een indruk te geven van wat er zoal heeft plaatsgevonden na een bijeenkomst een stukje in het kerkblad.

Vanwege de aard van onze bijeenkomsten willen we het aantal deelnemers houden op maximaal tien.



Voor meer info: Annie Vis tel. 6996955

Samen eten

* In Kerkcentrum De Nieuwe Stad kunt u elke maandagavond deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd. Vrijwilligers koken bij toerbeurt een eenvoudige, gezonde en voedzame maaltijd. Om precies 18.00 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 3,00 per maaltijd. Info: Tineke Stam tel. 020 7513229 tinekestam1951@gmail.com



U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor deze eetgroep.

*In Kerkcentrum De Drie Stromen wordt op elke laatste woensdag van de maand een buurtmaaltijd gehouden. Vrijwilligers koken gratis en de opbrengst is voor ons diaconaal project. Dit jaar: "Ouders bij de les" een onderwijs- verbeter programma van Edukans.

Iedereen die wil en € 5.00 betaalt mag mee-eten. Info en aanmelden: tel. Jan de Jonge 020 6976834 j.jongee968@gmail.com

KUNSTMARKT

De kunstmarkt op zaterdag 30 november in de Drie Stromen verdient extra aanbeveling. Waarom? Wel, vorig jaar begon ze aan een nieuwe start en is de publicatie niet goed verlopen. Dat overkomt ons geen tweede keer. De kunstenaars staan in de rij om voor €10,00 een tafel te huren. Nu de kunstkeners en -kopers nog. Jullie dus. Het eerste kopje koffie heb je hier al mee verdiend. Zeg het voort.

Lentedag: een verrassende dag voor ouderen

Elk jaar in de lente worden de ouderen van onze gemeente uitgenodigd voor een gezellige dag in De Nieuwe Stad. Om 10.30 uur staat de koffie klaar. Daarna volgt een informatief programma, waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Om 13.00 uur gaan we samen genieten van een lunch.

In de middaguren volgt een verrassend onderdeel van de dag. Aansluitend een liturgische afsluiting.

Info: Thea Blijleven, tel. 6960484 en Jos de Boer, tel.6969805.



Gesprekskring Bijbelse Miniaturen

Het boek Bijbelse Miniaturen van Carel ter Linden, waarin hij commentaar geeft op Bijbelse verhalen, willen we weer oppakken. We zullen een aantal hoofdstukken uit dit boek met elkaar lezen en vooral erover praten. Vorig jaar is hier al een begin mee gemaakt, dit jaar willen we daarmee doorgaan: de bijeenkomsten zullen 's middags plaatsvinden in DDS, 's avonds in DNS. Let op het Kerkblad voor de data!

Inlichtingen: ds. Justine Aalders



Bijbelkring

Op dinsdagochtend om de week, komen we sinds jaar en dag samen in De Drie Stromen om met elkaar een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te bespreken. Iedere ochtend is anders, de gesprekken zijn vaak verrassend en altijd plezierig.

We lezen vaak het gedeelte dat de zondag daarop in de dienst aan de orde komt, maar gebruiken ook wel een boek met commentaar.

U bent van harte welkom om deze ochtenden bij te wonen, een keer, of vaker.

De eerste keer het komende seizoen is 10 september, van 10.30 tot ongeveer 12.00 uur.

Inlichtingen: ds. Justine Aalders



Wijkbijeenkomsten



verzorgd en geleid door de kerkelijk werker over 'muziek die raakt: religie en (populaire muziek)' in het bijzonder.

Een inleiding over religie en muziek om vervolgens samen te luisteren naar en te praten over elkaars muziek in relatie tot ons geloof/leven. Yvonne Smit en Justine Aalders

Op de wijkbijeenkomsten ontmoeten gemeenteleden die in dezelfde wijk wonen elkaar een aantal keren per jaar en spreken met elkaar over een voorbereid onderwerp.

Dit jaar kunnen wijken gebruik maken van het zogenaamde 'stellingenspel'. Een kaartspel met stellingen op het gebied van religie en maatschappij, waardoor er een mooi gesprek kan ontstaan.

Verder kan er gekozen worden voor een bijeenkomst

over 'muziek die raakt: religie en (populaire)

Suriname-Antillen



Voor alle PGZO-leden en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de brede christelijke traditie met aandacht voor de Caraïbisch slavernij-erfenis met nieuwe inzichten op geloof, spiritualiteit en geschiedenis. Tevens wordt waar mogelijk samengewerkt met mensen van de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Rooms-Katholieke Gemeente, de Evangelische Broedergemeente in het mede organiseren van lezingen, kerkdiensten, uitstapjes. Vieringen op herdenkingsdagen zoals: Keti Koti herdenking en viering (1 juli); Thula viering en herdenking (17 aug. via stichting PROFOR en Stichting NINSEE); verjaardag DNS (sept); Caraïbische Nederlandse Antillendag



(10 okt.); Surinamedag (25 nov.); Veertigdagentijd(voorjaar); Wereldgebedsdag (maart); medewerking aan de Kinderbijbelschool in DDS; Open Kring Viering.

Contacten zijn er met de Hervormde Kerk Suriname, de bejaardenoorden Huize Beatrix en huize Margriet in Suriname, en de Stichting Mijn Zorg ten behoeve van kinderen (0 – 16 jaar) die het slachtoffer zijn geworden van HIV en Aids. Informatie:

Mw. Gladys van Geenen: o.g.vgeenen@upcmail.nl; 020 6992 183
Mw. Haydy Nelson: hnelson@upcmail.nl; 020 6 999 578

Oecumenische Vrouwen Synode



De Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam is een PGZO-werkgroep die actief is op het gebied van vrouw, geloof, kerk en samenleving. Vanuit vrouwenperspectief, persoonlijk en spiritueel worden themabijeenkomsten georganiseerd met als uitgangspunt bijbelteksten, feministische literatuur, alsmede de eigen ervaringen. Behalve het samen lezen, discussiëren, en zich verdiepen, behoren archief-, musea-, film- en theaterbezoek tot de mogelijkheden.

Contacten worden onderhouden met de landelijke Oecumenische Vrouwensynode www.vrouwensynode.nl. We komen ieder kwartaal op de eerste zaterdag bijeen in kerkcentrum De Nieuwe Stad. Inloop 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, slot 16.30 uur.



Voor data van bijeenkomsten zie de website www.pgzo.nl/activiteiten. Opgave bij: Méréa Lebailly: koolstra.lebailly@gmail.com, Haydy Nelson: hnelson@upcmail.nl, Ans Odinot: ansodinot@kpnmail.nl

Sacraal dansen

Vrede en alle goeds.
Vijf avonden Sacrale Dans met als thema:
Het Zonnelied van Franciscus.

Franciscus van Assisi (1181-1228) was de zoon van een rijke stoffenkoopman die gehoor gaf aan de stem van God en alle rijkdom opgaf en zijn leven inzette voor armen en verdrukten, voor de natuur, voor de dieren en voor de vrede.

Zijn gedachtengoed leeft nog altijd voort.

Het Zonnelied, geschreven op zijn sterfbed, is een loflied op de schepping (zie lied 742 LvdK).

Met de tekst van dit Zonnelied en het leven van Franciscus gaan we op de sacrale dansavonden aan het werk.



Sacrale Dans is een vorm van meditatief bewegen. De bewegingen en choreografieën zijn niet al te ingewikkeld en de muziek is divers,

van klassiek of religieus tot pop.

Nieuwsgierig? Wees welkom en kom meedoen op woensdag 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november en 27 november van 19.30 – 21.00 uur in De Nieuwe Stad. Informatie en opgave bij Nel Klaver tel. 020 6951608 email: klavernel@planet.nl



Film in De Nieuwe Stad

Een aantal keren per jaar wordt op woensdagavond een film vertoond, vaak gekozen door een persoon of groep uit onze gemeente.

Aanvang van de film om 20.00 uur;
vanaf 19.30 is er al gratis koffie of thee.

Entree € 3,50 (incl. consumptie na afloop van de film).

Data: woensdag 25 september en 20 november;
de data voor 2020 volgen later in het Kerkblad PGZO en op www.pgzo.nl.

Info: Jaap Koolstra, 020 6909949, of
jaap.koolstra@outlook.com

Om op de hoogte te blijven van het programma kunt u zich aanmelden op dit e-mailadres voor de mailing/nieuwsbrief.



ZINGEN IN DE CANTORIJ

De Cantorij van De Drie Stromen repeteert iedere maandag van 19.45 – 20.45 uur in kerkgebouw De Drie Stromen. We zijn een groep van rond de 25 mensen van 30 tot 90 jaar. Kenmerkend is dat we een open groep vormen waar plaats is voor (bijna) ieders stem en we met elkaar komen tot de mooiste samenzang. Het eind van de repetitie sluiten we af in de kring met een mooi lied.



Dit is altijd heel bijzonder en waardevol.

We zingen een breed repertoire van Taizé, Iona, Huijbers, Löwenthal en Oomen, tot koorstukken en oratoria en uit het nieuwe Liedboek. Ongeveer eenmaal per maand zingen wij in de kerkdienst. Daarnaast zingen we in het AMC en in zorgcentra in de buurt. Samen met het RK koor zingen we in december Carols en kerstliederen, waarbij "het publiek" een grote zingende rol speelt. Dit jaar wordt het de 16e kerstsamenzang! Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Kom eens langs op maandagavond en zing een paar keer mee, om te zien en horen of het iets voor je is. De eerste repetitie na de zomer is 9 september. Voor meer informatie: Henk Fransen, Cantor. tel.06-44572484 e-mail: henk.fransen@kpnmail.nl

De cantorij van De Nieuwe Stad komt op maandagavond, uitgezonderd de eerste



maandag van de maand, bij elkaar in de Nieuwe Stad om tijdens de repetitie hun stemmen te laten horen.

De repetities zijn van 20.00 tot 21.45 met een kwartier pauze.

De cantorij zingt liederen uit het liedboek, maar ook andere religieuze muziek van klassieke componisten. Uiteraard wordt er ook regelmatig aan kerkdiensten meegewerkt en dat geeft de dienst extra

kleur. Eenmaal per jaar wordt er een zangdag gehouden in een sfeervol kerkje waarbij, buiten het zingen om, een lunch wordt aangeboden, een wandeling wordt gemaakt en de dag wordt afgesloten met hapjes en drankjes. Goethe zei het zo treffend "Het lied dat uit de kelen dringt, is loon dat rijkelijk beloont". Dirigent: Wil Martijn

Beamerpresentaties

Als op dinsdagavond door de (gast)predikant de orde van dienst is doorgegeven gaat het beamteam aan de slag om de presentatie op te stellen. Via een vast stramien worden de gegevens ingevuld en via Liedboek online wordt daarbij muziek en tekst van de liederen ingelezen. Soms wordt er bij de schriftlezing nog een mooi plaatje gevoegd of worden dia's met enkele versieringen opgefleurd. Na een avondje kopiëren en plakken is de presentatie gereed en worden er voor diegene die de presentatie niet goed kan zien nog enkele papieren exemplaren verzorgd. Er zijn nu vier leden van het beamteam die bij toerbeurt de presentatie opstellen, maar uitbreiding is altijd welkom.

**BeAM
TEAM**

Rommelmarkt (Bazaar)

Inmiddels sinds 2002 wordt elke woensdag in de Geinzaal van de Drie Stromenkerk een Rommelmarkt gehouden. Van 9.00 uur tot 11.00 uur is het elke week een drukte van belang. Mensen komen van heinde en ver voor de gezelligheid, een kopje koffie of een kom soep en snuffelen tussen de rijke hoeveelheid kringloopspullen.



Wereldwinkel

Iedere zondag (tot eind 2019) zijn er Fair Trade artikelen te koop bij de Wereldwinkel in de hal van De Nieuwe Stad (DNS). Het zijn producten, waarvan de producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs ontvangen. De Wereldwinkel is een samenwerking met de RK parochie de Graankorrel. De PGZO-leden zetten op zondagochtend alle Wereldwinkelartikelen klaar op de tafel in de hal. Na de kerkdienst volgt de verkoop en omstreeks 11.15 uur nemen leden van de RK parochie de verkoop over. Na hun dienst gaat de verkoop verder en zij ruimen vervolgens alles weer op in de kast.



Bij de Wereldwinkel zijn naast de bekende levensmiddelen zoals koffie, thee en honing ook allerlei snuisterijen te koop. Of iets om cadeau te geven, met name de verkoop van kerstkaarten in november / december is populair. Vanaf 1 januari 2020 verhuist de Wereldwinkel naar De Drie Stromen (DDS). Ook daar zal de verkoop in handen zijn van PGZO en RK. Om de verkoop namens de PGZO te garanderen zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. Het meewerken aan de Wereldwinkel is een leuke manier om ongedwongen in contact te komen met medekerkleden en andere aanwezigen. Interesse? Neem dan contact op met Theo Bootsman: tc.bootsman@zonnet.nl



Kerkenpad



De Bijlmerramp, 4 oktober 1992, heeft veel losgemaakt in binnen- en buitenland.

De niet-Nederlandse manier van bouwverwerken maakte dermate veel indruk op de hele wereld, dat velen bij het Stadsdeelkantoor navraag deden. Zodoende ontstond Kerkenpad, bedacht door de VU die Jan de Jonge vroeg om

de eerstejaars studenten Godsdienstwetenschappen aan het begin van elk studiejaar college-op-locatie te geven. Dat gebeurt inmiddels dus al 25 jaar tot ieders tevredenheid. De VU betaalt stichting INS per Kerkenpad € 95,-, dus dat houden we maar zo. Inmiddels was de drukte wat geluwd, maar de Passion zorgde voor nieuwe aanvragen. Wilt u, net als bijvoorbeeld ds. Evelien Plaisier voor uw doelgroep een kerkenpad? Voor contact zie de advertentie in het kerkblad.



De Nieuwe Stad op Maandag



Sinds januari 2018 is De Nieuwe Stad elke maandagmiddag van 14.00 – 19.00 uur open voor buurtbewoners. Dit is een initiatief van zes kerkgemeenschappen uit De Nieuwe Stad: de Protestantse Gemeente Zuidoost, de Rooms-Katholieke Parochie De Graankorrel, de Evangelisch- Lutherse Gemeente Zuidoost, de Protestantse Indonesische werkgroep Perki, de Presbyterian Church of Ghana, de Christian Baptist Church en daarnaast nog de

evangelische gemeente Treasures. Het doel van “De Nieuwe Stad op Maandag” is om contact op te bouwen met mensen die rondom De Nieuwe Stad wonen. Zo willen wij openstaan voor eenzame mensen of mensen die anderszins in nood zitten en een aanbod bieden voor mensen die niet makkelijk uit hun buurt komen.

Ook bieden wij een plek waar mensen uit verschillende culturen kunnen samenkomen tot wederzijdse verrijking. Op deze manieren willen wij Gods handen en voeten zijn: er zijn voor onze medemens omdat God er voor ons is. Ook in het komende seizoen zal De Nieuwe Stad weer elke maandagmiddag opengesteld worden voor de buurt.

Vanaf 14.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig van diverse kerken. Er komt inmiddels een vast groepje buurtbewoners vanaf 14.00 uur om gezellig samen koffie en thee te drinken, te kletsen of een spelletje te doen.

Nieuwe bezoekers worden warm welkom geheten. Ook vanaf 14.00 uur komt er een vaste groep kinderen, die knutselen en spelen en om 16.00 uur dansles krijgen. Vanaf 17.00 uur wordt er een gratis warme maaltijd geserveerd door vrijwilligers van Soup Kitchen “Meet me There”.

Dit is een prachtig ontmoetingsmoment om nieuwe mensen uit de buurt te leren kennen en te genieten van elkaars gezelschap. Kom gerust ook eens langs op maandag in De Nieuwe Stad, iedereen is welkom!
Elianne Schulz



Kerkomroep



Wekelijks wordt een kerkdienst op zondag in De Nieuwe Stad en De Drie Stroom via kerkomroep.nl uitgezonden. Waar men ook is: thuis, ziekenhuis of in het buitenland, men kan via een computer met internetverbinding, laptop of Iphone een kerkdienst meemaken. Je hebt dan wel een gebruikersnaam nodig en een wachtwoord. Wanneer men geen computer heeft, kan men via de televisie de kerkdienst meemaken, maar daarvoor is een kastje nodig (kost geld). Voor informatie over kerk-tv, gebruikersnaam, wachtwoord en kastje wende men zich tot Henk de Boer (020-6969805)

Thuis in Zuidoost

Thuis in Zuidoost is een gemeenschap waar jonge mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ruimte is voor persoonlijke groei en aandacht is voor ontwikkeling van je eigen spiritualiteit en geloof.

Elke drie weken koken en eten wij samen. We delen met elkaar wat we meemaken en er is ook altijd een moment van inspiratie.

Dit najaar is deze inloop op 5/9, 26/9, 17/10, 7/11, 28/11 en 12/12. Wees welkom vanaf 16.30 uur, we eten om 18.30 uur, Chestertonlaan 138. Hiernaast start in september het project 'Expeditie Christendom'.

Elke derde zondag van de maand gaan we op bezoek bij een van de (migranten) kerken in Zuidoost. We gaan samen ontdekken hoe de zeer verschillende christelijke geloofsgemeenschappen hun geloof en leven vorm geven in onze wijk.

Na de dienst is er een gezamenlijke lunch om onze ervaringen te kunnen uitwisselen. Expeditie Christendom vindt plaats op 15/9, 20/10 en 17/11.

Zie voor meer informatie onze website: www.thuisinzuidoost.nl



Data van de Open Kring Vieringen

De eerstvolgende is op 14 september. Daarna is er een meditatieve Open Kring Viering op zaterdag 12 oktober voorbereid door André van der Stoel & Corine Noordzij. Een viering met momenten van rust & stilte. (Beide om 17:00 in De Nieuwe Stad.)

Experimentele Open Kring Vieringen 2020

Zaterdag 8 februari, 9 mei en 8 augustus om 17.00 uur in De Nieuwe Stad

Vier keer per jaar organiseren we deze, samen met leden van andere kerkgenootschappen.

Experimenteel: niet volgens de standaard liturgie, met ruimte voor eigen inbreng, voor creativiteit, voor heilige chaos, voor

Stap Verder

Erika Feenstra, onze coördinator van Stap Verder, schreef kort geleden het volgende in een bedankbrief naar een kerk buiten Amsterdam, die had gecollecteerd voor Stap Verder. Hopelijk zult u het ook een goede illustratie vinden van het werk van Stap Verder, het diaconaal project op Hoogoord

187A, dat opgericht werd en nog steeds gesteund wordt door o.a. onze gemeente. "Sinds nov 2018 zit er vlak bij Stap Verder weer een grote groep van zo'n 70 man aan migranten zonder onderdak in een gekraakt kantoorpand. Zij komen dagelijks douchen en de was doen, eten mee en helpen soms ook mee, zoals in mei bij het verven en schoonmaken en uitvoeren van reparaties in onze flat. Een van hen kookt inmiddels ook heerlijk op de woensdag voor alle bezoekers die dan mee willen eten.



Onze penningmeester waarschuwde dat we dit jaar de limiet van 300 m3 watergebruik voor bedrijven gaan overschrijden en dus bedrijfsbelasting zullen moeten gaan betalen ... Geen wonder met 16 wassen die draaien per dag... We hebben binnen 5 maanden al 50 extra bezoekers geregistreerd in onze diaconale spreekuren

en al weer zo'n 7000 euro aan noodhulp vergeven. Daar staat tegenover dat een paar dames met kinderen vermoedelijk binnenkort in aanmerking komen voor het kinderpardon, dus een verblijfsstatus krijgen en we dan binnen een paar weken de financiële zorg voor hen niet meer hebben. Samen met hun advocaten bereiken we dus ook wel wat. Dat geeft hoop en moed. Zonder de bijdragen van de kerken in onze omgeving zou dit niet gedaan kunnen worden." Erika Feenstra.

Als u meer wilt weten over bijvoorbeeld eventueel vrijwilligerswerk bij Stap Verder, kunt u bellen of mailen met Noortje de Boer
020-6975640
edbv@xs4all.nl



Nieuws van de pop-up leesgroep

Méréa Lebailly

In juni hebben we een bijeenkomst gehad om het boek van Philippe Claudel, *De Archipel van de Hond* te bespreken.

Het was goed om met elkaar over de problematiek die in dit boek besproken wordt van gedachten te wisselen.

Kunst en literatuur kunnen helpen om problemen bespreekbaar te maken. Als u het boek ook wilt lezen kunt u het lenen van Jannetta Bos (in het Nederlands) of van mij (in het Frans).

U bent van harte welkom om met ons of iemand van de *Werkgroep Vluchtelingen/ ongedocumenteerd Amsterdam ZO* over dit boek te komen praten bij een kop koffie of thee.

Het boek is zeker een aanrader.

We hebben met elkaar een fijne avond gehad.

Een aanrader



Zomeruitstapjes *DNS op Maandag*

Elianne Schultz

De kinderen van De Nieuwe Stad op Maandag hebben een fantastische dag gehad in Oud Valkenveen, wat heerlijk zo'n zomeruitstapje.

Ondertussen waren de ouderen van *De Nieuwe Stad op Maandag* met elkaar naar Artis en tot ieders

vreugde sloot er een groep Syrische migranten bij dit uitstapje aan.

Twee heel verschillende uitjes, omdat onze bezoekers zo heel verschillend zijn.

Beide met groot succes!



En iedereen – jong en oud – sloot met elkaar de dag af in De Nieuwe Stad onder het genot van een maaltijd verzorgd door Soup Kitchen "Meet me There".

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra



Op woensdag 25 september: de eerste film in het nieuwe seizoen is meteen, in al z'n eenvoud, een topper! De Nederlandse filmers deelde uitsluitend vier of vijf sterren uit. Een dromerige, dichtertlijk aangelegde buschauffeur in een Amerikaans stadje.

Hij leidt een rustig, georganiseerd leven aan de zijde van zijn levendige



vrouw. Haar wereld is juist vol met allerlei projecten en ervaringen. En dan is er ook nog hun hondje.

De film observeert de voor- en tegenspoed in het dagelijks leven, waar de poëzie schuilt in de kleinste details. Echt een DNS-film!

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.

Datum: woensdag 25 september, 20.00-22.00 uur
(koffie vanaf 19.30 uur)

Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)

Film in De Nieuwe Stad - altijd interessant!

Alvast de datum voor de film later in de herfst:
woensdag 20 november

Film in De Nieuwe Stad – altijd interessant!

advertentie



IEDE HOORN
uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartzorgverzorger woonachtig en werkzaam in Amsterdam Zuidoost en opgegroeid met de Bijbel.

Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart. Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u dat ik vrijblijvend langs kom om uw uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl



India, land van contrasten (vervolg)

Yvonne Smit

Ik ging naar India, omdat mijn dochter daar verbleef om Hindi te leren. In de deelstaat Uttarakhand in het noordelijke deel van het land, grenzend aan de Himalaya's. Een dagreis: via Dubai, Delhi en Dehradun. Vervolgens een kleine drie uur met een taxi 1600 meter stijgend, slingerend en al toeterend, de bergen in naar Mussoorie, Landour op 2300 m. Een ervaring op zich.

Op de zondag voor mijn vertrek bezocht ik de kerkdienst, heuvelopwaarts, waar ook de talenschool gevestigd is.

Zingen

Een wat evangelisch, pinksterachtig getinte viering. De muziek werd verzorgd door jongeren, die in de meerderheid waren. Er was een prediker uit Mumbai, de preek duurde een uur en was in Hindi en Engels. Het grappige was, het leek helemaal niet lang. Het zingen ging maar door met het bekende Bless the Lord my soul. Eigenlijk wel mooi, we kwamen in een soort Taizé-sfeer. Ik vind het altijd weer bijzonder dat, waar je ook op de wereld komt in een viering, er vaak wel een bekend lied is dat je samen dan zingt en dat je verbindt met die Ene. In een gebied waar religie rijkelijk aanwezig is met prachtige Tibetaanse gebedsvlaggen, tempels, de gebedsoproep van de moslims, voelde ik me ook daar in die kerk even thuis komen bij dat lied waarin ook gezongen wordt: "The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again." Een kleine groep christenen die vanuit hun geloof een verschil probeert te maken in hoe ze met anderen omgaan en met hun omgeving door te streven naar duurzaamheid.

Ik ben onder de indruk geraakt, want ja, het is klein, maar ja het mosterdzaadje is geplant. Moedige en bijzonder hartelijke mensen.



Smogalarm

En toen weer naar huis, via Delhi. De dag van vertrek was het eerste smogalarm in Delhi en dat was merkbaar. Volgens een bericht van CNN staat ademen in New Delhi gelijk aan het roken van 44 sigaretten per dag (=16.060 sigaretten per jaar, CNN november 2017). Om de vergelijking met Amsterdam te maken, volgens een studie naar de luchtkwaliteit in Europese steden zijn dat er in onze stad 'maar' 183 per jaar (Parool augustus 2018 "Save the green").



Komende collecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

Zondag 1 sept. DNS Exploitatie DNS	B/P
Zondag 8 sept. DNS Missionair werk startzondag	B/L
Zondag 15 sept. DNS KinA Zending	D/L
Zondag 22 sept. DNS	B/L
Zondag 29 sept. DNS KinA Werelddiaconaat	D/L

Opbrengst collecten

2 juni

Diaconie (steun aan particulieren)	81,85
Eigen gemeente	120,95
Uitgang (exploitatie kerkgebouwen)	122,95

9 juni

Diaconie (Stap Verder)	116,25
Eigen gemeente	135,61
Uitgang (kerkinactie zending)	187,90

16 juni

Diaconie (werelddiaconaal project)	120,46
Eigen gemeente	144,90
Uitgang (communicatiekosten)	137,70

23 juni

Diaconie (jongerenwerk)	78,45
Eigen gemeente	131,40
Uitgang (kerkinactie werelddiaconaat)	148,80

Totaal

1527,22

Collecten ELG - PGZO zomer 2019

30 juni (Keti koti)

Diaconie (Stap Verder)	105,70
eigen gemeente	143,35
uitgang (algemene kosten)	89,47

7 juli

Diaconie (ouderenwerk)	79,33
eigen gemeente	531,90
uitgang (Diaconaal KinA)	183,65

14 juli

Diaconie (Stap Verder)	85,15
eigen gemeente	74,45
uitgang (expl. gebouwen)	90,65

Bijbelleesrooster

September

1 Exodus 28:1-30
2 Exodus 28:31-43
3 Exodus 29:1-28
4 Exodus 29:29-46
5 Exodus 30:1-21
6 Exodus 30:22-38
7 Exodus 31
8 Exodus 32:1-20
9 Exodus 32:21-33:11
10 Exodus 33:12-34:17
11 Exodus 34:18-35
12 Psalm 26
13 Exodus 35:1-29
14 Exodus 35:30-36:7
15 Exodus 36:8-38
16 Exodus 37
17 Exodus 38
18 Exodus 39:1-31
19 Exodus 39:32-40:16
20 Exodus 40:17-38
21 Psalm 27:1-6
22 Psalm 27:7-14
23 Leviticus I
24 Leviticus 2
25 Leviticus 3
26 Leviticus 4:1-21
27 Leviticus 4:22-35
28 Leviticus 5:M3
29 Leviticus 5:14-26°
30 Psalm 28

21 juli

Diaconie (werelddiaconaal project)	80,07
eigen gemeente	142,35
uitgang (eigen pastoraat)	131,15

28 juli

Diaconie (bloemen eredienst)	60,03
eigen gemeente	186,90
uitgang (eigen jeugdwerk)	189,50

Totaal

2173,65

Bejaardentehuizen in Suriname

Ilonka Edam

Dit jaar bracht ik samen met mvr. Hela Reemnet een bezoek aan de Hervormde bejaardentehuizen in Suriname.

De diaconie van de PGZO doet jaarlijks een kerstschenking in samenwerking met de Suriname/Antillen Werkgroep.

Op 29 januari togen wij naar Huize Prinses Beatrix aan de J.A. Pengelstraat.

Een vrolijke entree met bloeiende tuintjes troffen wij aan. De voorzitter van het bestuur, de heer Romeo Kemper, heette ons van harte welkom en bracht zijn dank uit voor de gift.

Wij kregen een rondleiding langs de huisjes, waarvan een deel pas gerenoveerd was.

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat de gift van dit jaar besteed is aan de aanschaf van een nieuwe hydrofoor. Dit is een watertank met elektrische pomp die er voor zorgt dat het leidingwater, ondanks de lage waterdruk, toch terechtkomt in de woningen.

Al met al een mooie dag.



Op 14 februari bezochten wij Huize Prinses Margriet aan de Kerklaan, waar wij ontvangen werden door de directrice, mevrouw Wasberg. De Hervormde Morgensterkerk staat vlak naast dit bejaardentehuis.

Ook hier leuke tuintjes op het goed onderhouden terrein, waar er een afdeling is die bewoond wordt door oudere remigranten, die hun oude dag in hun geboorteland willen doorbrengen.

Veel dank en groeten van mevr. Wasberg aan de diaconie en de gemeente van de PGZO.



Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

De maand september is altijd erg druk: veel bijzondere diensten achter elkaar, die ieder hun eigen kleur hebben.

We beginnen op de eerste met de dienst, die we 'de verjaardag van De Nieuwe Stad' noemen.

Een oecumenische dienst van een stuk of zes kerken, met als thema: 'We hebben meer in huis'.



De week daarop is 8 september voor ons de *startzondag* van het nieuwe seizoen.

Het thema is: 'een goed verhaal'.

We lezen 1 Samuel 16: 1-13, echt wat je noemt een goed verhaal!

Het is een dienst van Schrift en Tafel. Na de dienst zullen we op een speelse manier met elkaar verder praten.

Daarna volgt op 22 september de Vredeszondag; voorganger is ds. Wilken Veen, de dienst is ook weer oecumenisch, met in ieder geval de RK parochie en PERKI, en wie weet sluiten zich nog andere kerken aan. Op 15 en 29 september houden we 'gewone' diensten, hoewel denk ik eigenlijk iedere dienst bijzonder is.

Alle diensten zijn in De Nieuwe Stad en u bent van harte uitgenodigd; er is ook altijd iemand die met de kinderen meegaat naar de Kindernevendienst.

Echt een goed verhaal

Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website www.pgz.nl/vacatures

leiding kindernevendienst	Samen met de kinderen een deel van de dienst op hun niveau beleven, een verhaal voorlezen en de verwerking aanbieden.	Eens per twee maanden in eerste instantie samen met een van de ervaren krachten.
wijk contact persoon	Aanspreekpersoon voor een wijk zijn	Alles op je eigen tijd in je eigen tempo
baliemedewerker in DNS	Uitserveren van koffie en thee bij activiteiten	Kijk voor meer informatie op het prikbord in DNS

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 1 september

Verjaardag De Nieuwe Stad
DNS 10.30 uur ds. Justine Aalders en anderen
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 8 september

Startzondag
Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn
O: Marja Engelage D: Henk Konings

Zaterdag 14 september

Open Kring Viering
DNS 17.00 uur Errol, Ingrid, Marja
Aansluitend maaltijd
O: Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 15 september

DNS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders
O: Jan Kok D: Hilda Karsijns

Zondag 22 september

Vredeszondag, gezamenlijke dienst van
RK, PGZO en PERKI
DNS 11.30 uur ds. W. Veen, pr James Arrul,
ds. I. Pattinama
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 29 september

DNS 9.30 uur ds. Wim Brouwer
O: Tineke Bruggers D: Johan Schuurung

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 6 oktober

DDS 9.30 uur ds. Hantie Kotzé
O: Joke Molleman D: Hilda Karsijns
mmv cantorij DDS olv Henk Fransen

Zaterdag 12 oktober

Open Kring Viering
DNS 17.00 uur Corine Noordzij,
André van der Stoel
aansluitend maaltijd
O: Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 13 oktober

Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Frits Brommet
O: Osei Bonsu D: Henk Konings

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

1 september: ds. Hugo Vlug
8 september: ds. Hantie Kotzé
15 september: ds. Hugo Vlug
22 september: pastor Alfons Bartholomé
29 september: ds. Hugo Vlug
6 oktober: ds. Hugo Vlug

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

1 september: B.N. van de Zedde
15 september: W.L. Vreeken, avondmaal
29 september: H.C.M. Bouma

veel dank

verwijderd ivm privacy

Agenda

September 2019

2	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
3	19.30	Moderamen	DNS
4	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
5	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Chesterlonlaan 138	
8	10.30	Startzondag, p. 7	DNS
9	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
10	10.30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Kerkenraad	DDS
11	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
12	09.30	Ouderenkring, p. 8	DNS
14	17.00	Open Kring Viering	DNS
16	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
18	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
23	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
24	10.30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Moderamen	DNS
25	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
	17.30	Eetgroep DDS	DDS
	20.00	Filmhuis, p. 24	DNS
26	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Chesterlonlaan 138	
28	14.00	Korenfestival, p.6 Singel 411	
30	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS

Oktober 2019

1	20.00	Geloof & ZO info: e.wingelaar@mail.com	
2	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
	19.30	Sacrale Dans. p.7	DNS
7	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
8	10.30	Bijbelkring	DDS
9	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
10	09.30	Ouderenkring	DNS
11	19.30	Vrijwilligersavond	DNS
12	17.00	OpenKringViering,p.10	DNS
14	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep Diac. / Past.	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS

Uitgelicht

De kerkenraad vergadert 10 september in De Drie Stromen. De voorbereiding begint voor het nieuwe jaar, zowel financieel (begroting) als inhoudelijk (jaarplan). De thema's zijn vrijwilligerszorg en jeugdbeleid.

Aan u, kerkbladlezer

Zoals u ziet, zit bij dit nummer weer de acceptgiro voor een jaarlijkse bijdrage aan ons Kerkblad PGZO.

U bent vrij om wel of niet iets te geven, maar we vragen een bedrag van € 20,- of € 25,-.

Meer of minder mag ook.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens het college van kerkrentmeesters.
Pieter Glaser

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinet ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinet, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws

Het vijfde KBS-zomerkamp was weer heel gezellig!



Onze eigen website

Hieronder zie je het jongetje KoBuS,

hij woont in onze website: KBS.pgzo.nl

Je kunt met KoBuS spelletjes spelen, hem andere kleren aandoen, of hem naar de wc laten gaan. In de huiskamer staat ook een bijzondere boekenkast, het is onze bibliotheek van de Bijbel. Je kunt in alle boeken kijken, maar bij veel verhalen is nog niet zoveel te zien. Bij de KBS willen we de komende tijd bij zoveel mogelijk verhalen een filmpje, verhaal of liedje maken.

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen,
van twee uur tot vijf uur
in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinder Bijbel School
in de Drie Stromen van drie uur tot vier uur

Elke zondag in september kinderkerk
in De Nieuwe Stad om half tien.

