

Gedachtenismaand



Redactioneel

Hopelijk leest u dit blad voor 3 november, zodat u in de gelegenheid bent om een kaarsje te branden voor een overledene.

De gesprekskring Bijbelse Miniaturen wordt weer opgepakt, dus geef u op.

Verder is er een brief van ds. André van der Stoel op pagina 8 en 9 over het beëindigen van zijn bijdrage aan het project Thuis in Zuidoost.

Ook nodigt de Oecumenische Vrouwen Synode u uit voor een bijeenkomst met als thema *dans*. Tot slot kijken we ook alvast naar de Kerst.

De jaarlijkse kerstsamenzang en de Kerst- kunst- en kreamarkt worden aangekondigd.

Actueel deze maand

Allerzielen



Op 2 november bent u welkom in De Nieuwe Stad om een kaarsje op te steken. En op zondag 3 november gedenken we de overledenen in de viering met de spiraal.

5

Alle vrijwilligers in het zonnetje



Op vrijdag 11 oktober was er een avond om alle vrijwilligers van de PGZO te bedanken voor hun inzet.

7

Kerst



Na allerzielen is het alweer bijna kerst, de voorbereidingen zijn ook al in volle gang.

19

Aankondigingen voor de periode tot 18 januari gaarne inleveren voor het decembernummer

In de maand november diensten in De Nieuwe Stad



Rubrieken: Overdenking **4** | Allerzielen **5** | Religieuze beleving **6** | Vrijwilligers in het zonnetje **7** | Brief aan de gemeente **8** | Ouderenkring **10** | Zonnebloemen **11** | Vieren, Omzien, Verbinden **12** | Meditatie **13** | Suriname tentoonstelling **14** | OVS, herders **15** | Film **16** | Miniaturen, Stage **17** | Collecten, Kerstattenties **18** | Kerst **19** | Rondom de kerkdiensten, vacatures **20** | Kerkdiensten **21** | Agenda **22** | Gegevens **23** | Kinderpagina **24** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden



Gebruikte postzegels leveren geld op voor de diaconie. We sparen nog steeds door.

Overdenking

André van der Stoep

Op 1 november wordt in de Rooms-katholieke en in de Anglicaanse traditie het feest van Allerheiligen gevierd. In de Vroege Kerk was het gebruik ontstaan om mensen die heilig verklaard waren een eigen feestdag te geven. Maar op den duur waren alle dagen van het jaar vergeven, en er bleven heiligen bij komen. Toen is het gebruik ontstaan om een feestdag voor alle heiligen te houden. Sinds de 8e eeuw wordt het feest op 1 november gevierd. Het nam de plaats in van het Keltische Semhain, dat het karakter had van een oogstfeest en dat ook de overgang van de herfst naar de winter aangaf.

Allerheiligen

Protestanten die voortkomen uit de gereformeerde traditie kennen het feest van Allerheiligen niet. En naar mijn beleving krijgt het thema 'heiligen' ook niet zo veel aandacht. Verering van heiligen uit het verleden werd lang gezien als Rooms bijgeloof, dat enkel afleidde van onze Heer Jezus Christus.

Iconen

Voor mij kwam hier een verandering in toen ik voor het eerst op bezoek was in het klooster van Chevetogne in de Ardennen. Dit klooster bezit twee prachtige kerken. In de ene kerk wordt de klassieke Rooms-katholieke liturgie gevierd en in de andere kerk de klassieke Byzantijnse liturgie van de kerken in het oosten.



Deze laatste kerk is volledig gebouwd in Byzantijnse stijl. En vanbinnen is deze kerk volledig beschilderd met iconen van alle heiligen.

Elke keer als ik een viering in deze kerk mag bijwonen voel ik me bekeken door al deze heiligen.

In de oosters-orthodoxe traditie wordt dit ook zo beleefd. Iconen zijn vensters vanuit de hemelse wereld in deze aardse wereld.

En door deze vensters heen is er contact tussen hemel en aarde.

Een algemene christelijke kerk

Wellicht gaat dit idee van heiligen die over uw schouder meekijken u iets te ver. Maar er wordt wel een belangrijke christelijke gedachte in uitgedrukt, namelijk dat er één algemene christelijke kerk is die bestaat uit mensen in de hemel en uit mensen op de aarde. De heiligen die al in Gods volle heerlijkheid zijn staan in een nauwe verbinding met alle heiligen op de aarde. En net zoals twee mensen op aarde voor elkaar kunnen bidden, kunnen ook de heiligen in de hemel voorbede voor ons doen. In Chevetogne, en ook in andere kerken waarin de heiligen nadrukkelijk zichtbaar zijn voel ik me verbonden met deze kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Hebreeënbrief

In de Hebreeënbrief wordt in de hoofdstukken 11 en 12 uitgebreid beschreven hoe ik in het spoor mag gaan van al die anderen die mij zijn voorgedaan, en dat ik het spoor mag lopen voor allen die weer in mijn voetsporen mogen gaan. Laten wij aan het begin van deze maand dankbaar zijn voor alle die mensen wier voorbeeld ons inspireert, en die ons nu vanuit de hemelse werkelijkheid aanmoedigen om de goede weg te gaan. Zoals lied 727 zingt:

Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus 't allen tijd!
Halleluja, halleluja!

Hebreeën 11:1-12:3

Een avond voor alle zielen

Marja Engelage

Mensen vergeten hun dierbare overledenen nooit. Of het kort geleden of jaren terug is, veel mensen weten precies de sterfdag van hun vader of moeder, hun partner, kind, kleinkind, beste vriend of vriendin. Het is voor velen fijn om alleen of met anderen samen stil te staan bij degenen die we moeten missen.



Daarom is er op de avond van Allerzielen in De Nieuwe Stad van 18:00-20:00 uur voor iedereen gelegenheid om zijn of haar geliefde overledenen te gedenken en voor hen een kaarsje aan te steken.

Een rij lichtjes brengt mensen van buiten naar de crècheruimte waar een kaarsje kan worden aangestoken. Op de achtergrond is zachte muziek en op een muur worden gedichten geprojecteerd. In de hal is er koffie of thee en er zijn mensen met wie een praatje gehouden kan worden, als daar behoefte aan is.

Deze avond willen we graag kerk in de buurt zijn, mensen een plek bieden waar we ze de gelegenheid geven om hun geliefden te herdenken.

Er is deze avond ook een mis van de Rooms-katholieke parochie De Graankorrel, 19.00 uur, in zowel De Drie Stromen als De Nieuwe Stad.



Religieuze beleving

Annie Vis

De bijbel als literatuur was het uitgangspunt van onze bijeenkomst in de maand oktober. Van sommige bijbellezers mag je dat niet zeggen omdat zij er dan in gedachten 'maar' literatuur bij denken.

We hebben gekeken naar enkele psalmen waarin *parallisme* duidelijk herkenbaar is. Bijvoorbeeld in psalm 38 waarin de tweede zin de eerste herhaalt: 'Wees niet vertoorned, Heer, straf mij niet, bedwing uw woede, sla mij niet.'

Parallisme

Een voorbeeld van *aanvullend parallisme* is in dezelfde psalm te vinden, in vers 6 en verder wordt de gedachte in de eerste zin van dit vers verder doorgetrokken. Een voorbeeld van *antithetisch parallisme* is te vinden in psalm 1: 6:
'De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.'

De tweede zin vertolkt het tegendeel van de eerste. Er is nagedacht over de literaire vorm van de psalmen die naar David genoemd zijn. We hebben geluisterd naar psalm 91, gecomponeerd door Mendelsohn, gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Klaas Stok.



Het Sauerorgel

Vertrouwen op God

Er is een stukje van Stephan de Jong voorgelezen over vertrouwen op God als de weg moeilijk is. Daarna hebben we geluisterd naar het Dominicuskoor, een prachtig lied over de begintekst van Johannes en van Genesis: 'In het begin....!'

Ballade

Uit het gedichtenbundeltje Symbolen en Cimbale is het gedicht *Korte Ballade* van J.W.F. Werumeus Buning voorgelezen. Een geestig gedicht dat als inleiding begint met de woorden: *Op een bijbeltje, door de muizen aangevreten, om hare nesten te verbeteren.* Vervolgens hebben we geluisterd naar een lied uit de Schöpfung 'Vollendet ist das grosse Werk' van Joseph Haydn.

Bijbelse weetjes

Daarna hebben we nog enkele bijbelse weetjes vernomen zoals, dat de verzen 19 - 24 uit psalm 104 rechtstreeks overgenomen zijn uit de hymne van farao Ichnaton over de god Aton en dat psalm 29 een kanaänitische oorsprong heeft. Het psalmboek bestaat uit vijf verzamelingen, elke verzameling eindigt met een lofprijzing of *doxologie*, psalm 150 is in haar geheel een *doxologie*.

Agnus Dei

Tot slot hebben we geluisterd naar het Agnus Dei van Wijnand van Klaveren, gespeeld op het Sauerorgel van het Orgelpark in Amsterdam door Gijs Boelen.

Alle vrijwilligers in het zonnetje

Kerngroep Vrijwilligerszorg, Yvonne Smit (mede namens Hanna Rovers)

Ruim 70 mensen mochten we verwelkomen op de Vrijwilligersavond. Het begon met een gezellige ontmoeting in de hal van De Nieuwe Stad en daarna volgde het programma in de grote kerkzaal.

Evert van Voskuilen vertelde het verhaal van Amsterdam Zuidoost en van wat er aan geschiedenis voorafging vanuit een ruimtelijk perspectief.

Hij heeft al in 2014 het boek *Ridders in de Bijlmer* geschreven, een wandeling door de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost, bij velen bekend.

Evert werkte van 1987 tot aan zijn pensioen in 2013 als stedenbouwkundige voor Zuidoost.



Catering

Tussendoor werkte de 'crew' aan de catering, met een bijzondere dank aan Nienke Wijngaarden-van Eijk. De bietenballen, de wraps, en nog meer zaken werden in de pauze verorberd onder het genot van een drankje. Marijke de Jong had de algehele coördinatie, ieder jaar weer een hele klus, met zorg voor de inkleding van de zaal en de smaakvolle kruidcake. En met ondersteuning in dit alles van Ilonka Edam en Hanna Rovers.

Prent

Aan het einde van de avond kreeg iedereen een mooie prent mee van de Buitenplaats Driemond (waar nu de Algemene Begraafplaats van de voormalige gemeente Weesperkarspel ligt, zie afbeelding). Wie niet bij de Vrijwilligersavond kon zijn en deze prent alsnog wil ontvangen, wende zich tot Marijke de Jong of Yvonne.



Vele handen

Namens de Kerngroep Vrijwilligerszorg, Marijke, Nienke, Ilonka heel erg bedankt voor al jullie inzet!

Ook Sjouke en Piet die nog bijsprongen met klussen tussendoor. Muriël en John (ELG) die bardienst hadden en zo hartelijk hielpen en aan het einde Ruud die ons letterlijk de kerkzaal uitdweilde en alles weer prachtig schoonmaakte. Vele handen ...

Dank allen voor uw komst en inzet het afgelopen kerkelijk jaar, want zonder uw vrijwillige inzet zijn we echt nergens in de kerk.

**Terugblik Vrijwilligersavond 2019
op 11 oktober in De Nieuwe Stad**

Beste gemeenteleden van de PGZO,



In het kerkblad van oktober werd in de rubriek 'Uit de kerkenraad' al verteld dat ik het moeilijk vind om mijn werk als predikant voor het pioniersproject 'Thuis in Zuidoost' te combineren met het predikantschap binnen de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam.

Ik doe mijn werk op beide plaatsen met hart en ziel.

In de lutherse gemeente bleek de taak waarvoor ik was aangesteld veel meer tijd en energie te vragen dan vooraf ingeschat.

En ook pionieren met Thuis in Zuidoost bleek meer energie te vragen dan we, de begeleiding pioniers en ik, vooraf hadden bedacht.

In februari heb ik met Corine Noordzij en begeleider Bas van der Graaf gesproken over de spanning die ik ervoer om de verschillende ballen in de lucht te kunnen houden.

We hebben toen gezocht naar een manier om het werk voor mij behapbaar te houden. Ook met mijn mentor vanuit de landelijke kerk heb ik gezocht hoe ik het werk in balans kon houden.

Aanvankelijk leek dit te werken, maar voor de zomervakantie kwam ik tot de overtuiging, dat ik na de zomer niet nog een jaar op deze manier zou kunnen werken.

Na gesprekken met mensen in mijn directe omgeving heb ik toen besloten dat ik het werk voor Thuis in Zuidoost dit najaar ga afbouwen.

Ik wil graag met volle inzet dienstbaar zijn in Gods koninkrijk, maar het is verstandiger om dit minder versnipperd te doen. Dan krijgen die dingen die ik wel doe de benodigde aandacht.

Omdat mijn grootste dienstverband binnen de lutherse gemeente ligt heb ik besloten dat ik dan met Thuis in Zuidoost moet stoppen.

Per 17 november zal mijn dienstverband binnen de PGZO daarom eindigen.

Het is een keuze die voor mij dubbel voelt. Ik voel opluchting omdat er een einde komt aan een werksituatie die mijn kracht te boven ging. Maar het betekent tegelijkertijd afscheid nemen van een project dat jarenlang mijn hart heeft gehad. Ik had het graag verder tot bloei zien komen, maar helaas ben ik niet degene die de energie heeft om hierin nog langer het initiatief te nemen. Ook voelt het dubbel ten opzichte van u als gemeente. U heeft altijd enthousiasme gehad voor dit project en mij veel vertrouwen geschonken. We hadden er allen op gehoopt dat ik langer betrokken zou zijn en dat ik het project pas zou verlaten als het nog wat steviger op zijn benen staat.

Ik ben de kerkenraad dankbaar voor de constructieve gesprekken die we hebben over de wijze waarop Thuis in Zuidoost voortgang kan vinden zonder mij. Het is een spannend proces waarvan de uitkomst nog niet bekend is. De afgelopen twee jaren hebben we een manier gevonden om jonge mensen een thuis te bieden in onze wijk.

Ik kijk terug op vele mooie ontmoetingen waarin voor mij iets van de werking van God aanwezig was. Ook het nieuwe project Expeditie Christendom Zuidoost is een inspirerende nieuwe ontwikkeling. Daarom hoop ik dat ook zonder mij een thuis voor en met jonge mensen gecreëerd kan worden.

Ik wil u allen hartelijk danken voor alles wat ik de afgelopen jaren in uw midden heb ontvangen. De PGZO zal altijd een warme plek in mijn hart houden, omdat u voor mij zo lang mijn 'Thuis in Zuidoost' bent geweest.

En mijn grootste dank gaat naar Corine Noordzij. Zonder haar grote inzet zou er geen Thuis in Zuidoost zijn geweest. Ze gaf mij telkens weer rust en plezier en zonder haar had ikzelf het niet zo lang volgehouden op deze spannende pioniersreis.

Hartelijke groet,

Andrié van der Stoel

Ouderenkring

Hilda Karsijns

Op 10 oktober mochten we weer met Wim Hilderink allerlei leuke bloemstukjes maken. De groep was klein, maar de sfeer erg gezellig. Op donderdag 14 november komen Frank en Ans Odinet vertellen over hun reis naar Rusland. De koffie/thee staat klaar om 9.30 u in De Nieuwe Stad. Van harte welkom.



advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- * Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- * boedelzorg
- * Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- * Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- * Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

I.N.S.

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,
1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

Zonnebloemen

Noortje de Boer

Op 8 september kreeg ik van de kerk een bos prachtige zonnebloemen als dank voor het werk, gedaan voor Amir. Hartelijk dank voor deze kleurige verrassing en zonnige kans om u allemaal te bedanken voor het werk gedaan voor Amir, voor het bijzonder gebeuren van Amirs aanwezigheid in onze gemeente.

Nadat Amir met anderen van de groep Iraanse Christenen uit de Flierbosdreef (waar de toenmalige noodopvang voor vluchtelingen was gevestigd) in onze gemeente was geweest bij onder meer de Connecting Tunes bijeenkomsten en kerkdiensten, is hij op een gegeven moment naar Brabant overgeplaatst.

Toen hij daar, na de eerste afwijzing, op straat werd gezet, is Amir door onze gemeente voor zolang hij in de procedure zou zijn, opgevangen.

Die opvang is door onze hele gemeente gedragen: met gebeden voor hem, bij de kerkdiensten en bij de koffie daarna was er altijd contact met hem; er was financiële ondersteuning van de diaconie, er waren logeerplaatsen voor korte en lange duur en uitnodigingen om 's avonds mee te eten bij gemeenteleden, waarbij Amir ondanks taalbarrières zijn vriendelijke meelevendheid kon delen.

Hij deed mee bij taallessen en danslessen; kreeg ondersteuning bij advocaat-, rechtbank- en doktersbezoek; er waren kansen voor Amir om te participeren als vrijwilliger bij Stap Verder en bij diverse gelegenheden zoals bij de Open Kring Vieringen was hij altijd bereid te helpen bij koken, afwassen en dergelijke. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat Amir een verblijfsvergunning heeft gekregen, dat heeft u ook al in het vorige kerkblad kunnen lezen in een stukje van Justine.



Terugkeer was voor Amir geen optie en nu is hij zijn eigen weg verder aan het gaan zonder ons. We hebben hem een steuntje in de rug kunnen geven met de afscheidscollecte (Justine heeft deze week nog een bedrag gekregen van de diaconie: giften die via de giro waren overgemaakt) en we kunnen voor hem en andere vluchtelingen en onszelf bidden voor perspectief. En blij zijn met de kunst van Van Gogh die zonnebloemen zo wonderbaarlijk heeft kunnen afbeelden!

Vieren en gedenken (Vieren)



Deze maand is er geen Open Kring Viering.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam



In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

Beste mensen, heeft u ook zo genoten van de vrijwilligersavond? Er waren heerlijke hapjes en een interessante vertelling met plaatjes, over het ontstaan van de huidige Bijlmer, door de schrijver van het boek 'Ridders in de Bijlmer' Evert van Voskuilen.

In december zijn **verwijderd ivm privacy** 60 jaar getrouwd, een reden voor een feestje. In oktober was **verwijderd ivm privacy** 50 jaar vrijwilliger bij onze gemeente. Zij deed in die tijd verschillende taken met aan haar eigen enthousiasme en precisie. Dankjewel. In november viert **verwijderd ivm privacy** een bijzonder kroonjaar, gefeliciteerd.

De zieken en herstellenden wensen wij veel sterkte toe, in het bijzonder **verwijderd ivm privacy**

Helaas moet ik vermelden dat **verwijderd ivm privacy** op 77-jarige leeftijd is overleden. Ook **verwijderd ivm privacy** is overleden, 84 jaar oud.

Ik wens familie en vrienden sterkte toe.

**Beste mensen, vriendelijke woorden zijn soms kort,
maar de echo kan lang aanhouden.**

Koester de namen
die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn
in uw genade,
dat zij gekend zijn
bij U en bij ons.



Naar de Suriname-tentoonstelling

namens de organisatie, Yvonne Smit en Hilly Menke (in overleg met de Suriname Antillen Werkgroep)

Het lijkt ons een leuk idee om samen met een groep gemeenteleden de grote Suriname-tentoonstelling te gaan bezoeken, die vanaf

5 oktober geopend is.

We hebben in onze gemeente nogal wat mensen die een band hebben met Suriname, in het bijzonder ook de leden van de Suriname-Antillen Werkgroep.

Nu willen we dit doen op zaterdag 11 januari 2020. We verzamelen rond 10.00 uur, om samen per openbaar vervoer naar De Nieuwe Kerk te reizen.

Elf januari duurt nog even, dus meer praktische definitieve info volgt in het volgende nummer, maar we kondigen de datum en tijd alvast aan. Graag krijgen we een idee van wie mee wil gaan. Je kunt je opgeven bij Hilly Menke via mailadres: jrve@ziggo.nl

Om dit uitje toegankelijk te maken voor iedereen, is een bijdrage in de kosten mogelijk: neem daarvoor even contact op met Yvonne Smit. y.smitwerk@telfort.nl

Een ticket kost € 18, met de museumjaarkaart kost het € 2.50 en met de CJP Pas € 14.40, Stadspas met groene stip €1, gratis voor kinderen tot 11 jaar.



Wellicht is het mogelijk om een auto te laten rijden vanaf De Nieuwe Stad, die geparkeerd wordt in de buurt van

De Nieuwe Kerk, voor hen voor wie de reis met het Openbaar Vervoer te veel is. Dit zoeken we momenteel nog uit.

We hopen zo het nieuwe jaar te beginnen met een boeiende activiteit buiten de deur, die ons gezamenlijk een mooie ervaring kan geven.

Zaterdag 11 januari
**Uitje naar De Grote Suriname-
tentoonstelling in De Nieuwe Kerk**



Tango met God bij de OVS

Haydy Nelson

De Oecumenische Vrouwensynode (OVS) komt bij elkaar op zaterdag 23 november. Inloop vanaf 13.30 uur. De bijeenkomst is van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Nieuwe Stad. Het thema zal zijn: lichaam en dans.



Haydy Nelson gaat met de aanwezigen in gesprek over het boek "TANGO MET GOD" van theologe en danspedagoge Riëtte Beurmanjer als intro op het thema. **Daarna Vrouwen aan het woord: persoonlijk, spiritueel, economisch, politiek.**

Vergeet niet je bijbel mee te nemen, we zullen lezen over de verschillende bijbelse dansrituelen.

Laat weten of je komt via: hnelson@upcmail.nl of bellen 06 1919 1141 of 020-6999 578.

Herders en schapen

Rosemarije Venema

In de komende adventsweken hoor je in de kerk een verhaal over drie herders: Jesse, David en Abel. Ze leven in de tijd dat Jezus werd geboren. Ze zijn vernoemd naar herders waar in de Bijbel over verteld wordt.

Jesse is vernoemd naar de profeet Jesaja. Die profeet had mooie dromen over het koninkrijk van God. Hij vertelt ons over de Messias, onze redder, die op een dag geboren zal worden. Hij zegt dat die Messias als een goede herder voor ons zal zorgen.

David is vernoemd naar de grote koning David. Als jongen was hij een herder. Hij kon heel goed raak schieten met zijn katapult. Dankzij die katapult won hij van de reus Goliat en zo werd hij later ook koning.

En dan is er nog Abel, die net zo heet als de tweede zoon van Adam en Eva. Zijn naam betekent nietsje, een beetje vreemde naam hè? Maar Adam en Eva behandelden hem ook als een nietsje, gelukkig zag God hem wel. Deze drie herders komen elkaar tegen en trekken samen verder op. Ze verbazen zich over de vele mensen die langs de wegen trekken. En op een nacht als Jesse de wacht houdt gebeurt er iets wat hun leven voorgoed verandert ...

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra



POES VERMIST! *

Dat zou de titel kunnen zijn van de Film in De Nieuwe Stad op woensdag 20 november.

(*De echte filmtitel is te vinden in De Nieuwe Stad)

De film speelt zich af in een Parijse volksbuurt, dichtbevolkt, met bewoners van allerlei leeftijden, kleuren, rangen en standen door elkaar. Een jonge vrouw wil met vakantie, en zoekt oppas voor haar zwarte kat. Dat lukt, maar de kat loopt weg... De buurt komt in beweging. De een na de ander gaat op zoek. Het zoeken naar de kat wordt uiteindelijk meer een omzien naar elkaar! Een levensechte, lichtvoetige film. Met bovendien tegelijkertijd een subtiele boodschap. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.



Datum: woensdag 20 november
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (koffie vanaf 19.30 uur)
Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)

Film in De Nieuwe Stad – altijd interessant!

advertentie

IEDE HOORN
uitvaartzorg

06 - 2885 9796
dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Uitvaartwensen vastleggen; fijn voor uzelf en uw nabestaanden

Uw uitvaart is geen onderwerp waar u dagelijks bij stil staat. Toch is het wel verstandig om er alvast over na te denken. Want alleen ú weet hoe uw uitvaart eruit moet zien. Ik kan vrijblijvend bij u langs komen om u te helpen met het vastleggen van de uitvaartwensen en de vragen te beantwoorden die u heeft.

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel. Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Gesprekskring Bijbelse Miniaturen

Justine Aalders



Deze gesprekskring die helaas vanwege ziekte niet verder door kon gaan, wil ik nu weer oppakken.

In het voorjaar zijn we twee keer bij elkaar geweest en de deelnemers waren enthousiast over dit boek van Carel ter Linden.

Daarom zullen we in november twee keer bij elkaar komen, waarbij u weer kunt kiezen tussen de middag of de avond: de eerste keer zal zijn dinsdag 12 november, om 14.30 uur in De Drie Stromen of om 20.00 uur in De Nieuwe Stad, en dinsdag 26 november om 14.30 uur in De Drie Stromen en donderdag 28 november om 20.00 uur in De Nieuwe Stad. Er zullen kopieën zijn, als u het boek niet heeft. Hartelijk welkom.

Tweede stageperiode

Martine van Garderen

Voor de zomervakantie sloot ik mijn eerste stageperiode bij de PGZO af. In deze periode deed ik een onderzoekje onder een groep gemeenteleden en was ik vrijwilliger bij De Nieuwe Stad op Maandag.

Mooie ervaringen waar ik veel van geleerd heb. Veel dank aan Yvonne die me bij deze trajecten ondersteunde.

In de komende periode ga ik me bezighouden met Pastoraat en Vieren. Na overleg en in afstemming met Justine ga ik een aantal pastorale gesprekken voeren en krijg ik in maart de gelegenheid om in een dienst voor te gaan. Heel fijn dat dit mogelijk is.

Al ben ik niet meer wekelijks in Zuidoost, u kunt me in de komende maanden toch nog regelmatig ergens tegenkomen.

Dank aan u allen voor de gastvrijheid!



Komende collecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

03-11 DNS KinA najaarszendingsweek	D/L
10-11 DNS Collecte dorpskerken	B/L
17-11 DNS Exploitatie kerkgebouwen	B/P
24-11 DNS Pastoraat landelijk	B/L

Opbrengst collecten

collecten september 2019 DNS

1 september Oecumenische dienst Verjaardag DNS tbv DNS	575,57
8 september Diaconie (Amir)	327,72
Eigen gemeente	145,84
Uitgang (missionair werk-start zondag)	99,56
14 september, OKV diaconaal doel (Stap Verder)	58,20
15 september Diaconie (steun aan opvanghuizen)	72,40
Eigen gemeente	113,85
Uitgang (Kerk in Actie-zending)	108,45
22 september. met RK en Perki Vredeswerk = PAX	354,93
29 september Diaconie (ouderenwerk kerstattenties)	257,55
Eigen gemeente	783,20
Uitgang (KinA Werelddiaconaat)	218,42
Totaal	3115,69

Bijbelleesrooster

November
01 Leviticus 27:1-15
02 Leviticus 27:16-34
03 Numeri 1
04 Numeri 2
05 Numeri 3:1-26
06 Numeri 3:27-51
07 Numeri 4:1-20
08 Numeri 4:21-49
09 Numeri 5
10 Psalm 32
11 Numeri 6
12 Numeri 7:1-47
13 Numeri 7:48-89
14 Numeri 8
15 Numeri 9
16 Numeri 10
17 Numeri 11:1-15
18 Numeri 11:16-35
19 Numeri 12
20 Psalm 33
21 Numeri 13
22 Numeri 14:1-25
23 Numeri 14:26-45
24 Numeri 15:1-21
25 Numeri 15:22-41
26 Numeri 16:1-19
27 Numeri 16:20-17:15
28 Numeri 17:16-18:7
29 Numeri 18:8-32
30 Psalm 34:1-11

Kerstattenties

Hilda Karsijns

Op 10 november worden in De Nieuwe Stad de kerstattenties voor onze ouderen van 75 jaar en ouder weer uitgedeeld. Dan krijgen ze de Bijbelse Dagkalender 2020. Een rijke bron waaruit u kunt putten om de dag mee te beginnen of af te sluiten. Graag willen we weer de hulp van u allen inroepen om de boekjes te verspreiden in uw buurt. Heel graag met een persoonlijk bezoekje. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Andere ouderen in tehuizen krijgen een plant en deze zullen worden uitgedeeld door een aantal vrijwilligers. Op deze manier krijgt omzien naar de ander in onze gemeente weer gestalte.



Kerstsamenzang en parttime Kerst (koor) mannen en -engelen gezocht

Henk Fransen

Het is een mooie traditie geworden, dat het koor van de Rooms Katholieke Parochie en de cantorij van De Drie Stromen samen advent- en kerstliederen ten gehore brengen.

Behalve mooie koorwerken om naar te luisteren zijn er veel liederen die door iedereen meegezongen kunnen worden.



Dit jaar is de zestiende keer en we hopen dat u weer met velen deze middag zult bijwonen. Het belooft weer een mooi programma te worden en u komt helemaal in de kerstsfeer! Het orgel wordt bespeeld door Simon Blijleven, Tim Fransen speelt piano en Hanna Kostelijk speelt trompet.

Gezocht:

Parttime Kerst(koor)mannen en -engelen

Wij willen ook dit jaar de mannenstemmen én sopranen versterken met projectzangers.

De eerste repetitie is maandagavond 28 oktober.

De generale repetitie is maandag 9 december en woensdag 11 december is de try-out.

Mensen met enige zangervaring kunnen dan zeven weken mee-oefenen op maandag- én woensdagavond van kwart voor acht tot kwart voor negen in De Drie Stromen kerk in Gaasperdam.

Het is wel de bedoeling dat u zo vaak mogelijk aanwezig bent bij deze repetities.

De kosten zijn slechts € 5, = voor de muziek en repetities.

Voor meer informatie en aanmelden:

Henk Fransen:

henk.fransen@kpnmail.nl

06-44572484



**Zondag 15 december 2019 om 16.00 uur in De Drie Stromen
Met medewerking van het RK Parochiekoor
en de cantorij van De Drie Stromen**

Kerst-Kunst-Kreamarkt

Jan de Jonge, mede namens de vele vrijwilligers

Zaterdag **30 november** houden we weer onze jaarlijkse benefietmarkt in De Drie Stromenkerk in Reigersbos. Kunst en creativiteit in Kerstsfeer met als ondertoon de afsluiting van ons jaarlijks diaconaal wereldproject: "Ouders bij de les" in Suriname. Kunstenaars die een tafel en twee stoelen willen huren voor deze dag, kunnen dat doen bij mij (j.jonge968@gmail.com - 06 1454 4328).

Vrijdag 29 november kan men de kraam inrichten en de volgende dag is het publiek vanaf 10.00 uur welkom. We sluiten feestelijk af om 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Zegt het voort.

Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders



Als u dit leest, is de gedachtenisdienst van 3 november waarschijnlijk al geweest. Het is mooi om terug te kijken op het afgelopen jaar en de mensen te gedenken die we moeten missen. Het verdriet wordt zo toch een beetje gedeeld met elkaar; en wij troosten onszelf en elkaar met de gedachte dat wij in Gods hand geborgen zijn en dat dat ook over de grens van de dood geldt. Op 10 november gaat ds. Jan van der Meulen voor in een dienst van Schrift en Tafel. Op 17 november hebben we een feestelijke dienst met de cantorij van De Drie Stromen en samen met PERKI. Er gaat ook iets bijzonders gebeuren, wat ik hier nog niet verklap! Op 24 november gaat ds. Rasser voor, voor mij een onbekende, maar vanaf deze plaats hartelijk welkom in onze gemeente.

Op zondag 1 december, de eerste Advent, hebben we al sinds jaar en dag een gezamenlijke dienst met de RK parochie. Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan, omdat de bisschop op bezoek is in De Nieuwe Stad.

De dienst zal nu gehouden worden op onze gewone tijd, dat wil zeggen om 9.30 uur, maar zal wel in het teken staan van Solidaridad. Waarschijnlijk zal PERKI meedoen. De dienst wordt geleid door ds. Jan van der Meulen. In de Adventstijd zal er ook weer een speciaal kinderproject zijn, daarover leest u op pagina 15 en op de kinderpagina.

Ik wens u en ons allen mooie diensten toe, waarin we rust vinden, maar soms ook juist onrust, zodat we opstaan en in actie komen!

Gemeenteberaad

Graag nodigen wij u uit voor het Gemeenteberaad op vrijdag 22 november in De Nieuwe Stad

U bent welkom vanaf 19.00 uur en om 19.30 begint het officiële deel met onder andere de volgende presentaties:

- begroting 2020 PGZO en diaconie
- jaarplan 2020
- jaarplan 2020 diaconie
- Een onderwerp dat u zeker zal boeien
- rondvraag en een kort avondgebed.

Hierna sluiten we (zoals gebruikelijk) de avond af met een hapje en een drankje.

Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website www.pgzo.nl/vacatures

**Wijk
contact
Persoon**

Aanspreekpunt zijn
voor een wijk

Alles op je eigen tijd en
in je eigen tempo

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In november dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 3 november

Gedachtenisdienst

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Marja Engelage D: Jan de Jonge
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zaterdag 9 november

Geen Open Kring Viering

Zondag 10 november

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen

O: Tineke Bruggers D: Hilda Karsijns

Zondag 17 november

Dienst met PERKI

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Jannetta Bos D: Rommert Tjeerdsma
mmv cantorij DDS olv Henk Fransen

Zondag 24 november

DNS 9.30 uur ds. Leon Rasser

O: Mieke van Reenen D: Johan Schuurin

In december dienst in De Drie Stromen

Zondag 1 december

Eerste Advent

Solidaridad dienst met PERKI

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen en

PERKI voorganger

O: Marja Engelage D: Wolter Koolstra

Zondag 8 december

Tweede Advent

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. M. den Dulk

O: Joke Molleman D: Hilda Karsijns

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

3 november: pastor Alfons Bartholomé

10 november: ds. Hugo Vlug

17 november: ds. Hantie Kotzé

24 november: ds. Hugo Vlug

1 december: pastor Alfons Bartholomé

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

10 november: C.A. Zunneberg

24 november: H.C.M. Bouma, avondmaal

Lezingen in de dienst

3 november Genesis 12: 1-8, Lukas 19: 1-10

10 november Jesaja 1: 18-26, Lukas 19: 41-48

17 november Exodus 3: 1-15, Lukas 20: 27-38

24 november Maleachi 3: 19-24 Lukas 21: 5-19

1 december Jesaja 2: 1-5, Matteüs 24: 32-44

8 december Jesaja 11: 1-10, Matteüs 3: 1-12

15 december Jesaja 35: 1-10, Matteüs 11: 2-11

22 december Jesaja 7: 10-17, Matteüs 1: 18-25



Agenda

November 2019

1	20.00	Film "Loveless"	KK(*)
2	18.00	Allerzielen, pag. 5	DNS
4	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	10.30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Kerkenraad	DNS
6	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
7	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Cherstertonlaan 138	
	20.00	The Third Stream	KK(*)
11	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
12	14.30	Bijbelse miniaturen zie p.17	DDS
	20.00	Bijbelse miniaturen	DNS
13	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
	19.30	Sacrale Dans	
		Thema: Zonnelied	DNS
14	09.30	Ouderenkring	DNS
17	15.00	Joods Capella Koor	KK(*)
18	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-vinging Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
19	10.30	Bijbelkring	DDS
	20.00	Geloof & ZO Info: e.wingelaar@mail.com	
20	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
	20.00	Filmhuis, p. 16	DNS
21	20.00	China - Xiao	KK(*)
22	18.00	Gemeenteberaad met maaltijd vooraf	DNS
23	14.00	Oec. Vrouwen Synode pag. 15	DNS
25	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
26	14.30	Bijbelse miniaturen	DDS
	19.30	Moderamen	DNS

27	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
	17.30	Eetgroep DDS	DDS
	19.30	Sacrale Dans, zie 13/11	
	20.00	Aartsengel Michaël	KK(*)
28	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Chestertonlaan 138	
	20.00	Bijbelse miniaturen	DNS
30	10.00	Kerst-Kunst-markt,p.19	DDS

December 2019

2	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
4	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
9	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep Diac./Past.	DDS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
11	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
12	09.30	Ouderenkring	DNS
	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Chestertonlaan 138	
13	20.00	Film: Never sorry	KK(*)
15	16.00	Kerst(samen)zang, p.19	DDS

(*) Deze activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Duivendrecht en vinden plaats in de Kleine Kerk, Rijkstraatweg 129, Duivendrecht.

Uitgelicht

De kerkenraad vergadert op 5 november om 19.30 uur in De Nieuwe Stad. Gasten zijn het college van Kerkrentmeesters en de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat. Op de agenda staan de begrotingen van de gemeente en van de diaconie en het jaarplan van de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat. U bent allen van harte welkom om de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org
banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

Predikant

ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost

www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO

NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL07RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinet ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinet, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ Kerkmagazin.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.



Kindernieuws

Herders en schapen

In de komende adventsweken hoor je in de kerk een verhaal over drie herders: Jesse, David en Abel. Ze leven in de tijd dat Jezus werd geboren. Ze zijn vernoemd naar herders waar in de Bijbel over verteld wordt.

Mijn naam is David

Ik heet Jesse

Wil je meer lezen over deze herders kijk dan op pagina 15

Ik ben Abel

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen,
van twee uur tot vijf uur
in De Nieuwe Stad

Elke woensdag **Kinder Bijbel School**
in de Drie Stromen van drie uur tot vier uur

Elke zondag in november kinderkerk
in De Nieuwe Stad om half tien.