



Twee vrijwilligers  
geëerd

  
Het kerkblad van de  
kerk van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost  
is de Protestantse Kerk in Nederland  
aanvaardigd op  
september 2019  
Het kerkblad van het college van kerkenbestuurders  
van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost  
aan  
Elly Kruze-Louie  
geëerd te Amsterdam op 27 juli 2019  
tegenwoordig  
de Errekening VKB  
omdat  
het verdien van deze functie  
geëerd  
Zien en Vrijtig om  
de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost



Redactioneel

**T**wee vrijwilligers geëerd

Henk en Elly Kroese zijn al actief bezig in de kerk vanaf 1960. Ze hielden zich bezig met jeugdwerk, diaconie, kerkenraad en als kerkrentmeester.

Henks eerste taak in Zuidoost was het innen van de kerkelijke bijdragen, van Elly de voorbereiding van het avondmaal.

Ze waren toen lid van de Gereformeerde Kerk Diemen, Watergraafsmeer en Bijlmermeer. Later werd Henk voorzitter van de kerkenraad en van het kerkrentmeesterscollege, toen Commissie van Beheer.

De laatste periode maakten ze deel uit van het kerkrentmeestersteam.

Elly als regelaarster van de organisten en voor Henk was de jaarrekening 2019 zijn laatste grote klus. Henk maakt al zo'n 25 jaar deel van uit van Beheerscommissie van De Nieuwe Stad, waarvan tien jaar als voorzitter. Henk blijft voorlopig nog lid.

Elly kreeg de erepenning in standaard van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland. Bij die erepenning hoort een oorkonde. Henk kreeg een draaginsigne goud-briljant-knoop en een oorkonde, ook van de VKB.

# Actueel deze maand

## Versijning van het kerkblad in 2020

Jan Kok

In 2020 zal afgeweken worden van de regelmaat waarmee het kerkblad meestal verschijnt. Het Paas-aprilnummer zal betrekking hebben op de maand april en de eerste helft van mei, daarna maken we een gecombineerd mei-juni nummer (het Pinksternummer) voor de rest van mei en voor tenminste heel juni. Dit vanwege feestdagen waardoor de drukkerij minder capaciteit kan leveren.

**Dit bericht is niet alleen van belang voor de bezorgers, maar ook voor hen die kopij willen leveren.** Belangrijk is de deadline (inleveren van de kopij). Maar zij moeten er ook scherp op letten dat alle te houden activiteiten en bijeenkomsten op tijd (dus in het goede kerkbladnummer) worden aangekondigd. Voor alle duidelijkheid geven wij hieronder voor twee kerkbladnummers de meest uitvoerige informatie:

**Uitgave deadline betreft\***

april	15 maart	7 april-23 mei
mei/juni	26 april	19 mei-11 juli

\*betreft aankondigingen in die periode

Voortaan vermelden we op deze pagina bovenaan tot welke datum de periode van aankondigingen in het volgende nummer doorloopt.

## In de maand januari diensten in De Nieuwe Stad



**Inhoud:** Overdenking **3** | OVS, sacrale dans **4** | Het Noëlhuis **5** | Religieuze beleving, kerkbalans **6** | Ouderenkring **7** | Vieren, Omzien, Verbinden **8** | Frits Spits **9** | Uit de kerkenraad **10** | Collecten **11** | Rondom de kerkdiensten, Afscheid **12** | Kerkdiensten, film **13** | Agenda **14** | Gegevens **15** | Kinderpagina **16** |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN  
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden

# Overdenking

Yvonne Smit

**H**et is inmiddels 2020. Als ik eind 2019 in een terugblik op AT5 de zoekterm 'Zuidoost' invul, is er één bericht in het bijzonder dat blijft hangen:

*'Moeders en buurt zijn cruciaal in aanpak jeugdproblemen Zuidoost.'*

De geëmotioneerde moeder van de vermoorde Gondilio, rapper 'Bolle', zei: 'Ik sta hier om jullie aan te spreken, om jullie wakker te schudden, dit moet anders.'

## Stop the violence

Er waren in 2019 ook marsen met spandoeken als 'Stop the violence'.

Een spreker van de kerkgemeenschap Victory Outreach, zei over de mars: 'Wij doen dit omdat ons hart echt gebroken is voor onze stad. En wij het licht van de wereld willen zijn en het is tijd om te schijnen op dit moment.'

Dit is een mars voor de hoop. En wij zullen blijven bidden, blijven hopen, tot wij verandering zien. Bid en werk modern vertaald. Was er in 2018 nog de prachtige Passion die Nederland even een ander krachtig Zuidoost liet zien, kwam er daarna in 2019 een (media)golf van geweld. Het deed me echt wat, ook omdat de media dan soms vergeten de camera te richten op al die goede buurt- en kerkelijke initiatieven die er wel degelijk zijn. Het geeft een scheef en niet compleet beeld van Zuidoost.

Gelukkig was daar ook de 'Stop the violence'.

## Hoopvolle toekomst

Ik moest bij dit alles denken aan de profeet Jeremia die zegt:

'Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren.'

De profeet sprak zijn woorden in een hele andere tijd en context, namelijk die van de ballingschap in Babel. Maar het zijn wel woorden als hart onder de riem in moeilijke omstandigheden. Over hoe je je als gelovige in de stad staande houdt, door God te blijven zoeken 'met hart en ziel', aldus Jeremia.

Als er nu één stadsdeel is in Amsterdam waar in mijn optiek de Heer met hart en ziel wordt gezocht, dan is dat wel Zuidoost.

Bidden, jawel, want door samen te bidden, spreek je uit wat er leeft in je hart voor het aangezicht van de Eeuwige, die onze pijn meevoelt. En het maakt ons tevens bewust dat je elkaar in de gemeenschap hard nodig hebt. Over kerkmuren heen ook.

## Bid en werk

Jeremia schrijft verder dat de ballingen zelf iets moeten doen. Het is bid en *werk*. Ze moeten namelijk ook huizen bouwen, daarin wonen, tuinen aanleggen en eten van de opbrengst. Met andere woorden: Leef, bid en werk, zet je in voor de bloei van de stad en je buurt.

Het lijkt erg op wat de spreker van Victory Outreach eerder in dit stukje zei.

Jezus zei het in de Bergrede als volgt, in zekere zin met eenvoudige woorden die veel geloofsoefening vragen, denk ik: 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.'

Kleine PGZO-lichtjes in de buurt misschien, maar als het donker wordt, geven die samen met al die andere lichtjes in Zuidoost veel licht.

Ik wens u een heel goed 2020 toe met veel kleine lichtjes voor dat krachtige Zuidoost!



***Ik zal je een hoopvolle toekomst geven***

# Oecumenische Vrouwen Synode

Haydy Nelson

**B**ij de laatste ontmoeting van de OVS op 23 november hield Haydy Nelson een lezing naar aanleiding het proefschrift *Tango met God*, geschreven door de

Protestantse theologe Deze

Riëtte Beurmanjer. volgde na haar studie theologie in de jaren tachtig een opleiding tot dansdocent. Ze werkt met dans vanuit de christelijke setting en gebruikt daarvoor teksten uit de Bijbel.



Nel Klaver was door de OVS uitgenodigd om haar ideeën en ervaringen met de Sacrale Dans met ons te delen. Nel koos ervoor om Sacrale Dans te verbinden met liturgie, waaraan zij zowel binnen de PGZO kerkdiensten als ook bij de RK en de ELG vorm heeft kunnen geven.

Bij de dans worden thema's als vrede, liefde, verbinding en bezinning in bewegingen vormgegeven.

Ook komen grote voorgangers aan de orde, zoals Franciscus van Assisi in de laatst gehouden workshop.

De dansen worden uitgevoerd op muziek, de passen zijn eenvoudig maar juist door die te doen komt er de ervaring van binnenuit bij. Om niet alleen met woorden maar ook zelf te ervaren wat beweging kan bijdragen aan de geloofsbeleving, nodigen wij u graag uit om mee te doen met een workshop, begeleid door Nel Klaver op zaterdag 18 januari van 14.00 – 16.00 uur in De Nieuwe Stad.

## Sacrale dans

Nel Klaver

**H**et dansproject over Franciscus en Het Zonnelied is eind november afgerond.

We hebben via de dansen kennisgemaakt met de inhoud ervan en met het leven van Franciscus.

Zo dansten we de zon, de maan en de sterren, de elementen, aarde, water, vuur en wind (geest).

We loofden God in de dans en leerden van Franciscus, die zijn leven in dienst stelde van God, zijn medemens en de schepping.

We dansten het gebed om ons tot werktuig van zijn vrede te maken.

Het waren mooi en inspirerende avonden.

De afbeelding is van het centrum waar omheen wij de laatste avond dansten.

Komt er een nieuw project, was de vraag na afloop. Ja, bij voldoende belangstelling start ik in de veertigdagen-/lijdenstijd een serie van drie avonden te beginnen op woensdagavond 11 maart 2020 met als thema:

### “DE ZEVEN KRUISWOORDEN”

In de Stille Week op woensdag 8 april ronden we het project af door met de aangeleerde dansen vorm te geven aan deze zeven woorden.

Heb je interesse, noteer alvast de data:

11 en 25 maart en 8 april 2020.

Verdere informatie bij Nel Klaver tel. 020 6951608 klavernel@planet.nl of via het Kerkblad PGZO



# Het Jeanette Noëlhuis

Herman van Veelen

**H**et Jeannette Noëlhuis is een oecumenische christelijke leefgemeenschap in Zuidoost waar gastvrijheid wordt geboden aan ongedocumenteerde vluchtelingen. Het heeft iets weg van een klooster, een opvanghuis en actiegroep. Elke dag bidden we met elkaar als team. En we proberen een getuigenis te zijn tegenover onrecht dat we om ons heen zien, bijvoorbeeld door mee te doen aan acties en gebeden van Christian Climate Action Nederland. Veel van jullie kennen ons en zijn wel eens op bezoek geweest of hebben meegedaan aan een van de protestwakes bij de vluchtelingen-gevangenis op Schiphol, toen die er nog was. En veel van jullie steunen ons financieel of in natura, als kerk of individueel. Daarvoor willen we jullie graag heel erg bedanken! Als leden van de gemeenschap doen we al ons werk vrijwillig, maar om het huis draaiende te houden zijn we vooral afhankelijk van mensen zoals jullie.

## Nieuwe gemeenschap

Het komende jaar wordt een bijzonder jaar voor ons. Een aantal van ons gaat namelijk, na een paar jaar voorbereiding, deze zomer een nieuwe gemeenschap opstarten: de Dorothy-gemeenschap. Na een pionierfase zullen ze ook daar beginnen met het opvangen van vluchtelingen. Zo'n celdeling is een bijzondere tijd. Doordat onze kern-gemeenschap wat kleiner wordt, krijgen we weer een paar kamers extra voor mensen die op straat staan, maar het maakt ons ook wat kleiner en kwetsbaarder. Zeker in een tijd waarin sommige van de oude kloostergemeenschappen

die ons in de laatste 31 jaar gul gesteund hebben, langzaam verdwijnen. We zijn dan ook extra blij met alle steun dit jaar.

## Kom eens langs!

Tip voor wie ons nog wat beter wil leren kennen: kom eens langs! We eten elke dag om 18:00 uur en bezoek is altijd welkom. Of kijk eens op [noelhuis.nl/agenda](http://noelhuis.nl/agenda) voor onze gebeden en bijeenkomsten. Bel ons even op 020-6998996 als je van plan bent langs te komen.

Tot slot, nogmaals, ook namens onze huisgenoten

## Van harte bedankt!

Wil je graag meer weten over het Jeannette Noëlhuis? Meld je aan voor ons (gratis) blad: 'n Korrel Zout ([www.noelhuis.nl/abonneren](http://www.noelhuis.nl/abonneren)). of kijk voor meer informatie over de Dorothy-gemeenschap en voor onze mailinglijst op [www.dorothygemeenschap.nl](http://www.dorothygemeenschap.nl)



# Religieuze Beleving

Annie Vis

**O**nze bijeenkomst in de maand december stond in het teken van Advent.

Na het stiltemoment en het aansteken van de kaars werd het gedicht *Die de morgen ontbood* van Sytze de Vries voorgelezen, een Adventsgedicht dat eindigt met de woorden

*Die de weerstand van de macht wilt breken, onze toekomst aan het donker afdwingt.*

Vervolgens hebben we geluisterd naar de Christmas Carol *Rejoice and Be Merry*.

Verteld is over kerkvader Hiëronymus die leefde rond het jaar 400.

We hebben geluisterd naar het lied van de heilige Hildegard von Bingen *Sancta Maria* door de groep *Sequentia*.

Tot slot hebben we geluisterd naar het slotkoor van het Weihnachtsoratorium van J. S. Bach.



## Kerkvader Hiëronymus

Hiëronymus, een bijbelgeleerde bij uitstek, was een aantal jaren secretaris van paus Damasus I. Van deze paus kreeg hij de opdracht een verbeterde Latijnse vertaling van de bijbel te leveren.

Hij vertrok naar Bethlehem, stichtte daar een kloostergemeenschap om daar in alle rust te werken aan zijn vertaling, die de *Vulgaat* genoemd wordt.

Na een jaar gingen twee vrouwen hem volgen. Dat waren Paula en haar dochter Eustochius, die tot de kring vrouwelijke leerlingen behoord hadden die Hiëronymus in Rome gevormd had.

Ontwikkelde vrouwen die hem hielpen bij het vertalen (Paula had Hebreeuws geleerd) en bij de uitgebreide correspondentie die hij voerde met geleerden en andere mensen in Noord-Afrika, Gallië, Rome en Klein-Azië.

Hiëronymus ontmoette ook tegenstand bij zijn vertaling van de bijbel. Een christelijke gemeenschap in Tripoli was heel boos geworden vanwege zijn vertaling van het Hebreeuwse woord *qiqqajon* in klimop. Ze waren gewend aan het woord *kalebas*. Zijn reactie: "Als zij niet van water uit de heldere beek houden, laat hen dan maar drinken uit het modderige stroompje". Paula en Eustochius stierven vóór Hiëronymus en werden begraven in een grot vlakbij de grot waar volgens de verhalen Jezus geboren zou zijn. Hieronymus ligt begraven in de oude basiliek Santa Maria

# Kerkbalans: Laat het u smaken!

Namens de kerkrentmeesters, Tineke Bruggers, Pieter Glaser, Corine Noordzij, Hans van Riet

Op het gemeenteberaad in november werd met een smakelijke maaltijd het startsein gegeven voor Actie Kerkbalans 2020.

November, was dat niet wat voorbarig? Nee, want de bereiding van het *voorgerecht* was al in volle gang. Tassen, pennen, posters bestellen en zorgen dat de juiste gemeenteleden in januari de juiste envelop krijgen. Een spannend ingrediënt is elk jaar weer het vragen van vrijwilligers die de enveloppen willen bezorgen. En ook dit jaar weer was de respons hartverwarmend. Dank, geweldige mensen, dat jullie weer meedoen! De *hoofdmaaltijd* wordt in januari uitgeserveerd. De lopers gaan in weer en wind, misschien in kou en duisternis, langs de deuren. Zij hopen dat u hen welwillend te woord staat.

Legt u de antwoordenvolp alvast klaar als de lopers die (volgens afspraak) komen ophalen? Het *dessert* is uw toegezegde bijdrage. Van een overdadig dessert worden mensen dik, maar de gemeente kan niet dik genoeg worden! U kunt dus zorgen voor een grand dessert de luxe.



# Ouderenkring

Ans Odinot

**E**en vroege Kerst, dit keer. Op 12 december vierden we met elkaar de voorbereiding op Kerstmis, onder de titel: *In de stal*, waarin ds. Justine Aalders voorging. We hebben veel kerstliederen gezongen, geluisterd naar het Kerstverhaal uit de Naardense Bijbel en geluisterd naar een mooi stuk voor fluit en orgel van George Frederic Handel. Na afloop was ons een eenvoudige lunch beloofd, maar zo eenvoudig was die lunch niet, maar wel zeer smakelijk.



Het was weer een mooi samenzijn.

De volgende keer, donderdag 9 januari komt Jan de Jonge ons opnieuw vergasten op boeiende verhalen over zijn belevenissen in Brazilië.

Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie en thee klaar. Allen hartelijk welkom.

advertentie

## Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

- \* Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin
- \* boedelzorg
- \* Kleine verhuizingen ontruimen van woningen
- \* Inzameling van huisraad, kleding, boeken, enz.
- \* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12  
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,  
REIGERSBOS

**Jan de Jonge**

Snelleveldstraat 32,  
1107 VW Amsterdam-ZO  
06-14544328  
020-6976834  
jjonge968@gmail.com  
KvK S 215009  
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

# Open Kring Viering (Vieren)



Op 8 februari is er een experimentele OKV



## Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

**verwijderd ivm privacy**

Een hartelijke bloemengroet.



## Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

**H**et jaar 2020 is begonnen. We weten niet hoe het zal gaan, wat er zal gebeuren. Alleen weten we dat we er nooit alleen voor staan. Zo zijn er in januari veel jarigen. We feliciteren iedereen, maar speciaal feliciteren wij **verwijderd ivm privacy** viert haar 100ste verjaardag. Wij wensen hen een fijne dag. Maar er zijn ook mensen minder gelukkig. De zieken zijn **verwijderd ivm privacy**. Wij wensen hen en hun naasten veel sterkte. **verwijderd ivm privacy** heeft maar twee dagen in onze gemeente gewoond en is toen overleden. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

**Lieve mensen, leef en geniet, het leven is kostbaar en de moeite waard.**



# Alles lijkt zoals het was

Yvonne Smit

**F**rits Spits, wie kent hem niet. Hij werd in oktober verkozen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw. Zelf luisterde ik in mijn tienerjaren naar de Avondspits. Als ik huiswerk moest maken en geen zin had, sleepte de Avondspits me erdoor. Ook omdat ik in die jaren rouwde om het verlies van twee dierbare familieleden en Frits me met zijn warme, vriendelijke radiostem en zijn gevoel voor mensen en taal hielp mezelf enigszins staande te houden en door te gaan. Ik ging in die tijd nog niet naar de kerk en muziek hield me toen ook al staande. Nog steeds luister ik veel naar de radio en muziek.

## Muziek helpt

Nu verloor Frits zelf vorig jaar zijn vrouw Greetje. Hij schreef kort erna een boek, *Alles lijkt zoals het was. Nieuwe Standaards: over liefde, leven en verlies*. Hij zegt in de inleiding dat het een boek is dat hij enerzijds nooit had willen schrijven en dat anderzijds zijn herinneringen vastlegt aan zijn vrouw Greetje aan de hand van muziek. Muziek die hem geholpen heeft om zich 'enigszins staande te houden in een tijd waarin alles leek zoals het was, maar niets was zoals het leek'.



## Weg van de alledaagsheid

Frits Ritmeester, want zo heet hij eigenlijk, werd overvallen door het verlies van zijn vrouw, en hij neemt ons mee door met name Nederlandse muziek en zijn verhaal erbij. Frits heeft niet zoveel heeft met religie. Maar als hij het lied *Ken je mij* van Huub Oosterhuis (en vertolkt door Trijntje) bespreekt, zegt hij:

'Waartoe zijn we hier op aarde? (...) Ik vermoed dat Huub Oosterhuis hier toch iets meer wilde zeggen, hij raakt met deze tekst aan onze existentie.'

En hij geeft aan dat de tekst van dit lied voor hem een 'vorm van universele religiositeit' is. Dat de teksten van Huub Oosterhuis *lijken weg te zweven van de alledaagsheid, ze brengen me naar een wereld, ik zeg het hier eerlijk, die ik niet zo goed ken*.

## Liefde

Nu ik dit schrijf staan we net voor de feestdagen. Dagen die soms extra moeilijk zijn als je net iemand verloren hebt of nog rouwt over een verlies langer geleden. Daarover schrijft Frits het volgende: *Ik sta aan de rand van de winter en durf nauwelijks over mijn schouder te kijken*.

*Ik huiver bij de gedachte aan wat was en wat is, en dat is vervreemdend. Ik vier Sinterklaas, maar ze is er niet. Ik bereid me voor op Kerstmis. Maar ze is er niet. Waarom zou ik nog?*

In hetzelfde stukje over het lied *Ken je mij*, schrijft hij ook dat hij het idee heeft dat het leven wordt opgetild door de liederen van Huub. Dat een woord als liefde zijn werkelijke waarde terugkrijgt.

Het doet mij denken aan die oude bekende woorden uit de Bijbel 'ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde

## Andere muziek

Frits Spits neemt je ook mee langs andere muziek op zijn tocht: van Frank Boeijen, Anouk, tot Jan Rot en nog veel meer. Voor wie van Nederlandstalige muziek houdt en een verhaal daarbij wil lezen over waarom deze muziek raakt, troost bij verlies, van harte aanbevolen.

Mocht u het leuk vinden als wijkgroep dat ik een keer langskom op een wijkbijeenkomst over het thema 'muziek die raakt', dat is mogelijk. Neem dan even contact met mij op.

# Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

5-1 DNS drugspastoraat	D/P
12-1 DNS Miss. Werk jan. (19-01)	B/L
19-1 Wi Eegi Kerki	
26-1 DNS JOP januari	B/L

## Collecten

3 november

Diaconie (werelddiaconaal project)	176,01
Eigen gemeente	171,65
Uitgang (Kerk in Actie najaarszending)	166,45

10 november

Diaconie (steun aan opvanghuizen)	133,60
Eigen gemeente	145,00
Uitgang (dorpskerken)	108,82

17 november met PERKI

Diaconie (aardbeving Ambon)	224,85
Eigen gemeente	215,00
Uitgang (exploitatie kerkgebouwen)	142,80

24 november.

Diaconie (Stap Verder)	134,25
Eigen gemeente	133,75
Uitgang ( Pastoraat, landelijk)	135,25

Totaal 1887,43



## Geste

*Femmie en Jan Jansen*

**F**emmie en Jan Jansen spreken hun dank uit aan PGZO voor het mooie bouquet dat zij op zondag 1 december mochten ontvangen: "Wij ervaren deze geste als ondersteuning bij het verlies van onze schoondochter LIES. Zij overleed op 19 november op 68-jarige leeftijd. Joke Molleman bedankt voor het brengen van de bloemen."

## Bijbel leesrooster

Januari

- 1 Matteüs 1
- 2 Matteüs 2
- 3 Matteüs 3
- 4 Matteüs 4
- 5 Matteüs 5:1-20
- 6 Matteüs 5:21-48
- 7 Matteüs 6
- 8 Matteüs 7
- 9 Psalm 1
- 10 Matteüs 8:1-27
- 11 Matteüs 8:28-9:17
- 12 Matteüs 9:18-10:15
- 13 Matteüs 10:16-42
- 14 Matteüs 11
- 15 Psalm 2
- 16 Matteüs 12:1-37
- 17 Matteüs 12:38-13:23
- 18 Matteüs 13:24-58
- 19 Matteüs 14
- 20 Matteüs 15
- 21 Matteüs 16
- 22 Psalm 3
- 23 Matteüs 17:1-23
- 24 Matteüs 17:24-18:14
- 25 Matteüs 18:15-35
- 26 Matteüs 19
- 27 Matteüs 20:1-19
- 28 Matteüs 20:20-34
- 29 Matteüs 21:1-27
- 30 Matteüs 21:28-46
- 31 Psalm 4

# Uit de kerkenraad

Wolter Koolstra



De kerkenraad kwam op 5 november 2019 bijeen. In het kort:

- De begroting van de gemeente voor 2020 is vastgesteld.

In mei 2020, als de jaarrekening en de meerjarenbegroting op de agenda staat, wordt besproken hoe we om moeten gaan met het (jaarlijkse) tekort.

- De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn getroffen.

- De begroting van de diaconie voor 2020 is vastgesteld.

- De kerngroep Diaconaat & Pastoraat heeft een terugblik over 2019 en een jaarplan voor 2020 geschreven.

- De regiegroep Externe Samenwerking en Verdieping heeft een jaarplan voor 2020 geschreven. De regiegroep (Kenneth Edam en Mieke van Reenen) komt naar de vergadering van het moderamen van 26 november. In deze vergadering zal het jaarplan besproken worden.

- In verband met de afwezigheid van Justine en Yvonne zullen hun werkplannen in de

kerkenraadsvergadering van januari worden besproken.

- Thuis in Zuidoost: er is een gesprek geweest met het pioniersteam en Bas van der Graaf.

Voordat de kerkenraad een besluit kan nemen over de toekomst van dit pioniersproject, moet er eerst nog een aantal vragen door Bas van der Graaf worden beantwoord.

- Op 29 februari 2020 houdt de kerkenraad een "open kerkenraadsdag" over de structuur van de gemeente en de vergaderingen (gemeenteberaad, kerkenraad, moderamen).

Op deze dag zijn alle gemeenteleden welkom.

## **Al deze onderwerpen zijn in het Gemeenteberaad van 22 november besproken.**

- Op zondag 9 februari 2020 is er een gezamenlijke dienst met PERKI. In deze dienst nemen Wil Latul en Wanda Purba-Aipassa afscheid als ouderling en worden Susan Aipassa en Lydia Sahetapy bevestigd als ouderling voor PERKI.

advertentie



IEDE HOORN  
uitvaartzorg

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar  
[www.iede.nl](http://www.iede.nl)



### **Uitvaartwensen vastleggen; fijn voor uzelf en uw nabestaanden**

Uw uitvaart is geen onderwerp waar u dagelijks bij stil staat. Toch is het wel verstandig om er alvast over na te denken. Want alleen ú weet hoe uw uitvaart eruit moet zien. Ik kan vrijblijvend bij u langs komen om u te helpen met het vastleggen van de uitvaartwensen en de vragen te beantwoorden die u heeft.

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel. Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

**Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.**

# Rondom de kerkdiensten

ds. Justine Aalders

**W**e zijn het nieuwe jaar als vanouds met een vrolijke dienst op 5 januari begonnen, waarna gelegenheid was om elkaar een goed jaar toe te wensen.

Ook namen we in deze dienst afscheid van André van der Stoel, zie hieronder.

Op 12 januari gaat ds. Jan van der Meulen voor in een dienst van Schrift en Tafel.

Op 19 januari vieren we onze jaarlijkse oecumenische dienst in Wi Eegi Kerki, in het kader van de week van gebed voor de eenheid. Altijd weer een bijzondere gebeurtenis om met zovelen uit Zuidoost samen te zijn, te zingen en te bidden. Dit jaar is de liturgie voorbereid door de kerken op Malta, met het thema

'Buitengewoon', naar aanleiding van de tekst uit Handelingen 28:10, "Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons".

**Deze dienst begint om 11.00 uur.**

Op 26 januari gaat André Wingelaar voor en op 2 februari ds. Robert de Vos.

Wij hopen ook in dit nieuwe jaar weer op mooie diensten met elkaar; diensten die ons inspireren en bemoedigen, die ons bij de les houden en ondersteunen in alles wat we doen. Wie nooit komt, weet niet wat hij/zij mist: misschien de moeite waard om het eens te proberen, al betekent dat, wat vroeger opstaan. Hartelijk welkom.

## Afscheid van onze pionier

Justine Aalders

**Z**oals u hebt gelezen en gehoord, heeft ds. André van der Stoel zijn functie als pionier neergelegd. Daaraan besteedden we aandacht in de dienst van 5 januari. Echt afscheid is het gelukkig niet, want André blijft in onze gemeente wonen en zal ook af en toe voorgaan in de dienst. We bedanken hem voor het werk dat hij heeft gedaan voor het pioniersproject 'Thuis in Zuidoost'.

Gelukkig zal Corine Noordzij voorlopig dit project voortzetten, daar zijn we haar heel dankbaar voor. Beiden kwamen daarom in deze dienst voor het voetlicht.



# Kerkdiensten DNS, DDS en overige

## In januari dienst in De Nieuwe Stad

### Zaterdag 11 januari GEEN OKV

### Zondag 12 januari

Dienst van Schrift en Tafel  
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen  
O: Jan Kok D: Hilda Karsijns

### Zondag 19 januari

Week van gebed voor de eenheid  
Wi Eegi Kerki 11.00 uur ds. Justine Aalders e.a.  
O: Mieke van Reenen

### Zondag 26 januari

DNS 9.30 uur André Wingelaar  
O: Jannetta Bos D: Mariska Jansen  
Nabespreking van de dienst

## In februari dienst in De Drie Stromen

### Zondag 2 februari

DDS 9.30 uur ds. Robert de Vos  
O: Jan Kok D: Jan de Jonge

### Zaterdag 8 februari

DNS 17.00 uur Exp. Open Kring Viering,  
aansluitend maaltijd  
O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

## Zondag 9 februari

Gezamenlijke dienst met PERKI  
Dienst van Schrift en Tafel  
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders en PERKI voorg.  
O: Mieke van Reenen D: Rommert Tjeerdsma  
aansluitend gemeentegesprek

## AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

12 januari: ds. Hugo Vlug  
19 januari: ds. Hantie Kotzé  
26 januari: ds. Hantie Kotzé  
2 februari: pastor Alfons Bartholomé

## Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

19 januari: B.N. van de Zedde  
2 februari: W.L. Vreeken, avondmaal

## Lezingen in de dienst

05 jan Jesaja 60: 1-6, Matteüs 2: 1-12  
12 jan Jesaja 42: 1-7, Matteüs 3: 13-17  
19 jan Jesaja 62: 1-5, Johannes 2: 1-11  
26 jan Jesaja 49: 1-7, Matteüs 4: 12-22  
02 feb Sefanja 2:3 – 3: 9-13, Matteüs 5: 1-12  
09 feb Jesaja 43: 9-12, Matteüs 5: 13-16



## Film in DNS

Jaap Koolstra

Op woensdag 22 januari vertoont Film in De Nieuwe Stad een interessante film:

**BEZOEK! \***

Een hoogleraar, nogal teruggetrokken levend sinds hij weduwnaar is geworden, moet een beetje tegen zijn zin voor een conferentie naar New York. Logies is geen probleem, want hij bezit daar een flatje. Maar als hij bij het appartement arriveert en de deur opent komt hij meteen tegenover twee illegale immigranten te staan....

“Een film met een hart” klonk het in de pers. Terecht. En met voortreffelijke acteurs – onder andere een Oscarnominatie voor de subtiele rol van de hoofdrolspeler.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.



Datum en tijd: 22 januari, 20.00 – 21.45 uur  
(koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)

**Film in De Nieuwe Stad – altijd interessant!**

(\* Voor nieuwe lezers: i.v.m. filmrechten is het niet toegestaan de originele titel hier te geven; u vindt die wél vanaf 1 januari in De Nieuwe Stad, of door een mail te sturen naar [jaap.koolstra@outlook.com](mailto:jaap.koolstra@outlook.com))

# Agenda

## Januari 2020

5	10.30	Nieuwjaarsreceptie	DNS
6	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
7	19.30	Moderamen	DNS
8	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
9	09.30	Ouderenkring, pag. 7	DNS
11	10.00	Surinametentoonstelling	
		Verzamelen:	DNS
13	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
14	19.30	Kerkenraad	DDS
15	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
16	16.30	Inloop Thuis in Zuidoost Chestertonlaan 138	
	20.00	Randy Newman	KK(*)
18	14.00	Oec. Vrouwen Synode zie pag. 4	DNS
20	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	18.30	Amsta-viering Haag en Veld 50	
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
21	20.00	Geloof & ZO Info: e.wingelaar@mail.com	
22	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
	20.00	Filmhuis, pag. 13	DNS
27	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
29	17.30	Eetgroep DDS	DDS
31	20.00	Mieke van Loon	KK(*)

## Februari 2020

3	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
4	19.30	Moderamen	DNS
5	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
7	20.00	Film: Like Father - like Son	KK(*)
8	17.00	OpenKringViering, p.8	DNS
9	10.30	Gemeentegesprek	DDS
10	14.00	DNS op maandag	DNS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Kerngroep Diaconaat & Pastoraat	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
	20.00	Cantorij DNS	DNS
12	09.00	Rommelmarkt	DDS
	14.00	Kinder Bijbel School	DDS
13	09.30	Ouderenkring	DNS

(\*) Deze activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Duivendrecht en vinden plaats in de Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht. Meer informatie: <https://www.pknduivendrecht.nl/agenda/>

### Uitgelicht

De kerkenraad vergadert op dinsdag 14 januari in De Drie Stromen.  
De Kerngroep Communicatie is voor deze vergadering uitgenodigd.  
De kerkenraad bereidt ook de open kerkenraadsdag op 29 februari voor.



# Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

**Website** [www.pgzo.nl](http://www.pgzo.nl)

**Adres PGZO** Postbus 12102  
1100 AC Amsterdam

**De Drie Stromen:** tel: (020) 697 55 50  
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

**De Nieuwe Stad:** tel: (020) 690 1458  
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

## **Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum**

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566  
[www.stapverder.org](http://www.stapverder.org)  
banknr NL 59 TRIO 0390507687  
[erikafeenstra@stapverder.org](mailto:erikafeenstra@stapverder.org)  
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur  
Sociaal-pastoraal spreekuur:  
maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur  
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag  
van de maand 14.00-16.00 uur.  
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:  
<https://doktersvandewereld.org/need-help-2/>

## **Predikant**

ds. Justine Aalders 020 632 8703  
[justineaalders@hotmail.com](mailto:justineaalders@hotmail.com)

## **Kerkelijk werker**

Yvonne Smit [y.smitwerk@telfort.nl](mailto:y.smitwerk@telfort.nl)  
06 8208 3936 tel bereikbaarheid:  
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

## **Pioniersproject Thuis in Zuidoost**

[www.thuisinzuidoost.nl](http://www.thuisinzuidoost.nl)  
Corine Noordzij 06 272 46 722  
[info@thuisinzuidoost.nl](mailto:info@thuisinzuidoost.nl)  
NL63RABO0373740794

**Scriba** [scriba@pgzo.nl](mailto:scriba@pgzo.nl)

## **Bankrekening van de PGZO**

NL82RABO0373740743  
t.n.v. PGZO te Amsterdam

**Diaconie** Postbus 23126 1100 DP Amsterdam  
Bankrekening NL07RABO0373709404  
De diaconie is een ANBI-instelling

## Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,  
of wanneer het kerkblad ongewenst  
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,  
(020) 697 7792 [pcglaser@planet.nl](mailto:pcglaser@planet.nl)

## **Redactie:**

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

**Redactieadres:** [redactie@pgzo.nl](mailto:redactie@pgzo.nl)

## **Layout**

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

## **Druk**

- ▶ Kerkmagazin.nl



## **Betaling:**

Uw vrijwillige bijdrage kan worden  
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden  
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op  
bankrekening NL60RABO0373740751  
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost  
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.  
naam en adres vermelden.



# Kindernieuws



## Sinterklaasfeest bij de KBS



### **Activiteiten voor kinderen**

Elke maandag buiten de vakantie spelletjes en (voor)lezen, van twee uur tot vijf uur in De Nieuwe Stad

Elke woensdag **Kinder Bijbel School**

in de Drie Stromen van drie uur tot vier uur

Elke zondag in januari kinderkerk in De Nieuwe Stad om half tien.

**Behalve op zondag 19 januari, dan is de dienst in Wi Eegi Kerki om 11.00 uur**