



KERKBLAD PGZO

november 2011

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinot

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **13 november 2011** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
Overige kerkdiensten november	6
Bijbelleesrooster	7
Toelichting collecten	8
Rondom de kerkdiensten	8
Overdenking	9
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	10
Gemeenteberaad 9 december, 20.00 uur in De Drie Stromen	10
Uit de kerkenraad van oktober	11
Acceptgiro	14
In memoriam in de Gedachtenisdienst	14
Gasten uit Chemnitz-Borna	15
Film in De Nieuwe Stad	16
Boodschappenservice	17
Wijkavonden in Gaasperdam	18
Van de diaconie	18
Ouderenkring	20
Suriname-dag	20
Drugspastoraat	21
Hoe de PKN meer aansluiting kan vinden	22
Oecumenische VrouwenSynode, Amsterdam en omstreken	26
Kunstmarkt	27
Collecteopbrengsten	28
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	29
Stichting Kleinoot presenteert	29
PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost	29
LEZERS SCHRIJVEN	30
Abri 36	30
AGENDA	31
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)	32
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE	33
TE AMSTERDAM Z.O.	33

KERKDIENTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stroom

Zondag 6 november		1 ^e zondag van de kentering Jesaja 48, 17 - 21 Matteüs 25, 14 - 30
9.30 uur	DNS	ds. Wim Brouwer ouderling: Hilda Karsijns diaken: Irma Blits
9.30 uur	DDS	Folkert de Jong ouderling: J. Molleman diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: Kerk In Actie / Zending 12+ dienst in DDS
Zondag 13 november		2 ^e zondag van de kentering
9.30 uur	DDS	gezamenlijke dienst van Bijlmermeer en Gaasperdam, oogstdienst mmv Goudimelkoor olv Bab Ietswaart Ezechiël 34, 11 - 17 Matteüs 25, 31 - 46 ds. Betty Gras ouderling: Osei Bonsu diaken: Lawrencia Osei uitgangscollecte: Kerk in Actie / diaconaat
Zondag 20 november		3 ^e zondag van de kentering
9.30 uur		Daniël 12: 1-4 Matteüs 24: 14-35
	DNS	ds. RJ Prent ouderling: Jaap de Visser diaken: Kenneth Edam
	DDS	laatste zondag van het kerkelijk jaar gedachtenis der gestorvenen mmv de Cantorij olv Henk Fransen ds. Jan van der Meulen ouderling: Rosemarije Venema diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: eindejaarscollecte (eigen kerkelijk werk)

- Zondag 27 november 9.30 uur 1^e zondag van Advent, Solidaridadzondag
 Jesaja 64: 1-9
 Marcus 13: 24-37
- DNS ds. Jan van der Meulen
 ouderling: Tineke Bruggers
 diaken: Rommert Tjeerdsma
 uitgangscollecte: project Kinderkerk
- DDS oecumenische dienst met RK parochie
 mmv de Cantorij olv Henk Fransen
 ds. Dirk Wolse
 ouderling: Thea Blijleven
 diaken: Marijke de Jong
 uitgangscollecte: Solidaridad
- zondag 4 december 9.30 uur 2^e zondag van Advent
 Jesaja 40: 1-11
 Johannes 1: 19-28
- DNS ds. K. Holwerda
 ouderling: Hilda Karsijns
 diaken: Méréa Koolstra
 uitgangscollecte: project Kinderkerk
- DDS ds. Cees van Veelen
 ouderling: Elisabeth Boye
 diaken: Myrte Numan
 uitgangscollecte: missionair werk en kerkgroei
 12+ dienst in DDS



Overige kerkdiensten november

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>6 november, pastor L. Raymakers 13 november, pastor C. van de Loos 20 november, ds. H. Kotzé 27 november, ds. H. Vlug</p>
<p>Cordaan Eben Haëzer</p> <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>13 november, ds. H. C. M. Bouma</p> <p>Donderdag 24 november 19:30, herdenkingsdienst overledenen</p> <p>24 november, pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik</p>
<p>Cordaan Verpleeghuis Gaasperdam</p> <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>20 november, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>13 november, pastor S. R. van Rijn</p> <p>27 november, ds. H. C. M. Bouma</p>
<p>Cordaan De Drecht</p> <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>2 november, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 9 november, Protestants, ds. F. R. Brommet; avondmaal 16 november, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 23 november, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 30 november, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot</p>

Bijbelleesrooster

November 2011

di. 1	Maleachi 2:1-9	Schijn-heiligheid
wo. 2	Matteüs 23:13-26	Schijnheiligheid
do. 3	Matteüs 23:27-39	Onwil
vr. 4	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
za. 5	Maleachi 2:10-16	Verbondsbreuk
zo. 6	Maleachi 2:17-3:5	Voorbode
ma. 7	Maleachi 3:6-12	Waag het met de HEER
di. 8	Maleachi 3:13-18	Boekhouding
wo. 9	Maleachi 3:19-24 (Maleachi 4:1-6)	Elia komt
do. 10	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
vr. 11	Matteüs 24:29-35	Let op de vijgenboom
za. 12	Matteüs 24:36-51	Laat je niet overvallen, maar verrassen
zo. 13	Matteüs 25:1-13	Controleer je oliepeil
ma. 14	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
di. 15	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
wo. 16	Rechters 1:1-15	Veroveringen
do. 17	Rechters 1:16-26	Strijd
vr. 18	Rechters 1:27-2:5	Winnen en verliezen
za. 19	Rechters 2:6-23	De geschiedenis herhaalt zich
zo. 20	Rechters 3:1-11	Wie zijn je vijanden?
ma. 21	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
di. 22	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
wo. 23	Rechters: 4:17-5:8	Vastgepind
do. 24	Rechters 5:9-22	Heldinnendicht
vr. 25	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
za. 26	Rechters 6:1-18	Bange held
zo. 27	Rechters 6:19-32	Offer
ma. 28	Rechters 6:33-7:8	Tekens
di. 29	Rechters 7:9-22	Gideonsbende
wo. 30	Rechters 7:23-8:9	Wie krijgt de eer?

Toelichting collecten

Voor hem doe ik het! Collecte Najaarszendingsweek - 6 november 2011.

Op zondag 6 november is de najaarszendingscollecte waarin medewerkers centraal staan die door Kerk in Actie worden uitgezonden. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een van hen: Karsten van Staveren, die met zijn gezin uitgezonden is naar Thailand. Thailand is overwegend boeddhistisch: slechts één procent van de bevolking is christen. Het werk van Karsten van Staveren voor de Church of Christ in Thailand is daarom voor deze kerk van groot belang. Karsten werkt als docent systematische theologie aan de Theologische Faculteit McGilvary van de Payap Universiteit in de Noord-Thaise stad Chiang Mai. Ook is hij mentor van studenten die op stage gaan. "Ik ben onder de indruk van de gedrevenheid van mijn studenten. De meesten gaan terug naar een context van oorlog en angst. Ze kiezen voor een armoedig en onzeker bestaan, terwijl ze een internationaal erkend masterdiploma op zak hebben." Het werk van Karsten is belangrijk voor de verspreiding van het Evangelie in Zuidoost-Azië. Het McGilvary College is voor een groot deel afhankelijk van giften. En ook Karsten en zijn gezin hebben onze steun nodig. Kerk in Actie ondersteunt zijn werk in Thailand van harte en daarom is de collecte in de Najaarszendingsweek onder andere bestemd voor dit zendingswerk.

Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

Het einde van het kalenderjaar komt ook al snel dichterbij, maar eerst komt nog het einde van het kerkelijk jaar. Dat is dit jaar op zondag 20 november. Want met de eerste Adventszondag begint er een nieuw kerkelijk jaar. Het afgelopen kerkelijk jaar was een z.g. A-jaar, dat wil zeggen dat het evangelie van Matteüs als leidraad diende. Het nu komende kerkelijk jaar is dus een B-jaar en dan is het evangelie van Marcus het hoofdzakelijk gelezen evangelie.

Er zijn genoeg zondagen dat er ook uit andere evangeliën gelezen wordt, maar in het B-jaar lezen we toch allereerst uit het Marcus evangelie. De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ook wel eeuwigheidszondag en in veel protestantse gemeenten worden op die zondag de gestorvenen van het afgelopen kerkelijk jaar genoemd en herdacht en dat gebeurt ook in De Drie Stromen. De eerste Advent is in De Drie Stromen altijd een oecumenische viering samen met de RK parochie De Graankorrel. Deze traditie is in De Nieuwe Stad al jaren geleden gestopt. gehouden werd. Misschien is dat nog eens het overdenken waard: een oecumenische viering op de Eerste Advent in DNS.

Toen ik pas in de Bijlmermeer was werd er samen met de protestantse ZWO groep en de RK MOV groep een kerkdienst voorbereid die vervolgens zowel in DDS als in DNS Wat op de Eerste Advent meestal wel een plaats krijgt in de viering is de verjaardag van de onafhankelijkheid van Suriname (25 november 1975). Dit jaar zal daar in elk geval op vrijdag 25 november zelf aandacht aan worden besteed. U leest daarover elders in het kerkblad.

Het project van Kind op Zondag heet dit jaar 'Op zoek naar de koning' en daar zult u wel iets van zien en horen zowel in De Nieuwe Stad als in De Drie Stromen.

Overdenking

ds. Jan van der Meulen

Waar je aandacht aan besteedt dat groeit.

Het klinkt als een zinnetje uit een zelfhulpboek en dat is het misschien ook wel, maar dat zinnetje komt steeds weer in mijn hoofd sinds we zaterdag 1 oktober een kerkenraadsdag hadden in het prachtig gerestaureerde Bethaniënklooster vlak bij de Nieuwmarkt.

Want op die dag werd het genoemde zinnetje geïntroduceerd door Peter den Hoedt onze gemeenteadviseur die de leiding had bij het inhoudelijke gedeelte. Er waren uiteindelijk zestien kerkenraadsleden aanwezig en die gingen gesterkt en geïnspireerd naar huis. Het was namelijk een hele goede dag.

Misschien heeft u wel eens het gevoel dat we als samengevoegde gemeente PGZO nog een beetje startproblemen hebben. Het nieuwe organisatiemodel van de gemeente, de kerkenraad en de werkgroepen moet nu worden uitgewerkt en er moet van alles worden ingevuld zowel met nieuwe ideeën als met mensen. En er zijn minder mensen die de kar kunnen of willen trekken en degenen die de kar trekken zijn soms een beetje moe. Als je daar te veel op gaat letten dan zie je de problemen en beperkingen alleen maar toenemen. Het klopt, waar je aandacht aan geeft dat groeit. Het mooie van de kerkenraadsdag was dat we ons geoefend hebben om de blik eens op de andere kant te richten. We werden uitgenodigd, aangemoedigd, om niet allereerst te kijken en te praten over wat er niet is, maar na te denken over en uit te spreken wat er wel is.

De eerste vraag waar we in tweetallen over uitwisselden was:

Wat geeft je energie, waar word je blij van als je in de gemeente bezig bent?

De uitkomst van deze positieve noties werden gedeeld in een grotere groep om er gemeenschappelijke lijnen in te ontdekken en vervolgens werden deze rode draden plenair gepresenteerd.



Een paar van die positieve punten waren onder andere de ervaren gemeenschap, de saamhorigheid, het omzien naar elkaar, het meeleven met lief en leed, de zondagse vieringen en de ruimte voor diversiteit binnen de gemeente.

Na de lunch werden we uitgenodigd om te dromen over de gemeente zoals die er in 2016 uit zou zien.

En tenslotte werd ons gevraagd om in een wolkje op te schrijven wat wij er zelf aan konden bijdragen om die gedroomde toekomst te realiseren. Het leidde er toe dat we allemaal het gevoel kregen dat het de moeite waard is om bij deze gemeente te horen en je er voor in te zetten. En met hernieuwde energie en met geloof en hoop en liefde keerden we terug. En op de kerkenraadsvergadering van 4 oktober gloeide dat vuur nog na en hopelijk merkt u er minstens via dit stukje ook wat van. Als we het positieve aandacht geven dan gaat dat groeien en dan worden we er allemaal vroom en vrolijk van.

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Gemeenteberaad 9 december, 20.00 uur in De Drie Stromen

Namens de voorbereidingsgroep, Thea Blijleven en ds. Jan van der Meulen

Vrijdagavond 8 december 20.00 uur zal er een gemeenteavond van de PGZO gehouden worden in De Drie Stromen. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie, thee of een ander drankje en wij nemen aan met een koek(je). We willen die avond een aantal gemeentezaken met elkaar bespreken. Allereerst een terugblik op de vorige gemeenteavond van 27 mei in DNS. Daarna willen we de verschillende werkgroepen vragen om ons te informeren hoever ze zijn met hun werkplannen en jaarplannen en wat ze misschien nog nodig hebben aan input vanuit de gemeente of vanuit de kerkenraad. Er zal zeker ook aandacht zijn voor de resultaten van het benoemingswerk voor een interim-predikant de komende drie jaar. Een open vragenronde is misschien ook wenselijk. Tenslotte is het gemeenteberaad in de nieuwe structuur een belangrijke richtinggevende vergadering en moet het beleid van de gemeente van daaruit worden opgezet. Daarbij is de kerkenraad eerder een volgende en faciliterende dan een sturende en initiërende groep. Er zal die avond hopelijk ook nog tijd over blijven voor onderlinge ontmoeting. Wilt u nog uw handen uit de mouwen steken voor die avond laat het ons dan weten.

Uit de kerkenraad van oktober

Hans van Riet

In een vorig verslag schreef ik over de tweede missionaire ronde in de PKN die ons veel inspirerend materiaal heeft opgeleverd. Dat bleek wel uit de opening die Jaap de Visser verzorgde. Hij las enkele teksten voor zoals -vragen die wij onszelf kunnen stellen: waartoe geloven wij? Wat is het nut van geloof?

-”Atheïsten kunnen (zonder het te weten) gelovig zijn, gelovigen kunnen atheïst zijn”

-”Onze taak is het wakker roepen van het sluimerend geloof bij mensen buiten de kerk en het sluimerend ongelooft bij mensen binnen de kerk”.
Iets om over na te denken.

Hierbij paste een eerste bespreking van de nota “Opzet werkgroep Multiculturaliteit” van diezelfde Jaap en Elizabeth Boye. Doel is van binnenuit open stellen (eigen gemeenteleden) en naar buiten toe werven en relaties onderhouden, met als kernwoorden *veelkleurig vieren, wijkgerichte pastorale zorg en werving van nieuwe gemeenteleden*.

De discussie spitste zich toe op dat we voor *buitenstaanders* ongeschikte “hoogkerkelijke diensten met moeilijke liederen” houden en andere drempels opwerpen. We zouden die drempels kunnen verlagen door bijvoorbeeld 'gastvrije opvang op buurtniveau'. Maar laten we eerst eens contact zoeken met de Suriname en Antillen werkgroep, PERKI, de Associatiecommissie, de werkgroep Eredienst, het pastoraat en het diaconaat. Dat gaat uitgewerkt worden in het jaarplan 2012.

Uit het vergaderverslag van september: “In het preekrooster 2012 staat een kerkdienst gepland met Schrift en Tafel en een voorganger die geen predikant is maar een preekconsent heeft. (...)

De kerkenraad gaat in een volgende vergadering discussiëren over: toestemming geven om die dienst toch in deze vorm te laten doorgaan, of Schrift en Tafel omzetten in 'delen van brood en wijn' zoals dat in een gezamenlijke dienst met de katholieken gebeurt, of?”

Het is delen van brood en wijn geworden. De principiële discussie heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

Kort nieuws

-De kerkenraad verwelkomde Simon Blijleven die de vergaderingen in De Drie Stromen zal notuleren. Hij legde de belofte van geheimhouding af.
-ds. Jan vertelde het heuglijke nieuws dat hij een opvolger heeft gevonden voor zijn bestuursfunctie in Stap Verder: Jaap de Visser. Applaus!

Met waardering wordt kennis genomen van het jaarverslag 2010 van Stap Verder. Het gaat goed, maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom. Het jaarverslag is bij mij (*j.van.riet@hetnet.nl*) verkrijgbaar.

-De benoemingscommissie meldde dat na selectie drie goede kandidaten zijn gevonden.

-In een eerste ronde werd geïnventariseerd welke kerkenraadsleden zitting willen nemen in de kerkenraad volgens het nieuwe model.

-Er worden dienstmedewerkers gezocht voor De Drie Stromen (als aanvulling) en De Nieuwe Stad (en dat is nieuw!). Namen kunnen doorgegeven worden aan de werkgroep Vrijwilligerszorg. Er wordt gewerkt aan een taakomschrijving.

-Het preekrooster 2012 en het jaarverslag 2010 van de diaconie van Gaasperdam werden vastgesteld.

-Veel lof voor de nieuwe adressengids; met name Wolter Koolstra heeft monnikenarbeid verricht door de afzonderlijke gidsen van de Bijlmer en Gaasperdam overzichtelijk samen te voegen.

-Er gaat een brief naar de beheerscommissie van DDS met het verzoek om de luidspreker die nu hinderlijk voor het kruis hangt te verplaatsen.

-Het Borna-weekend was zeer geslaagd. Speciaal vermeld werd de lof van de gasten 'hoe je met eenvoudige middelen een mooie kerkdienst kunt maken'. Waarvan akte.

-Ook geslaagd was de kerkenraadsdag van 1 oktober in het Bethaniënkooster bij de Nieuwmarkt onder het motto "Wat je aandacht geeft, groeit". Geïnspireerd en gemotiveerd noteerden alle aanwezigen in een 'droomwolkje' hoe onze gemeente er idealiter over vijf jaar uitziet. Daarmee kunnen we aan de slag!

-Voor het gemeenteberaad op 9 december is een voorbereidingsgroep ingesteld.

Met onze voorzitter Marja Engelage gaat het weliswaar beter maar zij was nog niet in staat om een hele vergadering voor te zitten. Zij werd (bekwaam) vervangen door Marijke de Jong.

Beste Allemaal,

Op 11 augustus hebben Cocky en ik in Wales mijn zestigste verjaardag gevierd. Dat was heel knus en gezellig, maar voor dit mooie ronde getal 60 waar ik zelf nog aan wennen moet wil ik ook nog graag een gezellig samenstijn organiseren voor familie, vrienden en gemeenteleden. Ik wil je / jullie daarvoor van harte uitnodigen.

Welkom!

Jan van der Kleulen

Wanneer:
Zaterdag 5 november
15.00 – 17.00 uur

Waar:
De Nieuwe Stad, Luthulplein 11,
1103 CB Amsterdam Zuidoost
(020) 690 14 58

Er is bij de kerk een kleine parkeerplaats. Een andere mogelijkheid is de omliggende wijk het Gulden Kruis en dan met name de Wijlmerdreef en de Groesbeekdreef of anders aan de andere kant van het water tegenover de kerk de Kneppelweg. Voor bushaltes en metro, zie kaart hieronder.



Acceptgiro

namens het College van kerkrentmeesters, Pieter Glaser

De lezers in Gaasperdam vinden bij dit nummer de acceptgiro voor 2011 voor een bijdrage aan Kerkblad PGZO.

Wilt u € 20 overmaken? Meer of minder mag natuurlijk ook. Alvast bedankt!

In memoriam in de Gedachtenisdienst

Hans van Riet

Op 30 oktober wordt in De Nieuwe Stad een gedachtenisdienst gehouden en op 20 november in De Drie Stromen. Daarin worden de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn, genoemd.

Onze predikant krijgt van mij de namen uit de ledenadministratie.

Maar misschien wilt u een overledene genoemd hebben die niet in onze wijk gewoond heeft, bijvoorbeeld iemand uit uw familie- of vriendenkring? Of een overledene van wie u niet zeker weet of deze in het ledenbestand geregistreerd stond?

Wilt u dan de doopnamen + geboortedatum + datum van overlijden -na overleg met de betrokkene(n)- uiterlijk 20 oktober (DNS) resp. 17 november (DDS) doorgeven aan Hans van Riet: j.van.riet@hetnet.nl / tel: 020-6998751 / Gouden Leeuw 159.

Gasten uit Chemnitz-Borna

Frank Odinot



Op 17 en 18 september was het opnieuw onze beurt om gasten uit Chemnitz-Borna te ontvangen.

Een van de deelnemers verzuchtte na afloop van het weekend: “Het is net familie!”

En zo voelt het ook een beetje.

Door het jaar heen zakt dat gevoel een beetje weg, maar als het weer zover is, komt dat gevoel van verbondenheid weer terug. Het is ook al heel wat jaren, dat wij over en weer bij elkaar te gast zijn.

Zaterdag begonnen wij in de grote kerkzaal met een presentatie over ons ‘Missionair Gemeente-zijn’. ds. Jan van der Meulen deed dit aan de hand van een

rapport van de PKN gemeente Amstelveen. Hierin wordt de huidige maatschappij ingedeeld in groepen met bepaalde duidelijke eigenschappen, zoals ‘nieuwe conservatieven’ en ‘postmoderne hedonisten’. Elders in dit blad wordt dit rapport nader toegelicht.

Het onderzoek leidt tot aanbevelingen over hoe de kerk in de nabije toekomst aansluiting kan vinden bij groepen in de samenleving.

Daarna gaf ik zelf enige uitleg over het nieuwe logo en over de visie van onze gemeente.

De lunch werd bij de gastgevers gebruikt, waarna er voor de liefhebbers onder leiding van Jaap de Visser een wandeling werd gemaakt door het vernieuwde Bijlmerpark. Dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Tegen vier uur kwamen we samen in Stap Verder. Er werd uitleg gegeven over de opzet van het oecumenisch diaconaal centrum en ook over de familie Huygens (de briljante zoon Christiaan was de uitvinder van ondermeer het slingeruurwerk). Dit als voorbereiding op ons bezoek de volgende dag aan het Huygensmuseum ‘Hofwijck’ in Voorburg.

De kerkdienst werd deze keer gehouden in De Drie Stromen. Het was een oecumenische dienst samen met de RK parochie. Er was een hele goede opkomst, de hele kerk was vol. Het was een sfeervolle dienst, die werd voorgegaan door ds. Ferdinand Borger.
Na de lunch in de Gaasp-zaal reden wij naar Voorburg.
Onderweg viel de regen met bakken uit de hemel. Hier en daar stond de weg af en toe blank.
Aangekomen klaarde het helemaal op, zodat de meegebrachte paraplu's gelukkig overbodig waren.
Het Huygensmuseum was 'klein maar fijn'. Een buitenhuis voor vader Constantijn Huygens, gebouwd als toevluchtsoord uit de stress van de Haagse politiek, waar hij actief in was.
Tot slot gingen wij naar de kust en werd er vanuit boerderij Meyendel bij Wassenaar door de duinen gewandeld, waarna wij in een zeer gemoedelijke sfeer een pannenkoek aten.
Het bezoek werd afgesloten ten huize van ds. Jan van der Meulen, waar wij gezellig met elkaar praatten onder het genot van een hapje en een drankje.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd 'Partnertreffen' (ontmoeting tussen partnergemeenten).

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Op woensdag 16 november organiseert de Protestantse Gemeente Amsterdam-Zuidoost een filmvoorstelling:

Alles is Liefde

Deze keer een zorgeloze film met romantische trekjes, die goed van pas komt op een dag dat Sinterklaas Nederland nadert... Enkele jaren geleden trok deze film heel veel bezoekers. Glunderend kwamen ze daarna naar buiten. Hebt u 'm nog niet gezien - dan is hier uw kans. Wel al gezien? Dan is het nu een mooie gelegenheid de herinneringen weer op te roepen en opnieuw ervan te genieten.

Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten en iets te drinken. Ook u bent van harte welkom!

Datum: woensdag 16 november
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, film 20 - 22 uur
Kosten: € 2,- (incl. consumptie)

Boodschappenservice

Irma Blits

Afgelopen winter is het behoorlijk glad geweest en de voet- en fietspaden waren niet altijd goed begaanbaar. Bij de diaconie zijn signalen binnengekomen dat het voor gemeenteleden soms moeilijk is geweest om de dagelijkse boodschappen te doen. Dat is natuurlijk lastig. Daarnaast kan het ook eenzaamheid in de hand werken als mensen zo aan huis zijn gebonden. Daarom hebben we begin van het jaar een oproep geplaatst in het kerkblad om mensen te vragen die we in voorkomende gevallen mogen inschakelen om wat boodschappen mee te nemen voor gemeenteleden die zich niet buiten durven te wagen.

Een aantal mensen heeft zich hiervoor opgegeven en we zijn heel blij dat Hans van Riet bereid is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Misschien valt het komende zo'n contact



Onder iedereen de bedoeling meeneemt als winkels waar

winter heel erg mee, maar mocht zich weer periode van gladheid voordoen dan kunt u opnemen met Hans van Riet, e-mail j.van.riet@hetnet.nl telefoon.699 8751. slechte weersomstandigheden is het voor lastig om boodschappen te doen. Het is dan ook dat de vrijwillig(st)er de boodschappen die toch voor zichzelf op pad gaat en in de hij/zij zelf gewend is te kopen. En wat het afrekenen betreft: er kan natuurlijk niet gepind worden en het is al helemaal niet de bedoeling dat u uw pinpas meegeeft dus doet u er goed aan om wat contant geld voor boodschappen klaar te hebben en als dat problematisch is, overleg dan even van te voren hoe dit opgelost wordt.

U kunt voor u zelf een beroep doen op deze mogelijkheid, maar omdat we weten dat sommige mensen het heel moeilijk vinden om voor zichzelf iets te vragen hopen we dat u op wilt letten of er in uw omgeving iemand is die hiermee geholpen zou kunnen worden. U mag, als de betreffende persoon op de hoogte is, een naam doorgeven. Hans zal dan proberen een geschikt iemand te vinden.

En natuurlijk stellen wij het ook zeer op prijs als u zich aanmeldt om voor anderen de boodschappen mee te nemen. Ook dan kunt u zich opgeven bij Hans van Riet.

Wijkavonden in Gaasperdam

Thea Blijleven

Er komt een serie wijkavonden in Gaasperdam, met als thema **Liefde**. dit in het kader van Geloof, Hoop en nu dus Liefde.

De predikanten zullen om beurten deze avonden/middagen inleiden.

Op 3 november voor de wijk Reigersbos 1, Gein 1 en 3 bij de familie Van der Star.

Op 17 november voor de wijk Holendrecht bij de familie Blijleven.

Op 24 november voor de wijk Nellestein bij Janneke Dokter.

Op 30 november voor de wijk Reigerbos 3 en 4 bij Charlotte Venema.

Voor de wijk Reigersbos 2 en Gein 2 en 4 is de datum nog niet bekend.

U krijgt later nog meer informatie over tijd en plaats.

Allen een plezierige inspirerende samenkomst toegewenst.

Van de diaconie

Marijke de Jong

Weetjes van de Diaconie

Wist u dat er in De Nieuwe Stad nog steeds geen zuivere koffie wordt geschonken? De diakenen willen hier graag blijvend verandering in brengen.

Wist u dat Jaap de Visser de plaats van Jan van der Meulen overneemt in het bestuur van Stap Verder? Fijn dat Jaap dat wil doen en onze dominee wordt ontlast door deze overname.

Wist u dat we op 13 november een oogstdienst vieren in De Drie Stromen? Uw gaven in natura kunt u meenemen naar de kerk en worden gegeven aan het Jeanette Noëlhuis.

Wist u dat we ons Ghana project kunnen voortzetten tot 2013?

Wist u dat de Diaconie een nieuw rekeningnummer heeft: bij de SKG: 635810557.

Wist u dat we een procedure hebben voor toetsing van aanvragen voor individuele hulpverlening? Zo kunnen we elke keer een zorgvuldige afweging maken.

Wist u dat Jos de Boer ons blijft helpen bij het coördineren van de kerstattenties? De diakenen zijn hier erg blij mee!

Wist u dat de kookgroep 2 stagiaires heeft gehad van Kerk en Stage? Ze hebben het erg leuk gevonden.

Wist u dat er in beide gebouwen weer dienstmedewerkers nodig zijn? In het volgende nummer komen we hierop terug, u mag ons aanspreken om informatie.

Wist u dat er ook vrijwilligers gevraagd worden voor het begeleiden van de diensten in Eben Haezer? Theo van Dalen vertelt u er graag meer over (tel: 697 5873)

Theo van Dalen stopt na ca. 20 jaar met het coördineren van de vakantieweken. Gezien het geringe animo is er geen nieuwe coördinator aangesteld.

Wist u dat Rommert Tjeerdsma en Ans Odinot per 1 januari 2012 geen diaken meer zijn? Wij kijken dus rond voor mensen die onze groep komen versterken.

Oogst gevraagd in de dienst op 13 november in De Drie Stromen

Beste kinderen, groot en klein, (dus alle gemeenteleden)

Dankdag voor gewas en arbeid, wat is dat eigenlijk? Op zondag 13 november zullen we het hierover hebben in De Drie Stromen in onze gezamenlijke dienst. We gaan in elk geval een feestelijke bladerenslinger maken met elkaar. Na de dienst gaan we die dan naar het Jeanette Noëlhuis brengen, waar legale en minder legale mensen met elkaar wonen.

We delen dan alles wat de natuur ons brengt, bijvoorbeeld van de oogst van het land. Willen jullie bladeren zoeken en meenemen om een slinger te maken? De mensen in het Noëlhuis hebben niet zoveel geld te besteden.

We willen onze goedheid met hen delen. Als je wat fruit of rijst of iets anders wilt delen met de mensen in het Jeanette Noëlhuis, is dat heel fijn. Zij zijn heel blij met spullen die wat langer houdbaar zijn (pakken koffie, meel, aardappels, shampoo of tandpasta).

Komen jullie allemaal ??

We hopen dat we met een goed gevulde auto naar de Dantestraat kunnen gaan.

Hulp gevraagd voor de kerstattenties.

Vindt u het leuk om op 14 december in De Nieuwe Stad te helpen met het inpakken en verdelen van de kerstattenties? De diaconie is op zoek naar trouwe helpers die dit al vaker gedaan hebben, maar ook enthousiaste mensen die het leuk vinden om pakjes in te pakken en ook mensen die bij twee of drie gemeenteleden de kerstattentie te brengen. Deze attenties zijn bedoeld voor de ouderen in onze gemeente en zij die een moeilijk jaar achter de rug hebben. Noteert u vast de datum, het wordt een gezellige dag! Mocht u nog iemand weten voor een kerstattentie, kunt u dat melden bij Marijke de Jong 691 0904 of Jos de Boer 696 9805.

Ouderenkring

Ans Odinot

Wij gingen voor de tweede keer naar Nieuw Zeeland.
Het was een boeiende reis.



De volgende keer gaan wij bloemstukken maken met Wim Hilderink. Het is elk jaar weer een verrassing, wat Wim deze keer voor ons bedacht heeft. Maar elke jaar is het weer verbazend leuk. We zien ernaar uit en iedereen is van harte welkom. We worden verzocht een schaar mee te nemen. Ook wie nog nooit heeft meegedaan, van harte welkom.

Op 17 november staat om half tien de koffie weer klaar.
Om tien uur beginnen we.

Suriname-dag

Haydy Nelson



Uitnodiging voor het bijwonen van de oecumenische Suriname-dag in verband met de verjaardag van Suriname op vrijdag 25 november.

Een dag om samen te vieren; om stil te staan bij de betekenis van onze solidariteit; onze verbondenheid in diversiteit; een dag om naar elkaar om te zien.

Aan het programma met muziek, werkplaatsen, boekentafel, informatie zullen diverse mensen hun bijdrage leveren. Heeft u suggesties en voorstellen dan horen we dat graag voor 10 november.

Vrijdag 25 november, kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, Zuidoost, inloop vanaf 14.00 uur. Programma 15.00 - 17.00 uur.

Consumptie: 17.30 - 18.30 uur hapjes en drankjes voor eigen rekening.

Programma: avondsluiting Initiatief: Suriname/Antillen werkgroep PGZO.

Contact: Gladys van Geenen en Haydy Nelson.

Drugspastoraat

Jos de Boer

Op donderdag 22 september, op een van de warmste dagen van het jaar, is Drugspastoraat-

Zuidoost voor het nieuwe seizoen van start gegaan met een etentje in de achtertuin van Henk en Jos de Boer. Chili con Carne was het hoofdmenu.

Aan ons werd voor-gesteld de nieuwe pastor van het Drugspastoraat Godian Ejiogu. Godian komt uit Nigeria en woont al jaren in Nederland.

Hij wilde eerst piloot worden, maar koos voor de theologie en is sinds 1 juli 2011 pastor van Drugspastoraat Amsterdam, samen met pastor Nelly Versteeg.

Nadat Godian zich had voorgesteld en had verteld hoe hij tegen drugspastoraat aankijkt, vroeg Nelly ons waarom wij als vrijwilligers in het Drugspastoraat werken. Dat gaf een regenboog aan reacties.

Belangrijk voor ons is bij te dragen aan het behoud van de menselijke waardigheid van de drugsgebruikers. Drugspastoraat biedt nabijheid en aandacht. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschappelijke hulpverlening.



Hoewel wij als Drugspastoraat zelfstandig werken, weten wij ons verbonden met de Amsterdamse Kerkgenootschappen.

In Zuidoost zijn diverse mensen werkzaam vanuit de kerken. Tot laat in de avond hebben wij, bij kaarslicht, samen gesproken over onze betrokkenheid bij het werken met drugsverslaafden. Tenslotte vroeg Godian wat wij van drugsverslaafden kunnen leren.

Daarop werd uiteenlopend geantwoord, onder andere hoe je kunt delen van wat je hebt en hoe je moet overleven.

Het laatste onderwerp zullen wij in januari, weer met een lekkere maaltijd, met elkaar bespreken. Hoe kun je overleven in de drugswereld en daarbij je geloof richten op God en medemens. Godian, van harte welkom in Zuidoost.

Vieringen elke zondagmiddag:

Amsterdam-Centrum in de kapel aan de Oudezijdsachterburgwal 45, om 16.30 uur.

Amsterdam-Zuidoost, Flierbosdreef 23, om 14.00 uur.

Hoe de PKN meer aansluiting kan vinden

Frank Odinot

Dit is een samenvatting van het onderzoek, dat als inleiding diende op ons gesprek over *missionair kerk-zijn* dat wij hadden met onze gasten van de partnergemeente te Chemnitz-Borna.

Het mentaliteits-model

Onderzoek- en adviesbureau Motivaction heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop verschillende groepen in de Nederlandse bevolking omgaan met geloof, levensvragen en zingeving. Het mentaliteits-model dat hieruit is ontstaan, is 'doorvertaald' naar de PKN. Binnen de Nederlandse samenleving worden acht segmenten onderscheiden. Dit niet op basis van leeftijd, opleiding of geslacht, maar op basis van welke zaken in het leven elk van deze groepen het belangrijkste vindt.

Doordat elke groep op een andere manier met zingeving omgaat verschilt ook hun houding ten opzichte van de Protestantse Kerk.

Er zijn dan ook verschillen in de manier waarop de PKN met elk van deze groepen in contact kan treden. Dit omdat elke groep door andere manieren van communiceren wordt aangesproken. In dit rapport wordt daarom aangegeven bij welke mentaliteits-milieus de Protestantse Kerk op dit moment aansluiting heeft en bij welke groepen het contact verbeterd kan worden. Tot slot worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van boodschap en vorm waarmee de PKN deze groepen kan bereiken. Dit alles met als doel om meer uitwisseling tot stand te brengen tussen de PKN en die delen van de samenleving waarmee de PKN nu onvoldoende in contact staat. Mogelijk zullen deze contacten er toe leiden dat meer mensen worden aangeraakt door de boodschap van het Evangelie. Maar meer uitwisseling tussen Kerk en samenleving is al een belangrijk doel op zich. Alleen door continu het contact met brede groepen

binnen de Nederlandse bevolking te zoeken is de Protestantse Kerk in staat haar gewenste positie in het hart van de samenleving krachtig in te vullen.

Verskillende mentaliteits-milieus, verschillende kernwaarden



1. Nieuwe conservatieven (8%):

Nieuwe conservatieven hebben traditionele opvattingen over normen en waarden. Men hecht aan discipline, respect, correcte omgangsvormen en aan een traditioneel gezinsleven. En men zou graag zien dat meer mensen er zo over denken. Verder zijn nieuwe conservatieven ambitieus ingesteld en willen zij maatschappelijk succesvol zijn. Hard werken en carrière maken zijn centrale drijfveren. Ook vormen kunst en cultuur een belangrijk onderdeel van hun leven.

(bijblijven in techniek, traditionele verbanden)

2. Kosmopolieten (10%):

Het milieu van de kosmopolieten kenmerkt zich door ambitie (hard werken en maatschappelijk hoger opkomen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te verrijken vormen belangrijke drijfveren voor dit milieu.

De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooiën en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

(nieuwe dingen meemaken, prestatiegericht, maatschappelijk bewustzijn)

3. Traditionele burgerij (16%):

De moralistische, plichtsetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en en materiële bezittingen. Religie is vanzelfsprekend (het meest kerkelijke milieu). Zingeving binnen kaders van georganiseerde religie. Bezorgd over huidige samenleving (bijv. individualisering). Familie, buurt en kerk bieden ankers in het dagelijks leven. Leven verstandig, ingetogen en bescheiden. Sterk gericht op nabije omgeving. (contact met de buurt, inzetten voor anderen, zekerheid)

4. Moderne burgerij (22%):

Traditionele waarden als respect, *law and order* en familiegeluk worden binnen de moderne burgerij belangrijk gevonden. Daarnaast houdt men van een makkelijk en plezierig leven met aandacht voor consumeren, avontuur en genieten.

(De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.)

5. Gemaksgeoriënteerden (10%):

Een zorgeloos leven leiden en van het leven genieten, vormen binnen het milieu van gemaksgeoriënteerden belangrijke doelen. Aan het opbouwen van een carrière wordt weinig waarde gehecht.

(Onbezorgdheid en plezier hebben, spontaniteit)

6. Opwaarts mobielen (13%)

Maatschappelijk succes en hogerop komen vormen voor de opwaarts mobielen belangrijke drijfveren. Mensen binnen dit milieu willen zelf iets bereiken in het leven.

Zij hechten er tevens veel waarde aan om aan anderen te kunnen laten zien wat zij hebben bereikt. Over het algemeen is men materialistisch ingesteld: (veel) geld verdienen en consumeren zijn belangrijk.

(De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.)

7. Postmaterialisten (10%)

Solidariteit en harmonie kenmerken de mensen binnen dit milieu. Men is kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij. Het streven naar een onderlinge verbondenheid, het nemen van verantwoordelijkheden en het werken aan sociaal-maatschappelijke verbeteringen, spelen in dit milieu een prominente rol.

(De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooiën, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.)

8. Postmoderne hedonisten (11%):

Postmoderne hedonisten zijn individualistisch ingesteld. De centrale drijfveer in het leven van de postmoderne hedonisten is het opdoen van nieuwe ervaringen.

(De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.)

In grote lijnen kan gesteld worden dat de PKN op dit moment bij slechts twee van de acht mentaliteits-milieus aansluiting vindt: bij de traditionele burgerij en de postmaterialisten. Het gegeven dat de zes andere mentaliteits-milieus veel minder bereikt worden verklaart voor een deel het afnemende kerkbezoek en de lage participatie van jongeren binnen de Protestantse Kerk.

Wil de Protestantse Kerk haar missie voor Nederland meer gaan uitdragen dan is het van groot belang dat de Kerk aansluiting vindt bij de zes mentaliteits-milieus met wie het contact nu onvoldoende tot stand komt. Er is nog een andere reden om het contact met andere mentaliteitsmilieus op te zoeken: zowel de traditionele burgerij als de postmaterialisten nemen in de loop van de tijd langzaam in omvang af, zowel in absolute als relatieve zin. Wil de Kerk de huidige terugloop van draagvlak in ieder geval afremmen, dan zal de PKN haar aantrekkingskracht op en het contact met de mentaliteits-milieus die in omvang juist toenemen dienen te vergroten.

Op weg naar meer aansluiting

Dit kan gebeuren door in eerste instantie de **beeldvorming** over de kerk te verbeteren. Op basis daarvan kunnen mensen **geïnteresseerd raken**, zodat **ontmoetingen** kunnen plaatsvinden, waardoor ze **betrokken raken** en tenslotte **actief** kunnen worden.

Beeldvorming (Kennis): Positieve beeldvorming rond de Protestantse Kerk is cruciaal: alleen zo wordt duidelijk waar de kerk voor staat (kennis neemt toe) en kan worden afgerekend met negatieve beeldvorming. Positieve beeldvorming is niet alleen van belang voor degenen met wie je uiteindelijk in contact zal treden maar ook met de sociale omgeving van deze mensen: alleen als zij de mensen om hen heen niet worden afgeremd om met de PKN in contact te treden zullen zij dit doen.

Interesseren: Een deel van de mensen die op de hoogte raken van wat de PKN is, en een positief beeld hebben van de PKN zullen zich afvragen of zij misschien zelf ook in contact willen treden met de kerk. Op dit moment is het van belang om hen een aanbod te kunnen doen wat aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Een kerkdienst is hierbij één van de middelen, maar niet in alle gevallen het middel bij uitstek.

Ontmoeten: Een deel van de geïnteresseerden zal daadwerkelijk in contact treden met de PKN.

Betrekken: Het is zaak om na de eerste ontmoeting in contact te blijven met de geïnteresseerde, maar niet meteen te veel van iemand te vragen of te eisen in de zin van tijd, geld en inspanning. Activiteiten kunnen meer vrijblijvend en projectmatig worden ingestoken: het is duidelijk waar naar toe gewerkt wordt, en hoeveel tijd iets gaat kosten. Wel kan iemand gewezen worden op andere activiteiten die de kerk aanbiedt en die mogelijk ook bij iemand passen.

Actief worden: Op een gegeven moment zullen sommige mensen (maar lang niet allemaal) tijd en zin hebben om van deelnemer zelf organisator of vrijwilliger te worden. Op dat moment is het goed om aan te geven dat dit voor de Kerk mogelijk en zelfs gewenst is. Dit is immers zeker niet altijd vanzelfsprekend voor mensen.

Voor geïnteresseerden een link naar het volledige onderzoek:
<http://files.motivaction.nl/?f=10481&o=5880&key=2407>

Oecumenische VrouwenSynode, Amsterdam en omstreken

Mérea Lebailly, Haydy Nelson, Ans Odinot



In het weekend van 24 en 25 maart 2012 zal de zesde Oecumenische VrouwenSynode worden gehouden: “VROUWEN TUSSEN GELOVEN, GELD EN GROEN”

Een thema waarmee duidelijk wordt dat wij ons ervan bewust zijn dat wij op plaatsen

leven waar de spanning voelbaar is tussen ons geloof (in spiritualiteit en kerk), ons geld (afnemend inkomen en economische situatie) en onze groene plekken (die aan het verdwijnen zijn).

Wat kunnen we doen? Kunnen we iets veranderen? In onze omgeving Amsterdam Zuidoost zien wij de veranderingen voor onze ogen gebeuren en we vragen ons af of wij nog iets hebben in te brengen. Waar zit onze kracht? Hoe leven wij hier met de spanningen?

Wij zullen vanuit onze Amsterdamse praktijk een workshop verzorgen in dat weekend te Delft. Voor wie geïnteresseerd is, kijk op: www.vrouwensynode.nl
Ter voorbereiding nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over dit bovenvermelde thema. Op zaterdag 10 december 2011 in Kerkcentrum De Nieuwe Stad vanaf 13.30 uur.

Aanwezig is ook Theologische uitgeverij NARRATIO, met een keur aan boeken, kalenders en kleinigheden voor de kerstdagen.

Kunstmarkt

Marja Keijzer



Het is bijna zaterdag 5 november. De datum die U vast al lang genoteerd hebt! Voor de 15^e keer is de KUNSTMARKT in de kerk De Drie Stromen in Reigerbos. Er zal weer van alles te zien zijn en natuurlijk ook te kopen, zoals kaarten, schilderijen, sieraden, keramiek, kerstversiering, boeken en allerlei leuke cadeautjes. Wat ook heel belangrijk is: de gezelligheid!

Ook zal er weer een loterij zijn met allerlei leuke prijzen. Daarnaast wordt de inwendige mens niet vergeten, u kunt er koffie of thee drinken met iets lekkers er bij. Ook is er soep te koop en er zijn heerlijke belegde broodjes en pannenkoeken.

En de kinderen kunnen onder begeleiding schilderen.

Wilt u zelf ook een uurtje meehelpen bij voorbeeld bij het inrichten, het opruimen of koffie schenken en broodjes smeren, dan is uw hulp welkom want er zijn altijd vrijwilligers nodig om dit alles mogelijk te maken. Of maakt u misschien zelf mooie dingen die u op de KUNSTMARKT zou willen laten zien of verkopen? Er zijn nog maar een paar plaatsen. U kunt u zich nog aanmelden bij:

Henny Konings of Marja Keijzer, marja.keijzer@planet.nl

Collecteopbrengsten

namens de diaconie, Rommert Tjeerdsma

kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen augustus / september 2011

	diaconie		kerk		deurcollecte		doel deurcollecte
	DNS	DDS	DNS	DDS	DNS	DDS	
07-08	114,47	57,17	111,75	86,40	127,22	45,15	kerkmuziek
14-08	145,62	27,80	150,72	67,10	120,45	21,15	dovenpastoraat
21-08	147,02	64,60	141,10	72,65	173,93	73,95	Kerk in Actie/zending
28-08	132,31	59,90	124,35	52,15	153,20	49,60	DNS: exploitatie DDS: algemene kosten
04-09	123,35	46,25	118,45	46,10	115,15	41,40	DNS: vierkerkenoverleg DDS: algemene kosten
11-09	121,50	68,20	120,80	124,30	123,95	316,15	Missionair werk en kerkgroei
18-09	118,70	420,76	109,15		107,70	178,53	DNS: JOP DDS: IKV & Pax Christi
25-09		134,95	257,45	221,40	190,59	70,65	DNS: IKV & Pax Christi DDS: JOP

De opbrengsten zijn weergegeven in euro's.

In De Nieuwe Stad zijn de diensten in augustus gemeenschappelijk geweest met de Evangelisch-Lutherse gemeente, brandpunt Zuidoost. De opbrengst van die collecten wordt dan volgens een bepaalde verdeelsleutel verdeeld maar het totaal is hier weergegeven. De collectedoelen van de ELG zijn soms hetzelfde als die van de PGZO, en soms verschillend. De collectedoelen van onze gemeente zijn hier vermeld.

In de Vredesweek hebben we twee diensten gezamenlijk met de RK parochie De Graankorrel gehad: op 18 september in De Drie Stromen en op 25 september in De Nieuwe Stad. De opbrengsten van die collecten worden uiteraard ook gedeeld. In deze beide diensten zijn twee collectes geweest in plaats van drie.

In de meeste kerkdiensten zijn voor de eerste, diaconale, collecte ook specifieke doelen aangegeven. Dat waren achtereenvolgens: steun aan particulieren (7 augustus), steun aan opvanghuizen (14 augustus), diaconaal project Ghana (21 augustus), kosten kerkdiensten (28 augustus), landelijke doelen (11 september), steun aan opvanghuizen (18 september) en diaconaal project Ghana (25 september).

Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters.

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

Stichting Kleinoot presenteert

Vrijdag 25 november 2011 - 20.00 UUR
Ensemble S'il Vous Plait - saxofoon, viool en piano
Een interactief concert met een Wereldpremière.



De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht

PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost

namens de besturen, Wil Bakewel

Op onze bijeenkomst van maandag 3 oktober 2011 waren 15 personen aanwezig. Inleider was de heer Frans Boer, die een powerpoint presentatie gaf van de Stichting 3xM (More Message in the Media) onder de titel Het evangelie in Beeld. 3xM helpt al meer dan 25 jaar wereldwijd christenen met het produceren en uitzenden van christelijke televisieprogramma's, vooral in gebieden als Azië en Franstalig Afrika. 3xM werkt hierbij samen met lokale partnerorganisaties, die de programma's in hun eigen taal en volgens hun eigen cultuur maken en uitzenden. Ook verzorgen zij de nazorg. 3xM helpt daarbij met training, advies en een bijdrage in de apparatuur en exploitatiekosten. Een unieke manier van evangelisatie.

Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 7 november. Dan zal door de Nederlandse Brandwonden Stichting een presentatie worden gegeven over preventie van brand en brandwonden. Deze wordt verzorgd door mevrouw Linda Knufman.

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos. Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Wij zien u graag op 7 november!

LEZERS SCHRIJVEN

Abri 36

Henk de Boer

Een handvol mussen

We waren afgelopen zomer op Marken en namen aan de haven een broodje warm vlees. Op de rand van de rug van een rieten stoel zaten wel tien mussen op een rij. In mijn handpalm hield ik een korst brood en de mussen kwamen op

mijn hand zitten en aten van het brood.

Een handvol mussen. In de Bijbel staat dat geen mus ter aarde valt zonder dat God het weet. Ik keek naar de mussen. Ze aten uit mijn hand. Zou God het weten? Zou God zien en tegen zijn zoon zeggen 'moet je nu kijken,



mussen eten uit de hand van de koster'. En zoon zegt 'ja, ze zaaien niet en maaien niet, en toch worden ze gevoed'.

Jaren geleden liep ik over ons tuinpad naar huis en vloog er een mus op mijn borst. Mus keek mij aan en ik keek de mus aan en toen vloog hij weer weg. De mussen van Marken zullen wel nazaten zijn.

Een paar jaar geleden fietste ik met Jos in het lage land van het Hoge Land Groningen. Op een landweggetje zag ik in de verte tientallen boerenzwaluwen bij elkaar zitten op devote afstand van een jonge boerenzwaluw die dood op de weg lag. Ik stapte af, legde de jonge zwaluw met gesloten ogen in mijn handpalm en begroef hem naast de kant van de weg. Nog gebukt starend naar de graspol vlogen de boerenzwaluwen op weg naar Zuid-Afrika.

AGENDA

November 2011

1	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DNS
2	08.30u	Bazaar, DDS
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
4	08.30u	Bazaar, DNS
5	10.30u	Kunstmarkt, DDS
6	09.30u	12+ nevendienst, DDS
7	14.00u	PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
8	19.30u	Pastoraal Overleg, DNS
9	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
11	08.30u	Bazaar, DNS
14	14.30u	Gesprekkring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
16	08.30u	Bazaar, DDS
	10.15u	Gesprekkring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
	20.00u	Filmhuis, DNS
17	09.30u	Ouderenkring, DNS
	19.30u	Associatiecommissievergadering, DNS
18	08.30u	Bazaar, DNS
21	15.00u	Gesprekkring 'De Venser'; kerkdienst, hobbyruimte
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
23	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Diaconievergadering, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
25	08.30u	Bazaar, DNS
28	14.00u	Gesprekkring Koornhorst, ?
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
29	19.30u	Moderamenvergadering, DDS
30	08.30u	Bazaar, DDS
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411

December 2011

2	08.30u	Bazaar, DNS
4	09.30u	12+ nevendienst, DDS
5	14.00u	PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
6	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DDS
7	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
9	08.30u	Bazaar, DNS
	19.30u	gemeenteavond, DDS
10	13.30u	Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam e.o., DNS
12	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
14	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS

Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)

p/a Jan de Jonge, Snelleveldstraat 32, 1107 VW Amsterdam Zuidoost, e-mail:
j.jonge968@chello.nl

- * publiceert over religie en multiculturele samenleving
- * helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte
- * verleent individuele hulp op maatschappelijk gebied. Ook kleine verhuizingen
- * arrangeert optredens van gospelkoren. Ook spreekbeurten
- * organiseert rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
- * zamelt goederen (kleding e.d.) in voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland. Ook inboedels
- * houdt elke woensdag rommelmarkt in De Drie Stromen, van 9.00-13.00
- * houdt elke vrijdag rommelmarkt in De Nieuwe Stad, van 9.00-13.00

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 697 55 50
Zaalreservering: de heer C. Vonk,
e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur

**Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost**
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 1924 198

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam-ZO
scriba@pgzo.nl

Website

- <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

College van Kerkrentmeesters
Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Ledenadministratie
Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO
pcglaser@planet.nl

Koster De Nieuwe Stad
Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO

Nevendiensten De Nieuwe Stad
Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
hgfokkens@planet.nl

Nevendiensten De Drie Stromen
Ellen Wijsman
1103 SM Amsterdam-ZO

Organist De Nieuwe Stad
Jacopo Brusa

Organisten De Drie Stromen
Bab Ietswaart
Simon Blijleven

Dirigente Cantorij De Nieuwe Stad
Wil Martijn
Snodenhoekpark 18
1107 VE Amsterdam-ZO

Cantor De Drie Stromen
Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam-ZO

Bloemenfonds
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

Aflegvereniging Ezechiël
Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu, 06 1417 6741contactpers.

'Stap Verder'

Rekeningnummer Triodos bankrekening 39.05.07.687
t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer,
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam-Zuidoost
Informatie en aanbod graag opgeven bij Erika Feenstra, dinsdag of woensdag
van 9.00-14.00 uur: 020-8457566 of erikafeenstra@stapverder.org.
Spreekuurtijden: dinsdagmiddag 13.00-16.00 uur, woensdagmiddag 13.00-17.00
uur, vrijdagochtend 10.00-12.00 uur

Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Dirk Wolse (interim-predikant)
dwolse@telfort.nl
Buitenplaats 7
8212 AA Lelystad

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er een RK doopdienst is.



Secretariaat
M.Hutauruk-Tambunan

Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam-ZO
meylina-tamburan@yahoo.com

Predikant
ds. I.A.R. Pattinama

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden
idapattinama@planet.nl

Predikant
ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
1103 KB Amsterdam-ZO
marla.huliselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant
Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam-ZO
revyawbediako@live.com

Secretaris
Vera Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam-ZO

Catecheet
geen

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.