



KERKBLAD PGZO

December 2011

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinet

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **11 december 2011** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
Overige kerkdiensten december	6
Bijbellesrooster	7
Rondom de kerkdiensten	8
Overdenking - Advent	9
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	11
Heel erg bedankt	11
Herinnering	11
Mea culpa	12
Bijbellezen op weg naar Kerst	12
Afscheid ds Wolse	13
Een inspirerende en warme gemeente	13
Uit de kerkenraad van november	13
Vanuit de Waverzaal	15
Ouderenkring	15
Een bijzondere kerkdienst	16
Beste gemeente	17
Uitbreiding autodienst	17
KIP legt ei	18
Overdenking bij de gedachtenis van de gestorvenen	19
Religieuze beleving	21
Kunstmarkt	23
Cantorij DDS	23
Eindejaars collecte acceptgiro actie	24
Kerkbalans	25
Collecteopbrengsten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen oktober 2011	26
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	26
Kerstconcert	26
Het bijbelboek Matteüs in straattaal	27
Stap verder vraagt	29
PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost	29
LEZERS SCHRIJVEN	30
Abri 37 Vertrouwen	30
Wie goed zingt	31
De psalmen opnieuw berijmd 10	32
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)	34
AGENDA	35
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.	36

KERKDIENTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen

zondag 4 december 9.30 uur	2 ^e zondag van Advent Jesaja 40: 1-11 Johannes 1: 19-28
DNS	ds. K. Holwerda ouderling: Hilda Karsijns diaken: Méréa Koolstra uitgangscollecte: missionair werk en kerkgroei
DDS	ds. Cees van Veelen ouderling: Elisabeth Boye diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: project Kinderkerk
zondag 11 december 9.30 uur	3 ^e zondag van Advent Jesaja 65: 17-25 Johannes 3: 22-30
DNS	ds. Jan van der Meulen dienst van Schrift en Tafel ouderling: Marja Engelage diaken: Rommert Tjeerdsma en Irma Blits uitgangscollecte: pastoraat
DDS	ds. A. Sneep dienst van Schrift en Tafel ouderling: Joke Molleman diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: project Kinderkerk 12+ dienst in DDS
zondag 18 december 9.30 uur	4 ^e zondag van Advent 2 Samuel 7: 4-16 Lucas 1: 26-38
DNS	drs. Elsa Aarsen ouderling: Jaap de Visser diaken: Evelien Wingelaar uitgangscollecte: exploitatie DNS
DDS	Henk de Boer ouderling: Thea Blijleven diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: project Kinderkerk

zaterdag 24 december		Kerstavond Jesaja 8: 23-9, 9 geheel Lucas 2: 1-20
18.30 uur	DNS	gezamenlijke dienst met ELG ds. Jan van der Meulen, ds. Ilona Fritz ouderling: Hans van Riet diaken: Ans Odinot
kleine kerkzaal		uitgangscollecte: eigen jeugdwerk
19.30 uur	DDS	ds. Cees van Veelen mmv de Cantorij olv Henk Fransen ouderling: Rosemarije Venema diaken: Noortje de Boer geen uitgangscollecte
zondag 25 december		Kerstmorgen
9.30 uur		Jesaja 52: 7-10 Johannes 1: 1-14
	DNS	ds. Jan van der Meulen mmv de Cantorij olv Wil Martijn ouderling: Hilda Karsijns diaken: Irma Blits
	DDS	uitgangscollecte: Kerk in Actie, Kinderen in de knel ds. Dirk Wolse ouderling: Joke Molleman diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: project Kinderkerk
zaterdag 31 december		Oudjaar
19.00 uur	DNS	ds. Jan van der Meulen avondgebed ouderling: Hilda Karsijns diaken: Kenneth Edam
	DDS	geen dienst
zondag 1 januari		zondag Naamgeving
11.15 uur	DDS	gezamenlijke dienst PGZO, aansluitend nieuwjaarsreceptie Numeri 6: 22-27 Lucas 2: 21 ds. Frits Brommet 12+ dienst uitgangscollecte: drugspastoraat

Overige kerkdiensten december

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>4 december, pastor L. Raymakers</p> <p>11 december, ds. H. Kotzé</p> <p>18 december, pastor L. Raymakers</p> <p>25 december Kerstmis, pastor C. van de Loos / ds. H. Vlug</p>
 <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>11 december, ds. A. P. Irik</p> <p>dinsdag 20 december 14:30, Algemene Kerstviering ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p> <p>zaterdag 24 december 19:00, Kerstavond ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p> <p>25 december 1^e Kerstdag, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>18 december, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p> <p>zaterdag 24 december 16:00, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>11 december, ds. J. Verburg Avondmaal</p> <p>maandag 26 december 2^e Kerstdag, pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>7 december, Protestants, ds Jan van der Meulen</p> <p>14 december, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk</p> <p>21 december, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet</p> <p>28 december, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot</p>

Bijbelleesrooster

December 2011

do. 1	Rechters 8:10-27	Geweld-daden
vr. 2	Rechters 8:28-9:6	Onbeheerst
za. 3	Rechters 9:7-21	Fabel met moraal
zo. 4	Rechters 9:22-41	Geweldsspiraal
ma. 5	Rechters 9:42-57	In het heetst van de strijd
di. 6	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk
wo. 7	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost
do. 8	1 Tessalonicenzen 5:1-11	Laat u (niet) verrassen
vr. 9	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw
za. 10	Rechters 10:1-18	Redding is niet vanzelfsprekend
zo. 11	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
ma. 12	Rechters 11:12-27	Met open vizier
di. 13	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer
wo. 14	Rechters 12:1-15	Sjibbolet
do. 15	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
vr. 16	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
za. 17	Filippenzen 4:1-9	Vreugde
zo. 18	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
ma. 19	Numeri 22:2-14	Wie bepaalt?
di. 20	Numeri 22:15-35	Ezelsogen
wo. 21	Numeri 22:36-23:12	Er wordt niet gevloekt
do. 22	Numeri 23:13-26	Poging twee
vr. 23	Numeri 23:27-24:9	Profeet tegen wil en dank
za. 24	Numeri 24:10-25	Rijzende ster
zo. 25	<i>Eerste Kerstdag</i> Jesaja 8:23b-9:6	Licht in de duisternis
ma. 26	<i>Tweede Kerstdag</i> Johannes 1:1-18	Mens geworden
di. 27	Jesaja 50:4-11	God is nabij
wo. 28	Jesaja 51:1-11	Vastigheid
do. 29	Jesaja 51:12-23	Bescherming
vr. 30	Jesaja 52:1-12	Goed nieuws
za. 31	Numeri 6:22-27	Veel heil en zegen

Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

Op zondag 27 november a.s. nemen we in De Nieuwe Stad afscheid van tante Wil Latul en tante Pauline Mesman, als ouderlingen van PERKI. Zij hebben zich steeds heel trouw en toegewijd ingezet om de verbinding tussen PERKI en de PGZO vorm en inhoud te geven. Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar. We zijn heel blij dat er ook weer twee nieuwe mensen bereid gevonden zijn om ouderling te worden namens PERKI. Het zijn Rudy Watimena en Suzan Aipassa - Gerungan. Suzan Aipassa zal op 27 november bevestigd worden als ouderling en Rudy Watimena zal op 1 januari bevestigd worden. Vanwege het afscheid van Wil Latul en Pauline Mesman en het aantreden van Suzan Aipassa willen we zondag 27 november de kerkdienst als een gezamenlijke dienst van PERKI en PGZO organiseren met dan twee voorgangers, ds. Marla Winckler - Huliselan en ondergetekende. Het komt ook mooi uit dat op die zondag de Cantorij haar medewerking verleent. Ongetwijfeld zal er ook uit PERKI kring nog wel een groep aantreden die de vertrekkende ouderlingen en de nieuwe ouderling zal toezingen.

In De Drie Stromen zowel als in De Nieuwe Stad gaan we dit jaar samen met groot en klein en Kind op Zondag op zoek naar de koning. Met behulp van een goede landkaart en een kompas en de daarbij behorende Bijbelverhalen zullen we daarmee wel de weg naar Kerst vinden.

Waar er in De Drie Stromen op 11 december in oecumenisch verband de Kerstsamenzang gehouden wordt en op de Kerstavond de Cantorij van DDS haar medewerking zal verlenen aan de dienst zal er in De Nieuwe Stad op kerstavond - om 18.30 uur - voor het derde achtereenvolgende jaar een kerkdienst gehouden worden die met name gericht is op jonge kinderen en hun ouders en grootouders. En we nemen aan dat ook dit jaar behalve kleine kinderen en hun ouders en grootouders ook de andere gemeenteleden en geïnteresseerden de weg naar De Nieuwe Stad wel zullen weten te vinden op die avond. Deze dienst zullen we ook dit jaar weer samen met de ELG organiseren. U zult er via de mededelingen op zondag en via extra publiciteit met een flyer en posters nog nader over worden geïnformeerd.

Kerstmorgen vieren we zowel in De Drie Stromen als in De Nieuwe Stad de geboorte van Christus. In De Nieuwe Stad zal aan die dienst de Cantorij van DNS meewerken. Op zaterdag 31 december wordt er om 19.00 uur in De Nieuwe Stad een avondgebed gehouden. Of u nu in Gaasperdam of in de Bijlmer woont u bent er van harte voor uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.

Op zondag 1 januari hebben we vervolgens een kerkdienst voor heel de PGZO in De Drie Stroom, die om 11.15 uur begint, met aansluitend een nieuwjaarsreceptie. Over wat er in die dienst allemaal verder zal gebeuren wordt u nog nader geïnformeerd. In elk geval wens ik u alvast een goede Advents- en Kersttijd toe.

Overdenking - Advent

Annie Vis



Momenteel bevinden we ons in de Adventstijd en zijn we op weg naar het Kerstfeest. Advent is een periode van bezinning en inkeer, maar ook een periode van verwachting en uitzien naar het Licht. In de Adventstijd worden in de kerk vier kaarsen aangestoken, de eerste op de eerste Adventszondag en zo iedere zondag een meer, als een symbool dat het Licht het uiteindelijk zal winnen van de duisternis en de koning zal komen die ons de vrede brengt. In de periode dat wij het Kerstfeest vieren, vieren de joden ook een Licht-feest namelijk het Chanouka-feest, het Inwijdingsfeest van de tempel. Ze vieren het acht dagen lang en ontsteken dan de lichten van de chanouka-lamp. Deze heeft acht olielampjes of kaarsen

met nog een extra lampje of kaars om de anderen aan te steken; dat is het knechtje. In huis en synagoge wordt de eerste avond één lichtje aangestoken, de tweede avond twee lichten, totdat op de achtste avond alle lichten branden.

Ook Jezus vierde als jood het Chanouka-feest. Hij was er blijkbaar speciaal voor naar Jeruzalem gegaan: “In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel in de zuilengang van Salomo” (Johannes 10:22/23).

Voor de betekenis van dit feest moeten we in de geschiedenis teruggaan naar de 2e eeuw v. Chr. toen het joodse volk werd bestuurd door de Syrische koning Antioches Epifanes IV. Deze koning voerde de Griekse godsdienst in; de joden mochten niet meer naar hun eigen wetten leven en hun eigen godsdienstige feesten vieren. Er werd een beeld in de tempel geplaatst van de god Zeus die door de joden aanbeden moest worden.

Dit leidde tot een opstand onder de joden die drie jaar duurde en uiteindelijk tot een overwinning leidde. De tempel werd gereinigd en daarna weer ingewijd (164 v. Chr.).

Aan dit feest is de legende Het wonder van het oliekruikje verbonden, die als volgt luidt:

“Het licht van de menorah, de zevenarmige kandelaar met de zeven olielampjes, die altijd brandde in de tempel, was door de Syriërs gedoofd. Alle kruikjes met de speciale zuivere olie waren vernietigd of verontreinigd. Toch werd in een vergeten hoekje nog één kruikje met olie gevonden. Daarmee staken de priesters de zeven lichten op de kandelaar aan. Het volk kwam bijeen bij de tempel en dankte God met zang en muziek. Zo werd de tempel opnieuw ingewijd. Maar er was maar olie voor één dag in het kruikje en het zou acht dagen kosten om nieuwe olie te maken. Toen gebeurde er, volgens de legende, een wonder. Met dat kleine kruikje konden de priesters toch elke dag weer de zeven olielampjes bijvullen, acht dagen lang, totdat er weer nieuwe zuivere olie gemaakt was”.

Daarom vieren de joden in de maand december het Chanouka-feest: dit jaar van 21 t /m 28 december en daarom heeft de chanouka-lamp acht lampjes of kaarsen.

Terug naar de kaarsen van Advent en naar het adventslied, geschreven door Sytse de Vries.

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Heel erg bedankt

Jan van der Meulen.

Zaterdag 16 november ben ik bij de viering van mijn zestigste verjaardag erg in het zonnetje gezet, door Cocky en mijn dochters, mijn vrienden, de gemeente, de Presbyterian Church of Ghana, de (schoon)familie.

De foto-gallery van 1951 tot nu, het lied op de wijs van Psalm 42 van mijn beste vrienden, het gemeentelied van de hand van Marijke de Jong, de toespraak van Marja Engelage, het gedicht van Frank Odinet, het aangepaste lied 'Gebed om zegen', gezongen door de Cantorij, de meer dan royale gift van mensen uit de gemeente verstoppt in twee spaarvarkentjes, het zingen en dansen met het PCG kerkkoor en ter afsluiting het meerstemmige familiekoor en orkest met een aangepaste versie van de Beatles song '*When you're sixty four*'; dat was allemaal overweldigend en hartverwarmend.

Naar mijn waarneming en uit wat ik heb teruggehoord hebben alle aanwezigen het ook een heel gezellige middag gevonden. De verschillende kringen waarmee ik verbonden ben werden deze zaterdag middag ook even met elkaar doorverbonden.

Voor mijzelf geldt dat deze middag mij energie en vertrouwen heeft gegeven voor veel meer dan vijf jaar en ik wil langs deze weg iedereen bedanken die aan deze voor mij en mijn gezin onvergetelijke dag een bijdrage heeft geleverd.

Herinnering

Pieter Glaser

De mensen die in Gaasperdam wonen, willen we nog even herinneren aan de acceptgiro voor de bijdrage aan ons kerkblad.

Is hij zoek? Wilt u dan € 20,- overmaken op rekening 635807459 tnv kerkblad PGZO. Hartelijk dank!

Mea culpa

Marja Engelage, Preses kerkenraad

In de benoemingsprocedure van de nieuwe tijdelijke predikant is een grote fout gemaakt door de kerkenraad en de benoemingscommissie. Op zondag 6 november is in beide kerkgebouwen afgekondigd dat Justine Aalders is voorgedragen voor de benoeming van tijdelijke parttime predikant. Deze afkondiging is gedaan voordat de overige sollicitanten een afwijzing hadden ontvangen. Dit is extra pijnlijk omdat een gemeentelid die gesolliciteerd had tijdens deze dienst vernam dat een ander voor de functie geselecteerd was.

De kerkenraad benadrukt dat de benoemingscommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De gemaakte fout is niet te wijten aan het handelen van een individu, de kerkenraad als geheel is verantwoordelijk. De kerkenraad en de benoemingscommissie hebben beiden een gesprek gehad met deze sollicitant waarin zij hun excuses hebben aangeboden en aangegeven dat zij deze fout zeer betreuren.

De benoeming van Justine Aalders is gebaseerd op een unanieme voordracht van de benoemingscommissie en de kerkenraad heeft unaniem deze voordracht overgenomen. Wij hebben het volste vertrouwen in een goede samenwerking tussen Justine Aalders en de gemeente.

Bijbellezen op weg naar Kerst

ds. Jan van der Meulen

Op de dinsdagmorgen in de periode van Advent tot kerst willen we samen de Bijbelgedeelten lezen die voor de daaropvolgende zondag worden gelezen en bepreekt. We willen dat steeds doen van 10.30 - 12.00 uur in De Drie Stromen, in de Waverzaal. Hieronder volgen de data en de Bijbelgedeelten. We willen ons met name richten op de lezingen uit Rechters en Numeri en kijken of we die in verbinding kunnen brengen met de Evangelielezingen.

Dinsdag 22 nov, 10.30 uur, Waverzaal DDS: Rechters 5, Marcus 13, 24 - 37

Dinsdag 29 nov, 10.30 uur, Waverzaal DDS: Rechters 9, 7 - 15,
Johannes 1, 19 - 28

Dinsdag 6 dec, 10.30 uur, Waverzaal DDS: Rechters 13, Johannes 3, 22 - 30

Dinsdag 13 dec, 10.30 uur, Waverzaal DDS: Rechters 16, 1 - 3, Lucas 1, 26 - 38

Dinsdag 20 dec, 10.30 uur, Waverzaal DDS: Numeri 24, 15b - 17b, Lucas 2, 1 - 20

Afscheid ds Wolse

In de dienst van 29 januari nemen we afscheid van dominee Dirk Wolse. Natuurlijk willen we hem met een mooi cadeau verwennen. We kunnen daaraan bijdragen door te storten op rekening 635800470 tnv PGZO. Onder vermelding van: cadeau ds. Wolse.

Een inspirerende en warme gemeente

Marja Engelage

In het afgelopen jaar, tijdens de ziekte en het overlijden van mijn moeder en tijdens de periode dat ik zelf ziek was, heb ik mogen ervaren dat we in onze gemeente naar elkaar omzien. Uw gebeden, de bloemen, kaarten, lieve woorden, een luisterend oor het heeft mij, Edo en Menko goed gedaan, heel hartelijk dank daarvoor.

Het was ook goed om te merken hoe vanzelfsprekend taken worden overgenomen als je zelf even niet meer tot alles in staat bent, ik heb het heel erg gewaardeerd. Gelukkig kan ik nu zelf de draad weer oppakken en mijn best doen om mijn steentje bij te dragen aan de vorming van een veelkleurige, inspirerende en warme gemeente waar iedereen zich thuis mag voelen.

Uit de kerkenraad van november

Hans van Riet

Dominam habemus! Wij hebben een dominee! De klassiek geschoolden zien gelijk dat het een vrouw is: Justine Aalders. Als die naam u bekend voor komt, klopt dat: zij is al eens voorgegaan zowel in De Drie Stromen als in De Nieuwe Stad.

De benoemingscommissie bracht - goed voorbereid - verslag uit aan de kerkenraad. Negen predikanten hadden gereageerd op onze advertentie van wie er drie zijn uitgenodigd voor een gesprek. Na analyse, toetsing aan onze profielschets en het bijwonen van een kerkdienst waar zij voorging, wist de commissie het zeker: zij moest het worden. En daar stemde de kerkenraad unaniem mee in; zij is 'voor benoeming voorgedragen', zoals dat officieel heet. ds. Aalders is predikant geweest in de Werenkapel in Amsterdam-Noord, waar zij nog steeds woont.

Toen er (twee) kinderen kwamen, ging zij het onderwijs in, als docente godsdienst en Hebreeuws. Nu de kinderen groot zijn wil zij graag weer terugkeren naar haar eerste liefde, het predikantschap. Zij heeft de benoeming nog in beraad. Als alles goed gaat, kunt u met haar kennismaken op de gemeente-avond van 9 december, en treedt zij op 1 januari 2012 in dienst. De benoeming is voor drie jaar; voor die periode hebben wij subsidie gekregen van de landelijke kerk.

Een ander programmapunt op 9 december is de presentatie van enkele jaarplannen van werkgroepen. Het is de bedoeling dat dit interactief gebeurt: aan de gemeenteleden worden nadrukkelijk suggesties gevraagd. Het ideaal voor de toekomst is dat eerst de gemeente met punten voor de jaarplannen komt, en dat daarna pas die plannen geschreven worden. Zoals in het op 27 mei gepresenteerde model staat: Wij verwachten dat u samen met ons (de kerkenraad) vorm geeft aan onze visie om een aanstekelijke geloofsgemeenschap te zijn. Laat uw stem horen.....

Kort nieuws

-De Perki-ouderlingen Wil Latul en Pauline Mesman nemen na jaren trouwe dienst afscheid op 27 november in De Nieuwe Stad. Met vreugde vernam de kerkenraad dat er twee opvolgers gevonden zijn.

-Er nemen nog meer kerkenraadsleden afscheid omdat hun twee termijnen er opzitten. Dat zal gebeuren in een gezamenlijke dienst op 29 januari in De Drie Stromen.

-De komst van de ene predikant betekent het vertrek van de andere. ds. Dirk Wolse neemt ook in bovengenoemde dienst afscheid.

-De RK parochie heeft, net als wij, behoefte aan kerkdiensten die op verschillende tijden beginnen. Die kunnen we dan mooi op elkaar afstemmen. Aanvang op verschillende tijden biedt ook de kans om sommige diensten een ander karakter te geven. Om dat te onderzoeken stelt de kerkenraad een werkgroep in. En natuurlijk gaat dat weer in nauwe samenspraak met de gemeente. Misschien hoort u daar op 9 december meer over.

-Aan het eind van de vergadering moest ds. Jan even de zaal verlaten. We moesten nog wat regelen voor zijn verjaardagsreceptie. Het resultaat hebt u op 5 november kunnen horen en zien.

Gelukkig was Marja Engelage weer zover hersteld dat zij de vergadering kon voorzitten!

Vanuit de Waverzaal

ds. Dirk Wolse

Lieve mensen, een van de laatste berichten van mij onder dit kopje. De tijd van mijn interimschap in jullie midden zit er bijna op. De kerkenraad heeft de voordracht van de benoemingscommissie voor een predikante overgenomen en daarmee komt het eind van mijn interim predikant zijn in zicht. Zelf merk ik ook al weer fulltime in Lelystad werkzaam te zijn. Vooraf had ik wel eens nagedacht erover, hoe dat zal zijn. Wordt het gewoon weer geruisloos invoegen, of bespreken wij op welke wijze ik wat weer oppak? Eigenlijk is het allebei gebeurd. Door ziekte van een van mijn collega's in Lelystad, hij is nu weer begonnen met re-integratie, heb ik in het voorjaar versneld weer taken opgepakt in Lelystad op het terrein van beleid en bestuur. Geruisloos gleed ik het werk weer in. Toch heb ik in september ook een bewuste keuze gemaakt voor wat ik oppak. In Lelystad was en ben ik betrokken bij een veranderingsproces in het pastoraat. En de keuze is dat ik daar een intensieve begeleidende rol samen met anderen in heb. Dat is leuk om te doen. Het betekent helaas wel dat er voor de komende tijd geen ruimte is voor een nieuwe opdracht als interim. Ik hoop vanaf september 2012 wel weer, want ik heb gemerkt dat ik het niet alleen leuk vind om te doen, maar dat het ook wel een rol is die bij mij past. Hoop dus. Hoop en verwachting stempelen ook de december maand waarvan wij nu op de drempel staan. Verwachting van Sinterklaas voor de kinderen en verwachting van advent. We zien uit en leven toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus, de komst van de Messias in de wereld. Ik hoop dat het voor u licht brengt in de donkere dagen. Goede dagen toegewenst ook van Wilma.

Ouderenkring

Ans Odinot

Onze jaarlijks terugkerende ochtend onder leiding van Wim Hilderink was als vanouds leuk en verrassend. Wij maakten allen een 'alternatief kerstboompje' van takjes en vruchtjes. Na de pauze kerstkaarten met gedroogde bloemen. De volgende keer, donderdag 15 december leidt ds. Jan van der Meulen de Adventsviering. Om half tien staat de koffie klaar, hartelijk welkom.

Een bijzondere kerkdienst



In de dienst van 13 november zou ds. Betty Gras voorgaan. Helaas was zij ziek. Met behulp van een oude preek van Arjan van Lagen werd door de ambtdragers een dienst verzorgd die bijzonder sfeervol was. Het was een oogstdienst en die oogst was aanzienlijk. Veel gemeenteleden hadden iets meegebracht, wat bij elkaar een enorme berg artikelen werd. Ze zijn bestemd voor het Jeanette Noëlhuis. Die zullen daar zeer content mee zijn.



activiteit van de Kindernevendienst

Beste gemeente

Eleonora Hof

Ik schrijf dit berichtje in het kerkblad met tegenzin, want het betekent dat ik aan ga kondigen dat ik afscheid van jullie moet nemen. Ik moet namelijk heel snel mijn huis uit en moest dus op zoek naar tijdelijke woonruimte. Een tijdelijk adres heb ik gevonden in Brummen, een pittoresk dorpje aan de IJssel, waar mijn familie vandaan komt. Ik verlaat Amsterdam, maar hoop daar over een paar maanden wel weer terug te keren, maar ik weet niet of dat dan weer in Zuidoost zal zijn.

Ik wil graag op deze plaats mijn dank uitspreken voor het warme welkom dat ik gehad heb in deze gemeente. Al vanaf de eerste keer dat ik langs kwam, voelde ik me gezien. Ik heb het ook erg gewaardeerd dat ik al zo snel gevraagd werd voor allerlei taken in de gemeente, zoals de internetcommissie en nu de benoemingscommissie. Ook heb ik met plezier meegedraaid met het beginnende jeugdwerk. Ik verlaat de gemeente dus met mooie herinneringen, en ben blij dat jullie me zo welkom hebben geheten. Met hartelijke groet, en Gods zegen, Eleonora

(eleonora.hof@gmail.com / nieuw postadres: Eleonora Hof, Bloemenweide 10, 7325 DD Apeldoorn).

Uitbreiding autodienst

Marijke de Jong, tel 6910904

Nu we één gemeente zijn wil de kerkenraad de autodienst uitbreiden naar Gaasperdam. Wat houdt dat in? We zoeken gemeenteleden die bereid zijn om bijvoorbeeld eens per maand enkele gemeenteleden thuis op te halen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen en dat wel graag willen. Vaak betekent het een klein stukje omrijden. Ook hiervoor geldt weer: hoe meer mensen zich opgeven om te rijden, hoe minder vaak men hoeft te rijden. Jos de Boer is de coördinator, u kunt haar bellen(696 9805) of mailen of bij de woensdag bazaar aanspreken als u ons hiermee van dienst wilt zijn. Uiteraard kunt u ook een kerkenraadslid aanspreken, die kan het weer doorgeven. Mocht u gebruik willen maken van de autodienst om naar De Drie Stromen of De Nieuwe Stad te komen, neemt u dan ook contact op met Jos de Boer of met ondergetekende namens de kerkenraad.

KIP legt ei

Hans van Riet

Werkgroep Eredienst, werkgroep Vrijwilligerszorg, dat is duidelijk. Maar wat doet de werkgroep KIP?

Pastoraat en Kerkrentmeesters, dat zijn toch twee verschillende werelden? Pastorale zorg voor gemeenteleden - de 'zachte' kant - gaat toch niet samen met geld ophalen - de 'zakelijke' kant? Enkele jaren geleden ontstond de behoefte om die beeldvorming bij te stellen, om wat meer in elkaars keuken te kijken, en vooral om activiteiten op elkaar af te stemmen. Dat ei werd uitgebreid tot KIP: Kerkrentmeesters & kerkbalans, Informatie & communicatie, Pastoraat.

Al snel kreeg KIP doelgroepenbeleid in het vizier: de ene doelgroep (b.v. de trouwe kern) moet anders benaderd worden dan de andere doelgroep (zoals de mensen aan de rand of de passanten). Dus eerst maar eens die doelgroepen in kaart brengen. Welke soorten gemeenteleden kent onze kerk eigenlijk? Dat zijn er nogal wat. (Met dank aan onze vorige ledenadministrateur Piet Baaijens, die ons hierbij zeer behulpzaam was.) Wonen ze hier lang of zijn ze snel weer verdwenen, heeft dat te maken met oud of jong, met meelevend of niet? Als proef maakten we een analyse van ons ledenbestand in de Venserpolder. Die I van informatie is onze voorzitter Jaap de Visser wel toevertrouwd. De K van kerkrentmeesters (Henk Kroese, Henk Konings) en de P van Pastoraat (Corine Noordzij) brachten hun kennis in. De studie "Analyse wijk Venserpolder" gaf een onthutsend beeld: simpel samengevat veel verloop, belijdende leden zijn oud en de jongeren ontbreken.

Leg je dan het hoofd in de schoot of ga je er tegenaan? Dat laatste dus. En zo ontstond het plan om het draagvlak van onze gemeente te verbreden via de actie Kerkbalans Nieuwe stijl. Dat hebben we niet zelf verzonnen maar bestond landelijk al. Alleen moet je het nog 'even' zelf toepassen in je eigen gemeente. Voor de gemeenteleden die trouw betalen kon alles blijven zoals het was, voor de mensen aan de rand maakten we een brief en een kleurige folder (met medewerking van Pieter Glaser) waarin we onze gemeente aanstekelijk presenteren. Het ei was gelegd.

Kerkbalans is een kerkrentmeesterlijke taak. Maar KIP zou KIP niet zijn als daaraan niet een pastorale dimensie wordt toegevoegd. Onze brief met antwoordformulier heeft een pastorale toon. Maar vooral: probeer bij de uitvoering van de actie Kerkbalans contact te maken met de mensen, en te luisteren naar wat zij te vertellen hebben.

Daar moet je dan wel de mensen voor hebben. Maar het is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze gemeente. Op de gemeente-avond van 9 december hoort u er meer over.

Oplettende lezers missen nog één woord in de omschrijving van KIP: communicatie. Dát aspect wordt verzorgd door ondergetekende, als lid van de werkgroep Communicatie. Die werkgroep is ook bezig met doelgroepenbeleid: een welkomstfolder voor de doelgroep nieuw-ingekomenen (misschien nog een aparte versie voor de jongeren?), een activiteitenfolder voor iedereen en een adressengids voor de kernleden. Volgende klus is het kerkblad. Voor welke doelgroep(en) is dat blad en is de inhoud daarop afgestemd? Zo grijpt alles in elkaar. Op weg naar Pinksteren waar ieder 'in zijn eigen taal' de blijde boodschap verstonde.

Overdenking bij de gedachtenis van de gestorvenen

ds. Jan van der Meulen

Wat moeten we met dat verhaal van de dwaze en de wijze meisjes?

(...) Er wordt zo genadeloos over die dwaze meisjes gesproken, wat doen ze eigenlijk fout? Die wijze meisjes lijken in onze ogen eerder eigenwijze meisjes die alleen maar met zichzelf bezig zijn als ze hun olie weigeren te delen met die dwaze meisjes. Moderne meisjes - zo lijkt - die er alleen in geïnteresseerd zijn of ze zelf wel bij het feest mogen zijn. De meisjes met de extra olie waren voorbereid, ✝ niet op de komst, maar op de vertraging van de komst. De andere meisjes waren klaar voor de komst en stonden te popelen - waarom extra olie meenemen als de bruidegom elk moment kan komen?

Het gaat over de kunst van het wachten, over het uithouden in de nacht, over het leven zonder de bruidegom. Het gaat over de weerbarstigheid van het leven en het leren van het geduld. In geduld hebben zijn we niet zo goed vandaag. We leven in een ongeduldige, haastige en onrustige tijd, zou je kunnen zeggen. Problemen die zich vandaag voordoen in het leven en in de samenleving moeten eigenlijk gisteren al zijn opgelost. Maar er zijn zaken in het leven die niet even snel opgelost kunnen worden. En dan denk ik met name aan emotioneel ingrijpende zaken zoals het verlies van geliefde, vertrouwde personen. Haast, ongeduld, onrust is er om je heen, maar ze zitten ook vaak van binnen. En dingen in het leven die diep ingrijpend zijn vragen tijd; tijd voor aanvaarding, verwerking. Je komt er niet even snel van af of mee weg. Het is met die dingen zoals Judith Herzberg het beschrijft in het gedicht:

Liedje

*Het duurt altijd langer dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel langer duren dan ik denk
dan duurt het toch nog langer
dan je denkt.*

Verlies verwerken, rouwen, vraagt tijd en vraagt geduld. Je bent wijs als je dat weet en dwaas als je dat vergeet of wilt overslaan. Het is geduld dat mensen om rouwenden heen vaak niet kunnen opbrengen. Als jij er nog steeds mee bezig bent zijn anderen er al weer klaar mee en die vinden dat het normale leven weer zijn gang moet nemen. Het is vast goed bedoeld als mensen je terug roepen naar het normale leven, maar het gevaar is aanwezig dat de anderen vlugger gaan dan jij en dat jij alleen achter blijft achter het glas waar je wel alles ziet gebeuren, maar er zelf voor je gevoel nog niet bij bent.

Verlies met je meedragen en verwerken maakt soms eenzaam. Het zijn trouwens niet alleen de anderen die geduld met jou moeten willen hebben, maar ook jij moet geduld met jezelf hebben. Want wil je er zelf ook niet snel vanaf: van de pijn, het verdriet en het gemis? Maar dat kan alleen als je geduld hebt en de tijd neemt; als je het op kan brengen om moeite te doen om er doorheen te komen. Want zegt Judith Herzberg: *het kost altijd meer moeite dan je denkt (...)*

Je hebt extra olie nodig om te kunnen wachten en het uit te houden in de nacht als er geen bruidegom is die komt. Waar zou je die olie kunnen kopen? En wat is dan die olie die je levenslamp kan laten branden zodat hij de nacht kan verlichten? Zou die olie niet te koop moeten zijn in een gemeenschap die de werkwoorden vieren, omzien en verbinden wil vervoegen: Ik vier, wij vieren. Ik zie om en er wordt naar mij omgezien. Ik ben verbonden en word verbonden met de anderen om mij heen.

Wees wijs en bedenk dat je het soms langer moet kunnen uithouden dan je denkt of vreest. Zorg voor olie, de olie van geloof, hoop en liefde. Dan ben je niet alleen, sta je niet buiten de kring van de gemeenschap en ben je niet zonder God.

Religieuze beleving

Annie Vis

Op onze bijeenkomst in de maand oktober werd het *Gedicht voor jou*, geschreven door Neeltje Maria Min, voorgelezen. Neeltje Maria Min behoort tot een aantal dichters die bij toerbeurt poëzie voordragen bij eenzame uitvaarten. Uitvaarten waarbij nabestaanden en andere belangstellenden ontbreken.

Deze keer ging het om een pasgeboren babylijkje, gevonden in het Buiksloterdiep.

Voor jou

Die altijd door water omgeven
altijd gedreven heeft
maar even geleefd

Wie heeft in jouw ogen gekeken
jouw trekken gelezen
vergeving gesmeekt

Wie heeft zich naar buiten begeven
het plasticzak-scheepje
een zetje gegeven

Wie heeft één, twee, drie
in godsnaam gezegd

Dat je ontstaan was, bestaan wou
was niet jouw fout

Naamloos, onschuldig
dood in de Buiksloot
nul dagen oud.

In godsnaam rust zacht
rust zacht zacht zacht zacht
In de naam van je vader
en je moedertje:

rust zacht

Na het voorlezen van dit fijnzinnige gedicht hebben we geluisterd naar *Zum Abendsegen* van Mendelssohn. Gecomponeerd voor een vierstemmig koor. *Herr, sei gnädig unserm Flehn.*

Na de pauze stond Elia centraal. Zijn vlucht voor Isebel na het gebeuren op de Karmel. Elia trekt de woestijn in en raakt in depressie. “Neem mijn leven Heer, het is genoeg, ik ben niet beter dan mijn vaderen.”

We luisterden naar *It is enough! O Lord*, ook van Mendelssohn.

Maar er verschijnt tot twee keer toe een engel die zegt dat hij moet opstaan en moet eten en drinken. Gesterkt door het voedsel trekt Elia verder de woestijn in tot aan de berg Horeb (Sinaï). Hij overnacht in een spelonk, maar God zoekt hem op en vraagt wat hij daar doet. Dan volgt een litanie van zelfbeklag, een opsomming wat hij allemaal voor de Heer gedaan had. Hij moet naar buiten treden en dan gaat de Heer voorbij. Niet in een sterke wind, niet in een aardbeving, niet in het vuur, maar in het suizen van een zachte koelte. Wij luisterden naar het gedicht van Muus Jacobse, *Niet in 't geweldige geluid*, waarvan de laatste strofe luidt:

Maar als de koelte om ons staat
en een zacht suizen ons vervult,
weten wij dat Gij komen zult,
en wij omwinden het gelaat.

Tot slot geluisterd naar *Behold, God the Lord passed by!* Ook van Mendelssohn.

Kunstmarkt

Marja Keijzer



De Kunstmarkt van 5 november was dit keer een rustige, maar toch weer gezellige dag van KUNST en ONTMOETING. Velen van U deden mee als kunstenaar of vrijwilliger. De winkeliers van Reigerbos gaven ons leuke presentjes voor de loterij. Iedereen hartelijk dank!

Voor de bezoekers was veel moois te zien en te kopen, wat gelukkig ook gebeurde. De opbrengst van dit jaar is dan ook netto 782 euro. Deze keer is de opbrengst bestemd voor iets extra's in DDS.

De commissie gaat door en we hopen volgend jaar de 16^e Kunstmarkt te houden, ongeveer in dezelfde tijd. U hoort nog van ons!

Hartelijke groeten, namens de Kunstmarktcommissie,
Marja Keijzer, Hanny Kort, Jenny Kruijer, Wil Wieten, Henny Konings

Cantorij DDS

Wil Bakewel

Op onderstaande data zal de Cantorij van DDS in de eerste helft van 2012 zingen

- op zondag 22 januari in Lelystad
- op zondag 29 januari in De Drie Stromen
- op zondag 26 februari in het AMC
- op zondag 11 maart in De Drie Stromen
- op zondag 25 maart in De Drie Stromen
- op vrijdag 6 april in De Drie Stromen, Goede Vrijdag
- op zondag 8 april in De Drie Stromen, Pasen
- op zondag 13 mei in De Drie Stromen
- op zondag 3 juni in De Drie Stromen
- op zondag 8 juli in De Drie Stromen

Eindejaars collecte acceptgiro actie

Namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese 690 3416

In december vindt de jaarlijkse acceptgiro actie plaats voor de Eindejaarscollecte. Het thema is dit keer Liefde en in de begeleidende brief wordt hierover verwezen naar Galaten 5: de verzen 22 en 23. Als kerkenraad blikken we terug op wat er allemaal in onze gemeente is gebeurd, één jaar na de samenvoeging. Er is veel goed gegaan. Als teken van dankbaarheid kunt u aan deze actie meedoen. Met uw bijdrage ondersteunt u het werk van onze eigen gemeente en kunnen we nieuwe hoopvolle activiteiten uitvoeren. Vandaar dat deze acceptgiro actie van harte door ons wordt aanbevolen.

De brief met acceptgiro over deze actie vindt u *niet* terug als bijlage in het december nummer van ons kerkblad, omdat de aflevering hiervan door het LRP team pas begint vanaf 12 december a.s. (week 50) De bezorgers van ons kerkblad zullen dus een extra rondje door de gemeente moeten maken.

De bedoeling is dat u probeert uw bijdrage voor deze actie nog in 2011 over te maken naar onze gemeente. Mocht u uw bijdrage eerder willen storten dan na ontvangst van de brief plus acceptgiro, dan kan dat via bankrekeningnr. SKG 635800470 ten name van de Prot. Gem. te Amsterdam Zuidoost te Amsterdam, onder vermelding van: "Eindejaarscollecte". Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Kerkbalans

Namens de kerkrentmeesters, Henk Konings, Henk Kroese

Als u dit artikel leest, loopt het jaar alweer bijna ten einde. Daarom is het goed om nu schoon schip te maken, ook met uw kerkelijke bijdrage (Kerkbalans 2011) aan onze gemeente. Mocht u nog niet uw volledige bijdrage hebben overgemaakt, zoals u had aangegeven op het toezeggingformulier 2011, dan kan dat alsnog. Ook zij die dit jaar nog niets hebben bijgedragen aan onze gemeente roepen wij op om een bijdrage over te maken. Dit jaar zijn er geen herinneringen voor betaling gestuurd door ons, omdat we teveel problemen hebben gehad met het nieuwe LRP systeem. (Leden Registratiesysteem PKN) Vandaar deze persoonlijke oproep aan u allen, om alsnog uw bijdrage aan onze gemeente over te maken. Want ook onze kerk is van blijvende waarde, hopen we.



De actie Kerkbalans 2012 start op 15 januari en eindigt op 30 januari 2012. Het motto is dit keer: "Wat is de kerk mij waard?" De financiën van onze gemeente gaan achteruit: bij de Begroting 2012 wordt rekening gehouden met een tekort van € 10.000,- - ondanks een subsidie voor onze nieuwe interim predikant ds. Justine Aalders. Ook 2011 zal (naar onze inschatting) eindigen met een groot tekort tussen de € 20.000,- en € 30.000,-. Reden: we hebben wel extra pastorale bijstand gekregen dit jaar via ds. D. Wolse, maar geen

subsidie. Daarom is het erg belangrijk dat we 2012 goed inzetten en proberen ruimhartig, maar natuurlijk naar vermogen, bij te dragen aan onze gemeente.

Let wel, dat elk (geregistreerd) Belijdend- of Dooplid onze gemeente € 25,- kost aan bovenplaatselijke verplichtingen. En dan praten we dus nog helemaal niet over onze eigen uitgaven! Dus als het enigszins kan, probeer uw bijdrage in 2012 met minimaal 2% (het verwachte inflatiecijfer) te verhogen.

Dan kunnen we pas laten zien wat onze kerk/gemeente ons waard is. Hartelijk dank alvast voor de medewerking.

Collecteopbrengsten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen oktober 2011

namens de diaconie, Rommert Tjeerdsma

	diaconie		kerk		deurcollecte		doel deurcollecte
	DNS	DDS	DNS	DDS	DNS	DDS	
2 okt	141,15	67,15	125,25	68,92	125,05	84,55	Kerk en Israel
9 okt	119,60	74,45	115,25	188,40	121,20	39,73	kerkblad
16 okt	155,42		178,70		177,50		Kerk in Actie/ Werelddiaconaat
23 okt	72,30	51,40	67,05	63,30	78,22	42,20	eigen pastoraat
30 okt	160,30	161,10	194,15	261,60	161,05	50,15	DNS: Hervormingsdag DDS: algemene kosten

De opbrengsten zijn weergegeven in Euro's.

16 oktober was een dienst van onze hele gemeente, in De Nieuwe Stad.

In onze kerkdiensten zijn voor de eerste, diaconale, collecte ook specifieke doelen aangegeven. Dat waren achtereenvolgens: ouderenwerk (2 oktober), steun aan particulieren (9 oktober), steun aan opvanghuizen (16 oktober), diaconaal project Ghana (23 oktober), en ouderenwerk/kerstattenties (31 oktober). Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters.

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

Kerstconcert

Namens de voorbereidingsgroep, Arend van de Beld

Kerstconcert RK Koor Gaasperdam en Cantorij DDS Zondag 11 december 2011, 16.00 uur in De Drie Stromen Kerk.

Elk jaar voelen we ons even op het verkeerde been gezet. Kerstliederen instuderen op het RK koor en de Cantorij als het nog september is. Maar gaandeweg korten de dagen en groeit de sfeer die daar bij hoort. Jacques van de Meer en Henk Fransen dirigeren ons naar een kerstconcert met een schitterend repertoire en uitvoering. We zingen kerstliederen uit een eeuwenlange traditie. Kortom, u bent gewaarschuwd dat het dit jaar weer erg mooi wordt. komt allen en geniet van een prachtig kerstconcert. Er is ook samenzang! Zondag 11 december, 16.00 uur (15.30 uur inloop)

Het bijbelboek Matteüs in straattaal



Jezus zei tegen hen: Wat zijn jullie toch voor chickies?
'Een man die Johnnyboy heette, maakte noize in de woestijn van Judea. Zijn streetname was 'De Doper'. Niet omdat hij een hosselaar was, die dope verkocht. Ook niet omdat hijzelf zo dope was, ofsow. Maar hij doopte mensen met water. Hij doopte mensen in het water. Kopje onder. Daarmee lieten ze zien dat ze zich schoon wilden wassen van al hun fouten en een nieuw leven wilden beginnen. Overal waar hij kwam, riep De Doper: 'Maak een U-turn, want een nieuwe wereld is op komst! Jullie lopen op de verkeerde weg, peeps! Het koninkrijk van God komt eraan! A New World Order! Revolution is coming!'

Zo omschrijft straatbijbel 'De torrie van Mattie' het verhaal over Johannes de Doper. In het boek worden verhalen uit de Bijbel herverteld in straattaal. Zo gaat Jezus naar 'een beruchte buurt, de Eastside, met z'n twaalf matties. Alles was chill.' Het doel: jongeren uit de straatcultuur op een toegankelijke manier bereiken met de Bijbel. Het boek is een initiatief van het NBG, Ark Mission en Youth for Christ. Vele tienduizenden jongeren in Nederland communiceren onderling op een manier die voor veel volwassenen moeilijk te volgen is, via straattaal. Martijn Vellekoop, projectleider: "Veel jongeren vinden de Bijbel een dikke pil met veel woorden erin. Met respect voor de Bijbel en respect voor de straatcultuur willen we met deze uitgave jongeren bekend maken met de verhalen over Jezus. We zien het niet als een Bijbelvertaling, maar meer als een hervertelling. Het is een opstapje naar de Bijbel. De eerste reacties zijn enthousiast. Ik hoorde van een jongen dat hij 'de Bijbel al lang helemaal zou hebben uitgelezen' als de hele Bijbel zo geschreven was. De vertellingen in straattaal spreken veel jongeren aan. Het voelt veel meer eigen wanneer het verhaal over Jezus in hun taal wordt gebracht. Ook de gebeurtenissen in de verhalen spreken jongeren aan." "Omdat jongeren vaak niet zo veel lezen, bieden we op www.straatbijbel.nl iedere week een nieuwe audiofragment aan. We hebben de hele straatbijbel namelijk ingesproken. Jongeren kunnen deze in de metro of tram beluisteren," aldus Vellekoop.

In de straatbijbel wordt de Media Markt nog even aangehaald in het verhaal over Johannes de Doper: 'Uit alle steden en buurten kwamen de mensen naar De Doper. Zelfs helemaal uit de grote stad Jeruzalem. Wholla, ze stonden in de rij alsof de Media Markt faillissementsuitverkoop had. Ze lieten zich door hem dopen in een rivier. Die rivier heet de Jordaan (net als die buurt in Damsko). De peeps die zich lieten dopen, vertelden De Doper alle slechte dingen die ze hadden gedaan en alle fouten die ze hadden gemaakt. Ze wilden een nieuw leven beginnen.'

Jezus de asielzoeker

Maar niet lang daarna kreeg Jowie weer een droom. Weer zag hij een engel van God. Deze keer zei de engel: *'Sta op en vlucht met het kind en Maria naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is op zoek naar het kind en wil Hem killen!'*

Jowie stond gelijk op. Ze sloegen het ontbijt over en vluchtten nog diezelfde nacht naar Noord-Afrika. Geen tussenstop bij de McDrive, maar in één streep naar Egypte. Daar was het veilig, omdat Herodes daar geen koning was. Toen Herodes snapte dat de astrologen hem geflashed hadden, werd hij helemaal wauw en ging omin broeja lopen doen. Hij schakelde over op plan B. Hij gaf opdracht om in de regio Bethlehem alle jongetjes van twee jaar en jonger te vermoorden. Hij hoopte dat de baby-koning er tussen zou zitten. Ook dat was al honderden jaren eerder voorspeld, door de profeet Jeremia. Jeremia had gezegd dat in dit postcodegebied vele vrouwen ontroostbaar zouden huilen, omdat hun kinderen gedjoekt zouden worden.

Jowie, Maria en Jezus bleven in Egypte wonen totdat Herodes 6 feet under lag. Nou, je raadt het al, ook dat was al voorspeld door de profeet Hosea, die vele jaren geleden namens God had gezegd: *'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'* Nadat Herodes didi was gegaan, kreeg Jowie weer een droom van een engel van God. Nu zei de engel: *'Sta op en ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want de man die je kind wilde doden, leeft zelf niet meer.'* Jowie stond op en ging met Maria en Jezus terug naar zijn land. Maar onderweg hoorde hij dat een man met een doodmoelijke naam koning was geworden: Archelaüs. Archy was de zoon van Herodes. Jowie durfde niet verder te reizen naar Bethlehem toen hij dat hoorde. Hij was bang dat de zoon zou afmaken wat de vader van plan was geweest. Toen kreeg Jowie weer een droom. Het leek wel of hij een abo op dromen had. In die droom kreeg hij aanwijzingen om naar postcodegebied Galilea te gaan. Daar ging de familie Davids toen wonen, in een hood die Nazareth heette. En zo ging er alweer een profetie in vervulling: *'Hij zal uit Nazareth komen.'*

Stap verder vraagt

Erika Feenstra

Op het moment zijn we op zoek naar:

dekens/dekbedden, een kopieermachine, lesgevers Nederlandse les en taalmaatjes, 3 stukken zwarte stof van 3x 3 meter, of een stuk van 6 bij 3m, iemand met auto die zo af en toe met 3 of 4 bezoekers van Stap verder een bezoek wil brengen aan de kledingbank in Amstelveen.

PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost

Namens de besturen, Wil Bakewel

Op onze bijeenkomst van maandag 7 november 2011 waren 17 personen aanwezig. Mevrouw Angela Venne, consulent van de Nederlandse Brandwonden Stichting in Beverwijk, hield een inleiding over preventie van brand en brandwonden. Bij brand denken wij vaak aan grote rampen. Die zijn er ook, maar wat wij niet wisten is, dat 80% van de ongelukken thuis gebeuren. En hierop richt zich de preventie van de stichting. Bij senioren b.v. ontstaan brandwonden voor 58% door hete vloeistoffen, 25% door vuur en vlammen en 17% door aanraking met hete voorwerpen. Mevrouw Venne leerde ons, geïllustreerd met afbeeldingen en filmpjes, heel veel over de gevolgen van brandwonden, wat te doen als iemand in brand staat en over preventie. Een heel boeiende en leerzame middag.

Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 5 december. Dan zullen mevrouw Ans Jonker en mevrouw Wanda Kreuger voor ons een inleiding houden over het werk van Nationale Vereniging De Zonnebloem.

We blikken ook al vooruit op het nieuwe jaar en wel op onze bijeenkomst van maandag 2 januari 2012. Dit wordt een heel bijzondere, nl. "Voorlezen uit de Bijbel". Iedereen die mee wil doen krijgt 5 minuten om een zelf gekozen bijbelgedeelte voor te lezen. Degenen die dat het mooiste/duidelijkste doen mogen de PCOB/KBO vertegenwoordigen op de gemeenteavond die daarop volgt. Er worden 4 leeftijdsgroepen gevormd: 0-25 jaar, 26-50 jaar, 51-75 jaar en 76-100 jaar! Wij van de PCOB/KBO richten ons uiteraard op de 3e en 4e groep Jean-Max Krabbendam zorgt voor de groepen 1 en 2. Het is maar dat u het weet. Wilt u niet voorlezen, maar wel in de jury zitten? Dat kan ook. Gewoon een kwestie van je talenten gebruiken. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan bij Jan de Jonge of ondergetekende.

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos. Alle leden en belangstellenden nodigen wij hierbij van harte uit de bovengenoemde bijeenkomsten bij te wonen
Rest mij nog u hierbij alvast heel fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen!

LEZERS SCHRIJVEN

Abri 37 Vertrouwen

Henk de Boer



‘Stel je vertrouwen in God, maar bind je kameel aan de boom’, hoorde ik van een moslim.

Vertrouwen in banken (‘is mijn spaargeld nog wel safe?’), vertrouwen in de euro (‘gaat Griekenland failliet?’), vertrouwen in de politiek (‘opportunisme en populisme’). Vertrouwen is aan erosie onderhevig. Zie Griekenland, zie Italië, zie Iran (atoombom). Er is veel onbehagen.

Hoe zit het met het vertrouwen van ons. We leven in Advent. Hoe groot is ons vertrouwen in God? Binden wij

ook onze kameel aan een boom?

Geloven en vertrouwen, maar wees wel realistisch: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Bind je kameel aan de boom. Of je veulen.

Op weg naar Jeruzalem gaf Jezus de opdracht naar een dorp te gaan om een vastgebonden veulen los te maken, waarop nog nooit iemand had gezeten: ‘Maak het los en brengt het hier’.

Een veulen, een nazaat van de ezel die Jozef en Maria naar Bethlehem bracht en naar Egypte en weer terug. Een ezel die de geschiedenis van kindeke Jezus doorvertelde aan zijn nageslacht. Een vastgebonden veulen, vol van die geschiedenis, dat zich los liet maken en met de leerlingen meeding en van vrolijkheid balkte toen hij Jezus zag: ‘Is Hij het niet waarover mijn vader sprak?’

In groot vertrouwen liet hij zich losmaken.

Advent. Tijd om ons los te laten maken en in vertrouwen op weg te gaan naar de stal met het schorriemorrie, de os en de ezel.

Stel je vertrouwen in God, maar zet wel je fiets op slot.

Wie goed zingt

Denise Dijk

‘Goed zingen is twee keer bidden’, is een uitspraak die mijn hart doet opspringen! Een paar jaar geleden volgde ik colleges geestelijke begeleiding. Elke student - pastores en geestelijke verzorgers - moesten ook een gebedspracticum volgen. We spraken af dat we elkaar een eigengebed per e-mail zouden toesturen. Dit gebed zou besproken worden tijdens het practicum. Tijdens de koffie bleek dat het bespreken van een persoonlijk gebed voor bijna iedereen, ook voor mij, een confronterende opdracht was. Preken worden in de opleiding vanzelfsprekend besproken en geanalyseerd, maar onze gebeden? Dat is andere koek. Een gebed is privé, zei iemand.

Opluchting

Toch deed ieder wat gevraagd werd. Het ging immers om bidden als professioneel en als persoon. Ik zag er als een berg tegenop. Toen ik aan de beurt was, kwam het hoge woord eruit. ‘Persoonlijk bidden doe ik eigenlijk niet. Voor een gemeente en het pastoraat kan en wil ik het wel. Ik zing liever.’ Ik verwachtte in mijn bangheid oordeel en verbijstering van de anderen: ‘Bid jij niet? Natuurlijk bidt een beroepskracht, ook als privé persoon.’ Die reacties bleven uit. Een collega zei: ‘Denise, Augustinus zei: " wie goed zingt, bidt tweemaal." Vanouds gevoelig voor gezag, dacht ik: als een kerkvader als hij dat gezegd heeft, dan mag het echt. Ik was opgelucht en voelde me vrij. De bijbeltekst gebruikt door leermeester Wybe Zijlstra: ‘De waarheid zal vrijmaken’, klopte weer als een bus voor mij. Toen ik later hoorde, dat de uitspraak niet van Augustinus is, maar wel in zijn geest, moest ik hartelijk lachen. Bij een voorbereidend gesprek voor een dienst over dit thema vertelden we elkaar wat deze uitspraak voor ons betekent. Opmerkingen als: ‘Dat heb ik nou ook,’ waren niet van de lucht. ‘Wie goed zingt, bidt tweemaal’ is een opluchting voor velen die het horen!

Te laat bemind

Een gebed uit de ‘Belijdenissen’ van Augustinus is door Huub Oosterhuis en Antoine Oomen op tekst en muziek gezet: ‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen / schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw.’
Wat doet het met je als je deze gebedstekst zegt of zingt?
Te laat, nee, veel te laat, heb ik je bemind, zijn liefdeswoorden van Augustinus tot God. In het lied van Oosterhuis valt me op dat hij- anders dan Augustinus- jij en jou met kleine letters schrijft. Als ik deze woorden, het refrein zing, zing ik mijn lief toe en soms ook God: zo jammer dat ik je niet eerder in mijn leven ben tegengekomen, schoonheid! Ook bewonder ik haar. Het lied krijgt een extra laag als je aan ‘een schoon lieveken’ denkt en ervoor zingt.

Intimiteit

Schoonheid kan een mens diepgaand ontroeren. Als de muziek de tekst draagt, kan het zielsverlangen verdubbeld worden. Het lied raakt de intimiteit van een relatie en ook die van het gebed. Augustinus zou denk ik ook psalm 139 geschreven kunnen hebben: 'Gij zijt zo diep vertrouwd met mij... Wie kent mijn wegen zoals jij?' Zingend mogen we ons bemind weten door deze God, door deze mens.

De psalmen opnieuw berijmd 10

Frank Odinot

Psalm 37 (eerste helft) *Van David.*

Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.

P S A L M 37

1543/Genève 1551

The musical score is written on six staves. The first staff is in treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The subsequent five staves are in bass clef with the same key signature. The lyrics are written below the notes.

Erger je niet aan mensen die niet deugen,
wees niet jaloers op wie het kwade doen.
Want zij verdorren met hun mond vol leugen,
verwelken doen zij, als het jonge groen.
Zij kunnen zich op veiligheid verheugen,
die God vertrouwen en het goede doen.

Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

2

Zoek je geluk bij God, hij zal je geven
wat je verlangt als vredesvisioen.
Leg in Gods handen heel je kostbaar leven
vertrouw op hem, dit zal hij voor je doen:
het recht zal dagen als de nacht verdreven,
gerechtigheid zal stralen als de zon.

Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan
wie met listen te werk gaat. Wind je niet op, laat je woede varen, erger je
niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdeld, wie hopen op
de HEER, zullen het land bezitten.

3

Blijf kalm en wacht op God, die voor je klaarstaat
wees niet jaloers op wie in 't leven slaagt,
erger je niet, aan wie met list te werk gaat
wind je niet op, zorg dat je het verdraagt.
Het brengt hem onheil, wie Gods zegen afslaat;
wie hoopt op God zal winnen wat hij waagt.

Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem
niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed
en vrede. De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht.
Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang.

4

Nog even, en verdwenen is het kwade
Je kunt het zoeken, maar je vindt het niet.
Wie deugdzaam is, leeft vredig, in genade,
en hij zal thuis zijn in zijn woongebied.
Wie kwaad wil, grijnst naar andren tot zijn schade,
bewogen glimlacht God, als hij dat ziet.

Zondaars trekken hun zwaard en spannen hun boog, om zwakken en armen te
doden, om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. Maar het zwaard dringt in
hun eigen hart en hun bogen worden gebroken. Beter het weinige dat een
rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars.

5

Het kwade trekt zijn zwaard en spant zijn bogen
om hen te slaan die eerlijk hun weg gaan.
Zwakken en armen geldt geen mededogen,
hun eigen zwaard valt hun als weerwoord aan.
Beter het weinige om op te bogen
van een goed mens, dan rijkdom met een traan.

De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen. De HEER trekt zich het lot van onschuldigen aan, hun bezit blijft voor eeuwig behouden. Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen, in tijden van hongersnood hebben zij te eten.

6

Gebroken wordt hun macht, wie kwaad uitbroeden, maar de rechtvaardigen steunt God met kracht 't lot van onschuldigen zal hij behoeden hun eigen land blijft eeuwig in hun macht in kwade dagen krijgen zij het goede, voedsel wordt hen in tijd van nood gebracht.

De zondaars zullen ten onder gaan, de vijanden van de HEER verdwijnen als bloemen in het veld, verdwijnen als rook. De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.

7

Als bloemen in het veld zal het verdwijnen, het kwaad dat woekert zal ten onder gaan, wie God vijandig is zal snel verkwijnen. Een slecht mens gaat valslijk een lening aan, brengt niets terug, komt nimmer in het reine, een goed mens kan uit liefde iets afstaan.

Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)

p/a Jan de Jonge, Snelleveldstraat 32, 1107 VW Amsterdam Zuidoost
tel.: 020-697 68 34, mobiel: 06-14 54 43 28, e-mail: j.jonge968@chello.nl

- * publiceert over religie en multiculturele samenleving
- * helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte
- * verleent individuele hulp op maatschappelijk gebied. Ook kleine verhuizingen
- * arrangeert optredens van gospelkoren. Ook spreekbeurten
- * organiseert rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
- * zamelt goederen (kleding e.d.) in voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland. Ook inboedels
- * houdt elke woensdag rommelmarkt in De Drie Stromen, van 9.00-13.00
- * houdt elke vrijdag rommelmarkt in De Nieuwe Stad, van 9.00-13.00

AGENDA

December 2011

2	08.30u	Bazaar, DNS
5	14.00u	PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
6	10.30u	Bijbelstudie, DDS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DDS
7	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
9	08.30u	Bazaar, DNS
	19.30u	Gemeente beraad, DDS
10	13.30u	Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam e.o., DNS
11	09.30u	12+ nevendienst, DDS
12	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
13	10.30u	Bijbelstudie, DDS
14	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
15	09.30u	Ouderenkring, DNS
	10.15u	Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
16	08.30u	Bazaar, DNS
18	15.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
19	18.00u	Eetgroep, DNS
	15.00u	Gesprekskring 'De Venser'; kerstviering, hobbyruimte
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
20	10.30u	Bijbelstudie, DDS
21	08.30u	Bazaar, DDS
23	08.30u	Bazaar, DNS
27	17.00u	Wijkbijeenkomst Gooioord, Gulden Kruis en omstreken, Gooioord 63
28	08.30u	Bazaar, DDS
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
30	08.30u	Bazaar, DNS

Januari 2012

2	18.00u	Eetgroep, DNS
8	09.30u	12+ nevendienst, DDS

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 697 55 50
Zaalreservering: de heer C. Vonk,
mobiel: 06 - 5198 1782, e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur

**Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost**
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam-ZO
scriba@pgzo.nl

Website

- <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

College van Kerkrentmeesters
Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Ledenadministratie
Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO
pcglaser@planet.nl

Koster De Nieuwe Stad
Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO

Nevendiensten De Nieuwe Stad
Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
hgfokkens@planet.nl

Nevendiensten De Drie Stromen
Ellen Wijsman
1103 SM Amsterdam-ZO

Organist De Nieuwe Stad
Jacopo Brusa

Organisten De Drie Stromen
Bab Ietswaart, Simon Blijleven

Dirigente Cantorij De Nieuwe Stad
Wil Martijn
Snodenhoeckpark 18
1107 VE Amsterdam-ZO

Cantor De Drie Stromen
Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam-ZO

Bloemenfonds
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

Aflegvereniging Ezechiël
Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu, 06 1417 6741contactpers.

Stap Verder'

rekening Triosdosbank nr. 390507687
Stap Verder, Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis
Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over
instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland.
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost, telefoon 020-845 7566
erikafeenstra@stapverder.org www.stapverder.org
Spreekuurtijden Dokters van de Wereld: ma en do 10.00-13.00 uur,
spreekuurtijden sociaal-pastoraal: di 9.00-11.00 uur, woe 10.00-12.00 uur, vrij
10.00-12.00 uur

Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO
janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag
t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Dirk Wolse (interim-predikant)
dwolse@telfort.nl
Buitenplaats 7
8212 AA Lelystad

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering
aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er
om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er
een RK doopdienst is.



Secretariaat

M.Hutauruk-Tambunan
Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam-ZO
meylina-tamburan@yahoo.com

Predikant

ds. I.A.R. Pattinama
Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden
idapattinama@planet.nl

Predikant

ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
1103 KB Amsterdam-ZO
marla.huliselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant

Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam-ZO
revyawbediako@live.com

Secretaris

Vera Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam-ZO

Catecheet

geen

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst
om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.