



# KERKBLAD PGZO

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



Februari 2012

**PGZO** is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*  
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*  
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*  
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*  
Mijndenhof 164

## **Redactie**

▶ Frank Odinet

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

### **Betaling:**

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost  
*Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden*

### **Layout**

▶ André Smit / Marga Blom

### **Druk**

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **12 februari 2012** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

## Inhoudsopgave

<b>KERKDIENTEN</b> .....	<b>4</b>
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen .....	4
Overige kerkdiensten februari .....	6
Overige kerkdiensten februari .....	7
Toelichting op de collecten .....	8
Rondom de kerkdiensten .....	9
Bijbelleesrooster .....	10
Overdenking .....	11
<b>NIEUWS UIT DE GEMEENTE</b> .....	<b>12</b>
Uit de kerkenraad van januari .....	12
Gemeenteberaden in 2012 .....	13
Gezamenlijke diensten in 2012 .....	14
Visitatie .....	16
Nog even van de interim .....	17
Een bijzondere dienst in De Drie Stromen .....	17
Een nieuw begin .....	18
Samen bijbellezen .....	20
Dank u wel .....	21
Lentedag 2012 in DNS .....	21
Heeft u belangstelling voor de Leesgroep? .....	21
Het lief en leed .....	22
Bloemen uit de kerk .....	22
Stap Verder zoekt honderd woordenboeken, honderd taalmaatjes en acht docenten .....	23
Ouderenkring .....	24
De begroting 2012 .....	24
Oecumenische Vrouwensynode .....	26
<b>NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE</b> .....	<b>27</b>
Goede werken in Brazilië .....	27
Stichting Kleinoot presenteert .....	29
PCOB/KBO Amsterdam-Zuidoost .....	29
Herbergdag 10 maart 2012 .....	30
<b>LEZERS SCHRIJVEN</b> .....	<b>31</b>
Abri 39 .....	31
Ik las een boek .....	31
<b>AGENDA</b> .....	<b>33</b>
<b>GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.</b> .....	<b>35</b>

## KERKDIENTEN

### De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen

zondag 29 januari 9.30 uur	3 <sup>e</sup> zondag na Epifanie Deuteronomium 18: 15-20 Marcus 1: 21-28 afscheidsdienst ds. Wolse gezamenlijke dienst PGZO ds. Dirk Wolse mmv de Cantorij olv Henk Fransen ouderling: Elisabeth Boye diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: catechese en educatie
	DDS
zondag 5 februari 9.30 uur	Septuagesima (70 dagen voor Pasen) 2 Koningen 4: 18-21, 32-37 Marcus 2: 29-39 12+ dienst in DNS ds. M. M. Bogaard ouderling: Marja Engelage diaken: Evelien Wingelaar
	DNS
	DDS
	ds. Atze van den Broek <i>Nederlands / Engelstalige dienst</i> ouderling: Joke Molleman diaken: Lawrencia Osei uitgangscollecte: Kerk in Actie/Werelddiaconaat
zondag 12 februari 9.30 uur	Sexagesima (60 dagen voor Pasen) gezamenlijke dienst PGZO dienst van Schrift en Tafel 2 Koningen 5: 1-3, 9-15b Marcus 2: 1-12
	DNS
	ds. Jan van der Meulen ouderling: Hilda Karsijns diaken: Irma Blits uitgangscollecte: eigen jeugdwerk <b>gemeenteberaad</b>

zondag 19 februari 9.30 uur		Quinquagesima (50 dagen voor Pasen) Jesaja 43: 18-25 Marcus 2: 1-12
	DNS	ds. K. Blei ouderling: Jaap de Visser diaken: Méréa Koolstra
	DDS	mw. drs. B. de Groot ouderling: Thea Blijleven diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: missionair werk
woensdag 22 februari 19.00 uur 18.30 uur	DNS	Aswoensdag gezamenlijke dienst met versch. kerken vastenmaaltijd Jesaja 58: 1-10 Matteüs 6: 1-6, 16-21 ds. Jan van der Meulen e. a. ouderling: Hans van Riet diaken: Evelien Wingelaar
	DDS	geen dienst
zondag 26 februari 9.30 uur		Invocabit (= 'Roept hij mij aan' ) 40 dagen voor Pasen Genesis 9: 8-17 Marcus 1: 12-15
	DNS	ds. Betty Gras dienst van Schrift en Tafel mmv de Cantorij olv Wil Martijn ouderling: Marja Engelage diaken: Kenneth Edam
	DDS	mw. drs. Elsa Aarsen ouderling: Elisabeth Boye diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: kerk in Actie, Veertigdagentijd
woensdag 29 februari 18.30 uur	DNS	avondgebed 19.00 uur vastenmaaltijd

zondag 4 maart  
9.30 uur

Remeniscere (= 'Gedenk uw barmhartigheden')  
2<sup>e</sup> zondag Veertig Dagen  
dienst van Schrift en Tafel  
1 koningen 19: 9-18  
Marcus 9: 2-10  
12+ dienst in DNS  
DNS ds. Frits Brommet  
ouderling: Tineke Bruggers  
diaken: Kenneth Edam  
DDS B. Rienstra  
*Nederlands / Engelstalige dienst*  
ouderling: Osei Bonsu  
diaken: Noortje de Boer  
uitgangscollecte: kerk in Actie, zendingsweek



## Overige kerkdiensten februari

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>5 februari, pastor L. Raymakers 12 februari, ds. H. Vlug mmv Adventcantorij 19 februari, pastor C. van der Loos 26 februari, ds. H. Kotzé</p>
<p><b>Cordaan</b> <b>Eben Haëzer</b></p> <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>5 februari, ds. A. P. Irik 19 februari, ds. W. L. Vreeken</p>
<p><b>Cordaan</b> <b>Verpleeghuis Gaasperdam</b></p> <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>19 februari, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>12 februari, ds. H. C. M. Bouma 26 februari, pastor S. R. van Rijn</p>
<p><b>De Drecht</b></p> <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>1 februari, Protestants, ds. F. R. Brommet; Avondmaal 8 februari, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 15 februari, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 22 februari, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 29 februari, Protestants, ds. Jan van der Meulen</p>

## Toelichting op de collecten

---

### **Zijn oogst is geslaagd!**

*Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat, 5 februari 2012*

Issa Birba teelt tomaten, uien en kool in het noorden van Burkina Faso. Dat gaat niet zonder moeite. “De zeldzame regenbuien zijn zo intens dat het water alles wegspoelt. Dat maakt mijn werk niet gemakkelijk.”

De klimaatverandering zorgt voor problemen in het noorden van Burkina Faso. Het wordt er steeds droger. Er is steeds minder voedsel en veel kinderen zijn ziek. Tien kerken in dit land hebben daarom de ontwikkelingsorganisatie ODE (Office de Développement des Eglises Evangéliques) opgericht. De afgelopen drie jaar heeft ODE in 42 dorpen boeren geholpen met het aanleggen van irrigatiesystemen en waterputten. ODE heeft gezorgd voor zaad en betere meststoffen. Boeren zijn aan de slag gegaan met een microkrediet en hebben landbouwcursussen gevolgd. Dit had een prachtig resultaat: hun oogst is met een kwart toegenomen.

De komende drie jaar wil ODE projecten starten in 26 nieuwe dorpen, ongeveer 90.000 mensen zullen hiervan profiteren. De opbrengst van de collecte voor het Werelddiaconaat op 5 februari 2012 is onder andere bestemd voor dit project in Burkina Faso.

### **Voor de verandering weer even kind zijn**

*Collecte 40dagentijd, 26 februari 2012*

Op de eerste zondag in de 40dagentijd staat het werk van de Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid (kortweg: De Vrolijkheid) centraal. Deze stichting organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra zitten. De Vrolijkheid biedt vluchtelingenkinderen de kans om voor de verandering eens niet met grotemensenproblemen bezig te zijn, maar gewoon weer even onbezorgd kind te zijn.

Om ook de ouders van deze kinderen actief te betrekken is De Vrolijkheid gestart met activiteiten waarin de ouders samen met hun kinderen leuke en ontspannende dingen doen, zoals samen foto's maken. Een medewerker van De Vrolijkheid vertelt: “Gezinnen hebben vaak verschrikkelijke dingen meegemaakt. Daarom is het goed om als gezin nu ook weer positieve momenten te beleven. Goede herinneringen zijn belangrijk om kracht uit te putten.”



## Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

---

Halverwege de maand, 12 februari, hebben we een gemeenschappelijke kerkdienst in De Nieuwe Stad, een dienst waarin we ook samen het Avondmaal willen vieren en waar we aansluitend gemeenteberaad zullen houden.

Op woensdag 22 februari begint in De Nieuwe Stad de veertigdagentijd met een oecumenische Aswoensdagviering. De PGZO is daarvan een van de organiserende kerken. Ik zou daarom mensen uit zowel de Bijlmermeer als uit Gaasperdam willen uitnodigen om aan deze altijd goedbezochte en betekenisvolle viering deel te nemen.

Zondag 26 februari begint dan in onze beide kerkgebouwen de veertigdagentijd met zondag Invocavit (roept hij mij aan). In De Nieuwe Stad is dat zoals de laatste jaren gebruikelijk een dienst van Schrift en Tafel. Een beetje ongebruikelijk is, dat we deze zondagen in de veertigdagentijd in De Nieuwe Stad niet meer samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente vieren. Gelukkig zullen we in de Stille Week, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, weer wel met de ELG samen kerken.

Op zondag 11 maart tenslotte zal er in De Nieuwe Stad een Doopdienst zijn, waarin twee kinderen zullen worden gedoopt: Marjorie Hasselnook en Felicia Abahiagbon.

### **Vastenmaaltijden en avondgebeden in De Nieuwe Stad**

Beginnend met Aswoensdag is er elke woensdag in de veertigdagentijd een vastenmaaltijd gevolgd door een avondgebed, verzorgd door de verschillende kerken in De Nieuwe Stad.

Het thema voor dit jaar is, nu ik dit schrijf nog niet bekend, maar u ontvangt daar via de mededelingen in de kerkdiensten de komende zondagen wel nadere informatie over. Wat wel bekend is, is dat we de collecte van de vastenmaaltijden ook dit jaar willen bestemmen voor Stap Verder. Voor deze oecumenische vastenmaaltijden en avondgebeden waar eigenlijk altijd 20 - 30 mensen bij aanwezig zijn wil ik ook uitdrukkelijk de PGZO gemeenteleden uit Gaasperdam uitnodigen. Vroeger waren er ook in De Drie Stromen vastenmaaltijden en avondgebeden, maar dat is al weer een tijd geleden. Wie zoekt naar inkeer en gebed in de veertigdagentijd kan naar De Nieuwe Stad komen. Misschien dat we volgend jaar ook in De Drie Stromen iets vergelijkbaars kunnen aanbieden. De vastenmaaltijd begint steeds om 18.30 uur en het avondgebed om 19.00 uur.

## Bijbelleesrooster

Februari 2012

wo. 1	Deuteronomium 14:22-29	Tien procent
do. 2	Deuteronomium 15:1-11	Armoedebestrijding
vr. 3	Deuteronomium 15:12-23	Oormerk
za. 4	Deuteronomium 16:1-17	Feestregels
zo. 5	Deuteronomium 16:18-17:13	Recht
ma. 6	Deuteronomium 17:14-18:8	Gezag en ontzag
di. 7	Deuteronomium 18:9-22	Echte profetie
wo. 8	Marcus 1:1-15	De bode en de Heer
do. 9	Marcus 1:16-31	Spreken met gezag
vr. 10	Marcus 1:32-45	Doorvertellen
za. 11	Ezechiël 1:1-14	Stormachtig begin
zo. 12	Ezechiël 1:15-28a	Beschrijving van iets onbeschrijflijks
ma. 13	Ezechiël 1:28b-3:3	Vol van het Woord
di. 14	Deuteronomium 19:1-13	Uitwijkmogelijkheid
wo. 15	Deuteronomium 19:14-21	Oog om oog, tand om tand
do. 16	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
vr. 17	Deuteronomium 20:10-20	Om gruwelijkheden te voorkomen ...
za. 18	Deuteronomium 21:1-9	Oplossing voor een onopgeloste moord
zo. 19	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
ma. 20	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
di. 21	Ezechiël 3:4-15	Verstaanbare boodschap
wo. 22	Ezechiël 3:16-21	Zware verantwoordelijkheid
do. 23	Ezechiël 3:22-27	Niet vanzelf sprekend
vr. 24	Psalm 57	Schuilplaats
za. 25	Deuteronomium 21:10-21	Regels in een gebroken wereld
zo. 26	Deuteronomium 21:22-22:12	Welke regels gelden voor u?
ma. 27	Psalm 91	Bevrijdingslied
di. 28	Ezechiël 12:1-7	Levend teken
wo. 29	Ezechiël 12:8-20	Angstaanjagend

## Overdenking

ds. Justine Aalders

---

Nog maar twee weken ben ik aan het werk in de gemeente Bijlmermeer, als ik dit stukje schrijf.

Komend uit het onderwijs, ben ik verbaasd en ook bijna ontroerd door de bereidwilligheid van heel veel gemeenteleden, om in de (schaarse) vrije tijd zoveel werk te verrichten voor de gemeenschap! Ik weet uit ervaring hoe het is, om een lange werkdag achter de rug te hebben, waarin naast plezier toch ook vaak allerlei ergerniswekkende dingen zijn gebeurd. Heerlijk om dan 's avonds lekker op de bank te gaan liggen met een boek of televisie te kijken. Maar nee, hier gaat men blijmoedig de hele avond vergaderen over het wel en wee van de gemeente.

Dat geeft voor mij aan, hoe waardevol het is, om tot een gemeente te mogen behoren. Mensen hebben er blijkbaar veel voor over, geven er heel veel aan, maar krijgen er dan ook heel veel voor terug: vriendschap, zorg om elkaar, medeleven, en natuurlijk ook verdieping, en geestelijke voeding, spiritualiteit om dat modewoord maar eens te gebruiken.

Huib Oosterhuis heeft het in zijn boek "Ik versta onder liefde" over 'een bezielde verband'. Deze uitdrukking is afkomstig uit een gedicht van Marsman; de regel uit het gedicht luidt:

*Ik sta alleen, geen God of maatschappij,  
die mijn bestaan betreft in een bezielde verband.*



Dat geeft, lijkt me het moderne levensgevoel weer. Marsman zocht zo'n plek, en vond die blijkbaar niet. Veel mensen zoeken een plek, waar ze bij kunnen horen, waar met elkaar kan worden gesproken en gedacht en gezongen over meer dan de dagelijkse beslommeringen.

Een gemeente kan zo'n plek zijn, waar mensen met elkaar op zoek gaan naar God en naar een menselijke wereld. Waar mensen elkaar ontmoeten en aanvaarden, daar ontstaat dat bezielde verband.

Daarom doen we het, lijkt me, geven we onze tijd aan de gemeente: om opgenomen te worden in dat bezielde verband, om geraakt te worden door de Geest, om ons verbonden te voelen met God, met elkaar, en zeker ook, zoals in het gedicht van Marsman, met de maatschappij.

Gelukkig dat die plekken er nog zijn!

## NIEUWS UIT DE GEMEENTE

### Uit de kerkenraad van januari

Hans van Riet

---

Het zachte 'winter' weer bracht de kerkenraad in voorjaarsstemming: het bloemblad Jeugd dat nog in de knop zat is uitgelopen.

Even ter herinnering: in het model kerkenraad, werkgroepen en gemeente rijzen uit de opengeslagen Bijbel de stam (gemeentebeeraad) en het hart (kerkenraad) van de bloem op. Een van de blaadjes van de bloem is de werkgroep Jeugd, waaraan in het jaarplan grote prioriteit wordt toegekend. Zonder jeugd heeft onze gemeente geen toekomst.

Maar over de invulling en organisatie van dit bloemblad was nog niet nagedacht, althans niet door de kerkenraad. Gelukkig kwamen enkele gemeenteleden die bij de jeugd betrokken zijn met een voorstel: breng alle jeugdactiviteiten samen in het bloemblad Jeugd, dus ook de kinderkerk en de 12+nevendienst die nu nog onder het bloemblad Eredienst vallen. Op die manier kan een doorlopend jeugdbeleid ontwikkeld worden van 0 jaar tot 20+. En zo werd vervuld wat geschreven staat in het model: "Werkgroepen komen met beleidsvoorstellen die ze aan de kerkenraad voorleggen".

Nu moet het bloemblad Jeugd tot volle wasdom komen, zoals meer samenwerking tussen de kinderkerk in DDS en DNS, eindelijk weer eens catechese, en hoe bereiken we de jongvolwassenen? Met name in de Bijlmer stromen veel studenten in. De kerkenraad zoekt naar een voortrekker, een inspirerend iemand die het beleid op poten kan zetten. Wie??

De kerkenraad nam afscheid van Pauline Mesman (namens Perki), Rommert Tjeerdsma, Ans Odinot en Jan de Jonge. Zij worden niet vervangen omdat, ook weer volgens het model, gestreefd wordt naar een kleinere kerkenraad die zich met de hoofdlijnen van het beleid bezig houdt. Maar zo dreigen er wel te weinig ouderlingen en diakenen van dienst te komen. Dit kan en moet worden opgelost met dienstmedewerkers, een andere prioriteit in het jaarplan. Geheel in de geest van het model wordt eerst aan de bloemblaaden pastoraat en diaconaat gevraagd hoe zij de rol en taak van dienstmedewerkers zien. Pas daarna maakt de kerkenraad een regeling.

De bloemblaadjes moeten wel geregeld 'water krijgen'. Dat hoopt de kerkenraad te bereiken door elke maand een werkgroep uit te nodigen voor een goed gesprek. Het bloemblad Leren bijt de spits af in februari. Beide predikanten zullen dan hun plannen ontvouwen. De werkgroep Vorm En Tijdstip Eredienst (voorheen Aanvangstijden) volgt in april.

#### *Kort nieuws:*

-Het leek de kerkenraad een goed idee om Justine Aalders te ondersteunen met een klankbordgroep. Twee mensen met veel kennis van de gemeente zullen hiervoor worden gevraagd, schreef ik in het vorige nummer. Die twee mensen - de oud-voorzitters Marijke de Jong en Wolter Koolstra - hebben ja gezegd.

-Ans Odinot, Méréa Koolstra en Haydy Nelson gaan in maart op de Oecumenische Vrouwen Synode een presentatie houden over ons veelkleurige stadsdeel onder de titel "geloven, geld en groen in de Bijlmer". Zij zullen daar ongetwijfeld verslag van doen.

-Applaus voor de kerkrentmeesters en de werkgroep KIP voor de voorbereiding en uitvoering van de actie Kerkbalans nieuwe stijl; een grote klus!

-Er was veel waardering voor de kerkdiensten rond Kerstmis en Oud&Nieuw, zeker ook voor de predikanten die in deze drukke tijd van elke dienst wat moois en bijzonders wisten te maken.

-De organisatie rond de afscheidsdienst van Dirk Wolse werd geregeld. Hoe? Dat ziet u als u op 29 januari naar DDS komt. In die dienst nemen we ook afscheid van Rommert, Ans en Jan.

-De vier gemeenteberaden (volgens het model) werden vastgesteld. Zie het artikel elders in dit nummer.

## **Gemeenteberaden in 2012**

Hans van Riet

---

Conform het model (zie het artikel "Uit de kerkenraad") worden in 2012 vier gemeenteberaden gehouden, twee na een gemeenschappelijke dienst en twee op een avond met maaltijd vooraf. De kerkenraad stelde in zijn januarivergadering de data vast, en een voorlopige lijst met onderwerpen. Hier volgt het overzicht.

#### *12 februari, na de gezamenlijke dienst in DNS*

-preekrooster 2012, toelichting op de keuze voor de gezamenlijke diensten door Marja

-evaluatie 2011 & terugblik door Jan

-jaarplan predikanten door Jan & Justine

-begroting diaconie 2012

#### *1 juni op vrijdagavond in DNS met maaltijd vooraf*

-presentatie van de Werkgroep Vorm En Tijdstip Eredienst (VETE) over de mogelijkheden die onderzocht worden.

-presentatie door de predikanten die werken in de verzorgingshuizen en het AMC

*9 september, na de gezamenlijke dienst in DDS*  
-evaluatie gezamenlijke zomerdiensten (door werkgroep VETE of kerkenraad)

*16 november op vrijdagavond in DDS met maaltijd vooraf*  
-begrotingen

Op een van de twee laatste gemeenteberaden (of allebei) zullen ongetwijfeld de gevolgen aan de orde komen van het vertrek van de EBG uit DNS.

## **Gezamenlijke diensten in 2012**

Marja Engelage, voorzitter van de kerkenraad

---

Voor het jaar 2012 staan er veel gezamenlijke diensten ingeroosterd. Dit zal zeker een bijdrage leveren aan het proces van samenvoeging maar dat doel is niet de oorzaak van de gezamenlijke diensten. Vanuit ons beleid blijven we inzetten op twee vierplekken alleen is dat niet altijd mogelijk of niet altijd gewenst. Wij willen u graag iets meer vertellen over de achtergrond van de gezamenlijke diensten en hoe we tot een keuze voor de locatie van deze diensten zijn gekomen.

In januari waren er twee bijzondere gelegenheden die, zou je kunnen zeggen, vroegen om een gezamenlijke dienst. 1 januari is een dienst die niet veel kerkgangers trekt, in DNS wordt ieder jaar een dienst gehouden en in DDS niet. Nu 1 januari op een zondag viel kwam het idee naar voren om de RK Parochie de Graankorrel te vragen of wij op één van onze locaties een late dienst konden houden. Dat werd toegezegd en de daarvoor aangewezen locatie werd DDS. Een goede reden voor een gezamenlijke dienst die extra feestelijk werd omdat we in deze dienst Justine Aalders en Jan van der Meulen konden verbinden aan onze gemeente en we een nieuwe ambtsdrager, Rudy Wattimena, mochten bevestigen.

- 29 januari werd er afscheid genomen van Dirk Wolse, hij was eerst verbonden aan de Protestantse Gemeente te Gaasperdam en daarna aan de PGZO.

Afscheid nemen doe je met elkaar en daarom een gezamenlijke dienst waarbij de keuze voor DDS een logische was want daar was Dirk ook begonnen.

- 12 februari was al vroeg ingeroosterd als een gezamenlijke dienst in DNS met daarna een gemeenteberaad.

- 25 maart is een gezamenlijke dienst in DDS geworden omdat er geen zaal beschikbaar is in DNS in verband met een belijdenisdienst van de Evangelische Broeder Gemeente.

- 8 april willen we graag een gezamenlijke Paasontbijt als PGZO, dat is niet mogelijk in DNS en daarom is er besloten om deze Paasmorgen het ontbijt en een gezamenlijke dienst te houden in DDS.

In de zomermaanden loopt de kerkgang iets terug en voor deze periode is het ook altijd moeilijk om predikanten te vinden. Daarnaast was er al de wens om gezamenlijk de Keti Koti viering met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam Zuidoost te houden op 1 juli en het Pastoraat had een verzoek voor een gezamenlijke dienst in augustus waarin het Pastoraat centraal zal staan. In de zomermaanden willen we proberen om na een aantal diensten een activiteit voor alle gemeenteleden te organiseren, dat kan een bezoek zijn aan bijvoorbeeld Stap Verder, een picknick of ... ideeën hiervoor zijn welkom en die kunt u doorgeven aan de scribe of voorzitter van de kerkenraad.

- Juli: de hele maand 1, 8, 15, 22 en 29 juli, zijn er gezamenlijke diensten van de gehele PGZO met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam Zuidoost in DNS.
- Augustus: de hele maand 5, 12, 19 en 26 augustus, zijn er gezamenlijke diensten in DDS. Op 26 augustus zal het pastoraat centraal staan in de dienst.
- 9 september is ingeroosterd als gezamenlijke dienst met daarna gemeenteberaad in DDS.
- 23 september, vredesdag, is een gezamenlijke dienst met de RK Parochie de Graankorrel in DDS.
- 30 september is er een gezamenlijke kerkdienst in DNS met de Presbyterian Church of Ghana, waarbij vorm en inhoud van de liturgie door de PGZO zal worden verzorgd, maar wel zodanig dat rekening gehouden wordt met meertaligheid.
- 18 november is een gezamenlijke dienst in DDS geworden omdat er geen zaal beschikbaar is in DNS in verband met een belijdenisdienst van de Evangelische Broeder Gemeente.

Voor onze preekroosteraars zijn al deze wijzigingen niet gemakkelijk geweest, ze hadden het preekrooster al voor een groot gedeelte ingevuld en na de kerkenraadsvergadering van december kregen zij alle wijzigingen door. Zij verdienen een groot compliment dat ze zo voorvarend en rustig alle wijzigingen hebben doorgevoerd in de preekroosters.

Voor u als kerkganger/ster hebben al deze wijzigingen natuurlijk ook gevolgen. Je kunt niet meer standaard vertrekken naar je eigen vertrouwde kerkgebouw voor de kerkdienst. Het is zinvol om in bepaalde maanden het Kerkblad PGZO te raadplegen voordat je vertrekt.

We willen er nogmaals op wijzen dat er vervoer georganiseerd wordt voor gemeenteleden die daar behoefte aan hebben, niet alleen voor gezamenlijke diensten maar voor alle diensten. Aarzelt u niet om zich daarvoor op te geven bij Jos de Boer of Marijke de Jong. Tijdens het gemeenteberaad van 12 februari zullen we ook nog aandacht schenken aan dit onderwerp. Mocht u vragen hebben dan kunt u ze daar stellen of u kunt een bericht sturen naar de scribe van de kerkenraad.

We hopen dat deze gezamenlijke diensten ons zullen doen groeien in het samen gemeente zijn. In deze diensten zijn we fysiek met elkaar verbonden, we vieren samen de eredienst. Laten we daarbij ook omzien naar elkaar en ervoor zorgen dat iedereen die dat wil aanwezig kan zijn bij deze diensten. Allen goede en gezegende diensten gewenst in 2012 in uw eigen kerkgebouw, in gezamenlijke diensten en op iedere plek waar de naam van de Heer wordt aangeropen.

## Visitatie

Marja Engelage



Dit jaar, 2012, is de gemeente van de PGZO aan de beurt voor de periodieke visitatie. Het College van Visitatoren in Noord-Holland, subregio oost, van de PKN zal ons bezoeken.

De vraag 'hoe gaat het met u' zal centraal staan in het gesprek over het leven, het belijden en de handel en wandel van de gemeente met haar predikanten en haar kerkenraad. De visitatie is een pastoraal bezoek dat ten doel heeft de opbouw van de gemeente te bevorderen. Het betreft het geestelijke leven, het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en de vervulling van ambten en bedieningen.

De visitatie bestaat uit:

- een gesprek met de predikanten
- mogelijkheid voor gemeenteleden om met de visitatoren in gesprek te komen
- gesprek met de kerkenraad zonder en gesprek met de kerkenraad met predikanten.

De visitatie zal 6 maart plaatsvinden in De Nieuwe Stad. De datum zal voorafgaand aan de visitatie nog een aantal keren worden afgekondigd in de kerkdiensten en ook vermeld worden op de website.

U als gemeentelid bent van harte uitgenodigd om met de visitatoren in gesprek te gaan. Hoe gaat het met u, is ook een vraag die door gemeenteleden beantwoord kan worden. Dat gesprek kan gaan over uw ervaringen/wensen/zorgen of eventuele problemen.

Wij verwachten dat deze visitatie, het pastorale gesprek met het College van Visitatoren, en de daaruit voorkomende adviezen ons zullen sterken en bemoedigen in de opbouw van de gemeente in al haar aspecten.



## Nog even van de interim

ds. Dirk Wolse/Lelystad

---

Ook voor dit kerkblad nog even een stukje van mij als ex interim predikant van Amsterdam Zuidoost. De dienst en zeker het verbintementmoment van ds. Justine Aalders en ds. Jan van der Meulen op 1 januari was een goed moment in mijn beleving. Goed voor Jan om te markeren dat ook hij verbonden is aan een andere gemeente dan waarin hij beroepen is en goed voor Justine om haar taak als predikant in Amsterdam Zuidoost te beginnen. Beiden wens ik daarbij Gods zegen toe.

Voor mij voelde het ook als een markeringsmoment van afronding en overdracht en dat is goed. Ik ben nu weer fulltime dominee in Lelystad. In Zuidoost heb ik bij gemeenteleden de spreuk geleerd uit de kapel van het AMC, “afscheid nemen heeft net zoveel te maken met loslaten als met vasthouden”. Loslaten van de verantwoordelijkheden en bewaren van de goede herinneringen. Volgende keer zal ik in het kerkblad nog iets schrijven over hoe het afscheid was, want ook dat is dan achter de rug.

Tijdens het verbintementmoment op 1 januari heb ik als symbool van het overgaan van de verantwoordelijkheid op Justine en Jan, aan Justine zowel als aan Marja mijn eindverslag overhandigd van mijn werkzaamheden in Amsterdam Zuidoost. Het gaat daarin met name over de processen. Als u het ook wilt lezen, het staat op de website van de Protestantse gemeente Amsterdam Zuidoost, of vraag een uitdraai van een bevriend iemand. Ik wens jullie alle goeds toe en Gods zegen als gemeente en als gemeenteleden.

## Een bijzondere dienst in De Drie Stromen

Frank Odinot

---



Het gebeurt niet vaak, dat we op 1 januari in een volle kerk zitten. Half twaalf was een goede tijd om het nieuwe jaar met elkaar te begroeten, met nieuwe kansen en zegeningen. Ten eerste was dit de intreedienst van ds. Justine Aalders. ds. Dirk Wolse leidde het nieuwe in, door afscheid te nemen van het oude.

Zijn tijd zit er op. Hij deed dit heel beeldend door in het openbaar zijn sleutels van De Drie Stromen over te dragen aan Pieter Glaser.

Justine sprak mooie en behartenswaardige woorden. Zij sprak over drie wegwijzers. In het nieuwe jaar kunnen wij dankbaar gebruik maken van drie wegwijzers in het leven: Gezegende mensen zijn (iedere zondag opnieuw), de goede dingen in het leven kunnen onderscheiden en tot een ondersteunende gemeenschap behoren. “Zo gaan we dan beginnen: als gezegende mensen, die vertrouwen uitstralen in de nieuwe toekomst die ons wacht. Als gemeente, die in eenheid wil groeien en bloeien, gedragen door Gods liefde en trouw.” De preek kunt u hieronder nalezen.



Tevens werd ds. Jan van der Meulen opnieuw bevestigd als predikant van de samengevoegde Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost (PGZO).

Ook vond de bevestiging plaats van de ouderling Rudy Wattimena voor de PERKI. Wij zongen dan ook liederen in het Nederlands en in het Bahasa Indonesia. Verder zong de zanggroep van PERKI een aantal gevoelige liederen. Na afloop was er nog de nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.

## Een nieuw begin

ds. Justine Aalders

*De preek, uitgesproken in de intreedienst op 1 januari 2012 in De Drie Stromen.*

Gemeente van Jezus Christus,  
Vandaag is een nieuw begin. Voor ons allen, omdat er een nieuw jaar begint, met nieuwe kansen, nieuwe dingen die staan te gebeuren. Voor mij persoonlijk, omdat ik in mijn leven de wending heb gemaakt van docent zijn voor migranten, naar opnieuw predikant in de protestantse kerk. En voor jullie als gemeente, omdat we met zijn allen nu verder gaan bouwen aan het één gemeente zijn.

Voor dat nieuwe begin krijgen we vandaag drie wegwijzers aangereikt; drie gedeeltes uit de Schrift die we als motto mee kunnen nemen op onze weg.

Alle drie wijzen ze ons erop, dat dat nieuwe begin altijd mogelijk is, de nieuwe kansen, de nieuwe mogelijkheden die we elke keer weer kunnen benutten. Allereerst is daar de zegen, die we iedere zondag aan het eind van de dienst krijgen: de Heer zegen u en Hij behoede u. Ons leven zal geborgen zijn, zongen we. Dat is het vertrouwen, dat we aangereikt krijgen als we gezegend worden. Wij worden gedragen, we staan er niet alleen voor, maar krijgen als het ware een duwtje in de rug en een hand op onze schouder. Dat betekent helemaal niet, dat ons leven makkelijk zal worden: maar als je je gezegend weet, ervaar je, dat je de moeilijke tijden aankunt, dat je er door heen kunt gaan en het zicht op hoop en licht niet kwijt hoeft te raken. Dat moet ook wel telkens opnieuw uitgesproken worden, daarin moeten we steeds bevestigd worden: ja, dat is echt zo, dat is ook zo, als je het niet kunt ervaren, omdat alles te zwaar op je drukt! Je bent gezegend, je bent omgeven door Gods trouw en zijn onvoorwaardelijke liefde, en je kunt je daaraan vastklampen, en met die gedachte je door de ellende heen worstelen. Hij is in ons en om ons heen, als een bron van leven, van vertrouwen, die blijft stromen, die telkens vernieuwd wordt. Dat is de eerste wegwijzer.



De tweede is die korte tekst uit Lukas, over de besnijdenis en naamgeving van Jezus. Dat gebeurt op deze achtste dag, de zogenaamde octaaf van kerstmis. Niet voor niets de achtste dag: dat verwijst naar het scheppingsverhaal. In zeven dagen schiep God de hemel

en de aarde, lezen we in Genesis, zeven is het getal van de volheid. Dat betekent, dat op de achtste dag iets nieuws begint, er een nieuwe tijd aanbreekt, waarin het leven opengaat. Het kind krijgt zijn naam, die tegelijk ook zijn bestemming is: Jezus, hij bevrijdt, betekent dat. Een naam vol hoop en verwachting dus, vol toekomst, niet alleen voor hemzelf, maar voor ons allemaal. Zo hebben we dat toch gehoord vanuit de Schriften: dat in dit kind de nieuwe toekomst al begonnen is, en dat wij daar deel aan mogen hebben. Dat wij hem kunnen volgen op zijn weg van recht en vrede, iedere dag opnieuw. De toekomst is al begonnen, en wij worden opgeroepen om op de tekens te letten, die er naar verwijzen. Om de kleine lichtjes in het donker te zien, om het goede dat gebeurt, te onderscheiden en waar we kunnen, te ondersteunen. Dat is de tweede wegwijzer.

Dat onderscheiden en ondersteunen doen we als gemeente en als enkeling. Als gemeente kunnen we elkaar daarbij helpen, elkaar oprichten als we vallen, elkaar vasthouden in vreugde en verdriet. Met elkaar overleggen wat we kunnen doen, hoe we bemoedigd kunnen worden, en op weg gezet kunnen worden. En proberen, een eenheid te worden; daarop legt Paulus in zijn brieven de nadruk. Wij zijn al één in Christus, wij zijn met hem bekleed, zegt hij in de brief aan de Galaten. En in Christus zijn wij allen gelijk, er is geen verschil meer, wie en wat we ook zijn.

Wat onze afkomst is, bepaalt ons niet meer, maar dat we erfgenamen zijn van Gods toekomst, dat bepaalt ons! Dat is ons uitgangspunt, en tegelijkertijd ons doel: eenheid in Christus. Dat we ons als gemeente met elkaar verbonden voelen, gezegend, omdat zijn Naam over ons is uitgeroepen. En dat we als enkeling proberen, die eenheid uit te dragen en vorm te geven, ieder naar ons vermogen. Dat betekent dat we vriendelijk en open zijn tegenover elkaar, dat we geen wrok koesteren als er eens iets mis gaat. Dat we in elkaar Gods liefde en trouw herkennen, en dat we door alle verschillen die er tussen ons zijn, kunnen heen kijken en die kunnen overbruggen. Dat klinkt misschien als een moeilijke opdracht, maar ik denk, dat het, vooral in deze tijd, al een zegen op zichzelf is, om bij een gemeenschap te horen. We zijn niet alleen individuen en dat is bijzonder in deze tijd, waar ieder zo op zichzelf leeft; maar we hebben elkaar als steun gekregen, we mogen met elkaar vieren, dat we gezegend zijn, dat we ons kunnen vernieuwen, telkens weer. Dat is onze derde wegwijzer.

Zo gaan we dan beginnen; als gezegende mensen, die vertrouwen uitstralen in de nieuwe toekomst die ons wacht. Als gemeente, die in eenheid wil groeien en bloeien, gedragen door Gods liefde en trouw: zingt voor de Heer een nieuw gezang, want het is vol wonderen om ons heen!

## Samen bijbellezen

ds. Jan van der Meulen

---

Wij ds. Justine Aalders en Jan van der Meulen willen in de 40-dagentijd weer iedere dinsdag van 10.30 - 12.00 uur in elk geval de evangeliëlezingen van de zondagen in de tijd naar Pasen toe met u bestuderen en overdenken. We doen dat drie keer in De Nieuwe Stad en aansluitend drie keer in De Drie Stromen.

Hieronder volgen het schema en het rooster van de lezingen. Er is altijd een trouwe groep mensen die als er Bijbelstudie wordt gehouden telkens van de partij is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het voornamelijk mensen uit Gaasperdam zijn. Wij zouden het verwelkomen als er ook uit de Bijlmermeer mensen zijn die de stoute schoenen zouden willen aantrekken om mee te doen. U bent natuurlijk niets verplicht, maar wel van harte welkom.

Dinsdag 21 februari, 10.30 uur, DNS, Marcus 1 : 12 - 15, ds. Jan v d Meulen  
Dinsdag 28 februari, 10.30 uur, DNS, Marcus 9 : 2 - 10, ds. Justine Aalders  
Dinsdag 6 maart, 10.30 uur, DNS, Johannes 2 : 13 - 22, ds. Jan v d Meulen  
Dinsdag 13 maart, 10.30 uur, DDS, Johannes 6 : 4 - 15, ds. Justine Aalders  
Dinsdag 20 maart, 10.30 uur, DDS, Johannes 12 : 20 - 33, ds. Jan v d Meulen  
Dinsdag 27 maart, 10.30 uur, DDS, Marcus 14 : 15 - 31, ds. Justine Aalders

## Dank u wel

Cocky en Jan van der Meulen

---

Wij ontvingen dit jaar niet alleen Kerst- en Nieuwjaarswensen, maar we hebben ook veel meeleven gekregen na het overlijden van Cocky's moeder (mijn schoonmoeder). Het is fijn om te merken dat in vreugde en verdriet de gemeente zich zo laat kennen. Wij willen iedereen bedanken voor deze blijken van meeleven en natuurlijk ook voor de goede wensen voor het nieuwe jaar. Wij willen u langs deze weg ook alle goeds toewensen en een gezegend 2012.

Nog even dit:

Van zondag 26 februari tot zondag 4 maart ben ik met vakantie. ds. Justine Aalders zal zo nodig voor mij invallen

## Lentedag 2012 in DNS

Frederika Charles

---

Namens de Diaconie en het Pastoraat willen wij onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder mededelen dat wij onze Lentedag 2012 op woensdag 21 maart in DNS hopen te vieren. In de tweede helft van februari zult u een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar zet deze datum alvast in uw agenda, want het belooft een gezellige dag te worden.

Oproep aan de **aspirant 65plussers m/v** : meldt u aan als vrijwilliger voor deze dag !! Wij kunnen uw hulp goed gebruiken en u krijgt een voorproefje van onze immer geslaagde dag. Geef u op bij Méréa Koolstra of Thea Blijleven.

## Heeft u belangstelling voor de Leesgroep?

Marja Engelage

---

In ZO Actief staat onze leesgroep vermeld met daarbij de volgende informatie: Vijf keer per jaar komt de leesgroep bij elkaar bij één van de leden thuis. We lezen afwisselend een boek van een Nederlandse en een buitenlandse schrijver zo ook nieuwe boeken en "klassiekers". Het gaat om het plezier van het lezen van boeken en er samen over praten. Momenteel is er helaas geen ruimte voor nieuwe leden." Nu kwam één van onze gemeenteleden met de tip om een wachtlijst te maken van mensen die interesse hebben voor de leesgroep.

Op die manier kunnen zij in aanmerking komen voor deelname als er een plaats vrijkomt of kunnen ze, als er voldoende belangstellenden zijn, een nieuwe leesgroep te starten. Deze tip willen we graag overnemen en mensen die belangstelling hebben voor de leesgroep kunnen zich bij mij opgeven. (marja.pgzo@gmail.com)

## Het lief en leed

Thea Blijleven

---

We zijn blij met de komst van de nieuwe predikant Justine Aalders en wensen haar een mooie tijd toe in onze gemeente. Maar we moeten afscheid nemen van Dirk Wolse, en dat doet pijn. Dirk heeft zich in een heel belangrijke periode optimaal voor onze gemeente ingezet, waarvoor we hem heel dankbaar zijn. Ook de religieuze bloemstukken van Wilma zullen we erg missen, het was heel bijzonder om hiermee kennis te maken. Hopelijk is er iemand geïnspireerd geraakt en wil dit af en toe voortzetten.

Wie de Pelgrimscode heeft gevolgd is het waarschijnlijk ook opgevallen. De winnares Mirjam Sterk, gaf haar prijzen geld aan het straatkinderen project in Agreds (Ghana), waar ook onze gemeente banden mee heeft. Er zijn verschillende zieken die ik even wil noemen voor een opbeurend kaartje van uw kant. Henny Konings, Jeanine van der Burg, Janneke Dokter, mw. A. Sloot, Gerda de Krijger en Tineke Bruggers. Wij wensen hen sterkte en een voorspoedig herstel toe. Nu de Jarigen. Graag wil ik feliciteren dhr. H.Boon, mw. C. Bakker, dhr W. Wouda, dhr. J. Beudeker, mw. E. Esmeijer-Brouwenstijn, dhr. G.J. De Vroede en dhr. K. Wagenmakers met hun kroonjaar. Wij wensen u een prettige dag toe. Helaas zijn er ons ook mensen ontvallen, namelijk op 14-12-11 dhr.A.Witte, op 28-12-11 mw.G.C.M. Goud-Stokking en op 2-1-12 mw. G.Graeve-Sint Nicolaas. Wij wensen de familie sterkte toe.

In De Drecht, Niftrikof 1 wordt op zondagavond van 19.00 tot 20.00 gezongen. Iedereen is welkom om mee te doen. Wij hopen op een mooie maand voor ons allen, maar we staan er nooit alleen voor.

## Bloemen uit de kerk

Tineke Stam

---

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

18 dec	Henny Konings; Wolter Koolstra; Hannah Knotnerus
25 dec	Brandweer en Politie; Janneke Dokter
01 jan	Justine Aalders; Jan van der Meulen; Rudy Wattimena
08 jan	Wil Keizer; Jannetta Bos
15 jan	Jeanine van der Brug

## Stap Verder zoekt honderd woordenboeken, honderd taalmaatjes en acht docenten

Erika Feenstra



Sinds een jaar kunnen inwoners van Zuidoost in 'Stap Verder' terecht voor Nederlandse les, gratis zelfs. En inmiddels hebben zich 130 mensen aangemeld voor deze lessen. Nu de overheid moet bezuinigen moeten nieuwkomers steeds meer zelf betalen en is er veel behoefte aan les, zowel klassikaal als individueel.

Deelnemers die al een inburgeringscursus volgen in een van de reguliere cursussen, komen graag bij ons voor wat extra oefening en bijles. Ook moeders met zieke kinderen worden via maatschappelijk werkers in ziekenhuizen en organisaties als MEE (maakt meedoen mogelijk) naar Stap Verder doorverwezen.

Van de aanmeldingen hebben we zo'n zestig mensen kunnen plaatsen in zes groepen en in individuele les. Een twintigtal cursisten is vanwege werk of ziekte toch weer afgehaakt en voor veertig cursisten zoeken we nog een plek. Sommige cursisten kloppen wekelijks bij ons aan: "Heb je al nieuwe docenten gevonden?" Ze staan te trappelen om te beginnen, want ze hebben de taal hard nodig in hun werk of tijdens hun studie of om hun kinderen te kunnen begeleiden met hun schoolwerk. Graag zouden we nog drie of vier klassen willen starten, maar we zoeken nog naar mensen die les willen komen geven. Ervaring is niet vereist, maar goede beheersing van de Nederlandse taal wel en je moet er plezier in hebben om kennis over te dragen. We bieden begeleiding en deskundigheidsbevordering aan de vrijwilligers. Zestien vrijwillige docenten gingen u al voor, zij geven met plezier al les bij Stap Verder. Kent of bent u iemand die misschien nog tijd over heeft? We plaatsen als het even kan twee lesgevers in een groep, dan staat u er niet alleen voor. Het is ontzettend leuk werk om te doen, de cursisten zijn heel gemotiveerd, u komt na elke les enthousiast thuis. Kijk op [www.stapverder.org](http://www.stapverder.org) en kom eens praten!

Daarnaast zoeken we taalmaatjes, mensen die samen met een van de cursisten zo af en toe eens wat willen ondernemen om in de praktijk van alle dag het spreken te kunnen oefenen. Stap Verder is ook op zoek naar tweedehands of nieuwe woordenboeken voor haar cursisten. In het nieuwe seizoen zijn de zestig cursisten -die voor het merendeel beginnersklassen volgen- toe aan het oefenen met het gebruik van het woordenboek. De meeste deelnemers zijn Engelstalig en zouden graag zowel een woordenboek Nederlands - Engels als Engels- Nederlands willen hebben. Zijn de kinderen het huis uit en hebt u nog woordenboeken in de kast staan die u niet gebruikt?

Of snuffelt u graag op rommelmarkten of boekenmarkten en wilt u wel eens voor ons rondkijken? Dan bent u bij ons van harte welkom. We hopen al onze cursisten van dit jaar en die van volgend jaar een gratis woordenboek te kunnen aanbieden. Helpt u ons en hen daaraan? Woordenboeken kunt u afleveren van maandag tot en met vrijdag van 10-12 uur op Hoogoord 187A, achter de parkeergarage van de flat Hoogoord. Voor meer informatie kunt u bellen met 020-8457566 of ons emailen op [erikafeenstra@stapverder.org](mailto:erikafeenstra@stapverder.org) Kijk ook eens op onze website: [www.stapverder.org](http://www.stapverder.org)

## Ouderenkring

Ans Odinot

---

De Ouderenkring ging deze keer (19 januari) op reis naar Indonesië met Jan Vos. Hij deed verslag van zijn reis vanuit Jakarta via Bogor en Bandung naar Pangandaran aan de zuidkust. Hij zag er veel herinneringen aan de Nederlandse tijd.

Volgende keer, donderdag 16 februari, heeft de Ouderenkring een ontmoeting met ds. Justine Aalders. We verheugen ons er op om haar beter te leren kennen. We beginnen om tien uur en om half tien staat de koffie klaar

## De begroting 2012

Namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese

---

De begroting 2012 van de kerk is besproken en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 6 december. Zoals genoemd in mijn praatje over Kerkbalans maar ook in de kerkenraad is verwoord, stemt deze begroting niet optimistisch: de tekorten van onze kerk worden hiermee transparant en zullen in de toekomst steeds verder gaan oplopen.

Ondanks de subsidie die wij de komende drie jaar zullen krijgen voor onze tweede predikant, ds. Justine Aalders. Om deze tekorten te beperken is een verhoging van de inkomsten noodzakelijk. De uitgaven kant is vrij constant, daar kan niet zoveel aan gedaan worden: de kosten voor het pastoraat (o.a. de predikanten) het gebruik van het kerkgebouw en de uitgaven aan kerkmusici zijn vaste gegevens. Daar kan niet op bekniibeld worden. Daarom nogmaals een beroep op ons allen om van Kerkbalans 2012 een groot succes te maken: probeer net zoals vorig jaar, de toezeggingen met 5% te verhogen. En bedenk de andere acties ook: de Paascollecte, Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte. Zo bepalen wij, wat ónze kerk waard is. Hierbij een totaaloverzicht van onze begroting 2012. Voor meer informatie en uitleg: Henk Kroese, 690 3416, [henkenellykroese@hetnet.nl](mailto:henkenellykroese@hetnet.nl)



Overzicht Begroting 2012 Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

	Begroting	Begroting	Rekening
	2012	2011	2010
<b>baten</b>			
baten kerkgebouwen en pastorie	11.520	12.040	11.040
rente	5.500	4.656	5.690
Vrijwillige bijdrage	108.000	102.500	110.496
Collectes in kerkdiensten voor eigen gemeente	13.000	15.000	15.610
afdrachtcollectes	3.900	3.900	5.361
overige bijdragen levend geld	9.900	12.960	14.463
Subsidie predikant	40.000	-	15.000
<b>Totaal baten</b>	<b>191.820</b>	<b>151.056</b>	<b>177.660</b>
<b>lasten</b>			
Lasten kerkgebouwen en parochie	14.103	15.558	13.640
Afschrijving gebouwen	6.455	6.458	6.455
Predikanten	141.088	131.089	129.128
Lasten kerkdiensten, catecheses, etc	4.100	3.900	2.928
Verplichtingen/bijdragen andere organen	11.140	11.275	9.721
Organisten en cantors	9.500	10.150	10.327
kosten beheer	11.050	11.069	14.305
Rentelasten/bankkosten	100	455	297
Voorzieningen en fondsen	4.585	1.052	- 1.138
afdrachtcollectes	3.500	4.000	5.361
Saldo Kerkblad	300	900	213
Overige lasten	- 100	300	- 192
<b>Totaal lasten</b>	<b>205.821</b>	<b>196.206</b>	<b>191.045</b>
<b>Resultaat</b>	<b>Tekort</b>	<b>Tekort</b>	<b>Tekort</b>
	<b>14.001</b>	<b>45.150</b>	<b>13.385</b>

## Oecumenische Vrouwensynode

(Amsterdam en omstreken)Werkgroep OVS Amsterdam en omstreken

Mérea Koolstra, Haydy Nelson, Ans Odinot

---

Vorbereiding op de Oecumenische Vrouwensynode op 24 en 25 maart te Delft

Op 10 december (VN-dag van de Mensenrechten) werd een voorbereidende bijeenkomst gehouden met een korte inleiding over het begrip ecologie van Max Gerzon, bioloog. Verder waren aanwezig vrouwen uit Amsterdam en omstreken, onze kerkenraadvoorzitter, één van de bestuursleden van de OVS landelijk alsmede de uitgeefster van theologische uitgeverij Narratio met mooie boeken en kerstgeschenken.

Mérea Koolstra heette alle aanwezigen welkom en opende met het voorlezen uit ZO Nieuws, jaargang 2, nummer7, augustus 2010: “Luisteren naar de stilte van het Diemberbos”, over de beleving van actrice Jetty Mathurin in dit prachtig stuk natuur vlak bij huis.

Na het tekenen van de presentielijst en een korte kennismakingsronde stak de inleider van wal met te vertellen dat het begrip ecologie een afgeleide is van het griekse zelfstandig naamwoord oikos, wat huis betekent. Hij noemde drie definities van het begrip oecologie/ecologie.

1. de tak van de biologie die zich bezighoudt met de relaties van organismen met elkaar en met hun fysieke omgeving;
2. binnen de sociale wetenschappen de studie van de interactie van mensen met hun milieu;
3. ecologie als de politieke beweging die streeft naar bescherming van het milieu, speciaal tegen verontreiniging.

Om deze moeilijke materie voor ons inzichtelijk te maken werd er een samenvatting uitgedeeld, gemaakt op basis van twee engelstalige artikelen van vrouwelijke auteurs die de spanning tussen het typisch menselijke enerzijds en de natuur anderzijds hebben onderzocht.

Zij vinden dat er geen conflict hoeft te bestaan tussen mens en natuur. In de historische ecologie wordt onderzoek verricht naar de invloed van de natuur op de ontwikkeling van de mens. Hierbij wordt tevens de invloed van godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen in beschouwing genomen. Als het over het ontwikkelen gaat van een ecologische theologie met het accent op feminisme moet het duidelijk zijn dat er spanning of conflict ligt tussen het typisch menselijke enerzijds en de natuur anderzijds, weergegeven in drie stellingen:

a. vrouwen vormen door hun specifieke functie bij menselijke voortplanting en zorg een materiële belichaming van natuur of het natuurlijke; zij kunnen juist daarom een fundamenteel bemiddelende rol spelen tussen mens en natuur;  
b. de historische onderdrukking van vrouwen door mannen is een uitdrukking van de bredere onderdrukking van de natuur in mannelijk gedomineerde culturen;  
c. dominante vormen van het christelijk geloof en moderne verlichte, rationalistische opvattingen kijken neer op het lichamelijke en het natuurlijke; een verbetering van en meer aandacht voor de positie van vrouwen is daarom goed voor het milieu.

De voorzitter bedankte de inleider voor zijn lezing waarna de vergadering werd voorgezet met een levendige discussie.

De werkgroep zal een workshop geven met als thema: **Vrouwen tussen Geloven, Geld en Groen**. 6<sup>e</sup> Oecumenische Vrouwensynode op 24 en 25 maart 2012 Westcord Hotel, te Delft. Overzicht deelnamebedrag vanaf 15 december 2011. standaard met overnachting € 129 (zonder overnachting € 99); gereduceerd (voor mensen met weinig inkomen) € 63 (zonder overnachting € 48). Voor meer info en opgave via [www.vrouwensynode.nl](http://www.vrouwensynode.nl)  
Vrouwen maar ook mannen uit de PGZO en daarbuiten zijn van harte uitgenodigd voor dit evenement met een veelzijdig programma van lezingen, werkplaatsen, markt der mogelijkheden, boekenstands.

## NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

### Goede werken in Brazilië

Alexander en Anneli Rolof

---

*We ontvingen dit bericht uit Chemnitz-Borna*

Het wordt tijd, dat wij eindelijk onze plannen en ideeën uiten en u over de stand van zaken informeren. En wat bedoelen we dan met plannen en voornemens? Altijd hebben wij ons samen onder Gods leiding gesteld en ons gericht op het belangrijkste levensdoel, de eeuwigheid in de hemel en we zijn dankbaar voor Gods leiding tot nu toe. Toen het terugtrekken uit het beroepsleven dan ook bijna te vroeg kwam, zagen wij een mogelijkheid om iets terug te geven:

*"wat jullie aan de minste van mijn broeders gedaan hebben, dat heb je aan mij gedaan."* Dat is de uitspraak van Jezus, die de gehele christenheid begeleidt en richt. Wie met een dankbaar hart zijn bestaan op deze aarde begrijpt, zal ons goed verstaan.

Wij willen dan ook niet zomaar voor ons zelf leven, maar de ons geschonken tijd voor anderen inzetten. Zo planden wij een gezamenlijke inzet als vrijwilliger in Brazilië en namen contact op met de FCM (de *Vriendenkring van de Christelijke Missie*). Maar helaas moet Anneli op dit moment van haar voornemen afzien. Er waren in het afgelopen jaar dwingende zaken die haar inzet in het gezondheidsproject op dit moment niet toelaten. Alexander zal daarom alleen en slechts voor drie maanden naar Palmeira in Brazilië gaan voor zijn voorgenomen werk in het huizenbouwproject bij de AMB (*Associação Menonita Beneficente*). Wij zien dit als Gods beschikking en leiding.

Door wisseling van personeel in de AMB was er enige vertraging, maar binnenkort is het zover. De vliegreis naar Brazilië begint op 17 januari 2012. Alexander gaat helpen bij de bouw van kleine woonhuizen, om woonruimte te realiseren voor de allerarmsten en op die manier schoolbezoek voor hun kinderen mogelijk te maken. Eerst zal hij de werkzaamheden helpen voorbereiden en in februari met plaatselijke helpers en vrijwilligers uit Duitsland met de bouw beginnen. Kort en goed, er zal in drie maanden eerst een bouwvallige hut worden afgebroken.

*" we hebben al enkele noodreparaties gedaan, anders had het huis al niet meer rechtop gestaan. Het hout is rot en de constructie catastrofaal gevaarlijk. Daarbij komt, dat bij hevige regen het water opgestuwd wordt, het huis binnenstroomt en de schamele bezittingen van de familie beschadigt "*. Zo luidt een e-mail van de AMB. Er wordt een ongeveer 48 m<sup>2</sup> groot bungalowachtig huisje opgebouwd. De betreffende familie, dat wil zeggen de moeder en haar kinderschaar, zal daar intrekken.

De AMB staat goed aangeschreven in Brazilië wegens haar diensten van barmhartigheid, op grond van het motto uit het evangelie van Mattheus: *" wat jullie aan de minste van mijn broeders gedaan hebben, dat heb je aan mij gedaan."* Als iemand hulp aanvraagt, dan onderzoekt de AMB de situatie, waarbij de noodzaak en de behoefte vastgesteld worden. Intussen heeft de AMB veel verschillende projecten lopen. Het huizenbouwproject is nieuw en is voortgekomen uit een familiementorschapsproject. De arbeidskrachten worden door de AMB geleverd en het werk wordt door de *Vereniging Vriendenkring van de Christelijke Missie* (FCM) georganiseerd. Voor velen is de FCM een begrip geworden. Zij organiseert en begeleidt vele acties op allerlei gebied in vele landen. De FCM is een hulporganisatie voor de missie, en is in 1985 ontstaan uit een samenwerking van vrienden in Saksen met ondersteuning van christenen uit Paraná, een deelstaat van Brazilië. De vereniging is opgericht in 1991. De FCM is onder andere lid van de diaconie van Saksen. De financiering geschiedt uitsluitend via giften. De grondslag is hulp tot zelfhulp! Daarom is het vanzelfsprekend dat wij de reis zelf betalen en Alexander zal daar zijn tijd en arbeidskracht in het voorgestelde project inbrengen.

Om dit mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig, dat wil zeggen uw financiële ondersteuning, zodat bijvoorbeeld noodzakelijke bouwmaterialen gekocht kunnen worden. Dat kan door bijdragen, die eenmalig, maandelijks of jaarlijks kunnen zijn. Er zijn vele mogelijkheden. Het zou mooi zijn als we konden beschikken over een regelmatige, in te plannen bijdrage via automatische incasso of periodieke overmaking. FCM e.V. giro 353 0000 123; BLZ.: 870 500 00; Sparkasse Chemnitz, Projekt Ehepaar Rolof. [www.fcmission.de](http://www.fcmission.de)

Graag informeren we u over Alexanders inzet en daarom zouden we uw adres willen hebben. Wij vragen u om financiële ondersteuning van het project, zodat de planning en de realisering mogelijk worden. We vragen echter ook om het belangrijkste, namelijk uw voorbede voor dit project. God is trouw en rechtvaardig en zal er zijn zegen over geven, als wij daarom vragen. God wil zich laten bidden en wij vertrouwen op zijn inwilliging. Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning en wij vertrouwen erop, dat er zegen zal rusten op alle gevers en bidders.

### Stichting Kleinoot presenteert

---

Vrijdag 24 februari 2012 - 20.00 UUR  
Zilverschoon Collectief: Strijkkwartetten van Haydn en Mozart.



De Kleine Kerk, Rijkstraatweg 129, Duivendrecht [www.stichtingkleinoot.nl](http://www.stichtingkleinoot.nl)

### PCOB/KBO Amsterdam-Zuidoost

namens de besturen, Wil Bakewel

---

Op onze bijeenkomst van maandag 5 december 2011 waren 15 personen aanwezig. De dames Ans Jonker en Wanda Kreuger hielden een inleiding over het werk van Nationale Vereniging De Zonnebloem. De Zonnebloem is een van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties en zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. O.a. leggen 40.000 vrijwilligers 1,3 miljoen huisbezoeken per jaar af bij 70.000 personen.

Daarnaast organiseren zij voor 142.000 mensen dagactiviteiten en voor bijna 8.000 mensen aangepaste vlieg- en vaarvakanties. De Vereniging bestaat 60 jaar.

Op onze bijeenkomst van maandag 2 januari 2012 waren 11 personen aanwezig. Na de gebruikelijke uitwisseling van nieuwjaarswensen werd overgegaan tot het voorlezen uit de Bijbel. Iedere lezer kreeg 5 minuten. Gelezen werd deze middag uit Jesaja, de Psalmen, Lucas, 1 Korintiërs, Prediker en Ester. Ook in de jongere leeftijdscategorieën zal een wedstrijd worden gehouden, om uiteindelijk de beste voorlezer te kunnen kiezen.

Op maandag 6 februari 2012 hopen wij onze volgende bijeenkomst te houden. Een vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden van De Hoop zal ons dan iets komen vertellen over het werk van De Hoop, het evangelisch centrum voor verslavingszorg en hulpverlening in Dordrecht.

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos. Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd. Tot ziens op 6 februari! Met hartelijke groet, Wil Bakewel

## Herbergdag 10 maart 2012

---

Pastoraat rond relaties.

Over grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid.

Communicatie tussen geliefden, gehuwden, tussen ouders en kinderen, tussen gemeenteleden is een boeiend, maar ook teer terrein, want de druk op relaties neemt -ook in de christelijke gemeente- enorm toe. Helaas stikt of hapert een relatie regelmatig. Vaak horen we van problemen als het eigenlijk al te laat is. Als de breuken zo groot zijn, dat er niet meer geheeld kan worden. Daarom is spreken over relaties, ook op bijvoorbeeld huisbezoek van wezenlijk belang.

Hoe je dat kunt doen op een goede manier is het thema van de komende Herbergdag.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Zaterdag 10 maart 2012 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en geïnteresseerde gemeenteleden. ds. L.W. Smelt uit Bodegraven zal een lezing

houden over het bovenstaande thema.

Er is ruimschoots gelegenheid om met hem en elkaar van gedachten te wisselen. Ook kunt u deze dag (opnieuw) kennismaken met het werk van het pastoraal diaconaal centrum de Herberg. De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en eindigt om 13.00 uur met een lunch. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inlichtingen en opgave (voor 7 maart) bij de Herberg. Telefoon: 026-3342225. herbergdag@pdcdeherberg.nl

## LEZERS SCHRIJVEN

Abri 39

Henk de Boer

---

Met Christus bekleed. Dan is er geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk

- Heidense Lente
- Lente wordt zomer
- Zomer in de winter

Het jaar 2011 was vol van 'Arabische Lente', maar of het zomer wordt? In Nederland bloeiden eind december narcissen in de tuin. Op 1 januari sprak ds. Aalders over de tekst uit Galaten 3. Iedereen gelijk, iedereen gelijkwaardig. Geen sprake meer van mannelijk en vrouwelijk, maar van menselijkheid, of, zoals Paulus zegt, 'zonen van God'. En dan is zoon noch mannelijk noch vrouwelijk.

In de tijd van Paulus een Heidense Lente, waar de Arabische Lente een puntje aan kan zuigen. Geen heer en meester, geen slaaf of vrije, geen sprake van macho's en kenau's, maar van zonen van God, zoals Adam, zoon van God, in eerste instantie mannelijk en vrouwelijk was. Die Heidense Lente woei als een warme lentebries over de bezette landen van Rome. Christendom is als lente ontstaan in de slavernij. Keti Koti. En de lente ging ondanks economen, handelaars en keizers over in de zomer. De grote zomer was gekomen waarin zich 't hart verblijdt. God kwam op aarde met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde werden stralende en puur. Een renaissance in het heidendom met een schaduw die in de loop der middeleeuwen tot op vandaag het Christendom zwaar overschaduwde.

Het is nu zomer in de winter. Het vertrouwen in de kerk is tot een dieptepunt gedaald. Schandalen bepalen het beeld. De narcissen worden niet gezien. 'Wij zijn met Christus bekleed', schrijft Paulus aan de Galaten. Een meisje vertelde dat ze tien jaar geleden haar ouderlijk huis had verlaten en verslaafd was geraakt aan drugs. Ze had aan haar vader gevraagd of ze nu met kerst thuis mocht komen. Dat mocht van haar vader. Dochter ging met Christus bekleed met kerst naar huis. Een narcis in december.

**Ik las een boek**

Tjitske Schukken

---

Zo'n tweeduizend jaar geleden breidde zich het Christendom snel uit over het Midden-Oosten en Europa. Het was het evangelie, de blijde boodschap, maar toch - ik verwonderde me vroeger al over deze snelheid. En Jezus verkondigde dit evangelie korte tijd, drie jaar, in een uithoek van het Romeinse rijk.

Het boek “Het oude Egypte: bakermat van het jonge Christendom” (2011) van Tjeu van den Berk stelt, dat de typisch onjoodse thema’s van het Christendom -de dogma’s- te herkennen zijn in de toen al drieduizend jaar oude Egyptische religie, het geschenk van de Nijl.

In 1822 werden de hiërogliften, het schrift van de Egyptenaren, ontcijferd. Het was geen eenvoudige opgave om alle teksten te ontcijferen. Egyptologen en theologen leggen nu verbanden. Zij zien de ‘bakermat’. Augustinus (vijfde eeuw) vermoedde het al: een citaat: “want de zaak zelf die nu ‘Christelijke religie’ heet, bestond reeds bij de Ouden en is er sinds het menselijke geslacht altijd geweest. Totdat Christus zelf in het vlees kwam. Toen begon men de ware religie, die reeds bestond, ‘christelijk’ te noemen”.

De maagdelijke geboorte van de zoon van God, de onsterfelijke ziel, het hiernamaals, de opstanding na drie dagen in het dodenrijk, de doop, het heilig avondmaal, we vinden het bij de oude Egyptenaren.

In de diaspora -het gebied verder verwijderd van de tempel in Jeruzalem - waren de Joden vrijzinnig. Er woonden in Alexandrië, een internationale havenstad aan de monding van de Nijl, veel Joden. De invloed van het wereldbeeld van het oude Egypte was wijdverbreid. De leerlingen van Jezus, vrijzinnige Joden, ontleenden hun identiteit aan de drieduizend jaar oude religie.

Carl Gustav Jung, dieptepsycholoog, maakte een grote reis door Egypte vanuit het Zuiden. De arche-typen, oerbeelden van de mensheid herkende hij, volgens zijn verklarende theorie, zowel in de Egyptische als in de Christelijke godsdienst. Jung veronderstelde, dat deze oerbeelden afkomstig zijn uit Afrika en langs de Nijl vorm kregen en overgeleverd werden.

Wat ik wist van geschiedenis, gaf geen antwoord op mijn vraag naar de snelle opmars destijds van het Christendom. In de Bijbel, het eerste en het tweede testament, worden tussen Egypte en Israël lijnen gelegd. De apostel Paulus gaat naar Athene en Rome. Net als Egyptenaren waren ook Grieken en Romeinen religieus. Paulus brengt de leer van Christus zo, dat de nieuwe gelovigen veel herkennen. Na lezing van dit fascinerende en overtuigende boek blijft voor mij een vraag over. Wat kunnen deze toch wel nieuwe inzichten betekenen voor mijn geloof?



## AGENDA

Februari 2012

1	08.30u	Bazaar, DDS
3	08.30u	Bazaar, DNS
5	09.30u	12+ nevendienst, DNS
6	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DDS
8	08.30u	Bazaar, DDS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
10	08.30u	Bazaar, DNS
12	11.00u	Gemeente beraad, DNS
13	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
14	14.00u	Wijkmiddag Reigersbos 2, Gein 2 en 4, Vreelandplein 37
15	08.30u	Bazaar, DDS
	10.15u	Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
16	09.30u	Ouderenkring, DNS
17	08.30u	Bazaar, DNS
20	15.00u	Gesprekskring 'De Venser'; kerkdienst, hobbyruimte
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
21	10.30u	Bijbelstudie, DNS
22	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Aswoensdagviering, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
24	08.30u	Bazaar, DNS
27	14.00u	Gesprekskring Koornhorst, ?
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
28	10.30u	Bijbelstudie, DNS
	19.30u	Moderamenvergadering, DNS
29	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS

## Maart 2012

2	08.30u	Bazaar, DNS
4	09.30u	12+ nevendienst, Excursie
5	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
6	10.30u	Bijbelstudie, DNS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DNS
7	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
9	08.30u	Bazaar, DNS
12	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS



## GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.

### Kerkgebouwen

#### De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,  
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)  
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

#### De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 697 55 50  
Zaalreservering: de heer C. Vonk, tel. 020 696 5621,  
mobiel: 06 - 5198 1782, e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding  
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



**Kerkdiensten** in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:  
in de regel op zondag 09.30 uur

**Protestantse Gemeente te  
Amsterdam Zuidoost**  
Postbus 12102  
1100 AC Amsterdam-ZO

**Diaconie**  
Postbus 23126  
1100 DP Amsterdam-ZO  
Bankrekening 635 810 557

**Voorzitter**  
Marja Engelage  
marja.pgzo@gmail.com

**Scriba**  
Hilda Karsijns  
Gooioord 63  
1103 CD Amsterdam-ZO

scriba@pgzo.nl

### Website

- <http://www.pgzo.nl>

**Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost**  
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)  
Bankrekening 6358 00 470  
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

**College van Kerkrentmeesters**

Tineke Bruggers  
Geerdinkhof 289  
1103 RA Amsterdam-ZO

info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

**Koster De Nieuwe Stad**

Henk de Boer  
Tienraaikade 27  
1107 SG Amsterdam-ZO

**Nevendiensten De Nieuwe Stad**

Hanna Fokkens  
Goed Geluimdhof 21  
1103 SM Amsterdam-ZO

hgfokkens@planet.nl

**Organist De Nieuwe Stad**

Jacopo Brusa

**Dirigente Cantorij De Nieuwe Stad**

Wil Martijn  
Snodenhoeckpark 18  
1107 VE Amsterdam-ZO

**Bloemenfonds**

Bankrekening 6358 00 470  
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO  
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

**Ledenadministratie**

Pieter Glaser  
Mijndenhof 164  
1106 GT Amsterdam-ZO

pcglaser@planet.nl

**Kerkelijke bijdragenadministratie**

Bijlmermeer : Henk Kroese  
(020) 6903416  
Gaasperdam: Henk Konings

**Nevendiensten De Drie Stromen**

Ellen Wijsman

**Organisten De Drie Stromen**

Bab Ietswaart, Simon Blijleven

**Cantor De Drie Stromen**

Henk Fransén  
Jacob Krüsestraat 29  
1106 ZK Amsterdam-ZO

**Aflegvereniging Ezechiël**

Afrikanerplein 29 b  
1019 PP Amsterdam  
Br. R. Flu, 06 1417 6741contactpers.

**Stap Verder**

Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland. Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 020-8457566 [www.stapverder.org](http://www.stapverder.org) rekening Triodosbank nr. 390507687 [erikafeenstra@stapverder.org](mailto:erikafeenstra@stapverder.org) spreekuur Dokters van de Wereld: ma en do 10.00-13.00 uur sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur, woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

### Predikanten

ds. Jan van der Meulen  
Vreelandplein 37  
1106 DA Amsterdam-ZO

janmeule@hetnet.nl

#### Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Justine C.H. Aalders  
Buikslotermeerdijk 24  
1025 WJ Amsterdam

justineaalders@hotmail.com

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

**PERKI** (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)  
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4<sup>e</sup> zondag als er een RK doopdienst is.



#### Secretariaat

M.Hutauruk-Tambunan

Toutenburgstraat 11  
1107 PT Amsterdam-ZO

Meylina\_tambunan@yahoo.com

#### Predikant

ds. I.A.R. Pattinama

Speerdistelveld 6  
3448 EK Woerden

idapattinama@planet.nl

#### Predikant

ds. M.  
Winckler-Huliselan  
Gouden Leeuw 135  
1103 KB Amsterdam-ZO

marla.huliselan@gmail.com

#### Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

#### Predikant

Daniel Osei Bediako Akoto  
Gouden Leeuw 115  
1103 KA Amsterdam-ZO

revyawbediako@live.com

#### Secretaris

Vera Koduah  
Spakenburgstraat 5  
1107 WN Amsterdam-ZO

#### Catecheet

geen

#### Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.