



KERKBLAD PGZO

MAANDBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST



Gemeenteberaad

Maart 2012

PGZO is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

▶ *Corrie Bakker*
Gooioord 261

▶ *Willem Stam*
Keminkhorstweg 45

▶ *Christel Engelmann*
Kneppelweg 133

▶ *Pieter Glaser*
Mijndenhof 164

Redactie

▶ Frank Odinet

▶ Frederika Charles

▶ Marga Blom

▶ Jan Kok

▶ André Smit

Redactieadres: protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden

Layout

▶ André Smit / Marga Blom

Druk

▶ Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **11 maart 2012** bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Inhoudsopgave

KERKDIENTEN	4
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen	4
gesprek met de kinderen	6
avondmaal	6
Overige kerkdiensten maart	7
Toelichting op de collecten	8
Rondom de kerkdiensten	9
Overdenking	10
Bijbelleesrooster	14
NIEUWS UIT DE GEMEENTE	15
Pastoraat en predikanten	15
Uit de kerkenraad van februari	15
Verlag van Gemeenteberaad van zondag 12 februari 2012	17
Visitatie 6 maart	18
Weetjes van de diaconie	19
Paasgroetenactie 2012	20
Het bloemetje uit de kerk	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Afscheidsdienst	22
Lentedag 2012 in De Nieuwe Stad	22
Twee bijzondere diensten	23
Werkgroep Vrijwilligerszorg	23
Film in De Nieuwe Stad	24
Ouderenkring	25
Voorlopig resultaat Kerkbalans 2012	26
Het lief en leed van Zuidoost	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Wie, wat, waar?	27
NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE	28
Stichting Kleinoot presenteert	28
PCOB/KBO Amsterdam-Zuidoost	28
LEZERS SCHRIJVEN	29
Abri 40	29
De psalmen opnieuw berijmd 12	29
Activiteiten in de Kleine Kerk te Duivendrecht in maart 2012	34
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)	36
AGENDA	37
GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.	39

KERKDIENTEN

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stroomen

zondag 26 februari 9.30 uur	Invocabit (= 'Roept hij mij aan') 40 dagen voor Pasen Genesis 9: 8-17 Marcus 1: 12-15
DNS	ds. Betty Gras dienst van Schrift en Tafel mmv de Cantorij olv Wil Martijn ouderling: Marja Engelage diaken: Kenneth Edam
DDS	mw. drs. Elsa Aarsen ouderling: Elisabeth Boye diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: kerk in Actie, Veertigdagentijd
woensdag 29 februari 18.30 uur	avondgebed 19.00 uur vastenmaaltijd
zondag 4 maart 9.30 uur	Rememiscere (= 'Gedenk uw barmhartigheden') 2 ^e zondag Veertig Dagen 1 Koningen 19: 9-18 Marcus 9: 2-10 12+ dienst in DNS
DNS	ds. Frits Brommet ouderling: Tineke Bruggers diaken: Kenneth Edam
DDS	B. Rienstra <i>Nederlands / Engelstalige dienst</i> ouderling: Osei Bonsu diaken: Noortje de Boer uitgangscollecte: kerk in Actie, zendingsweek
woensdag 7 maart 18.30 uur	avondgebed 19.00 uur vastenmaaltijd

zondag 11 maart 9.30 uur	Oculi (= 'ogen') 3 ^e zondag Veertig Dagen Exodus 20: 1-17 Johannes 2: 13-22
	DNS ds. Jan van der Meulen, doopdienst ouderling: Marja Engelage diaken: Méréa Koolstra
	DDS mw. ds. G. W. de Jong dienst van Schrift en Tafel mmv de Cantorij olv Henk Fransen ouderling: Thea Blijleven diaken: Myrte Numan uitgangscollecte: kerk in Actie, Veertigdagentijd
woensdag 14 maart 18.30 uur	avondgebed 19.00 uur vastenmaaltijd
zondag 18 maart 9.30 uur	Laetare (= 'Verheug u') 4 ^e zondag Veertig Dagen dienst van Schrift en Tafel Jozua 4: 19-5, 1: 10-12 Johannes 6: 4-15
	DNS ds. A. Fox ouderling: Hilda Karsijns diaken: Evelien Wingelaar
	DDS ds. Jan van der Meulen ouderling: Joke Molleman diaken: Lawrence Osei uitgangscollecte: kerk in Actie, diaconaat
woensdag 21 maart 18.30 uur	avondgebed 19.00 uur vastenmaaltijd
zondag 25 maart 9.30 uur	Judica (= 'Verschaf mij recht') 5 ^e zondag Veertig Dagen dienst van Schrift en Tafel Jeremia 31: 31-34 Johannes 12: 20-33
	DDS gezamenlijke dienst PGZO mw. ds. M. van Gilst mmv de Cantorij olv Henk Fransen ouderling: Elisabeth Boye diaken: Marijke de Jong uitgangscollecte: kerk in Actie, Veertigdagentijd
	DNS geen dienst

zondag 1 april
9.30 uur

Palmzondag
6^e zondag Veertig Dagen
Jesaja 50: 4-7
Marcus 11: 1-11
12+ dienst
DNS ds. Jan van der Meulen
ouderling: Suzan Aipassa
diaken: Kenneth Edam
DDS mw. ds. F.G.W. Hordijk
Nederlands / Engelstalige dienst
ouderling: Osei Bonsu
diaken: Lawrence Osei
uitgangscollecte: kerk in Actie, totale werk



gesprek met de kinderen



avondmaal

Overige kerkdiensten maart

 <p>De diensten in het Academisch Medisch Centrum beginnen om 10.30.</p>	<p>4 maart, pastor L. Raymakers 11 maart, pastor C. van der Loos 18 maart, ds. H. Vlug 25 maart, ds. H. Kotzé</p>
<p>Cordaan Eben Haëzer</p> <p>Wisseloord 219. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>4 maart, ds. A. P. Irik Avondmaal 18 maart, ds. H. C. M. Bouma</p>
<p>Cordaan Verpleeghuis Gaasperdam</p> <p>Soestdijkstraat 4. De diensten beginnen om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>18 maart, ds. A. P. Irik / pastor S. R. van Rijn</p>
 <p>Lopikhof 1. De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.</p>	<p>11 maart, ds. J. Verburg Avondmaal 25 maart, pastor S. R. van Rijn</p>
<p>De Drecht</p> <p>Niftrikhof 1. De diensten beginnen elke woensdag om 10.30 uur.</p>	<p>7 maart, Leger des Heils, hr. J. B. M. Oosterdijk 14 maart, Christelijk Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 21 maart, Rooms Katholiek, pastoor A. Koot 28 maart, Protestants, ds. F. R. Brommet</p>

Toelichting op de collecten

Geloof in verandering

Collecte Kerk in Actie, Voorjaarszendingsweek, 4 maart 2012

De 72-jarige José Luis eet weer regelmatig een gezonde maaltijd, dankzij het tafeltje-dek-je-project van de kerkelijke organisatie CCRD in Cuba. “Het is voor mij, net als voor veel ouderen in Cuba, moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik ben daarom blij met het tafeltje-dek-je-project.” In het land dat sinds begin jaren negentig in een zware economische crisis verkeert, hebben ouderen zoals José Luis het extra moeilijk. Ook gedetineerden en ernstig zieken, zoals hiv/aids patiënten, behoren tot de groep extra kwetsbare mensen waar CCRD zich op richt. CCRD biedt mensen een plek om tot rust en bezinning te komen, door middel van een wekelijkse viering. De kapel is dagelijks geopend voor gebed. Daarnaast zoeken kleine teams, bestaande uit een dominee en een psycholoog, de mensen op voor een goed gesprek en een luisterend oor.

Voor de verandering koken op biogas

Collecte Kerk in Actie 40dagentijd, 11 maart 2012

Op de derde zondag in de 40dagentijd staan de biogasinstallaties in India tijdens de collecte centraal. Biogas is een heel goed alternatief voor de traditionele kookmethode op hout of oogstresten. Koken op biogas betekent een grote verandering voor de arme bevolking in India. Ze krijgen nu minder schadelijke stoffen binnen en hoeven niet meer urenlang naar hout te zoeken. Bovendien neemt de CO₂-uitstoot per gezin en per jaar met drie ton af. Daarmee kunnen wij hier onze uitstoot compenseren. Op die manier gaan we samen klimaatverandering tegen. Het FairClimateFund en de Agricultural Development and Training Society (ADATS) bouwen 18.000 biogasinstallaties voor arme families in Chickballapurdistrict. Voor € 20,50 kan via ADATS 1 ton CO₂-uitstoot gecompenseerd worden. www.kerkinactie.nl/40dagentijd (bij Projecten, Zondag 3).

De zorg delen, voor de verandering

Collecte Kerk in Actie Diaconaat, 18 maart 2012

Sinds vijf jaar geleden de ziekte van Alzheimer is geconstateerd bij de man van Bettie Ekhart, staat haar leven in het teken van zorg. Bettie is daarom blij dat ze tijdens de vakantieweek van het Vakantiebureau de zorg voor haar echtgenoot Klaas even kan delen. Ook is het fijn om lotgenoten te ontmoeten. Bettie: “Ik heb daar goede vriendinnen gekregen die mij begrijpen.” Het Vakantiebureau organiseert vakanties voor ouderen en mensen die wat extra zorg en aandacht nodig hebben, zoals echtparen van wie de thuiswonende partner dementerend is.

De diaconale vakanties geven mantelzorgers, zoals Bettie, en hun zieke partner de gelegenheid om op adem te komen en nieuwe energie op te doen. En dit dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. Zij begeleiden en verzorgen de mensen. Financiële steun voor deze vakantieweken is blijvend nodig, omdat de vele vrijwilligers die helpen zelf geen bijdrage hoeven te betalen. Voor Bettie betekent de vakantieweek heel veel. “Ik voel me herboren als ik thuiskom. En daardoor kan ik er weer beter zijn voor Klaas.”

Voor de verandering een vrouwelijke theoloog

Collecte Kerk in Actie 40dagentijd, 25 maart 2012

De vijfde zondag in de 40dagentijd staat in het teken van studiebeurzen voor vrouwelijke theologiestudenten in Kenia. In Kenia is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog aan de orde van de dag. Ook in de kerk. Kerk in Actie wil hier verandering in brengen door het verstrekken van studiebeurzen. Zo krijgen vrouwen de kans hun stem te laten horen. De vrouwen die een beurs krijgen, gaan studeren aan St. Paul's United Theological College, het toonaangevende instituut in Kenia en omliggende landen. De onderwijsprogramma's van St. Paul's sluiten aan bij behoeften van kerken. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de hiv/aids-problematiek. Er studeren nu zo'n veertig vrouwen per jaar aan St. Paul's United Theological College en de sfeer is hierdoor al merkbaar veranderd. Verhalen van de vrouwen, foto's en een PowerPointpresentatie voor de collecte zijn te vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd (bij Projecten, Zondag 5).

Rondom de kerkdiensten

ds. Jan van der Meulen

Als dit kerkblad bij u in de bus komt dan is de veertigdagentijd al begonnen en zowel in de Drie Stromen als in De Nieuwe Stad zullen we aan de hand van de evangeliën van Marcus en Johannes de weg van Jezus naar Jeruzalem volgen waar Hij zal lijden en sterven en weer opstaan. Het zijn de terugkerende evangeliëlezingen die we ook deze keer willen doordenken om ons te bezinnen op de weg van Jezus door lijden en dood heen. Die weg van Jezus willen we ook betrekken op onze eigen levensweg op weg naar Pasen. Het thema van Kind op Zondag is dit jaar: Voor de verandering. In de Stille Week zijn de diensten in De Nieuwe Stad samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente. Twee keer in die periode hebben we een gezamenlijke kerkdienst met heel de PGZO, 25 maart, zondag Judica en op Paasmorgen, zondag 8 april. Die zondag beginnen we met een gezamenlijk Paasontbijt in De Drie Stromen en het feest van Pasen zal verder worden opgeluisterd door onze beide Cantorijen.

Samen met de Presbyterian Church Of Ghana

Het is al eerder genoemd in het kerkblad, dit jaar hebben we twee gezamenlijke activiteiten met de PCG (Presbyterian Church of Ghana) in Amsterdam. De PCG heeft twee plakken waar ze kerkdiensten houdt, één in De Nieuwe Stad, om 15.00 uur en één in De Drie Stromen, om 13.30 uur. De gezamenlijke activiteiten passen binnen het raamwerk van de Associatie die PKN en PCG hebben goedgekeurd. Omdat we geassocieerde kerken zijn, kerken die hebben uitgesproken nauw met elkaar te willen samenwerken, is het niet meer dan logisch dat er ook gezamenlijke activiteiten zijn. Tegelijk is duidelijk dat iedere kerkgemeenschap afzonderlijk het al druk genoeg heeft met eigen activiteiten, daarom willen wij ons dit jaar beperken tot twee in plaats van drie activiteiten. We willen een keer een buitendag organiseren en een keer een gezamenlijke kerkdienst. De Associatiecommissie van PCG en PGZO coördineert deze activiteiten. Mocht u mee willen doen met de organisatie van één van die activiteiten dan kunt u zich opgeven bij ondergetekende.

Overdenking

Pastorale terugblik op 2011

ds. Jan van der Meulen

2011 was het eerste jaar dat wij als samengevoegde Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost hebben gefunctioneerd. In dit korte verslag zal ik terugblikken op dit jaar. Dat heeft een persoonlijke kant, maar ik wil toch proberen weer te geven wat ik om mij heen heb gezien en ervaren van de gemeente. Dat is natuurlijk een beetje gekleurd door mijn bril, maar ik neem aan dat u daar wel doorheen kunt kijken en eigenwijs genoeg bent om uw eigen kijk op de dingen niet gelijk in te ruilen voor de mijne.

Het is verleidelijk om de gemeente te vergelijken met een bloem, het plaatje van ons nieuwe organisatie-model. Maar ik kies voor een andere vergelijking. Ik zou de PGZO van 2011 willen zien als een schilderij. Een schilderij waar de schilder nog maar net aan begonnen is. Nee, het is eigenlijk een schilderij waar niet één, maar vele schilders aan werken. Dat maakt het spannend en verrassend. Zullen die vele schilders er in slagen om er een mooi en samenhangend geheel van te maken. Kun je verwachten dat het eindresultaat toch als één schilderij gezien kan worden? Of mag het geheel toch uit verschillende delen blijven bestaan die niet altijd harmoniëren maar ook contrasteren?

Ik ben geneigd voor het laatste te gaan. De gemeente als schilderij waar de creativiteit van velen aan heeft bijgedragen en waar de afzonderlijke delen ieder ook hun eigenheid bewaren. Kortom eenheid in verscheidenheid.

Ik wil proberen een paar lijnen die ik in dat schilderij zie lopen te benoemen. Ze aanreiken als hulplijnen voor de kijkers naar het gemeenteschilderij. Het zijn wat mij betreft spanningsbogen, lijnen die diagonaal over het schilderdoek lopen dat de gemeente verbeeldt.

Als je een schilderij gaat maken dan begin je met een opzet, een ondergrondschrift, en die was er begin 2011 ook in de vorm van ons beleidsplan onder de trefwoorden: Vieren, Omzien en Verbinden. Dat was en is een mooie richtingwijzer voor ons gemeentezijn.

2011 was het eerste jaar waarin we geprobeerd hebben om van de potloodtekening van het beleidsplan op papier naar het schilderen in kleur van de praktijk te komen.

Het begin was mooi en veelbelovend met ons feest van de geboorte van de ene gemeente op zaterdag 12 februari en de feestelijke dienst op zondag 13 februari. Er was kleur en geur en smaak. Het was ook een enthousiast begin waardoor het gevoel wakker geroepen werd dat de samenvoeging niet alleen een noodzaak was, maar ook een kans op verandering en versterking met zich bracht.

Ik heb mij gedurende het jaar wel eens afgevraagd of ieder gemeentelid wel weet dat er nu niet meer twee Protestantse Gemeentes zijn in Gaasperdam en in de Bijlmermeer, maar één in heel Amsterdam Zuidoost.

Voor de meeste mensen is denk ik het gemeentelieven niet ingrijpend veranderd sinds de samenvoeging. Wat ik voor mijzelf als heel positief heb ervaren is de nadere kennismaking met Gaasperdam in een eerste ronde wijkavonden. De openheid van mensen naar elkaar en naar mij was opvallend en stimulerend.

Er was en is dus zeker enthousiasme binnen de gemeente voor de nieuwe werkelijkheid. Er is en wordt gewerkt aan de opbouw van de PGZO als één gemeente met één kerkenraad. De gemeenteleden willen het schilderdoek niet wit laten maar willen er graag in allerlei kleuren allerlei mooie plaatjes op schilderen.

Maar naast het enthousiasme kwam er ook zorg. Want het leek er wel op dat er na de samenvoeging ineens veel minder actief schilderende gemeenteleden waren.

Een aantal oudgedienden stopte nu de samenvoeging er was. Nieuwe mensen moesten zich nog inwerken. Dat is een natuurlijk proces, maar het gaf bij de kern van hardwerkende vrijwilligers misschien het gevoel dat ze met duidelijk minder menskracht toch net zo veel werk moesten blijven verzetten of zelfs meer.

Het leek alsof er ineens veel minder gebeurde, alsof er een terugval was nadat de samenvoeging een feit was. Maar dat is tegelijk ook een bedrieglijk beeld, want er is heel veel wel gebeurd.

Voor het eerst hebben werkgroepen jaarplannen gemaakt die ons houvast kunnen bieden en richting kunnen geven in het kerkenwerk. En die plannen dwingen ons om concreet te worden, realistisch te zijn.

De PGZO wil veel, maar het is misschien goed om ons ook de vraag te stellen wat we kunnen. Veel willen moet niet ontaarden in veel moeten. De juiste balans tussen willen en kunnen is belangrijk en een ieder moet ook zoveel mogelijk alleen datgene doen waar hij goed in is en waar zij plezier in heeft. En daarbij moeten we wel bedenken dat we in verhouding tot andere delen van Amsterdam nog steeds heel veel actieve gemeenteleden hebben en evenzoveel activiteiten. Zo hebben Dirk Wolse en ik ongeveer 170 brieven gestuurd met de jaarwisseling om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.

Wat we ook moeten leren is geduld hebben en vertrouwen. Als onze plannen en doelstellingen te hoog gegrepen zijn dan moeten we ze in de tijd uitsmeren en goed kiezen wat we eerst willen doen en bekijken wat nog wel even kan wachten op uitvoering.

Een volgende lijn op het schilderij die ik wil aanwijzen is de lijn die ik zou willen aanduiden als: uit de routine en terug in de routine. En dat geldt ook voor mij als predikant die zijn werkterrein nu veel meer over geheel Amsterdam Zuidoost heeft gekregen en niet meer alleen in de Bijlmer. We zijn ons er bewust van geworden dat de bestaande manieren van doen in Gaasperdam en de Bijlmer niet zonder meer kunnen worden voortgezet in het nieuwe geheel van de PGZO. We zijn begonnen met het ontwikkelen van nieuwe vormen en inhouden van ons gemeentezijn. Er is het nieuwe organisatiemodel, het bloemmodel, waarbij de rol van de kerkenraad kleiner en die van de werkgroepen en het gemeenteberaad groter wordt. Maar omdat dat nog niet helemaal is uitgewerkt en doorgevoerd biedt dat minder houvast dan onze oude routine. Terugvallen op of doorgaan in de oude routine ook als dat minder ideaal is lijkt dan voor de hand liggend. Het voelt veilig en vertrouwd en daar heeft ieder mens ook behoefte aan.

Daardoor zijn we misschien nog meer bezig met het bewaren van wat we hebben en minder bezig met echte vernieuwing. Als het om vernieuwing gaat worden 2012 en 2013 belangrijke jaren. Als we ook als een krimpende kerk naar binnen en naar buiten toe van betekenis willen blijven zullen we naast het bewaren van het goede en waardevolle ook de uitdaging tot vernieuwing en verandering moeten durven aangaan. Dat vraagt denk ik ook nog om meer gesprek in de komende jaren en nieuwe wegen die we in kleine en grotere groepen moeten leren gaan. Ik denk daarbij zeker aan een voortgezet gesprek over ons geloof, over wat onze diepste inspiratie is. Als we daarover met elkaar in gesprek gaan en blijven dan vinden we zeker nieuwe wegen naast de oude. En dan hebben we het deels gemakkelijke taalspel dat draait om de woorden 'wij', 'zij' en 'ons'. Wie er met deze woorden worden aangeduid is telkens weer wisselend en we worden ons ervan bewust dat er nog wel werk te verzetten is voordat 'wij' alleen nog maar 'wij' van de PGZO kan betekenen en het niet meer alleen is: 'wij' in Gaasperdam of: bij 'ons' in de Bijlmer. Gelukkig hebben we nu ds. Justine Aalders om ons beter te leren hoe we dat 'wij' in al zijn veelzijdigheid binnen de PGZO kunnen beleven.

Nog een verbindingslijntje op het schilderij: met het toenemend aantal gezamenlijke diensten en gemeenteavonden en vrijwilligersavonden is de grens van de A9 toch een beetje poreuzer gebleken dan we dachten, al is die grens zeker nog niet verdwenen. Het is niet voor iedereen makkelijk of vanzelfsprekend om in plaats van naar De Nieuwe Stad naar De Drie Stromen te gaan of andersom. We moeten daar rekening mee houden en naar werkbare oplossingen zoeken.

Wat wel is gebleken is dat heel veel staat of valt met een goede communicatie. Het gaat om 'communiceren en nog eens communiceren'. Wie moet dit weten en wie moet dit doen en ook waarom doen we het. Het gevaar is dat 'communiceren en nog eens communiceren' ontaardt in 'vergaderen en nog eens vergaderen' en dat de communicatie alleen plaats vindt binnen het vergadercircuit.

Als we werkelijk ernst gaan maken met ons nieuwe bloemmodel moet het vergaderen minder belangrijk worden en het doen belangrijker. Geen woorden maar daden. Maar dat is in een kerkelijke gemeente vanzelfsprekend, want woorden en daden horen bij elkaar, niet waar? In de kerk klinken altijd weer woorden die troosten maar ook woorden die uitdagen. De goede balans houden tussen die twee houdt de gemeente gaande en staande.

Er ging een heleboel goed in het afgelopen jaar en ook af en toe echt iets fout. Ik hoef dat hier niet helemaal uit te spellen. De goede verstaander zal begrijpen waar ik het over heb. En misschien is er nog wel meer waar ik niet van weet. Toch zijn er in gevallen dat er iets fout gaat ook altijd weer mensen die klaar staan om ontstane problemen op te lossen en relaties te herstellen. Dat komt dan ook naar voren en dat laat onze veerkracht zien. En van onze fouten kunnen we leren.

Wat in elk geval ook genoemd moet worden als een rode draad in ons gemeenteschilderij is de grote trouw waarin mensen naar elkaar omzien in de gemeente. Dat hebben velen en ook ikzelf nadrukkelijk ervaren bij vreugde en verdriet. Dat is een grote kwaliteit van onze gemeente zowel ten noorden als ten zuiden van de A9 en nu zelfs over en weer.

Tot slot: Het kan altijd beter en anders, maar zoals het nu gaat, gaat het al heel goed en is er veel om met tevredenheid op terug te kijken. Het schilderij is nog niet af maar het ziet er wel al mooi en veelbelovend uit en met een beetje geloof, hoop en liefde wordt het in 2012 en de daaropvolgende jaren nog veel mooier. En dan hoeven we nog steeds niet alles in te kleuren. We mogen ook stukken wit laten. Een paar rake lijnen kunnen meer betekenen dan een helemaal volgestouwd doek. Overdaad schaadt. Ons gemeenteschilderij is dan nog steeds werk in uitvoering en dat zal het wel blijven ook, maar het is een schilderij dat niet op zolder of in het atelier hoeft te blijven staan tot het af is. Het kan nu al in de etalage, we hoeven het niet te verstoppen, maar we mogen het met vreugde en overtuiging laten zien in Amsterdam Zuidoost. Laten we zo gemeente zijn in het Licht van Gods genadige aanwezigheid om die weerkaatst te zien in elkaars ogen.

Bijbelleesrooster

Maart 2012

do. 1	Ezechiël 12:21-28	Nabije toekomst
vr. 2	Ezechiël 13:1-8	Zo spreekt de HEER
za. 3	Ezechiël 13:9-16	Afgebroken muren
zo. 4	Ezechiël 13:17-23	Valse profetessen
ma. 5	Ezechiël 14:1-11	Schoonmaak
di. 6	Deuteronomium 22:13-22	Wie gaat vrijuit?
wo. 7	Deuteronomium 22:23-23:1	Seksueel misbruik
do. 8	Deuteronomium 23:2-15	Dienstvoorschriften
vr. 9	Deuteronomium 23:16-26	Sociale wetgeving
za. 10	Psalm 19	Natuur en genade
zo. 11	Ezechiël 14:12-23	Heiligen redden je niet
ma. 12	Ezechiël 15:1-8	Brandhout
di. 13	Ezechiël 16:1-14	Liefdevolle zorg
wo. 14	Ezechiël 16:15-34	Schaamteloos gedrag
do. 15	Ezechiël 16:35-43	Kan een gevallen vrouw weer opstaan?
vr. 16	Ezechiël 16:44-52	Onverkwikkelijke familiegeschiedenis
za. 17	Ezechiël 16:53-63	Herstel
zo. 18	Ezechiël 17:1-10	Raadselachtige adelaars
ma. 19	Ezechiël 17:11-21	Woord houden
di. 20	Ezechiël 17:22-24	Let op het twijgje
wo. 21	Deuteronomium 24:1-13	Leefregels
do. 22	Deuteronomium 24:14-25:4	Tegen uitbuiting
vr. 23	Deuteronomium 25:5-19	Recht tegen het onrecht
za. 24	Psalm 43	Hoop op God
zo. 25	Ezechiël 33:1-9	Een gewaarschuwd mens
ma. 26	Ezechiël 33:10-20	Afkeren of terugkeren
di. 27	Ezechiël 33:21-33	Horen is nog geen luisteren
wo. 28	Deuteronomium 26:1-11	Gaven
do. 29	Deuteronomium 26:12-19	Kostbaar
vr. 30	Johannes 11:55-12:11	Kostbare gave
za. 31	Johannes 12:12-19	Spannend feest

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en predikanten

ds. Jan van der Meulen

Het pastorale werk in de gemeente voor zover dat van de predikanten afhangt is als volgt verdeeld: ds. Justine Aalders, die allereerst is aangesteld om te werken aan de verdere eenwording van de PGZO, zal de pastorale verantwoordelijkheid krijgen voor sectie 1, dat is de wijk Geerdinkhof inclusief de seniorenwoningen van de Garstkamp. En het zijn de flats van Groenhoven en Gouden Leeuw. Voor ds. Jan van der Meulen blijven zodoende de secties 2 t/m 13 over. Voor ds. Aalders ligt dus het accent van het pastorale werk m.n. in de Bijlmermeer, terwijl ds. van der Meulen meer verantwoordelijkheid krijgt in Gaasperdam. Het zal daarmee duidelijk zijn dat bezoek van de predikant niet anders dan een gericht bezoek kan zijn in situaties dat het bezoek van een predikant gewenst is en noodzakelijk. Het is daarom belangrijk dat u als u bezoek wilt ontvangen van een van de predikanten dat ook zo veel mogelijk zelf aangeeft. En daarbij gaan we in eerste instantie uit van de afgesproken sectie indeling. Voor aanvraag van een bezoek kunt u altijd bellen tijdens het telefonisch spreekuur van de predikanten of u kunt mailen. Ouderlingen en contactpersonen en andere mensen die situaties kennen waarin bezoek van de predikanten gewenst dan wel noodzakelijk is, kunnen dit ook altijd doorgeven en dan zullen we zo snel mogelijk een afspraak maken. Omzien naar elkaar is een van de kernwoorden voor onze gemeente en het belangrijkste trefwoord als het om pastoraat gaat en dat is meer dan bezoek van de predikant. Het is een activiteit van heel de gemeente en zoals we steeds weer merken ook een kwaliteit van heel de gemeente. We zien naar elkaar om bij vreugde en verdriet.

Uit de kerkenraad van februari

Hans van Riet

Het is maar goed dat de kerkenraad afgeslankt is, anders had hij niet in de krap bemeten Waverzaal gepast (de andere ruimtes in DDS waren alle bezet). Buiten was het koud, binnen was het knus en warm. De werkplannen 2012 van onze beide predikanten zorgden voor extra warmte, maar dan geestelijk.

Wat gaat ds. Jan van der Meulen doen, behalve kerkdiensten voorbereiden en leiden en huisbezoek? Een greep uit het vele:

-Bijbelstudie voor gemeenteleden voortzetten en uitbreiden, een aantal daarvan samen met ds. Justine. Hij zal bij het plannen hiervan de gemeenteleden vragen naar hun interesses en kijken naar samenwerking met Duivendrecht,

- Een kring of kerkdienst in de Garstkamp opnieuw starten, liefst in oecumenisch verband,
- Wijkmiddagen en -avonden bijwonen/leiden, in het bijzonder voor studenten in Heesterveld,
- Na jaren afwezigheid, catechese leiden voor 12- tot 18-jarigen (samen met ds. Justine Aalders) en voor 18-plussers,
- Zijn werkzaamheden in het kader van zijn studieverlof van vorig jaar afmaken, zoals een artikel schrijven en een symposium voorbereiden over multiculturaliteit.
- En ook veel vergaderen, van moderamen en kerkenraad tot Pastoraal Overleg en Associatiecommissie (met de Ghanezen).

De hoofdtaak van Justine is “de voormalige gemeentes dichter bij elkaar brengen, gemeenteleden meer met elkaar in contact brengen, de onderlinge saamhorigheid bevorderen”. Zij hoopt daarvoor tegen de zomer een beleidsplan klaar te hebben.

Naast kerkdiensten en het hierboven genoemde gaat zij alle werkgroepen bezoeken, met speciale aandacht voor de werkgroep Eredienst. Verder gaat zij het pastoraat verzorgen in sectie 1 (Gouden Leeuw, Groenhoven, Garstkamp, Geerdinkhof).

Kort nieuws:

- De kerkenraad bedankte Wil Latul, hersteld na haar auto-ongeluk, voor haar werk als Ouderling, verricht met warmte en in betrokkenheid.
- Welke vragen zouden we willen stellen aan de visitatoren die in maart op bezoek komen? Genoemd werden: hoe kunnen we missionair gemeente zijn, en wat vinden zij van ons model met bloembladen? Meer over de visitatie elders in dit blad.
- De afscheidsdienst van ds. Dirk Wolse was mooi en 'lekker vol'. Applaus voor de verzorgers van de hapjes en de drankjes.
- De kerkenraad staat positief tegenover invoering van kerktelevisie, als vervanger van de verouderde kerktelefoon, maar wil nog wat meer inzicht hebben in de kosten.
- Men ging unaniem akkoord met de herziene regeling rouw- en trouwdiensten.
- Gezocht wordt nog naar een oplossing voor de kerkdiensten van Perki op de vierde zondag van de maand in De Nieuwe Stad. Zij kunnen niet meer gebruik maken van de ruimte in het Spinnewiel en DDS zit vol.
- De kerkenraad vindt het een prima idee dat Jaap Koolstra alle gemeenteleden in de middelbare-school-leeftijd gaat aanschrijven met de boodschap dat zij hun (verplichte) maatschappelijke stage ook in onze gemeente kunnen uitvoeren.
- Plannen werden besproken voor een diaconale dag op zondag 12 augustus met als thema “Er zijn (voor) gevangenen”. Misschien kan dit wel uitgebreid worden tot een thema voor de gehele maand augustus - “Er zijn voor” - met de pastorale dienst op 26 augustus als afsluiting.

Verslag van Gemeenteberaad van zondag 12 februari 2012

Marja Engelage, Henk Kroese

Op zondagmorgen 12 februari werd na de kerkdienst in de crèche het gemeenteberaad gehouden voor circa zestig gemeenteleden. De agenda bevatte vier onderwerpen.

De voorzitter van de kerkenraad, Marja Engelage, heette iedereen welkom en startte met het eerste onderwerp.

Gezamenlijke diensten

Alle aanwezigen ontvingen het artikel dat in het Kerkblad PGZO van februari stond over de gezamenlijke diensten. Op een vraag over hoe alle medewerkers aan de gezamenlijke dienst ingeroosterd worden werd geantwoord dat de kerkenraad daarover een besluit zal nemen begin mei.

Pastorale terugblik

ds. Jan van der Meulen las het door hem geschreven stuk hierover voor (zie elders in dit kerkblad). Rode draad in zijn verhaal is de vergelijking met een schilderij, waar vele schilders aan werken en waar ze pas aan begonnen zijn. De gemeente als schilderij waar de creativiteit van velen aan heeft bijgedragen en waar de afzonderlijke delen ieder ook hun eigenheid bewaren. Kortom eenheid in verscheidenheid. Het schilderij is nog niet af, maar met een veel geloof, hoop en liefde wordt het in 2012 en de daaropvolgende jaren nog mooier.

Jaarplan 2012

ds. Justine Aalders schetst via een flip-over een beeld van welke pastorale activiteiten er in 2012 zullen plaats vinden (ds. Jan van der Meulens jaarplan was uitgedeeld, dat van ds. Justine Aalders was helaas niet op papier beschikbaar, beide jaarplannen worden gepubliceerd in het Kerkblad PGZO en op de website). Het plan bestaat uit: vieren, pastoraat, leren, organisatie, structuur, publiciteit, communicatie en studie. Hierin zitten verweven onze uitgangspunten: Vieren, Omzien en Verbinden met als basis de Bijbel.

Niet alleen de jeugd zal betrokken worden bij het leren, via opstarten catechese, maar heel de gemeente. Voor allerlei groepen worden er leerhuizen georganiseerd, zowel overdag als 's avonds. Er zullen ook zomerleerhuizen gepland worden. Via het kerkblad zult u hier meer over horen. Er wordt een oproep gedaan om onderwerpen voor een leerhuis door te geven aan de predikanten. Geloofsgesprekken worden ook weer genoemd, eventueel met andere kerken (oecumenische bijvoorbeeld met de ELG). De mogelijkheden zullen onderzocht worden.

Een uitgesproken zorg is, dat we nu met al onze beleidsmaatregelen vooral bezig zijn om intern, binnen onze eigen kerkmuren aan de gang te gaan, maar hoe presenteren wij ons naar buiten? Denk aan de Classis en de landelijke dagen van de Raad van Kerken enzovoorts. De jaarplannen van Jan en Justine zijn gericht naar binnen; jaarplannen van onder andere de diaconie en het beleidsplan van de gemeente ook naar buiten. Als gemeente zullen we ons ook naar buiten richten. Het bloemblad Jeugd zal nog ingevuld moeten worden, dan pas kan de naam bekend worden gemaakt van wie het aanspreekpunt wordt. Vragen ten aanzien van dit bloemblad mogen tot die tijd gesteld worden aan de kerkenraad.

Begroting 2012 Diaconie

Kenneth Edam presenteert de cijfers en licht toe waarom bepaalde bedragen hoger zijn begroot dan het vorige jaar. Deze begroting is opgesteld samen met Simon Blijleven. Hij hoopt dat het tekort wordt opgelost door de acceptgiroactie die in mei zal plaats vinden.

Afsluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en het meedenken. Zij benadrukt nogmaals dat er steeds vervoer geregeld kan worden bij het bezoeken van de gezamenlijke diensten. Dat wordt als niet lastig ervaren. Het is juist alleen maar plezierig om samen naar de kerk te gaan.

Visitatie 6 maart

Marja Engelage

In het Kerkblad PGZO van februari heeft u kunnen lezen dat de gemeente van de PGZO aan de beurt is voor de periodieke visitatie.

Dhr. ds. W.F. Metzger en dhr. C. Westland van het College van Visitatoren in Noord-Holland, subregio oost, zullen ons bezoeken.

De visitatie zal plaatsvinden op 6 maart in De Nieuwe Stad, voor deze locatie is gekozen omdat de kerkenraadsvergadering al gepland stond voor deze datum in De Nieuwe Stad.

De agenda is:

16:00 - 17:00 en 17:00 - 18:00 individuele gesprekken met de predikanten

19:00 - 19:30 gesprekken met gemeenteleden, De Nieuwe Stad, zaal 2

19:30 - 20:00 gesprek met de kerkenraad zonder predikanten, crèche

20:00 - 21:00 gesprek met de kerkenraad met predikanten, crèche

De vraag 'hoe gaat het met u' zal centraal staan in het gesprek over het leven, het belijden en de handel en wandel van de gemeente met haar predikanten en haar kerkenraad. De visitatie is een pastoraal bezoek dat ten doel heeft de opbouw van de gemeente te bevorderen. Het betreft het geestelijke leven, het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en de vervulling van ambten en bedieningen.

U als gemeentelid bent van harte uitgenodigd om met de visitatoren in gesprek te gaan. Dat kan dus van 19.00u tot 19.30u in zaal 2 van DNS. Hoe gaat het met u, is ook een vraag die door gemeenteleden beantwoord kan worden. Dat gesprek kan gaan over uw ervaringen/wensen/zorgen of eventuele problemen. We willen graag benadrukken dat een gesprek met de visitatoren vertrouwelijk is.

Wij verwachten dat deze visitatie, het pastorale gesprek met het College van Visitatoren, en de daaruit voorkomende adviezen ons zullen sterken en bemoedigen in de opbouw van de gemeente in al haar aspecten.

Weetjes van de diaconie

Marijke de Jong

-Er zijn op ruim 500 adressen kerstattenties rondgebracht binnen de gemeente, een plant, een Open Deur of een Dagkalender. Dat betekent dat de gemeente leeft en er veel ontmoetingen kunnen zijn. -Rond de kerst hebben we ook Boekenbonnen voor Stap Verder verkocht, deze hebben ongeveer €350 opgebracht en dit geld zal aan Stap Verder worden gegeven om nieuwe studieboeken te kopen.

-We deden een spontane Jassenactie voor Schiphol Oost: zeker 35 jassen, een aantal paren mannenschoenen en veel kalenders zijn opgehaald. De mensen in detentie krijgen niet meer dan een paar t-shirts en teenslippers. Zeker nu komen de jassen goed van pas!

-Er worden ook nog engelse dvd's gevraagd met opwekkingsliederen. U kunt ze afgeven aan een van de diakenen.

-De vaste vergaderdag voor de diaconie in 2012 wordt maandagavond. Als u onze groep wilt komen versterken, graag!

-Binnen de diaconie zijn er vacatures voor een coördinator voor individuele hulp en voor het ambt van diaken of dienstmedewerker.

-We gaan weer paasgroeten sturen aan gevangenen. U kunt hier een apart verhaal over lezen elders in dit blad.

-Het diaconaal nummer van het kerkblad komt in de maand mei uit en de diaconale acceptgiroactie wordt hierin meegenomen.



Corrie Bakker is 90 jaar geworden. De redactie feliciteert haar van harte!

Paasgroetenactie 2012

Marijke de Jong, Rommert Tjeerdsma

Vanuit de kerken in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties die zich vaak onder moeilijke omstandigheden inzetten voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen.

Ook de Protestantse gemeente Amsterdam Zuidoost doet daaraan mee, samen met de Rooms-katholieke parochie De Graankorrel en de Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam, brandpunt Zuidoost. Op de zondagen 18 en 25 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen, en dit jaar ook op de lentedag voor de ouderen, op 21 maart. Het is fijn als u daar ook wat persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om er zelf iets bij te schrijven.

Toch lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt. Maar namen noemen kan niet, in verband met de privacy. Zowel justitiepastores als Stichting Epafra benadrukken, dat uw groet zeer wordt gewaardeerd en de mensen goed doet. In verbinding staan met mensen is voor iedereen belangrijk. Daarover ging het project van het justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting (*gevangenis*) in Vught.

Wat betekenen relaties voor jou? Wat heeft de opstanding van Christus daarmee te maken?

De gedetineerden bespraken, dat daardoor verbroken relaties weer hersteld konden worden, van gebroken naar heel, van alleen naar samen. Er is weer liefde mogelijk. Dat werkten ze uit in kleine beelden, en een van die beelden is te zien op de Paasgroetenkaart van 2012.

Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Bij de verkoop kunt u nadere informatie krijgen over deze mensen en organisaties die u een kaart kunt sturen.

Belangrijke tips voor de afzender

- Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres worden niet doorgegeven.
- Vorig jaar is gebleken, dat er op de kaarten voor een 'verre gevangene' - dat zijn de enkele Nederlandstalige kaarten - vaak in het Engels wordt geschreven. Dat is niet nodig, deze kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
- De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste helft schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepastores.
- De kaarten worden voor u van een adres en postzegel voorzien. Ook voorbeeldteksten in een aantal talen zullen aanwezig zijn.
- De verkoopprijs dit jaar is € 1 voor de enkele kaarten (ongeacht het land van bestemming) en € 1,50 voor de dubbele kaarten.

We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Afscheidsdienst

Dirk Wolse



Het was voor mij/voor ons een mooie afscheidsdienst van de PGZO op 29 januari met de cantorij erbij en zang in diverse samenstellingen. Hartelijke woorden van 'de touwen laten vieren', van ontvangst weer fulltime in de Protestantse Gemeente Lelystad en woorden ter markering van de afronding van mijn interim opdracht door mijzelf uitgesproken. 'Warme' woorden ook

bij het koffiedrinken van Jan en Marijke en individueel gewisseld met gemeenteleden. Ik kijk terug op een mooie tijd, een zinvolle tijd in jullie midden, waar ik mij in mijn werk als dominee en interim predikant gedragen en gewaardeerd heb gevoeld. Nogmaals mijn dank daarvoor. Toen ik maandagavond in Lelystad moderamenvergadering had, liet ik mijn kalende kruin zien en verklaarde dat door de vele aaien over mijn bol. Voor de geschenken die we ontvangen hebben onze dank, en op het geld dat voor mij ingezameld is zullen wij gaan zitten. Oftewel het zal worden besteed aan nieuwe bekleding op de stoelen waar Wilma en ik meestal zitten (als de dochters niet thuis zijn) en die nog van mijn oma en opa zijn. Nogmaals, ik wens jullie alle goeds en Gods zegen in jullie 'vieren, omzien en verbinden' in Zuidoost en tot ziens als gastvoorganger. Vriendelijke groet ook van Wilma.

Lentedag 2012 in De Nieuwe Stad

Frederika Charles

Namens de Diaconie en het Pastoraat willen wij onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder nogmaals eraan herinneren dat wij onze Lentedag 2012 op woensdag 21 maart in DNS hopen te vieren.

Oproep aan de aspirant 65plussers m/v: meldt u aan als vrijwilliger voor deze dag !!

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken en u krijgt een voorproefje van onze immer geslaagde dag. Geef u op bij Méréa Koolstra of Thea Blijleven.

Twee bijzondere diensten

Frank Odinot



ds. Dirk Wolse leidde op 29 januari zijn afscheidsdienst in De Drie Stromen. Er werd door verschillende mensen in verschillende samenstellingen gezongen. Daardoor werd het een zeer sfeervolle dienst. Dirk noemde zichzelf een ‘binnenstebuitenstaander’, wat wel aangaf dat hij zich als buitenstaander toch behoorlijk opgenomen heeft gevoeld in onze

gemeente.

Na de ‘woorden van loslaten en toevertrouwen’ werd hij door de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lelystad opnieuw ontvangen als voltijds predikant. Met heel hartelijk dank van ons allen.

Tevens werden Jan de Jonge, Rommert Tjeerdsma en Ans Odinot in deze dienst bedankt voor hun werk als diaken.

Op 12 februari was er een gezamenlijke dienst van de PGZO in De Nieuwe Stad.



Een verslag van het Gemeenteberaad na afloop van de kerkdienst vindt u hierna. De laatste koude dag van deze periode zorgde ervoor dat niet iedereen de dienst kon bijwonen en tevens dat de organist Jacopo Brusa verlaat was. Daardoor werd de aanvangspsalme a capella gezongen. De preek ging over de genezing van melaatsen, de uitgestotenen van die tijd en in verbinding daarmee de uitsluiting van

mensen nu.

Er werd ook Avondmaal gevierd. Verder kreeg Jan de Jonge een reiszegen mee voor zijn bezoek aan Ghana. Een dienst met vele mooie momenten.

Werkgroep Vrijwilligerszorg

namens de Werkgroep,
Marijke de Jong, Jan Kok, Jaap Koolstra, Nienke Wijngaarden

In de Bijlmerkant van onze gemeente is men al langer bekend met de vrijwilligerszorg. In Gaasperdam willen we hier ook meer handen en voeten aan geven. Een van de onderdelen hierbij is het invullen van een gaventest.

Een gaventest houdt in dat je kunt aangeven wat je sterke en minder ontwikkelde kanten zijn, wat je leuk vindt en wat je graag doet. Met die informatie is het voor de werkgroep vrijwilligerszorg makkelijker om te bedenken bij wie een vacature misschien kan passen, er natuurlijk rekening mee houdend wat iemand al doet en wat die persoon wil. Marijke de Jong en Nienke Wijngaarden willen graag met u, bezoekers van De Drie Stromen, deze gaventest na de kerkdiensten op 25 maart en 22 april invullen (25 maart is een gezamenlijke dienst van PGZO, kerkgangers uit de Bijlmermeer mogen dus ook meedoen). We vragen daarom aan de gemeenteleden of zij hieraan mee willen werken. Het is een leuke test die soms tot verrassende resultaten kan leiden. We hopen op een inspirerende ontmoeting met u. Alvast bedankt voor de medewerking!

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Op woensdag 28 maart organiseert de Prot. Gemeente Zuidoost een filmvoorstelling van

My Sister's Keeper

Het verhaal van een meisje dat verwekt is om later donor te kunnen worden voor een ernstig zieke oudere zus. Wat betekent zoiets voor het meisje, haar zus, haar ouders? Geen luchtig verhaal dus. Een aangrijpende film, die soms voor een brok in de keel zorgt, maar genoeg diepgang heeft en op een aanvaardbare manier thema's als trouw, waardigheid en de betekenis van familie aansnijdt. Loodzwaar dus, en onverteerbaar? Dat niet: "Mooi gespeeld, sterk verteld. Zeker bezoeken!" (A'dams kerkblad Horizon, okt. 2009).

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken. U bent van harte welkom!

Datum: woensdag 28 maart

Tijd: inloop vanaf 19.30; film 20.00 - 21.45 uur

Kosten: 2 euro (incl. consumptie)

Ouderenkring

Ans Odinot

Deze keer, donderdag 16 februari hebben wij kennisgemaakt met ds. Justine Aalders.

Het was een zeer geanimeerd gesprek.

Justine vertelde ons over haar werk als taaldocent in het kader van inburgeringcursussen.

Aanvankelijk was zij predikant van de Werenkapel in Amsterdam Noord. Door fusieperikelen en het gevoel dat zij teveel in een beperkt kringetje bezig was, besloot zij zich in te gaan zetten voor asielzoekers.

De cursus 'Nederlands als tweede taal' (NT2) waarvan zij docent was, werd gegeven in het CEC gebouw in de Bijlmer bij Ganzenhoef.

Vaak zaten er wel vijftien nationaliteiten in de groep. Justine vond het belangrijk om een goede sfeer te creëren, wat ook de resultaten in de groep verbeterde.

Het laatste jaar werkte ze ook met analfabeten. Ze vond het schokkend om te horen dat mannen hun vrouw als 'heel dom' betitelden. Het was een moeizaam proces om die mensen iets te leren.

Een voorbeeld: er was een Chinese man, die in een jaar slechts twee woorden had geleerd.

Om te demonstreren hoe moeilijk het is om een vreemde taal te leren als je niet eens de letters kent, toonde zij ons een zin in de Hebreeuwse taal. Op het laatst was het ondoenlijk geworden om

die mensen te leren lezen en schrijven, dus ging zij zich concentreren op gesproken taalvaardigheid.

In deze periode was zij nog wel beschikbaar als gast-predikant en gaf zij ook les in Theologische Vorming voor Gemeenteleden.

Maar langzamerhand werd het weer tijd voor iets anders, mede doordat haar beide zoons (nu 18 en 20 jaar) niet meer de dagelijkse zorg nodig hadden.

Justine is zeer enthousiast over haar nieuwe werkkring.

Zij vindt het een voorrecht dat ze in staat wordt gesteld om in deze razend drukke tijd echt tijd te hebben voor mensen.

De volgende keer donderdag 15 maart houden wij de traditionele voorbereiding op Pasen eveneens met Justine Aalders. Het wordt vast weer een hele mooie viering. Allen hartelijk welkom.

We beginnen om tien uur en om half tien staat de koffie klaar.

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2012

namens de kerkrentmeesters, Henk Konings, 697 0394, Henk Kroese, 690 3416

Zoals bekend liep deze actie van 15 tot en met 29 januari 2012.

Allereerst willen wij alle leden die hun toezegging hebben ingevuld bedanken voor hun bijdrage. Zo houden we hoop op de toekomst en ondersteunen we de gedachte (tevens het motto van 2012) dat de kerk ons veel waard is.

Verder veel dank aan alle bezorgers voor het werk dat ze hebben gedaan: bij het wegbrengen van de enveloppen en het weer ophalen van de antwoorden.

En nu het *voorlopige resultaat*:

Vorig jaar, op zaterdag 12 februari 2011, waren er 257 antwoordenvelopen teruggekomen met een totaal bedrag aan toezeggingen van € 86.650,-- Nu hebben we 237 antwoordenvelopen teruggekregen met een totale toezegging van € 89.000,-- . Dus voor 2012 een toename van € 2.350,-- en dat bedrag is ook nog eens bereikt door minder (namelijk twintig minder) toezeggers. Een mooi resultaat, die gemiddelde verhoging van ongeveer 3 %.

Maar we zijn er nog niet, want we missen nog vele antwoordenvelopen. In totaal hebben we circa 350 bijdragers in onze Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost.

U bent een geregistreerd lid van onze gemeente en dat zou toch eigenlijk wel tot een financiële reactie moeten leiden. Hoewel de kerkelijke bijdrage vrijwillig is, doen wij een dringend beroep op u om mee te doen.

Als u uw toezegging nog niet hebt ingevuld en opgestuurd, doe het alstublieft nog deze week. Uw toezegging kunt u in de bijgevoegde antwoordenvelop opsturen, een postzegel is niet nodig. Wij hopen op uw medewerking!

Zo doen wij recht aan het motto van 2012: "Wat is de kerk mij waard?"

Wie, wat, waar?

Werkgroep Communicatie

WERKGROEPEN	voorzitter	contactpersoon	Vertegenwoordiger KR
Pastoraat	Corine Noordzij	Fred Bender	Thea Blijleven
College van diakenen	Mérea Koolstra	Marijke de Jong	Irma Blits
College van Kerkrentmeesters	Tineke Bruggers	Jannie ten Have	Pieter Glaser
Vorming & toerusting Vrijwilligerszorg	Jaap Koolstra	Jaap Koolstra	
Communicatie	Wolter Koolstra	Nel Klaver	Hans van Riet
Eredienst	Simon Blijleven	Simon Blijleven	Elly Krabbendam
Jeugd			
Leren			
Multicultureel		Jaap de Visser	Jaap de Visser

In bovenstaand schema vindt u van elke werkgroep de voorzitter, de contactpersoon en de vertegenwoordiger in de kerkenraad, voor zover nu bekend. Als u contact wilt opnemen met een werkgroep gelieve u dat via de contactpersoon te doen. Telefoonnummers en e-mail adressen staan in de adressengids.



Justine legt uit

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE

Stichting Kleinoot presenteert

Vrijdag 30 maart 2012 - vanaf 19.00 UUR
Poëziefestival: Poëzie Onderweg: gezongen en gesproken



De Kleine Kerk, Rijksweg 129, Duivendrecht, www.stichtingkleinoot.nl

PCOB/KBO Amsterdam-Zuidoost

namens de besturen, Wil Bakewel

Helaas kon onze bijeenkomst van maandag 6 februari wegens de weersomstandigheden niet doorgaan. Wij zien nu maar uit naar onze volgende bijeenkomst op maandag 2 maart.

Op deze middag zal een *powerpoint-presentatie* worden gegeven door "het vakantiebureau.nl". Deze organisatie verzorgt al 50 jaar vakantieperiodes voor onder andere ouderen, maar ook voor mensen, die in het dagelijks leven extra zorg nodig hebben.

Op maandag 2 april zal dan de uitgestelde presentatie worden gegeven door de heer Samuel D.C. Siahaija, relatiemanager van Stichting Vrienden van de Hoop, over het evangelisch centrum voor verslavingszorg en hulpverlening De Hoop in Dordrecht.

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos van 14 tot 16 uur. De Kerk is open om 13.30 uur.

Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd! Tot ziens op 2 maart!

Op 10 maart organiseren wij voor de 2e keer een grote informatiedag over vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden:

www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag

Het doel van deze dag is om meer Nederlanders, jong en oud, te inspireren tot het doen van vrijwilligerswerk voor kansarme mensen.

zaterdag 10 maart van 11:00 tot 17:00, StayOkay Zeeburg in Amsterdam.

LEZERS SCHRIJVEN

Abri 40

Henk de Boer

Sneeuw



Op 3 februari wandelde ik om half twee over de Keizersgracht naar het huis van dominee en dichter Jaap Zijlstra. Pas gevallen sneeuw. De Keizersgracht met gekromde bruggen, een schilderij. Alles was gezegend. Oude fietsen, verroeste schepen, een deux-chevaux; als scharlaken zo rood, maar nieuw. Alles gerechtvaardigd met de liefde van het Al. Al waren uw zonden als scharlaken zo rood, alles zal

worden bedekt met de liefde, zo wit als sneeuw. *Apokatallaxai ta panta*, schreef Paulus aan de Colossenzen (1.20). Alle dingen verzoenen (*Wiederaussöhnung*).

De weg naar mijn gastheer was een openbaring die overtuigend binnendrong in de wereld en in het hart. Vergankelijk is alle tijdelijkheid, maar Jezus is Heer over alles.

Op de terugweg naar huis bleek de Keizersgracht een fata morgana te zijn en baggerde ik door drab en troep en leek alles zinloos. De oude fiets was weer een oude fiets, de schepen lagen er verroest bij en de deux-chevaux was door zijn wielen gezakt.

Thuisgekomen zag ik een vogeltje in de tuin. Een druppel bloed op zijn borst. Een roodborstje. Had zich geprikt aan een doorn in een kroon.

De psalmen opnieuw berijmd 12

Frank Odinot

Psalm 40

Voor de koorleider. Van David, een psalm.

Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.

P S A L M 40

L. oys Bourgeois 1551

Ik heb verlangend op mijn God gewacht
 en zie, hij boog zich toe naar mij,
 mijn roep om hulp, die hoorde hij
 Hij heeft mij uit de kuil omhoog gebracht,
 uit modder en uit het slijk,
 het graf waarin ik bezwijk
 Hij heeft op mij gelet:
 een rots was hij voor mij,
 op vaste grond heeft hij
 mijn voeten neergezet.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER. Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God.

2

Een lofgezing gaf hij mij in de mond,
 voor onze God nu een nieuw lied.
 Dat elk het met ontzag beziet
 en zijn vertrouwen op hem heeft gegrond.
 Gelukkig zijn degenen
 die geen gehoor verlenen
 aan wie in hoogmoed stikt,
 in leugens is verstrikt.
 God, u hebt ons verkwikt,
 veel goeds voor ons beschikt.

Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: 'Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.' Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.

3

O Eeuwige, gelijk aan u is geen!
Als ik er over spreken wil,
het is teveel, mijn mond valt stil.
Offers en gaven, alles zendt u heen.
God, u hebt mij doen horen,
u opende mijn oren.
Nu zeg ik: Zie mij aan,
u schreef mij in uw boek
en dit is wat ik zoek:
uw wil te doen voortaan.

Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, HEER. Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent.

4

Wanneer het volk bijeen is, en ik spreek
van uw rechtvaardigheid, o God,
houd ik mijn lippen niet op slot,
u weet het. U laat mij niet in de steek,
ik zwijg niet over uw trouw,
u bent het op wie ik bouw,
uw hulp en uw goedheid.
In heel de kring van 't volk
ben ik uw liefdes-tolk,
hoe trouw u bent altijd.

U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren, ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de moed mij is ontzonken.

5

God, uw ontferming weigert u mij niet
mij troost uw liefde en uw trouw
nu ramp na ramp mij drijft in 't nauw,
mij achtervolgt het slechte dat men ziet.
Mij staat geen weg voor ogen
uit al mijn onvermogen.
Veel in mij is niet goed;
meer wat mijn heil ontroofd,
dan haren op mijn hoofd
en mij ontzinkt de moed.

Wil uitkomst brengen, HEER, HEER, kom mij haastig te hulp. Laat beschaamd
en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken
wie mijn ongeluk zoeken, van schaamte verstommen wie de spot met mij
drijven. Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn,

6

Kom haastig mij te hulp, bied uitkomst, God
Laat wie mij naar het leven staan,
in hun bedrijf ten onder gaan,
wie mij met list belagen, keer hun lot.
Al hen die met mij spotten,
verijdel hun complotten,
die leven van de schijn.
wie zoeken hier en nu
vinden geluk bij u
zij zullen vrolijk zijn.

wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: 'Groot is de
HEER.' Ik ben arm en zwak, Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn
bevrijder, mijn God, wacht niet langer.

7

Zij zullen steeds weer zeggen: God is groot
zij die verwachten met geduld,
dat u hen redding zenden zult.
O Eeuwige, denk aan mij, in mijn nood.
want ik ben arm, ik ben zwak.
De helper die mij ontbrak,
bent u mijn God en Heer.
Een helper bent u mij;
bevrijder, maak mij blij,
wacht toch niet langer meer.

Avondlied

Als de avond is gevallen
Slechts een klokje klinkt over het veld.
En 't gestommel van 't vee in de stallen;
Herder die zijn schapen telt.
Dan daalt in mijn geest de vrede,
Dan is alles in balans,
Dan zeg ik mijn dankbare bede:
U geeft mij steeds een nieuwe kans.

Maar als stormen de straten striemen
Als een storm in ons leven woedt
Als geen vreugde meer wil ontkiemen
Als je denkt, het komt nooit meer goed:
Denk dan aan onze Vader
Die je leven houdt in zijn hand
Die je altijd weer kracht zal geven
Die je leidt naar 't beloofde land!

Als de avond is gevallen
En de vrede keert weer in ons hart;
Een bevrijdende vrede voor allen
Die verwond zijn of verward,
Dan komen wij tot de Vader
Dan zijn wij allen thuis
Door de stilte heen komen wij nader
Tot de vrede van 't Vaderhuis.

Frank Odinet

Activiteiten in de Kleine Kerk te Duivendrecht in maart 2012

informatie telefoon 020-6955137.

De heilige graal - het verhaal

Drieluik over de Heilige Graal (1)



De heilige graal zou volgens oude legenden de beker zijn die gebruikt werd bij het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen en waarin het bloed van Christus is opgevangen bij zijn kruisiging.

In de twintigste eeuw werd Otto Rahn, een archeoloog, door de nazi's ingehuurd om in opdracht van Heinrich Himmler het verhaal van de heilige graal door middel van expedities te integreren in de nazi-ideologie. Hij onttrok zich in 1939 aan deze opdracht en kwam

kort daarna onder verdachte omstandigheden om het leven. De film 'Indiana Jones and The Last Crusade' maakte de heilige graal bekend bij een groot publiek. Ook in 'Monty Python and the Holy Grail' komt het thema aan de orde, maar dan op humoristische wijze.

In 'De Da Vinci Code' (2003) wordt de gedachte uitgewerkt dat de heilige graal staat voor een aantal geheime documenten. Op deze avond staan we stil bij geschiedenis van deze eeuwenoude verhalentraditie en haar betekenis.

Donderdag 1 maart 2012, 20.00 - 22.00 uur, ds. W. Brouwer.

Parsifal

Drieluik over de Heilige Graal (2)



De Middeleeuwse graallegende werd door Richard Wagner gebruikt als uitgangspunt voor zijn laatste opera: Parsifal. Wagners Parsifal draait om de thema's van goed en kwaad en van schuld en vergeving, zonde en verlossing.

Op deze avond beluisteren en zien we fragmenten uit Parsifal en verdiepen we ons in de betekenis van deze bijzondere opera.

Van 12 juni tot en met 8 juli 2012 zal De Nederlandse Opera een aantal opvoeringen van Parsifal verzorgen in de regie van Pierre Audi, met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Iván Fischer. De losse kaartverkoop begint op 12 maart 2012 om 12.00. Woensdag 14 maart 2012, 20.00 - 22.30 uur, ds. W. Brouwer.

Film: Monty Python and the Holy Grail

Drieluik over de Heilige Graal (3)



In deze klassieke en absurde komedie uit 1975 gaan de leden van Monty Python in hun eerste echte speelfilm op zoek naar de Heilige Graal. Het verhaal gaat dat Arthur, Koning der Britten, van niemand minder dan God zelf de opdracht krijgt om de Heilige Graal te gaan zoeken.

Het blijkt nog lang niet gemakkelijk om de Heilige Graal te vinden en onderweg moeten de ridders een aantal absurde hindernissen zien te nemen zoals de Black Knight, scheldende Fransen, een driekoppige ridder en natuurlijk de Knights-Who-Say-Ni! Met hun bizarre humor veroverde het gezelschap eerst Engeland en vervolgens de rest van de wereld, want de film, geregisseerd door Monty Python-leden Terry Jones en Terry Gilliam, werd een instant-klassieker. Scènes met moordlustige konijnen, vergeetachtige tovenaars en ridders zonder paard die hoefgetrappel nabootsen met kokosnoten; het zijn maar enkele voorbeelden van de geniale Python-humor. Na afloop van de film is er onder genot van een drankje een korte nabespreking. Vrijdag 23 maart 2012, 20.00 - ca 22.30 uur, Dhr. M. Nolte en ds. W. Brouwer.

Stiltevieringen

In deze vieringen wordt stilte afgewisseld met muziek, teksten en beelden, die uitnodigen tot reflectie en bezinning.

De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid nog wat te drinken en na te praten. 18 maart van 16.30 - 17.30 uur.

Poëzie festival: poëzie onderweg - gezongen en gelezen



Op deze lange avond staan gedichten centraal. Een klein ensemble zal gedichten ten gehore brengen die op muziek zijn gezet. Het zijn gedichten van bekende dichters als Rawie, Kopland, Herzberg, Jellema en anderen. Daarnaast zal Jana Beranová, dichteres en vertaalster van gedichten, vertellen over de problemen die daarbij voorkomen, zoals de vraag in hoeverre de leefomgeving en leefomstandigheden mee moeten wegen bij de vertaling.

Dat alles wordt omlijst met veel informatie, een drankje en later op de avond een hapje.

Voor deze avond gelden speciale tijden: vanaf 19.00 uur bent u welkom tot 01.00 uur. U bent vrij om te komen en te gaan, na eenmalige betaling van de entreprijs van € 14, ontvangt u een passe-partout met twee consumptiebonnen.

Vrijdag 30 maart 2012: vanaf 19.00 - 01.00 uur.

Entree: € 14 passe-partout met twee consumptiebonnen.

Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)

p/a Jan de Jonge, Snelleveldstraat 32, 1107 VW Amsterdam Zuidoost
tel.: 020-697 68 34, mobiel: 06-14 54 43 28, e-mail: j.jonge968@chello.nl

- * publiceert over religie en multiculturele samenleving
- * helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte
- * verleent individuele hulp op maatschappelijk gebied. Ook kleine verhuizingen
- * arrangeert optredens van gospelkoren. Ook spreekbeurten
- * organiseert rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
- * zamelt goederen (kleding e.d.) in voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland. Ook inboedels
- * houdt elke woensdag rommelmarkt in De Drie Stromen, van 9.00-13.00
- * houdt elke vrijdag rommelmarkt in De Nieuwe Stad, van 9.00-13.00



Jan de Jonge ontvangt een reiszegen voor zijn reis naar Ghana

AGENDA

Maart 2012

2	08.30u	Bazaar, DNS
	19.30u	Wereldgebedsdag, DNS
4	09.30u	12+ nevendienst, Excursie
5	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
6	10.30u	Bijbelstudie, DNS
	19.00u	Visitatie; gesprekken met gemeenteleden, DNS
	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DNS
7	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
	19.30u	Associatiecommissievergadering PCG / PGZO, DNS
9	08.30u	Bazaar, DNS
12	14.30u	Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
13	10.30u	Bijbelstudie, DDS
14	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
15	09.30u	Ouderenkring, DNS
16	08.30u	Bazaar, DNS
19	15.00u	Gesprekskring 'De Venser'; kerkdienst, hobbyruimte
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stromen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
20	10.30u	Bijbelstudie, DDS
	19.30u	Pastoraal overleg, DDS
21	08.30u	Bazaar, DDS
	11.00u	Lentedag, DNS
	10.15u	Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
23	08.30u	Bazaar, DNS
26	14.00u	Gesprekskring Koornhorst, ?
	18.00u	Eetgroep, DNS

	19.45u	Cantorij "De Drie Stroomen", DDS
	19.30u	Diaconievergadering, DDS
	20.00u	Gespreksgroep 'Geloof&Zo', 020-3652411
27	10.30u	Bijbelstudie, DDS
	19.30u	Moderamenvergadering, DDS
28	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	20.00u	Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
	20.00u	Filmhuis, DNS
30	08.30u	Bazaar, DNS

April 2012

1	09.30u	12+ nevendienst, DDS
2	14.00u	PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS
	18.00u	Eetgroep, DNS
	19.45u	Cantorij "De Drie Stroomen", DDS
	20.00u	Protestantse cantorij "De Nieuwe Stad", DNS
4	08.30u	Bazaar, DDS
	18.30u	Vastenmaaltijd, DNS
	19.00u	Avondgebed, DNS
	19.30u	Sacrale dansgroep, DNS
10	19.30u	Kerkenraadsvergadering, DDS
11	08.30u	Bazaar, DDS
	18.00u	Wijkavond Geerdinkhof, Geerdinkhof 526



De lijnen binnen de gemeente

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O.

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad:

oecumenisch kerkcentrum "De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker

De Drie Stromen:

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 697 55 50
Zaalreservering: de heer C. Vonk, tel. 020 696 5621,
mobiel: 06 - 5198 1782, e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl

De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers



Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur

**Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost**
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam-ZO

scriba@pgzo.nl

Website

- <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam

College van Kerkrentmeesters

Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO

info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Koster De Nieuwe Stad

Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO

Nevendiensten De Nieuwe Stad

Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
1103 SM Amsterdam-ZO
hgfokkens@planet.nl

Organist De Nieuwe Stad

Jacopo Brusa

Cantrix De Nieuwe Stad

Wil Martijn
Snodenhoekpark 18
1107 VE Amsterdam-ZO

Bloemenfonds

Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. "Bloemetje uit de kerk"

Ledenadministratie

Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO

pcglaser@planet.nl

Kerkelijke bijdragenadministratie

Bijlmermeer : Henk Kroese
(020) 6903416
Gaasperdam: Henk Konings

Nevendiensten De Drie Stromen

Ellen Wijsman

Organisten De Drie Stromen

Bab Ietswaart, Simon Blijleven

Cantor De Drie Stromen

Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam-ZO

Aflegvereniging Ezechiël

Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu, 06 1417 6741contactpers.

Stap Verder

Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis
Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over
instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland.
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 020-8457566
www.stapverder.org rekening Triodosbank nr. 390507687
erikafeenstra@stapverder.org spreekuur Dokters van de Wereld:
ma en do 10.00-13.00 uur sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur,
woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO

janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur (bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

ds. Justine C.H. Aalders
Buikslotermeerdijk 24
1025 WJ Amsterdam

justineaalders@hotmail.com

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er een RK doopdienst is.



Secretariaat

M.Hutauruk-Tambunan

Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam-ZO
(020) 770 7475
Meylina_tambunan@yahoo.com

Predikant

ds. I.A.R. Pattinama

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden
(0348) 421 150
idapattinama@planet.nl

Predikant

ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
1103 KB Amsterdam-ZO
(020) 776 1051
marla.huliselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam

Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost

Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant

Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam-ZO
revyawbediako@live.com

Secretaris

Vera Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam-ZO

Catecheet

geen

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.