

Een nieuwe herfst - een nieuw blad!

Namens de werkgroep communicatie, Wolter Koolstra

Met ingang van dit nummer ziet het kerkblad er anders uit, wat betreft het formaat en de lay-out. Echter, de grootste verandering is niet zichtbaar, maar wel merkbaar: vanaf dit nummer krijgen alle leden van onze gemeente het kerkblad. Voorheen was het blad in de Bijlmermeer alleen voor abonnees. Wij heten alle nieuwe lezers van harte welkom! Een grotere oplage heeft tot gevolg dat het blad goedkoper moest: een goedkopere vorm en minder pagina's. Desondanks is de redactie er prima in geslaagd om het blad aantrekkelijk te houden. Voor lange verslagen zult u verwezen worden naar onze website: www.pgzo.nl/kerkblad. Degenen die niet over een internetverbinding beschikken kunnen contact opnemen met een kerkenraadslid of redactielid en ontvangen deze verslagen op papier. Een grotere oplage betekent ook meer werk voor de bezorgers van het kerkblad. Hun medewerking om een grotere klus te klaren is hartverwarmend. Ook enkele nieuwe bezorgers hebben zich gemeld. Op deze plaats willen wij alle bezorgers bedanken voor hun inzet!



voor nadere informatie over het leveren van kopij, zie blz.2

Achter de schermen

Nel Klaver



Voor u ligt het septembernummer van het "kerkblad PGZO". Dit nummer luidt de start van het nieuwe seizoen 2012/2013 in en wordt vergezeld van de bijlage "ZO Actief" met het activiteitenaanbod voor het komend seizoen.

Voor dit kerkblad kozen we de titel "Achter de schermen". We willen u graag een kijkje achter de schermen van de zondagse kerkdienst laten nemen. Wat komt er allemaal kijken voordat zo'n dienst kan beginnen. Wat doet de dominee om de preek voor te bereiden, wat komt er kijken bij de bijdrage van de cantorij en hoe bereidt de leiding van de kindernevendienst zich voor enz. enz.

Over al deze zaken leest u in dit nummer, maar wist u dit ook:
 -voor het klaarzetten van de kerkzaal is er een team van kosteres,
 -er zijn 'bloemenmeisjes' die zorgdragen voor de bloemen,
 -om de liturgieën te kopiëren zijn er vrijwilligers,
 -er moeten organisten worden geregeld,
 -voor het uitdelen van de boekjes zijn er gastvrouwen/heren,
 -er worden ouderlingen, diakenen, dienstmedewerkers en collectanten ingeroosterd. Kortom er komt heel wat kijken voordat u zondags in alle rust kunt genieten van de kerkdienst.
Zie bladz.5

Kerkdiensten

zondag 26 augustus, 9.30 uur
 dienst in één kerkgebouw
 DDS ds. Justine Aalders

zondag 2 september, 9.30 uur
 DNS ds. Justine Aalders en anderen
 Verjaardag van De Nieuwe Stad,
 kanselruil
 DDS ds. Cor Ofman
 Nederlands / Engelstalige dienst

zondag 9 september, 9.30 uur
 Startzondag
 Dienst in één kerkgebouw
 Dienst van Schrift en Tafel
 Gemeenteberaad
 DDS ds. Jan van der Meulen /
 ds. Justine Aalders

zondag 16 september, 9.30 uur
 DNS ds. Justine Aalders
 DDS ds. M. Reinders

zondag 23 september,
 gezamenlijke dienst PGZO en
 RK-parochie
 Vredesweek, RK vredeszondag
 DDS **11.15 uur** ds. Jan van der Meulen
 en RK pastor

zondag 30 september, 9.30 uur
 gezamenlijke dienst PGZO en PCG
 DNS ds. Jan van der Meulen

zondag 7 oktober, 9.30 uur
 DNS Folkert de Jong
 DDS ds. A. Sneep
 Nederlands / Engelstalige dienst
 12+ dienst

DNS = De Nieuwe Stad
 DDS = De Drie Stromen
 zie

Deze maand:

Rondom de kerkdiensten	2
Regels voor kopij	2
Activiteiten september	3
Dienst 9 september	3
Film in De Nieuwe Stad	4
Geloof & ZO	4
Achter de schermen	5-7
Zomaar een dak	8
Religieuze beleving	9
OVS	10

Overige kerkdiensten

AMC, zondag 10:30 uur

2 september, ds. H. Vermunt
9 september, ds. H. Kotzé
16 september, pastor C. van der Loos
23 september, ds. H. Vlug
30 september, ds. D. Kuiper

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

9 september, geen gegevens beschikbaar
23 september over voorgangers

Verpleeghs Gaasperdam, Soestdijkstr. 4, zondag 11:00 uur

16 september, geen gegevens beschikbaar

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur

9 september, ds. J. Verburg
23 september, pastor S. van Rijn

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 10:30 uur

5 september
12 september geen gegevens beschikbaar
19 september over voorgangers
26 september

De Venser, Berthold Brechtstraat 1, maandag 15.00 uur

17 september ds. Ilona Fritz (ELG), avondmaal

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

► Pieter Glaser
Mijndenhof 164

Redactie:

► Frank Odinot ► Frederika Charles
► Marga Blom ► Jan Kok

Redactieadres:

protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden.

Ontwerp en layout

► Frank Odinot

Druk

► Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m **16 september 2012**

bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Rondom de kerkdiensten

ds. Justine Aalders

Zondag 2 september wordt de verjaardag van de Nieuwe Stad gevierd met een kanselruil van alle vier de gemeentes/parochies die er gebruik van maken. In de protestantse dienst gaat de predikant van de EBG voor, in de katholieke dienst om 11.30 uur mag ik de preek verzorgen.

Zondag 9 september is de openingszondag van het nieuwe seizoen. Er is een dienst in De Drie Stromen, waar uw beide predikanten samen voorgaan. Dat zal dan tevens de datum zijn, hopen wij, waarop Jan v.d. Meulen zijn werkzaamheden weer gaat oppakken. Na deze dienst is er gemeenteberaad.

Zondag 23 september is het Vredeszondag. We hebben dan een gezamenlijke dienst met de RK-parochie de Graankorrel, in De Drie Stromen. Deze dienst begint om **11.15 uur!**

Zondag 30 september is ook een gezamenlijke dienst, ditmaal met de PCG, in DNS, zie hiervoor elders in het blad. Deze dienst zal gedeeltelijk in het Engels zijn, maar altijd met vertalingen over en weer voorhanden.

Een maand vol bijzondere diensten dus, waar we ons oecumenisch hart kunnen ophalen!

Van de redactie

Zoals u ziet is de nieuwe uitvoering 12 bladzijden op A4-formaat. De edities worden voortaan bij alle leden van de gemeente bezorgd, niet meer alleen in hoofdzaak bij de abonnees.

Om dit te kunnen realiseren worden eisen gesteld aan relevantie en grootte van de bijdragen en aan leesbaarheid. Artikelen kunnen worden begeleid door een zogenaamde *teaser*, dat is een samenvattende, tot lezen prikkelende, korte tekst. Voor lange bijdragen en verslagen zal worden verwezen naar de www.pgzo.nl website, waar de volledige stukken zullen worden geplaatst.

De redactie wil de volgende regels voorstellen voor kopij-bijdragers en voor zichzelf:

. maximale afmeting van een artikel, inclusief door de auteur geschreven samenvatting en illustratie(s), is een halve bladzijde A4

. maximale afmeting van een aankondiging: een kwart bladzijde A4

. artikelen die vanwege hun lengte niet of niet volledig worden opgenomen worden wel door de redactie gecorrigeerd voordat ze op de website worden geplaatst

. van deze artikelen wordt mogelijk de samenvatting wel opgenomen, en er wordt een verwijzing naar de website gegeven

. elke bijdrage kan door de redactie worden ingekort, worden uitgesteld tot een latere editie, of geheel worden geweigerd. In deze gevallen ontvangt de auteur hiervan per e-mail bericht.

De redactie staat open voor commentaar dat kan bijdragen tot het maken van leesbare edities van ons kerkblad. Daarbij hopen we ook genoeg tijd en medewerking te hebben om de voornemens te kunnen waarmaken.

Activiteiten de komende maand

ds. Justine Aalders

De maand september is altijd druk: werk en school beginnen weer, en ook in de kerk spreken we over het nieuwe seizoen. Gelukkig hebben we in de zomermaanden niet stil gezeten en hebben we elkaar op verschillende tijden en plekken weer kunnen ontmoeten.

De komende maand zijn er daartoe ook weer veel mogelijkheden. U kunt deze vinden in de bijgevoegde folder "ZO Actief".



Ik wil u echter in het bijzonder nog wijzen op een vrolijke ontmoetingsmiddag bij de Gaasperplas met onze Ghanese buur-kerk, de PCG. Dat is op **zaterdag 29 september van 15.00-17.00 uur**. We ontmoeten elkaar op de parkeerplaats van het Campanilehotel aan de Loosdrechtreed. Daarvandaan lopen we naar de Gaasperplas, waar

we met elkaar gaan zingen! We oefenen elkaars liederen, eten en drinken wat en hebben het hoop ik heel gezellig samen.

Het mooie is, dat we de dag daarop een gezamenlijke dienst hebben in DNS, waar we zeker een aantal van de liederen zullen gebruiken. We hopen op medewerking van cantorijen en van iedereen die kan en wil zingen, en natuurlijk op mooi weer!

Een unieke bijeenkomst, lijkt mij, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.

9 september dienst in één kerkgebouw: DDS

Marja Engelage

Zondag 9 september is er een dienst in één kerkgebouw met na afloop gemeenteberaad.

Deze dienst zou eerst in De Nieuwe Stad gehouden worden, maar dan zouden drie van de vier gemeentebereaden plaatsvinden in DNS en dat vond de kerkenraad geen goede verdeling.

Om de gemeentebereaden evenredig te verdelen over beide kerkgebouwen is dus besloten om deze dienst in één kerkgebouw te verplaatsen naar De Drie Stromen.

Na de dienst is er gemeenteberaad, de onderwerpen zijn:

- Evaluatie diensten in één kerkgebouw in de zomermaanden
- Presentatie verschillende vormen van eredienst door werkgroep VETE

En we willen de gemeenteleden graag in de gelegenheid stellen om vragen te stellen aan de kerkenraad. De kerkenraad nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en uw stem te laten horen.

Ouderenkring

Ans Odinot

Beste mensen, de zomervakantie zit er voor veel mensen weer op.

Hopelijk heeft iedereen een beetje zon op wat voor manier dan ook binnengekregen.

Wij starten weer op de derde donderdag in september.

Zoals ieder jaar geven wij dan een overzicht van wat wij met elkaar hebben beleefd. En u hoort hoe de club er financieel voorstaat.

Heeft u nog een leuk mooi gedicht of verhaal, neem het mee en draag het voor.

Tot ziens op 20 september; om half tien staat in DNS de koffie klaar.



Bijbelleesrooster september

za. 1
Spreuken 24:23-34
zo. 2
Spreuken 25:1-14
ma. 3
Spreuken 25:15-28
di. 4
Spreuken 26:1-12
wo. 5
Spreuken 26:13-28
do. 6
Spreuken 27:1-14
vr. 7
Spreuken 27:15-27
za. 8
Psalm 54
zo. 9
2 Koningen 21:1-18
ma. 10
2 Koningen 21:19-26
di. 11
2 Koningen 22:1-13
wo. 12
2 Koningen 22:14-20
do. 13
2 Koningen 23:1-14
vr. 14
2 Koningen 23:15-30
za. 15
Marcus 9:1-13
zo. 16
Marcus 9:14-29
ma. 17
Marcus 9:30-50
di. 18
Marcus 10:1-12
wo. 19
Spreuken 28:1-13
do. 20
Spreuken 28:14-28
vr. 21
2 Koningen 23:31-24:7
za. 22
2 Koningen 24:8-17
zo. 23
2 Koningen 24:18-25:7
ma. 24
2 Koningen 25:8-17
di. 25
2 Koningen 25:18-30
wo. 26
Spreuken 29:1-13
do. 27
Spreuken 29:14-27
vr. 28
Openbaring 12:1-6
za. 29
Openbaring 12:7-12
zo. 30
Openbaring 12:13-18

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Op woensdag 19 september organiseert de Protestantse Gemeente Zuidoost een filmvoorstelling in De Nieuwe Stad van

Un homme qui crie

(Een man die schreeuwt)



Adam, oud-zwembekampioen, werkt als badmeester in een chic hotel in Tsjaad, maar hij verliest zijn baan aan zijn zoon. In een land waar burgeroorlog

dreigt, heeft deze vernedering vérstrekkende gevolgen, zowel voor Adam als voor zijn zoon.

Een schijnbaar eenvoudige, sobere film (waarin weinig geschreeuwd wordt!); tegelijkertijd indringend. En dat leverde in 2010 op het festival in Cannes de juryprijs op. Niet missen, want film in De Nieuwe Stad: altijd interessant! Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken. U bent van harte welkom.

Datum: woensdag 19 september

Inloop vanaf 19.30 uur; film 20.00 - 21.35 uur

Kosten: € 2,- (inclusief consumptie)

Geloof &ZO

Evelien Wingelaar

Gespreksgroep Geloof &ZO gaat alweer z'n zevende seizoen in. Momenteel hebben wij een redelijk vaste groep van zeven mensen, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor nieuwe mensen. Mocht je eens een keer een avond erbij willen zijn om te kijken of deze groep iets voor jou is, laat het me weten via mail of telefoon. Bij deze ons programma voor het komende half jaar:

Geloof & ZO: een gespreksgroep over wat je bezighoudt op spiritueel gebied.

Woensdagavond 26 september 2012: we doen een spel waarbij we met vragen elkaars persoonlijke ideeën en meningen leren kennen,

Dinsdagavond 23 oktober 2012: we nemen allemaal een gedicht mee dat ons aanspreekt en we praten daarover,

Zondagmiddag 18 november 2012: een bezoek aan een tentoonstelling of museum,

Woensdagavond 19 december 2012: met kleine cadeautjes meegenomen uit ons eigen huis, verrassen we elkaar,

Woensdagavond 9 januari 2013: we kijken een DVD over religie en kunst en bespreken dat samen na.

Misschien tot ziens?

Dank

Tiny en Leo Huijsmans

Ik heb per 3 juli in teamverband het verstrekken van de koffie na de dienst beëindigd. Ik werd tijdens de dienst in DDS aangenaam getroffen door een bloemenhulde. Wij danken de gemeente van oudere jongeren en jonge ouderen voor de attentie. Gezegd moet worden, dat het een goed gevoel geeft dat er geen vacature is ontstaan. Er stak iemand z'n vinger op. "Ik ga het doen", zei Gerda de Jong. Veel genoeg in het naar mijn ervaren leuke team!!



Achter de schermen

Een preek maken

ds. Justine Aalders

Hoe maak je een preek?

Waarschijnlijk heeft iedere predikant zijn of haar eigen methode daarvoor. Ik kan dus alleen voor mezelf spreken: hoe doe ik dat?

Ik begin meestal op maandag. Dan lees ik de teksten, bekijk het Hebreeuws of Grieks, kijk naar verschillende vertalingen. Soms springt er meteen een zin uit, die heel mooi is, of juist onbegrijpelijk. Soms zie ik meteen een thema dat in de preek aan de orde kan komen.

Vaak is dat allemaal niet zo; dan lees ik

commentaren, zoek woorden op. Zo ben ik een uur of twee met de teksten bezig.

Daarna gebeurt er ogenschijnlijk niet zoveel. Ik doe andere dingen, ik fiets rond, ik praat met mensen. Maar ergens in mijn hoofd zingen de teksten rond, en vooral als ik op de fiets zit, valt vaak opeens een thema binnen: o ja, daar gaat het over!

Als dat gebeurt, dan kan ik de liturgie gaan maken: welke liederen passen hierbij? Dat probeer ik op donderdag te doen, en als ik de liederen heb gevonden, dan ga ik er ook weer voor zitten om vast wat op te schrijven. Soms rolt de preek zo uit de computer, soms moet ik worstelen en op vrijdag doorgaan.

Meestal heb ik alles op zaterdag af, en dat geeft een rustig gevoel.

Maar waar komt die preek nou vandaan? Ik houd niet zo van grote woorden, maar er zijn momenten, dat ik het gevoel heb, dat het niet uit mijzelf komt, maar dat het de Geest is, die aan het werk is. Dan is die preek ook vaak in de eerste plaats voor mijzelf bestemd, verrijkt het inspireert het mij, en daarna hopelijk ook de gemeente. Dat is een prachtige ervaring, en daarom is dit ook een prachtig vak!

Vaak heb je het natuurlijk eerder het gevoel dat je het net niet goed heb gezegd, dat je de kern niet helemaal gevonden hebt. Dan hoop ik altijd maar, dat de liederen hun werk doen, en dat de sfeer van de zondag ons allemaal toch kan vullen, en opladen voor de week.

Uiteindelijk is de preek maar een gedeelte van de dienst, al ligt er in de Protestantse kerken zo de nadruk op. Het is het geheel van de dienst: de sfeer, de mensen die naast elkaar zitten, de gebeden, de Schriftlezingen, de liederen. Het gevoel van gemeente-zijn, de ervaring van gedragen worden, door elkaar en door God.

Als dat in de zondagse dienst gebeurt, dan is daar zeker de Geest aanwezig, en kunnen we de week weer in, om daar te leven en te werken met en voor de mensen om ons heen.

“Soms rolt de preek zo uit de computer, soms moet ik worstelen”

Kinderkerk of kindernevendienst

Ellen Wijsman

Wat is dat nu eigenlijk en hoe werkt het?

Na de voorbeden en een gesprekje met de kinderen en een kinderlied gaan de kids met hun leidster naar hun eigen ruimte.

Ze worden welkom geheten en met nieuwe kinderen wordt een kennismakingsgesprekje gehouden. Wij gebruiken tijdschriften die door de zondagsschool worden uitgegeven.

Allereerst *Kind op Zondag*; hierin staat simpelweg de preek in kindertaal en dan ook nog voor 2 verschillende leeftijden. Er staat vaak ook nog wat uitleg voor de leiding in en suggesties wat je met de kinderen kunt doen als verwerking, maar wij hebben ook nog de *Kleur in de Kerk*; voor iedere week een kleurplaat, rebus, puzzel, enz.

Kind op Zondag hanteert het liturgisch rooster, wat prettig is omdat ouder en kinderen dan dezelfde "preek" horen.

Het kan voorkomen dat een gastpredikant een heel andere preek in gedachten heeft en daarop het gesprek met de kinderen heeft voorbereid. Dan moet er in overleg een bruggetje geslagen worden, wat als je een beetje ervaring hebt niet zo moeilijk is. Soms is er een dienstvoorbereiding voor alle medewerkers, wat zeker het geval is bij bijzondere diensten zoals doop, belijdenis, of anders.

Achter de schermen van de kinderkerk / kindernevendienst: “het is altijd anders en daardoor blijft het leuk.”

Diaconale dag, 12 augustus

Een reactie:

“Een mooie inspirerende dag.

Goede workshops en mooie afsluiting bij het detentiecentrum met afsluiting van de wake en aandacht voor gestorvene.”

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: xshow

STACK:

```
[49 24 34 25 45 33 25 42 45 46 45 25 46 25 45 45 34 33 41 45 45 32 46 46  
 32 45 25 46 24 45 42 2524 34 25 42 45 45 26 31 45 25 44 24 33 24 31 46  
0 ]  
(4          "          " )
```