

KERKBLAD PGZO

December 2012

VIEREN
OM ZIE
N
AMSTERDAM
ZUIDOOST
VERBODEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE

De weg der verwachting

ds. Justine Aalders

Genesis 49:18 : Op uw bevrijding wacht ik, o Heer.

Dit was de tekst van de laatste preek van K.H. Miskotte, een adventspreek. Hij legt daarin uit, dat het geloof niet is het ontmoeten van iets dat bestaat, maar "een vertrouwend gaan in de weg der verwachting". En hij zegt erbij, dat we op die weg steeds teleurgesteld worden, zoals we dat, denk ik, inderdaad allemaal ervaren. Maar, komt dan meteen de troost: die teleurstelling is een indicatie, een teken, dat we iets vermoeden van de verborgenheid van de belofte. En het enige wat tegen die teleurstelling helpt, is gaan speuren en zoeken en ontdekken, en dan af en toe ervaren:

"In het feit zit weer de kiem, de kiemkracht van de belofte".

Dat is het dus: geloven als een weg, die we blijven gaan, struikelend, vallend, elkaar overeind helpend en dan weer opstaand. Teleurgesteld, hoopvol, wanhopig ook af en toe. Wat of Wie wij verwachten, dat blijft inderdaad in onze wereld vaak diep verborgen, er is bitter weinig van te zien. Maar als we op die weg der verwachting blijven, zal dat toch ons hele leven kleuren: onze blik op de wereld, op elkaar en op onszelf wordt daar dan door bepaald. Het zal betekenen, dat we een hoge dunk krijgen van de wereld, en in het klein van onze gemeente, en dat we daar steeds weer teleurgesteld in zullen worden, maar het toch volhouden. Het kan beter en mooier en eerlijker, en het zit erin! Dit is de kern van de Adventstijd en daarom is het in zekere zin in de kerk altijd Advent.

Wij lopen de weg der verwachting, en ik hoop dat we de veerkracht en het uithoudingsvermogen krijgen om de onvermijdelijke teleurstellingen op die weg te doorstaan, elkaar weer op te helpen en door te gaan. Gezegende dagen toegewenst.

Deze maand: Zondag 30 december

Kerstsamenzang	2	
ds. Justine Aalders' 2 ^e jaar	2	Oecumenische dienst
Ouderenkring	3	ter gelegenheid van het
Lezingen in de diensten	4	afscheid van de EBG van
Gesprekskring Levenskunst	4	De Nieuwe Stad, met diverse
Uit de kerkenraad	5	voorgangers, o.a. ds. Lindner
Oecum. Vrouwen Synode	5	en ds. Jan van der Meulen
Wereldwinkel deelt uit	7	
Religieuze Beleving	8	

Met ingang van 13 januari beginnen
de diensten in DDS om 11.30 uur

Kerkdiensten

zondag 25 november, 9.30 uur

DNS drs. Elsa Aarsen
DDS gedachtenisdienst
ds. Jan van der Meulen

zondag 2 december

DNS 9.30 uur ds. Jan vd Meulen
mmv de Cantorij olv Wil Martijn
DDS 11.15 uur, oecum. dienst
ds. Paula Irik, Sylvia van Rijn
12+ dienst in DNS

zondag 9 december, 9.30 uur

dienst van Schrift en Tafel
DNS ds. Jan van der Meulen
DDS ds. Justine Aalders
Ned./Eng. dienst

zondag 16 december, 9.30 uur

DNS ds. K. Blei
DDS ds. Jan van der Meulen

zondag 23 december, 9.30 uur

DNS ds. Jan van der Meulen
DDS ds. Justine Aalders

maandag 24 december*Kerstavond

DNS 18.30 uur ds. Jan vd Meulen
DDS 19.30 uur ds. Justine Aalders
mmv de Cantorij olv Henk Fransen

dinsdag 25 december, 9.30 uur*Kerstmorgen

DNS ds. Jan van der Meulen
mmv de Cantorij olv Wil Martijn
DDS ds. Justine Aalders

zondag 30 december

DNS 11.00 uur diverse voorgangers,
oecumenische dienst
DDS 9.30 uur drs. H. Compagner

maandag 31 december, 19.00 uur*Oudjaar

DNS ds. Justine Aalders

zondag 6 januari, 9.30 uur

dienst in één kerkgebouw
DNS ds. Justine Aalders,
ds. Jan van der Meulen
nieuwjaarsreceptie, bevestiging
dienstmedewerkers, jubileum
Jan van der Meulen, 12+ in DNS

Overige kerkdiensten



AMC, zondag 10:30 uur

zondag 2 december: ds. Hugo Vlug
zondag 9 december: ds. Hantie Kotzé (cantorij DDS)
zondag 16 december: pastor Ruud Heesters
zondag 23 december: pastor Ruud Heesters
dinsdag 25 december (Kerst): ds. Hantie Kotzé en pastor Corine v.d. Loos (AMC-koor)
zondag 30 december: ds. Hantie Kotzé

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

zondag 9 december: ds. mevr. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn
maandag 24 december 19.00 uur: ds. mevr. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn
dinsdag 25 dec (Kerst): ds. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn

Verpleeghs Gaasperdam, Soestdijkstr. 4, zondag 11:00 uur

Zondag 16 december: ds. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn
maandag 24 december 16.00 uur (Kerstviering):
ds. mevr. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur

zondag 9 december: ds. W.L. Vreeken
woensdag 26 december (2e kerstdag): pastor S.R. van Rijn

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 10:30 uur

5 december: Protestantse dienst
12 december: Leger des Heils, hr. J.B.M. Oosterdijk
19 december: Chr. Geref., ds. A.K. Wallet
26 december: Rooms Katholiek, pastor A. Koot

De Venser, Berth. Brechtstraat 1, maandag 15.00 uur

17 december: ds. J. Aalders en pastor A. Koot, kerstviering

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

► Pieter Glaser, Mijndenhof 164

Redactie:

► Frank Odinot ► Frederika Charles
► Marga Blom ► Jan Kok
► Fons Zeijlemaker

Redactieadres:

protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden.

Layout

► Frank Odinot, Marga Blom

Druk

► Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m 16 december 2012

Kerstsamenzang

Namens de voorbereidingscommissie,
Arend van de Beld

Zondag Gaudete 16 december 16.00 uur, DDS.

Opnieuw zijn de leden van de Cantorij en het RK-koor met hun dirigenten druk aan het oefenen. Door de vruchtbare samenwerking kunnen we u weer op een prachtige middag trakteren.

Het valt dit jaar op de derde adventszondag, zondag Gaudete, Verheugt u!

Zing mee!

Toepasselijker kan het niet.
Natuurlijk komt u niet alleen

naar ons luisteren, we gaan ook veel bekende liederen samen zingen. Kortom, een kruisbestuiving tussen concert en samenzang.

De opbrengst van de collecte van vorig jaar, € 500, is besteed aan Stichting *Jepi Wan Anou* (Help een Handje) voor een spelterrein rond een weeshuis in Suriname.

We hopen op een grote opkomst! Komt u allen!! Zet u de datum vast in de agenda?

Zondag 16 december 16.00 uur, 15.30 uur deur open.



Lieve gemeente

Justine Aalders

Tien maanden ben ik nu in uw midden als predikant in waarnemende dienst. Ik heb al heel wat mensen leren kennen en waarden!

U weet dat mijn speciale opdracht is: de gemeente dichter bij elkaar brengen, gemeenteleden meer met elkaar in contact brengen, de onderlinge saamhorigheid bevorderen. Daar ben ik druk mee bezig, en ik wil daar nu wat over schrijven, zodat u weet hoe het er voorstaat, althans in mijn beleving. Het valt mij op, dat de onderlinge verbondenheid groot is in de beide groepen die de gemeente vormen. Dat is een groot goed en iets, dat terecht gekoesterd wordt.

**We zijn pelgrims
in de woestijn**

Echter, er kleeft een gevaar aan: het lijken soms gesloten groepen te zijn, "ons kent ons", misschien onbedoeld en ongewild, maar toch wordt die indruk gewekt. Ik voel ook een weerstand tegen verandering, en dat vind ik jammer. Naar mijn mening zou een gemeente altijd in beweging moeten zijn. Het is een veilige haven, natuurlijk; maar een gemeente is toch vooral **op weg**, we zijn pelgrims in de woestijn, die uitkijken naar het beloofde land, die zich daarop richten en daar naartoe leven.

Ik hoop dan ook op iets meer openheid en bereidheid om veranderingen op zijn minst uit te proberen. Met elkaar zijn we gemeente, en er is altijd mogelijkheid om elkaar te bevragen en ook om met elkaar te besluiten of dingen doorgaan of niet. Daar zijn de gemeentevergaderingen voor.

Ik begin over twee maanden aan mijn tweede jaar bij u en hoop dat het vruchtbaar zal zijn. Dat zal vast lukken, gezien het vele werk dat door een grote groep mensen met inzet en trouw gedaan wordt!

Omzien

Hilda Karsijns

Beste mensen, omzien is één van de woorden die staan in ons logo. De afgelopen twee maanden heb ik mogen ervaren dat het een woord is dat ook inhoud heeft. Omzien was en is een werkwoord, door velen toegepast. Voor alle gebeden, bloemen, kaarten en telefoontjes mijn hartelijke dank. Het heeft mij de afgelopen periode erg bemoedigd en verwarmd. God zij dank ben ik er nog. Ik voel me naar 'omstandigheden' erg goed en kijk vol vertrouwen naar de toekomst. Een warme groet.

Ouderenkring

Ans Odinot

Als vanouds hadden wij op 15 november onze jaarlijkse creatieve ochtend met Wim Hilderink. Een plastic boterkuipje was beplakt met bladeren van de plataan. In het natte steekschuim werden rondom verschillende groene takjes gestoken. Het lege middenstukje werd bedekt met mos. Zodoende ontstond er een 'bergweide', waarin dan weer wat bloemen gestoken werden. Zeer verschillend en

creatief waren de diverse resultaten. Na de pauze konden wij ons uitleven met stukjes holle steel van de berenklaauw en prachtig gekleurde herfstbladeren. (onder andere te vinden op het kerkplein!) Een bijzonder plezierige ochtend.

De volgende keer, donderdag 20 december viert ds. Justine Aalders met ons Advent. Als altijd een bijzonder moment in het jaar. Wij nodigen iedereen van harte uit om het met ons mee te vieren. Ook als dit eenmalig is, bent u van harte welkom.

Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie klaar.

Wees welkom kindje

Wees welkom kindje, klein en teer,

Bijbelleesrooster december

za. 1
Openbaring 3:1-6
zo. 2
Openbaring 3:7-13
ma. 3
Openbaring 3:14-22
di. 4
2 Tessalonicenzen 3:1-5
wo. 5
2 Tessalonicenzen 3:6-18
do. 6
Zacharia 9:1-8
vr. 7
Zacharia 9:9-17
za. 8
Zacharia 10:1-5
zo. 9
Zacharia 10:6-12
ma. 10
Zacharia 11:1-14
di. 11
Zacharia 11:15-17
wo. 12
Psalm 126
do. 13
Zacharia 12:1-8
vr. 14
Zacharia 12:9-13:1
za. 15
Zacharia 13:2-6
zo. 16
Zacharia 13:7-9
ma. 17
Zacharia 14:1-11
di. 18
Zacharia 14:12-21
wo. 19
Lucas 1:1-25
do. 20
Lucas 1:26-38
vr. 21
Lucas 1:39-56
za. 22
Lucas 1:57-66
zo. 23



Lezingen in de dienst

25 november, Sefanja 1, 14-2,3, Marcus 13,14-27
2 december, Zacharia 14, 4-9, Lucas 21, 25-31
9 december, Maleachi 3, 1-4, Lucas 3, 1-6
16 december, Sefanja 3, 14-20, Lucas 3, 7-18
23 december, Micha 5, 1-4a, Lucas 1, 39-45
24 december, Jesaja 8, 23 - 9, 7, Lucas 2, 1-20
25 december, Jesaja 52, 7-10, Johannes 1, 1-14
30 december, Jesaja 61, 10 - 62, 3, Lucas 2, 33-40
6 januari, Jesaja 60, 1-6, Matteüs 2, 1-12

Levenskunst

mede namens ds. Justine Aalders, ds. Jan van der Meulen

Levenskunst, daar willen we met elkaar over spreken op vier bijeenkomsten in de Adventstijd op dinsdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur in De Drie Stromen. Dat is de tijd dat we iedere veertien dagen het Bijbelstudie-uur hebben. Maar we ruilen deze Bijbelstudie voor vier keer in voor de bespreking van vier thema's die we vinden in het boekje 'Doornse Levenskunst'



uitgegeven door 'Op Goed Gerucht', de theologische beweging die zichzelf positioneert in het brede midden van de PKN.

Waarom Doornse levenskunst. In Doorn vindt u het PKN conferentiecentrum Hydepark. In dat conferentiecentrum organiseert 'Op Goed Gerucht' altijd haar theologendagen, waar ondergetekende ook regelmatig heen gaat.

De ondertitel van dit boekje luidt:

Mooi, goed en waarachtig leven. Het boekje bevat 52 korte hoofdstukken van ieder maximaal 500 woorden; voor iedere week van het jaar één. 52 Hoofdstukjes om over in gesprek te gaan, met jezelf of met elkaar. Deze hoofdstukken zijn verdeeld over drie groepen. De eerste groep wordt samengevat onder het thema: Leven met God, de tweede groep onder het thema: Leven met onszelf en de derde groep onder het thema:

Leven met anderen.
Als eerste kennismaking in Advent hebben we gekozen voor de volgende vier thema's:

Mooi, goed en waarachtig leven

uit deel I de thema's 'Hoop' en 'Verlangen' en uit deel III de thema's 'Vrijheid' en 'Je gezegend weten'. Als voorproefje voor de eerste keer citeer ik een klein deel van het hoofdstuk 'Hoop' van de hand van ds. Kim Magnée-de Berg uit Gouda. Ik hoop dat ik hiermee geen auteursrechten schend.

"De joodse filosoof Franz Rosenzweig zei eens dat aan iedere jood voor de rechterstoel van God de volgende vraag gesteld wordt: "Heb je op het heil gehoopt?" Voor christenen is dat naar mijn mening net zo'n essentiële vraag: "Hebben wij werkelijk op het heil gehoopt?" Hebben wij met heel ons hart en door onze daden de hoop op het heil, op het Koninkrijk van God, levend gehouden?" [....]

"De remonstrantse theoloog K. H. Roessingh schreef in dat kader: "Ik zal het Koninkrijk van God niet stichten en niemand na mij zal dat doen op aarde, want wij kunnen de volheid van God niet dragen. Maar ombuigen in de goede richting dat kunnen wij wel, en dat is het goddelijke van ons werk in dit leven." Precies dat is hoop: ombuigen in de goede richting."

We begonnen in 2010 in het Gaasperpark onze gezamenlijke weg als PGZO met het thema 'hoop'. Hoop voor ons persoonlijk, maar ook hoop voor onze kerkgemeenschap en onze samenleving. Het zou mooi zijn als wij in de kerk onze hoop zouden kunnen uitspreken en aanwakkeren naar elkaar toe. En misschien kunnen we dan ook onze momenten van wanhoop met elkaar delen en dragen. Ik zie uit naar een gesprek over die hoop, dat verlangen, de vrijheid en het ons gezegend weten. De data zijn:

dinsdag 27 november, 10.30 uur in DDS, Hoop
dinsdag 4 december, 10.30 uur in DDS, Verlangen
dinsdag 11 december, 10.30 uur in DDS, Vrijheid
dinsdag 18 december, 10.30 uur in DDS, Je gezegend weten.

Exemplaren van *Doornse Levenskunst* zijn beschikbaar en / of te koop op de bijeenkomsten.

Herfst in de kerkenraad

Hans van Riet

Dit is de tijd van de jaarplannen 2013 van de bloemblaadjes, ofwel de werkgroepen waarin de activiteiten van de gemeente georganiseerd zijn. Op www.pgzo.nl/organisatie

Een tijd zwijgen

leest u er alles over.

In de novembervergadering was het belangrijke en omvangrijke "bloemblad" *Pastoraat* op bezoek. ds. Justine leidde de presentatie in met een bezinning over Job 2:11-13 waarin beschreven staat dat de vrienden op bezoek komen bij de zwaar beproefde Job. Zij zitten zeven dagen zwijgend bij hem! De kerkenraadsleden waren van mening dat dit een echt pastoraal verhaal is: de vrienden tonen betrokkenheid, en de pastoraal bezoeker doet er soms wijs aan een tijd te zwijgen en de bezochte (in meer betekenissen van het woord) zijn/haar verhaal te laten doen. Maar een korter bezoek dan zeven dagen mag ook! Corine Noordzij, voorzitter van het pastoraal beraad, presenteerde het verslag over 2012 en de plannen voor 2013. Zij wees op de eigen bloem van het pastoraat - zie www.pgzo.nl/pastoraat - en dan met name op de grond onder de bloem: Gods omgang met ons en onze omgang met God. Dat geeft rust en vertrouwen, ook als iets niet lukt. Zoals diverse voornemens in 2012 die niet van de grond kwamen wegens gebrek aan menskracht. Dat neemt niet weg dat er veel pastorale activiteiten zijn geweest, niet alleen door pastorale contactpersonen maar vooral door gemeenteleden die omzien naar elkaar. Dat is de kracht en de warmte van onze gemeente!

Plannen voor 2013

De speerpunt voor 2013 wordt: contact leggen met de vele studenten die in onze buurt komen wonen. Een greep uit de ideeën: in de Stille Week een maaltijd met studenten en andere gemeenteleden en daarna samen

Contact leggen met studenten

kijken naar The Passion; in het najaar een kerkdienst voor en met studenten en andere jongeren; en zou de goed

draaiende groep Geloof&Zo niet iets voor studenten zijn? De Suriname en Antillen werkgroep heeft 'beschutting' gevraagd onder het doelgroepenpastoraat. Maar die groep is ook diaconaal bezig en bereidt een Keti-Kotiviering en een Surinamedagviering voor in 2013. Zij wil ook drie zangavonden en een studiedag organiseren. Thea Blijleven stelde de kerkenraad een aantal vragen over de wijkbijeenkomsten. Het antwoord was: die zijn belangrijk voor de sociale cohesie en gemeentevorming. Het plan is om een of meer gecombineerde wijkavonden te houden: een wijk uit de Bijlmermeer en uit Gaasperdam samen. De beide Perki-vertegenwoordigers in de kerkenraad waren zeer geïnteresseerd; we gaan eens bij elkaar op bezoek en kijken of daar gezamenlijke activiteiten uit kunnen voortkomen.

Nog meer samenwerken

Meer ideeën voor 'gezamenlijk iets doen' staan in de jaarplannen van de diaconie en de kerkenraad. De diaconie denkt aan een bezinningsmiddag die moet leiden tot meer samenwerking tussen diaconaat en pastoraat. De activiteiten van de diaconie die goed gaan worden voortgezet.

-5-

Maar niet alles kan gedaan worden - u raadt het al - door gebrek aan menskracht. Er komt in 2013 wel meer aandacht voor Stap Verder en een uitbreiding van de autodienst.

In het jaarplan 2013 van de kerkenraad (dus voor de hele gemeente!) springt 'samenwerken' duidelijk in het oog. We hebben niet genoeg mensen om alles zelf te organiseren. Dus gaat de kerkenraad kijken of we activiteiten samen met de buurgemeenten (Diemen, Duivendrecht, Abcoude) kunnen doen. En wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn als we ons zouden aansluiten bij de Protestantse Kerk van Amsterdam. Dat heeft alles te maken met hoe we missionair gemeente willen zijn. De PKN heeft daarvoor 30 modellen aangereikt waarvan de kerkenraad de meest geschikte gaat bespreken.

Vallende bloemblaadjes

Geconstateerd werd dat de bloemblaadjes Jeugd en Leren als apart blad in 2012 niet uit de verf zijn gekomen.

Natuurlijk gaan activiteiten gewoon door zoals de kinderkerk en 12+nevendienst (maar dan onder de paraplu van het bloemblad Eredienst) en kortdurende catechese en bijbelkringen (verzorgd door de predikanten). De kerkenraad is voornemens om deze blaadjes als aparte groep te laten vallen maar gaat eerst vragen wat de gemeente ervan vindt. Vallen ze dan definitief of bloeien ze in het voorjaar weer op?

Deze plannen zijn in het gemeenteberaad van



16 november aan de gemeenteleden voorgelegd, waarbij heel nadrukkelijk is gevraagd naar wat zij zélf zouden willen.

OVS

Ans Odinot



De Oecumenische Vrouwen Synode houdt binnenkort een bijeenkomst waarin van gedachten gewisseld wordt over de betekenis van Maria en de onbevleete ontvangenis, en wel op

zaterdag 8 december om 13.30 uur in De Nieuwe Stad.

8 December is in de Rooms-Katholieke traditie het feest van Maria- Onbevleete - Ontvangenis. Er komen persoonlijke verhalen aan de orde die met Maria te maken

hebben; niet iedereen kijkt daar op dezelfde manier tegenaan.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Ans 699 6046, Méréa 690 9949, Haydy 699 9578

Wat betekent Maria voor u?

van Maria- Onbevleete - Ontvangenis. Er komen persoonlijke verhalen aan de orde die met Maria te maken



Kort nieuws uit de Kerkenraad

Hans van Riet

-Om de werkgroepen meer zichtbaar te maken zal de kerkenraad aan de redactie vragen om hun verslagen in het kerkblad in een duidelijk herkenbare en vaste rubriek op te nemen.

-Er is een kans dat er meer dingen NIET gaan gebeuren. Als niemand zich voor een taak aanmeldt, dan niet.

-De begroting 2013 van de diaconie werd goedgekeurd. De diaconie gaat meer dan de inkomsten uitgeven aan allerlei hulp en teert zo in op de (te groot gevonden) reserve.

-In beide kerkgebouwen moeten dezelfde mededelingen worden gedaan, en wel door de dienstdoende diaken.

-Bij gebrek aan ambtsdragers moet je vindingrijk zijn. De

Vindingrijk zijn

oplossing, zo weet men al jaren in DDS, is: dienstmedewerkers. Dat vindt de kerkenraad ook een goed idee voor DNS, en verheugend is dan ook dat Jannetta Bos en Jan Kok zich daarvoor hebben aangemeld.

-Het besluit om in 2013 de diensten in DDS om 11:30 uur te laten beginnen heeft geleid tot een onverwachte samenwerking met de parochie. Er is gezamenlijk koffiedrinken om 11 uur, voor de katholieken na hun dienst, voor ons ervoor.

De kerkenraad is erg blij dat ds. Jan per 1 december weer 100% arbeidsgeschikt is.

Net op tijd voor de receptie op 6 januari waar we met hem vieren dat hij 20 jaar bij ons predikant is. U kunt de de hierboven genoemde jaarplannen digitaal verkrijgen bij de contactpersonen (zie de adressengids) of bij bovengetekende (j.van.riet@hetnet.nl).

PCOB/KBO

Namens de besturen, Wil Bakewel

Op onze bijeenkomst van maandag 5 november 2012 waren 18 personen aanwezig.

De bijeenkomst stond in het teken van muziek. De heer Hans Looij van De Dagtochten Specialist verzorgde een muziekprogramma in de vorm van een spel. Wij moesten raden welke muziek er werd gespeeld en door wie. Het werd een vrolijke middag. Dank zij enkele "jongeren" onder ons werd er toch nog heel wat geraden.

De Dagtochten Specialist verzorgt busreizen. Voor wie daarin is geïnteresseerd, het programma is te vinden op www.dedagtochtenspecialist.nl

Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag

Naar school

3 december. Deze middag gaan wij op bezoek bij Basisschool Onze Wereld. Wij zijn uitgenodigd door de directeur, mevrouw Rita Conijnenberg, om eens te zien hoe een school tegenwoordig functioneert. Met name is men op zoek naar vrijwilligers die tijd ter beschikking

willen stellen om leerlingen te helpen met het leren lezen. Het bezoek zal duren van 14.00 tot 15.00 uur. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd!



Plaats van samenkomst is dus dit keer: Basisschool Onze Wereld, Kortvoort 61 E (tegenover het Henriëtte Roland Holsthuis) telefoon van de school: 690 7305.

Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd! Tot ziens op 3 december.

Tot slot kunnen wij u nu alvast meedelen, dat op onze bijeenkomst maandag 7 januari 2013 mevrouw drs. Aarsen-Schiering voor ons een lezing houden over Franciscus van Assisi.



van
Elsa
zal

Een bedankje

Gerda de Krijger

Graag willen mijn kinderen en ik iedereen bedanken voor de steun en medeleven in Jan's ziekte en het afscheid nemen van Jan.

Het heeft ons geholpen in deze moeilijke tijd.

Onze kerk zoekt ...

Jan Kok, werkgroep Vrijwilligerszorg

Met regelmaat willen we voortaan berichtjes plaatsen over vacatures in onze kerk.

Stuur uw reacties naar onze werkgroep.

Uit vrije wil

Deze maand vragen we aandacht voor:

- vooral voor Gaasperdam worden nieuwe diakenen/dienstmedewerkers gezocht

- we zoeken voor de diensten in De Nieuwe Stad iemand die jaarlijks het rooster met de gast-voorgangers samenstelt; dit houdt in het zoeken en vragen van de mogelijke voorgangers.



Wereldwinkel DNS en zondag Solidaridad

Theo Bootsman en Hans van der List

Zondag 2 december 2012 is het Eerste zondag van advent en zondag Solidaridad.

In het kader van de Solidaridad-zondag is er aandacht voor de suikerriet productie. Suikerriet is een

Solidaridad

belangrijke grondstof voor voedsel, brandstof en de chemische industrie. De

productie van suikerriet biedt miljoenen mensen een bestaansbasis, maar de sector heeft te kampen met een lange geschiedenis van slechte arbeidsomstandigheden en van een negatieve impact op het milieu.

Suikerrietkappen is zwaar werk. De kappers maken lange dagen tegen een laag loon. De suikervelden



worden afgebrand om snel grote hoeveelheden suikerriet te kunnen kappen. Het inademen van de asresten veroorzaakt ademhalingsaandoeningen bij de

kappers. Daarnaast lopen de temperaturen op het land

Echt of surrogaat

vaak hoog op. Het vochtverlies, dat daarmee gepaard gaat, draagt bij aan een extreem hoge mate van nieraanandoeningen, waardoor de meeste arbeiders na vijftien jaar fysiek zijn opgebrand.

Solidaridad zet zich met de ervaringen die zijn opgedaan bij de verduurzaming van onder andere koffie en katoen in voor de verbetering van de arbeids- en milieuumstandigheden in de productie van suikerriet. Om dat doel te bereiken is Solidaridad actief lid van Bonsucro. In Bonsucro werken boeren, producenten, maatschappelijke organisaties en grote merken samen om een toenemend aantal kleinschalige suikerproducenten te ondersteunen in de verduurzaming van hun productie.

De wereldwinkel ondersteunt het werk van Solidaridad en heeft deze organisatie uit de in vele jaren opgebouwde financiële reserve € 1000 geschonken.

Tevens heeft de wereldwinkel aan het Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost 'Stap Verder', het fonds Mikrokrediet en het vrouwenfonds

Mama Cash ook elk € 1000 overgemaakt. Om te vieren, dat door

De Wereldwinkel
deelt uit

jarenlange verkoop van Fair Trade artikelen het mogelijk is geweest om deze organisaties financieel te steunen zorgt de wereldwinkel voor een kleine versnapering voor een ieder op zondag 2 december.



-7-

Geef een kalender weg

Ans Odinot, Noortje de Boer

Veel mensen ontvangen in deze periode kalenders en agenda's. Meer dan één is meestal overbodig. In plaats van bij het oud papier doen, kunt u de kalenders en agenda's ook mee naar de kerk nemen, zodat we er mensen in asielzoekerscentra en gevangenissen blij mee kunnen maken. Geef ze aan Ans of Noortje.



Wijn of druivensap?

Scribaat (a.i.) PGZO, Wolter Koolstra

De kerkenraad heeft een brief ontvangen over het gebruik van (alleen) druivensap in plaats van wijn. Dit besluit is op 31 mei tijdens het gemeenteberaad aan de gemeente voorgelegd en het beraad heeft hiermee ingestemd.

Om aan te geven dat bij het avondmaal zowel wijn als druivensap geschonken kunnen worden, lenen wij de woorden van G.F.H. Kelling, zoals die opgeschreven staan in het boek "Valt er nog wat te vieren?" (narratio, 1992)

"In sommige gemeenten wordt most ofwel druivensap gebruikt in plaats van wijn.

Dat is hetzelfde druivenbloed, alleen ongegist, opdat niet de alcohol een verhindering hoeft te zijn voor

sommige broeders of zusters, noch voor de kinderen - of een struikelblok. Men kan hierover van mening verschillen.

Niettemin is het goed er de

gedachten over te laten gaan. En waar

een kerkenraad of gemeente uit

pastorale verantwoordelijkheid er voor kiest, zal dat



voor velen een grote concessie zijn, een offer misschien. Eén ding staat vast: het blijft het teken van het hartebloed dat de Heer voor ons over heeft en dat wij ingetogen en opgetogen mogen aanvaarden en delen, het sap van de wijnstok dat ons door de aderen mag stromen."

e-mail: scriba@pgzo.nl

Stand van zaken Kerkbalans 2012

namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese



We

schrijven november en uw kerkrentmeesters zijn alweer hard bezig met de voorbereidingen van de actie Kerkbalans 2013, te houden van 13 tot en met 27 januari 2013. Begin december wordt de begroting 2013 vastgesteld door de kerkenraad en ons doel is om de activiteiten van de gemeente met een sluitende begroting te financieren.



Bij het opstellen van de begroting 2013 gaan we onder meer uit van onze inschatting van de resultaten van 2012.

De inkomsten van Kerkbalans spelen daar, zoals altijd, een belangrijke rol in. Het afgelopen jaar hebben velen van u gelukkig weer meegedaan aan deze actie.

Hartelijk dank aan iedereen die weer veel en trouw gegeven heeft! En ook dank aan de lopers die in de kou langs de deuren zijn gegaan.

Het resultaat was: (cijfers tot en met 7 november)

Toegezegd: € 100.768,-

Ontvangen € 91.995,-

Hieruit blijkt dat er nog € 9.000,- aan bijdragen moet binnenkomen. Maar ook

Er kan nog veel veranderen

blijkt dat de toezeggingen minder waren

dan in 2011. Er kan echter nog heel veel veranderen in

twee maanden en u kunt ons daarbij helpen....

Dus als u nog niet aan uw totale toezegging voor 2012 hebt voldaan, wilt u a.u.b. dit zo snel mogelijk doen?

Hartelijk dank alvast.

Vrijwilligers gezocht in Haag en Veld

Elske Cazemier

In de flat Haag en Veld in Amsterdam Zuid-Oost zijn zeven woningen voor mensen die vanuit zorgorganisatie Amsta worden begeleid. Dit zijn mensen die een verstandelijke beperking hebben en een psychiatrische problematiek. Maar het zegt veel meer wanneer ik vertel dat dit mensen zijn die openhartig zijn, gastvrij, meelevend, gelovig, behulpzaam en gezellig. Met deze mensen houden we eens in de maand een kleine laagdrempelige viering, naar aanleiding van een Bijbeltekst of een thema zoals 'bidden' of de betekenis

van de zegen. In het gesprek dat we voeren komen vaak de mooiste opmerkingen naar voren.
Ook zingen we met elkaar. En onze manier van voorbede doen is een hoogtepunt: iedereen kan kaarsjes aansteken voor mensen die hij wil aanbevelen in de zorg van God. Dat wordt ruimhartig en met aandacht gedaan. Ook de vredewens waarmee we elkaar de hand reiken is een bijzonder moment.
We sluiten ons samenzijn af met koffie en thee.

-8-

Deze vieringen danken hun voortbestaan aan vier stabiele vrijwilligers, die er maandelijks zijn. Als geestelijk verzorger kom ik eens in de twee maanden. Nu is het zo dat de vrijwilligers op leeftijd zijn en graag hun bemoeienis met de vieringen zouden willen delen met een wat jongere garde. Het zou helemaal fijn zijn

