

Overdenking

ds. Jan van der Meulen

Al door het zeggen van het woord deelt men, scheidt men en schendt het alomvattende, dat men niet kent, dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed, dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet, dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt, maar als ik zoek en luister dan vind ik het niet.

Eén troost blijft:

Er is in ieder woord een woord, dat tot het onuitsprekelijke behoort; er is in ieder deel een deel van het ondeelbare geheel, gelijk in elke kus, hoe kort, het hele leven meegegeven wordt.



Lees verder op blz. 3

Gasperdammers: opgelet!

De diensten in De Drie Stromen beginnen om 11.30 uur

Kerkdiensten

maandag 31 december, 19.00 uur * Oudjaar

DNS ds. Justine Aalders

zondag 6 januari, 9.30 uur

dienst in één kerkgebouw
DNS ds. Justine Aalders,
ds. Jan van der Meulen
nieuwjaarsreceptie,
bevestiging dienstmedewerkers,
jubileum Jan van der Meulen,
12+ in DNS

zondag 13 januari,

dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Jan van der
Meulen
DDS 11.30 uur ds. Jan van der
Meulen

zondag 20 januari,

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
mmv de Cantorij olv Wil Martijn
DDS 11.30 uur ds. Jan van der
Meulen
multiculturele dienst

zondag 27 januari,

week van de eenheid
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
DDS 11.30 uur gezamenlijke dienst
ds. Jan van der Meulen en RK
voorganger
mmv de Cantorij olv Henk Fransen

zondag 3 februari, 9.30 uur

dienst in één kerkgebouw
DNS ds. Justine Aalders
gemeenteberaad, 12+ in DNS

DNS = De Nieuwe Stad

DDS = De Drie Stromen

zie www.pgzo.nl

Deze maand:

Een nieuw begin	2
In memoriam Willem Stam	5
Religieuze beleving	6
Begroting 2013	7
Wist u dat (Diaconie)	8
Vorm en betekenis v d liturgie (2)	9

Overige kerkdiensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

6 januari: ds. Hugo Vlug
13 januari: pastor Corine v.d. Loos
20 januari: ds. Hantie Kotzé
27 januari: pastor Ruud Heesters

Eben Haëzer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

13 januari: pastor S.R. van Rijn
27 januari: ds. W.L. Vreeken

Verpleeghs Gaasperdam, Soestdijkstr. 4, zondag 11:00 uur

20 januari: ds. A.P. Irik / pastor S.R. van Rijn

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur

13 januari: ds. W.L. Vreeken
27 januari: dhr. H.W. de Boer

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 10:30 uur

2 januari: Chr. Geref., ds. A.K. Wallet
16 januari: Rooms Katholiek, pastor A. Koot
30 januari: Protestantse dienst, ds. J. van der Meulen

De Venser, Berthold Brechtstraat 1, maandag 15:00 uur

21 januari: ds. J. van der Meulen (PGZO)

Een nieuw begin: multiculturele diensten

ds. Jan van der Meulen

Tot voor kort was er elke eerste zondag van de maand in De Drie Stromen een tweetalige Engels-Nederlandse eredienst, die de laatste tijd meestal door de voorganger van dienst werd voorbereid en waar vaak maar heel weinig anderstaligen op af kwamen.

Nieuwe start

We willen in het nieuwe jaar een nieuwe start maken met deze diensten onder de vlag 'Multiculturele kerkdiensten'. Elke derde zondag van de maand om 11.30 uur in De Drie Stromen willen we in 2013 zo'n multiculturele dienst houden. Het is de bedoeling dat de diensten worden voorbereid en uitgevoerd door mensen met verschillende culturele achtergronden. Binnen de kring van onze gemeente kunnen we allereerst denken aan mensen met een Surinaamse, Antilliaanse, Indonesische of Ghanese en natuurlijk ook Nederlandse achtergrond. We hopen ook een aantal jongeren te vinden die mee willen gaan doen.

Het is de bedoeling dat per keer een groep deze dienst voorbereidt en uitvoert en dat een deel van die groep ook de daaropvolgende dienst mee organiseert, maar dat er dan ook weer nieuwe mensen bijkomen. Op deze manier hopen we steeds meer mensen bij deze diensten te betrekken en tegelijk niemand te overvragen als het gaat om het werk dat verzet moet worden. We willen ook proberen koren en solozangers uit te nodigen uit de kring van onze gemeente. De eerste dienst in deze nieuwe opzet is op zondag 20 januari om 11.30 uur in De Drie Stromen dus.

Wees welkom en laat u verrassen.

Lezingen in de dienst januari 2013

6 januari: Efeziërs 3,1-12, Matteus 2,1-12
13 januari: Jesaja 40,1-11, Lucas 3,15-16,21-22
20 januari: Jesaja 62,1-5, Johannes 2,1-11
27 januari: Jesaja 61,1-9, Lucas 4,14-21

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging, of wanneer het kerkblad ongewenst bij u in de bus valt:

► Pieter Glaser, Mijndenhof 164, (020) 697 7792

Redactie:

► Frank Odinot ► Frederika Charles
► Marga Blom ► Jan Kok
► Fons Zeijlemaker

Redactieadres:

protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart, maar ook tussentijds op bankrekening 6358 07 459 t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p. naam en adres vermelden.

Layout

► Marga Blom, Frank Odinot

Druk

► Océ-Business Services Diemen

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u inleveren t/m 13 januari 2013 bij voorkeur per e-mail of anders op papier bij een redactielid.

Vervolg Overdenking ds. Jan van der Meulen:

Het gedicht op de eerste bladzijde is geschreven door Abel Herzberg onder het pseudoniem Salomon Zeitscheck en het is te vinden in *Drie rode rozen*. Een novelle. In: *Verzameld werk deel I*. Amsterdam 1993. Ik moet zeggen dat dit gedicht mij erg aanspreekt. Ik heb het gebruikt in mijn preek op de derde zondag van Advent in De Drie Stromen. En hoewel je een gedicht eigenlijk voor zichzelf moet laten spreken wil ik toch bij wijze van overdenking enkele gedachten die bij mij opkomen bij de lezing van dit gedicht met u delen. Als het over de alomvattende werkelijkheid gaat dan voldoen de woorden niet die wij gewend zijn te spreken. Woorden als God, Allah, Boeddhanatuur, je diepste zelf. Het zijn voor je het weet machtswoorden die iets opeisen, vastleggen, afgrenzen. Iets wat niet is op te eisen of vast te leggen of af te grenzen.

Al door het zeggen van het woord deelt men, scheidt men en schendt.

Voor je het weet kom je terecht in een sfeer van: wij weten het en zij niet. Ik weet het en jij niet. Maar wat is er als het over het alomvattende gaat werkelijk te weten?

De ervaring van dat alomvattende. Er is misschien de ervaring van dat alomvattende of vaak niet meer dan een vermoeden voorafgaand aan de ervaring. Vanuit die ervaring ontstaat die paradox dat je aan de ene kant beseft dat je er eigenlijk niet echt over spreken kan en tegelijk is er het gevoel dat je erover spreken moet. Dat alomvattende doet een appel op je. Je wordt er door in beweging gezet, je moet wel luisteren. Maar dat kan alleen in alle openheid en onbevangenheid. Als je er een project van gaat maken; als je er gericht naar op zoek gaat dan blijft het stil en vind je meestal niets.

Maar vanuit die openheid die niets wil opeisen of vastleggen of afdwingen blijft wel die ene troost die Salomon Zeitscheck / Abel Herzberg zo mooi verwoordt. Woorden hebben ook elke keer weer hun geheim, hun tegoed. In ieder woord verbergt zich iets van het onuitsprekelijke en in ieder deel zit iets van het ondeelbare.

Gelijk in elke kus, hoe kort, het hele leven meegegeven wordt.

Wat mij betreft is dit gedicht dan ook een kus waarin het hele leven meegegeven wordt. En ik hoop dat wij als Protestantse Gemeente hier in Amsterdam Zuidoost in ons spreken en luisteren in ons doen en laten iets van het alomvattende en onuitsprekelijke mogen ervaren en delen met elkaar. Ik wens u een gezegend 2013.

Wie krijgt de bloemen?

Irma Blits, namens het moderamen

Extra aandacht

Elke zondag worden de bloemen uit de dienst bezorgd bij iemand die daarvoor in aanmerking komt.

Aarzel niet als u weet dat iemand een steuntje in de rug kan gebruiken of als er iemand is die een jubileum viert: vertel het ons en als u weet dat een bepaalde vrijwillig(st)er wat extra aandacht kan gebruiken, aarzel dan niet maar geef het door. Denk vooral niet te gauw dat iedereen wel weet wat u weet. De ouderlingen en diakenen van dienst proberen het zo goed mogelijk te doen, maar er is ook heel veel waarvan wij geen weet hebben en u misschien wel. U kunt de informatie op zondagmorgen doorgeven aan de diaken of ouderling. In overleg wordt dan bekeken of het nog voor diezelfde dag zal zijn of een weekje later. Als u het eerder wilt doorgeven of graag wilt overleggen dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen. U mag natuurlijk ook een ouderling of een van de predikanten benaderen.

De bloemen zijn namens de gemeente en voor iedereen in de gemeente. Help ons, door namen door te geven van mensen die nu niet of nauwelijks worden genoemd en die wel in aanmerking komen. Samen met u kunnen we er dan voor zorgen dat we niemand vergeten.

Bijbelleesrooster januari

1 januari
Psalm 75
2 januari
1 Samuel 1:1-20
3 januari
1 Samuel 1:21-2:11
4 januari
1 Samuel 2:12-26
5 januari
1 Samuel 2:27-36
6 januari
1 Samuel 3:1-4:1a
7 januari
1 Samuel 4:1b-22
8 januari
1 Samuel 5:1-12
9 januari
1 Samuel 6:1-7:1
10 januari
1 Samuel 7:2-17
11 januari
Psalm 76
12 januari
Lucas 3:1-9
13 januari
Lucas 3:10-22
14 januari
Lucas 3:23-38
15 januari
Habakuk 1:1-11
16 januari
Habakuk 1:12 -2:4
17 januari
Habakuk 2:5-20
18 januari
Habakuk 3:1-19
19 januari
1 Korintiërs 11:17-34
20 januari
1 Korintiërs 12:1-11
21 januari
1 Korintiërs 12:12-30
22 januari
1 Korintiërs 12:31-13:13
23 januari
1 Korintiërs 14:1-12
24 januari
1 Korintiërs 14:13-25
25 januari
1 Korintiërs 14:26-40
26 januari
1 Samuel 8:1-22
27 januari
1 Samuel 9:1-25
28 januari
1 Samuel 9:26-10:16
29 januari
1 Samuel 10:17-27
30 januari
1 Samuel 11:1-13
31 januari
1 Samuel 11:14-12:25

Gemeenteavond PGZO

vrijdag 16 november 2012, De Drie Stromen

Jannie ten Have

Geestelijke verzorging

Hugo Flug en Hantie Kotzé, predikanten geestelijke verzorging in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, vertellen over hun werk dat zij namens de PGZO doen (indertijd zijn ze vanuit De Drie Stromen uitgezonden). Als deel van een team van zeven zijn ze beschikbaar voor iedereen in die

Medische fabriek?

medische 'fabriek' van duizend bedden, maar vooral voor ernstig en langdurig zieken. Ziekte is meestal lang niet het enige probleem dat hen kwelt. De dominees zoeken in persoonlijke gesprekken, gespreksgroepen en wekelijkse oecumenische vieringen, waar onze cantorijen ook af en toe aan meewerken, samen met hen naar antwoorden op hun *trage vragen*: waarom overkomt mij dit; hoe verder; waar haal ik kracht vandaan; wat betekent God voor mij?

Als een gemeentelid in het AMC wordt opgenomen, horen zij dat graag.

Stap Verder

Irma Blits en Jaap de Visser praten de gemeente bij over het Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam-Zuidoost *Stap Verder*. Vier studenten theologie en maatschappelijk werk komen er een jaar werken, zonder betaling, om werkervaring op te doen. Dankzij gulle startsubsidies kan het centrum vooruit tot 2015, voor daarna moet het op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten zoals diaconieën, kerkcollecten, particuliere giften. Helpers voor penningmeester Jaap zijn daarbij welkom (hoeven geen PGZO'ers te zijn).

Jaarplan kerkenraad 2013

Het plan is niet af: wat moet er nog bij? Genoemd worden:

- kerktelevisie (kan begin 2013 van start gaan)
- oecumene (vastenmaaltijden, dansgroep, kerkenoverleg)
- integratie Gaasperdam en Bijlmermeer (cantorijen overleggen over samenwerking)
- catechese en gesprekskringen (samenwerking met de Evangelisch-Lutherse Gemeente wordt gezocht)
- gemeente is te wit, breng er meer kleur in (dit heeft al jaren de voortdurende aandacht, is zaak van lange adem, maar het groeit).

Werkgroep KIP

KIP staat voor Kerkrentmeesters en Kerkbalans, Informatie en Communicatie, Pastoraat. Deze werkgroep zoekt bij de actie Kerkbalans naar een gecombineerde aanpak, financieel en pastoraal. In een serie toneelstukjes maken Henk Kroese en Hans van Riet dit concreet door uit te beelden hoe de kerkbalans-loper te werk zou kunnen gaan bij de ontmoeting met randkerkelijken.

Een persoonlijke benadering is belangrijk (de envelop gewoon in de bus doen werkt niet), dus aanbellen (het orgel laat een heus belgeluid horen, eruit getoverd door Simon Blijleven), brief overhandigen, afspraak maken voor ophalen van het antwoord, je inleven in het gemeentelid dat je ontmoet.

Zo proberen de actie in januari 2013 tot een succes te maken: het is immers de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, nodig voor het betalen van predikanten en gebouwen. Twee doelgroepen zijn er, betalende en niet-betalende gemeenteleden: ze krijgen verschillende brieven maar aan de envelop is dit niet te zien.

Stamppot

Aan de vergadering is een gezellige maaltijd voorafgegaan van stamppotten in allerlei smaken, bereid door PGZO's eigen, bekwame keukenprinsessen en -prinsen (dat mogen ze nog wel eens doen!). De verschillende onderwerpen van het gemeenteberaad werden aan elkaar gepraat door Hans van Riet.

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Op woensdag 30 januari, precies zestig jaar na de watersnood van 1 februari 1953, vertonen we in De Nieuwe Stad een toepasselijke film:

De Storm

De film speelt zich af tijdens die watersnoodramp in Zeeland.

Verwacht geen documentaire. Het gaat niet om een reportage van die gebeurtenissen. Het verhaal is wel geïnspireerd door belevenissen uit die dagen.

Aangrijpend

Laat dat verhaal deels verzonnen zijn, het is spannend en aangrijpend, in een omgeving die geweldig knap nagebootst is. Ook de acteerprestaties mogen er zijn.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken. En, wilt u al de volgende filmdata in 2013 weten? Dat zijn *13 maart* en *5 juni*.



Datum: woensdag 30 januari

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur; film 20.00 - 21.40 uur

Kosten: € 2 (incl. consumptie)

In memoriam Willem Stam

“Zover we konden zijn we met je meegegaan.
Nu moeten we je laten gaan.”

Op 11 december is Willem Stam in de leeftijd van 66 jaar van ons heengegaan.



Door een streng gelovige opvoeding was hij tot zijn trouwen in 1972 met Tineke het contact met de kerk kwijt. Door Tineke is hij zich in onze gemeente zeer thuis gaan voelen. Willem heeft zich in 1991 en 1992 ingezet voor hulp aan slachtoffers van de Bijlmer vliegcrash. Daarna is hij zich steeds meer als vrijwilliger

gaan inzetten.

Zo is hij dertien jaar penningmeester geweest voor het toenmalige kerkblad *Opnieuw*. Vanaf 2000 heeft hij de verspreidingsgroep van het kerkblad versterkt. Ook is hij zes jaar gastheer geweest in de zondagse diensten. En de laatste drie jaar heeft hij zich ook nog ingezet voor de Wereldwinkel en bij bardiensten.

Het laatste jaar kreeg hij de ziekte Alzheimer, wat zijn toch al zwakke constitutie waarschijnlijk geen goed heeft gedaan. Willem heeft het, vlak voor zijn heengaan, als heel bijzonder ervaren om grootvader te worden. In de afscheidsdienst zong de cantorij *Moge de weg u leiden*, als laatste vaarwel en als bemoediging voor Tineke en haar kinderen.

Wij wensen Tineke veel sterkte toe en hopen dat ook zij het devies *omzien* van onze gemeente mag ervaren.

Pepernoten in de kerkenraad van 4 december

Hans van Riet

Niet-sluitende begroting

Er waren wel schaalpjes met pepernoten op de vergadering aan de vooravond van de sinterklaasviering, maar helaas geen cadeautjes. De kerkrentmeesters boden een niet-sluitende begroting aan en de kerkenraad gaat per 1 januari 2014 uitdunnen doordat enkele ambtsdragers stoppen na hun tweede ambtstermijn. We moeten nu actief op zoek naar een scriba, ouderlingen en diakenen!

De begroting 2013 toont een tekort van bijna € 10.000.

Dat komt doordat inkomsten uit Kerkbalans en collecten teruglopen en het kerkblad duurder uitvalt dan eerder berekend was. Maar het tekort komt ook door het vertrek van de EBG uit De Nieuwe Stad. De laatste berichten zijn echter dat een andere kerk het aandeel van de EBG wil overnemen en ook gebruik gaat maken van De Nieuwe Stad. Dat zou betekenen dat het tekort lager zal worden dan begroot.

Nieuwe liedboek

In de begroting is € 1000 opgenomen voor de aanschaf van vijftig exemplaren van het nieuwe liedboek, dat in mei zal verschijnen. Kan dat goedkoper, vroeg de kerkenraad zich af. Bijvoorbeeld door sponsoring, gezamenlijk inkopen of het gebruik van een beamer in de kerkdiensten? In de volgende vergadering komt dit uitgewerkt aan de orde.

Kerkbalans

Om het tekort te verminderen is de komende actie Kerkbalans van wezenlijk belang. De kerkrentmeesters zullen er bij de lopers op aandringen om de enveloppen persoonlijk af te geven en op te halen. Het gaat hierbij niet alleen om geld maar ook om contact te maken met de kerkleden, met name die aan de rand.



Tenslotte ging de kerkenraad akkoord met de begroting onder dankzegging aan de kerkrentmeesters.

Daklozen

Het is een Bijbelse opdracht om daklozen onderdak te bieden. Tjitske Schukken bepaalde de kerkenraad hierbij met haar voorstel om een kamer in de pastorie beschikbaar te stellen aan een cliënt van Stap Verder. Dit werd serieus aangehoord, maar er zijn wel vragen: kan zo'n persoon samenleven met de studenten, en wie zal dat betalen? De diakenen en de kerkrentmeesters gaan zich erover buigen.

Samenwerking

Op 17 november zijn vertegenwoordigers van de eigenaar-kerken van De Nieuwe Stad met elkaar in gesprek gegaan, in een goede sfeer. Het ging er vooral over waar de grenzen zouden liggen als het gaat om verdergaande samenwerking. Gebleken is dat allen hechten aan de eigen tradities met betrekking tot het avondmaal. Wel is men bereid zich incidenteel aan te passen als men te gast is bij de ander maar niet structureel. Dit onderwerp werd zo geanimeerd besproken dat men besloot om dit tot onderwerp te maken bij een volgende bijeenkomst. Interessant was het onderdeel: hoe denken wij over elkaar? De andere kerken vinden ons een gemeente van trouwe kerkgangers, traditioneel én vooruitstrevend (!)

Kort nieuws

- Kenneth Edam wil na zijn aflopende ambtstermijn nog twee jaar aanblijven als diaken of diaconaal medewerker.
- De huidige moderamenleden stellen zich onder applaus herkiesbaar.
- Met tevredenheid keek de kerkenraad terug op de gemeente-avond van 16 november. De zelfgemaakte stampotten waren een succes! Dat is zeker voor herhaling vatbaar. Het verslag van deze avond vindt u elders in dit blad.
- In het weekend van 31 mei tot 2 juni gaan we weer op bezoek bij onze partnergemeente in Born. Daardoor verschuift het gemeenteberaad naar 24 mei.
- Het collecterooster 2013 wordt goedgekeurd met dank voor het vele werk.
- Ook goedkeuring van de jaarplannen van de werkgroep Vrijwilligerszorg en van de kerkrentmeesters. Alle jaarplannen worden op onze website www.pgzo.nl geplaatst.
- Ook na het vertrek van de EBG wil deze kerk met ons contact houden: deelname aan de 40-dagen tijd, wereldgebedsdag en af en toe het 'vierkerkenoverleg' in DNS bijwonen.
- Rectificatie op het vorige verslag: er is gezamenlijk koffiedrinken met de parochie in DDS vanaf 10.30 uur, en niet vanaf 11 uur.

De kerkenraadsleden Osei Bonsu en Theo van Dalen hebben gezondheidsproblemen. Over Osei hebben we nog geen informatie, met Theo gaat het gelukkig beter. De kerkenraad stuurde beiden een kaart ter bemoediging.
Marja Keijzer

Religieuze beleving

Annie Vis

Onze bijeenkomst in de laatste maand van vorig jaar stond in het teken van zowel Advent als de heilige van Myra. Dat moest ook wel want de exacte datum van ons samenzijn was 5 december en dan kan je toch niet om de goedheiligman heen.

Na het stilte-moment en het aansteken van de kaarsen werd een gedicht van Marijke de Bruijne voorgelezen waarvan de laatste strofe luidt:

Dunne draad van licht en leven
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

Daarna luisterden we naar de vrolijke Christmas Carol 'Ding dong Merrily on High'.

Heilig



De eerste keer dat het woord heilig voorkomt in de bijbel is als Mozes door God geroepen wordt om de Israëlieten uit Egypte te leiden: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond (*mokum qadosj*); dezelfde opdracht krijgt Jozua voordat hij de stad Jericho zal binnengaan.

Het volk Israël wordt een heilig volk genoemd in de betekenis van apart gezet, uitgekozen uit andere volken, met daaraan verbonden gehoorzaamheid aan de Tien Woorden. In het verlengde daarvan wordt in de apostolische geloofsbelijdenis de christelijke gemeente aangeduid als gemeenschap der heiligen.

In het Catharijne Convent in Utrecht hing (hangt?) een heiligenkalender met de sterfdata van de mensen die door de katholieke kerk heilig verklaard zijn. Op de vele heiligendagen werd niet gewerkt; door de Reformatie afgeschaft werden deze dagen later vervangen door vacatiedagen, het Engelse woord holiday herinnert nog aan de oorsprong van deze vrijetijdstoekenning.

Heiligen, heilige plaatsen, heilige steden

Over heilige steden heeft Abel Herzberg ooit gezegd: Heilige steden bestaan niet, want dat zou betekenen dat buiten die steden wel gebombardeerd mag worden. Die uitspraak doet denken aan het begin van psalm 24: Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.

Sint Nicolaas, de heilige van Myra werd geboren in Pataria (Lycië) en is gestorven als bisschop van Myra (Lycië) in het jaar 342. Rondom zijn persoon zijn vele legenden ontstaan, waarin verteld wordt over zijn mensenliefde en goede daden. Hij was (is?) de schutspatroun van de zeelieden en van Amsterdam. De eerste St. Nicolaaskerk kreeg nadat de katholieken er uitgejaagd waren (foei!) de naam Oude Kerk, de tweede St. Nicolaaskerk was de schuilkerk Ons lieve Heer op Solder waar de verdrevenen onderdak voor hun vieringen vonden, de derde is de huidige St. Nicolaaskerk binnen de Veste, gebouwd in de jaren 1884 - 1887.

Legenden

Sommige St. Nicolaaslegenden zijn vermengd met bijbelverhalen, zoals de legenden dat in een tijd van hongersnood St. Nicolaas de zakken graan die per schip aangekomen waren vermenigvuldigde, zodat er genoeg was voor de hele bevolking. Een paar legenden werden voorgelezen, daarna hebben we geluisterd naar bekende St. Nicolaasliedjes.

In seculiere zin heeft ieder zijn 'heilig huisje', iets waar een ander niet aan mag komen; je hobby, je dagindeling, enz.

Advent: we hebben geluisterd naar het lied '*Heiligste Nacht, Finsternis weichet, es glänzet hienieden. Harfen verbreiten den süssesten Klang, Engel erscheinen, verkünden den Frieden. Lieblich ertönet ihr froher Gesang.*'

Na het afspreken van de datum voor de volgende bijeenkomst werd ons samenzijn besloten met het luisteren naar het Weihnachtslied *Gegrüszet seist Maria*, waarvan dichter en componist onbekend zijn.

PCOB / KBO

Wil Bakewel

De eerste maandag van december, de 3e, brachten we een bezoek aan de oecumenische basisschool "Onze Wereld", Kortvoort, Bijlmermeer. Het plotselinge winterweer temperde het aantal deelnemers, maar de opgekomen 8 leden van PCOB en KBO bezorgden zowel zichzelf als juf Rita, directeur van "Onze Wereld", een fijne middag. We hebben klassen bezig gezien in hun lokaal met rekenen en taal, een heel bijzondere gym/dansles meegemaakt in het speellokaal en, wat misschien nog wel het belangrijkste is, de school heeft drie nieuwe vrijwilligers mogen noteren die bij het leesonderwijs gaan assisteren. Een geslaagde middag.

Vertelkunst

Het programma voor maandag 7 januari staat ook al vast. We hopen dan weer te kunnen genieten van de vertelkunst van mevrouw Elsa Aarsen-Schiering. Onderwerp: Franciscus van Assisi.

Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos, van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur.

Allemaal fijne feestdagen gewenst en graag, massaal, tot volgend jaar.

Begroting 2013

Namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese - tel. 6903416

De Begroting 2013 is goedgekeurd in de kerkenraad en vastgesteld op 4 december 2012. Zoals uit de begroting blijkt komen wij € 9.980,- tekort ondanks de subsidie die wij van PKN Utrecht ontvangen voor de interim predikant. Daarom is het zo belangrijk dat de actie Kerkbalans 2013 een succes wordt. Hieronder vindt u het verkort overzicht van de Begroting 2013. Mocht u over de begroting vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht bij ondergetekende. Voor meer informatie en uitleg: Henk Kroese, e-mail henkenellykroese@hetnet.nl

Overzicht Begroting 2013 Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

	Begroting 2013	Begroting 2012	Rekening 2011
Baten			
baten kerkgebouwen en pastorie	€ 11.520	€ 11.520	€ 13.040
rente	€ 4.444	€ 5.500	€ 7.498
vrijwillige bijdragen	€ 104.000	€ 108.000	€ 109.161
collectes in kerkdiensten voor eigen gemeente	€ 13.000	€ 13.000	€ 17.150
afdrachtcollectes	€ 2.400	€ 3.900	€ 3.730
overige bijdragen levend geld	€ 12.050	€ 9.900	€ 12.570
subsidie predikant	€ 39.000	€ 40.000	€ 8.100
totaal baten	€ 186.414	€ 191.820	€ 171.251
Lasten			
lasten kerkgebouwen en pastorie	€ 21.263	€ 14.103	€ 13.326
afschrijving gebouwen	€ 6.455	€ 6.455	€ 6.455
predikanten	€ 127.731	€ 141.088	€ 126.481
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 3.300	€ 4.100	€ 1.689
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 9.860	€ 11.140	€ 9.928
organisten en cantors	€ 8.250	€ 9.500	€ 10.131
kosten beheer en administratie	€ 8.750	€ 1.050	€ 8.415
rentelasten/bankkosten	€ 100	€ 100	€ 207
voorzieningen en fondsen	€ 4.585	€ 4.585	€ 4.585
afdrachtcollectes	€ 3.000	€ 3.500	€ 3.730
saldo kerkblad	€ 3.000	€ 300	€ 2.650
overige baten/lasten	€ 100	€ -100	€ -200
totaal lasten	€ 196.394	€ 205.821	€ 187.397
Resultaat	tekort € 9.980	tekort € 14.001	tekort € 16.146

Eindejaarscollecte

Namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese

Met dit kerkblad krijgt u een envelop voor de actie Eindejaars collecte. De gehele opbrengst van deze actie is bestemd voor het eigen gemeentewerk. Van harte aanbevolen.

Actie Kerkbalans 2013

Namens de kerkrentmeesters, Henk Kroese

De Actie Kerkbalans 2013 start zondag 13 januari a.s. en heeft een tijdsverloop van 14 dagen. Na die periode moeten alle antwoordenvoloppen zijn opgehaald. De lopers van Kerkbalans gaan dus weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2013 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalans enveloppen bij u af te geven en ongeveer twee weken later weer uw (hopelijk positieve) antwoord op te halen.

In de kerkbalans enveloppe vindt u een informatiefolder over het werk en de begroting van onze gemeente, en de bestedingen van de beoogde inkomsten aan de diverse onderdelen van het plaatselijk kerkenwerk, zoals salarissen, gebouwenonderhoud, energie, kosten van de eredienst en vooral ook de bijzondere activiteiten in onze gemeente die voor dit jaar zijn gepland.

Kerkbalans in de belangrijkste bron van inkomsten van onze gemeente en verdient hierdoor onze maximale aandacht. Daarom is niet voor niets het motto dit keer: Wat is de kerk mij waard? Graag dus de enveloppe met antwoordstrook klaarleggen.

Wist u dat?

Irma Blits, namens de Diaconie

- DDS heeft per 1 januari ook een groep "bloemenmeisjes" die de bloemen in de kerkdienst zal verzorgen
- Méréa is op 3 november naar een middag van de Raad van Kerken geweest en dat was heel boeiend
- . Wij vonden het fijn te horen dat Kerk in Actie waterdichte slaapzakken naar het tentenkamp in Osdorp heeft gebracht
- . Er zijn soms diensten zonder diaken omdat er te weinig diakenen/diaconale medewerkers zijn
- . en dus heeft de diaconie dringend versterking nodig
- . Als u vrijblijvend wilt weten wat de taken zijn, elke diaken/diaconaal medewerk(st)er wil u graag bijpraten
- . U kunt nog steeds postzegels, ansichtkaarten en oude mobiele telefoons inleveren bij Hanny Kort en Jos de Boer voor Kerk in Actie.

OVS - Oecumenische Vrouwensynode



Méréa Koolstra, Haydy Nelson, Ans Odinot

Maria, 'van een Magede reine, die hoog moet

zijn geacht...'

Op 8 december hield de Oecumenische Vrouwensynode een bijeenkomst over het feest van Maria Onbevleete Ontvangenis. Ook in landen als Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk wordt deze dag gevierd op 8 december. Lucia Tilborg, lid van de RK parochie in De Drie Stromen, ging in op de betekenis van dit feest.

Voor haar is Maria haar vraagbaak die gul geeft. Maria is degene die haar gebeden verhoort en door Maria kan zij moeilijkheden in dit aardse tranendal overwinnen en blij worden. Ze gaat vaak op bedevaart, bijvoorbeeld naar Lourdes in Frankrijk, wat haar rust, voldoening en geloofsvertrouwen geeft. Van de paters en zusters in Suriname had zij geleerd dat Maria van Nazareth door God was uitverkoren als enige mens die zuiver en rein geboren zou worden, opdat de erfzonde zou ophouden. Een kind uit deze vrouw geboren zou zonder erfzonde zijn. Een begin van de bestrijding van het kwaad in de mens. Voor haar is dit een mysterie dat geen verklaringen nodig heeft.

Volksvroomheid en de rijke Maria-cultuur komen voor haar bij elkaar. Zij hebben nog steeds geldigheid en ze zitten diep in haar vezels. Maria ziet ze als intermediair tussen Jezus, haar zoon en God. Protestantse kerken, de Oudkatholieke Kerk, en de Oosters-orthodoxe Kerk wijzen de Maria verering af.

De lezing gaf veel stof tot discussie over de vraag wat Maria had bijgedragen aan de bevrijding van vrouwen, die niet alleen als moeder en opvoedster willen fungeren, maar ook hun talenten maatschappelijk en kerkelijk willen inzetten. Als afsluiting klonken het *Ave Maria* van Schubert en het *Magnificat* van Bach.

Maria raadgeefster

De volgende bijeenkomst op zaterdag 9 maart om 13.30 uur, in kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam zal gaan over Maria van Magdala.

Wij wensen u een voorspoedig 2013.

De paaskalender 2013 komt in januari uit bij uitgeverij Narratio, www.narratio.nl

Van de redactie

De artikelen *Uit de diaconie*, *Wist u dat?*, en *Storm* (de film-avond) waren bedoeld voor het decembernummer, maar werden door een fout van de redactie weggelaten.

Uit de diaconie

Mérea Koolstra

Nieuws uit Raad van kerken 3 november 2012.
Op zaterdag 3 november 2012 ben ik naar de nationale conferentie van de Raad van kerken in Amersfoort geweest. Het was een boeiende (en vaak erg verdrietige) dag over de rechten (?) van ongedocumenteerden en over hun situatie in Nederland. Denk onder andere aan het tentenkamp in Osdorp. Wilt u meer weten? Dan kan ik u documentatie sturen per e-mail (merea.lebailly@zonnet.nl) of u een papieren versie verzorgen. Ik kan u natuurlijk ook mondeling inlichten.

Vorm en betekenis van de liturgie (2)

Frank Odinot

We zijn gebleven bij het staan op de drempel van de dienst: het inleidende woord door de ambtsdrager van dienst, het aansteken van de kaarsen en een moment van stilte.

Op de drempel

Ko Josse zegt hierover: "een aantal eenvoudige rituelen die ons letterlijk en figuurlijk over de drempel tillen". Het gaat dan om de huiselijke mededelingen door de ouderling van dienst, het aansteken van de paaskaars en mogelijk andere kaarsen, de binnenkomst van kerkenraad en voorganger(s), en een moment van stilte. Het zijn echte drempelrituelen, die de overgang van de gewone wereld naar de wereld van de Eeuwige mogelijk maken." (uit: K. Josse: Wat is liturgie? Uitg. Abdij van Berne) Hier moet worden opgemerkt dat er in DNS wel een inleidend woord gesproken wordt, maar dat de zakelijke mededelingen gedaan worden bij de collecte. Als er iemand is overleden, wordt de gemeente gevraagd om op te staan, waarna de rouwkaart wordt voorgelezen.

Verschillende vormen van intocht

Niek Schuman schrijft: "Toch kan een vorm van intocht zinrijk zijn als markering van het eigenlijke begin van de dienst. Men zou dan kunnen denken aan wat het Dienstboek meer impliciet dan expliciet wel suggereert: een zekere optocht van iedereen die aan deze eredienst iets bijdraagt, in welke vorm dan ook. (...). Die optocht annex intocht kan bijvoorbeeld uitmonden in het aansteken van de kaarsen (vergelijk Josse, 217). Deze vorm van introitus onderstreept het 'democratische' karakter van de eredienst in het

Democratisch karakter van de eredienst

algemeen, van de eredienstelijke ambten en taken in het bijzonder.

Men kan ook heel bewust de dienst pas laten beginnen met de groet. Het Dienstboek onderscheidt de eigenlijke apostolische groet ('Genade zij u...' of een andere) en de 'gebedsgroet' ('De Heer zij met u...'). Als echt begin geldt de apostolische groet, en dan ook

inderdaad niet iets anders en vooral niet iets méér dan die woorden. -9-

Met dat laatste doel ik op de blijkbaar onweersaanbare behoefte van menig voorganger om hier toch zoiets als een huiselijke begroeting of zelfs een heel 'praatje' van te maken, al gauw in wat populariserende stijl.

Zowel het befaamde 'Goede morgen gemeente!', als ook een uiteenzetting over aard en thema van de dienst, lijken mij hier niet op hun plaats." (Uit: N. Schuman, Het begin is echt moeilijk, Lux et dies.nl)

Inleidend woord

In De Nieuwe Stad is er een nagenoeg standaard formulering: "Welkom in deze dienst, waarin ... zal voorgaan. Ook de luisteraars aan de kerktelefoon hartelijk welkom. De kerkenraad van de PGZO wenst u een gezegende dienst toe, die wij beginnen met een moment van stilte." Sommige ouderlingen voegen hier aan toe, dat het moment van stilte er toe dient om met hart en ziel te arriveren in de dienst. In De Drie Stromen is er geen moment van stilte. Daar verzorgt de ouderling van dienst of dienstmedewerker het gehele eerste gedeelte van de dienst: van het welkomstwoord, het aansteken van de kaarsen, het drempelgebed, tot en met de intochtspalm.



Het smeekgebed en aankondiging van het loflied worden door de diaken uitgesproken. Daarna volgt aansluitend het drempelgebed, dat is voorbereid en wordt uitgesproken door de ouderling van dienst. In DDS is er geen kerktelefoon.

Kaarsen aansteken

Hierna volgt het aansteken der kaarsen. Drie in DDS en vier in DNS. Van tevoren wordt afgesproken wie dat doet: in DDS een kind, in DNS meestal een volwassene. In beide kerkgebouwen wordt de Paaskaars voor aanvang van de dienst aangestoken. Dit als symbool voor een Paaskaars die altijd brandt. De overige kaarsen worden aangestoken met een kleine kaars die weer aan de Paaskaars wordt aangestoken. Tijdens het aansteken van de kaarsen wordt in DNS een toepasselijk gedicht voorgelezen.

Abri 49

Henk de Boer

Uw Naam worde geheiligd

Dit bidden wij in het Onze Vader. Uw Naam worde geheiligd. Dit wordt overal ter wereld gebeden, dus het gaat elke zondag vierentwintig uur de wereld rond. Uw Naam worde geheiligd. Van oost naar west, van noord naar zuid.

Worde geheiligd. Wat zeggen wij daar mee? 'Worde geheiligd'. Heiligen is apart zetten. Zondag is een heilige dag. Zondag staat apart van de andere dagen.

Heiligen is toewijding

Volk Israël is een heilig volk. Apart gezet. Paulus schrijft zijn

brieven aan de heiligen. Maar 'Uw Naam worde geheiligd' is meer dan apart zetten. Heiligen is ook een werkwoord. Heiligen is toewijding, toegewijd zijn. Zijn Naam worde geheiligd door gerechtigheid.

Maar worde geheiligd is meer dan apart zetten en toewijding door gerechtigheid. Dat ontdekte ik in Berlijn. Mijn vrouw en ik liepen op een doordeweekse dag wat rond en stapten aan het begin van de avond om zes uur een kerk binnen. En daar kwamen mensen bijeen die van hun werk kwamen. Elke dag komen ze na hun werk bijeen om de werkdag af te sluiten met een eredienst, met toegewijd zijn. Dat was een bijzonder moment. Elke dag een aan God gewijde dag, een *Gottestag*. Alles wat je doet, op kantoor, in de fabriek, op het land, staat in dienst van God.

In alles wat je doet de vraag stellen of de Naam van de Vader wordt geheiligd. De Naam 'Ik zal er zijn'. In Berlijn gaf me dat een andere kijk op het dagelijks leven.

Uw Naam worde geheiligd, elke dag. En dan versta ik ook de woorden van Judith Herzberg: 'Houd me dicht tegen je aan. Als een band om je arm. Als een hanger op je hart. Want sterker dan de dood is de liefde'. Ik zal er zijn.

Dan is 'worde geheiligd' een liefdesband. Dan komt het Koninkrijk en dan geschiede zijn wil...

Agenda

Januari 2013

2	09.00u Bazaar	DDS
	19.30u College van Kerkrentmeesters	DNS
4	08.30u Bazaar	DNS
6	09.30u 12+ nevendienst/catechese	DNS
	10.30u Nieuwjaarsreceptie	DNS
7	14.00u PCOB/KBO Amsterdam ZO	DDS
	18.00u Eetgroep	DNS
	19.30u Diaconievergadering	DDS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
8	19.30u Moderamenvergadering, Kelbergen	30
9	09.00u Bazaar	DDS
	19.30u Sacrale dansgroep	DNS
	20.00u Gespreksgroep 'Geloof&Zo'	020-3652411
10	20.00u Oefenen met lezers en dienst-medewerkers,	DDS
11	08.30u Bazaar	DNS
	14.00u Instructie-bijeenkomst lopers	
	Kerkbalans 2013	DNS

14	14.30u Gesprekkring HRH-huis, Rolandzaal	
	18.00u Eetgroep	DNS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
15	10.30u Bijbelkring	DDS
	19.30u Kerkenraadsvergadering	DDS
16	09.00u Bazaar	DDS
	10.15u Gesprekkring Eben Haëzer	
	Trefpunt 2 ^e etage	
17	09.30u Ouderenkring,	DNS
	20.00u Oefenen met lezers en dienst-medewerkers,	DNS
18	08.30u Bazaar	DNS
21	15.00u Gesprekkring De Venser/hobbyruimte	
	kerkdienst	
	18.00u Eetgroep	DNS
	18.30u Viering Amsta, Haag en Veld	50
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
22	19.30u Pastoraal overleg	DDS
23	09.00u Bazaar	DDS
	19.30u Sacrale dansgroep	DNS
25	08.30u Bazaar	DNS
28	18.00u Eetgroep	DNS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS
29	10.30u Bijbelkring	DDS
	19.30u Moderamenvergadering, Kelbergen	30
30	09.00u Bazaar	DDS
	20.00u Filmhuis "De Storm"	DNS



Februari 2013

1	08.30u Bazaar	DNS
3	11.00u Gemeente beraad	DNS
4	14.00u PCOB/KBO Amsterdam ZO	DDS
	18.00u Eetgroep	DNS
	19.30u Diaconievergadering	DNS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
5	19.30u Kerkenraadsvergadering	DNS
6	09.00u Bazaar	DDS
	19.30u Sacrale dansgroep	DNS
8	08.30u Bazaar	DNS
11	14.30u Gesprekkring HRH-huis, Rolandzaal	
	18.00u Eetgroep	DNS
	19.45u Cantorij "De Drie Stromen"	DDS
	20.00u Cantorij "De Nieuwe Stad"	DNS

Boodschappenservice

Irma Blits

De vorige winter is het behoorlijk glad geweest en de voet- en fietspaden waren niet altijd goed begaanbaar. Bij de diaconie zijn signalen binnengekomen dat het voor gemeenteleden soms



moeilijk is geweest om de dagelijkse boodschappen te doen. Dat is natuurlijk lastig. Daarnaast kan het ook eenzaamheid in de hand werken als mensen zo aan huis zijn gebonden. Daarom hebben we begin van het jaar een oproep geplaatst in het kerkblad om

mensen te vragen die we in voorkomende gevallen mogen inschakelen om wat boodschappen mee te nemen voor gemeenteleden die zich niet buiten durven te wagen.

Een aantal mensen heeft zich hiervoor opgegeven en we zijn heel blij dat Hans van Riet bereid is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Misschien valt het komende winter heel erg mee, maar mocht zich weer zo'n periode van gladheid voordoen dan kunt u contact opnemen met Hans van Riet, e-mail j.van.riet@hetnet.nl telefoon.699 8751.

Onder slechte weersomstandigheden is het voor iedereen lastig om boodschappen te doen. Het is dan ook de bedoeling dat de vrijwillig(st)er de boodschappen meeneemt als die toch voor zichzelf op pad gaat en in de winkels waar hij/zij zelf gewend is te kopen. En wat het afrekenen betreft: er kan natuurlijk niet gepind worden en het is al helemaal niet de bedoeling dat u uw pinpas meegeeft dus doet u er goed aan om wat contant geld voor boodschappen klaar te hebben en als dat problematisch is, overleg dan even van te voren hoe dit opgelost wordt. U kunt voor u zelf een beroep doen op deze mogelijkheid, maar omdat we weten dat sommige mensen het heel moeilijk vinden om voor zichzelf iets te vragen hopen we dat u op wilt letten of er in uw omgeving iemand is die hiermee geholpen zou kunnen worden. U mag, als de betreffende persoon op de hoogte is, een naam doorgeven. Hans zal dan proberen een geschikt iemand te vinden. En natuurlijk stellen wij het ook zeer op prijs als u zich aanmeldt om voor anderen de boodschappen mee te nemen. Ook dan kunt u zich opgeven bij Hans van Riet. Er zijn nog mensen nodig in Nellestein en Holendrecht-West.



Vervolg gegevens blz 12

Cantrix De Nieuwe Stad
Wil Martijn

Cantor De Drie Stromen
Henk Fransen

Stap Verder

Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland. Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 020-8457566 www.stapverder.org rekening Triodosbank nr. 390507687 erikafeenstra@stapverder.org spreekuur Dokters van de Wereld: ma en do 10.00-13.00 sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur, woe 10.00-12.00 uur, vrij 10.00-12.00 uur

PERKI

(PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost) Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 4^e zondag als er een RK doopdienst is.

Secretariaat M.Hutauruk-Tambunan
Meylina_tambunan@yahoo.com

Predikant ds. M. Winckler-Huliselan
marla.huliselan@gmail.com

Predikant ds. I.A.R. Pattinama
idapattinama@planet.nl

PCG Presbyterian Church of Ghana,
Emmanuel Congregation Amsterdam
Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost
Diensten iedere zondag van 15.00 - 17.30 uur,
De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal

Predikant Daniel Osei Bediako Akoto
revyawbediako@live.com

Secretaris Vera Koduah

Engelstalige diensten

De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst om 09.30 uur in De Drie Stromen-kerk

Aflegvereniging Ezechiël Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
contactpersoon Broeder R. Flu

GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST

Kerkgebouwen

De Nieuwe Stad: oecumenisch kerkcentrum
"De Nieuwe Stad", Luthulplein 11,
Amsterdam-Zuidoost, tel: (020) 690 1458

De Drie Stromen: Renswoudestraat 75, Amsterdam-
Zuidoost, tel: (020) 697 55 50



De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers

Protestantse Gemeente te Amsterdam ZO

Postbus 12102 1100 AC Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening 635 810 557

Voorzitter Kerkenraad

Marja Engelage marja.pgzo@gmail.com

Scriba ad interim

Wolter Koolstra
scriba@pgzo.nl

Website <http://www.pgzo.nl>

Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en
diverse fondsen)

Bankrekening 6358 00 470 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Ledenadministratie

Pieter Glaser Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam-ZO (020) 697 7792
pcglaser@planet.nl

Predikanten

-ds. Jan van der Meulen

janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur

(bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag
van 18.30-19.30 uur) **Vrije dag:** zaterdag

-ds. Justine C.H. Aalders

justineaalders@hotmail.com

Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens
of Avondmaalsviering aan huis kunt u contact
opnemen met de predikanten.



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN

[advertentie]

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

JAN DE JONGE, *Snelleveldstraat 32*

email: j.jonge968@chello.nl

Raborekening nr 39.38.54.035 K.V.K. S 215009

*Elke woensdag 9-12.00 uur: rommelmarkt in De Drie Stromen.

Elke vrijdag 8.30-10.30 uur rommelmarkt in De Nieuwe Stad

*Elke laatste zaterdag van de maand: 11-15.u. Rommelmarkt
bij de Elthetkerk, Javastraat 118A, in Amsterdam-Oost.

* Maatschappelijke hulp: klussen in huis of tuin, boedelzorg

* Kleine verhuizingen, ontruimen van woningen;

* Inzameling van bruikbaar huisraad, kleding en schoeisel

Wij kopen onze bloemen bij:

Bloemenboetiek

Johanna

Winkelcentrum Reigersbos, Amsterdamdam zuidoost

Woensdag 9 januari 2013
in De Drie Stromen om 15.00 uur
Veiling van kunst, kitsch en
curiosa.

