

**De Nieuwe Stad, dinsdag 2 november 19:00-21:00 uur
Luthuliplein 11, Amsterdam Zuidoost**

Een avond voor alle zielen

Mensen vergeten hun dierbare overledenen nooit. Of het kort geleden of jaren terug is, veel mensen weten precies de sterfdag van hun vader of moeder, hun partner, kind, kleinkind, beste vriend of vriendin. Het kan fijn zijn om, alleen of samen, stil te staan bij degenen die we moeten missen en op een warme plek te komen waar troostvolle rituelen en symbolen zijn.

Op de avond van Allerzielen, 2 november, is kerkcentrum De Nieuwe Stad open voor iedereen om zijn of haar gestorven geliefden te gedenken. Tussen 19:00-21:00 uur is er gelegenheid een kaarsje aan te steken, hun naam op een lint te schrijven en te luisteren naar mooie muziek.



'Avond voor alle zielen' komt voort uit de samenwerking tussen diverse kerkgenootschappen die in De Nieuwe Stad hun diensten vieren. Deze avond willen we graag kerk in de buurt zijn, mensen een plek en de gelegenheid geven om hun dierbaren te gedenken.