

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

KERKBLAD PGZO

maart 2024

God voedt niet alleen de vogels



Redactioneel

Op de voorkant, een vogel die gevoed wordt. We denken daarbij aan lied 981, in vers 3 staat: "Gij voedt de vogels in de bomen" Verderop in vers 4 lezen we de hoopvolle tekst: "Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven" een tekst die een mooie opmaat vormt voor het komende paasfeest.

Op de kinderpagina een getekende handreiking om het paasverhaal aan (klein)kinderen te vertellen.

Wij wensen u een gezegend Pasen. Namens de gehele redactie,

*Rosemarije Venema
&
Frank Odinet*



ACTUEEL DEZE MAAND



Collecte voor Amnesty

Op zondag 10 maart collecteren wij voor Amnesty, in het kader van de landelijke collecteweek.

5



Communicatie vernieuwt

Welkom bij een presentatie over de app Donkey Mobile op 5 maart in DDS

7



Word kerkbladbezorger!

Eens per maand een heerlijke wandeling die ook nog nuttig is.

18

3 Amir | 4 Overdenking | 5 Collecte Amnesty |
6 Beroepingscommissie en Burennetwerk |
7 Presentatie | 8 Wielie Elhorst | 9 Terugblik Wi Eegi Kerki |
10 De kring en geluidwerende deuren | 11 Kerktuin en
Chocola | 12 Kern | 13 Meditatie | 14 Uit de kerkenraad |
15 SKIN | 16 Terug in de (vasten)tijd | 17 Merea bedankt |
18 Kerkbalans en kerkbladbezorger | 19 Beheer DDS en
film | 20 Collectes, leesrooster, Paasgroet |
21 Kerkdiensten | 22 Agenda, Activiteit in Beeld | 23
Gegevens | 24 Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN. Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden.

Amir

ds. Justine Aalders

Zoals de meesten van u inmiddels gehoord hebben, heeft “onze Iraniër” Amir eindelijk zijn verblijfsvergunning gekregen. Hij is heel blij en heeft het gevoel dat hij nu zijn leven hier kan opbouwen. Hij wil graag de hele gemeente bedanken voor de opvang en de vriendelijkheid die hij heeft ondervonden in de jaren dat hij in Zuidoost verbleef. Ik noem nu met name Corine, Pieter en Adri, die hun huis hebben opengesteld voor hem, toen hij op straat stond. Een heel hartelijke groet voor u allen en hij zal zeker nog eens langskomen!



Amir tijdens zijn doop in 2018

Overdenking

Martine van Garderen



De weg die Jezus moest gaan, is een onbegrijpelijke weg. Dat vond ook Thomas, een van zijn leerlingen.

Thomas, die al ver voordat Jezus zou sterven vragen stelde, omdat hij de boodschap van Jezus niet begreep: "Heer, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen weten?"

Thomas, die er niet bij was toen Jezus voor het eerst na zijn opstanding aan zijn leerlingen verscheen en zei: "Ik wens jullie vrede".

Thomas



Bij eenzelfde verschijning van Jezus, acht dagen later, was Thomas er wel bij, nog niet overtuigd van wat hij gehoord had. Pas toen Jezus hem aansprak en vroeg zijn wonden aan te raken riep hij uit: "Mijn Heer, mijn God".

Een tastbaar bewijs was niet meer nodig, deze persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus was voldoende voor Thomas om deze belijdenis uit te spreken. Hij erkende Jezus als degene die leeft en dichtbij is.

Vol vragen

Thomas staat voor de mens tegen wie Jezus zegt: 'Omdat je mij gezien hebt ben je gaan geloven, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

Thomas wilde heel graag Jezus volgen.

Hij wilde daarin zelfs tot het uiterste gaan.

Maar hij zat vol vragen.

Ook wij behoren tot de mensen die niet gezien hebben. We moeten het hebben van horen zeggen. Als mensen die zoeken en vaak niet zien, verkeren we bij Thomas in goed gezelschap.

Laten we de vele vragen die we hebben blijven stellen, in ons gebed tot God, maar ook aan elkaar. Elkaar bevragen en bemoedigen, in deze onbegrijpelijke tijd. Proberen te ontdekken waar we Jezus herkennen.

Zoekend en vragend

Misschien in onze gewonde medemens, die we altijd weer op ons pad tegenkomen. In de mens die zoekt naar gerechtigheid en vrede.

Vrede, het eerste wat Jezus zijn leerlingen toewenste nadat hij was opgestaan.

Dát mag ons moed geven en een doel: we mogen op pad gaan, zoekend en vragend,

in verwondering, gedragen door de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat.

Dat geloven wij.

Een fijn Paasfeest toegewenst!

PGZO collecteert voor Amnesty

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Afgelopen december hebben we als PGZO kennis gemaakt met Hella en Carolyn. Beiden zijn lid van de werkgroep Amnesty Zuidoost. Naar aanleiding van deze bijeenkomst schreven zij het volgende: "Het was fijn om op 10 december tijdens de briefschrijffactie kennis met jullie te maken. Dank voor jullie inzet: het mooie resultaat is 47 kaarten en 51 brieven! Amnesty komt wereldwijd op voor gelijke rechten voor iedereen door onderzoek, lobby, campagnes en rapporten.

Hiervoor is Amnesty als strikt onafhankelijke organisatie aangewezen op donaties van het publiek. Daarom is de opbrengst van de landelijke collecteweek – dit jaar van 10 t/m 16 maart - van wezenlijk belang."

Als kerngroep Diaconaat & Pastoraat hebben we besloten om aan deze collecteweek ons steentje bij te dragen. Daarom collecteren we in de dienst van 10 maart voor Amnesty Nederland. Hella en Carolyn sloten hun brief zo af: "Bij voorbaat dank voor jullie vrijgevigheid. Tot ziens in 2024!"



Nieuws van de beroepingscommissie

Anne Marijke Spijkerboer



H

et is, als ik dit schrijf, begin februari. Als u dit leest zijn we al weer wat verder. Want inderdaad, het eigenlijke werk is nu begonnen. En dat betekent dat we voorlopig muisstil moeten blijven.

In de maand januari heb ik regelmatig met pret gezien hoe Ronald Plasterk in al zijn beminnelijkheid de pers te woord stond zonder ook maar iets inhoudelijks te zeggen.

“Er heerst een goede sfeer”,

“We gaan nog steeds vooruit” en zo meer.

Of ik het zo vriendelijk als hij kan doen, weet ik niet, maar we zijn

wel vast van plan onze kaken op elkaar te houden. Meer dan deze platitudes zult u niet van ons horen. Één ding wil ik wel kwijt: we zijn opgewekt aan het werk en hebben er vertrouwen in.

Burennetwerk

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Ook dit jaar wordt er in de Paasnacht (30 maart) geïncolligeerd voor Burennetwerk Amsterdam. Burennetwerk brengt Amsterdammers die een goede buur willen zijn in contact met buurtgenoten met een vraag.

Hierbij gaat het niet om complexe vragen, maar gewoon even een praatje, hulp bij vervoer of een klein klusje dat door gebrek aan netwerk of middelen blijft liggen. Burennetwerk maakt altijd vooraf persoonlijk kennis met zowel hulpvragers als hulpbieders. Zij weten dus wie ze aan wie koppelen.



Tijdens het schrijven van dit stukje stonden de volgende hulpvragen voor Zuïdoost op de website: lamp ophangen, bank bij grof vuil zetten, regelmatig blokje om, samen kruiswoordpuzzels oplossen, af en toe leuke dingen doen, post sorteren, enzovoort.

Kijk op www.burennetwerk.nl of bel 020-623 97 71

(ma t/m do tussen 10.00 en 14.00 uur) voor meer informatie of het vragen of aanbieden van hulp. Of schiet iemand van de kerngroep Diaconaat & Pastoraat aan: Leopold de Bie, Simon Blijleven, Martine van Garderen, Wolter Koolstra, Theo Kuipers, Corine Noordzij, Johan Schuurin en Sam Sheta.



Presentatie Donkey Mobile, komt u ook?

Kerngroep Communicatie - Corine Noordzij

Donkey Mobile is een app (en website) die kerkelijke gemeenten ondersteunt in hun communicatie. Misschien vraagt u zich na deze zin wel af waarom we zo'n app nodig hebben, met een mooi en inhoudelijk kerkblad en een wekelijkse e-mail-nieuwsbrief voor allerlei praktische mededelingen.

Als PGZO kunnen we op beide media zonder meer zeer trots zijn, maar deze app kan meer. Zomaar wat voorbeelden:

- ☞ reageren op berichten wordt makkelijker. Bijvoorbeeld iemand die de zondagse bloemen heeft gekregen, even beterschap wensen. Of navragen welk boek Pietje tijdens het laatste Gemeentegesprek noemde. Zo ontstaat er makkelijker tweerichtingsverkeer.
- ☞ foto's kunnen in een beveiligde omgeving worden gedeeld.
- ☞ maakt mobiel betalen mogelijk of per QR-code. Nu missen we collecte-inkomsten omdat mensen geen contant geld bij zich hebben.

 **mobile**
communicatie
vereenvoudigen

Er is ook nog een andere reden om serieus naar deze app te kijken. Nu hebben we nog voldoende mensen voor het maken van kerkblad en nieuwsbrief maar hoe is dat over een aantal jaren? Een app als Donkey Mobile maakt ons minder afhankelijk van enkele mensen omdat we de communicatie meer met elkaar oppakken.

Omdat een app op papier uitleggen lastig is, laten twee mensen van Donkey Mobile komende Kerkenraadsvergadering zien hoe deze app in praktijk werkt. Iedereen die dit interessant vindt, is van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn.



☞ Praktische info

Presentatie Donkey Mobile is op dinsdag 5 maart 2024 om 20.30 uur in De Drie Stromen. Als u 's avonds problemen heeft met vervoer, bel dan Corine Noordzij op 06-27246722. Meer informatie over Donkey Mobile vindt u op <https://donkeymobile.app>

Even voorstellen

ds. Wielie Elhorst, LHBTI-predikant

Op zondag 28 april hoop ik bij u voor te gaan. Ik was nog nooit eerder als voorganger te gast in De Drie Stromen, dus is het goed mij even voor te stellen. Ik woon sinds 2002 in Amsterdam. In 2003 ben ik lid geworden van de Oranjekerkgemeente in de Pijp. Ik was toen werkzaam in het jeugdwerk van de landelijke Protestantse Kerk. Voor dat jeugdwerk ben ik in 2010 als predikant in algemene dienst bevestigd. In 2015 verliet ik het jeugdwerk toen ik predikant werd van de wijkgemeente Centrum in Bussum. Vanaf 2019 tot op heden verricht ik als predikant hulpdiensten in mijn eigen gemeente, de Oranjekerk. In 2022 ben ik gestopt in Bussum en deed ik in Amsterdam intrede als predikant met bijzondere opdracht voor de LHBTI-gemeenschap. Over dat laatste nog een paar woorden, want het LHBTI-predikantschap is niet alledaags.

Een plek voor LHBTI

Enige jaren na mijn aankomst in Amsterdam ben ik betrokken geraakt bij activiteiten voor gelovige LHBTI'ers, onder andere tijdens Pride. Ik ben mee gaan doen en heb met anderen ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. Gelovige LHBTI-mensen zijn er niet veel, maar ik vond het belangrijk dat er voor hen ook een plek zou zijn en dat zij zichtbaarder zouden worden. Zo ontstond de Pride Kerkdienst en zo hebben we ook vijf keer meegevoerd in de Canal Parade met ons eigen Heilig Bootje, tussen 2008 en 2011. Ik was en ben daarnaast ook actief in de bredere christelijke LHBTI-beweging in Nederland en in Europa. Met de zogenaamde LCC+ Projecten ontplooiën we initiatieven in ontmoetingen en de ontwikkeling van materialen, dit allemaal om de sociale acceptatie van LHBTI-mensen in christelijke kring te bevorderen. De projecten, inmiddels ondergebracht in de Alliantie 'Verandering van Binnenuit' en als zodanig strategisch partner van de overheid, worden gedragen door vijf christelijke LHBTI-organisaties (zie ook <https://lccplus.nl/>). Voor het Europees Forum van christelijke LHBTI-groepen (www.lgbtchristians.eu) ben ik coördinator van de werkgroep politiek, die onder andere actief is bij de Raad van Europa in Straatsburg.



Pride Pelgrimage

Als LHBTI-predikant in Amsterdam zet ik voort waar ik al mee begonnen was, maar werk nu aan presentie in de hele LHBTI-gemeenschap. Een belangrijk doel van mijn werk is de kerk beter bekend te maken met de levenservaringen van LHBTI'ers – niet in de laatste plaats, omdat er in de kerken van Amsterdam nogal wat LHBTI'ers te vinden zijn – en andersom de LHBTI-gemeenschap te laten zien dat de verhalen uit de Bijbel/uit de christelijke traditie ook hun verhalen zijn, waaraan ook zij hoop, troost, steun, perspectief enzovoorts kunnen ontleenen. Met Pride (20 juli-4 augustus) organiseren we op 19 en 20 juli voor de vierde keer de Pride Pelgrimage (de eerste keer in 2021 waren we ook te gast in De Nieuwe Stad op onze tocht van de Janskerk in Utrecht naar de Westerkerk in hartje Amsterdam). Op woensdag 31 juli organiseren we een Religious Pride Festival in de Westerkerk en op 4 augustus is er weer een Pride Kerkdienst in de Keizersgrachtkerk en dat is nog maar een kleine greep uit alle activiteiten.

Wilt u meer weten of dit jaar op de hoogte gehouden worden, mailt u dan even met mij: wielie.elhorst@protestantsamsterdam.nl

Impressies rond de kerkdienst in Wi Eegi Kerki

Mérea Koolstra Lebailly

Mieke van Reenen schreef er dit over:

In januari vierden we weer de zondag van gebed voor eenheid in Wi Eegi Kerki met een mooie dienst, voorbereid door de pastores van de zes kerken. Het thema was: Heb God lief en je naaste als jezelf. Er was weer mooie samenzang in verschillende talen en het koor van PERKI zong drie prachtige liederen.

R

aadsel: Wat hebben honden gemeen met een dienst in Wi Eegi Kerki op een zondagochtend in januari?

Antwoord: Ze halen mensen uit hun gezellige, verwarmde huizen om de koude wind en bevroren paden te trotseren...

Een warme dienst

Jaap en ik gingen voorzichtig lopend naar Wi Eegi Kerki. Daar werden we beloond met een warme dienst die verschillende gemeenschappen in onze buurt samenbracht.

De rijkdom van verschillen

De EBG-pastor vroeg de kinderen of ze de vijf continenten konden noemen. Daarna vroeg hij de aanwezigen of iemand banden had met Australië. Er werd een vinger opgestoken. Op dezelfde vraag voor Afrika, Europa, Amerika en Azië werden nog veel meer vingers opgestoken. Wat een geluk dat de vijf continenten vertegenwoordigd zijn in deze prachtige zaal van Wi Eegi Kerki.

In welke taal

Voor degenen die moeite hebben met het begrijpen van het Engels werd er een vertaling uitgedeeld. Dit maakte mij blij en heeft mij geholpen, want ik versta het Engels van de Afrikanen niet.

Het is voor mij een groot pluspunt dat ik bij mijn aankomst in Nederland in 1968 Nederlands heb kunnen leren

(voor 75 gulden, samen met buitenlandse studenten van de VU, drie ochtenden in de week, met steun van een warme Nederlandse familie, vrienden en collega's en door mijn grote motivatie).

Daarom heb ik ook vaak geïnvesteerd in het helpen van nieuwkomers en het spreken van Nederlands met hen.

Taalrijkdom

Ik hoop dat alle nieuwkomers de rijkdom van de Nederlandse taal mogen ontdekken en het leren ervan als een geschenk zullen zien.

Het mooie zangerige Nederlandse accent van de pastor van Perki... Is Duits de eerste taal van de EBG-pastor? Jazeker, maar ik kon het niet horen. Na deze prachtige dienst onder leiding van de verschillende pastors spraken we aan onze tafel... over verschillende talen.

Eén van ons leest Fries om deze taal niet te vergeten. Bovendien kan hij in Amsterdam soms naar een eredienst in het Fries gaan. Een ander vertelde ons dat zijn moedertaal Ga is, maar dat hij zijn best doet om Nederlands en Engels te leren. Jaap en ik laveren ongemerkt tussen Frans en Nederlands.

(En Frank heeft dit stukje voor mij uit het Frans vertaald.)



De Kring

Hilda Karsijns



Op donderdag 8 februari hebben we samen heerlijk gezongen. Niet in de kerkzaal, maar in kamer drie. Daar was het niet zo koud. Op donderdag 14 maart komen we weer bij elkaar in De Nieuwe Stad. We gaan dan praten over bedroefd zijn. Vanaf half tien is er koffie en thee. Donderdag 11 april hebben we een paasviering met een feestelijke lunch. Allen van harte welkom.

Minder lawaai in De Nieuwe Stad



*Beheercommissie De Nieuwe Stad
– Hans van Riet*

Er werd nogal eens geklaagd over lawaai op zondagmorgen vanuit de crèche. De betreffende huurderkerk is daarop aangesproken maar dat heeft onvoldoende geholpen. In bepaalde culturen worden kerkdiensten nu eenmaal uitbundig beleefd. Trouwens, onze orgels zijn ook niet echt stil.... De beheercommissie heeft daarom gekozen voor geluidswerende deuren tussen de crèche en de hal. Ze zijn onlangs geplaatst maar moesten nog wel afgewerkt worden. Dat heeft Frank Odinet gedaan met de verfkwest. Bedankt Frank! En nu maar hopen dat dit voldoende soelaas biedt.



Kerktuin (7) Blauwe Druifjes

Henk de Boer

Blauwe druifjes (muscari) staan dicht op elkaar en zijn bolvormig. De onderste bloemen zijn knikkend en de bovenste licht opstaand. Ze komen oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en uit Klein-Azië. De plant groeit vooral in graslanden en langs duingebied, maar ook in het bos en in weilanden, en in de tuin van de kerk.



Tien jaar kerkblad in kleur bij de Zalige Zalm...

...en ze konden er chocolaatjes met de opdruk van ons eigen kerkblad!

Oftewel, wij kregen een doos chocolaatjes met de opdruk van ons eigen kerkblad! Dit schreven zij ons:

*Deze cover stond 10 jaar geleden op jullie eerste kerkblad gemaakt in onze portal.
Gefeliciteerd met deze mijlpaal.
De Zalige Zalm*





Vieren

We zijn inmiddels al een eind op weg in de veertigdagentijd, misschien heb je al een vastenmaaltijd en viering bezocht, anders heb je die kans nog tot woensdag 27 maart.

Aan het eind van deze maand vieren we Pasen, de kern van ons geloof! Het feest van de opstanding. Dit jaar valt Pasen samen met het ingaan van de zomertijd, een vroege opstanding voor ons allen dus! Op de kinderpagina staat het paasverhaal in beelden. Vertel het verhaal van Pasen aan de hand van de illustraties aan je (klein)kinderen, zo houden we met elkaar het verhaal van Jezus levend.

Bloemen uit de kerk (Omzien) *Thea Blijleven*

De bloemen van de dienst gingen naar

verwijderd ivm privacy



Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (Verbinden)

Thea Blijleven

We beginnen deze keer met de jarigen van de maand maart. **verwijderd ivm privacy** viert een kroonjaar, van harte gefeliciteerd. Ook de anderen die niet genoemd worden. **verwijderd ivm privacy** is overleden, familie en bekenden veel sterkte. **verwijderd ivm privacy**, hopelijk is hij nu weer thuis. We wensen iedereen een mooie tijd.

*Een lach is
een zonnestraal van de ziel*



*E*lke dag kwamen ze
trouw en eensgezind
samen in de tempel,
braken het brood
bij elkaar thuis en
gebruikten hun
maaltijden in een geest
van eenvoud en vol
vreugde.

Handelingen 2:46

Uit de kerkenraad

Wolter Koolstra

De eerste week van januari lagen de vergaderingen van het moderamen en kerkenraad nog even stil. Het moderamen vergaderde op dinsdag 9 januari en de kerkenraad op dinsdag 16 januari.

De kerkenraad keek terug op mooie diensten en bijeenkomsten in de afgelopen periode: adventsviering, diensten op Kerstavond, Kerstmorgen en Oudjaar. Er wordt gekeken of de dienst met kerstavond in De Nieuwe Stad (meer) samen met de ELG kan worden gehouden. Ook de nieuwjaarsreceptie was geslaagd.

Vorbereidingen

Na de terugblik werd vooruitgekeken: Oecumenische dienst in Wi Eegi Kerki in het kader van de week van gebed voor de eenheid (21 januari), Aswoensdag (14 februari) en Wereldgebedsdag (1 maart). De voorbereidingen voor deze diensten gaan goed, evenals de voorbereidingen van de vastenmaaltijden en vieringen op de woensdagen in de veertigdagentijd.

Samenwerking

PERKI is een zelfstandig kerkgenootschap geworden. Het bestuur van PERKI zal worden uitgenodigd voor een kerkenraadsvergadering om hier meer over te vertellen. Het Kerken Overleg en het bestuur van Stap Verder hebben gezamenlijk besproken hoe het gaat met de samenwerking tussen Stap Verder en DNS Open Huis. Daarbij is ook afgesproken dat in een later stadium de mogelijkheden voor een verdergaande samenwerking zouden worden onderzocht. De komende tijd zal daaraan gewerkt worden door een Regiegroep, waarin het Kerken Overleg, DNS Open Huis, de Beheercommissie van DNS en Stap Verder vertegenwoordigd zijn. Deze regiegroep zal in het voorjaar 2024 een onderzoeks- en adviesrapport uitbrengen. Het Kerken Overleg en het bestuur van Stap Verder zullen vervolgens op basis van dit rapport verdere stappen nemen.

Veilige kerk

Als vervolg op het gemeenteberaad waar gesproken is over Veilige Kerk, kijkt Martine of wij een eigen versie van een A4 met afspraken kunnen maken. Aan het kerkenoverleg wordt ook gevraagd om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Ook de voortgang in het beroepingsproces wordt besproken. In het kerkblad van januari heeft de beroepingscommissie hier zelf over gerapporteerd aan de gemeente. Op dinsdag 5 maart zal een demonstratie gegeven worden over een app voor smartphones om binnen de gemeente te gebruiken.

De kerkenraad vergaderde ook op 6 februari

Om aan de regels voor ambtstermijnen te voldoen gaan Tineke Bruggers en Pieter Glaser, na elkaar, voor enkele maanden uit de kerkenraad. In die periode zal Hans van Riet Tineke en Pieter vervangen.

Financiën

Er zijn plannen om een deel van het aandeel van de PGZO in De Nieuwe Stad te verkopen aan de Ghana Presbyterian Church (GPC). Hierover zijn nog besprekingen gaande, waarbij ook de samenwerkingsovereenkomst vernieuwd moet worden.

Bijzondere diensten

De kerkenraad blikte terug op een mooie oecumenische dienst in Wi Eegi Kerki in het kader van de week van gebed voor de eenheid. Vervolgens keek de kerkenraad vooruit naar de komende bijzondere diensten en activiteiten: Aswoensdag, Wereldgebedsdag, vastenmaaltijden en -vieringen en de diensten met de ELG in de week voor Pasen. Alle voorbereidingen lopen. Het is fijn dat vanuit de PGZO Martine van Garderen betrokken is bij de Aswoensdagviering en de vieringen in de veertigdagentijd.

En verder

In De Nieuwe Stad zijn tussen de crèche en de hal geluidswerende deuren geplaatst. (zie p. 10)

Het aantal bezorgers van het kerkblad daalt. Er komt een oproep voor nieuwe bezorgers (zie p. 18)

Tot slot wordt met vreugde gemeld dat Amir Dianati een verblijfsvergunning heeft gekregen. (zie p. 3)

Doe mee met SKIN



Wil je mensen helpen hun financiële situatie te verbeteren? De organisatie SKIN (Samen Kerk in Nederland) heeft een project gestart dat erop is gericht om mensen in financiële stress te informeren over de hulp waar zij recht op hebben. Er is namelijk hulp beschikbaar: de landelijke overheid heeft de afgelopen tijd een aantal nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om de toenemende armoede te bestrijden. Maar het blijkt dat zo'n 30% van de mensen die hier recht op hebben, er geen gebruik van maken. Soms omdat ze niet weten dat ze daar recht op hebben of omdat ze de weg niet weten te vinden.

Ambassadeur

In dit project worden vrijwilligers van de kerken gevraagd om na een korte training "Financieel Ambassadeur" te worden. Je wordt begeleid om mensen in en rond onze kerken en community te informeren over wat hun rechten op hulp zijn. SKIN wil hiermee de maatschappelijke inzet van de kerken versterken, door kerkelijke vrijwilligers kennis mee te geven over beschikbare hulp.

Een brug slaan

Het primaire doel van dit project is om een brug te slaan tussen mensen met financiële stress en de beschikbare hulpprogramma's. Anonimiteit is gegarandeerd, persoonlijke gegevens waardoor mensen traceerbaar zouden zijn worden niet gevraagd. Mensen die uit vertrouwen de kerk om hulp vragen, moeten daarop kunnen rekenen. Op 23 februari is er een symposium geweest over dit project.

Wil jij Financieel Ambassadeur worden?

Dat houdt het volgende in:

- SKIN zit in Amsterdam elke vrijdag in De Nieuwe Stad (en op donderdag in de Maranathakerk).
- Je leert een quickscan te gebruiken en krijgt informatie over beschikbare hulp van overheid en maatschappelijke organisaties in Amsterdam.
- Je gaat voorlichting geven en zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om de quickscan te doorlopen.

Deze voorlichting kan zowel in groepsverband (bijvoorbeeld na afloop van een kerkdienst, bij een speciale avond, of een creatieve optie die je zelf bedenkt en die goed bij jou past) als in een-op-een gesprekken. Dit kan overal zijn en op elk moment, dat is jouw keuze.

- Mochten mensen na de quickscan ontdekken dat ze meer recht op hulp hebben, dan kun je hen informatie geven over waar ze naar toe moeten gaan om die hulp te krijgen. Indien nodig, kun je met hen meegaan (bijvoorbeeld om te helpen vertalen).
- De hoeveelheid tijd die je hierin steekt, mag je zelf bepalen. Hoe meer mensen geholpen kunnen worden, des te beter.
- Er is een bescheiden vergoeding beschikbaar. Meer informatie kun je verkrijgen bij SKIN (op vrijdag in DNS)



Financieel Welzijn

Terug in de (vasten)tijd

Nel Klaver

Bij het opruimen van allerlei papierwerk kwam ik folders en liturgieën tegen van de vastenvieringen.

Ik zag dat de vastenvieringen - toen genoemd 40-dagenproject - op 16 februari 1994 voor de eerste keer met de Aswoensdagviering zijn begonnen.

Wow, dacht ik, 30 jaar geleden dit jaar.

Herinneringen aan al die jaren kwamen naar boven.

Zoals te zien op de afbeelding vonden de vieringen zowel in de Bijlmermeer als in Gaasperdam plaats. Het was vanaf het begin een oecumenisch gebeuren. Als protestanten maakten we kennis met de RK traditie van de Aswoensdagviering als begin van de 40-dagentijd tot Pasen die daarop volgde.

Een tijd van inkeer, bezinning en soberheid. Elke woensdagavond was er een vastenviering, een sobere maaltijd van water en brood afgesloten met een avondgebed.

Er was een stimulerende samenwerking tussen de leden van de verschillende kerken: de PGZO, de RK, de ELG en de EBG.

Vanuit deze kerken bereidden verschillende (werk)groepen een viering voor, zoals de RK woord- en gebedsgroep, de EBG gebedsgroep, De diaconale werkgroep PGZO, Bijlmer Duif en nog andere groepen zoals de cantorij en de kinderkerk.

Omdat ook de Sacrale Dansgroep elk jaar een viering verzorgde was ik er vanaf het begin bij betrokken.

In die eerste jaren waren de vieringen gelijktijdig in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen. Elke werkgroep verzorgde dus twee vieringen. Ik weet niet meer vanaf wanneer de vieringen uitsluitend nog in De Nieuwe Stad waren.



Thema's

Een groot aantal thema's is door de jaren heen voorbij gekomen. Meestal verbonden met de tijd waarin we op dat moment zaten.

Om enkele te noemen:

- ☞ Verzoenen... het is heel wat (1998),
- ☞ Zeven werken van barmhartigheid (2005),
- ☞ Vasten voor vrede (2010),
- ☞ Vreemdeling op aarde, mensen bij stap verder (2013),
- ☞ Geloof in de toekomst (2016).

Een kerngroep, geleid onder anderen door Jan van der Meulen bereidde het geheel voor. Er kwamen instructies over de inhoud van de viering en de daarbij behorende Bijbelteksten. Zo werd de continuïteit gewaarborgd en konden de verschillende groepen/kerken aan de slag. De bezoekersaantallen varieerden tussen de 25 en 35 per keer.

Hoogtepunten

Hoogtepunten voor mij waren de avonden georganiseerd door de Sacrale Dansgroep. Vieringen waarbij iedereen letterlijk in beweging kwam en op die manier haar/zijn geloof kon uiten. We deden bijvoorbeeld eenvoudige armbewegingen bij het zingen van "Heer ontferm U." Of we sloten de viering af met een zegendans waarbij we elkaar zegenden. Elke groep had zo zijn eigen invulling en er waren heel mooie vieringen.

Bijzonder vond ik ook om in de kring die we vormden met zoveel mensen vanuit de verschillende kerken bijeen te zijn en elkaar op die manier te leren kennen.

Hoewel de vastenvieringen altijd zijn doorgegaan - met een stop door corona - zijn er ook wel mindere periodes geweest. Gestopt zijn ze echter nooit.

Deze traditie blijft bestaan!

De zeven kruiswoorden

Ook dit jaar 2024 zijn er elke woensdag om 18.30 uur de vastenvieringen in De Nieuwe Stad, bestaande uit een sobere maaltijd van water en brood afgesloten met een avondgebed. Het thema dit jaar is "De zeven kruiswoorden" U kunt er nog een aantal in maart meemaken.

Mérea bedankt!

Werkgroep Ongedocumenteerden en Vluchtelingen

Op 8 januari heeft de werkgroep Ongedocumenteerden en Vluchtelingen Zuidoost afscheid genomen van Mérea Koolstra, die had aangegeven dat zij het tijd vond om te stoppen.

Mérea was vanaf het begin een trouw lid van onze werkgroep en heeft met haar opgewekte, actieve en creatieve inzet veel voor de werkgroep betekend.



Zo was ze een trouwe verbindster met de Taakgroep Vluchtelingen, zocht contact en deed mee met andere groepen en activiteiten van onze kerk, kon goed luisteren en had dan altijd wel een idee hoe het verder zou kunnen.

We zullen dit alles en haar humor en duidelijkheid en niet te vergeten haar Franse koekjes en zonnige accent erg missen in de werkgroep, maar zijn ook erg dankbaar en blij dat ze zo lang aan onze werkgroep verbonden was.

advertentie


IEDE HOORN
uitvaartzorg

06 - 2885 9796
dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel. Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Kerkbladbezorgers gezocht

Pieter Glaser

Het Kerkblad PGZO heeft dringend nieuwe bezorgers nodig. Als u één keer per maand een gezonde wandeling met een nuttige wandeling wilt combineren, wilt u dat dan aan ons doorgeven? Of in plaats daarvan een rondje op de fiets? Dan kunnen we in overleg een geschikte wijk uitzoeken.

Het kan ook zijn dat u al een wijk doet en deze best wilt uitbreiden of best nog een wijkje erbij wilt doen.

Laat het weten!

Alvast bedankt,

Pieter Glaser, Telefoon 020 6977792 E-mail: pcglaser@planet.nl



Kerkbalans met QR-code

Hans van Riet, namens de overige leden van de werkgroep Kerkbalans:
Pieter Glaser, Corine Noordzij, Tineke Bruggers

Als het goed is hebben alle 'vaste bijdragers' in onze gemeente een kerkbalansvelop ontvangen, hetzij persoonlijk hetzij in de brievenbus. Heeft u ook het toezeggingsformulier ingevuld en afgegeven of verstuurd naar het antwoordnummer?

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Oei, toezeggingsformulier nog niet ingevuld?

Geen nood, vul het alsnog in en geef het af bij een van onderstaande personen of verstuur het gratis naar het antwoordnummer.

En dan nog die geheimzinnige QR-code op het toezeggingsformulier? Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar het spoorde nieuwsgierige gemeenteleden wel aan om eens een kijkje te nemen. Zij zagen een digitaal antwoordformulier van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) die onze bankrekeningen beheert. Daarop konden zij een bedrag en een betaalwijze invullen. Ikzelf heb als test 'betalen per e-mail' ingevuld en ik ontving een reactie dat ik het toegezegde bedrag kon betalen per e-mail. Weet iemand hoe dat gaat?

Kortom, de moderne digitale tijd doet met horten en stoten z'n intrede. Volgend jaar hopen we u iets aan te bieden dat beter werkt.



Nieuws van de Beheerscommissie DDS

Simon Blijleven, secretaris

Op 18 december 2023 is, aansluitend op het in oktober 2022 ondertekende koopcontract, bij de notaris de akte getekend, waarbij de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost een aandeel van 30 % in het Kerkcentrum De Drie Stromen heeft overgedragen aan de Church of Pentecost. De nieuwe eigendomsverhouding is nu: R.K. parochie De Graankorrel 40 %, Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost 30 % en Church of Pentecost 30 %.

Namens de Church of Pentecost zijn als lid van de Beheercommissie benoemd: Esther Amponsah en Philip Sasu.

Op dezelfde datum is de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen de drie eigenaren getekend; de vorige overeenkomst dateerde uit 1983 en is op diverse punten geactualiseerd. In artikel 6 is bepaald dat voorzitter, secretaris en penningmeester van de beheerscommissie niet tot dezelfde kerkgemeenschap mogen behoren, hetgeen op dit moment wel het geval is. In de vergadering van 7 februari heeft Ivette Morgenstond (R.K. parochie De Graankorrel) het voorzitterschap overgenomen van

Thea Blijleven, die vanaf maart 2016 voorzitter is geweest.

In de loop van dit jaar zal de functie van secretaris of penningmeester worden overgedragen aan een van de leden van de Church of Pentecost, zodat wordt voldaan aan het gestelde in het artikel.

Afgewezen

Omdat het energieadvies van de Gemeente Amsterdam niet voldeed aan de eisen is onze subsidieaanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van isolatieglas afgewezen.

In overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal dit jaar een nieuwe aanvraag worden ingediend en hopen wij eindelijk deze verduurzamingsmaatregelen te kunnen laten uitvoeren.

Tevens hopen wij dit jaar de plafondplaten in de kerkzaal te vernieuwen.

De huidige platen zijn niet meer leverbaar; op enkele plaatsen kunnen we, na een lekkage, de plaat niet meer vervangen.

Film in De Nieuwe Stad



Jaap Koolstra

Op woensdag 20 maart presenteert Film in De Nieuwe Stad

HORS NORMES (Buiten het boekje)



De film is gebaseerd op het reilen en zeilen van twee Parijse organisaties die zich bekommeren om het lot van autistische kinderen. Bruno runt al jarenlang een opvang voor jonge kinderen die nergens anders terecht kunnen. Zijn goede vriend Malik leidt jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van die jongere kinderen.

Het is een sympathiek pamflet voor begrip. Dat is nodig, want ze stuiten allemaal soms op onbegrip en strakke bureaucratie.

Humoristische en lastige situaties wisselen elkaar af.

En dat kun je de makers van Intouchables wel toevertrouwen.

(Maar verwacht niet dezelfde sfeer). De Filmkrant schreef "humor in moeilijke situaties," "bij vlagen een warm bad".

Datum en tijd: woensdag 20 maart, 20.00 – 21.50 uur (koffie vanaf 19.30 uur)

Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)

FILM IN DE NIEUWE STAD – ALTIJD INTERESSANT

Collecten januari

31 december 2023	
Eindejaarscollecte	52,80
07 januari	
Diaconie (steun aan opvanghuizen)	86,90
Eigen gemeente	70,95
Uitgang (drugspastoraat)	86,06
14 januari	
Diaconie. (Ouderenwerk)	71,20
Eigen gemeente	81,30
Uitgang (Kerk in Actie - binnenlands diaconaat)	85,10
21 januari	
dienst in Wi Eegi Kerki	
28 januari	
Diaconie (A Cup for Humanity)	224,50
Eigen gemeente	68,20
Uitgang (eigen jeugdwerk)	67,25
Totaal	894,26

Terugblik Paasgroeten

kerngroep Diaconaat en Pastoraat

Ook dit jaar hebben we in de ELG en PGZO weer kaarten voor gevangenen geschreven. Deze keer konden we er ruim zestig insturen. Het justitiepastoraat zorgt ervoor dat alle kaarten met Pasen worden uitgedeeld.

Iedereen die één of meer kaarten geschreven heeft, hartelijk dank!!



Bijbel leesrooster

Maart

- 1 Psalm 43
- 2 2Korintiërs 11
- 3 2Korintiërs 12
- 4 2Korintiërs 13
- 5 Deuteronomium 1:1-18
- 6 Deuteronomium 1:19-46
- 7 Deuteronomium 2
- 8 Deuteronomium 3
- 9 Psalm 44:1-9
- 10 Psalm 44:10-25
- 11 Deuteronomium 4:1-24
- 12 Deuteronomium 4:25-49
- 13 Deuteronomium 5
- 14 Deuteronomium 6
- 15 Deuteronomium 7
- 16 Deuteronomium 8
- 17 Deuteronomium 9
- 18 Deuteronomium 10
- 19 Psalm 45
- 20 Deuteronomium 11:1-12:1
- 21 Deuteronomium 12:2-31
- 22 Deuteronomium 13:1-19
- 23 Deuteronomium 14
- 24 Deuteronomium 15
- 25 Deuteronomium 16
- 26 Deuteronomium 17
- 27 Deuteronomium 18
- 28 Deuteronomium 19
- 29 Deuteronomium 20
- 30 Deuteronomium 21
- 31 Psalm 46

Kerkdiensten

In maart dienst in De Nieuwe Stad

Vrijdag 1 maart

DNS 19.30 uur Wereldgebedsday
Alle kerken van DNS/DDS + EBG + Methodisten
O: Mieke van Reenen

Zondag 3 maart

zondag 3 veertigdagentijd
DNS 9.30 uur ds. Leon Rasser
O: Hanna Fokkens D: Henk Konings
mmv cantorij olv Wil Martijn

Zondag 10 maart

zondag 4 veertigdagentijd
Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 17 maart

zondag 5 veertigdagentijd
DNS 9.30 uur ds. Wilken Veen
O: Rita Conijnenberg D: Johan Schuurung

Zondag 24 maart

Palmzondag
zondag 6 veertigdagentijd
DNS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma

Donderdag 28 maart

Witte donderdag
Dienst van Schrift en Tafel met ELG
DNS 19.30 uur ds. Rosaliene Israël
O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

Vrijdag 29 maart

Goede vrijdag met ELG
DNS 19.30 uur ds. Gerrit Riemer
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zaterdag 30 maart

Stille zaterdag / Paaswake met ELG
DNS 21.00 uur ds. Margrietha Reinders
O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

Zondag 31 maart

Pasen, Zomertijd
DNS 9.30 uur Martine van Garderen
O: Jannetta Bos D: Johan Schuurung
mmv cantorij olv Wil Martijn

In april dienst in De Drie Stromen

Zondag 7 april

DDS 9.30 uur Cor Ofman
O: Mieke van Reenen D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 14 april

Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Marjolein de Dulk
O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings

Zondag 21 april

DDS 9.30 uur ds. Anne Marijke Spijkerboer
O: Jannetta Bos D: Johan Schuurung

Zondag 28 april

DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen

op zondag 10:30 uur

24 maart: ds. Hugo Vlug

31 maart, Pasen: ds. Hantie Kotzé (Zomertijd!)

7 april: pastor Alfons Bartholomé

21 april: pastor Alfons Bartholomé

Eben Haëzer, Wisseloord 369,

elke laatste zondag van de maand 14:30 uur

31 maart, Pasen: Bart Niek van de Zedde

(Zomertijd!)

28 april: Jelmer Heeren

Van 6 tot 27 maart bent u op woensdagavond welkom in DNS voor een sobere vastenmaaltijd (om 18.30u) en een kort avondgebed (om 19.00u).

Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS 20 10.00 Rommelmarkt DDS

18.30 Vastenmaaltijd DNS

19.00 Viering 40-dagentijd DNS

20.00 Film, pag. 19 DNS

Maart 2024

1 19.30 Wereldgebedsday DNS

4 13.00 Computerinloop DDS

14.00 Samen creatief DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS

19.45 Cantorij DDS DDS

5 19.30 Kerkenraad DDS

20.30 Presentatie app, p. 7 DDS

6 10.00 Rommelmarkt DDS

18.30 Vastenmaaltijd DNS

19.00 Viering 40-dagentijd DNS

11 13.00 Computerinloop DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS

19.30 Cantorij DNS DNS

19.45 Cantorij DDS DDS

12 10.30 Bijbelkring DDS

13 10.00 Rommelmarkt DDS

18.30 Vastenmaaltijd DNS

19.00 Viering 40-dagentijd DNS

14 09.30 De Kring, PAG. 10 DNS

18 13.00 Computerinloop DDS

14.00 Samen creatief DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS

19.30 Cantorij DNS DNS

19.45 Cantorij DDS DDS

19 19.30 Kerngroep Diac.&Past. DDS

25 13.00 Computerinloop DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS

19.30 Cantorij DNS DNS

19.45 Cantorij DDS DDS

26 10.30 Bijbelkring DDS

27 10.00 Rommelmarkt DDS

18.30 Vastenmaaltijd DNS

19.00 Viering 40-dagentijd DNS

April 2024

1 14.00 Samen creatief DDS

2 19.30 Moderamen DNS

20.30 Kerkenraad DNS

3 10.00 Rommelmarkt DDS

8 13.00 Computerinloop DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS

19.30 Cantorij DNS DNS

19.45 Cantorij DDS DDS

10 10.00 Rommelmarkt DDS

11 09.30 Paasviering, pag. 10 DNS

15 13.00 Computerinloop DDS

14.00 Samen creatief DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS

19.45 Cantorij DDS DDS

Activiteit in beeld



Alle voorgangers op een rijtje, in de viering van de week van gebed voor eenheid. Deze viering was in januari in Wi Eegi Kerki

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458

Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566

www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
vanguarderenmartine@gmail.com 06 5268 4431

Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuurung

[schuurungjohan@gmail.com](mailto:schuuringjohan@gmail.com) 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam

NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: vacant

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Hannie Kraan 06-38909170

hanniekraan@kracoconsult.com

Eddy Reefhuis 06-44882032

eddyreefhuis@gmail.com

www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar

communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van

berichten **in de nieuwsbrief**)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ dezaligezalm.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden

overgemaakt op bankrekening

NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

S.v.p. naam en adres vermelden.



Kindernieuws

**Jezus gaat naar Jeruzalem,
hij rijdt op een ezeltje**



**Hij eet voor de laatste keer
met zijn leerlingen samen**



**Jezus gaat bidden, zijn
leerlingen vallen in slaap**



**Een leerling
verraadt hem,
met een kus.**

**Als Jezus is opgepakt,
bespotten de soldaten hem.**



**Hij moet zijn
eigen kruis dragen.**



**Daar hangt hij,
aan het kruis.**



**Het lichaam van
Jezus wordt in
een graf gelegd.**



**De volgende ochtend
gaan vrouwen erheen**



**Een engel zegt:
"Hij is hier niet"**



**Jezus is opgestaan,
hij leeft, halleluja!**