

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

# **KERKBLAD PGZO**

mei 2024

**ALS DE WIND  
DIE WAAIT MET VLAGEN...**



# Redactioneel

Elke maand komt de redactie bij elkaar om de binnengekomen kopij te bekijken, bespreken en waar nodig te verbeteren. Later diezelfde week zitten Frank en ik achter onze computer om het kerkblad weer zo mooi mogelijk vorm te geven. Soms zitten we naast elkaar aan het bureau van Ans en Frank, maar steeds vaker ook zitten we elk in ons eigen huis en zijn we verbonden door beeldbellen. Frank zorgt vooraf altijd dat alle stukken al geplaatst zijn. Dus we kunnen dan meteen aan de slag met de vormgeving. Welke kleur en welk lettertype zullen we nu weer eens gebruiken? Wat voor beeld kunnen we bij dit of dat stukje plaatsen? Het zijn allemaal keuzes die we vaak in overleg maken. Als wij van mening zijn dat het er allemaal weer goed en netjes in staat, dan laten we dat weten aan de overige redactieleden. Vooral Jan Kok en Margreet Ton bekijken ons werk zeer kritisch, een spatie teveel of te weinig, toch nog een tikfoutje. We doen zo ons best met z'n allen, tja en toch gaat het soms nog fout...

*Rosemarie Venema*  
&  
*Frank Odinet*



## ACTUEEL DEZE MAAND



### Gespreksgroep

Lees en praat met ons mee

5



### Cantorij

Zing met ons mee

6



### Vieren

Denk en vier met ons mee

8

3 Paaskaars | 4 Overdenking | 5 Krimp |  
6 Beroepingscommissie & cantorij |  
7 Bezorging en bedankt | 8 Vieren | 9 Een lied & 4 mei |  
10 De kring, INLIA | 12 Kern | 13 Meditatie |  
14 Uit de kerkenraad | 15 Stap Verder taalles |  
16 film & erratum | 17 Kerktuin | 18 Stap Verder Whatsapp |  
19 Gift aan de diaconie | 20 Collectes, leesrooster, Boeken |  
21 Kerkdiensten | 22 Agenda, Activiteit in Beeld |  
23 Gegevens | 24 Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN. Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden.





*De nieuwe Paaskaars van De Drie Stromen*

# Overdenking

Jan van der Meulen

**W**e zijn, in het kerkelijk jaar gezien, in de Paastijd. Pasen ligt achter ons en Pinksteren voor ons.

Pasen is het verhaal dat de dood niet het laatste woord heeft.

Dat verhaal is ook vandaag, in een wereld waarin zich steeds meer donkere wolken lijken samen te ballen een noodzakelijk verhaal.

Al het dreigende, al het noodlottige ook in de wereld van vandaag hoeft ons niet te verlammen of te ontmoedigen. Het verhaal van Jezus laat ons dat zien.

Maar als hij de enige is die de drager is en blijft van die boodschap dat het leven sterker is dan de dood, dan is dat wel een hele smalle basis. Jezus kan niet de enige zijn die het gebeuren van Pasen draagt.

De boodschap van Pasen kan alleen verder gedragen worden als ze in ruimte en tijd ook door anderen wordt geleefd en doorgegeven. Dat is wat er met Pinksteren gebeurt.

De Geest waaruit Jezus leefde heeft zich verspreid over heel veel meer mensen vanaf toen, die eerste Pinksterdag na de eerste Paasdag, tot nu toe.

Het is als het Paaslicht, doorgegeven in de Paasnacht.

Ontstoken aan de Paaskaars worden dan steeds meer kaarsjes aangestoken en schijnt er steeds meer licht. Heel veel kleine lichtjes vormen dan samen één groot licht.

## Pinksteren

Met Pinksteren wordt een zee van mensen als een zee van lichtjes aangestoken door de Geest. Die Geest is een beweeglijke en onuitroeibare kracht waar we ook vandaag naar mogen uitzien en op mogen blijven vertrouwen.

Dat Pinkstervuur is een veelkleurig en veelstemmig vuur. Dat is soms lastig, maar tegelijk ook heel prachtig, dat weten we in Amsterdam Zuidoost heel goed.

En die veelkleurigheid en veelstemmigheid weerspiegelen onze veelkleurige en veelstemmige wereld ook buiten Amsterdam Zuidoost.

En alleen als we die veelkleurigheid en veelstemmigheid erkennen zal de Geest zijn werk kunnen blijven doen en ons steeds weer een nieuwe toekomst laten zien.

Ik vind dat geloof in de kracht van de Geest heel mooi verwoord in Lied 700 van ons liedboek. Ik wil hier graag mee afsluiten:

## Als de wind die waait met vlagen



zo verrassend waait de Geest,  
soms een storm, met donderslagen,  
soms een stem: Wees niet bevreesd!  
Soms een vlam, een vonk van leven,  
soms een haard die laait van vuur,  
soms een lamp die uit kan doven,  
soms een glans van korte duur.

[ ... ]

Soms, soms lijkt geen wind te waaien,  
alles tevergeefs geweest  
totdat weer in lichterlaaie  
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest.

# Uitnodiging gespreksgroep

ds. Wilken Veen en Jannetta Bos

Graag willen we u uitnodigen voor deelname aan de gespreksgroep waarin we het boek *Krimp*, geschreven door Gerrit van Dijk en Martijn van Leerdam, gaan bespreken.



De intrigerende ondertitel van het boek luidt

## Waarom de kerk naar de haaien gaat maar wij toch hoopvol zijn

Op de achterflap staat: 'Het gaande houden van een organisatie die krimpt is een heidens karwei, en de meeste kerken krimpen al een hele tijd. Het vraagt om meer dan een gezonde dosis realisme, veerkracht en relativeringsvermogen. In dit boek beschrijven de auteurs het proces van krimp en wat het met hen doet, en met anderen. Ze proberen oorzaken te achterhalen, maar vooral te zoeken naar wat in deze situatie toch kan bemoedigen en ervoor kan zorgen dat we de kerk trouw blijven.

Daarom is het van belang de dagelijkse inzet van kerkprofessionals en vrijwilligers in een breder perspectief te zien.

Gerrit van Dijk is predikant van de Protestantse Gemeente in Driebergen, Martijn van Leerdam is predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam.

### Kortom, een actueel thema dat ons allemaal aangaat.

We willen graag in drie bijeenkomsten uit dit goed toegankelijke boek drie verschillende hoofdstukken gaan bespreken. Hoofdstuk I: 'Waarom de kerk zoals wij die kennen naar de haaien gaat', hoofdstuk II 'Trends op het religieuze erf' en hoofdstuk IV 'Waarom we toch hoopvol zijn'.

Waar: De Nieuwe Stad

Wanneer:

Woensdag 8 mei van 16:00 tot 18:00 uur

Woensdag 29 mei van 16:00 tot 18:00 uur

De derde bijeenkomst wordt gezamenlijk gepland na de zomer.

Van te voren opgeven wordt op prijs gesteld. Mocht de aanschafprijs van het boek (€16,99) een bezwaar zijn dan horen we het graag.

### Van harte uitgenodigd





# Nieuws van de beroepingscommissie

Anne Marijke Spijkerboer



ij het Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk weten ze alles over vacante gemeenten en beschikbare predikanten.

Bij geruchte hadden we

vernomen dat er veel vacatures waren en nogal weinig gegadigden. Iemand citeerde zelfs een net afgestudeerde predikant die had gezegd: 'Ik heb het voor het uitzoeken.'

Het Mobiliteitsbureau stelde ons enigszins gerust. Omdat we in het centrum van het land zitten zouden wij waarschijnlijk toch als gemeente aantrekkelijk zijn en wel iemand kunnen vinden. Zo geschiedde ook.

De aanmeldingen kwamen niet bij tientallen, maar toch genoeg om het – op het moment dat ik dit schrijf – nogal druk te hebben met de gesprekken. Hiervoor hebben we ons als commissie in tweeën gesplitst.

Zo heeft elke kandidaat twee verschillende ontmoetingen. We maken van de gesprekken een verslag en bespreken dan met zijn allen wat er allemaal gepasseerd is.

Wij hebben niet alleen vragen en gespreksonderwerpen voor de eventuele predikant, maar zij hebben dat ook voor ons. Het gaat er levendig aan toe.

Ds. Johan Visser heeft voor ons op een rijtje gezet hoe het er hierna kerkordelijk aan toe moet gaan. Dat is erg prettig omdat het nogal gecompliceerd is en we geen procedurefout mogen maken.

We houden nog steeds strikt onze mond over de personen om wie het gaat. Dat is ons zeer op het hart gedrukt. Het gaat ten slotte om de privacy van de mensen die zich bij ons hebben gemeld. We blijven goede moed houden. Sterker nog:

**we vertrouwen erop dat het goed komt.**

## Kom eens langs bij cantorij DDS

Henk Konings, mede namens Rita Conijnenberg



Onze groep van negen cantorijleden oefent enthousiast en serieus op de maandagavond (van 19.45 tot circa 20.50 uur) in De Drie Stromen (DDS).

De inspirerende leiding van cantor Christine Kamp, beroepsorganiste van de Grote Kerk in Weesp, waarderen wij zeer.

Door haar aanwijzingen leren wij veel. Ons repertoire bestaat uit liederen uit het Nieuwe liedboek, maar ook uit andere religieuze bundels.

Op 18 februari zongen we in de kerkdienst in DDS, met steun van onze organist Simon Blijleven.

Op Eerste Paasdag 's middags werkten we mee aan de kerkdienst in Eben Haëzer, onder leiding van onze cantor. Wij kregen veel dankbare reacties. Verder staat gepland om, samen met de cantorij van De Nieuwe Stad, in de kerkdienst op Eerste Pinksterdag te zingen. De week daarna zingt onze groep dan weer in Eben Haëzer.

Onze huidige cantorij van DDS heeft wel een keerzijde: we missen nog meerdere zangstemmen, om een zo wijd mogelijk bereik aan toonhoogten te krijgen.

Daarom onze oproep: is het iets voor jou/u om, eventueel na een eerste oriënterend bezoekje op een maandagavond, samen met ons te komen zingen?

Ook katholieke zangers/zangeressen zijn van harte welkom in onze cantorij.

**Wij zien verlangend uit naar jullie komst!**

# Meer dan een plezierige klus

Mérea en Jaap Koolstra

**A**l jarenlang brengt Jaap het Kerkblad PGZO rond in 'zijn' wijk de Venserpolder. U weet wel, de wijk met al die prachtige namen van beroemde schrijvers. Binnen een uur komt hij langs bij Albert Camus, Charles Dickens, Dostojevski en Agatha Christie, om maar enkele namen te noemen. Hij heeft een efficiënte route langs meer dan dertig adressen. Onderweg heeft hij vaak allerlei ontmoetingen op straat. Als hij erover vertelt, moet ik een beetje denken aan de postbode van de film *Jour de fête* van Jacques Tati. Op de hoek van een straat staan twee passanten te discussiëren, in een portiek waar Jaap het kerkblad in een van de brievenbussen wil bezorgen: de één 65+, de ander een goedmoedelijke twintiger. Passant 1: Korzelig: 'Bent u van PostNL? Ik ben het spuugzat; ik woon hier om de hoek in straat C. op 115 en krijg voortdurend post voor 115 in déze straat D. Spuugzat!' Jaap: 'Nee ik ben niet van PostNL, ik bezorg simpelweg als vrijwilliger het blad van een organisatie.'

## Nieuwsgierig

De jongeman is blij dat Jaap als afleider werkt. De boze man pruttelt nog wat, en gaat mopperend weg. 'Mag ik uw blad zien?' vraagt de jonge kerel, en hij ziet de twee glimlachende dames van Donkey Mobile. 'Ik zie het al : niets voor mij.' Een ontspannen gesprek ontspint zich – enkele foto's en onderwerpen in het blad bewegen hem opmerkelijk snel ertoe veel meer belangstelling te tonen. Jaap legt uit wat de PGZO is ('open gemeenschap en gevarieerd..., enzovoort'). En als-ie ontdekt hoe lang die kerkelijke beweging hier al in Zuidoost bezig is, wordt hij steeds nieuwsgieriger. 'Eigenlijk ben ik wel geïnteresseerd, maar ik ben te laks/lui om er wat aan te doen.' Als hij ontdekt dat Jaap en ik al tweemaal zijn leeftijd in de Bijlmer wonen, en bewust, wordt hij bijna lyrisch! Jaap laat hem het exemplaar van het Kerkblad en neemt afscheid. Want dit was nog maar het begin van de route!

## Bedankt, Bernard Bedeker!

Pieter Glaser



Bernard Bedeker bezorgde de afgelopen jaren ons kerkblad in een deel van de wethouderbuurt. Daar willen we hem hier voor bedanken. Deze wijk wordt voortaan bezorgd door Marry Schoemaker.

Jeanine van der Brug neemt Niftrikhof en omgeving over van Thea Blijleven. Zij neemt ook Maasdrielhof en Maarsenhof over van Joke Quaak.

Hanny Kort stopt deze zomer met het verzorgen van de stapeltjes, wilt u het overnemen? Het gaat om het uittellen van de kerkbladen en de looplijst erbij voegen.



# Kerngroep Vieren (2)

Martine van Garderen

Over de organisatie van Vieren is geschreven in het vorige kerkblad.

Er heeft zich nog geen coördinator gemeld maar... wat niet is kan nog komen.

Als u zegt: "Ik wil best eens bij een of twee diensten helpen met de organisatie, maar geen vaste coördinator zijn." dan zijn we ook al blij!

Over de inhoudelijke kant van Vieren werd op het gemeenteberaad dit gezegd:

## De viering

- Een kerkdienst kan kracht geven.
- Beleving in een viering is heel persoonlijk.
- De essentie is bij elkaar komen en samen zingen om te vieren, omzien en verbinden.



- Het aantal diensten dat gehouden wordt ligt vast.
- Meer richten op kwaliteit/inspirerende diensten dan op kwantiteit.
- Diensten weer nabespreken.
- Een klassieke dienst is fijn. Daarbinnen zou ook ruimte mogen zijn voor vragen/gesprek.
- Open Kring Vieringen hebben als doel om andere dingen te proberen / te experimenteren.
- De Open Kring Viering op zondag houden.
- Alternatieve bijeenkomst op zondag: bijvoorbeeld een zang- en discussiedienst.

## Diversiteit

- Is er nog jeugd? Hoe dan ook: kinderplek in de dienst moet blijven.
- Samenwerking met omliggende gemeentes bij speciale diensten voor jongeren.
- Meer via internet/social media doen voor jongeren.
- Let op herkenning voor homoseksuelen en vrouwen.
- Let op de inhoudelijke balans bij gezamenlijke vieringen (met mede-eigenaren en huurderkerken).
- Liederen in andere talen altijd vertalen.

## De Muziek

- Het is fijn om mee te kunnen zingen als de cantorij zingt.
- Enquête houden over soorten muziek, over liedteksten (nu soms wat ouderwets).
- Gemeentegesprek over teksten, over soorten muziek.

## Algemeen

- Er is een predikant nodig in kerngroep vieren en in kerkenoverleg (KO).
- Gezamenlijke diensten die er al zijn worden georganiseerd door KO, PGZO levert deelnemer.
- Kerngroep Vieren en Kerkenoverleg uit elkaar houden!
- De kerngroep Vieren is er onder andere voor de coördinatie en de inspiratie.

*Zin om mee te denken?*

*Laat het weten!*



# Elke dag een lied

Rosemarije Venema

In het kerkblad van januari was al te lezen over de digitale scheurkalender van het liedboek. Elke dag een ander lied uit het liedboek, met een beeldvertaling van mijn hand en omdat het digitaal is, is het lied direct te beluisteren. ([www.rosemarije.nl/scheurkalender](http://www.rosemarije.nl/scheurkalender)) De komende maanden zal ik steeds één lied met bijbehorende beeldvertaling uitlichten. n.b. In verband met auteursrechten mag ik de tekst van het lied niet plaatsen in het kerkblad.

## Vier met alles wat in je is

Dit lied zongen we in de dienst van 14 april voorafgaand aan het avondmaal, een swingend lied op een bewerkte volksmelodie uit Jamaica. De tekst is een prachtige samenvatting in drie coupletten van hetgeen wij vieren tijdens het avondmaal:

1. Elke zondag opnieuw vieren we de verrijzenis van Jezus Christus en tijdens het avondmaal mogen we ervaren hoe Hij tastbaar aanwezig is in de tekenen van brood en wijn.
2. Rond Zijn tafel mogen wij ons meer dan ooit verbonden voelen met elkaar en met Jezus
3. Gevoed met het brood van gerechtigheid en de wijn van Zijn koninkrijk kunnen we ook weer op weg gaan. Op weg om het goede nieuws te verspreiden! Uit de tekst blijkt wel dat het avondmaal een serieuze aangelegenheid is, de melodie ondersteept het feestelijke karakter.



Lied: 386  
Tekst: René van Loenen  
Melodie: Linstead Market  
Een bewerkte volksmelodie uit Jamaica

*Hij die opstaat geeft brood en ademtocht  
woord van overvloed dat ons voedt.*



## Vesper 4 mei

De Raad van Kerken Amsterdam houdt op zaterdag 4 mei een oecumenische vesper om 18.45 uur in de Dominicuskerk (inwonerkerk in de Korte Korsjespoortsteeg, om de hoek van de Spuistraat).

# Paasgroet: het verschil

John W.R. van Tilborg, INLIA

Vorig jaar schreef ik jullie met Pasen over de vele vrijwilligers in de crisisopvang van asielzoekers, die elkaar vonden dwars door kerken, geloofsgemeenschappen en denominatiegrenzen heen. Mensen van allerlei verschillende kerken werkten en werken samen in de opvang. Een lichtpunt in een samenleving die zo verdeeld lijkt te zijn.

We zijn nu een Pasen verder en ik zou graag zeggen: Vrolijk Pasen voor iedereen. Voor alle mensen op de vlucht, die een plek zoeken om lichaam en geest te laten uitrusten. Voor alle mensen, waar dan ook, die hen tot steun zijn. De trieste realiteit is echter dat we nog steeds geen oplossing hebben voor onze tekortkoming om mensen die veilige plek te bieden om zich te ruste te leggen.

## Gelukkig land

Ons land staat zesde op de lijst van de gelukkigste landen ter wereld. De zesde meest gelukkige bevolking ter wereld. In dat land moet het toch mogelijk zijn ontheemden, asielzoekers, vluchtelingen een bed te bieden? We denken nu dat we 'overspoeld' worden en daarom plaatsgebrek hebben, maar de cijfers wijzen iets anders uit.



## Aantallen

Op het moment dat ik dit schrijf vangt het COA 68.641 mensen op in 271 verschillende locaties. Van hen verblijven 33.830 in 87 reguliere asielzoekerscentra, en 26.643 in 184 noodopvanglocaties. (Dat zijn locaties die volgens het COA niet voldoen aan haar eigen kwaliteitsnormen.) Daarnaast zorgt het COA voor nog 8.168 mensen die elders verblijven, bijvoorbeeld in een tijdelijke gemeentelijke opvang of via de 'logeerregeling'. Voor meer dan de helft van alle asielzoekers heeft het COA dus geen plek in reguliere azc's! Dat is heel anders geweest: in 2001 werden in gewone azc's 83.801 mensen opgevangen, tweeënhalve keer zoveel als nu. Het is droevig te bedenken dat we er vanaf de zomer van 2022 niet in zijn geslaagd om zelfs maar in de buurt te komen van het aantal plekken dat we nodig hebben. (Het beeld dat we 'overspoeld' zouden worden met asielzoekers klopt ook om een andere reden niet: uit cijfers van het CBS en de IND blijkt dat asielzoekers slechts 14,5% van de totale immigratiestroom in 2023 vormden, de overige 85,5% zijn met name kennis- en arbeidsmigranten.)

## Kleinschaliger

Inmiddels weten we dat grootschalige opvang veel negatieve effecten heeft. Er is ook geen draagvlak voor, een van de redenen waarom gemeenten huiveren. Wij hebben met anderen een plan ontwikkeld – Plan 't KAN – voor kleinschalige opvang. Waarin ook maatregelen zitten om asielzoekers snel aan banen te helpen. Het levert twee miljard op als asielzoekers onbelemmerd mogen werken, berekende onderzoeksbureau SEO recent. Vorig jaar startte INLIA 'Project Werk'. Heel kleinschalig, maar heel bemoedigend. Diverse mensen in onze crisisopvang, onder andere in Vries, Tynaarlo en Groningen, hebben nu een baan. Dat geeft energie. Ze voelen zich weer onderdeel van een samenleving.



## Schapen

Als ik naar die crisisopvang in Vries en Tynaarlo rijd, kom ik over een rotonde waar beelden van schapen staan. Eenvoudige rotsblokken waar een klein beetje metaal op aan is gebracht, en ineens is het een schaap. Ik word daar altijd heel vrolijk van, van die schapen. Soms rijd ik met een collega een extra rondje: kijk eens hoe simpel en hoe mooi.

We hebben er drie miniatuurtjes van op de vergadertafel staan. Het is maar een hele kleine aanpassing op iets bestaands, maar die maakt alle verschil; maakt van een stuk steen en wat metaal een kunstwerk. Het hoeft niet altijd groot, bedoel ik maar.

## Opvang

Onze crisisopvangen – zowel die in de kerken als die in eigen beheer van INLIA - zijn klein, maar ze maken voor de mensen die er zitten alle verschil. (Terzijde: we hebben inmiddels met elkaar ruim 110.000 overnachtingen gerealiseerd.)

Inmiddels heb ik een rij van uitnodigingen van gemeenten om te overleggen om kleinschalige opvanglocaties te realiseren, zodat er geen mensen meer voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel hoeven te liggen. Zodat we in gemeenten weer naar elkaar kunnen en mogen omzien. Zodat sommige vluchtelingen die het vertrouwen kwijt waren, weer hoop vinden.



Met Pasen mochten we allemaal weer hoop vinden. Hoop op de toekomst. Met de opstanding van onze Heer, die ons laat zien dat het leven overwint.

## De Kring

redactie

In mei is er geen Kring  
in verband met Hemelvaart.  
De volgende bijeenkomst is op 13 juni.



## Uitgangscollecten

5-5-2024 KinA Noodhulp mei	D/L
9-5-2024 Eigen pastoraat	B/P
12-5-2024 KinA Diaconaat mei	D/L
19-5-2024 Missionair Werk mei	B/L
26-5-2024 KinA Pinksterzending	D/L

## Vieren

Op 19 mei vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. Een van de weinige zondagen dat de liturgische kleur rood is. Tussen Pasen en Pinksteren is de liturgische kleur nog wit. Na Pinksteren begint de tijd door het jaar heen, dan ligt er het groene antependium op de liturgische tafel.



## Bloemen uit de kerk (Omzien) *Thea Blijleven*

*De bloemen van de dienst gingen naar*

**verwijderd ivm privacy**

*Een hartelijke bloemengroet.*

## Het lief en leed (Verbinden)

*Thea Blijleven*

**W**ist u dat **verwijderd ivm privacy** jarig is in mei? Gefeliciteerd!  
Ook de andere jarigen gefeliciteerd.

De zieken wensen we een goed herstel toe. We denken aan **verwijderd ivm privacy**, die onder andere al jaren het kerkblad rondbrengt, maar nu stil moet zitten voor herstel van haar voet.

Verder denken we aan **verwijderd ivm privacy** en aan de ouderen die niet meer goed in ons gezichtsveld zijn om verschillende redenen.

Elk moment is een nieuw begin



*N*

*Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei:  
'Ontvang de Heilige Geest'*

*Johannes 20:22*





# Uit de kerkeraad

Hans van Riet

**H**et onderwerp *Samenwerking* liep min of meer als een rode draad door de aprilvergadering van de kerkenraad.

Die rode draad is terug te vinden in ons Beleidsplan. We kunnen niet meer alles zelf doen en dan kan samenwerking (met andere kerken) een oplossing bieden.

Laat nou die samenwerking in de vieringen van de laatste maanden op een haast natuurlijke wijze vorm hebben gekregen!

De kerkenraad keek dankbaar terug op: de Week van gebed en eenheid in Wi Eegi Kerki, de Aswoensdagviering in De Nieuwe Stad, de Wereldgebedsday, de maaltijd en avondgebeden op de woensdagen in de Veertigdagentijd met als thema de zeven kruiswoorden, en niet in het minst de diensten in de Stille Week.

Zij waren alle goed voorbereid door voorgangers uit diverse kerken en bijna alle goed tot zeer goed bezocht.

## Verandering

Bemoedigend: de samenwerking met de ELG verliep een aantal jaren soms wat stroef maar met de komst van ds. Willemijn Jonkers (die helaas nog steeds ziek is) en daarna ds. Gerrit Riemer is er iets aan het veranderen. Na de Paaswake kwamen verscheidene Lutherse gemeenteleden met de suggestie om ook de Paaszondag gezamenlijk te vieren.

De kerkenraad zag dit als een mooie betekenis van de Paasboodschap.

## Goed nieuws

Maar er is nog meer goed nieuws. Het voorstel is om op 12 mei een gezamenlijke viering met Perki te plannen als bezegeling van hun nieuwe status als zelfstandige kerk.

En natuurlijk wachten ons de vieringen met de ELG op Hemelvaartsdag en in de maand juli.

## Samenwerking

Zal de app van Donkey Mobile de samenwerking binnen onze eigen gemeente bevorderen? Dat is nadrukkelijk de bedoeling. Als de kerkenraad tenminste akkoord gaat, nadat de gemeente geraadpleegd is. Hiervoor moet nog een gemeenteberaad georganiseerd worden. Op de voorpagina van het vorige kerkblad (aprilnummer) ziet u de twee dames die op 5 maart een presentatie van de app gaven voor de kerkenraad en belangstellende gemeenteleden. In de aprilvergadering werd hier overwegend positief op teruggeblikt. Ook de honderden kerken die de app al gebruiken, reageren positief: de app bevordert de onderlinge communicatie en maakt digitaal betalen makkelijker waardoor de inkomsten stijgen. Er werden ook een paar mogelijke nadelen genoemd, die worden nog nader onderzocht.



## Afscheid?

Oplettende lezers zijn misschien verbaasd om mijn naam als auteur te lezen. Ik had toch afscheid genomen? Dat klopt maar ik ben weer een jaar terug om Tineke Bruggers en Pieter Glaser te vervangen. Zij hadden de maximale zittingstermijn van 12 jaar erop zitten. Ze willen best doorgaan, maar moeten dan volgens de kerkorde eerst een half jaar terugtreden.

# SAMEN KOM JE VERDER



# Taalles bij Stap verder

Nienke Wuestenenk

**A**l jaren ben ik docent NT2 (docent Nederlands als tweede taal). In eerste instantie ben ik begonnen bij Stap Verder met groepslessen, maar er bleek vooral ook behoefte te zijn aan individueel les om zo meer maatwerk te kunnen bieden.

Op dit moment ligt bij mij de nadruk vooral op lessen die voorbereiden op het inburgeringsexamen. Ik geef nu op drie dagen les, waarvan twee via Zoom en één op locatie Hoogoord.

Zoom was in eerste instantie uit nood geboren tijdens de coronatijd. Maar het bleek vooral ook



een manier om moeders met kleine kinderen te bereiken. Daarom ben ik er mee doorgegaan.

Mijn cursisten komen voornamelijk uit Nigeria en soms uit Ghana. Het is een zeer bont gezelschap van verschillende pluimage,

maar altijd vriendelijk en zeer goed gemotiveerd. Ook als het even tegenzit.

Mijn lessen bestaan uit eerst de taal op te vijzelen. Ze moeten minimaal A2 niveau halen om vervolgens te kunnen oefenen met de verschillende examens.

Ik maak veel gebruik van oefenexamens die je kan vinden op verschillende plekken op internet.

De inburgering bestaat uit zes examens. Lezen, luisteren, schrijven, spreken, kennis van de Nederlandse maatschappij en, als je nog geen werk hebt, het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

## Grote verschillen

De hoeveelheid tijd die elke cursist nodig heeft om de examens te halen verschilt enorm. Het hangt af van de intelligentie, maar ook van de schoolse vaardigheden. Welke opleiding hebben ze bijvoorbeeld in hun land van herkomst gehad?

Daarnaast zijn er andere factoren die meespelen.

- Het valt niet mee om in het Engels-georiënteerde Amsterdam Nederlands tegen Nederlanders te spreken.

- Ze blijven vaak ook in hun vertrouwde omgeving van het eigen kerkgenootschap hangen en komen te weinig in contact met Nederlandssprekende mensen. Ik stimuleer mijn cursisten om vooral ook de straat op te gaan om mensen aan te spreken, maar ook om radio te luisteren en Nederlandse televisie te kijken.

## Gratis

De lessen zijn gratis en dat is voor het overgrote deel van de cursisten een uitkomst, want bijna allemaal leven ze van zeer weinig geld.

Omdat de lessen individueel zijn, leer je hen echt kennen. Ik leer bijvoorbeeld veel over de Nigeriaanse en Ghanese cultuur. Maar ik merk het ook als er drempels zijn om te leren.

Dan kan ik ze doorverwijzen naar het pastorale team of Dokters van de Wereld.

Zodra een cursist klaar is voor een deexamen helpt Adam met het registeren bij DUO. (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als ze slagen is dat iedere keer weer een succesje. Ook voor mij als docent. Dan merk je dat alle inspanningen die ik doe ook gewaardeerd worden. Het uiteindelijke resultaat is een Nederlands paspoort. Dat vergroot de mogelijkheden van de cursisten enorm.

Ook zin om taalles bij ons te komen geven, aan een klasje of individueel? Neem contact op! [www.stapverder.org](http://www.stapverder.org), [erikafeenstra@stapverder.org](mailto:erikafeenstra@stapverder.org) 020-8457566

# Film in De Nieuwe Stad

Henk de Boer



Op woensdag 22 mei presenteert Film in De Nieuwe Stad:

## Hope Gap

Edward en Grace zijn 29 jaar getrouwd. Wanneer hun zoon Jamie gedurende een weekend bij hen op bezoek gaat, bekent Edward hem dat hij van plan is de volgende dag zijn vrouw te verlaten. Het gezin verwerkt dit nieuws elk op een andere manier met emoties als shock, ongeloof en woede. De film is een gevoelig en onderzoekend verhaal. Met sterk acteerwerk en fraaie, objectieve observaties over liefde en afhankelijkheid. Een aanrader!

Datum en tijd: woensdag 22 mei, 20 – 22.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur).  
Kosten: 3,50 euro (inclusief consumptie na afloop).

*N.B. Zestien jaar geleden begon ds. Arjan van Lagen met de filmavonden. Na zestien jaar samen met Jaap Koolstra circa zeventig filmavonden georganiseerd te hebben, stop ik met Film in De Nieuwe Stad. Ik kijk er met genoeg op terug, vooral ook op de nagesprekken in de hal.*

FILM IN  
DE NIEUWE STAD  
BLIJFT INTERESSANT!



## Er ging iets mis

redactie

In het vorige kerkblad (aprilnummer) staat op pagina 15 een heerlijk recept voor linzenburgers, daar is iets niet helemaal goed gegaan.

In de rechterkolom staat dat het lekker is met ketchup, dit moest zijn:

**kruisbessenketchup**, te koop bij kaasboerderij Gein Genoegen.

Op de foto hiernaast zijn de linzenburgers te zien die Evelien Wingelaar maakte.



## Kerktuin (9)

Henk de Boer



Aan de westkant van de klassieke stenen plantenpot staat de Omphalodes stary eyes. Ze lijken op vergeet-mij-nietjes, maar de bloemen zijn een stuk groter. Het zijn azuurblauwe witgerande bloemetjes. Het zijn net sterretjes. Ze komen uit Zuid-Europa en Turkije.

advertentie



IEDE HOORN  
uitvaartzorg

**06 - 2885 9796**

*dag & nacht bereikbaar*  
[www.iede.nl](http://www.iede.nl)



Mijn naam is Iede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorgster woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel. Iedereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

**Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.**

# WhatsApp pastoraat

Erika Feenstra, Stap Verder

**D**e sociale media bieden zoveel nieuwe vormen van communicatie, al doende ontdek je de mogelijkheden die er in zitten en ga je mee met de manier van communiceren van de mensen die we in de spreekuren zien. Sinds een jaar of twee ontwikkelen zich bij ons in Stap Verder nieuwe vormen van gesprek met bezoekers. Eén van de nieuwe bestuursleden vroeg of we de website wel in het Engels aanbieden. Ja, dat doen we, en via die website komen steeds vaker berichten van nieuwe bezoekers binnen die vragen om hulp: een afspraak voor een tandarts, onderdak voor een jong gezin, zelfs uit Arnhem en Limburg kwamen er mensen naar het advocaten-spreekuur. Door vertaalmogelijkheden op internet en op de mobiele telefoon kunnen onze bezoekers onze informatie in allerlei talen beschikbaar maken voor zichzelf.



## Vertaalapplicaties

We zagen dat de Filipijnse en Afrikaanse paters, die vorige jaren vanuit de Sociëteit Afrikaanse Missiën met ons meewerkten, in staat waren de spreekuurteamvergaderingen, die deels in het Nederlands plaats vonden, ook door die vertaalapplicaties konden volgen. Meeschrijven of fluistervertaling voor de nieuwkomers waren niet meer nodig.

## Internationaal

Ook internationaal wordt onze informatie gevonden. Vanuit Ghana wist een bezoeker ons een paar jaar geleden te vinden en vroeg of hij bij ons vrijwilligerswerk kon doen. Na een mediacursus die hij hier deed, is hij inderdaad aan de slag gegaan bij ons en kan telefonisch vertaling in het Twi leveren voor een paar analfabete bezoekers die alleen het Twi machtig zijn. En vanuit Nantes in Frankrijk meldde zich een jonge man uit Sierra Leone, die ik een paar jaar geleden bij de ambassade in Brussel tegenkwam en die vroeg of doormigreren naar Nederland een goed idee zou zijn. Vanuit Zimbabwe kwam de vraag of en hoe een dochter hier een vervolgopleiding zou kunnen doen. Die vraag kwam van een oud-bezoekster die we samen met de Stichting HIVAmsterdam (SHIVA) een paar jaar geleden ondersteunden bij terugkeer. En de vraag werd via WhatsApp gesteld, omdat de bezoeker via de status mijn berichten volgt. *(redactie: over status van WhatsApp, zie volgende alinea)*

## Status

Die status blijkt ook een bijzondere vorm van pastoraat mogelijk te maken. Je kunt een kort bericht van enkele regels formuleren of een foto met bijschrift of een kort filmpje publiceren op zo'n status en die berichten blijven hoogstens 24 uur staan. Veel mensen laten zo zien wat ze beleven op een dag, sturen vakantiefoto's op voor de thuisblijvers, delen interessante nieuwsberichten uit de landen van herkomst, laten wat zien van hun hobby's, bijvoorbeeld een sport, of delen grappige filmpjes van het internet. Uit dat wat mensen delen blijkt vaak waar hun interesses liggen, maar daaruit kun je ook destilleren hoe het met hen gaat, of ze vrolijk en enthousiast in een buitenland rondlopen, of dat ze ingetogen aan het nadenken zijn over wat er in de wereld gebeurt, teleurgesteld of verdrietig zijn, of ze slapeloos zijn, piekeren, afleiding zoeken.



### Hulp in de avond

Maar met de bezoekers kunnen we hen die piekeren soms 's avonds laat even nabij zijn, met een depressieve man zitten we een half uurtje te schrijven, waardoor hij de nacht weer doorkomt. Een bezoeker die de nacht doorbrengt op het Centraal Station komt even moed putten, een bezoeker die doorgestuurd is naar de spoed tandarts in het OLVG-ziekenhuis en daar om 21.00 uur 's avonds een afspraak heeft, stuurt een foto van de vragenlijst door die hij moet invullen en vraagt wat hij moet antwoorden. Een andere bezoeker heeft de volgende ochtend een afspraak voor werk en vraagt hoe hij er moet komen. We sturen de treinroute van A naar B en foto's van de route die hij moet lopen en van het gebouw waar hij moet zijn, die we op internet gevonden hebben. En voor een bezoeker met een ernstige huidaandoening zoeken we verlichtende huidolie en bestellen die maar gelijk op internet.

### Weten wat er speelt

Voor Stap Verder is het een manier om te laten weten wat er bij ons speelt, we kunnen snel een berichtje sturen naar een paar diakenen in bepaalde dorpen en hen vragen om een fiets of een bijdrage voor een tandartsrekening bijvoorbeeld. Of we doen een oproep omdat we nieuwe spreekuurmedewerkers zoeken.

### Gegadigden?!

En nu ik daar toch bij uitkom, bent u of kent u misschien iemand die het leuk zou vinden om kerken uit de buurt te betrekken bij ons werk, hen te informeren via e-mail, telefoon en een jaarlijkse dankbrief over ons werk en te vragen om een bijdrage of het promoten van ons werk via artikelen in hun kerkblad? Rooms-Katholiek, protestant, Luthers, Hernhutter, Doopsgezind, Evangelisch of Pinkster? We kunnen uw hulp erg goed gebruiken! Kom ons team versterken.

Erika Feenstra, coördinator van Stap Verder, Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost, tel 020-8457566, 06-17223372  
erikafeenstra@stapverder.org,  
www.stapverder.org giften zijn welkom op Triodosbank rek. nr. NL59TRIO0390507687 t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer

### Gratis

Gratis sociale spreekuren maandag en vrijdag 10.00 -16.00 uur en donderdag 13.00-17.00 uur. Gratis juridische spreekuren tweede woensdag van de maand 14.00-16.00 uur. Gratis medische spreekuren Dokters van de Wereld: elke donderdag 9.00-12.00 uur in Stap Verder en de zorgbus staat op meerdere dagen op verschillende locaties in Amsterdam, neem contact op met de HELPDESK 020-408 34 24 of stuur een email aan:

[zorgrecht@doktersvandewereld.org](mailto:zorgrecht@doktersvandewereld.org)

## Diaconie: een kerntaak van de kerk

*Kerngroep Diaconaat en Pastoraat*

Net als andere jaren vragen we u in mei om een financiële bijdrage voor de diaconie. Samen met de collecten in de dienst is dit voor de diaconie de belangrijkste bron van inkomsten.

Hiermee financieren we bijvoorbeeld de individuele hulpverlening, steunen we Stap Verder, het Jeannette Noëlhuis en het Harriet Tubmanhuis in Zuidoost maar ook de projecten van Kerk in Actie in binnen- en buitenland.

Meer info vindt u in de begeleidende brief die u bij dit kerkblad ontvangt.

Geen brief ontvangen? Ook dan kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL07RABO0373709404 ten name van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost.

Wij hopen dat veel mensen het diaconale werk van de PGZO willen steunen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.



## Collecten maart

<b>14 februari</b> (Aswoensdag) Stap verder en Open Huis DNS	81,30
<b>1 maart</b> (Wereldgebedsdag)	283,50
<b>3 maart</b> Diaconie (jongerenwerk)	79,80
Eigen gemeente	106,40
Uitgang (KinA - Voorjaarszending)	137,35
<b>10 maart</b> Diaconie - Amnesty International	119,84
Eigen gemeente	75,45
Uitgang (Kerk in Actie - Zending maart)	107,65
<b>17 maart</b> Diaconie (ouderenwerk)	79,70
Eigen gemeente	70,00
Uitgang (KinA - Zending maart 2)	143,95
<b>24 maart</b> Diaconie (Stap Verder)	777,00
Eigen gemeente	923,90
Uitgang (Missionair werk Palmпасen)	554,50
<b>28 maart Met ELG (witte donderdag)</b> Diaconie	64,75
Eigen gemeente	60,35
<b>30 maart Met ELG (stille zaterdag)</b> één collecte (PGZO diaconaal)	41,50
<b>31 maart (Pasen)</b> Diaconie (steun aan opvanghuizen)	141,40
Eigen gemeente	158,90
Uitgang (Quotum PKN)	183,85
<b>Totaal</b>	<b>4191,09</b>

## Bijbel leesrooster

### Mei

- 1 Jozua 8:24-35
- 2 Jozua 9
- 3 Jozua 10:1-27
- 4 Jozua 10:28-43
- 5 Jozua 11
- 6 Jozua 12
- 7 Jozua 13
- 8 Jozua 14
- 9 Jozua 15:1-20
- 10 Jozua 15:21-16:10
- 11 Jozua 17
- 12 Jozua 18
- 13 Jozua 19:1-39
- 14 Jozua 19:40-20:9
- 15 Jozua 21
- 16 Psalm 50:1-15
- 17 Psalm 50:16-23
- 18 Jozua 22:1-20
- 19 Jozua 22:21-34
- 20 Jozua 23
- 21 Jozua 24
- 22 Rechters 1:1-21
- 23 Rechters 1:22-2:5
- 24 Rechters 2:6-3:6
- 25 Rechters 3:7-31
- 26 Rechters 4
- 27 Rechters 5:1-18
- 28 Rechters 5:19-31
- 29 Psalm 51:1-11
- 30 Psalm 51:12-21
- 31 Rechters 6:1-24

## Ome Jan's Boekenkraam

Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Drie Stromen, tijdens de rommelmarkt, heeft Jan de Jonge een eigen tafel met tweedehandsboeken, per stuk te koop voor € 0,50. Jan wil graag weer zijn tafel vullen met hulp van ieder die een boek of een hele zolder boeken wil opruimen. Telefoon: 06 1454 4328.





# Kerkdiensten

## In mei dienst in De Nieuwe Stad

### Zondag 5 mei

DNS 9.30 uur ds. Wilken Veen  
O: Hanna Fokkens D: Rommert Tjeerdsma

### Donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag met ELG  
DNS 10.00 uur Cor Ofman  
O: ELG D: Wolter Koolstra

### Zondag 12 mei

Dienst van Schrift en Tafel  
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders  
O: Tineke Bruggers D: Rommert Tjeerdsma

### Zondag 19 mei

Pinksteren  
DNS 9.30 uur ds. Dirk Wolse  
O: Jannetta Bos D: Henk Konings  
mmv Beide cantorijen

### Zondag 26 mei

Doopdienst  
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen  
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

## In juni dienst in De Drie Stromen

### Zondag 2 juni

DDS 9.30 uur ds. Marjollein den Dulk  
O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra

### Zondag 9 juni

Dienst van Schrift en Tafel  
DDS 9.30 uur ds. Leon Rasser  
O: Osei Bonus D: Henk Konings

### Zondag 16 juni

DDS 9.30 uur Cor Ofman  
O: Rita Conijnenberg D: Rommert Tjeerdsma

### Zondag 23 juni

DDS 9.30 uur ds. Otto Sondorp  
D: Jan Kok D: Henk Konings  
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

## Op 30 juni dienst in De Nieuwe Stad

### Zondag 30 juni

Keti Koti met ELG  
DNS 10.00 uur S&A werkgroep  
D: Johan Schuuring

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

## Overige diensten

### AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen

5 mei: ds. Hantie Kotzé  
19 mei, Pinksteren: pastor Alfons Bartholomé  
2 juni: ds. Hantie Kotzé  
16 juni: pastor Alfons Bartholomé  
30 juni: ds. Hantie Kotzé  
In juli en augustus zomerstop

### Eben Haëzer, Wisseloord 369,

elke laatste zondag van de maand 14:30 uur  
19 mei, Pinksteren: Bart Niek van de Zedde  
26 mei: Jelmer Heeren, mmv Cantorij DDS  
30 juni: Wim Vreeken, avondmaal



Nieuwe stoelen in de grote kerkzaal in DNS

# Agenda

## Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS

### Mei 2024

1	10.00	Rommelmarkt	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS
6	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
7	10,30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Kerkenraad	DDS
8	10.00	Rommelmarkt	DDS
	16.00	Gespreksgroep Krimp, pag. 5	DNS
13	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
15	10.00	Rommelmarkt	DDS
21	10.30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Kerngroep Diac.&Past.	DDS
22	10.00	Rommelmarkt	DDS
	20.00	Film in DNS, pag. 6	DNS
27	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	16.30	Wg. Vluchtelingen & Ongedocumenteerden	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS

29	10.00	Rommelmarkt	DDS
	16.00	Gespreksgroep Krimp, pag. 5	DNS

### Juni 2024

3	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
4	10,30	Bijbelkring	DDS
	19.30	Moderamen	DNS
	20.30	Kerkenraad	DNS
5	10.00	Rommelmarkt	DDS
10	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
12	10.00	Rommelmarkt	DDS
13	09.30	De Kring	DNS

## Activiteit in beeld

**Weet u een activiteit om in beeld te brengen? Tip ons!**



# Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

## Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam  
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

**Scriba** [scriba@pgzo.nl](mailto:scriba@pgzo.nl)

**Website** [www.pgzo.nl](http://www.pgzo.nl)

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458

Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

## Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566

[www.stapverder.org](http://www.stapverder.org) NL 59 TRIO 0390507687

[erikafeenstra@stapverder.org](mailto:erikafeenstra@stapverder.org)

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

**Gegevens voor de agenda** [agenda@pgzo.nl](mailto:agenda@pgzo.nl)

## Pastoraat

**Kerkelijk werker** Martine van Garderen  
[vangarderenmartine@gmail.com](mailto:vangarderenmartine@gmail.com) 06 5268 4431

**Ouderling pastoraat** Rita Conijnenberg  
[riconij@planet.nl](mailto:riconij@planet.nl) (020)6962395

## Diaconaat

**Diaken** Johan Schuurung

[schuurungjohan@gmail.com](mailto:schuuringjohan@gmail.com) 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam

NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

**Predikant:** vacant

**Veilige Kerk.** Vertrouwenspersonen:

Hannie Kraan 06-38909170

[hanniekraan@kracoconsult.com](mailto:hanniekraan@kracoconsult.com)

Eddy Reefhuis 06-44882032

[eddyreefhuis@gmail.com](mailto:eddyreefhuis@gmail.com)

[www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk](http://www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk)

**Nieuwsbrief ontvangen:** mail naar

[communicatie@pgzo.nl](mailto:communicatie@pgzo.nl)

(ook voor reacties en plaatsen van

berichten **in de nieuwsbrief**)

## Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,  
(020) 697 7792 [pcglaser@planet.nl](mailto:pcglaser@planet.nl)

## Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

**Redactieadres:** [redactie@pgzo.nl](mailto:redactie@pgzo.nl)

## Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

## Druk

- ▶ [dezaligezalm.nl](http://dezaligezalm.nl)



## Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden

overgemaakt op bankrekening

NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

S.v.p. naam en adres vermelden.



# Kindernieuws

*Wij vierden palmpasen,  
wat een feest!*

