

februari 2025

Jezus in de tram?

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost
KERKBLAD PGZO

Redactioneel

De foto op de voorzijde sluit aan bij het artikel op pagina 8.

Zou u Jezus herkennen als hij bij u in de tram stapt, of misschien wel in de rij van de supermarkt voor u staat? In het kindermoment van de eerste zondag na epifanie, klonk de vraag of je God kunt kennen, daarover leest u meer op pagina 11.

Frank Odinet
&
Rosemarije Venema



ACTUEEL DEZE MAAND



Honderd dagen
ds Wielie schrijft over zijn
eerste indrukken

6,7



Jezus in de tram
en dat anno 2025?

8



God kennen
aanschouwelijk onderwijs

11

Inhoud:

3 Foto | **4,5** Overdenking | **6, 7** 100 dagen | **8** Jezus |
9 Elke dag een lied | **10** De Kring, DNS open huis |
11 God kennen | **12** Kern | **13** Meditatie | **14, 15** INLIA |
16 PCG | **17** creacub | **18** Collectes | **19** Kerkbalans |
20 Kerst DNS, vacatures | **21** Kerkdiensten |
22 Agenda, Activiteit | **23** Gegevens | **24** Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente
te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN.
Het motto van de gemeente is:
Vieren, Omzien, Verbinden.



De inwijdingsdienst van de PCG (zie pagina 16)

Overdenking

ds. Hantie Kotzé

“Hoop doet leven!”, zo luidt een gezegde en hoe waar is dat ook wanneer we in 2025 willen ervaren dat er standvastige hoop mogelijk is in alle uitdagingen van onze tijd.

Hoop is een lichtbron, die in tijden van onzekerheid diepe innerlijke processen op gang brengt. Voor patiënten en hun dierbaren is dat heel herkenbaar. Die ervaring begint vaak al bij de opnamedag in het AMC. Wat was de impact van hoop en verwachtingen toen?



Misschien was je vol hoop, dat er een einde zou komen aan de houdgreep van ziekte en lijden. En de verwachting dat je de lange weg van behandelingen aan zou kunnen gaf moed om door te gaan.

De lichtbron van hoop kan innerlijke kracht laten stromen, maar het kan ook licht laten schijnen op innerlijke worstelingen en twijfels. Want hoe groot is de teleurstelling als onze verwachting niet uitkomt?

Hoe vaak zijn we verslagen als alles anders loopt? Soms moet je je hoop en verwachtingen bijstellen en met een totaal ander perspectief leren leven.

Hoop en verlangen

Hoop als lichtbron zal ons laten zien waar Gods Licht en Liefde ons naartoe willen leiden.

Er zijn teksten die ons vertellen over licht en schaduw en hun onderlinge samenhang: Waar licht is, valt ook schaduw.

En de teksten tonen ons, dat een diepere vervulling van onze hoop en verlangens zich ontvouwt, als we bereid zijn én licht én schaduw toe te laten.

Niet eenvoudig, want een eerste reflex is vaak om weg te duiken of om het op te geven, maar juist dan is er een andere weg te gaan.

Dat vraagt van ons de bereidheid om deze schaduwzijde onder ogen te zien en ons hart te openen voor een diepere vervulling van welke hoop echt doet leven.

Jesaja

Laten we nu het visioen van Jesaja en de woorden van Johannes toelaten om ons mee te nemen in “een geloofssprong in het duister”.

Jesaja roept het uit:

“Troost, troost mijn volk, zegt jullie God...” en een groot baken van licht straalt in de uitzichtloze donkerte van de

ballingschap.

Gods volk heeft al zoveel te verduren gehad, dat ze niets meer durven te hopen.

En toch...het is precies op dát moment, wanneer ze denken: “Er is geen troost, dit is het einde, er is geen God en geen weg meer,” dat er uitzicht komt.

Want...er is wél een weg middenin alle schaduw van hun Godverlatenheid, die de donkerte laat oplichten tot geloofswonder van hoop, verwachting en vervulling. ►

Hoop doet leven

Roepende in de woestijn

Het visioen van Jesaja vraagt van ons om een innerlijk proces mee te maken van ontkieming in het uitzichtloze duister naar stralen van vreugde, zodat we dwars door onze woestijn van hopeloosheid heen durven te zingen van een nieuw begin.

En Lucas, de schrijver van de evangelielezing van vandaag laat ons Johannes de Doper als een voorbeeld van ontkieming zien als een roepende in de woestijn. Om een roepende in de woestijn te zijn is niet bepaald hoopvol.

Men spreekt juist van een roepende in de woestijn als iemand zijn mening verkondigt zonder geloofd te worden.

Maar wat voor roepende is Johannes dan?

Is hij echt zo dwaas om vanuit de dorre droge woestijn te blijven roepen en hopen?

Nee, integendeel! Een woestijn wordt een plaats van vervulling, waar wijsheid en inzicht doorbreken. Want juist in onzekere en uitdagende tijden horen we dat een vreugdevolle en hoopvolle stem in de woestijn klinkt.

Niet in Jeruzalem, niet in de paleizen en de tempels, maar juist in de woestijn roept Johannes het uit dat hij met water zal dopen, maar dat er Een komt die zal dopen met kiemkracht en met stromende bronnen van geloof, hoop en liefde.

Na zijn bescheiden woorden volgt zijn geloofshandeling in water, een kiemkrachtige daad.



En we lezen dat iedereen zich liet dopen, Jezus ook en de hemel brak open. Een duif daalde neer om Gods Licht en Liefde zichtbaar aan te tonen in de geliefde Zoon van God, die vreugde zal brengen op Gods weg met ons allemaal.

Hoop als een lichtbron

Gods weg neemt ons altijd weer mee, ook in 2025. Zodat we door de vervulling van het Licht in ons midden altijd weer in de schaduwkanten van onze gebrokenheid hoop ervaren.

En zo kunnen we beseffen, dat iets anders gaande is te midden van al ons wel en wee. Nee, we kunnen ons niet vastklampen aan zekerheden.

Maar wel kunnen we kiezen om op een onderzoekende manier hoop als lichtbron te volgen en te vertrouwen op Gods weg met ons. Dat innerlijke proces biedt een verrassend en kiemkrachtig nieuw begin en nodigt ons uit om ons Licht voluit te laten stralen.

De prachtige tekst van Marianne Williamson, een favoriet van Nelson Mandela, verwoordt het treffend::

“Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het meest bang voor zijn.

We vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn? Maar... waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?

Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent alleen omdat je vreest dat de mensen om je heen zich anders onzeker gaan voelen.

We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.

Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.

Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.”

Mogen we in 2025 steeds dieper horen en ervaren dat Gods Geest voor ons een bron van hoop is, die ons vervult met Liefdevol Licht dat ons met elkaar doet LEVEN!

(Overdenking voor het AMC op 12 januari 2025)

De eerste honderd dagen

ds. Wielie Elhorst

Sinds mijn aantreden in september 2024 zijn er alweer vier maanden verstreken. Als ik dit schrijf, zijn er precies 134 dagen verstreken, maar als ik mijn vrije dagen, ziektedagen en vakantie niet meereken, kom ik toch op ongeveer 100 uit – een mooi moment om terug te blikken, tenminste dat hebben politici voor elkaar bedacht bij hun aantreden in een bewindspositie. Het is natuurlijk net zo goed een arbitrair moment. Dit gezegd hebbend, u bent vast benieuwd naar mijn eerste indrukken, ervaringen en observaties. Ik deel er graag een paar.



Een veer

Het is echt niet dat ik u een veer in uw achterste wil prikken, maar als eerste moet ik echt noemen dat ik in u een gemeente van zeer verwelkomende, tegemoetkomende en vriendelijke mensen heb leren kennen. U was niet alleen voorkomend en vriendelijk bij mijn officiële ontvangst op de zondag van mijn intrede, u bent het altijd. Nu overdrijf ik natuurlijk een beetje, maar uw houding als gemeente is echt opmerkelijk. Het heeft er beslist mede voor gezorgd dat ik snel mijn draai vond.

Diensten

Passend bij de prioriteiten die voor het eerste seizoen voor mijn werk zijn gekozen, heb ik u vooral leren kennen in de zondagse diensten, in kennismakings- en huisbezoeken en in verschillende vormen van overleg, ook voorbij de grenzen van de gemeente in het kerkenoverleg. Ik ben erg blij met de hoge participatie van ambtsdragers en dienstmedewerkers in de eredienst.

Het is goed en juist dat de zondagse eredienst niet alleen wordt gedragen door de predikant, maar ook in de ambten van ouderling en diaken dan wel door vervangende dienstmedewerkers. Zo is de eredienst van de hele gemeente.

U toont zich daarin heel betrokken, misschien soms een beetje 'te', als door minstens tien 'betrokkenen' hardop wordt aangegeven dat het nummer van een lied op de beamer niet klopt of een van de collectiedoelen een ander blijkt te zijn of dat de afstand die tot de microfoon wordt ingenomen maakt dat de woorden van de spreker onverstaanbaar zijn. 😊

Het is in ieder geval fijn te merken dat u meelevend bent en niet dat het u allemaal niet zoveel kan schelen.

Dat is een goede basis voor de opnieuw op te starten kerngroep vieren, waar collega Martine, stagiaire Lisa en ikzelf ons mee bezig zullen gaan houden, om te beginnen door het organiseren van een Gemeenteberaad rond 'vieren'. ►

Uw houding is opmerkelijk

Het maakt echt verschil

Gezamenlijke diensten

De gezamenlijke diensten zijn een verhaal apart. Wat een rijkdom dat het er relatief veel zijn, omdat we in De Drie Stromen en in De Nieuwe Stad met een heel aantal kerken bij elkaar zitten, die zich ook aan elkaar gecommitteerd hebben.

Het is voor mij een spannend, relatief nieuw terrein, met een dynamiek die ik niet zo goed ken. Verschillen in cultuur en spiritualiteit kunnen niet zomaar weggepoetst worden om tot gezamenlijkheid te komen.

Dat moeten we ook helemaal niet willen. Alleen maakt dat de beoogde gezamenlijkheid er ook niet altijd gemakkelijker op.

Het is een uitdaging eigenheid te behouden en tegelijkertijd gezamenlijkheid na te streven. Ik doe mee in verschillende verbanden en blijf nog even observeren, ondertussen rijk met collega's die velen elders niet hebben.

Huisbezoeken

Het is fijn de mensen onder u die een ambt vervullen of een taak dragen ook persoonlijk te kunnen ontmoeten om nader kennis te maken.

Dat gaat niet zo vlot als ik wil.

In oktober ben ik een week ziek geweest, gevolgd door een week verplichtingen voor de Raad van Europa in Straatsburg (daar zal ik ook nog eens iets over schrijven) en een week vakantie in Gent. Na die drie weken had ik het gevoel opnieuw te moeten beginnen.

Desalniettemin heb ik al een heel aantal van u gesproken, bij u achter de voordeur, soms met een prachtig uitzicht over Zuidoost dat ik steeds meer ga waarderen – niet in de laatste plaats omdat ik in velen van u mensen ontmoet die al dertig, veertig jaar of nog langer bewoner zijn van het stadsdeel.

Natuurlijk kun je het ene bezoek niet tegen het andere wegstrepen, maar een hoogtepunt was toch de doop van de oude meneer Tjalkens in zijn eigen Gooioord-flat.

In een kleine kring van familie, mantelzorgers, vrienden en gemeente-leden zagen we een stralende broeder die alles vol aandacht onderging en die voor het eerst in zijn leven deelnam in de Maaltijd van de Heer.

Bestuur en overleg

Nog een paar woorden over het overleg in de gemeente. Ook omdat we met andere kerken onze gebouwen delen, is het veel.

Ik ben onder de indruk van het geheel en van wat u met relatief weinig mensen overeind houdt, soms zelfs met mensen voor wie de verplichting er helemaal niet is.

Ik heb nog nooit een kerkenraad gezien met een steeds gevulde 'publieke tribune'.

Alweer die betrokkenheid.

Het kost mij geen bijzonder grote moeite hier mijn plek in te vinden.

Tegelijkertijd vraag ik mij af of het niet mogelijk zou zijn iets lichter te besturen/te overleggen. Ik weet het nog niet en blijf ook hier voorlopig nog even op mijn handen zitten.

Er valt nog wel wat meer te delen dan ik hier heb gedaan. Misschien doe ik dat in een volgend overleg. Vraagt u mij er anders gerust naar en deelt u vooral ook uw ervaringen met mij, als u denkt dat ik er wat van kan leren. Tot slot: dank u voor uw vriendelijkheid en tegemoetkomendheid. Het maakt echt verschil.



Jezus in tram 1

Evelien Wingelaar



Op een zondag in januari, onderweg van Nieuw West naar de Bijlmer voor de kerkdienst in De Nieuwe Stad, zit ik al rond half negen in tram 1.

Na een paar haltes zie ik in de weerspiegeling van het raam een gezicht van een jongeman die een paar rijen voor me zit. Jezus, denk ik gelijk. En direct daar achteraan, waar komt zo'n gedachte nou opeens vandaan?

Nogmaals kijk ik in het raam en ja, hij heeft in zijn trekken zeker iets weg van een Jezus zoals wij die uit de (kinder-)bijbels kennen. Gelukkig niet zo'n blonde, witte maar wel met een licht donkere huidskleur en donker haar. Mijn blik zocht hem op in het echt verderop en toen viel het Jezus-effect toch wel een beetje tegen.

Wel ging mijn brein verder met de gedachte van Jezus in een tram in Amsterdam anno 2025.

Wat zou hij zien? Wat zou hij denken? Totaal overdonderd door de ruimtelijke omgeving en de mensheid van nu, maar hij staat - neem ik even aan - boven tijd en ruimte.

Misschien ziet hij de zoekende, strijdende en lijdende mens. En ook de hoopvolle, blijmoedige en positieve mens. En al het grijs ertussenin, al die mensen en stukjes mens die we zijn. Ziet hij ons echt zoals we zijn en is hij wederom met ontferming bewogen.

Toen 'Jezus' opstond en bij het hekje en deur ging wachten om bij de volgende halte uit te stappen, bleek hij een groezelige rugzak te hebben en een slobberige, grijze nietszeggende joggingbroek te dragen.

Ik besloot met de oppervlakkige en niet-juiste gedachte dat het echt Jezus niet was, want die zou iets anders aangetrokken hebben.

Zeker op zondag.



Zeker op zondag

Elke dag een lied

Rosemarije Venema

In 2013 kwam het nieuwe liedboek uit, een boek gevuld met meer dan duizend liederen. Alhoewel we best geregeld een nieuw lied zingen in de viering, blijven er nog honderden onbekend.

Die de morgen ontbood

Dit lied is geschreven als een gezongen openingsgebed.

In de coupletten gaat het over de strijd tussen donker en licht.

In het eerste couplet bidden we dat we groeikracht mogen ontvangen in Gods licht, dat licht is als een 'ondoofbaar vuur'. Een ondoofbaar vuur dat licht en warmte geeft, beide noodzakelijk om tot groei en bloei te komen. In het tweede couplet bidden we dat God de macht van het duister breekt en voor ons een toekomst mogelijk maakt, waar het licht het donker voorgoed zal verdringen.



Legen ons ook met uw licht

Lied: 296
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Willem Vogel

De Kring

Ans Odinot, Hilda Karsijns

Op 9 januari zijn we met maar drie mensen, helaas, bij elkaar geweest, want er waren een paar afzeggingen. Hilda was ziek en ook anderen belden af, zoals Wielie die plotseling naar een begrafenis moest. We hebben het heel gezellig gehad met elkaar. We hebben over goede dingen gesproken.

Op donderdag 13 februari komen we weer bij elkaar in De Nieuwe Stad. Vanaf half tien is er koffie/thee. Het onderwerp is nog onbekend, maar iedereen is van harte welkom.



Nieuws van DNS Open Huis

Elianne Schultz



Welkom !

Ze zien dat steeds meer nieuwe bezoekers met allerlei vragen naar het Open Huis komen. Daarom beginnen we

deze maand met twee nieuwe activiteiten op donderdag. Dit was tot nu toe de rustigste dag van de week.

Maar vanaf half januari zal er elke donderdag om 10.30 uur een bijbelstudie zijn en om 11.30 uur wordt er les gegeven over het gebruik van telefoon en laptop.

Hoe gebruik je Google Maps? Hoe open je je e-mail op een laptop? Hoe verander je je wachtwoord? Alle vragen zijn welkom en er zijn oefen-laptops aanwezig.

Op de andere dagen gaan de activiteiten ook nog door: maandag om 13.00 uur samen bidden, dinsdag om 11.00 uur naailes, woensdag om 10.30 uur bijbelstudie en om 11.30 uur Nederlandse taalles.

En natuurlijk elke dag een gratis lunch, voor iedereen.

God kennen

ds. Wielie Elhorst

Weten wij wie God is?
Kunnen wij God kennen?
Het antwoord daarop is 'nee', dat wil zeggen: al ons spreken over God is een spreken in fragmenten. In een traditie van woorden dragen we in de ervaringen van ons leven allemaal bij in het zicht op God, vooral als wij die 'woorden van God' doen.

Denk aan liefde, barmhartigheid, vergeving, omzien, om maar eens wat te noemen. Maar ja, dacht ik, hoe maak ik dat nou op zondag aan kinderen duidelijk? Ik nam het kerststukje van thuis mee dat het opruimen van alle kerstspullen overleefd had en ik zette het voor de komst van de bezoekers aan de kerkdienst op zondag 12 januari jongstleden onder een wit laken op het podium.

Zoals op de meeste zondagen waren er geen kinderen, maar dit kindermoment was te leuk om het dan maar niet te doen.

Drie 'kinderen' kwamen op mijn uitnodiging naast het witte laken zitten. Ik vroeg hen een hand onder het laken te steken, zonder te kijken naar wat er zich onder het laken bevond en te beschrijven wat ze voelden.

De een voelde de stekelige dennen van de takjes in het kerststukje, de ander het koele gladde aardewerk van de pot waar het kerststukje in stond en de derde stuitte op de was van het waxinelichtje dat in het kerststukje verwerkt zat. Geen van de 'kinderen' kreeg tastend een beeld van het geheel, maar ieder wel van een deel. Zo ongeveer gaat het ook met ons kennen van God: al 'tastend' ontdekken we wie ZHij is, zoals hierboven beschreven vooral als wij de woorden die wij van God weten, doen.

Na al dat getast moest natuurlijk onthuld worden wat er precies onder dat laken stond. Oké, met een kerststukje kan dat wel, zei ik, maar met God natuurlijk niet.

God blijft ongekend, 'slechts' gekend in fragmenten. Dank, Evelien, Mieke en Elly, dat jullie weer even kind wilden zijn.

Wat dit nu allemaal met Epifanie te maken heeft? Als christenen belijden we dat wij God hebben leren kennen in Jezus. In de periode van Epifanie (vertaling: Verschijning) delen we drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: de aanbedding door de wijzen, zijn doop door Johannes in de Jordaan en het eerste teken dat Hij deed tijdens de bruiloft te Kana.

Deze momenten zijn veelbetekenend, maar ook in dit geval leren we God door Jezus kennen in verschillende woorden, beelden, verhalen die ieder op eigen wijze iets van God prijsgeven. God kennen gaat niet anders dan in woorden, beelden, verhalen, ook waar het het leven van Jezus betreft.

Het gaat niet anders, maar het is meer dan een genoeg voor een heel leven, en daaraan voorbij.



Een moment voor de kinderen
op de Eerste zondag na Epifanie



Vieren

Martine van Garderen

Het thema van de dienst op 19 januari in Wi Eegi Kerki was: 'Ja, ik geloof'.

Een prachtig thema om het jaar mee te beginnen!

Ook in de komende maand zijn er weer de wekelijkse vieringen waarin we dit thema gestalte kunnen geven.

We zijn welkom in De Drie Stromen. Op 9 februari vieren we het Heilig Avondmaal.



Bloemen uit de kerk

(Omzien) *Thea Blijleven*

De bloemen uit de kerk gingen als groet van de gemeente of als steuntje in de rug naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Vanuit het pastoraat (Verbinden)

Martine van Garderen



ok vanuit het pastoraat proberen we om te zien naar elkaar.

Zomaar, om elkaar te bemoedigen, of mee te leven bij lief en bij leed.

Het is fijn als we elkaar attent maken op situaties die om aandacht, zorg of meeleven vragen.

In februari mogen deze gemeenteleden een kroonjaar vieren:

verwijderd ivm privacy

Wij feliciteren hen van harte!



Welkom
de kerk
WAAR WE SAMEN
MET EN VOOR ELKAAR
ZORGEN.

We leven mee met de gemeenteleden die een medische behandeling ondergaan.

Er zijn ook verschillende gemeenteleden die revalideren na een ziekenhuisopname, een val of een operatie.

We wensen hen allemaal veel geduld, moed en kracht toe!

N
*Niemand heeft God ooit gezien.
Maar als we elkaar liefhebben,
blijft God in ons en is zijn liefde in ons
tot volmaaktheid gekomen.*

1 Johannes 4:12



DONKERE DAGEN

John W.R van Tilborg, directeur INLIA Foundations

Je kunt weinig anders dan droevig zijn over de kant die we opgaan in Nederland en in de wereld. De donkere dagen voor Kerst, dit jaar ervoer ik ze echt zo.

Je zet je in om de wereld een beetje beter te maken en nu zie je zoveel van waarde afgebroken worden.

Het drukt op me – de plannen van dit kabinet en de verkiezingen in Amerika. Begrijp me goed: ik heb het niet over 'linkse' of 'rechtse' verkiezingswinst. Je kunt van mening verschillen over hoe je er komt, als het doel maar is om het land, de wereld, een stukje beter te maken.

Leiders zouden moeten bijdragen aan oplossingen voor de vraagstukken van onze tijd. Werkgevers vragen het kabinet bijvoorbeeld om het makkelijker te maken om asielzoekers aan te nemen, omdat de economie vastloopt vanwege het enorme personeelstekort.

De voorzitter van VNO-NCW Noord, Sieger Dijkstra, zei er nog bij:

“We willen toch niet dat ze de hele dag duimen draaien, dat vergroot de problemen.”

De effecten van het kabinetsbeleid zijn juist dat mensen langer in de wacht zitten.

Waarom?

De Spreidingswet werkt, dat zien we in de praktijk. Waarom zou je als regering iets dat werkt willen afschaffen?

Waarom zou je ervoor kiezen om chaos te creëren, in plaats van oplossingen?

En waarom zou je grootschalige opvangcentra willen als je weet dat een overgrote meerderheid van gemeenten juist graag kleinschalige opvang wil?

Terwijl kleinschalige opvang ook beter is voor de samenleving en voor de mensen in de opvang zelf? Daar is heel veel draagvlak voor.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit ervoor, 98,5% van de gemeenten wil dit.

Dus niet links, niet rechts, niet grote gemeenten of kleine gemeenten. Nee: allemaal!

Nog een voorbeeld: de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Het kabinet staakt de financiering ervan. Terwijl de LVV aantoonbaar resultaat boekt; dakloze (en vaak ongedocumenteerde) asielzoekers worden opgevangen en begeleid naar een nieuwe toekomst. Voor 69% wordt een oplossing gevonden.

In plaats van uitzichtloos op straat leven: terugkeer naar het land van herkomst, vestiging in een ander land of een verblijfsvergunning hier als daar recht op is.

Als deze aanpak werkt, waarom wil je deze mensen dan toch op straat hebben? ►



Onbegrijpelijk

De vragen stapelen zich op. Het ongekend verminderen van het budget voor de IND terwijl die dienst het juist extra druk krijgt door kabinetsmaatregelen; het sluiten van de enige forensische kliniek voor transculturele psychiatrie terwijl mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en voor anderen dan op straat belanden – waarom, waarom? Donkere dagen.

Lichtpuntjes

Maar we hebben nog hoop, er branden nog kaarsjes. In een lunchroom hoorde ik pas iemand beweren "80% van de asielzoekers is crimineel".

Ik sprak de man aan: "Als u vindt dat we niet meer dan tien asielzoekers per jaar op moeten nemen, is dat uw recht.

Ik zal dit recht verdedigen. Prima.

Maar ik zou het wel op prijs stellen als u zich aan de feiten wilt houden. Wat u zei, klopt niet.

Als 80% van de asielzoekers door de overheid wordt erkend als vluchteling kunnen ze geen criminelen zijn."

De man stelde daarop - daar gaan we weer - dat het 'linkse' politici zijn die verantwoordelijk waren voor het binnenhalen van asielzoekers. Ik wees hem er op dat ik niet aan partijpolitiek doe, maar dat de vier voorgaande bewindspersonen op deze post van de VVD waren. Hij wilde niet meer met me praten.

Maar: zijn metgezellin knikte me toe.

En een andere vrouw vroeg me of er cursussen waren om zo'n gesprek aan te gaan. Weer anderen vertelden me dat ook zij de behoefte voelen om weerwoord te bieden.

Soms moet je opstaan. Opstaan voor de feiten.

Voor de waarheid. Voor de medemens.

Om me heen hoor ik meer en meer de behoefte om dat te doen.

Dat zijn de kaarsjes die ik zie. De mensen die een lichtpunt willen zijn. Laten we al die vlammetjes samenvoegen tot één groot, warm licht.



Inspiratie

Noortje de Boer

Kunnen we als PGZO uit het bovenstaande een idee, voornemen, inspiratie halen om in 2025 uit te werken en er praktisch mee aan de slag te gaan?

Reacties graag aan de Werkgroep Ongedocumenteerden en Vluchtelingen ZuidOost.



Feestelijke inwijding

ds. Wielie Elhorst

Wie lang genoeg deel uitmaakt van de PGZO kan zich herinneren dat het met een paar Ghanese gelovigen op de achterste rij begon, nu ruim twintig jaar geleden.

Na een periode van gezamenlijk vieren, vormden de groter geworden groep mensen uit Ghana een eigen gemeente in het kerkverband van de Presbyterian Church of Ghana.

De PGZO bleef betrokken, met name in de persoon van ds. Jan van der Meulen. Sindsdien is er veel gebeurd.



Gezamenlijke dienst

Op verzoek van de Trinity Congregation vond op zondag 3 november een gezamenlijke dienst plaats in De Nieuwe Stad, een dienst die dankbaarheid wilde uitdrukken voor hernieuwde toenadering.

En op zondag 29 december was het dan echt zover: de Trinity Congregation nam met een feestelijke inwijdingsdienst in De Nieuwe Stad opnieuw haar intrek in het kerkcentrum als eigenaarkerk.

De dienst stond onder leiding van inmiddels oud-predikant Seth Adzokatse en de nieuwe predikant van de Trinity Congregation Emmanuel Omari.

Symbolische sleutel

Ik mocht de PGZO in deze dienst vertegenwoordigen – een eerste kennismaking voor mij met een eredienst Ghanese stijl. Het koor, de band, het worshipteam en de gemeente waren goed voor heel wat decibellen in de liederen die God en elkaar met enthousiasme werden toegezongen. Dat begon al in de hal met de officiële overhandiging van een symbolische sleutel. Ik mocht onverwacht ook nog spreken.

Goede wil

Ik deelde onze dankbaarheid voor de hernieuwde toenadering. Met mijn felicitaties sprak ik de hoop uit op eveneens hernieuwde gezamenlijkheid in het zoeken naar een relevante plek voor de kerk in de samenleving van Amsterdam Zuidoost.

Dat laatste moet ik zelf ook nog ontdekken, natuurlijk.

Na een uur worship moest ik helaas gaan, maar ik liet een brandende PGZO-kaars en een kaart met hartelijke woorden achter; een teken van goede wil dat door de jubelende Ghanese Trinity Congregation hartelijk aangenomen werd..

Heel wat decibellen

De Crea club in De Drie Stromen

Magda Harms

De crea club opgericht 11 april 2022, is een groot succes geworden. Het is op de eerste plaats een gezellig samenzijn.

Er wordt gehaakt, gebreid, gekleurd, de deelnemers nemen hun eigen crea spulletjes mee, maar er wordt vooral veel, heel veel, laten wij maar zeggen "gekletst" en gelachen. Dit alles gebeurt onder het genot van een kopje thee en een koekje.

Om de veertien dagen op maandag zijn wij aanwezig in De Drie Stromenkerk.

Van 13.30 - 14.00 uur kunt u binnenlopen, om 15.30 uur gaan wij opruimen.

De data staan vermeld in het kerkblad onder de rubriek Agenda.

Vrijblijvend kunt u een keer komen kijken/meedoen. Besluit u om mee te doen bij de crea club dan legt u € 5,- per half jaar in (januari t/m juni en juli t/m december). Van de inleg worden de leuke dingen gefinancierd.

Terugblik 2024

Wij hebben het twee-en-een-halfjarig bestaan gevierd met appeltaart en slagroom.

Voor de Paasdagen hebben wij Paaseieren geveerd, onder het genot van een advocaatje/slagroom.

Alcoholvrij hebben wij zelf verzonnen door vanillevla te versieren met een toefje advocaat en slagroom. Ook dit recept vond gretig aftrek.

Met Sint Maarten stond de tafel vol met lekkernijen. Voor de Kerst hebben wij kerstballen gemozaïekt.

Tot slot de kerstlunch, broodjes kroket en ter afsluiting een heerlijke fruitsalade.

Voor de lunch werd even stil gestaan bij het overlijden van Riet.

De buurvrouw van Magda, Sara, had voor ons heerlijke kerstkoekjes gebakken en zo mooi verpakt om mee naar huis te nemen, heel lief van Sara. Al met al kunnen wij het jaar 2024 tevreden afsluiten.

U bent van harte welkom op onze crea maandagen. Wij wensen u een mooi maar vooral een liefdevol en gezond 2025 toe.



Een groot succes

Collecten december

1 december	
Diaconie (Solidaridad)	380,42
Eigen gemeente	140,40
Uitgang (adventsproject Mercy Ships)	123,85
8 december	
Diaconie (Ouderenwerk - kerstattenties)	337,00
Eigen gemeente	925,40
Uitgang (adventsproject)	263,65
15 december	
Diaconie (steun aan particulieren)	92,10
Eigen gemeente	114,15
Uitgang (adventsproject)	113,90
22 december	
Diaconie	132,50
Eigen gemeente	115,95
Uitgang (adventsproject)	109,15
24 december. Met ELG in DNS	
Voedselbank	265,00
In DDS (adventsproject)	202,80
25 december	
Diaconie (Kinderen in de knel)	181,30
Eigen gemeente	127,50
Uitgang (adventsproject)	124,85
29 december	
diaconie	105,10
eigen gemeente	127,55
Uitgang (exploitatie gebouwen)	93,80
31 december	
Eindejaarscollecte	33,25
Totaal	4109,62

Bijbel leesrooster

Februari

1	Lucas 18
2	Lucas 19:1-27
3	Lucas 19:28-20:8
4	Lucas 20:9-47
5	Lucas 21
6	Psalm 75
7	Lucas 22:1-38
8	Lucas 22:39-71
9	Lucas 23
10	Lucas 24
11	Romeinen 1:1-17
12	Romeinen 1:18-32
13	Romeinen 2
14	Romeinen 3
15	Romeinen 4
16	Psalm 76
17	Romeinen 5:1-11
18	Romeinen 5:12-21
19	Romeinen 6
20	Romeinen 7:1-13
21	Romeinen 7:14-25
22	Romeinen 8:1-17
23	Romeinen 8:18-39
24	Romeinen 9:1-29
25	Romeinen 9:30-10:13
26	Romeinen 10:14-11:10
27	Romeinen 11:11-36
28	Psalm 77:1-13



D-E spaaractie

Op zondag 12 januari overhandigde Hanna Fokkens de opbrengst van onze Douwe Egberts spaaractie aan Sam Sheeta, die daar voor deze gelegenheid stond namens de voedselbank.

De opbrengst van 141.399 punten is goed voor 141 pakken koffie.



Bouwen aan onze gemeente

College van kerkrentmeesters

Op de voorpagina van het kerkblad van januari zag u een fantasievolle tekening van een balans op een veelkleurige stenen kerkmuur. Zonder de actie Kerkbalans zou het in stand houden van onze gemeente een hele puzzel worden. Maar we hopen dat u gul gegeven heeft zodat we er een geordend geheel van kunnen maken.

Alle gevers hartelijk dank en vooral alle lopers die weer langs de deuren zijn gegaan.

Bent u er nog niet aan toegekomen om de antwoordenvolp af te geven of op te sturen? Dat kunt u op de volgende manieren doen:

→ U doet de envelop in een van deze brievenbussen:

- Tineke Bruggers: Geerdinkhof 289
- Corine Noordzij: Jolicoeurstraat 22
- Hans van Riet: Gouden Leeuw 159
- Pieter Glaser, Mijndenhof 164

Op zondag aan hen afgeven kan natuurlijk ook.

→ U doet de envelop in een PostNL-brievenbus.

Gebruik dan dit antwoordnummer:

Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

T.a.v. College van Kerkrentmeesters

Antwoordnummer 21

1100 VB Amsterdam

Een postzegel plakken is niet nodig.

Dankzij uw gift bouwen we aan een veelkleurige gemeente!



Actie

Kerkbalans

Kerstavond in De Nieuwe Stad

Rita Conijnenberg en Mieke van Reenen

Een mooie muzikale kerstavondviering in De Nieuwe Stad! Sinds jaren weer een kerstavond samen met de ELG, deze keer onder muzikale begeleiding van de Bijlmer Fanfare, bekend in en buiten Zuidoost. Een viering met gebed, lezingen uit de bijbel en de vertrouwde overweging van voorganger Gerrit Riemer.

Maar vooral veel zang, luid en duidelijk door de begeleiding van de verschillende blaasinstrumenten van de fanfare. Kinderen werden ook uitgenodigd om mee te trommelen en te rammelen bij het lied "Midden in de winternacht".

Een ware kerstbelevens!

De vele bezoekers konden na afloop genieten van warme glühwein of chocolademelk met lekkere kersthapjes en speciaal voor de kinderen een krentenbol (de ping ping boru) en een mandarijn.



Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Hanna Fokkens of leden van de betreffende groep

**Beheers
commissie
DDS**

Schoonmaken, klein kluswerk en meedenken over de organisatie

Elke maandagochtend

Kerkenraad

Beslis mee over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Alles op je eigen tijd in je eigen tempo

**balie
medewerker
DNS**

Uitserveren van koffie en thee bij activiteiten

Volgens een schema

Kerkdiensten

In februari dienst in De Drie Stromen

Zondag 2 februari

DDS 9.30 uur ds. Piet Vliegthart
O: Osei Bonsu D: Evelien Wingelaar

Zondag 9 februari

Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Leon Rasser
O: Jannetta Bos D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 16 februari

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Rita Conijnenberg D: Johan Schuurung
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 23 februari

DDS 9.30 uur Lisa Borgerhoff van den Bergh
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

In maart dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 2 maart

DNS 9.30 uur ds. Wilken Veen
O: Jannetta Bos D: Henk Konings

Woensdag 5 maart

Aswoensdag
DNS 19.30 uur Martine van Garderen
ds. Gerrit Riemer
O: Mieke van Reenen

Vrijdag 7 maart

Wereldgebedsdag
Alle kerken van DNS, DDS, EBG, Methodisten
DNS 19.30 uur ds. Mart Jan Luteijn
O: Mieke van Reenen

Zondag 9 maart

Eerste zondag 40 dagen
Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Hanna Fokkens D: Rommert Tjeerdsma



Zondag 16 maart

DNS 9.30 uur ds. Hugo Vlug
O: Mieke van Reenen D: Hilda Karsijns

Zondag 23 maart

DNS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Rita Conijnenberg D: Evelien Wingelaar
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 30 maart

DNS 9.30 uur ZOMERTIJD ds. Wielie Elhorst
O: Mieke van Reenen D: Johan Schuurung

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen
9 februari: ds. Hantie Kotzé
23 februari: pastor Alfons Bartholomé
9 maart: ds. Hantie Kotzé
23 maart: ds. Hugo Vlug

Eben Haëzer, Wisseloord 369,
elke laatste zondag van de maand 14:30 uur
23 februari: Jelmer Heeren
30 maart (Zomertijd): Pieter van de Woel

GEMEENTEDAG

Mieke van Reenen

Op zaterdag 18 januari stroomde de mooie Oranjekerk vol met leden van de PGZO. Aan een grote ronde tafelopstelling namen 30 mensen plaats. Onder leiding van ds. Wielie hebben we die dag met elkaar gepraat over de keuzes die we willen maken om een haalbaar jaarplan voor 202 op te kunnen stellen. Het Beleidsplan 2023-2027 is daarbij de leidraad.

Maar eerst luisterden we naar Elianne Schultz en Raffic Osman over het bijzondere verhaal van De Nieuwe Stad Open Huis. In de middag, na een voortreffelijke lunch, hebben we in stappen keuzes gemaakt voor 2025. Deze zijn: Aandacht voor vrijwilligers, Vieren (nieuwe vormen, OKV) en Samenwerken met andere kerken, met name ELG en PERKI.

Het was een mooie en vruchtbare dag!

Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS

Februari 2025

3	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Moderamen	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	10.00	Rommelmarkt	DDS
10	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
12	10.00	Rommelmarkt	DDS
	19.30	Kerkenraad	DDS
13	09.30	De Kring	DNS
17	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
19	10.00	Rommelmarkt	DDS
24	11.00	Tafelgesprekken	DNS
	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS

25	10.30	Bijbelkring	DDS
26	10.00	Rommelmarkt	DDS
	19.30	Kerngroep Diac./Past.	DDS
	20.00	Kerkrentmeesters	DNS

Maart 2025

3	13.00	Computerinloop	DDS
	14.00	Samen creatief	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Moderamen	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
5	10.00	Rommelmarkt	DDS
10	13.00	Computerinloop	DDS
	18.00	Eetgroep DNS	DNS
	19.30	Cantorij DNS	DNS
	19.45	Cantorij DDS	DDS
11	10.30	Bijbelkring	
12	10.00	Rommelmarkt	DDS
	19.30	Kerkenraad	DNS
13	09.30	De Kring	DNS



Activiteit in beeld

Onlangs heeft Sjouke alle lampen in de crèche vervangen door ledlampen met warmwit licht.

Dit betekent dat we als De Nieuwe Stad weer een stapje richting Groene Kerk hebben gezet. Vooral ook omdat de oude lampen worden gebruikt boven de bar in De Nieuwe Stad.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75
1106 BJ Amsterdam-Zuidoost
Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458
Luthulplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
vanguarderenmartine@gmail.com 06 5268 4431

Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat: Diaken Johan Schuurung
[schuurungjohan@gmail.com](mailto:schuuringjohan@gmail.com) 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: ds. Wielie Elhorst predikant@pgzo.nl
aanwezig: maandagmiddag in De Nieuwe Stad,
woensdagochtend in De Drie Stromen

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Lenny van den Brink 06-2141 9607

info@lennyvandenbrink.nl

Pieter Verstoep 06 570 304 68

pieter.verstoep@gmail.com

www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten **in de nieuwsbrief**)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ dezaligezalm.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.



Kindernieuws



De kindercollecte
in de periode van
advent en kerst heeft
1.150 euro opgebracht!