

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

KERKBLAD PGZO

KERKBLAD PGZO mei 2025



Redactioneel

Draait het deze maand allemaal om geld? Evelien schrijft over een collecte voor BeninAmi, blz 6/7.

De kerkenraad meldt dat er subsidie is verkregen voor de kerktuin. Daaronder leest u over de collecte voor het burennetwerk, blz 14.

Maarten Havinga gaat hardlopen voor geld: de muskathlon in Tanzania, blz 17. Natuurlijk vindt u op blz 18 een overzicht van de afgelopen collectes, maar daaronder ook een verzoek van de diaconie om een bijdrage.

Van Actie kerkbalans lezen we een terugblik op blz 19

Maar gelukkig blijft onze kern gratis: Vieren, omzien en verbinden!

*Frank Odinot
&
Rosemarije Venema*



ACTUEEL DEZE MAAND



Taken Dominee

Wat doet uw dominee eigenlijk verder nog? Kijk op de voorpagina, kunt u het raden?

10



Burennetwerk

Toelichting van de collecte van 11 mei

14



Maarten Havinga

Maarten vertelt over de muskathlon die hij gaat lopen voor het goede doel.

17

Inhoud:

3 Foto | **4** Overdenking | **5** Vieren in September |
6,7 BeninAmi | **8** DNS Open Huis | **9** Elke dag een lied |
10 Taken dominee | **11** Kring | **12,13** Kern |
14 Kerkenraad, Burennetwerk | **15** Meditatie |
16 Film, Activiteiten melden | **17** Maarten |
18 Collectes, Steun de diaconie! | **19** Kerkbalans, Vasten |
20 Stage | **21** Kerkdiensten | **22** Agenda | **23** Gegevens |
24 Kinderpagina |



De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN. Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden.



Schoolkinderen in Benin. Lees erover op pagina 7

**Pastoraal Overleg op dinsdag 29 april
om 14.00 uur in De Nieuwe Stad**

Overdenking

ds. Wielie Elhorst

Als ik deze overdenking schrijf, zit ik in de trein naar Straatsburg. Ik ga er naar toe om het Europees Forum van christelijke LHBTI-groepen te vertegenwoordigen tijdens de halfjaarlijkse Conferentie van Internationale NGO's van de Raad van Europa (zie meer hierover op pagina 10 en 11). Al lang voordat ik voor het eerst in Straatsburg was, had ik van deze stad in het noordoosten van Frankrijk gehoord. Dat hoeft voor een protestants theoloog niet te verbazen, want Straatsburg neemt in de geschiedenis van het protestantisme een belangrijke plaats in. Al in 1529-1531 koos de stad voor de Reformatie. De stad is nauw verbonden met de naam van Martin Bucer, een van de kerkhervormers uit de zestiende eeuw.



Hij was lange tijd werkzaam in Straatsburg en hij heeft veel van zijn opvattingen met de ons bekende kerkhervormer Johannes Calvijn gedeeld, toen deze van 1538-1541 Genève als balling moest verlaten. Bucer is daarmee ook voor het Nederlandse protestantisme een factor van belang geworden.

Hoe protestants de gemiddelde inwoner van de prachtige stad Straatsburg in de Elzas nu nog is, weet ik niet precies.

Ongeveer tien jaar geleden mocht ik er in de Gereformeerde Kerk voorgaan. Ik beklom de kansel van de imposante kerk en trof eenmaal boven aangekomen zo'n 25 mensen tegenover me. Niet imposant veel, al haast ik me erbij te zeggen dat een getal alleen natuurlijk niet alles zegt.

Jongeren uit Genève

Fast forward, 500 jaar.

Wat is nu nog protestantisme?

Wat is een protestantse identiteit?

De vraag werd ons gesteld in een e-mailbericht door een internationale groep jongeren die, op zoek naar een antwoord op die vraag, door Europa reist en die we, als dit Kerkblad uitkomt,

inmiddels hebben ontmoet.

We kunnen in ieder geval vaststellen dat er nog mensen zijn die die vraag stellen, jongeren nog wel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat zelf zo vaak eigenlijk niet doe, althans niet zo, hardop, als vraag op zichzelf.

In het dagelijkse, kerkelijke leven wordt de vraag door velen ook niet meer zo relevant of interessant gevonden. En als wij samen met de rooms-katholieke parochie vieren, is het echt hard nadenken wil je kunnen benoemen of daarin nu nog iets te vinden is dat ons wezenlijk van elkaar

onderscheidt. We lopen niet weg voor de verschillen die we eventueel tegenkomen, maar liever zoeken we naar wat ons met elkaar verbindt – al was het alleen maar, omdat we ons in onze situatie van teruglopende kerkgang de luxe van een focus op het verschil niet bepaald kunnen veroorloven.

Protestantse identiteit

Persoonlijk vind ik de vraag naar religieuze of nationale identiteit juist in onze tijd niet zo aantrekkelijk.

De mensen, de groepen die daar veel en nogal nadrukkelijk mee bezig zijn, verliezen zich namelijk vaak in de beschrijving van een identiteit die anderen al dan niet hardhandig uitsluit.

En bij die 'anderen', daar hoor ik als homoseksuele man nogal eens bij.

Bij de vraag naar identiteit – hoe interessant deze ook mag zijn – is het dus altijd oppassen geblazen.

Goed, de vraag ligt op tafel. Als u dit kerkblad heeft ontvangen, hebben we onze antwoorden inmiddels gedeeld met de hierboven genoemde groep jongeren en zij hun antwoorden met ons. Ik ga, als we elkaar ontmoeten, een poging doen die protestantse identiteit enigszins systematisch onder woorden te brengen.

Wat ik vooral hoop, is dat we met elkaar vast kunnen stellen dat er weliswaar centrale elementen van die identiteit zijn aan te wijzen, maar dat die identiteit ook nooit helemaal vaststaat of afgerond is.

Identiteit is per definitie altijd in ontwikkeling.

En ik hoop ook dat we tegen elkaar hebben gezegd dat je over identiteit nooit kunt spreken zonder na te denken over de mensen om je heen die die identiteit niet direct delen.

En ook dat het van belang is steeds na te gaan wie die vraag nu eigenlijk om welke reden stelt.

Dat gezegd hebbend, ik kán dat ook willen en hopen, omdat ik niet zoals veel jongeren in deze tijd vooral ben opgegroeid met alsmaar vragen die steeds weer in twijfel trekken wie je nu eigenlijk bent.

Dan is een bepaalde zekerheid in een welomschreven identiteit ook wel eens fijn. Goed dus dat we de vraag samen stellen.

In de volgende editie van het Kerkblad hoop ik op een boeket van antwoorden waar we samen alleen maar blij van worden, omdat het identiteit beschrijft die de toekomst in het vizier heeft en de wereld en onze ten diepste vreugdevolle plaats daarin.

Vieren in september

Mieke van Reenen

Elk jaar begin september hebben we tot nu toe de verjaardag van de samenwerkende kerken van De Nieuwe Stad gevierd. Twee jaar geleden nog vierden we een weekend lang een jubileum: 30 jaar!

In het Kerkenoverleg hebben we de gezamenlijke vieringen in september onder de loep genomen.

Het werd al met al steeds weer een drukke maand; van direct na de zomervakantie de verjaardag en wat later de Vredeszondag.

Voor de PGZO kwam daar de startzondag nog tussendoor. We constateerden, dat de organisatie middenin de zomer van een feestweekend direct na de vakantie en meteen daarna de voorbereiding voor de Vredeszondag te veel van het goede is. Het Kerkenoverleg heeft daarom besloten voortaan eenmaal per vijf jaar een grote gezamenlijke viering te doen voor een jubileum van DNS, te starten met 2028: het 35-jarig bestaan.





BeninAmi: collecte 25 mei

Evelien Wingelaar

Benin is een land in West-Afrika; het is ongeveer drie keer groter dan Nederland.

Het onderwijs laat te wensen over en om daar verandering in te brengen is de Stichting BeninAmi opgericht.

Voor degene die wel eens bij Stap Verder komt: misschien ben je daar ook eens de vriendelijke pastor Augustin N'dah tegengekomen.

Hij stond mensen pastoraal bij met raad en daad; momenteel woont Augustin weer in Benin.

Hij komt uit de regio Atacora in het Noorden van Benin en weet als geen ander dat goed en praktisch onderwijs daar hard nodig is.

Eind 2019 is daarom Stichting BeninAmi opgericht. Augustin maakte lang deel uit van het bestuur.

In de beginjaren van BeninAmi ben ik een paar jaar bestuurssecretaris geweest en mede daarom, en natuurlijk omdat onderwijs én Afrika mij aan het hart gaan, wil ik graag deze collecte bij u onder de aandacht brengen.

ONG-EBEI

Scholieren uit de tijd dat Augustin zelf scholier was hebben de stichting ONG-EBEI opgericht. ONG-EBEI is verantwoordelijk voor dit project. De Nederlandse stichting BeninAmi steunt dit project financieel en heeft goed contact met ONG-EBEI.

Sinds de oprichting van BeninAmi is er al veel gebeurd. Na ruim drie jaar fondsenwerving is er een watertoren, zijn er toiletten en is de begane grond van het schoolgebouw klaar.

Er is een officiële opening geweest en sinds september 2024 wordt er lesgegeven in drie lokalen van het gebouw.

De behoefte aan goed onderwijs is groot.

De dichtstbijzijnde openbare school ligt vijf kilometer verderop en hiervoor moeten kinderen een drukke en gevaarlijke weg oversteken.

De klassen aldaar zitten heel erg vol, klassen met wel honderd kinderen!

Vervolgens

De volgende fase van het project is de bouw van de eerste verdieping, wat zo'n € 61,000 gaat kosten. Uw bijdrage aan de collecte van 25 mei draagt daaraan bij. In Benin wordt ook hard gewerkt om geld in te zamelen.

Vrouwen zijn een zeepmaak-project begonnen en de opbrengst daarvan gaat naar de financiering van de school.

Al met al, een mooi project met gemotiveerde mensen die hier en in Benin toegankelijk en goed onderwijs voor kinderen voor ogen staat.

U toch ook?

Ter extra informatie: Stichting BeninAmi is opgericht op 7 november 2019 en heeft de ANBI status. (ANBI - RSIN: 860591529).

De stichting steunt initiatieven in het noorden van Benin met financiële middelen en kennis. BeninAmi heeft geen politiek of religieus oogmerk.

Bankrekening: NL29 TRIO 0788 818 260

De website is ook het bekijken waard:
<https://www.beninami.nl>

BENINAMI

Geschiedenis van DNS Open Huis (2)

Elianne Schultz en pastor Raffic (transcriptie)

We hebben ook sinds het afgelopen jaar de potjescheck van de SKIN. Ik weet niet of jullie die tegenkomen zijn. Volgens mij zijn er ook mensen uit de protestantse kerk meegegaan als ik mij niet vergis. Het is eigenlijk een landelijk project om mensen te helpen om toegang te vinden tot de voorzieningen die er zijn, wat ze misschien niet weten. Er zijn mensen uit De Nieuwe Stad en andere kerken uit Zuidoost getraind om de potjescheck te kunnen doen met mensen binnen hun eigen kerk en zo is het laagdrempelig gemaakt. Verder ontdekken wij misschien opeens dat er een aanvullende uitkering is wat ze helemaal niet wisten. De potjescheck zit elke week in De Nieuwe Stad. Het Buurtteam zit er ook elke week, omdat het Buurtteam merkte dat het bij ons lukt om het vertrouwen van de mensen te winnen, zodat zij mensen dan weer makkelijk kunnen doorverwijzen naar het Buurtteam. Ook het Rode Kruis heeft een hele tijd een humanitaire helpdesk gedaan in De Nieuwe Stad en we hebben nu een samenwerkingsovereenkomst met hen. Dat zijn een paar voorbeelden van bijzondere samenwerking die voortgekomen zijn uit de samenwerking tussen de pastor en mij. Dokters van de Wereld komt één keer in de maand elke laatste vrijdag van de maand.

We hebben een groot team van vrijwilligers, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Ik denk dat het wel anders is dan hoe we het ons aanvankelijk hadden voorgesteld. We dachten dat wij, als vrijwilligers van de kerken, voor de buurt diensten zouden gaan doen, terwijl ik nu zie dat het gewoon allemaal mensen uit de buurt zijn, waarvan de meesten misschien gewoon zijn binnengelopen omdat ze hulp nodig hadden, maar toen eigenlijk mee wilde gaan doen. Er kwam ook een keer iemand binnenlopen die zei, ik kan geen verschil zien tussen de mensen die hulp bieden en die hulp vragen. Ik vind dat wel heel mooi.

Ik ben er heel dankbaar voor dat we er nog steeds mogen zijn. En dat het voor mijn gevoel aardig gelukt is om de kerkelijke activiteiten en de maatschappelijke activiteiten samen in het gebouw te laten plaatsvinden.

Pastor Raffic sprak een woord van dank aan de protestantse kerk voor de jarenlange samenwerking en hij noemde een aantal mensen die al heel lang samenwerken, zoals Méréa en Corine die vanaf het begin bij de samenwerking waren betrokken. Dankzij de eetgroep van de PGZO die op maandag aanwezig was, ook tijdens de aanwezigheid van de soupkitchen, wat niet als concurrentie werd ervaren maar meer als twee heel verschillende vormen aanbod van samen eten.

De pastor zegt, hoe was dat nou allemaal mogelijk. Niet omdat we zo'n goed plan hadden gemaakt, maar door onze presentie en dat jullie als kerk hebben besloten om de deuren open te zetten zodat wij er gewoon konden zijn voor de buurt.



Wordt vervolgd.

Elke dag een lied

Rosemarije Venema

In 2013 kwam het nieuwe liedboek uit, een boek gevuld met meer dan duizend liederen. Alhoewel we best geregeld een nieuw lied zingen in de viering, blijven er nog honderden onbekend.

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos

Ik moet bij de eerste woorden van dit lied meteen denken aan mensen op de vlucht. Op de vlucht in een bootje, of lopend al hun bezit met zich meezeulend. Mensen zonder naam, mensen afhankelijk van de goedheid van anderen. Maar lees je verder in het lied, dan lijkt het op onszelf gericht. "wij krijgen een naam", "wij kunnen bestaan". Dit lied spreekt mij aan omdat er ruimte is voor twijfel en zoeken, terwijl er ook een rotsvast vertrouwen spreekt uit dit lied.



Wij dragen zijn naam

Lied: 647
Tekst: Henk Jongerius
Melodie: Jan Raas

Wat doet uw dominee verder nog?

ds. Wielie Elhorst

Zoals u weet ben ik voor de helft van mijn professionele tijd in dienst van de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost.

In de andere helft van mijn tijd ben ik voor de Protestantse Kerk Amsterdam predikant met bijzondere opdracht voor de lhbtqia+gemeenschap.

Dat wist u waarschijnlijk ook al, maar misschien weet u minder goed wat dat inhoudt.

Dat hoeft u natuurlijk ook niet precies te weten, maar misschien komt u mij wel eens tegen in een krant of tijdschrift of op tv of op de radio en dan is het toch wel aardig tenminste een beetje te weten wat het werk nu is dat uw dominee als lhbtqia+ predikant doet, én, ook niet onbelangrijk: wat er nu eigenlijk wel en niet bij hoort.

Veel 'lhbtqia+werk' doe ik namelijk als vrijwilliger, in mijn eigen tijd. Het is al met al nogal veel en daarom beschrijf het voor u in verschillende delen. En ik begin dit keer met iets dat ik als vrijwilliger doe, al houd ik natuurlijk nooit op ook predikant te zijn.



Tenminste één keer per half jaar reis ik af naar Straatsburg, in het noordoosten van Frankrijk. Terwijl ik dit schrijf, ben ik dat ook daadwerkelijk aan het doen.

Ik schiet in de trein met meer dan 300 km per uur door het Franse landschap – een gewaarwording op zichzelf, maar dat terzijde.

In Straatsburg zetelt de Raad van Europa, hét mensenrechteninstituut van ons continent, waar alle Europese landen lid van zijn, behalve Rusland en Wit-Rusland.

Eén van de onderdelen van de Raad van Europa is de Conferentie van Internationale NGO's.

'NGO' staat voor *niet-gouvernementele organisatie*. Het gaat dus om organisaties die niet van de overheid zijn, maar die wel allerlei belangrijke functies vervullen, als medespeler of juist als criticaster van de overheid, in het zogenaamde maatschappelijk middenveld van de samenleving.

In de genoemde conferentie zijn een paar honderd mensenrechtenorganisaties verzameld die allemaal internationaal hun werk doen.

Sinds juli 2016 behoort ook het Europees Forum van christelijke LHBTI+groepen daartoe.

Het is de organisatie die ik, nagenoeg vanaf het begin, mag vertegenwoordigen.

Tot 2016 was het Europees Forum vooral een belangenbehartiger van lhbtqia+personen in de kerken, maar met het lidmaatschap van de Raad van Europa is de organisatie ook op het politieke toneel actief geworden.

Het Europees Forum wilde dat graag, omdat we tussen al die honderden organisaties een unicum zijn.

Er zijn verschillende lhbtqia+ organisaties lid en ook allerlei organisaties met een religieuze achtergrond, maar er is maar één organisatie die mensen vertegenwoordigt die zowel religieus als lhbtqia+ zijn en dat zijn wij als Europees Forum. Toen we voor het eerst onze opwachting maakten, keken sommige organisaties er dan ook van op: sommige blij verrast, andere wat minder enthousiast.

Ja, zelfs in een conferentie die uitsluitend mensenrechtenorganisaties samenbrengt, zijn gelovige lhbtq+ personen voor sommigen problematisch.

De Raad van Europa is een belangrijk maar ook log instituut.

Het heeft ons als Europees Forum heel wat tijd gekost om een beetje voet aan de grond te krijgen.

Gaandeweg weet men ons ook te vinden als organisatie die de unieke stem van gelovige lhbtq+ personen vertegenwoordigt. Belangrijk is voor ons dat door onze aanwezigheid niemand meer kan zeggen dat gelovig zijn of bij een geloofsgemeenschap horen én lhbtq+ zijn onverenigbaar is.

Aan dat onderwerp hebben we dan ook ons eerste 'side event' – zoals dat heet – gewijd, dat bezocht werd door vertegenwoordigers van andere NGO's, door vertegenwoordigers van landen en waarbij we de secretaris-generaal van Conferentie van Europese Kerken in ons panel uit konden nodigen om te spreken.

SOGIESC

Een belangrijke partner in ons werk in de Raad van Europa is de SOGIESC Unit. SOGIESC staat voor: 'Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics'.

Deze Unit waar een klein aantal mensen voor werkt ondersteunt landelijke overheden bij het ontwerpen van emancipatiebeleid voor lhbtq+ personen.

Gaandeweg is ook deze unit gaan zien dat het Europees Forum van waarde kan zijn.

In veel landen speelt religie een belangrijke rol en bepalen mensen op basis daarvan hun politieke keuzes. Helaas worden de religieuze overtuigingen van mensen in deze landen ook vaak gemanipuleerd door politieke leiders om aan de macht te komen of aan de macht te blijven.

Dan zegt men bijvoorbeeld: lhbtq+ past niet bij de 'familiewaarden' of de 'traditionele waarden' die horen bij ons land en die zijn geworteld in

een religieuze (christelijke) identiteit.

Een organisatie als het Europees Forum kan zo'n stelling doorbreken door te laten zien dat het zo zwart-wit niet ligt, maar ook dat religieuze opvattingen nooit ten grondslag mogen liggen aan een ongelijkwaardige behandeling van mensen door de overheid.

Onlangs zijn we als Europees Forum samen met twee andere organisaties door de SOGIESC Unit benaderd om mee te werken aan de inhoud van een 'toolkit' met inhoud en werkvormen die religieuze leiders kunnen helpen een inclusieve taal te spreken.



Discriminatie

Als we er nog beter in slagen, kan voorkomen kan worden dat haat of discriminatie de overhand krijgt en dat religieuze mensen zo vatbaar zijn voor politieke manipulatie.

Ik ben trots dat ik hieraan bij mag dragen en erg blij dat dat kan in de Raad van Europa, omdat daarmee de betekenis van het werk van het Europees Forum veel groter wordt dan wat wij als organisatie alleen zouden kunnen bereiken.

lhbtq+ staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer, aoseksueel.

Vieren

Martine van Garderen



We hebben Pasen gevierd!

Tijdens het gezamenlijk gedenken en vieren op Aswoensdag, in de avondgebeden en in de vieringen van de Stille Week, hebben we opnieuw ervaren hoe verbondenheid in geloof ruimte kan scheppen, ruimte voor iedereen.

Laten we in die geest, op weg naar Pinksteren,

die verbondenheid vasthouden, zodat we elkaar steeds beter gaan verstaan.

In de maand mei komen we samen in De Nieuwe Stad, waar we op 11 mei, de vierde zondag van Pasen, het heilig Avondmaal vieren. Ook de dienst op Hemelvaartsdag, die we samen met de ELG vieren, vindt plaats in De Nieuwe Stad. Het Pinksterfeest vieren we in De Drie Stromen.

Welkom!



Omzien Bloemen uit de kerk

Thea Blijleven

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Verbinden

Vanuit het pastoraat

Martine van Garderen

verwijderd ivm privacy werd een paar dagen in het ziekenhuis opgenomen vanwege het plaatsen van een pacemaker. We hopen van harte dat hij zich hierdoor beter gaat voelen.

verwijderd ivm privacy wacht, op het moment van schrijven, op een plekje in een verpleeghuis. Haar gezondheid is zeer kwetsbaar.

We leven mee met **verwijderd ivm privacy** haar man is overleden.

We denken aan iedereen die zorgen heeft om gezondheid of om andere ingrijpende dingen die kunnen spelen.

We zijn blij met de jarigen en noemen hier de namen van de mensen die een kroonjaar mochten/mogen bereiken:

verwijderd ivm privacy Van harte gefeliciteerd!



Vieren, Omzien, Verbinden

Uit de Kerkenraad van maart

Scriba



e kerkenraad keek terug op een geslaagd gemeente-beraad over Vieren op zaterdag 1 maart.

Een verslag van dat gemeenteberaad heeft in het kerkblad van april gestaan.

Lisa van den Bergh heeft haar stage in de PGZO afgerond. Lisa ziet de PGZO als een betrokken gemeente die gastvrij is, proactief handelt, enthousiast, blijmoedig en altijd in beweging is. Een gemeente zijn met twee kerkgebouwen vraagt veel tijd en energie.

Lisa vindt het knap dat er geen of weinig belemmeringen zijn. Een artikel over haar stageperiode zal in het kerkblad verschijnen. In de dienst van 30 maart is afscheid van Lisa genomen.

Op woensdag 23 april verwelkomden we **jongeren uit Genève**. Samen met de ELG hebben we een programma opgesteld. In het kerkblad van april heeft u hier meer over kunnen lezen.

De aanvraag voor **subsidie voor de kerktuin** is gehonoreerd.

De kerkenraad keek terug op een mooie viering tijdens **Wereldgebedsdag**, samen met andere kerken.

Op 22 juni – **roze zondag** – zal in de viering aandacht gegeven worden aan diversiteit in de breedste zin van het woord.

Burennetwerk Amsterdam

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Ook dit jaar (zondag 11 mei) collecteren we voor Burennetwerk Amsterdam. Burennetwerk brengt Amsterdammers die een goede buur willen zijn in contact met buurtgenoten met een vraag. Denk aan boodschappen doen, vervoer naar het ziekenhuis of kleine klusjes. Burennetwerk maakt altijd vooraf persoonlijk kennis met zowel hulpvragers als hulpbieders. Zij weten dus wie ze aan wie koppelen.

Tijdens het schrijven van dit stukje stonden de volgende hulpvragen voor Zuidoost op de website: wasmachine verplaatsen, kast in elkaar zetten, eenmalig tuin opruimen, iemand naar het ziekenhuis brengen, regelmatig een eindje wandelen, leuke dingen doen of samen koffiedrinken.

Burennetwerk kan altijd vrijwilligers gebruiken (hulp geven). U kunt Burennetwerk ook inschakelen omdat u zelf ergens mee geholpen wilt worden (hulp vragen).

Kijk op www.burennetwerk.nl 020-623 97 71 (ma t/m do tussen 10.00 en 14.00 uur) voor meer informatie of het vragen of aanbieden van hulp.

Of schiet iemand van de kerngroep Diaconaat & Pastoraat aan: Leopold de Bie, Simon Blijleven, Martine van Garderen, Wolter Koolstra, Theo Kuipers, Corine Noordzij, Johan Schuuring en Sam Sheeta.



Burennetwerk
Amsterdam



*E*n terwijl Hij hen zegende,
ging Hij van hen heen en werd
opgenomen in de hemel.

Lucas 24:51

Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra en Evelien Wingelaar

Op 7 mei, deze keer al vroeg in de maand de volgende Film in De Nieuwe Stad!
POTICHE
'Potiche' is in het Frans eigenlijk een woord voor siervaas, maar het wordt ook gebruikt als 'pronkstuk', neerbuigend bedoeld voor de 'vrouw met wie de echtgenoot wil pronken'.

Fabriekseigenaar Robert is zo'n man, de baas niet alleen op het werk maar ook thuis.

Totdat er een staking uitbreekt, hij een hartaanval krijgt, en zijn vrouw wordt gedwongen het werk van haar man over te nemen.

Met hulp van anderen (hoe? we verklappen niet alles) blijkt zij van aanpakken te weten.

Wanneer Robert uitgerust terugkomt van zijn

'vakantie' worden de zaken erg ingewikkeld!

'De maatschappelijke en politieke aspecten geven

aan de film extra pit. En maken er een warme en charmante komedie van, waar je ook nog wat van op kunt steken!

Met geweldige acteurs en actrices!

Datum en tijd: woensdag 7 mei, 20.00-21.45

(koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Kosten: € 4,00 (incl. consumptie na afloop)



Film in De Nieuwe Stad, altijd interessant!

Activiteiten in de agenda

Kerngroep Communicatie

Dankzij de PGZO Agenda weet iedereen wat er in de PGZO gebeurt en ook wanneer je waar moet zijn. Deze agenda maken we met elkaar. Groepen geven door wanneer zij een activiteit organiseren en Wolter Koolstra voegt al deze gegevens aan de agenda toe. In de zomermaanden zijn er meestal minder activiteiten. Daarom de oproep aan organisatoren om wijzigingen in frequentie of een zomerstop bijtijds te mailen naar agenda@pgzo.nl

Voor een juiste vermelding in de agenda in kerkblad juli/augustus moeten gegevens voor 1 juni doorgegeven zijn.

De PGZO Agenda vindt u op onze website (www.pgzo.nl), achterin het kerkblad, elke zondag op de beamer en in de PGZO Nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Wolter Koolstra (06-39491793) of Corine Noordzij (06-27246722).

| aandag t/m vrijdag: | | Agenda | |
|---------------------|----------------|--------|---------------------|
| 0.00 | DNS open huis | DNS | |
| 25 | | | |
| 1.00 | Eetgroep DNS ? | DNS | Juni 2025 |
| 1.00 | Rommelmarkt | DDS | 2 18.00 |
| .00 | Film in DNS | DNS | 19.30 |
| 30 | De Krino | DNS | 19.45 |
| | | | Eetgroep Moderat |

Muskathlon Tanzania

Maarten Havinga

Onlangs was ik bij jullie filmavond om iets te vertellen over de Muskathlon. De meesten van jullie kennen me natuurlijk nog als organist, het was fijn jullie weer te zien! Ik doe mee met de Muskathlon Tanzania in mei 2026! Dit houdt in dat ik 21 km ga hardlopen voor kinderen in extreme armoede in Tanzania. Ik ben reuze enthousiast en ben in november al begonnen met trainen! In mei 2026 gaan we met een groep van maximaal 80 andere deelnemers naar Tanzania, want het sporten gebeurt daar, om zo de mensen te bemoedigen en hen ook te ontmoeten.

Ernstige effecten

Extreme armoede betekent dat je van minder dan \$ 1,90 per dag moet leven. Velen moeten kiezen: de criminaliteit ingaan, kinderen weggeven, of jarenlange ondervoeding - en bij kinderen heeft dat ook ernstige effecten op hun groei en toekomstmogelijkheden. Afschuwelijk, toch? Ik wil dat niet laten gebeuren. Elk kind zou goede kansen moeten hebben op een fijne toekomst! Daarom hoop ik via de muskathlon zo'n € 10.000 op te halen voor Compassion.

Extreme armoede

Liefdesgaven zijn altijd goed, niet alleen voor de ontvanger, maar ook voor de gever. En het is onrecht, de enorme kloof tussen arm en rijk! In Tanzania leeft bijna de helft van de mensen in extreme armoede.

De voedselcrisis zorgt in die regio ook nog eens voor hoge inflaties.

Wilt u ook graag iets doen? U kunt uw bijdrage doneren op www.muskathlon.nl/deelnemers/tanzania-2026-maarten-havinga

U kunt daar ook vaste sponsor van een kind worden. Dat is maar € 37,50 per maand en u krijgt er leuk contact voor terug zoals brieven en foto's! Bovendien telt het voor mijn muskathlon voor 36 maanden (1000 euro) mee. Hoe u ook wil bijdragen, zij en ik zijn u erg dankbaar.

Heel hartelijk bedankt!



Ik ben God dankbaar voor elke euro die u kunt missen!



Collecten maart

| | |
|--|---------|
| 2 maart | |
| Diaconie (Ouderenwerk) | 146,50 |
| Eigen gemeente | 117,30 |
| Uitgang (Kerk in Actie- Voorjaarszending Egypte) | 117,30 |
| 9 maart | |
| Diaconie (Amnesty International) | 119,95 |
| Eigen gemeente | 115,20 |
| Uitgang (Kerk in Actie zending China) | 115,50 |
| 16 maart | |
| Diaconie (Kerk in Actie - Midden Oosten) | ???,?? |
| Eigen gemeente | 115,35 |
| Uitgang (missionair werk - kliederkerk) | 118,20 |
| 23 maart | |
| Diaconie (A Cup for Humanity) | 441,40 |
| Eigen gemeente | 956,50 |
| Uitgang (Kerk in Actie – Moldavië) | 255,50 |
| 30 maart | |
| Diaconie (Stap Verder/DNS Open Huis) | 74,85 |
| Eigen gemeente | 94,75 |
| Uitgang (Kerk in Actie – Werelddiaconaat) | 104,22 |
| 05 maart (Aswoensdag) | |
| Stap verder en Open Huis DNS | 125,30 |
| Totaal | 3017,82 |

Leesrooster

Mei

- 1 Psalm 84
- 2 2Koningen 15:1-31
- 3 2Koningen 15:32-16:20
- 4 2Koningen 17:1-23
- 5 2Koningen 17:24-41
- 6 2Koningen 18:1-16
- 7 2Koningen 18:17-37
- 8 2Koningen 19:1-13
- 9 2Koningen 19:14-37
- 10 2Koningen 20
- 11 Psalm 85
- 12 Hosea 1:1-2:3
- 13 Hosea 2:4-25
- 14 Hosea 3
- 15 Hosea 4
- 16 Psalm 86
- 17 Hosea 5-6
- 18 Hosea 7
- 19 Hosea 8
- 20 Hosea 9
- 21 Psalm 87
- 22 Hosea 10
- 23 Hosea 11-12
- 24 Hosea 13
- 25 Hosea 14
- 26 2Koningen 21:1-18
- 27 2Koningen 21:19-22:7
- 28 2Koningen 22:8-20
- 29 2Koningen 23:1-14
- 30 2Koningen 23:15-30
- 31 2Koningen 23:31-24:7

Steun voor de diaconie

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Net als andere jaren vragen we u in mei om een financiële bijdrage voor de diaconie. Samen met de collecten in de dienst is dit voor de diaconie de belangrijkste bron van inkomsten.

Hiermee financieren we bijvoorbeeld de individuele hulpverlening, steunen we Stap Verder, DNS Open Huis, het Jeannette Noëlhuis en het Harriet Tubmanhuis in Zuidoost maar ook de projecten van Kerk in Actie in binnen- en buitenland.

Meer info vindt u in de begeleidende flyer die u bij dit kerkblad ontvangt.

Geen flyer ontvangen? Dan kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekening

NL07RABO0373709404 ten name van Diaconie v/d Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wij hopen dat veel mensen het diaconale werk van de PGZO willen steunen!

Kerkbalans in evenwicht

Namens de kerkrentmeesters, Hans van Riet



De actie Kerkbalans kwam wat moeizaam op gang. Dat lag niet aan de fantastische medewerking van de lopers en ook niet aan de bereidheid tot geven van de gemeenteleden.

Waarschijnlijk was de oorzaak dat op de antwoordenvelopen geen adres stond. Dat probeerden we op te vangen met instructiebriefjes, maar ja, dat is toch extra gedoe. De antwoordenvelopen kwamen, hoe dan ook, uiteindelijk toch binnen.

Met het resultaat zijn we erg blij! De toezeggingen zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar, ondanks sterfgevallen en (daardoor) minder deelnemers.

Dat betekent dus een hogere toezegging per persoon. Het geld kunnen we goed gebruiken want de professionals zijn nu weer op volle sterkte: een 'halve' predikant en 'ruim een halve' kerkelijk werker.

We merken nu al dat er weer meer activiteiten komen!

Met het resultaat zijn we erg blij!

Vastentijd

Mieke van Reenen

Als u dit leest zijn de vastentijd en de week naar Pasen alweer voorbij. Hierbij een terugblik op de vastentijd tot en met 2 april, georganiseerd door het Kerkenoverleg van De Nieuwe Stad. De pastors van de samenwerkende kerken hadden ons allen uitgenodigd voor de vastenmaaltijden, op de woensdagen vanaf 12 maart, in voorbereiding op Pasen.



De woensdagen die op dit moment van schrijven voorbij zijn, waren mooi en zeer goed bezocht, telkens 20 tot 30 deelnemers.

Zoals gebruikelijk was er telkens een maaltijd van brood en water en een avondgebed, geleid door de pastors van één van de kerken.

Onder het thema "Van God is de aarde" zijn we elke week in gebed gegaan en hebben we met elkaar gesproken over de bijbellezing van de week, zoals bijvoorbeeld Exodus 23: Sabbat-mens en aarde komen op adem.

Kaarsjes zijn aangestoken om stil te staan bij de zorg om en voor de aarde.

Het is een bijzondere, waardevolle traditie.

Onze stagiaire zwaait af

Lisa van den Bergh

Wat ben ik blij dat ik bij jullie stage mocht lopen! Vriendelijk, gastvrij en erg behulpzaam hebben jullie mij wegwijs gemaakt in kerk

en buurt. Twee kerkgebouwen en twee buurten zelfs.

Beide vieringen waarin ik mocht voorgaan voelden aan alsof ze door jullie gedragen werden. Zeker tijdens de kerstnachtviering, waar veel mensen aan meewerkten en de bezoekers onder andere zelf de gebeden schreven en een lied instudeerden.

En door jullie aanmoediging, pro activiteit en behulpzaamheid voelde ik me zelf ook gedragen! Ook dank aan mijn collega's, met wie ik vanaf het begin volwaardig mocht meedenken en meedoen!



Mooi om met elkaar te sparren en elkaar aan te vullen, vooral het gemeenteberaad over vieren was daar een goed voorbeeld van.

Een belangrijk kenmerk van deze plek is de bijzondere samenwerking met andere kerkgenootschappen.

Al heb ik daar helaas niet optimaal van meegenoten, doordat ik op zondag ook nog regelmatig bij m'n eigen kerk moest zijn.

Toch kreeg ik een klein inkijkje, bij het kerkenoverleg, een maaltijd met verschillende voorgangers en de gezamenlijke viering in januari.

Heel veel dank

Verrijking

Wat een verrijking om zo, met broeders en zusters met zulke verschillende achtergronden te mogen samenwerken en te genieten van de gebouwen.

En vooral ook samen te vieren dat God en de Bijbel ons ook vandaag de dag nog bemoedigen en aansporen tot geloof, hoop en liefde.

Mooi om te zien hoe die liefde uitstraalt naar de buurt, met uitnodigende en laagdrempelige activiteiten, zoals het computerspreekuur en het Open Huis.

En ik wens jullie nog meer uitstraling toe, zodat nieuwe mensen mogen aanhaken bij deze beweging, misschien zelfs op zondag.

Vallen en opstaan

Failing forward, zo noemde ik bij de start het proces waarin je gaandeweg leert... Door iets maar gewoon te gaan doen, met vallen en opstaan en met behulp van feedback.

Met dank aan jullie was van falen gelukkig geen sprake. Al ben ik duidelijk een beginneling als voorganger, ik vond het een feest!

Deze week hoop ik de PKN-theologiemodule af te ronden. En zondag word ik voorgesteld aan de gemeente van de PKN Nicolai kerk in Utrecht. Daar mag ik aan de slag als *community builder* met jongere doelgroepen.

Ik kan alleen maar hopen dat het net zo'n fijne gemeente is als die van jullie.

Heel veel dank, wie weet tot ziens en alle goeds.



Kerkdiensten

In mei dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 4 mei

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Hanna Fokkens D: Hilda Karsijns

Zondag 11 mei

Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Zondag 18 mei

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 25 mei

DNS 9.30 uur ds. Leon Rasser
O: Jan Kok D: Evelien Wingelaar

Donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag ELG en PGZO
DNS 10.00 uur ds. Anne Marijke Spijkerboer
D: Wolter Koolstra

In juni dienst in De Drie Stromen

Zondag 1 juni

DDS 9.30 uur ds. Otto Sondorp
O: Jannetta Bos D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 8 juni

Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel
DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jan Kok D: Henk Konings

Zondag 15 juni

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Rita Conijnenberg D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 22 juni

DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Tineke Bruggers D: Evelien Wingelaar
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 29 juni

Keti Koti met ELG
DNS 10.00 uur Haydy Nelson
O: Mieke van Reenen D: Hilda Karsijns

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen
zondag om 10.30 uur

4 mei: ds. Hugo Vlug
18 mei: pastor Alfons Bartholomé
1 juni: ds. Hantie Kotzé
8 juni PINKSTEREN: ds. Hugo Vlug
15 juni: pastor Alfons Bartholomé
29 juni: ds. Hantie Kotzé

Eben Haëzer, Wisseloord 369,
elke laatste zondag van de maand 14:30 uur
25 mei: Martine van Garderen
8 juni PINKSTEREN: Bart Niek van de Zedde
mmv Cantorij DDS olv Christine Kamp
29 juni: Jelmer Heeren



Draait het deze maand allemaal om geld?
(zie het Redactioneel)

**Op maandag 5 mei (bevrijdingsdag) en van 2 tot 30 juni (Sam afwezig)
is er geen computerinloop in De Drie Stromen.**

Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS

Mei 2025

| | | | |
|----|-------|-----------------------|-----|
| 5 | 18.00 | Eetgroep DNS ? | DNS |
| 7 | 10.00 | Rommelmarkt | DDS |
| | 20.00 | Film in DNS, p. 16 | DNS |
| 8 | 10.30 | De Kring | DDS |
| 12 | 13.00 | Computerinloop | DDS |
| | 14.00 | Samen creatief | DDS |
| | 18.00 | Eetgroep DNS | DNS |
| | 19.30 | Cantorij DNS | DNS |
| | 19.45 | Cantorij DDS | DDS |
| 14 | 10.00 | Rommelmarkt | DDS |
| | 19.30 | Kerkenraad | DNS |
| 15 | 10.16 | Religieuze beleving | DNS |
| 19 | 13.00 | Computerinloop | DDS |
| | 18.00 | Eetgroep DNS | DNS |
| | 19.30 | Cantorij DNS | DNS |
| | 19.45 | Cantorij DDS | DDS |
| 20 | 19.30 | Kerngroep Diac.&Past. | DDS |
| 21 | 10.00 | Rommelmarkt | DDS |
| 26 | 13.00 | Computerinloop | DDS |
| | 14.00 | Samen creatief | DDS |
| | 18.00 | Eetgroep DNS | DNS |
| | 19.30 | Cantorij DNS | DNS |
| | 19.45 | Cantorij DDS | DDS |
| 28 | 10.00 | Rommelmarkt | DDS |

Juni 2025

| | | | |
|----|-------|----------------|-----|
| 2 | 18.00 | Eetgroep DNS | DNS |
| | 19.30 | Moderamen | DDS |
| | 19.45 | Cantorij DDS | DDS |
| 4 | 10.00 | Rommelmarkt | DDS |
| 9 | 14.00 | Samen creatief | DDS |
| 11 | 10.00 | Rommelmarkt | DDS |
| | 19.30 | Kerkenraad | DDS |
| 12 | 10.30 | De Kring | DDS |

Activiteit in beeld



Ja hoor u ziet het goed!
Op Palmzondag waren er weer kinderen.
Misschien denkt u, sjonze jonge als er
snoep is, dan komen ze ineens wel?!
Maar wij zijn blij met elk moment dat
er kinderen zijn.
En we grijpen zo'n moment ook
meteen aan om de kinderen te vertellen
over Jezus.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam

Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum **De Drie Stromen** (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75
1106 BJ Amsterdam-Zuidoost
Kerkcentrum **De Nieuwe Stad** (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00

Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00

Waar is de Zorgbus deze week:

<https://doktersvandewereld.org/need-help/>

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
vanguarderenmartine@gmail.com 06 5268 4431

Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat: Diaken Johan Schuurung
[schuurungjohan@gmail.com](mailto:schuuringjohan@gmail.com) 06300 887 29

Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL07RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: ds. Wielie Elhorst predikant@pgzo.nl
aanwezig: maandagmiddag in De Nieuwe Stad,
woensdagochtend in De Drie Stromen

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Lenny van den Brink 06-2141 9607

info@lennyvandenbrink.nl

Pieter Verstoep 06 570 304 68

pieter.verstoep@gmail.com

www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten **in de nieuwsbrief**)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:

- ▶ Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

- ▶ Frank Odinot ▶ Rosemarie Venema
- ▶ Jan Kok ▶ Hanna Fokkens
- ▶ Margreet Ton ▶ Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout

- ▶ Frank Odinot, Rosemarie Venema

Druk

- ▶ dezaligezalm.nl



Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.



Bijbel in een notendop

Heb je even om stil te staan? Kom dan leer je dit liedje aan.
Heel de Bijbel in één lang lied, zo vergeet je de inhoud niet.

Oude Testament, Nieuwe Testament,
heel de Bijbel begin tot end.
Luister goed nu en let goed op:
bijbellied in een notendop!



Veertig slagen en aan het kruis,
toen gestorven, begrafenis.
Maar er kwam zo geen einde aan:
Want de Heer is weer opgestaan!



Ben je benieuwd naar
de verhalen bij dit couplet,
je kunt ze lezen op de site:
www.rosemarije.nl/notendop

De komende tijd lees je hier steeds een ander couplet van dit lied,
zo kun je de hele Bijbel in een notendop verzamelen!